



HRANT DİNK VAKFI
HRANT DINK FOUNDATION
ՀՐԱՆԴ ՏԻՆԷ ՀԻՄՆԱԿԿ

Hrant Dink Vakfı

Halaskargazi Cad. Sebat Apt. No. 74 D. 1
Osmanbey-Şişli 34371 İstanbul/TÜRKİYE
Tel: 0212 240 33 61 Faks: 0212 240 33 94
E-posta: info@hrantdink.org
www.hrantdink.org
www.nefretsoylemi.org

Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi Proje Ekibi

İrem Az
Nuran Gelişli
Rojdit Barak
Zeynep Arslan

Katkıda bulunanlar

Ezgi Kan
Fatih Karagülle
İdil Cambazoğlu
Miray Özturan
Pelin Oral
S. Buğra Kurban
Sedef Korkmaz

1. Bölüm: Yazılı Basında Nefret Söylemi

İdil Engindeniz Şahan

2. Bölüm: Yazılı Basında Ayrımcı Söylem

Hakan Ataman

Medyada Nefret Söylemini İzleme Çalışması, Friedrich Naumann Vakfı, Global Dialogue, ve MyMedia/Niras tarafından desteklenmektedir. Raporda yer alan görüşler, destekçi grupların görüşlerini yansıtmamaktadır.

Friedrich Naumann
STIFTUNG **FÜR DIE FREIHEIT**


Global Dialogue


MYMEDIA
SEVEN COUNTRIES ONE IDEA

İÇİNDEKİLER

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ HAKKINDA	1
TÜRKİYE'DE ULUSAL VE YEREL GAZETELERDE NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ	2
ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI	2
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ	3
AYRIMCI SÖYLEM DOSYA KONULARI	4
1. BÖLÜM: YAZILI BASINDA NEFRET SÖYLEMİ	6
BULGULAR	7
MAYIS - AĞUSTOS 2014 DÖNEMİNDE SEÇİLEN HABERLER	17
KATEGORİLERDEN ÖRNEKLER	38
1) KÜFÜR / HAKARET / AŞAĞILAMA	
KUDURMUŞ KÖPEKLER - İsmail Özdemir	38
ASUR DİYANET KOLONİLERİ!.. - Şükrü Alnıaçık	39
2) DÜŞMANLIK / SAVAŞ SÖYLEMİ	
ADALETLE ASACAĞIZ ADALETLE KESECEĞİZ - Anadolu Ajansı	40
ALEVİLER VE KÜRTLER Mİ ACI ÇEKMiŞ? - Seyit Mehmet Deniz	41
3) ABARTMA / YÜKLEME / ÇARPITMA	
AÇARSAN SINIRI HERKESE PROVOKATÖR DE GİRER MUHABERAT DA - Fatih Altaylı	42
CEMAAT KENDİ ALEVİSİNİ YARATTI (2) - Sevilay Yükselir	44
4) SİMGELEŞTİRME	
İKİ BAKAN, BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ DİĞERİ AĞLIYOR - Akın Aydın	45
ERMENİ İDDİALARI 4 BİN SAYFADA ÇÜRÜTÜLDÜ - Muhammet Kutlu / Ankara	46
DİĞER DEZAVANTAJLI GRUPLAR	48
KATEGORİLERDEN ÖRNEKLER	52
1) DÜŞMANLIK / SAVAŞ SÖYLEMİ	
EŞCİNSELLER DE İMAM - Refik Kutlu	52
AHLAKA DAVET! - Milli Gazete	54

2) ABARTMA / YÜKLEME / ÇARPITMA

BENİ LEZBİYEN KARIMDAN KURTARIN 56

ERKEĞİN TESETTÜRÜ GÖZLERİDİR - İbrahim Halil Er 57

3) KÜFÜR / HAKARET / AŞAĞILAMA

ETEK!!! - Bekir Hazar 58

SÜREÇ - Süleyman Kurt 60

2. BÖLÜM: YAZILI BASINDA AYRIMCI SÖYLEM – YEREL VE ULUSAL BASINDA SURİYELİ

MÜLTECİLERE YÖNELİK AYRIMCI SÖYLEM 61

GİRİŞ 62

TARİHSEL ARKA PLAN VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 63

İNCELEN YAZILI BASIN 70

TEMEL BULGULAR VE ÖRNEKLER 72

- **Hak Temelli Bakış Açısından Yoksunluk 72**

- **Güvenlik Endeksli Bakış Açısı 92**

- **Haberlerin Sosyal Üretimi ve Medyanın Ötekileştirici Rolü 99**

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 104

Yüzyıllık Ermeni yalanları!

1 EKİM tarihine kadar bu 100 yıllık yalanları, bu yalanları...
"Bu yalanlar, bu yalanlar..."
"Bu yalanlar, bu yalanlar..."
"Bu yalanlar, bu yalanlar..."

Ermeni maşalar

Bu Danimarkalılar pek bi sahtekarmıs he ađam!

İ katliamının acısını daha unutmamış kassalara Ülkü Ocaklarından sert tepki g

ABD'den Ermeni kahtpelığı

Haçlı saldırıları sürüyor

ABD'deki Ermeniler den ve muhafazakâr partilerin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde İslam manifes- tonunda Türkiye'nin din özgürlüğüne yönelik saldırılarına karşı destek vermesini istedi.



Ne zaman ve nec

Yunan kustahlığı

Yunanlıların Yunanistan'da yaşayan Ermenilere karşı uyguladığı baskı ve tahakkümü eleştiren bir yazı.

YAHUDİ İSTEDİ

Yahudi istediği yazısında, İsrail'in Türkiye'deki Ermenilere karşı uyguladığı baskı ve tahakkümü eleştiren bir yazı.

Ermeni tehdidi: Gecikme olursa protokol iptal

ERMENİSTAN'da iktidardaki Cumhuriyetçi Parti Başbakan Yardımcısı Recep Zohrabyan, Sarıyer'de düzenlenen konferansta Ermenilerin Türkiye'de yaşamalarına ilişkin protokolün iptal edilmesini istedi.

Susturun artık sunları!

Dışişleri Bakanlığı'nın Ermenilerin Türkiye'de yaşamalarına ilişkin sunularını susturmasını isteyen bir yazı.

ERMENİ İŞBİRLİKÇİLERİ RAHATSIZ

Türkiye'de Ermenilerin işbirlikçi oldukları iddialarına ilişkin bir yazı.

Camilerde Rum nefret söylemi.org

Güney Kıbrıs'taki Türklere ait dini mekanlarda bulunan el yazması Kur'an-ı Kerim ve Sakalı Şerif gibi paha biçilmez eserlerin, Rumlar tarafından tahrib edildiği bildirildi.

Kıbrıs Rum kesimindeki Türklere ait kültürel varlıkların büyük oranda tahrib edildiği bildirildi. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın çağrısı üzerine Kıbrıs Rum kesimindeki Türklere ait kültürel varlıkların büyük oranda tahrib edildiği bildirildi.

RUM ÇİRKİNLİĞİ BAYRAĞA SİCRADI

Yakaladıkları PKK'lıları, halkın içinde infaz ettiler

İRAN ASIYOR BİZ BESLİYORUZ

Komşumuz, bölücülük yapıp toprağına göz diken ve askerine kursun sıkarak Kürt teröristleri "ibreti alem" olsun diye sokak ortasında astı...



ONLAR ACIMİYOR

“Ne Mutlu Türküm Diyene” demekten onur duyan Ermeni

Kastamonu'da doğan Ermeni asıllı Avukat Keşan Karabetyan, "Bu ülke hepimizin kökeni değişik olan insanlar var ama bu ülkede yaşamak onur verici" dedi.



Rahmi Koç mektup yazmıştı

Agos'un sesi kısıllacak!

Agos gazetesinin Ermeni kökenli yazarlarından Sevan Nişanyan'ın, 21 ve 22 Eylül tarihlerinde kaleme aldığı köşe yazılarında Müslümanların İslami



BÜYÜK

SEVİMLER BURADA Bartho çıldırdı!

Sevimler burada Bartho çıldırdı! Kendimi çarmıha gerilmiş gibi hissediyorum Türkiye'ye dünyaya şikayet etti



KALLESLER MECLİS'TE

DTP'li 21 vekil ettikleri yeminli unvanarak PKK'ya terörist demiyor bölücülük yapıyor



KOVUNUN BUNLARI

Her konusmasında Türklüğe kin kusan, simdi de İstiklal Marşı'na hakaret eden Hrnt Dink, hâlâ Türk vatandaşsı



Ya sev ya terk et

Fenerbahçe Sivas'ı katletti



Ha Bahçeli ha diaspora

MHP lideri, tarihi protokolü Ermeni diasporasının diyye eleştirdi: Dış mihraklar dayattı, bunun adı ihanet



Ermeniler yine iş başında

Ermeni vahşetine inat dimdik ayakta

ABD'de yalanları kabul etmirmek için geliştirdiği yeni stratejileri uygulaymaya koymaya başladığını belirtti.



türk düşmanlığı

"Ermeni lobisi yoğun bir şekilde bu onerginin kabulünü lobi çalışmalarını sürdürüyor."

Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil Eylül - Aralık 2014 Raporu

Medyada Nefret Söylemi ve Ayrımcı Dil Eylül - Aralık 2014 Raporu

Davos firçası, Yahudi'nin kimyasını bozdu

Davos firçası, Yahudi'nin kimyasını bozdu

KÜSTAH SİYON

Küstah Siyon

HRANT DİNK VAKFI HRANT DINK FOUNDATION ՀՐԱՆԻ ՏՆԻԷ ՀԻՄՆԱԿ





HRANT DİNK VAKFI
HRANT DINK FOUNDATION
ՀՐԱՆԴ ՏԻՆԷ ՀԻՄՆԱԿԿ

Hrant Dink Vakfı

Halaskargazi Cad. Sebat Apt. No. 74 D. 1
Osmanbey-Şişli 34371 İstanbul/TÜRKİYE
Tel: 0212 240 33 61 Faks: 0212 240 33 94
E-posta: info@hrantdink.org
www.hrantdink.org
www.nefretsoylemi.org

Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi Proje Ekibi

İrem Az
Nuran Gelişli
Rojdit Barak
Zeynep Arslan

Katkıda bulunanlar

Ezgi Kan
Fatih Karagülle
İdil Cambazoğlu
Miray Özturan
Pelin Oral
S. Buğra Kurban
Sedef Korkmaz

1. Bölüm: Yazılı Basında Nefret Söylemi

İdil Engindeniz Şahan

2. Bölüm: Yazılı Basında Ayrımcı Söylem

Hakan Ataman

Medyada Nefret Söylemini İzleme Çalışması, Friedrich Naumann Vakfı, Global Dialogue, ve MyMedia/Niras tarafından desteklenmektedir. Raporda yer alan görüşler, destekçi grupların görüşlerini yansıtmamaktadır.

Friedrich Naumann
STIFTUNG **FÜR DIE FREIHEIT**


Global Dialogue


MYMEDIA
SEVEN COUNTRIES ONE IDEA

İÇİNDEKİLER

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ HAKKINDA	1
TÜRKİYE'DE ULUSAL VE YEREL GAZETELERDE NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ	2
ARAŞTIRMANIN AMACI VE KAPSAMI	2
ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ	3
AYRIMCI SÖYLEM DOSYA KONULARI	4
1. BÖLÜM: YAZILI BASINDA NEFRET SÖYLEMİ	6
BULGULAR	7
MAYIS - AĞUSTOS 2014 DÖNEMİNDE SEÇİLEN HABERLER	17
KATEGORİLERDEN ÖRNEKLER	38
1) KÜFÜR / HAKARET / AŞAĞILAMA	
KUDURMUŞ KÖPEKLER - İsmail Özdemir	38
ASUR DİYANET KOLONİLERİ!.. - Şükrü Alıncaçık	39
2) DÜŞMANLIK / SAVAŞ SÖYLEMİ	
ADALETLE ASACAĞIZ ADALETLE KESECEĞİZ - Anadolu Ajansı	40
ALEVİLER VE KÜRTLER Mİ ACI ÇEKMiŞ? - Seyit Mehmet Deniz	41
3) ABARTMA / YÜKLEME / ÇARPITMA	
AÇARSAN SINIRI HERKESE PROVOKATÖR DE GİRER MUHABERAT DA - Fatih Altaylı	42
CEMAAT KENDİ ALEVİSİNİ YARATTI (2) - Sevilay Yükselir	44
4) SİMGELEŞTİRME	
İKİ BAKAN, BİRİ ÖLDÜRÜLDÜ DİĞERİ AĞLIYOR - Akın Aydın	45
ERMENİ İDDİALARI 4 BİN SAYFADA ÇÜRÜTÜLDÜ - Muhammet Kutlu / Ankara	46
DİĞER DEZAVANTAJLI GRUPLAR	48
KATEGORİLERDEN ÖRNEKLER	52
1) DÜŞMANLIK / SAVAŞ SÖYLEMİ	
EŞCİNSELLER DE İMAM - Refik Kutlu	52
AHLAKA DAVET! - Milli Gazete	54

2) ABARTMA / YÜKLEME / ÇARPITMA

BENİ LEZBİYEN KARIMDAN KURTARIN 56

ERKEĞİN TESETTÜRÜ GÖZLERİDİR - İbrahim Halil Er 57

3) KÜFÜR / HAKARET / AŞAĞILAMA

ETEK!!! - Bekir Hazar 58

SÜREÇ - Süleyman Kurt 60

2. BÖLÜM: YAZILI BASINDA AYRIMCI SÖYLEM – YEREL VE ULUSAL BASINDA SURİYELİ

MÜLTECİLERE YÖNELİK AYRIMCI SÖYLEM 61

GİRİŞ 62

TARİHSEL ARKA PLAN VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 63

İNCELEN YAZILI BASIN 70

TEMEL BULGULAR VE ÖRNEKLER 72

- **Hak Temelli Bakış Açısından Yoksunluk 72**

- **Güvenlik Endeksli Bakış Açısı 92**

- **Haberlerin Sosyal Üretimi ve Medyanın Ötekileştirici Rolü 99**

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 104

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ HAKKINDA

Türkiye'de medyanın sık sık taraflı, önyargılı ve ayrımcı bir dil kullandığına tanık oluyoruz. Haberlerde, özellikle de manşetler ve haber başlıklarında kullanılan provokatif, ırkçı ve ayrımcı dil; toplumda düşmanlığı ve ayrımcı duyguları tetikleyen, kalıp yargıları güçlendiren birer araca dönüşüyor. Her ne kadar evrensel ve ulusal gazetecilik ilkeleri, hatta bazı medya kuruluşlarının kendi gruplarının yayımladığı basın etik ilkeleri bulunsada birçok içerik bu ilkeleri ihlal edebiliyor. Böylesi bir dilin kullanılması ise toplumda huzursuzluğun ve savunmasız gruplara yönelik yaygın bir önyargının yerleşmesine yol açıyor. Hedef alınan kişi ve gruplar ise tedirginleşiyor, sessizleşiyor ve demokrasinin olmazsa olmazı olan sosyal ve siyasal yaşama katılım şanslarından zorunlu feragat ediyorlar. Bu kışkırtıcı ve hedef gösterici dil kullanımı zaman zaman düşmanlaştırılan ve marjinalleştirilen grupların üyeleri ya da mekânlarına yönelik saldırılarla sonuçlanabiliyor.

Nefret söyleminin temelinde önyargılar, ırkçılık, yabancı korkusu/düşmanlığı, tarafgirlik, ayrımcılık, cinsiyetçilik ve homofobi yatar. Kültürel kimlikler ve grup özellikleri gibi unsurlar nefret söyleminin kullanılmasını etkiler, ancak özellikle de, yükselen milliyetçilik ve farklı olana tahammülsüzlük gibi koşullarda, nefret dili yükselir ve etkisini artırır.

Birçok farklı nedenden dolayı Türkiye bir süredir toplumun farklı kesimleri arasında kutuplaşmalara sahne oluyor; kendisinden farklı olana, "öteki"ne yönelik tahammülsüzlük giderek yaygınlaşıyor. Güneydoğu'da uzun yıllardır süren çatışmalar ve bu çatışmaların yol açtığı zorla yerinden etmeler sonucu yaşanan ani demografik değişim; ekonomik, sosyal ve kültürel çatışmalar, topluluklar arası gerginliğin artmasına neden oldu. Öte yandan azınlık hakları ve dinler arası diyalog gibi demokratik açılım çabalarının, Kıbrıs meselesiyle ilgili tartışmaların "yabancı odakların Türkiye'ye yönelik oyunları" gibi sunulması da düşmanlığı artırıyor. Ortadoğu'daki gelişmeler, Kürt ve Ermeni sorunu etrafındaki tartışmalar ve son dönemde gündemde olan barış süreci, bu konularda çözüme yönelik fikirleri olan kişi ve kurumların hedef gösterilmesine ve belli etnik kimliklerin düşmanlaştırılmasına neden oluyor. Karşıt görüşte olan bazı yayınlar tarafından üretilen bu söylem, çatışma ortamına zemin teşkil ediyor. Son olarak Taksim Gezi Parkı protestolarının çeşitli medya organlarınınca ele alınış biçimi medyanın toplumdaki kutuplaşmayı nasıl pekiştirdiğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

Medyanın sıklıkla kullandığı ayrımcı dil sonucu, farklı grup ve bu gruplara mensup olduğu bilinen ya da varsayılan kişilere yönelik düşmanca algı ve tutumların tezahür etmesi Türkiye'de önemli ve giderek büyüyen bir soruna dönüşmüş durumda. Hükümet yetkilileri, muhalefet partisi liderleri ve kamu görevlileri gibi kanaat önderleri bile bu tür bir ırkçı ve ayrımcı dil kullanmaktan çekinmiyor. Bilindiği gibi bazı hükümet yetkilileri tarafından sıklıkla dile getirilen Taksim Gezi Parkı protestolarının dış mihraklar tarafından örgütlendiği iddiası ve "faiz lobisi" söylemi, başta Yahudi kimliği olmak üzere belli grupların hedef alınmasına neden oldu.

Dördüncü kuvvet olarak adlandırılan medya (basın-yayın) en etkin kültürel iletkenlerden biridir. Bundan dolayı çeşitliliği ve farklılığı öne çıkarmaya gücü olduğu kadar bu çatışmayı sıradanlaştırma ve yayma konusunda da son derece etkili ve yönlendirici olabilir. Medya sorumsuz veya dikkatsiz davranırsa, ırkçılığı ve kişilerin birbirine karşı nefret duyguları üretmesini tetikleyebilir, besleyebilir ve güçlendirebilir; en kötüsü de bu tür tutumları meşrulaştırıp haklı çıkarabilir.

Uzun yıllardır Türkiye medyası milliyetçi ve ayrımcı söylemin etkin kaynaklarından biri oldu. Bu gazetecilik türünün toplumdaki kutuplaşmaya dikkate değer bir katkısı oldu. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bazı nefret suçları incelendiğinde medyanın etkisi daha anlaşılır olacaktır. Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olarak yargılanmakta olan Yasin Hayal verdiği ifadede, “Hrant Dink’i şahsen tanımadığımı ama gazetelerden Türk düşmanı olduğunu okuduğumu” söylemiştir. Aralık 2007’de İzmir Ayasofya Kilisesi rahibine saldıran zanlı ise Ogün Samast gibi kahraman olmak için bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından, onun hayallerini, ideallerini ve mücadelesini sürdürmek amacıyla kurulan Hrant Dink Vakfı’nın temel amaçlarından biri toplumdaki kutuplaşma ve düşmanlığın sona ermesine katkıda bulunmaktır.

TÜRKİYE’DE ULUSAL VE YEREL GAZETELERDE NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ

Araştırmanın amacı ve kapsamı

Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışmasının genel amacı Türkiye’de ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadeleye katkı sağlamaktır. Çalışma, **medyanın sivil denetiminin** önemini gözeterek ırkçılık, ayrımcılık ve ötekileştirmenin üretilmesi ve yeniden üretilmesinin en önemli araçlarından biri olan medyada **insan hakları ve farklılıklara saygının güçlendirilmesini**, belli kimlik özellikleri üzerinden hedef alınan kişi veya gruplara yönelik **ayrımcı dil ve nefret söylemine dikkat çekmeyi** ve bu konuda **farkındalık yaratmayı** hedeflemektedir.

Çalışma uzun vadede sivil toplum örgütlerinin nefret söylemiyle mücadele etmesi, medya izlemeyle ilgili becerilerin artması, birlikte sistematik bir biçimde çalışarak medyanın, kullandığı dil ve yöntemlerin eşitlikçi, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı olmasını sağlayacak bir çalışma sürdürmesi konusunda destek vermeyi amaçlamaktadır.

Vakfın bu amaçlara ulaşma yolunda yürüttüğü “Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi” çalışması kapsamında, ulusal ve yerel basın taranmakta, ayrımcı, ötekileştiren ve hedef gösteren bir söylemle kaleme alınmış haber ve köşe yazıları tespit edilip analiz edilmekte, ardından da **www.nefretsoylemi.org** sitesi aracılığıyla ve raporlarla kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Proje sitesinde yer alan içerikler ayrıca Facebook¹ ve Twitter² aracılığıyla da paylaşılmaktadır. Hazırlanan rapor, sivil toplum örgütlerine, basın yayın kuruluşlarına, basın meslek örgütlerine gönderilmekte ve internet sitemizden yayımlanmaktadır.

Gazetelerin izlenmesinin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri, hukukçular, akademisyenler, meslek örgütleri ve gazetecilerle arama toplantıları, seminerler, eğitimler düzenlenerek nefret söylemiyle ilgili duyarlılığı artırmak amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak nefret söylemi kavramıyla ilgili bilgi sağlamak,

¹ <https://www.facebook.com/medyadanefretsoylemi>

² <https://twitter.com/NefretSoylemi>

ayrımcı ve ırkçı söylemle mücadele yolları ve yöntemlerinin neler olabileceğinin tartışılmasına zemin açmak ve medyada insan hakları ve azınlıklara yönelik daha saygılı ve bilinçli bir dil kullanılmasını teşvik etmek amacıyla uluslararası paneller düzenlenmekte, üniversitelerde nefret söylemi üzerine toplantılar yapılmakta, bulgular üzerinden tartışılmaktadır.

Ayrıca nefret söylemi üzerine ders verilmesi, tez ve ödev konusu yapılması yönünde girişimlerde bulunmaktadır. 2012 yılında akademisyenlerle ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle yakın işbirliği içinde, **“Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Medya”** başlıklı üniversite seviyesinde bir dönemlik **ders programı taslağı** hazırlanmış ve akademisyenlerle paylaşılmıştır. Bu dönemde, akademisyenlerden alınan geri bildirimler doğrultusunda hazırlanan ders programı geliştirilmekte ve üniversitelerde uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Müfredat çalışmasına paralel olarak hem dersin tamamlayıcı kaynağı hem de genel okura yönelik giriş niteliğinde bir kaynak görevini görecektir çok yazarlı bir yayın olan **“Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar”** kitabı³ Aralık 2013 itibari ile yayımlanmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Mahmut Çınar’ın editörlüğünde hazırlanan ve İstanbul Politikalar Merkezi’nden Prof. Dr. Fuat Keyman’ın sunuş yazısıyla yayımlanan kitap bu alanda bir referans çalışma olma potansiyeli taşıyor.

Araştırmanın Yöntemi

Nefret söylemi odaklı medya tarama çalışması kapsamında, tüm ulusal gazeteler ve sayısı 500’ü bulan yerel gazete önceden belirlenen anahtar kelimeler üzerinden (ör. işbirlikçi, Türk düşmanı, bölücü) medya takip merkezi aracılığıyla taranmaktadır.

Önceki dönemlerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yayımlanan gazeteler de yerel gazete kategorisinde tarama kapsamına alınmış ancak daha sonra yöntemsel olarak bunun uygun olmadığı kararına varılarak söz konusu yayınlar tarama listesinden çıkartılmıştır. Rapor dönemleri içinde değerlendirilen tüm yayınların listesi raporlarda yer almakta, bu da geçmiş dönemlerle ilgili olarak KKTC yayınları olmadan da genel tabloyu görmeye olanak tanımaktadır.

Esas olarak ulusal, etnik ve dini kimlik temelli nefret söylemine odaklanılırken cinsiyetçi ve homofobik söylemler de tarama kapsamına alınmaktadır. Çalışmada genel olarak medya araştırmalarında uygulanan eleştirel söylem analizi yöntemi ve buna bağlı teknikler kullanılmaktadır. İncelenen içeriklerin özellikleri doğrultusunda yazısal ve ikonografik (fotoğraf, resim ve diğer çizimlere ilişkin) metin analizleri gerçekleştirilmektedir. Medya içerikleri ve söylem konusunda belli göstergeler oluşturmak amacıyla önce niceliksel ölçeklemeye başvurulmakta, nefret söylemi içeriğinin en çok nerede (hangi gazetelerde), ne şekilde kendine yer bulduğu, hangi kaynaklar tarafından oluşturulduğu ve kimleri hedef aldığı ortaya konulmaktadır.

Haber ve köşe yazılarında nefret söylemi tespitinde, **1997 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi** tarafından kabul edilen tavsiye kararı esas alınmıştır. Bu kararda nefret söylemi şu şekilde

³ <http://www.hrantdink.org/?Publications=7&id=902&Lang=>

tanımlanmaktadır: “Nefret Söylemi kavramı; ırkçı nefreti, yabancı düşmanlığını, Yahudi düşmanlığını veya azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli insanlara yönelik saldırgan ulusalcılık ve etnik merkezilik, ayrımcılık ve düşmanlık şeklinde ifadesini bulan, dinsel hoşgörüsüzlük dahil olmak üzere hoşgörüsüzlüğe dayalı başka nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan veya meşrulaştıran her tür ifade biçimini kapsayacak şekilde anlaşılacaktır”.

Yukarıda belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda tespit edilen nefret söylemi içeren haberler benimsedikleri söylemin niteliği doğrultusunda kategorilere ayrılmaktadır. Bu konuda daha önce yapılmış olan uluslararası bilimsel çalışmalardan yararlanılarak ve ülkeye özgü dil ve kültür farklılıkları dikkate alınarak belirlenmiş olan nefret kategorileri şunlardır:

1) Abartma / Yükleme / Çarpıtma: Bir kişi ya da olaydan yola çıkarak bir topluluğa yönelik olumsuz genellemeler, çarpıtmalar, abartmalar, olumsuz atıflar içeren söylemler (“Türkiye çan sesine boğuldu”).

2) Küfür / Hakaret / Aşağılama: Bir topluluk hakkında doğrudan küfür, aşağılama, hakaret içeren (örneğin Kalles, Köpek, Kanıbozuk gibi) söylemler.

3) Düşmanlık / Savaş Söylemi: Bir topluluk hakkında düşmanca, savaşı çağrıştıran ifadelerin yer aldığı söylemler (Örneğin Gavur Zulmü).

4) Doğal kimlik ögesini nefret - aşağılama unsuru olarak kullanma / Simgeleştirme: Doğal bir kimlik ögesinin nefret, aşağılama unsuru olarak kullanıldığı, simgeleştirildiği söylemler (Örneğin olumsuz anlamda “senin annen Ermeni zaten” söylemi ya da “senin soyadın Davutoğlu mu Davutyan mı?” gibi).

AYRIMCI SÖYLEM DOSYA KONULARI

2013 yılı itibarıyla dört aylık periyodik nefret söylemi raporlarına **ayrımcı söylem raporları** da dosya konuları olarak dâhil edilmiştir. Buna göre, ilgili dört aylık dönem içinde, seçilen bir dosya konusuna odaklanılarak ve her konuya özel bir araştırma yöntemi belirlenerek ayrımcı söylem analizi yapılmaktadır. Bu analizlerde nefret söylemine göre daha ince bir şekilde kurgulanmış, ayrımcı ve ötekileştiren mesajları daha örtük bir şekilde veren söylemleri açığa çıkarmak hedeflenmektedir.

Ayrımcı söylem odaklı medya taraması için 2013 yılının ilk raporu olan Ocak-Nisan döneminde, **BDP ve HDK temsilcilerinin Karadeniz turu** dosya konusu olarak belirlendi. 15 Şubat-28 Şubat 2013 tarihleri arasında, **Bizim Karadeniz, Taka, Cumhuriyet, Hürriyet, Sabah** ve **Zaman** gazetelerinde yazılmış tüm haber ve köşe yazıları üzerinden bir analiz gerçekleştirildi.⁴

2013 yılının ikinci raporunda **Gezi olaylarının** ilk bir haftası olan 1-7 Haziran 2013 tarihleri arasında, **Habertürk, Hürriyet, Özgür Gündem, Radikal, Sabah, Sözcü, Taraf, Yeni Şafak** ve **Zaman**

⁴ <http://nefretsoylemi.org/rapor/Ocak-Nisan-2013-NS-Rapor-Final.pdf>

gazetelerinde konuyla ilgili yazılmış tüm haber ve köşe yazıları tarandı, içerik analizi ve söylem analizi yöntemleri kullanarak incelendi.⁵

Eylül-Aralık 2013 döneminde ise güncel siyasete bağlı olarak medyada da sıklıkla referans verilen **Aleviler** dosya konusu olarak belirlendi. Bu konuya bağlı olarak **Birgün, Habertürk, Hürriyet, Milliyet, Özgür Gündem, Star, Sözcü, Yeni Şafak, Yurt** ve **Zaman** gazeteleri tarandı.⁶

2014 yılının ilk döneminde ise dosya konusu, 1915 Ermeni Soykırımı'nı anma günü olan 24 Nisan olarak belirlendi. Bu tarihi temel alarak 22-26 Nisan arasında **Aydınlık, Birgün, Habertürk, Hürriyet, Radikal, Sabah, Türkiye** ve **Zaman** olmak üzere 8 gazete tarandı ve analiz edildi.⁷

Mayıs-Ağustos 2014 dönemini kapsayan bu raporun ayrımcı söylem dosyasında, İsrail'in Temmuz ayında Gazze'ye yönelik başlattığı operasyon dolayısıyla Yahudi kimliğine yönelik ayrımcı söylemin Türkiye basınında nasıl üretildiği incelendi. Buna göre, 8-22 Temmuz 2014 tarihleri arasında **Zaman, Posta, Hürriyet, Sözcü** ve **Sabah** gazeteleri tarandı ve analiz edildi.⁸

Son olarak Eylül-Aralık 2014 döneminin dosya konusu Suriyeli mültecilere yönelik yazılı basında üretilen ayrımcı dil olarak belirlendi ve yerel basından **Olay, Gaziantep Güneş** ve **Gaziantep 27**; ulusal basından ise **Hürriyet** ve **Sabah** gazeteleri 11-24 Ağustos 2015 tarih aralığı üzerinden incelendi. Araştırmanın yöntemi ve bulguları bu raporun ikinci bölümü olan "Yazılı Basında Ayrımcı Söylem" bölümünde bulunabilir (Sayfa: 61).

⁵ <http://nefretsoylemi.org/rapor/mayis-agustos-rapor-final.pdf>

⁶ http://nefretsoylemi.org/rapor/Eylul-Aralik2013_nefretsoylemi_ayrimcisoylem_raporu.pdf

⁷ http://www.nefretsoylemi.org/rapor/HDV_ocak-nisan2014_rapor.pdf

⁸ <http://www.nefretsoylemi.org/rapor/may%C4%B1s-agustos-2014-rapor.pdf>

1. BÖLÜM

YAZILI BASINDA NEFRET SÖYLEMİ

İDİL ENGİNDENİZ ŞAHAN

BULGULAR

Medyada Nefret Söyleminin izlenmesi araştırmasının **2014 yılı Eylül - Ekim - Kasım - Aralık** aylarını kapsayan dört aylık döneminde ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan **313 köşe yazısı ve haber**, bu yazılardaysa toplam **321 nefret söylemi** içeriği tespit edildi. Sekiz yayında, birden fazla gruba yönelik farklı kategorilerde nefret söylemi üretildiği için bakılan yazı sayısı ve üretilen nefret söylemi içeriği arasında böylesi bir farklılık ortaya çıkmış oldu.

2014 yılının üçüncü dört aylık dilimini oluşturan bu dönemde, nefret söylemi içeren yayın sayısında önceki dönemde gözlemlenen dikkat çekici artış eğiliminin devam etmekte olduğunu görmekteyiz. Ulusal düzlemde Kobanê eylemleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti ile Türkiye'ye gelen Papa Francesco'nun ziyareti ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırı, bunun yanında (her yıl aynı dönemde olduğu gibi bu yıl da) yılbaşı kutlamaları nefret söylemine zemin hazırlayan başlıca konular oldu.

Bu dönemde de nefret söylemi üretilen yazılara baktığımızda, yazı akışına, belli bir mantığı izleyen argümanlar yerine öfke duygusunun hâkim olduğunu görmekteyiz. Toplumlar ve inanışlar arasındaki kutuplaşmayı körüklemek amacıyla güdülen yazıların dayandırıldığı örnekler, gerçeklikleri dahi sorgulanmadan, dolaşıma sokulmakta. Önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de “komplo üretimi”nin nefret söyleminde temel bir unsur olduğu söylenebilir. Pek çok olumsuzluğun gerekçesi olarak “gizlice faaliyet gösteren”, “dünyaya hâkim olan” çeşitli dini, etnik gruplar öne sürülmekte.

Bu dönemde, nefret söylemi üreten yazı sayısında gözlenen artış, aynı oranda olmamakla birlikte **hedef alınan grup sayısına** da yansdı. Bir önceki dönemde 32 farklı grup nefret söylemine maruz kalmışken 2014'ün üçüncü dört aylık döneminde bu sayı **36'ya yükseldi**. On altı grup ulusal aidiyetleri üzerinden nefret söylemine uğrarken 12 grup dini inancı veya inançsızlığı üzerinden; altı grup etnik aidiyet üzerinden ve iki grup da genelleştirilmiş coğrafi aidiyetler⁹ üzerinden nefret söyleminin öznesi oldu. Hedef alınan **36 farklı grubun 17'si** sadece **tek bir yazıyla** nefret söyleminin hedefi oldu.

Hakkında nefret söylemi üretilen içerik sayısı açısından, bu dönem **Yahudiler ve Hıristiyanlara yönelik** nefret söylemi üretilen içerik sayısı birbirine yakın olup hemen arkalarından gelen grubun (Ermenilerin) **yaklaşık iki katı kadar fazla** olmuştur. Yukarıda da belirttiğimiz üzere Mescid-i Aksa saldırısı nedeniyle Yahudiler ilk sırada yer alırken yılbaşı olması nedeniyle Hıristiyanlar geçen döneme göre (25 içerik) dört kat kadar daha fazla yazıda nefret söylemine maruz kalmıştır. Kobanê gündeminden dolayı da **Kürtler** geçen döneme kıyasla yaklaşık üç kat daha fazla içerikte (18 içeriğe karşılık 59 içerik) nefret söyleminin öznesi olmuşlar ve dördüncü sıraya yerleşmişlerdir. Gündemin, nefret söylemi üzerindeki etkisi açısından bu dönem de çarpıcı bir örnek oluşturmaktadır.

Tekil örneklerde nefret söylemine maruz kalan gruplar dönemsel olaylara ve ondan da çok verilen tesadüfi örneklere bağlı olarak ele alınırken, farklı yayınlar tarafından sıklıkla ele alınan gruplara

⁹ Söz konusu grupların nefret söylemine maruz kalma gerekçesi temelde ırka ve dine dayalı olsa da bu şekilde ifade edilmediği, ait oldukları coğrafyalar üzerinden adlandırıldıkları için kategorileştirme safhasında da aynı yola gidildi.

yönelik sistematik bir nefret söyleminden, bilinçli bir düşmanca tavırdan bahsetmek mümkündür. Hakkında uzun bir döneme yayılan çok sayıda yazıyla nefret söylemi üretilen grupların değişim göstermiyor olması, söz konusu grupların nefret söylemi karşısındaki kırılganlığına dair önemli bir bilgi sunmanın yanında kemikleşmiş ve vazgeçilmeyen bir düşmanlaştırma çabasını da ortaya koymaktadır. Bu grupların, bu coğrafyada birlikte yaşayan halkları, inanışları, etnik kökenleri kapsamı ise nefret söyleminin olası tehlikelerini ve nefret suçuna zemin hazırlama özelliğini daha da arttırmaktadır.

Daha sonraki sayfalarda yer alan grafiklerde görüleceği üzere, bu dönemde de hedef alınan grupların çeşitliliğini yansıtmak amacıyla, nefret söylemine görece daha az maruz kalan gruplar “Diğer” kategorisi altında toplanmamış, böylelikle nefret söyleminin yönelebileceği grupların bağlama göre ne kadar farklılaşabileceği de gösterilmeye çalışılmıştır.

Bununla birlikte, bir konunun belli bir coğrafyada haber olmasının temel şartlarından olan “yakınlık” kriterine uygun olarak, Türkiye’nin tarihsel ya da güncel durumuyla yakından ilgisi olmayan gruplar, etnik gruplar vb. hakkında nefret söylemi üretilmediği görülmektedir. Örneğin, tarihsel ve güncel bağın zayıflığı dolayısıyla Norveçliler nefret söyleminin hedefi olmazken İngilizler, Almanlar, Fransızlar bu söyleme daha sıklıkla maruz kalmaktadır.

Grafik 1



Grafik 2



Hedef grupların ortak özelliklerine baktığımızda, bu dönemde de öncelikle dini aidiyet üzerinden nefret söylemi üretildiğini görmekteyiz. **Toplam 281 içerikte İslam dışı inanışa sahip olan, Sünni olmayan veya herhangi bir inanışı bulunmayan 12 farklı grup** hakkında nefret söylemi üretildiği görülmekte. **Etnik ve milli aidiyete** dayalı olarak nefret söylemi içeren **270 yazıya 22 farklı grubu** hedef almakta. Son kategoride değerlendirilen **yazıların 60'ı Ermenilere, 59'u Kürtlere yönelik** nefret söylemi içermekte. **Suriyeli mültecilere yönelik** nefret söylemi de yine artış göstererek **16 içerikte** karşımıza çıkmakta.

Altı çizilmesi gereken bir diğer nokta ise, nefret söyleminin genellikle tek bir içerikte, birden fazla gruba yöneldiği oldu. Bu dönemde de hedef alınan gruplara göre dağılım yapıldığında, incelenen **313 yazıda 513 nefret söylemi** görüldü. Bununla birlikte, bakılan 321 içerikten **61'inin sadece Yahudileri, 47'sinin sadece Hıristiyanları, 27'sinin de sadece Kürtleri hedeflediği** düşünülürse nefret söylemi içeren toplam 135 yazının, yani nefret söylemi içeriklerinin %26'sının **sadece üç grubu** hedef aldığı ortaya çıkmaktadır.

Nefret söylemi açısından birbiriyle ilişkilendirilen gruplara baktığımızdaysa Yahudilerin 82 içerikte 19 farklı gruba anıldığını görmekteyiz; bu 82 içerikten 61'indeyse Hıristiyanlarla birlikte ele alınmaktadır.

Eylül – Aralık 2014 döneminde de nefret söylemi içerdiği tespit edilen yazıların çoğunun **ulusal basında** yer aldığı ancak aradaki farkın azalma eğilimini koruduğu görüldü. Analiz kapsamında değerlendirilen **321 içerikten 186'sı (%57.94) 23 farklı ulusal yayında** yer aldı. Kalan **135 yazı (%42.05) ise, 74 farklı yerel gazetede** yer aldı.

Yerel yayınlarda yayın başına genellikle 1-3 içerikte nefret söylemi üretildiği görülmekle birlikte tıpkı bir önceki dönemde olduğu gibi bu dönem de tek bir yerel yayında (**Yeni Marmara**) 13 nefret söylemi içeriğine rastlandı, beş yazıda sadece Yahudilere, toplam 10 yazıdaysa başka gruplarla birlikte Yahudilere yönelik nefret söylemiyle karşılaşıldı. Bu dağılımda en büyük etken "Asrın belası: Siyonizm (Yahudilik)" başlıklı yedi köşe yazısıyla İlhan Yardımcı'nın konuyu ele alış biçimi oldu.

Bu dönemde de nefret söyleminin çok önemli bir sayısal farkla **köşe yazılarında** üretildiği gözlemlendi. İncelenen içeriklerin **253'ünü köşe yazıları, 59'unu haberler** oluşturdu. Okurlardan gelen yazılar (3), Basın Arşivi (2), tarih sayfası (1), şiir (1), ilan/haber (1) ve dizi yazı (1) sayfalarında yer alan içerikler ise “Diğer” başlığı altında değerlendirildi ve bu kategoride bulunan dokuz içerikte nefret söylemi tespit edildi.

Türkiye basınında, hakkında nefret söylemi üretilen, düşmanlaştırılan, ötekileştirilen grupların sıralaması bu dönemde de büyük bir değişiklik göstermedi. Yılın üçüncü dört aylık döneminde, **en çok Yahudiler hakkında** (143 içerik), nefret söylemine rastlandı. **İkinci sırada** 115 içerikle **Hıristiyanlar** gelirken, **Ermeniler** 60 içerikle üçüncü sırada yer aldı. Onların ardından 59 içerikle **Kürtler**, 19 içerikle **Rumlar**, 18 içerikle **İngilizler**, 16 içerikle **Suriyeliler**, 14 içerikle **Yunanlar** nefret söylemine maruz kalan gruplar arasında bulundu. İncelenen içeriklerdeki nefret söyleminin hedef gruplara göre dağılımına baktığımızda aşağıdaki tabloyla karşılaşmaktayız:

Grafik 3¹⁰



¹⁰ Bir içerikte birden fazla grup hedef alınabildiği için her grubu hedef alan içerik sayılarının toplamı (513), toplam içerik sayısından (321) ve bu sayı da (ikilemeler nedeniyle) bakılan yayın sayısından (313) fazladır.

Hakkında yalnızca bir içerikte nefret söylemi üretilen grupların listesi ise aşağıdaki gibidir:

Afrikalılar	Özbekler
Ateistler	Rumenler
Azeriler	Şiiler
Bulgarlar	Siyahiler
Gürcüler	Süryaniler
İtalyanlar	Suudiler
Kırımçaklar	Türkmenler
Moldovyalılar	Zerdüşter
Nasturiler	

Bunlara ek olarak, önceki raporlarda ele alındığı şekilde, **kadınlara ve LGBTİ'lere**¹¹ yönelik nefret söylemi içeren **47 adet haber ve köşe yazısı**, istatistiksel analizlere dâhil edilmeyip ikinci bölümde kendi içinde değerlendirilmiştir. Nefret söylemine zemin hazırlayan çeşitli ayrımcı içerikli yazı örneklerine de yine aynı bölümde değinilmiştir.

Tür, Gazete ve Kategorilere Göre İçeriğin Dağılımı

Bu dönemde, nefret söyleminin **köşe yazılarında** üretiminde bir artış gözlenmiş ve geçen dönem %75.1 olan oran, bu dönem **%78.8'e** yükselmiştir. Buna bağlı olarak **haber** türündeki içerikte de düşüş gözlenmiştir (geçen dönem %21.28; bu dönem **%18.38**). Diğer içerikler ise, okur yazısı, Basın Arşivi, tarih sayfası vb. türlerden oluşmaktadır (%2.8).

Bu dönem, 59 haberden 19'u (%32.2) muhabir imzasıyla yayımlanırken sekizinde haber ajansı belirtilmiş, diğerleri gazete imzasıyla yayımlanmıştır.

Grafik 4



¹¹ LGBTİ: Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks.

Bu dönemde, ulusal basın 186 içerikle %58 oranında nefret söylemi üreten içeriğe yer verirken yerel basın da 135 içerikle %42'lik bir orana yükselmiştir.

Grafik 5



Nefret söylemine en fazla rastlanan ulusal gazeteler arasında ilk sırada **Milli Gazete** (37 yayın, %19.8) bulunmaktadır. **Milli Gazete**'yi 32'şer yayınlı **Yeni Akit** ve **Yeni Mesaj** izlemekte (%17.2); **Takvim** gazetesi 15 (%8); **Yeniçağ** gazetesi 12 (%6.4), **Ortadoğu** gazetesi 10 yayınlı (%5.3) onları takip ederken ardından gelen yayınlar yedişer içerikle **Anayurt ve Milat** (%3.7); altı içerikle **Türkiye** (%3.2); beş içerikle **Doğru Haber** (%2.6); dört içerikle **Vahdet** (%2.1) olmuştur. **Yeni Asya**'da üç (1.6), **Akşam**, **Aydınlık**, **Önce Vatan**, **Sabah**, **Sözcü** gazetelerinde ikişer (%1); **Güneş**, **Habertürk**, **Hürriyet**, **Özgür Gündem**, **Yeni Şafak**, **Yurt** gazetelerinde de birer içerikle (%0.5) nefret söylemi üretilmiştir.

Grafik 6



Bu dönemde, **yerel basında** nefret söylemine rastlanan içeriklerin dağılımını incelediğimizde ise 42 adet yerel gazetenin **yalnızca bir yayında** nefret söylemi ürettikleri tespit edilmiştir. Bu gazetelerin listesi aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

YALNIZCA 1 YAYINDA NEFRET SÖYLEMİ ÜRETEYEN YEREL GAZETELER		
19 Mayıs	Düzce Damla	Kocaeli Demokrat
25 Mayıs Gazetesi	Elazığ Günışığı	Konya Takip
Afyon Gazete 3	Elmalı Gündem	Konya Yeni Haber
Akdenizde Yeni Yüzyıl	Eskişehir Son Haber	Korkuteli Gündem
Ankara Anadolu	Eskişehir Yenigün	Kuzey Ekspres
Ankara İl Gazetesi	Fethiye Gerçek	Mersin Hakimiyet
Antalya Gazetesi	Gazete 13	Pusula Haber Konya
Antalya Hilal	Gazete Kaktüs	Samsun Denge
Bolu Gündem	Gaziantep Ekspres	Samsun Haber
Çorum Dost Haber	Haber Alanya	Sivas İrade
Çorum Hakimiyet	İstanbul Ekonomi	Şanlıurfa
Denizli Deha 20	Kayseri Anadolu Haber	Trakya'da Yeşil Yurt
Denizli Olay	Kayseri Ülker	Yedigün Ankara
Diyarbakır Özgür Haber	Kayseri Yeni Haber	Yıldız Haber

İncelenen yerel gazeteler arasında 19 gazetenin ise **ikişer yayında** nefret söylemi ürettiği görülmüştür. Bu gazetelerin listesi ise şu şekildedir:

İKİ YAYINDA NEFRET SÖYLEMİ ÜRETEYEN	
Balıkesir Merhaba	Kırşehir Memleket
Bizim Sivas	Konya Hakimiyet
Bursa Hayat	Konya Yenigün
Çorum Haber	Küçük Menderes
Denizli Yeni Olay	Medya Yenigün
Gaziantep Referans	Yeni Konya
Gümüşkent	Yeni Meram
Karadeniz Güne Bakış	Yörem Gazetesi
Karadenizde İstikbal	Zonguldak Yeni Adım
Kayseri Meydan	

Dokuz Sütun, Karadeniz'de Son Nokta, Konya Merhaba, Dünyeden Bugüne Şafak, Özgür Kocaeli, Gazete Akdeniz, Kayseri Gündem, Kayseri Hakimiyet ve Taka gazetelerinde ise **üçer içerikle** nefret söylemi üretildiği tespit edilmiştir.

Son olarak **Karadeniz** ve **Kayseri Star Haber** gazeteleri **dörder** nefret söylemi içeriği üretirken; **Ankara Haber Vaktim** gazetesinde **yedi** nefret söylemi içeriği incelenmiştir. **Yeni Marmara** gazetesi ise **13** nefret söylemi içeriği ile bu dönem en çok nefret söylemi üreten yerel yayın olarak belirlenmiştir.

Gazetelerde yer alan nefret söylemi örnekleri, bu dönemde de belirlenen dört kategoriye göre incelenmiştir: (1) **Abartma / Yükleme / Çarpıtma**, (2) **Küfür / Hakaret / Aşağılama**, (3) **Düşmanlık / Savaş Söylemi**, (4) **Doğal kimlik ögesini nefret unsuru olarak kullanma / Simgeleştirme**.

Bu kategoriler, çoğunlukla farklı biçimlerde ve örtük ya da açık şekilde kurulan nefret söylemlerinin ayrıştırılmasına ve anlaşılmasına yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. Şüphesiz kategorilerin birden fazlasını aynı içerikte tespit etmek mümkündür ancak böyle durumlarda sınıflandırma yapmak adına baskın olan kategori dikkate alınmıştır.

İncelenen dört aylık dönemde, bu dört kategorinin dağılımında, **Abartma / Yükleme / Çarpıtma ilk sırada** bulunmaktadır (160 içerik). Ardından sırasıyla **Küfür / Hakaret / Aşağılama** (77 içerik) ve **Düşmanlık / Savaş Söylemi** (75 içerik) gelmiştir. İncelenen dönem içinde **Doğal Kimlik Ögesini Nefret Unsuru Olarak Kullanma / Simgeleştirme** kategorisinde değerlendirilen dokuz içerik olmuş ve söz konusu içeriklerin beşinde Yahudiler (birinde Hıristiyanlarla birlikte), dördündeysen Ermeniler hedef alınmıştır.

Grafik 7



İncelenen dönemde en fazla sayıda nefret söylemine maruz kalan grup olan **Yahudilere** yönelik **Abartma / Yükleme / Çarpıtma** kategorisi ilk sırada bulunmaktadır (82 içerik). Bunu, 29 içerikle **Düşmanlık / Savaş Söylemi** ve 27 içerikle **Küfür / Hakaret / Aşağılama** kategorileri izlemektedir. **Doğal Kimlik Ögesini Nefret Unsuru Olarak Kullanma / Simgeleştirme** kategorisinde ise beş içerik tespit edilmiştir. Yahudilere yönelik nefret söylemi içeren 91 yazı, ulusal basında yer alırken yerel basında 52 içerik bulunmaktadır.

Grafik 8



Hedef gruplara göre kategorilerin dağılımına baktığımızda, ikinci sırada bulunan **Hıristiyanlara** yönelik nefret söyleminin içeriğinde **Abartma / Yükleme / Çarpıtma** kategorisi, 72 yazıyla ilk sırada yer almaktadır. **Küfür / Hakaret / Aşağılama** kategorisi, 22 içerikle ikinci sırada bulunurken; **Düşmanlık / Savaş Söylemi** içeren 20 yayımla karşılaşmıştır, bir içerik de **Doğal Kimlik Ögesini Nefret Unsuru Olarak Kullanma / Simgeleştirme** kategorisinde değerlendirilmiştir. Söz konusu içeriklerin 72'si ulusal basında, 43'ü yerel basında yayımlanmıştır.

Grafik 9



İncelenen dört aylık dönem içinde nefret söylemine en çok maruz kalan üçüncü grup olan **Ermeniler** için **Abartma / Yükleme / Çarpıtma** kategorisi 22 içerikle birinci sırada yer aldı. **Düşmanlık / Savaş Söylemi** kategorisi 20 içerikle ikinci sırada bulunurken **Küfür / Hakaret / Aşağılama** kategorisine giren 14 içerik tespit edildi. Dört içerik de **Doğal Kimlik Ögesini Nefret Unsuru Olarak Kullanma / Simgeleştirme** kategorisinde değerlendirildi.

Grafik 10



Ermeniler ve Yahudiler, incelenen dönemler içinde genellikle ilk iki sırayı paylaşırken onları takip eden gruplarla aralarında, önceki dönemlerde önemli bir sayısal farklılık görülmekteydi. Bununla birlikte 2014 yılının üçüncü dört ayında bu sıralamanın değiştiğini ve ilk dört grubun sayılarının birbirine biraz daha yaklaştığını görmekteyiz. Önceki dönemle karşılaştırmalı bir tablo bu değişimi daha açık bir şekilde gösterecektir:

Dönem	Birinci Sıra	İkinci Sıra	Üçüncü Sıra	Dördüncü Sıra	Beşinci Sıra
Mayıs - Ağustos 2014	Yahudiler (130)	Ermeniler (60)	Hıristiyanlar (25)	Rumlar (21)	Kürtler (18)
Eylül - Aralık 2014	Yahudiler (143)	Hıristiyanlar (115)	Ermeniler (60)	Kürtler (59)	Rumlar (19)

İlk beş sıradaki gruplar değişmemiş olmakla birlikte, her iki dönemde de birinci sırada yer alan Yahudiler dışındaki grupların sıralaması değişmiştir. Önceki dönemde hakkında sadece 25 içerikte nefret söylemi üretilen Hıristiyanlar, 111 içerikle ikinci sıraya yükselmiş; 18 içerikle beşinci sırada bulunan Kürtler 59 içerikle dördüncü sıraya çıkmıştır.

Kürtlere yönelik nefret söylemi kategorilere göre değerlendirildiğinde ise; **Düşmanlık / Savaş Söylemi** kategorisinin birinci sırada yer aldığı görüldü (25 içerik). **Abartma / Yükleme / Çarpıtma** kategorisi 22 içerikle ikinci sırada bulunurken **Küfür / Hakaret / Aşağılama** kategorisine giren 12 içerik tespit edildi. Bir önceki döneme göre, Düşmanlık / Savaş Söylemi kategorisine giren içerik sayısının 10'dan 25'e çıktığı görüldü.

Grafik 12



Rumlara yönelik üretilen nefret söyleminde de kategorilere göre dağılıma bakıldığında, ilk sırada 8 içerikle **Düşmanlık / Savaş Söylemi** yer alırken **Abartma / Yükleme / Çarpıtma** kategorisine giren 6 ve **Küfür / Hakaret / Aşağılama** kategorisine giren beş içerik tespit edilmiştir.

Grafik 13



İçerikleri sınıflandırmak üzere belirlenen bu dört kategori daha önce de belirttiğimiz şekilde, nefret söylemlerinin nasıl üretildiğini anlamaya yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur ve sınıflandırma işleminde baskın olan kategori dikkate alınmıştır. Adlandırması ne şekilde olursa olsun nefret söyleminin temelinde her durumda “düşmanca” görüşler bulunduğu göz önüne alındığında, bu kategorileri değişmez ölçütler olarak görmek yanıltıcı olacaktır.

EYLÜL – ARALIK 2014 DÖNEMİNDE SEÇİLEN HABERLER

Tarih	Gazete	Tür	Yazar	Başlık	Hedef Grup	Nefret Kategorisi
01.09.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Hasan Demir	Fatiha Sureli Cumhurbaşkanlığı Forsu...	Hıristiyanlar, Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
02.09.2014	Takvim	Köşe Yazısı	Bekir Hazar	Ahtapot ve oğlu	İngilizler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
03.09.2014	Anayurt	Köşe Yazısı	Hüseyin Hakkı Kahveci	Vehhabi Suudilerin Türk milletine ve devletine düşmanlığı artarak devam ediyor.	Araplar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
03.09.2014	Özgür Gündem	Köşe Yazısı	Ramzy Baroud	Politik İslam korkusu	Araplar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
03.09.2014	Sabah	Köşe Yazısı	Sevilay Yükselir	Cemaat kendi Alevisini yarattı (2)	Aleviler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
03.09.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Mustafa Çelik	Antisemitizm'in anayurdu batıdır(1)	Batılı toplumlar, Hıristiyanlar, Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
04.09.2014	Taka	Köşe Yazısı	Muharrem Ulusoy	Batı Medeni mi?	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
04.09.2014	Yeni Akit	Haber	Yeni Akit	Mescid-i Aksa'da Yahudi terörü	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
08.09.2014	Şanlıurfa	Köşe Yazısı	İmam Hüseyin Savaş	Ülkücü Bürokrat Kıyımı	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
08.09.2014	Yeni Çağ	Haber	Yeni Çağ	Tam bin yıl sonra bir araya geldiler	Ermeniler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
10.09.2014	Fethiye Gerçek	Köşe Yazısı	Gül Turan	YENİ TÜRKİYE	Suriyeliler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
10.09.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Mustafa Çelik	Antisemitizm'in anayurdu batıdır (2)	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

10.09.2014	Yeni Meram	Köşe Yazısı	Cihat Yazıcı	CHP	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
11.09.2014	Gazete 13	Köşe Yazısı	M. Şakir Koçer	ÖNCE AYNAYI KENDİNİZE ÇEVİRİN	Batılı toplumlar, Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
11.09.2014	Haber Alanya	Köşe Yazısı	Gültekin Kabaş	Allah'ımız tek kapımızdır	Hıristiyanlar, Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
11.09.2014	Takvim	Köşe Yazısı	Bekir Hazar	Rakı-viski-bira-ayran-şerbet-kola	İngilizler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
12.09.2014	Doğru Haber	Okur Yazısı	Ali Yiğit	Yahudi nasıl düşünür?	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
12.09.2014	Doğru Haber	Köşe Yazısı	Müfit Yaray	Vahdet zor mu?	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
12.09.2014	Doğru Haber	Okur Yazısı	İzzettin Avcı	Zulüm	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
12.09.2014	Konya Yeni Haber	Köşe Yazısı	Eşref Kuşçu	Pensilvanya'dan mektup var!!	İngilizler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
12.09.2014	Takvim	Köşe Yazısı	Ergün Diler	İçimizdeki Simonlar	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
12.09.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Şevki Yılmaz	Suudi ateşle oynama!	Hıristiyanlar, Yahudiler, Suudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
15.09.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	ŞEYTANIN ASKERLERİ	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
15.09.2014	Takvim	Köşe Yazısı	Ergün Diler	Yurttaş Gülen / İKİSİ DE KUKLA	İngilizler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
16.09.2014	Kayseri Star Haber	Köşe Yazısı	Ahmet Sıvacı	12 Eylül hala kanıyor	Fransızlar, İngilizler, Yunanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
16.09.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Mustafa Aslan	Hakk'ın, haklıya müjdesi günler yakın	Hıristiyanlar, Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
17.09.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	İsmail Hakkı Akkiraz	Eğitim, yine talimsiz ve terbiyesiz başladı	Batı toplumları	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
17.09.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Şükrü Alınacı	Moralsiz Olmaz!	Ermeniler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
17.09.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Mustafa Çelik	İslâm coğrafyasında Hıristiyan teröristlerin katliamları/1	Hıristiyanlar, Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi

17.09.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Mustafa Özcan	Türkiye'ye yakar top atanlar	Hıristiyanlar, Şiiiler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
17.09.2014	Yeni Marmara	Köşe Yazısı	İsmail Özdemir	Okullar endişeyle açılıyor	Batı toplumları, Hıristiyanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
18.09.2014	Bursa Hayat	Köşe Yazısı	Hilmi Tanış	Allahın gadabına ve lanetine uğrayan kavim 5	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
18.09.2014	Dokuz Sütun	Köşe Yazısı	Ergun Kaftancı	Hacı, Şam tatlı kaç para?	Afrikalılar, Araplar, Azeriler, Ermeniler, Gürcüler, Moldovyalılar, Özbekler, Rumenler, Türkmenler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
18.09.2014	Takvim	Haber	Takvim	NOTCU BARONLAR	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
18.09.2014	Takvim	Köşe Yazısı	Bekir Hazar	ETEK!!!	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
18.09.2014	Türkiye	Köşe Yazısı	Fuat Uğur	YL: ST, WSJ, NYT, FT, NYP	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
18.09.2014	Yeni Akit	Haber	Timur Çağrı	AİHM'den gavurluk	Gayrimüslimler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
18.09.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Haydar Baş	Hangi saftayız?	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
22.09.2014	Denizli Yeni Olay	Köşe Yazısı	Ahmet Aykol	Bir Gariplik Yok mu?	Batı toplumları, Ermeniler, Rumlar, Ruslar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
22.09.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Hüseyin Öztürk	Maskeli yüzler, maskesiz yüzler	İngilizler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
22.09.2014	Yeni Akit	Haber	Ramazan Alkan	Avrupa'da öğretmenleri bile kilise tayin ediyor	Gayrimüslimler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
22.09.2014	Yeni Asya	Köşe Yazısı	İbrahim Ersoylu	Yahudilerin dünya siyasetini etkilemelerinin arkasındaki sır	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
22.09.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Tahsin Aydın	Analar ağlamasın mantığı kimin mantığı?	Hıristiyanlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
23.09.2014	Denizli Yeni Olay	Köşe Yazısı	Metin Alkan	BAHANE! . . . AYNEL ARAB (KOBANI)	Ermeniler, Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi

23.09.2014	Takvim	Köşe Yazısı	Bekir Hazar	KEKLİK!!!	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
23.09.2014	Yeni Çağ	Köşe Yazısı	Şüayip Özcan	Ne yapmalıyız?	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
23.09.2014	Yeni Konya	Haber	AA	Yahudi 13 Filistinliyi gözaltına aldı	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
24.09.2014	Kayseri Meydan	Köşe Yazısı	Rifat Açıkgöz	BİZE KİM İNSANLIK EDECEK	Suriyeliler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
24.09.2014	Milli Gazete	Haber	Rahmi Yolcu	ALLAH muhabbetinizi BOZSUN	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
25.09.2014	Kayseri Meydan	Şiir Köşesi	Rifat Açıkgöz	TARİHİ ÖĞRETMEK GEREK	Ermeniler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
25.09.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Hüseyin Öztürk	Erdoğan yine alnından öpülesi bir iş yaptı	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
25.09.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Şevki Yılmaz	NATO yerin dibine batsın!	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
26.09.2014	Denizli Deha 20	Köşe Yazısı	Ergül Aykol	TÜRLÜK KISKAÇTA	Ermeniler, Kürtler, Yunanlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
29.09.2014	Yeni Çağ	Haber	Yeni Çağ	Sığınmacı gibi gelen Ermeniler baş ağrıtabilecek	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
29.09.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Tahsin Aydın	17, 18 ve 19. Haçlı seferlerinde bilin bakalım hangi taraftayız?	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
30.09.2014	Yeni Şafak	Köşe Yazısı	Tamer Korkmaz	O vakit ne demişti, şimdi ne yapıyor?	Hıristiyanlar, Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
02.10.2014	Yeni Marmara	Köşe Yazısı	İsmail Özdemir	Şeytanın askerleri	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
02.10.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Akın Aydın	Neden BM'de, CFR'de diyemediklerini İstanbul'da diyor	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
03.10.2014	Balıkesir Merhaba	Köşe Yazısı	Sait Soydan Yılmaz	ZİHİN İŞGALİ VE FİKİR KİRLİLİĞİNE KARŞI MÜCADELE	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
03.10.2014	Takvim	Köşe Yazısı	Bekir Hazar	Gözlüğü çıkardık	İngilizler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

06.10.2014	Dokuz Sütun	Haber	AA	Rum gaspına izin vermeyiz	Rumlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
06.10.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Nazif Kurucu	GÜNEY SINIRLARIMIZ KAÇAK GİRİŞLERE KAPATILMALI	Suriyeliler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
07.10.2014	Dokuz Sütun	Köşe Yazısı	Ergun Kaftancı	Özne belli	Kürtler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
07.10.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Mustafa Özcan	Çirkefin zaferi	Kürtler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
08.10.2014	Akşam	Haber	Ahmet Dinç	ZİRVE'DE HİRİSTİYAN PARALELLER/Zirve'yi omuz omuza yaptılar	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
08.10.2014	Diyarbakır Özgür Haber	Köşe Yazısı	Eyüphan Kaya	IŞİD hilafet vaad ediyor ya siz?	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
08.10.2014	Karadeniz	Köşe Yazısı	Aras Perekli	KÜRTLERE IŞİD TOKADI NEDEN?	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
08.10.2014	Milat	Köşe Yazısı	Halil Mert	Kobani tuzağı ve Türk olmak...	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
08.10.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Şükrü Alıncaçık	"Co-bahni 1915!"	Kürtler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
08.10.2014	Yeni Marmara	Köşe Yazısı	Metin Hasırcı	Bir lisan bir adam, iki lisan iki adam	Rumlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
09.10.2014	Gaziantep Ekspres	Köşe Yazısı	Şaban Doğru	BAYRAM TATİLİ	Ermeniler, Rumlar, Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
09.10.2014	Sözcü	Köşe Yazısı	Rahmi Turan	Alın size açılım (!) / Yazıklar olsun	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
09.10.2014	Yeni Konya	Haber	AA	Yahudi Mescid-i Aksa'da Müslümanlara saldırdı	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
09.10.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Haydar Baş	Savaş devam ediyor, hayaller bosa çıkıyor	Aleviler, Hıristiyanlar, Kürtler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
10.10.2014	Güneş	Köşe Yazısı	Mehmet Memiş	Bu alçakları sokağa dökenlerden hemen hesap sorun!	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
10.10.2014	Karadeniz'de Son Nokta	Köşe Yazısı	Osman Diyardin	OYUNA GELME KARDEŞİM!	Kürtler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
10.10.2014	Konya Yenigün	Köşe Yazısı	Kamil Bircan	BİRLİKTE BAŞKA ÇARE YOK	Aleviler, Kürtler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

10.10.2014	Sözcü	Köşe Yazısı	Yılmaz Özdil	Alavere dalavere Kürt Memet nöbete	Suriyeliler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
10.10.2014	Yeni Akit	Haber	Hasan Önal	BUNUN ADI NANKÖRLÜK	Kürtler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
10.10.2014	Yeni Çağ	Köşe Yazısı	Savaş Süzal	Sen kimsin, nesen?	Kürtler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
10.10.2014	Yeni Çağ	Köşe Yazısı	Arslan Tekin	Kobani' yıkılmalıdır!	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
10.10.2014	Zonguldak Yeni Adım	Köşe Yazısı	Süleyman Kurt	HASSAS DENGELER	Kürtler, Suriyeliler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
13.10.2014	Anayurt	Köşe Yazısı	Mustafa Nevruz Sınacı	Koalisyon palavrası; Kalleşlik ve it dalaşı	Batı	Düşmanlık / Savaş Söylemi
13.10.2014	Bizim Sivas	Köşe Yazısı	Ali Aydemir	İŞTE KÜRT BİLİLEN ÜNLÜ ERMENİLER	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
13.10.2014	Bizim Sivas	Köşe Yazısı	Berat Demirci	KÜRTLERİ MÜBADELE EDELİM	Kürtler, Suriyeliler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
13.10.2014	Karadeniz	Köşe Yazısı	Zafer Çamaltı	YA SABIR...	Kürtler, Suriyeliler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
13.10.2014	Sivas İrade	Köşe Yazısı	Muzaffer Karadağ	KATLIAMA UĞRAYIP BİZE SİĞİNAN TÜRKMENLERİ ÜLKEMİZE NİÇİN ALMADIK?	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
13.10.2014	Zonguldak Yeni Adım	Köşe Yazısı	Süleyman Kurt	SÜREÇ	Kürtler, Rumlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
14.10.2014	25 Mayıs Gazetesi	Köşe Yazısı	Fahri Çiftçi	Kobani için Ülkeyi Yakmak mı Lazım?	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
14.10.2014	Dünden Bugüne Şafak	Köşe Yazısı	Faruk Kadri	KIZIL ÇEMBER	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
14.10.2014	Habertürk	Köşe Yazısı	Fatih Altaylı	Açarsan sınırı herkese provokatör de girer Muhaberat da	Suriyeliler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
14.10.2014	Kayseri Hakimiyet	Köşe Yazısı	Osman İkinci	ORTADOĞUYU VE TÜRKİYEYİ PARÇALAMA PLANLARI: İŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ MAŞASI, KÜRESEL SOPA	Kürtler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
14.10.2014	Kayseri Star Haber	Köşe Yazısı	Ahmet Sivacı	Devlet ya Ya Başa, Ya Kuzgun Leşe	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
14.10.2014	Kocaeli Demokrat	Köşe Yazısı	Osman Saraç	Artık üzülüyorum...	Suriyeliler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

14.10.2014	Konya Merhaba	Köşe Yazısı	Nurten Selma Çevikoğlu	Ey Kürt aileleri ve Kürt yetkilileri bilmelisiniz ki Kürt gençleri alarm veriyor	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
14.10.2014	Yeni Akit	Haber	Yeni Akit	Mülteci maskeli hainler deşifre oldu	Kürt sığınmacılar (Iraklı ve Suriyeli Kürtler)	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
14.10.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Akın Aydın	Hükümeti bir korku sardı ne korkusu mu?	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
14.10.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Murat Çabas	Ey Kürt kardeşim, sakın oyuna gelme	Aleviler, Kürtler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
14.10.2014	Yeniçağ	Köşe Yazısı	Şuayip Özcan	Mutlu musunuz?	Kürtler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
14.10.2014	Yörem Gazetesi	Köşe Yazısı	Zekeriya Kılıç	İtlerin dalaşı mı, Müslümanların savaşı mı	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
16.10.2014	Ankara İl Gazetesi	Köşe Yazısı	Aşık Zeki Erdali	Zararı çeken yine biz	Hıristiyanlar, Kürtler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
16.10.2014	Bursa Hayat	Köşe Yazısı	Hilmi Tanış	Bir çürük ipliğe hülya dizmişiz	Almanlar, Fransızlar, İngilizler, Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
16.10.2014	Eskişehir Yenigün	Köşe Yazısı	Fikret Fıçıcı	KAZIM KARABEKİR SAĞ OLSA NE DİRDİ	Ermeniler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
17.10.2014	Karadeniz	Köşe Yazısı	Nurcan Yazıcı	BEYAZ KEFENLİLER!	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
17.10.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Fikri Atılbaz	Türkiye'de Suriye Oluşturmayın	Suriyeliler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
17.10.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Şevki Yılmaz	Birleşmedik, bir leş olduk!	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
20.10.2014	Gazete Kaktüs	Köşe Yazısı	M. Fevzi Küçükkahveci	AKP'ye rağmen, birlikte yaşamak	Ermeniler, Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
20.10.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Şükrü Alınacı	MHP Teşkilatlarının Tarihi Sorumluluğu	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
20.10.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Nurullah Çetin	Geleceğimizi inşa zemini: Milli Türk Eğitimi	Batı toplumları	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
21.10.2014	Elazığ Günışığı	Köşe Yazısı	Bedrettin Keleştimur	DOST KAVRAMI!	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

21.10.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	Evet hastasınız! İŞGAL ŞİZOFRENİSİ	İsraililer (Yahudiler)	Küfür / Hakaret / Aşağılama
21.10.2014	Yeni Asya	Köşe Yazısı	Davut Şahin	Vatikan'ın suçları	Hıristiyanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
22.10.2014	Özgür Kocaeli	Köşe Yazısı	Alaettin Köksal	TERBİYE EDİLMİYEN AKIL, HER TÜRLÜ ANARŞİYE AÇIKTIR	Budistler, Hıristiyanlar, Museviler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
22.10.2014	Yeni Çağ	Köşe Yazısı	Hüseyin Macit Yusuf	Denizde ve havada ENOSİS girişimi	Rumlar, Yunanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
22.10.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Ata Selçuk	Atasözleri	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
22.10.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Mehmet Emin Koç	Kobani yalnızlığını bir de böyle okusak	Kürtler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
23.10.2014	Önce Vatan	Köşe Yazısı	Ferhat Yıldırım	ORTADOĞU'DA MİKRO DEVLETLER. . .	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
23.10.2014	Takvim	Köşe Yazısı	Bekir Hazar	İngiliz anırması!!!	İngilizler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
23.10.2014	Yeni Marmara	Köşe Yazısı	İlhan Yardımcı	"Coca Cola cinayeti" gündemde. . . (II)	Ermeniler, Ruslar, Yahudiler, Yunanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
23.10.2014	Yeni Meram	Köşe Yazısı	Osman Eken	HALKLARIN KARDEŞLİĞİ VE CHP...	Kürtler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
23.10.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Akın Aydın	Akılla izah edemedim vahye bakalım!	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
24.10.2014	Doğru Haber	Haber	Doğru Haber	PKK/ HDP Lİ CANİLER CEZASIZ KALMASIN	Budistler, Hıristiyanlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
24.10.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Muharrem Bayraktar	İŞİD, Batının izinden gidiyor	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
24.10.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Haydar Baş	Sıra Türkiye'ye gelecek	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
24.10.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Murat Çabas	Rojava artık Barzani'nin	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
29.10.2014	Yeni Akit	Okur Yazısı	Mehmet Ali Tuzlu	TERÖRİZMİN BİTMESİ İÇİN 9 ÖNERİ	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi

31.10.2014	Doğru Haber	Köşe Yazısı	Abdülkadir Turan	Diyarbakır'da dindar gençleri neden yaktılar?	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
03.11.2014	Eskişehir Son Haber	Tarih Sayfası	Yaşar Durmaz	Ermeni soykırımı yalanının 100. yılına dikkat (V)	Ermeniler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
03.11.2014	Taka	Köşe Yazısı	Güngör Üçüncüoğlu	ÇÖZÜMÜN İÇİ DOLMUŞTUR	Kürtler, Ermeniler, Fransızlar, İngilizler, Rumlar, Ruslar, Yunanlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
03.11.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Faruk Köse	Diyelim ki Neve Şalom Sinagogu'nu kapattık...	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
04.11.2014	Yedigün Ankara	Köşe Yazısı	Nurullah Çetin	BİZ TÜRK DEĞİLİZ, RUM İDİK...	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
04.11.2014	Yeni Marmara	Köşe Yazısı	İlhan Yardımcı	Al sepetten Ermeni bir danışman	Ermeniler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
04.11.2014	Yeniçağ	Köşe Yazısı	Şuayip Özcan	Bayrağım	Ermeniler, Fransızlar, İngilizler, İtalyanlar, Kürtler, Yunanlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
05.11.2014	Karadeniz	Köşe Yazısı	Aras Perekli	TC'NE NANKÖRLÜK DEĞİL DE, NEDİR BU?	Kürtler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
05.11.2014	Kuzey Ekspres	Köşe Yazısı	Havva Günaydın Lakutoğlu	BANA ERMENİ DEDİLER!	Ermeniler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
05.11.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	Adım Adım Felakete Doğru	Aleviler, Ateistler, Ermeniler, Kırımçaklar, Rumlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
05.11.2014	Sabah	Köşe Yazısı	Ersin Ramoğlu	Hitler kafası	Almanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
05.11.2014	Yeni Akit	Haber	Muhammed Uzun	Gönülleri yine Yahudi'yle birleşti	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
05.11.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Emine Bayraktar	Babaannem ve Atatürk	Ermeniler, İngilizler, Rumlar, Yunanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
05.11.2014	Yurt	Köşe Yazısı	Levent Uluçer	Whatsapp mı? Weixin (wechat) mi?	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
06.11.2014	Afyon Gazete 3	Köşe Yazısı	İbrahim Demirkan	MERAK EDİYORUM	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi

06.11.2014	Bolu Gündem	Köşe Yazısı	Bolu Gündem	OH NE ALA MEMLEKET	Araplar, Suriyeliler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
06.11.2014	Konya Hakimiyet	Haber	AA	İLK KIBLEYE ALÇAK SALDIRI	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
06.11.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	Beş Altı Yedi Ay Sonrasına Hazırlanalım	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
07.11.2014	Ankara Haber Vaktim	Arşiv Sayfası	Ankara Haber Vaktim	Musevi Cemaati'nden iki yüzlülük	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
07.11.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	İslam ve Müslüman Düşmanı Kriptolar	Ermeniler, Ezidiler, Hıristiyanlar, Nasturiler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
07.11.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	Arabayla üç teröristi ezdi	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
07.11.2014	Takvim	Köşe Yazısı	Bekir Hazar	DEV'E	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
10.11.2014	Anayurt	Köşe Yazısı	Mustafa Nevruz Sınacı	Organize Terör ve Emperyal Paranoya (3)	Ermeniler, Kürtler, Sırlar, Yunanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
10.11.2014	Antalya Gazetesi	Köşe Yazısı	Hüseyin Ercan Acar	10 Kasım 1938	Ermeniler, Kürtler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
10.11.2014	Aydınlık	Köşe Yazısı	Yıldırım Koç	Atatürk devrimlerini geliştirecek korumak	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
10.11.2014	Çorum Dost Haber	Haber	Haber Merkezi	Orhan Sakınmaz: Ak Saray Karunlaşmanın sembolü	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
10.11.2014	Konya Hakimiyet	Haber	AA	Yahudi teröristler protesto edildi/Filistin bizim davamız	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
10.11.2014	Milat	Köşe Yazısı	Muhammed Özkılıç	Siyonizm, dünyanın baş belası	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
10.11.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	Diyalog ruhu bu kez Danimarka'da!	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
10.11.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mahmut Toptaş	Son sığınacağının kalbini parçalayan Yahudi	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
10.11.2014	Türkiye	Köşe Yazısı	Rahim Er	İsrail, pişman olmaz	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

10.11.2014	Türkiye	Köşe Yazısı	Fuat Bol	Baş belası İsrail! (2)	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
11.11.2014	Ankara Haber Vaktim	Köşe Yazısı	Ahmet Fidan	Mescid-i Aksa Selehaddin Eyyubî'yi bekliyor	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
11.11.2014	Aydınlık	Köşe Yazısı	İsmail Hakkı Pekin	ABD ve yeni müttefikleri	Kürtler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
11.11.2014	Karadeniz'd e Son Nokta	Köşe Yazısı	Yusuf Teke	MESCİD-İ AKSA İŞGAL ALTINDA	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
11.11.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Şükrü Alınçık	Asur Diyanet Kolonileri!..	Suriyeliler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
11.11.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Orhan Karataş	PKK'yı aklamanın yolunu açıyorlar	Aleviler, Ermeniler, Kürtler, Romanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
11.11.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Hüseyin Öztürk	İslam Âleminin En Diri Ülkesi Türkiye	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
11.11.2014	Yeni Marmara	Köşe Yazısı	İsmail Özdemir	Kudurmuş Köpekler	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
12.11.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	Bu yazımı saklayın	Ermeniler, Kürtler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
13.11.2014	Akdenizde Yeni Yüzyıl	Köşe Yazısı	Yılmaz Can	1. KUR'AN DAN HİKMET DAMLALARI	Hıristiyanlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
13.11.2014	İstanbul Ekonomi	Köşe Yazısı	İstanbul Ekonomi	Beni İsrail Belası	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
13.11.2014	Kayseri Gündem	Dizi Yazı	Cahit Hacıhaliloğlu (Gözütok)	KÜLTÜR EMPERYALİZMİ	Ermeniler, Hıristiyanlar, Rumlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
13.11.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Meryem Nida	YENİLECEKSİNİZ VE CEHENNEME SÜRÜLECEKSİNİZ!	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
13.11.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	GASPÇI YAHUDİLER	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
13.11.2014	Türkiye	Köşe Yazısı	Mehmet Ali Kulat	Ağlar Mescid-i Aksa!..	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
14.11.2014	Ankara Haber Vaktim	Köşe Yazısı	Ahmet Fidan	Sükût ikrardır...	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
14.11.2014	Karadeniz'd e Son Nokta	Köşe Yazısı	Bahaattin Mollamehmetoğlu	İNSANLIĞIN VE İSLAM'IN DÜŞMANI YAHUDİLER!	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi

14.11.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Murat İde	KİRLİ İTTİFAK	Ermeniler, Kürtler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
17.11.2014	Anayurt	Köşe Yazısı	Mustafa Nevruz Sınacı	Organize Terör ve Emperyal Paranoya (4)	Yunanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
17.11.2014	Ankara Haber Vaktim	Haber	Osman Akdoğan	Havlayan canavarlarını bağlasınlar	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
17.11.2014	Milat	Haber	Milat	HAÇ'LI TERÖR	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
18.11.2014	Karadeniz'de İstikbal	Köşe Yazısı	Fikret Karadeniz	SURİYELİLERE VATANDAŞLIK BELGESİ Mİ?	Araplar, Ezidiler, Kürtler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
18.11.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Şükrü Alınacı	Kriptolar Zamanı!..	Ermeniler, Kürtler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
18.11.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Bayram Coşkun	Erdoğan'ın kutsal (!) sığınağı: Papa	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
18.11.2014	Yörem Gazetesi	Köşe Yazısı	Zekeriya Kılıç	Bak şu hainlere!	Araplar, Bulgarlar, İngilizler, Yunanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
19.11.2014	Kayseri Yeni Haber	Köşe Yazısı	Selahattin Karakoç	AH İSTANBUL'UM...	Siyahiler, Suriyeliler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
20.11.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Tahsin Aydın	Oyun çok büyük	Kürtler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
20.11.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Mustafa Hilmi Yıldırım	Batıların İslâm düşmanlığı	Batı toplumları	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
21.11.2014	Çorum Haber	Köşe Yazısı	Selahattin Aydemir	AHİSKA TÜRKLERİ 70. GÖÇ SEMPOZYUMU VE TÜRKLERİN 200 YILLIK GÖÇ ACISI (1)	Ermeniler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
21.11.2014	Kayseri Star Haber	Köşe Yazısı	Davut Güleç	Filistin yolunda, yabancıya toprak satışı...	Hıristiyanlar, Suriyeliler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
21.11.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eyg	Küfür ile Dostluk Olmaz	Hıristiyanlar, Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
24.11.2014	Anayurt	Köşe Yazısı	Mustafa Nevruz Sınacı	Ortak Akılsızlık ve Kifayetsiz Muhterisler	Ermeniler, Kürtler, Yahudiler, Yunanlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
24.11.2014	Denizli Olay	Köşe Yazısı	Metin Alkan	İSRAİL ve BASLANGICI-3	Hıristiyanlar, Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi

24.11.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	Baharda Topyekûn Gezi, Kaos, Anarşi, Kargaşa, Toz Duman	Ermeniler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
24.11.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	Siyonistler tahrik ediyor	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
24.11.2014	Takvim	Haber	Takvim	KAMPANYA/ Sırplar kan istiyor	Sırplar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
26.11.2014	Milat	Köşe Yazısı	Seyit Mehmet Deniz	Aleviler ve Kürtler mi acı çekmiş?	Aleviler, Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
26.11.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	İsmail Hakkı Akkiraz	DERİN DÜŞMAN ŞEYTAN VE SİYASETİ	Gayrimüslimler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
26.11.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Mustafa Çelik	Batılı emperyalistler Müslümanların nüfusunu azaltıyorlar	Hıristiyanlar, Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
27.11.2014	Çorum Haber	Köşe Yazısı	Fikrettin Çıplak	HAKLI OLAN GÜÇLÜDÜR, GÜÇLÜ OLAN HAKLI DEĞİLDİR VE OLMAMALIDIR DA	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
28.11.2014	Kayseri Star Haber	Köşe Yazısı	Ahmet Sivacı	ŞEHİTLERİMİZ Piyade Uzman Çavuş Bekir Yeşilyurt (120)	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
28.11.2014	Taka	Köşe Yazısı	Gürsel Gençsoy	Ulusal Yas Günlerimiz	Ermeniler, Kürtler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
28.11.2014	Türkiye	Köşe Yazısı	Halil Önür	Neden farklıyız?	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
30.11.2014	Yeni Mesaj	Haber	Yeni Mesaj	Müslümanları bölüp kendileri birleşiyor/Papa'nın ziyareti ile ortaya çıkan gerçek	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
01.12.2014	Kayseri Ülker	Köşe Yazısı	Zeki Ok	SEYİT RIZA'CI LAR MECLİSTE	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
01.12.2014	Yeni Akit	Haber	İbrahim Acar	Sırplar yeni savaş peşinde	Sırplar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
01.12.2014	Yeni Marmara	Köşe Yazısı	İlhan Yardımcı	Asrın belası: Siyonizm (Yahudilik)	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
02.12.2014	Ankara Haber Vaktim	Köşe Yazısı	Ahmet Fidan	Eğitim Sisteminin Pürmelali ve Eğitim Bir-Sen	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
02.12.2014	Gazete Akdeniz	Köşe Yazısı	Nurullah Aydın	PAPA, PATRİK, İMAM VE BİZANSIN İNŞASI	Ermeniler, Hıristiyanlar, Rumlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama

02.12.2014	Medya Yenigün	Köşe Yazısı	Hakkı Çiftçi	Anlatmalı	Ermeniler, Zerdüştler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
02.12.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	Türkiye’de Gizli Yahudiler Meselesi	Aleviler, Ermeniler, Hıristiyanlar, Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
02.12.2014	Yeni Akit	Haber	İbrahim Acar	Küstah Ermeni’ye tokat gibi cevap	Ermeniler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
02.12.2014	Yeni Marmara	Köşe Yazısı	İlhan Yardımcı	Asrın belası: Siyonizm (Yahudilik)	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
02.12.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Bayram Coşkun	İstanbul’da büyük haçlı ittifakı!	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
02.12.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Nurullah Çetin	İhanet ya da gafletin izahı	Ermeniler, Hıristiyanlar, Kürtler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
02.12.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Furkan Atalay	Ak Saray muhafızlarına sorular	Hıristiyanlar, Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
03.12.2014	Konya Merhaba	Köşe Yazısı	Nevzat Laleli	KUTSİYETPENAH LARI (!)	Hıristiyanlar, Rumlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
03.12.2014	Yeni Akit	Haber	Yeni Akit	Yeni Haçlı ittifakı	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
03.12.2014	Yeni Marmara	Köşe Yazısı	İlhan Yardımcı	Asrın belası: Siyonizm (Yahudilik)-3	Hıristiyanlar, Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
04.12.2014	Ankara Haber Vaktim	Haber	HABERVAKTIM.COM	Yehova Şahitleri memlekette fink atıyor	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
04.12.2014	Düzce Damla	Köşe Yazısı	Ahmet Çodur	ÇANLAR KİMİN İÇİN ÇALIYOR...	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
04.12.2014	Konya Yenigün	Köşe Yazısı	Rasim Atalay	Suriyelilerle yolculuk!..	Suriyeliler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
04.12.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Meryem Nida	NE DEĞİŞTİ?	Hıristiyanlar, Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
04.12.2014	Yeni Marmara	Köşe Yazısı	İlhan Yardımcı	Asrın belası: Siyonizm (Yahudilik)-4	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
04.12.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Yusuf Karaca	Başınıza Atatürk kadar taş düşün!	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
05.12.2014	Karadenizde İstikbal	Köşe Yazısı	Mehmet Baştürk	YAHUDİ ZİHNİYETİ	Yahudiler	Simgeleştirme

05.12.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Şevki Yılmaz	Papa ile Patrik birer Ebrehe'dir	Hıristiyanlar, Rumlar, Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
05.12.2014	Yeni Marmara	Köşe Yazısı	İlhan Yardımcı	Asrın belası: Siyonizm (Yahudilik)-5	Ermeniler, Hıristiyanlar, Rumlar, Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
05.12.2014	Yıldız Haber	Köşe Yazısı	Kemal Kadioğlu	PAPA NIN AKIL OYUNLARI VE İSLAM COĞRAFYASI	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
06.12.2014	Yeni Marmara	Köşe Yazısı	İlhan Yardımcı	Asrın belası: Siyonizm (Yahudilik)-6	Hıristiyanlar, Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
07.12.2014	Yeni Marmara	Köşe Yazısı	İlhan Yardımcı	Asrın belası: Siyonizm (Yahudilik)-7	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
08.12.2014	Anayurt	Köşe Yazısı	Mustafa Nevruz Sınacı	Aleni düşmanlık, kin, nefret ve husumet	Ermeniler, Kürtler, Yahudiler, Yunanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
08.12.2014	Antalya Hilal	Haber	Faruk Çelik	MÜSLÜMAN YILBAŞI KUTLAMAZ	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
08.12.2014	Hürriyet	Haber	AA	Adaletle asacağız adaletle keseceğiz	Hıristiyanlar, Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
08.12.2014	Milat	Köşe Yazısı	Halil Mert	PKK, HDP, SOL ve ahlaksızlık!	Ermeniler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
08.12.2014	Samsun Haber	Köşe Yazısı	H. Mustafa Genç	İslam coğrafyasında yetimler ve bizler	Batı toplumları	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
09.12.2014	Milli Gazete	Haber	Rahmi Yolcu	ZEHİRLİ KİTAP	Ezidiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
09.12.2014	Pusula Haber Konya	Köşe Yazısı	Abdullah Yıldırım	DEVLET GELENEĞİ	Araplar, Kürtler, Romanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
10.12.2014	Akşam	Köşe Yazısı	Emin Pazarcı	Ahlaksızım" diyorsun ama...	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
10.12.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Yusuf Karaca	Balık başta değil, en başta kokuyor!	Hıristiyanlar, Rumlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
11.12.2014	Kırşehir Memleket	Köşe Yazısı	Erol Parlak	Garip Bülbül Neşet Ertaş Hayatı-Sanatı – Eserleri 1	Romanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
11.12.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Şakir Tarım	AB Sevdası Nesilleri Çürütüyor	Batı toplumları	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
11.12.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Necmettin Çalışkan	Papa Bizim Neyimiz Olur?	Hıristiyanlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi

11.12.2014	Özgür Kocaeli	Köşe Yazısı	İsmet Çiğit	Şehrin en önemli eksikliği AMATEM	Suriyeliler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
11.12.2014	Yeni Akit	Haber	Ramazan Alkan	Türkiye'ye karşı şerh ittifakı	Ermeniler, Ezidiler, Kürtler, Rumlar, Süryaniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
11.12.2014	Yeni Akit	Arşiv Sayfası	Emin Pazarcı	Uydurukça devrimini 'Agop' gerçekleştirdi	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
12.12.2014	Kırşehir Memleket	Köşe Yazısı	Erol Parlak	Garip Bülbül Neşet Ertaş Hayatı-Sanatı – Eserleri 1	Romanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
12.12.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	Rabobank'ta Rothschild izi	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
12.12.2014	Milli Gazete	Haber	Rahmi Yolcu	Kim bir kavme benzerse o da onlardandır	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
12.12.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Abdülkadir Özkan	İsrail cesareti Haçlılardan alıyor	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
16.12.2014	Yeni Akit	Haber	İsmail Kaçar	Paralelcilere Haçlı desteği	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
16.12.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Akın Aydın	İki bakan, biri öldürüldü diğeri ağlıyor	Yahudiler	Simgeleştirme
16.12.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Mahmut Erdem	AKP suç bastırmada	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
17.12.2014	Balıkesir Merhaba	Köşe Yazısı	Sait Soydan Yılmaz	İNSANLIK VE İNSAN HAKLARI BU MU?	Hıristiyanlar, Yahudiler	Simgeleştirme
17.12.2014	Çorum Hakimiyet	Haber	Haber Merkezi	'Çocuklarımızı Kur'an ahlakıyla terbiye etmeliyiz'	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
17.12.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Mehmet Emin Koç	Millet birbiriyle dalaşıyor, ecnebler ise malı götürüyor	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
18.12.2014	Kayseri Gündem	Köşe Yazısı	Vedat Önal	II. ABDULHAMİT HAN VE TARİHİ İNGİLİZ-YAHUDİ OYUNU	İngilizler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
18.12.2014	Takvim	Haber	Takvim	Algı operasyonu	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
18.12.2014	Yeni Asya	Köşe Yazısı	Süleyman Kösmene	Yahudilerin iki fesadı	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama

19.12.2014	19 Mayıs	Haber	19 Mayıs	İsrail öldürmekte serbest	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
19.12.2014	Yeni Çağ	Köşe Yazısı	Ahmet Takan	Unutmadık unutturmayacağız!..	Ermeniler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
21.12.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Talu	Yılbaşı, Toplumsal Bir İsyandır — 1	Hıristiyanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
22.12.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Talu	Yılbaşı, Toplumsal Bir İsyandır — 2	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
23.12.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	KOSOVA'DA misyonerlik fitnesi	Hıristiyanlık	Küfür / Hakaret / Aşağılama
23.12.2014	Milli Gazete	Haber	Ankara Bürosu	Hıristiyan adeti yılbaşını kutlamayın	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
23.12.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	İFSAT'I CAMİYE TAŞIDILAR	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
23.12.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Hüseyin Öztürk	Avrupa yalakaılığından kurtulmak	Hıristiyanlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
24.12.2014	Yeni Çağ	Köşe Yazısı	Hüseyin Macit Yusuf	Katil Rumlarla ortak devlet kurmak ihanettir	Rumlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
24.12.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Mustafa Aslan	"Hâlâ akletmez misiniz?"	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
25.12.2014	Medya Yenigün	Köşe Yazısı	Hakkı Çiftçi	Tarih Bunu Kaydedecek	Ermeniler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
25.12.2014	Önce Vatan	Köşe Yazısı	Ata Atun	KUMSAL KATLIAMI NASIL OLDU?	Ermeniler, Rumlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
25.12.2014	Türkiye (Antalya)	Haber	İHA	NOEL ADI ALTINDA MİSYONERLİK FAALİYETİ	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
25.12.2014	Vahdet	Köşe Yazısı	Cübbeli Ahmet Hoca	YILBAŞINDA HİNDİ YEMEK HARAM MI? / YILBAŞINDA HİNDİ YEMEK CAİZ DEĞİL	Hıristiyanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
25.12.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Mustafa Aslan	Noel yortusu, yılbaşı şenliği	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
26.12.2014	Milat	Köşe Yazısı	Muhammed Özkılıç	Köprüden önce son çıkış	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
26.12.2014	Milli Gazete	Haber	Rahmi Yolcu	DUR! İSYAN ETME	Hıristiyanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama

26.12.2014	Takvim	Köşe Yazısı	Ergün Diler	BU NASIL İTTİFAK!!!	İngilizler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
26.12.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Hasan Karakaya	Eğer özgür değilseniz, bu bağırانlar kim?	Yahudiler	Simgeleştirme
26.12.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Şevki Yılmaz	NOEL PAPA ile Yılanbaşı	Hıristiyanlar, Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
27.12.2014	Yeni Akit	Haber	Muhammet Kutlu	Ermeni iddiaları 4 bin sayfada çürütüldü	Ermeniler	Simgeleştirme
29.12.2014	Anayurt	Köşe Yazısı	Mustafa Nevruz Sınacı	İşte, Açılım ve Çözüm Süreci dedikleri budur (2)	Ermeniler, Kürtler, Yahudiler, Yunanlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
29.12.2014	Ankara Anadolu	Köşe Yazısı	Bahattin Demiray	Yılbaşı ve zaman	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
29.12.2014	Ankara Haber Vaktim	Köşe Yazısı	Tuba Arslan	ARAF'TA MIYIZ?	Hıristiyanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
29.12.2014	Gaziantep Referans	Köşe Yazısı	Zabit Durmuş	YILBAŞI KEPAZELİĞİ	Hıristiyanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
29.12.2014	Kayseri Anadolu Haber	Haber	İHA	TÜRKİYE'DE NOEL HRİSTİYAN ÜLKESİNDEN FAZLA RAĞBET GÖRÜYOR	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
29.12.2014	Mersin Hakimiyet	Köşe Yazısı	Adil Söylemez	SİYONİZM İSLAM'I YOK ETME PROJESİDİR	Hıristiyanlar, Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
29.12.2014	Milat	Köşe Yazısı	Halil Mert	Referandum hazırlığı: Cizre'de katliam kalkışması	Ermeniler, Kürtler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
29.12.2014	Milli Gazete	Haber	Haber Merkezi	Kim olduğunu unutma Hıristiyan gibi davranma	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
29.12.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	İhsan Muslu	Allah'tan Utanmıyorsan, Dilediğin Gibi Yaşa...	Hıristiyanlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
29.12.2014	Vahdet	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	Pakraduniler	Ermeniler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
29.12.2014	Yeni Akit	Haber	Sinan Kaya	BATI 'KANLA' BESLENİYOR	Batı toplulukları, Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
30.12.2014	Gaziantep Referans	Haber	Yaşar Yavuz	TEHLİKENİN FARKINDAYIZ	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

30.12.2014	Gümüşkent	Köşe Yazısı	Sinan Akıncı	Üç büyüktür altıdan!..	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
30.12.2014	Kayseri Gündem	Köşe Yazısı	Esra Yel	KAPİTALİST SİSTEMİN HRİSTİYAN ADETİ	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
30.12.2014	Vahdet	Köşe Yazısı	Cübbeli Ahmet Hoca	HEY GİDİ SAKALLI! GAVUR PKK SAKALINLA BİRLİKTE KELLENİ DE KESER!	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
30.12.2014	Yeni Mesaj	Haber	Yeni Mesaj	Haçlı her yerde Haçlıdır	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
31.12.2014	Elmalı Gündem	Köşe Yazısı	Abdullah Türkmen	Neyi kutluyoruz Allah aşkına?	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
31.12.2014	Gümüşkent	Köşe Yazısı	Sinan Akıncı	Ey Müslüman! Şu üç Yahudi'yi unutma...	Yahudiler	Simgeleştirme
31.12.2014	Konya Merhaba	Haber	Ramazan Kural	'Müslüman özüne dön' çağrısı/AGD'li gençlerden yılbaşı protestosu	Hıristiyanlar, Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
31.12.2014	Konya Takip	Haber	Konya Takip	MÜSLÜMANLARA GÖRÜLMEMİŞ ZULÜM: KİLİSEDEKİ SESLER...	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
31.12.2014	Korkuteli Gündem	İlan / Haber	Korkuteli Gündem	Bilmemek mazeret değil!	Hıristiyanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
31.12.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	Aldanma! Kutlama!	Hıristiyanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
31.12.2014	Milli Gazete	Haber	Editör	Malumun ilan vakti!	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
31.12.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	Bu kutlama çok tehlikeli sonuçlar doğurur	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
31.12.2014	Özgür Kocaeli	Köşe Yazısı	Alaettin Köksal	YILIN SONU, YILIN BAŞI NASIL KUTLANMALI	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
31.12.2014	Samsun Denge	Köşe Yazısı	Adnan Bahadır	TERSANE ALANI VE YILBAŞI KONUSU	Hıristiyanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
31.12.2014	Trakyada Yeşil Yurt	Haber	Haber Merkezi	Er: Noel Baba'ya Gizlenmiş Haçlı Zihniyeti istemiyoruz	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
31.12.2014	Vahdet	Köşe Yazısı	Nusret Çiçek	Mescid-i Aksa'da yas, hanelerimizde yılbaşı	Hıristiyanlar, Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama

Yukarıda da belirttiğimiz üzere, **Eylül – Aralık 2014 dönemi** içinde **sekiz içerikte birden fazla gruba, birden fazla kategoride** nefret söyleminde bulunulmuştur. Bu kategori ilk defa bu dönemde önceki dönemlere kıyasla daha fazla sayıda olduğundan, örneklerin daha açık görülebilmesi için bu içeriklerin ayrıca da değerlendirilmesi yoluna gidilmiştir. Toplu listede de bulunan bu yayınların listesi aşağıdaki gibidir:

Tarih	Gazete	Tür	Yazar	Başlık	Hedef Grup	Nefret Kategorisi
03.09.2014	Küçük Menderes	Köşe Yazısı	Mustafa Erdal	<u>3 Eylül Bayramımız kutlu olsun</u>	İngilizler, Yunanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
					Rumlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
04.09.2014	Takvim	Köşe Yazısı	Bekir Hazar	<u>İki devlet geliyor</u>	İngilizler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
					Ermeniler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
08.10.2014	Dünden Bugüne Şafak	Köşe Yazısı	Faruk Kadri	<u>ACI YORUM</u>	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
					Kürtler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
12.10.2014	Kayseri Hakimiyet	Köşe Yazısı	Osman İkinci	<u>BÜYÜK ORTADOĞU PROJESİ ORTA DOĞU HALKLARI İÇİN ÇIKMAZ BİR SOKAK, KÜRTLER İÇİN BİR TUZAKTIR</u>	Ermeniler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
					İngilizler, Ruslar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
17.10.2014	Gazete Akdeniz	Köşe Yazısı	Vehbi Kaya	<u>PKK VE KÜRTÇÜLER...</u>	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
					Ermeniler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
13.11.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	<u>Bu Kafa ve Zihniyetle Terör Bitmez</u>	Ermeniler	Simgeleştirme
					Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
05.12.2014	Yeni Çağ	Köşe Yazısı	Arslan Bulut	<u>AKP'nin sırrı ve Burundi modeli!</u>	Ermeniler	Simgeleştirme
					Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
11.12.2014	Karadeniz Güne Bakış	Köşe Yazısı	Abdullah Gülay	<u>Enver Paşa / Mahcup(yan) / Öc(alan)</u>	Ermeniler	Simgeleştirme
					Kürtler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

Bu liste, nefret söyleminin “rastgele” üretilmediğini, ilgili grupların bilinçli bir şekilde hedeflendiğini göstermesi açısından önemli görülmektedir. Özellikle de tek bir içerikte nefret söylemine uğrayan gruplar açısından genellikle böylesi bir “rastgelelik”, “tesadüfîlik” durumu söz konusu olabilmekte, benzer coğrafyadaki halklar ardı ardına sıralanabilmekte ve özellikle adı geçen grup hedeflenmeyebilmektedir. Yukarıdaki listede bulunan örneklerdeyse adı geçen gruplar bilinçli bir şekilde seçilmiş ve her grup hakkında farklı argümanlarla nefret söylemi üretilmiştir. Bu sekiz içeriğin tümü köşe yazılarında ve imzalı olarak üretilmiştir.

Nefret kategorisine göre dağılım aşağıdaki gibidir:



Bu kategorilerin gruplara göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

Kategori	Grup	Sayı
Abartma / Yükleme / Çarpıtma	İngilizler	3
	Hıristiyanlar	
	Yahudiler	
	Yunanlar	1
	Ruslar	
	Kürtler	
Simgeleştirme	Ermeniler	3
Düşmanlık / Savaş Söylemi	Ermeniler	2
	Kürtler	1
Küfür / Hakaret / Aşağılama	Ermeniler	1
	Rumlar	
	Kürtler	

Aynı yazı içinde bir arada ele alınan gruplar ise şu şekildedir:

İngilizler, Yunanlar, Rumlar
Ermeniler, İngilizler
Hıristiyanlar, Yahudiler, Kürtler
Ermeniler, Kürtler
Ermeniler, İngilizler, Ruslar
Ermeniler, Hıristiyanlar, Yahudiler
Ermeniler, Hıristiyanlar
Ermeniler, Kürtler

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere Ermeniler altı içerikte yer almakta ve bunun ikisinde Kürtlerle eşleştirilmektedirler. Bunun yanında, pek çok farklı grupla eşleştiriliyor olmaları nefret söylemine temel olan fikirler açısından ortak “düşman” olarak kabul edildikleri yönünde bir veri olarak da değerlendirilebilmektedir.

KATEGORİLERDEN ÖRNEKLER

KÜFÜR / HAKARET / AŞAĞILAMA

Başlık: Kudurmuş köpekler

Gazete: Yeni Marmara

Tarih: 11.11.2014

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: İsmail Özdemir

Özdemir'in köşe yazısı, başlığından itibaren hakaret yoluyla nefret söylemi üretmekte. Yahudilere yönelik nefret söylemi üreten Özdemir, tüm yazı boyunca "kudurdu", "sapık zihniyet", "sapıklar" gibi ifadeler kullanmakta.

Kudurmuş köpekler

Lanetlenmiş kavim Yahudiler, yine kudurdu. Kendilerine gönderilen bütün peygamberleri öldüren, kendilerine gönderilen bütün kutsal kitapları değiştiren Yahudilerin sonunda peygamberler tarafından lanetlenmiş bizlere Yüce Kitabımız Kur'an- Kerim'de bildirilmektedir.

Kendilerini -Hâşâ- Allah'ın oğlu olarak gören bu sapık zihniyet, diğer bütün insanların ve hayvanların kendilerine hizmet

etmek için yaratıldığına inanırlar. Yahudilerin dışındaki insanları akıllı hayvanlar olarak gören bu sapıklar yüzyıllardır yeryüzünü ifsad etmişlerdir. Son yüzyılda da özellikle bizim coğrafyamızda çıbanbaşı olarak bölgeyi kana bulamışlardır.



**İSMAIL
ÖZDEMİR**

Batılı devletler tarafından desteklenerek 1947'de işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail Devleti'ni kurmuş-

lar ve o günden beri Filistinlilere zulmetmişlerdir. Müslümanların birleşerek üzerine yürümemesi için İlk başkenti Tel Aviv olarak ilan edilmiştir. Daha sonra Müslümanların birbirleri ile savaşması ve duyar-sızlaşmasını fırsat bilerek Kudüs'ü başkent ilan etmişlerdir.

Şimdi Kudüs'te Müslümanlar için kutsal olan Mescid-i Akşa'yı yıkıp yerine Süleyman Mabedini inşa etmek istiyorlar. Bu amaçla Müslümanları buna alıştırmak ve tepkilerini ölçmek için zaman zaman Mescid-Akşa'ya tacizler yapıyorlar.

Mescid-i Akşa'nın yönetimini üstlenen İslami Vakıflar Dairesi Müdürü Hatib, "İsrail güçleri 1967'den bu yana ilk kez Mescid-i Akşa'nın mihrabını postallarıyla çiğnedi" dedi.

Şu anda İsrail'e karşı koyacak ülke bırakmadılar. Hatırlarsanız; 2006 yılında İsrail Lübnan'da Hizbullah'a saldırdı. 6 gün içinde Hizbullah'ı yok edecekti. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Allah C.C. yardımı ile Hizbullah karşısında ağır yenilgiye uğradılar. Geri çekildiler. Hizbullah'ın başarılı olmasında hiç şüphesiz Suriye'nin rolü büyüktü. Suriye aynı zamanda Gazze'ye de yardım ediyordu. Bunu Halid Meşal açıkladı. Hatta Halid Meşal Suriye'de kalıyordu. İsrail'e karşı Alevi-Sünni-Şii ittifak etmişlerdi. Yine Suriye karıştırılmadan önce Suriye'deki

medreselerde 100.000 genç okuyordu. Halkın % 90'ı Sünni olan Suriye'de Medreseler Sünni eğitim veriyordu. Bugün Esad'a karşı savaşan Nusra cephesi lideri Türkiye'ye birkaç gez geldi. Bir defasında Esad'ın kendilerine yardım ettiğini, Camii'ne gelerek arkasında namaz kıldığını ifade etmiştir.

O günlerde Başbakan Erdoğan, Esad'la birlikte ailece tatile çıkmışlardı. Vizeler kaldırılmıştı. Kendi ülkemiz gibi rahatça Suriye'ye gidilebiliyordu. Ne olduysa İsrail'in Hizbullah'a mağlup olması ile ortalık karıştırdı. İsrail önce Hizbullah'ın silahsızlandırılması için BM'ye başvurdu. Türkiye'nin de katılımı ile Lübnan'a asker gönderilmesini istedi. Başarılı olamayınca, Suriye'nin parçalanması için düğmeye bastı.

Maalesef Türk Hükümeti de İsrail'in isteklerini cevapsız bırakmadı. Esad bir günde zalim oldu. Türkiye'den Suriye'ye geçen ABD'nin paralı askerleri Suriye'yi karıştırdı. Yoksa Suriyelilerde ne silah vardı, ne de Esad'a karşı koyacak güç. Hizbullah'ı da terör örgütü olarak gösterdiler.

Bugün Özgür Suriye Ordusu'nu İsrail destekliyor. Türkiye'de destekliyor. Türk halkının önünde mangalda kül bırakmayanlar, perde arkasında İsrail'le kol kola geziyor.

AB Bakanı İsrail'e sert çıkmış "Postalları'nızı elinize veririz" demiş. Tahmin ediyorum ki, İsrail askerleri çok korkmuşlardır! Hükümetin Mavi Marmara konusunda ne yaptığını gördükten sonra İsrail'e yaptırım konusunda hiç ümidim olmadığını ifade etmek isterim.

Milletin gazını almak için yapılan yaptırımdan uzak açıklamalar, İsrail'i Zulümden alıkoymak yerine daha çok şımartıyor. One Minute'den sonra İsrail'in OECD üyeliğine EVET diyen bu hükümetin en güzel yaptığı iş milletin gazını almayı başarabiliyorlar. İsrail'de bunu istiyor.

Müslümanların tepkileri frenlensin, uçlar töpülensin. Mescid-i Akşa'yı yıktıklarında kimse bir şey yapmasın.

Ey Müslümanlar! Uyanın. Allah C.C. İsrâ Suresi'nde "Etrafını Mübarek Kıldığımız" buyurduğu Mescid-i Akşa Zalim Yahudiler tarafından yıkılıyor. İslam Ülkelerindeki yönetimler ise halkın gazını almakla meşgul. Yaptırım uygulamıyor. Emenate sahip çıkmazsak, Allah C.C. başımıza belalar gönderir. Bu belalar nereden geldi anlayamayız. Deprem olur, yangın olur, Maden çöker, kazalar artar.

Geçmiş Ümmetlerin Başına Gelenler, bizim başımıza gelmeden uyanalım. Hükümetin açıklamalarına kanmayalım. Hükümeti yaptırıma zorlayacak meşru evlemler yapalım.

KÜFÜR / HAKARET / AŞAĞILAMA**Başlık:** Asur Diyanet Kolonileri!..**Gazete:** Ortadoğu**Tarih:** 11.11.2014**Tür:** Köşe Yazısı**Yazar:** Şükrü Alnıaçık

Alnıaçık'ın köşe yazısı, Suriyelilere yönelik nefret söyleminin bir örneği olarak karşımıza çıkmakta. Yazısında Suriyelilerden bahsederken “otobüslerde gürültü patırtı yapacaksın, hastane, doktor beğenmeyeceksin, millete kendi mahallesinde sataşacaksın, yerel destek bulup arazi satın alacaksın, dükkan açıp ticaret yapacaksın, Amerika'dan şuradan buradan nakit yardım alacak ve koklatmayacaksın!” gibi ifadelerle savaştan kaçarak Türkiye'ye gelen bir halkı, diğer koşulları göz önüne almaksızın aşağılayarak nefret söylemi üretiyor.

Asur Diyanet Kolonileri!..

TARİH Yazıyla başlar. Hangi tarih? Hangi bölgeyle ilgiliyseniz o bölgenin tarihi. Yani dünyanın her yerinde aynı anda başlayan bir tarih yoktur. Bir yurdun veya topluluğun tarihi, o yurta veya kavimle ilgili ilk yazılı kaynağa ulaştığımız andan itibaren başlar.

Bu başlama, üç şekilde olabilir:
Ya siz kendi yazınızı geliştirir ve iyi kötü bir şeyler yazmaya başlarsınız. (Mezopotamya gibi.)
Ya çekik gözlü komşularınız veya seyyahlar sizi yazar. (Orta Asya gibi.)
Ya da ilk kez misafir tüccarlar tarafından kaleme alınırsınız. (Anadolu gibi.)

Anadolu tarihinin ilk etkin misafirleri, MÖ: 2.000'de eşekle Mezopotamya'dan gelen Asurlu tüccarlardır. Anadolu'daki Asur ticaret kolonileri, yaklaşık iki yüz yıl boyunca Kültepe'deki Kaneş pazarına, orası da Asur başkenti Ninova'ya bağlı kalmıştır.

Anadolu'nun ilk yazılı tarih belgeleri, Kültepe/Kayseri bölgesindeki çivi yazılı mühürler ve tabletlerdir. Asurlular, Anadolu'ya sadece Sümerlerin geliştirdiği çivi yazısını getirmemişlerdir. Rüşveti, vergi kaçakçılığını ve tefeciliği de getirmişlerdir. Halkın Hitit idaresini çabuk benimsesinde bu giderek kirlenen sömürgecilik etkisi büyüktür.

Suriyelilerin Arap öncesi geçişini ve Anadolu'nun ilk çağda güneyle olan ilişkilerini bilmeyenler için bu başlık ve yaklaşım biraz garip gelebilir. Ancak mesele şudur:
Suriye kelimesi “Asur” luların gelir. Anadolu'nun ortasında Kayseri'nin Kültepe'sinde Karum kolonisini kuran ve Anadolu'ya yazıyı getiren Asurlulardan.

Asurlular, hem savaşçı hem de tüccardır. Sonradan bütün orta ve aşağı Mezopotamya hakları gibi Araplaşmışlardır. Ancak yüzyıllar sonra milli bir isim lazım geldiğinde Iraklılar kendilerini Babil'in varisi gibi görürken, Şam-Halep-Lazkiye ahalisi de Asurluların torunu olmaya karar vermiş ve “Suriye” adını almışlardır. Yani Suriye'nin milli köklerinde bir Asur kültürü yatmaktadır.

Suriyelilerin şimdiki gelişinin bilinçli bir “işkan” siyaseti olduğunu söylemek güç. Ancak, Kafkas muhaceretinde ve Balkan Savaşlarında gördüğümüz gibi sivil halkın yerinden sökülmesi de bir savaş hamlesidir, düşmanı meşgul etme ve yıpratma taktigidir.

Suriyelilerin Türkiye'ye sığınması bir zaruret olarak düşünülse bile bu sosyolojik travmadan milletçe alacağımız dersler vardır. Eğer güney illerine kısa bir yolculuk yaptıysanız, otobüste, uçakta, istasyonda, otogarda ve her sohbetin içinde onlara rastlamanız mümkündür.

Yadırgamıyorum. İçimde onlara karşı tabii ki merhametle karşı bir üzüntü var. Sokaktaki hallerine üzüliyorum ama merhametim, çoğu zaman onları sokaklara bırakanlara duyduğum öfkenin gerisinde kalıyor. Aralarında Türkmenler var. En çok sıkıntıyı onlar çekiyorlar; çünkü dilenmiyorlar.

AKP, hükümeti, hem Türk'ün Arap'tan veya Çingeneden hiçbir farkı olmadığını iddia ediyor. Hem de ülkeye aniden giren 2 Milyon kişiye, Türk milletinin ev sahipliği yapacak kadar yüce bir millet olduğunu görüyor, planlamasını buna göre yapıyor.

Eğer maziden gelen üstün şöhretimize rağmen eğer bunun tersi olsaydı, dünyada bize böyle sahip çıkacak bir tane bile din kardeşi bulamazdık! Allah Türk'ü kimseye muhtaç etmesin.

Hele böyle otobüslerde gürültü patırtı yapacaksın, hastane, doktor beğenmeyeceksin, millete kendi mahallesinde sataşacaksın, yerel destek bulup arazi satın alacaksın, dükkan açıp ticaret yapacaksın, Amerika'dan şuradan buradan nakit yardım alacak ve koklatmayacaksın!.. Yaşatmazlardı adamı.

Hanımefendi, Suriyeli üç çocuk annesi savaştan kaçmış. Türkiye'de zevkten sefadan, yeni evlat planlamasından uzak durmasını beklersiniz değil mi? Biz olsak herhalde öyle yaparız.

Hayır Suriyeli hanım, sanki bombadan kaçmış da Londra'ya tedaviye gitmiş İstanbul sosyete gibi tıp bebek tedavisi görüyor. Türk hastaların sıra beklerken azarlandığı bankolardan Hilton resepsiyonu gibi hizmet alıyor ve şırıngayla döllenerek dördüncü çocuğunu doğuruyor.

Sen de tek çocuklu özgür dullarınla facebook'tan vatan kurtarıyorsun.

Sanki adamlar savaştan kaçmamışlar, bir gömlek ileri bir ülkeye gelmişken Afyon kaplıcası, Ayaş içmeleri, Kapadokya balon sefası, Boğaz turu ne varsa nimetlenelim istiyorlar. Fakiri sokakta yatıp kalkıyor gören yok. Zengini aynen geçmişte olduğu gibi kolonileşiyor fark eden yok.

Nusayri zulmünden kaçan Suriyeliler, zembereği boşalmış bir saat gibi “Sünni muhafaza”nın tadını çıkarıyor. Gecenin biri, ikisi olmuş; şehirlerarası otobüste Arapça bir farfara gırla gidiyor!

Arab'ın isteği, kaprisi, “yaleli” si, bitmiyor! “Dur, sus.” diyen de yok. Niye böyle oluyor?

Çünkü Türk'ün asaletini, yüzyıllarca istismar eden “din kardeşliği” böyle emrediyor!

Tam dört bin yıl sonra Anadolu'da, bu kez de “Asur Diyanet Kolonileri” ağır ağır kök salıyor!



DÜŞMANLIK / SAVAŞ SÖYLEMİ**Başlık:** Adaletle asacağız adaletle keseceğiz**Gazete:** Hürriyet**Tarih:** 08.12.2014**Tür:** Haber**Yazar:** AA

Hürriyet gazetesi, Hak ve Hakikat Partisi'nin Ankara'da Tandoğan Meydanı'nda düzenlediği mitingde, parti başkanı Dursun Güneş'in konuşmasına yer verdiği haberinde, Anadolu Ajansı'nın imzasını yayımlamakla birlikte çok temel bir gazetecilik kuralı olan tırnak işaretini kullanmadığı için nefret söyleminin üreticisi oluyor. Güneş'in sözleri tırnak içinde verilmediği için kullanılan başlık, Hürriyet'in kendi sözleri, kendi yaklaşımıymış gibi algılanıyor. Bunun ötesinde Güneş'in sözlerini dolaşıma sokmakla, Yahudi ve Hıristiyanlara yönelik bir şiddet çağrısını yaygınlaştırmış oluyor.



HAK ve Hakikat Partisi Genel Başkanı Dursun Güneş, partisince Tandoğan Meydanı'nda düzenlenen mitingde, Türkiye'nin AB üyeliğine yönelik politikalarını eleştirdi. Güneş, "Ey, Avrupa kapısında bekleyen zavallılar. Ey, Avrupa Birliği'ne girmek için bekleyen zavallılar. Yüce Allah'ı bırakıp da Yahudi ve Nasaralardan imdat uman zavallılar. Ecdadınıza bakıp da utanın. Haçlıların

yanında durmak size yakışıyor mu?" diye konuştu. Öncelikli hedeflerinin anayasayı değiştirmek, millete göre bir anayasa yapmak olduğunu dile getiren Güneş, şunları söyledi: "Hak ve Hakikat Partisi dokunulmazlara dokunacak. Dokunulmazları ortadan kaldıracak. Herkes adaletin önünde eşit olacak. Suç işleyen cezasını çekecek. Adalet kılıcını masanın üstüne koyacağız. Öyle

lafı değil, asacağız, keseceğiz. Adaletle asacağız, adaletle keseceğiz. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Kısasa kısası getireceğiz. Biz halkımızı irşada gelmişiz. Halkımıza insanlığı kazandıracacağız. Onları eğiteceğiz, öğreteceğiz. İnsanlığı, adaleti öğreteceğiz. Hakkı öğreteceğiz." Partililer, Güneş'in sözlerini sık sık tekbirlerle kesti. Mitingde mehter gösterisi yapıldı, şiirler okundu. ■ AA

DÜŞMANLIK / SAVAŞ SÖYLEMİ**Başlık:** Aleviler ve Kürtler mi acı çekmiş?**Gazete:** Milat Gazetesi**Tarih:** 26.11.2014**Tür:** Köşe Yazısı**Yazar:** Seyit Mehmet Deniz

Seyit Mehmet Deniz, köşe yazısında Kürtleri doğrudan PKK ile ilişkilendirdiği, Aleviler ve Kürtlerle ilgili olarak doğrudan “terör” bağlantısı kurduğu, “hedeflerinde daima Sünniler ve dindarlar var” ifadeleriyle grupları birbirine karşı konumlandığı, söz konusu grupları “dindarlara yapılan (bu) zulümlerin gönüllü suç ortakları” olarak tanımladığı için nefret söylemi üretmektedir.



Aleviler ve Kürtler mi acı çekmiş?

ÜLKEDE Kemalistler, darbeciler, CIA'nın maaşlı elamanları her ne zaman köşeye sıkışsa bakarsınız bir anda gündem, PKK ve Alevilikle meşgul edilir. Görünmez bir el her seferinde devreye girer ve Kürtçüler ile Aleviler; haklarının yenildiğinden, çektiği zorluklardan, uğradıkları hukuksuzluklardan şikayetlenmeye başlarlar.

Kurgu o kadar güzel ayarlanır ki, aynı anda iki grup sokakta bulunmaz. Normal şartlar altında haklarının ihlal edildiği akıllarının ucundan bile geçmez. Aralarında anlaşmışçasına sokaklar ve aynı doğrultuda medya, bir PKK'nın, bir Alevilerin estirdiği teröre odaklanır. Sonra bir anda bakarsınız sesleri solukları kesilmiş. Ortalık süt liman...

Hükümet açılım üzerine açılım paketi açıklıyor. Ama nafiye...

Adamların amacı hak olmadığı için her defasında insana saç baş yolduracak isteklerle müzakere masasına geliyorlar. Falan köprünün adı şu imiş de filan yolun adı da şu olmalıymış! Sanki o yolun, köprünün adı istedikleri gibi değişse duracaklar...

Ne iştir bilinmez ama kendilerini katleden, sürgün eden, faili meçhule kurban eden isimlere gelince hiç sesleri çıkmıyor.

Hedeflerinde daima Sünniler ve dindarlar var. “Mızımızlandıkları haklarını, Sünniler ve dindarlar mı gasp etti acaba?” diye bakıyor, soruyor, araştırıyor sunuz. Ne kendilerinden ne de belgelerden böyle bir sonuca ulaşamıyorsunuz. Hatta PKK ile Alevilerin mızımızlandıkları konularda aynı mihrakların Sünni ve dindarları da haklarından mahrum ettiğini görüyorsunuz:

CHP ve temsil ettiği Kemalist zihniyet...

Arka planda Kemalizm'i kurgulayan ve kullanan karanlık uluslararası güçler. Ama ağalar, kendilerine

asıl zulmeden mihraklara hiç ses etmiyorlar. Çünkü beyefendileri kurup kurup, kurmalı bebek gibi piyasaya sürenler aynı odaklar...

Kurmalı bebekleri kuranlar için erbabı... Kim bağırarak, kim öldürülecek, kim yaralanan ve ölenlerin avukatlığını yapacak, kim ekrana çıkacak, kim ekrana çıkartacak?... Her şey önceden hazırlanan bir plan çerçevesinde tıkır tıkır işletiliyor.

Hep aynı yüzler ekranlarda. Adamın suratında meyemenet desen yok. Güler yüz yok. Nefretten suratsız yüzündeki damarlar neredeyse patlayacak. Kana susamış vampir gibi...

Anadolu'nun saf, temiz, hoşgörülü, tatlı dil güler yüzlü Kürt ile Alevi insanını ve dini liderini ekranlara çıkartmıyor, söz sahibi yapmıyorlar. Ortadakiler çözümcü, barışçı değil kana susamış sırtlan sürüsü...

Durum bu olunca PKK ile Alevilerin içine düşükleri hale bakıp insanın acıyası geliyor.

Bu ülkede üniversiteye alınmayanlar başörtülülerdi. Ordudan atılanlar namaz kılan ve eş başörtülü olanlardı. Emniyet ve askeriyenin imam-Hatiplilere uyguladığı yasağı bilmeyen yoktur. 28 Şubat'ta hukuki hiçbir dayanağı olmaksızın birkaç ahmağın çıkardığı yönetmelikle işinden olan 26 bin kişinin tamamı başörtülü, namaz kılan ve oruç tutanlardı. Kombassan ve ihlas Holding gibi yüzlerce firması bile bile batırılanlar yine dindarlardı.

Deniz Feneri ve İHH örneğinde olduğu gibi yardım kuruluşları didik didik edilen yine dindarlardı. Yıllarca Kurban derilerine ve zekâtlarına posta konulan da dindarlardı. İsyan etmediği, devlet ve millet malını yakıp yıkmadığı halde sırf inancından dolayı İstiklal Mahkemelerinde yargılanıp idam edilenler hapislerde çürütülenler de yine dindarlardı.

Tüm nezaketine, ahlakına, çalışkanlığına, icat ediliğine, iş yerindeki uyumuna, rüşvet ve iltimasa kapalı olmasına rağmen “örümcek kafalı, yarasa, çağdı, habis ur, ortaçağ karanlığından kalma geri zekalı” hakaretlerinin muhatabı da yine dindarlardı.

Arabistan'ın yolları gösterilen, kitapları yakılan, ibadet haneleri ahıra çevrilen, filmlerde din adamları cingöz-adi-şerefsiz gösterilen, kutsal isimleri şerefsiz rol sahiplerine verilerek aşağılanan hep dindarlardı.

Acı çeken, dışlanan, aşağılanan dindarlar iken nasıl oluyor da ağlayan feryat eden Aleviler ile Kürtler oluyor? Hem de dindarlara yapılan bu zulümlerin gönüllü suç ortakları iken...

(Bir sonraki yazıda Alevi ve Kürtlerin çektiği sıkıntılar ve nedenlerine değineceğim.)

ABARTMA / YÜKLEME / ÇARPITMA

Başlık: Açarsan sınırı herkese provokatör de girer Muhaberat da

Gazete: Habertürk

Tarih: 14.10.2014

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Fatih Altaylı

Fatih Altaylı, ülkelerinde yaşanan savaş nedeniyle topraklarını terk ederek Türkiye'ye sığınan Suriyeliler üzerinden hükümeti ve politikalarını sorguluyor. Irak Şam İslam Devleti (İŞİD) adlı örgütün Kobanê'ye saldırması üzerine "askeri yardımın ulaşması için Türkiye toprakları üzerinden Kobani'ye doğru bir koridor açılsın" talebiyle başlatılan eylemleri yapanların içerisinde provokatörlerin de olabileceğini dile getirdiği yazısında "Açarsan sınırı herkese provokatör de girer Muhaberat da" diyen Altaylı, "Yıllarca PKK'yı Türkiye'nin başına musallat eden hangi ülkeydi?" Yanıt: 'Suriye.' Peki o zaman ikinci soru şu: 'Bugün sınırlarımızdan içeri sorgusuz sualsiz, kontrolsüz biçimde girip Türkiye'nin her yerine yayılan yaklaşık 3 milyon kişi hangi ülkenin vatandaşı?' Yanıt yine 'Suriye'. Türkiye'ye yayılan bu milyonlarca Suriyeli arasında Esad tarafından Türkiye'yi karıştırmak için yollanmış olması muhtemel hiç mi Muhaberat elemanı yoktur? Biliyor musunuz kim geldi? Var mı elinizde bir kayıt kuyut. Girenler nerelere dağıldı, tespitli mi? Gelenlerin Esad muhalifi olduklarından nasıl emin oldunuz, sınırda kokladınız mı? Tüm bu sorulara vereceğiniz yanıt 'Hayır'. Bilmiyorsunuz kime kucak açtınız, kimi dibimize, kimi içimize soktunuz... Ben mi kapıları Suriye'den gelen herkese kim olduğuna bakmadan açtım! Ben mi bunların Türkiye'nin her tarafına yayılmasına izin verdim!.. Ama siz asıl dışarıdan gelmelerine izin verdiğiniz hainlere bakın..." diyerek, hükümet politikalarını eleştirmek adı altında "hainlik", "muhabirlik" gibi özellikleri tüm Suriyelilere yükleyerek hepsinin Türkiye'de yaşam koşullarını zorlaştıracak şekilde nefret söylemi üretiyor.

Açarsan sınırı herkese provokatör de girer Muhaberat da

MEMLEKETİN

bir bölümünde geçen hafta meydana gelen olaylar hepimizin ölümlü patlattı.

Bizler gençliği-mizde yaşadığımız günlere geri dönen bir Türkiye'den korkarken, gençler hiç görmedikleri bir Türkiye tablosunun kabusunu görmeye başladılar.

Gerçekten de "terör" günlerinden farklı bir ortamda.

Millet birbiriyle kavgaya, dövüşmeye, birbirini linç etmeye başlamıştı.

Bu başka bir şeydi... Dağdaki adamı değildi, komşumuzdu, yan mahallelimizdi...

Hayli de çok tehlikeli bir durumdu.

Sağolsun hükümetimiz ya da iktidarımız, suçluları hemen bulup çıkardı.

Anamuhalefet CHP, paralel yapı ve biraz da "Okalan'ı dinle-meyen sorumsuz Kürtler".

Ve tabii "provokatörler". Elbette birtakım provokatörler vardır, böyle olayların olmazsa olmazıdır "provokasyon" ama bu provokatörlerle ilgili suçlu ararken hiç aynaya bakma ihtiyacı hissedem mi "İktidar

Var mı elinizde bir kayıt kayut. Cerepler nerele-re dağıldı, tepstili mi?

Celenlerin Esas muhalifli öldükla-rından nasti ermin öldünüz, sızırda kokladınız mı?

Tüm bu soru-lara vereceğiniz yanıt "Hayır".

Bilmiyorsanız kime kucak açtınız, kimi dibimiz, kimi içimize soktumuz.

Şimdi o uzun parmaklarımızı milletin üzerine doğrultup "Siz sorumsuzunuz" dersentiz, biz de kendi kılıp parmaklarımızla

"Asıl sizsiniz sorumlu" dese-k kim baklı olur!

Ben mi Suriye ile herkesten daha fazla "papaz oldum"?

Ben mi kapıları Suriye'den gelen herkese kim olduğuna bakmadan açtım!

Ben mi bunların Türkiye'nin her tarafına yayılmasına izin verdim!

Elbette bu işin içinde Türkiye'deki bazı hainler de vardır.

Ama siz asil dışardan gelmelerine izin verdiğiniz hainlere bakan...

Çünkü onların sayılarını da bilmiyoruz, kim olduklarını da...



TEKE TEK
Fatih ALTAYLI
fatih@mgk.gov.tr

sahipleri".

Şimdi soralım kendilerine ve tabii halıyla size: "Yıllarca PKK'yı Türkiye'nin başına musallat eden hangi ülkedydi?"

Yanıt: "Suriye."

Peki o zaman ikinci soru şu: "Bugün sınırlarımızdan içeri sığmazsınız, kontrolsüz biçimde girip Türkiye'nin her yerine yayılan yaklaşık 3 milyon kişi hangi ülkenin vatandaşları?"

Yanıt yine "Suriye". Peki ey iktidarın sahipleri, bu 3 milyona yakın kontrol dışı Suriyeli içinde hiç mi Esad aşırı yoktur?..

Türkiye'ye yayılan bu mil-yonlarca Suriyeli arasında Esad tarafından Türkiye'yi karıştı-rmak için yollandığı olmasa muh-temel hiç mi Muhaberat elemamı yoktur?

Biliyor musunuz kim geldi?

Uçak-Saray-Müsteşar

SON zamanların en sıkı Ankara dedikodusunu dün Erdal Sağlam'ın köşesinde okudum.

İddiaya göre Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Başbakan'la birlikte Çankaya'ya çıkan Başbakanlık

çünkü 1 ay aşkın süredir makam boş. Bürokrasinin en üst makamının boş kalmasına uzun süre boş kalması görülmüş şey değil.

Benzer bir "atların-atalatmam-ata-alamam" duru-

Müsteşar'ından boşalan makama atama yapamı-yormuş.

Çünkü Davutoğlu'nun atamak istediği müste-şar Cumburbaşkanı "beğenmemiş" ve başka bir isim vererek onu atamasını istemiş.

Ahmet Davutoğlu da Cumburbaşkanı'nın "Bunu ata" dediği isimden hoşlanmamış. O da onun atamasını yapmamış.

İddianın doğruluk payı yüksek gibi duruyor; yormuş.

Sorun hastada değil doktorda

BAZI ekurlar "Çok kararsızsan" diyorlar.

Hayır değilim. Gerçekçiyim sadece.

Türkiye'de çok ciddi sorunlar var. Bu sorunların bazılarını kendi elimizle yarattık.

Türkiye bundan daha vahim sorunların üstesinden gelerek kurtuldu, daha vahim sorunları aştı.

Benim kararsızlığımın nedeni, bu sorunlarla baş etmesi gerekenlerin sorunu teşhis etmedeki yetersizliği veya bilgisizliği.

Akciğer kanserini öksürük şurubuyla tedavi edersen ve "Babası da içerdii" diyerek sigaraya devam etmesini istersen, hastalığın suçunu da oda havalansın diye canı açan hemşireye alarsan hastayı iyileştiremezsin.

Benim kaygım bu...

mu Hazine Müsteşarlığı için söz konusu diye de konuşuluyormuş Ankara'da.

Davutoğlu'nun bu konudaki inadını anlamak mümkün değil.

Başbakan olurken ne zannedyordu ki! Türkiye'yi yöneteceğini mi! Yeni Başbakanlık binasını, yeni Başbakanlık uğra-gını bırakmayan yeni Müsteşar atamasını bırak-ıntı.

Dolapdere mi, Nişantaşı mı?

Genelde olay var. Ya iki farklı siyasi grup arasında olay oluyor, ya kavga dövüş var, beklama var, uyuşturucu satılan eksik değil, kaçak göçmenler kol geziyor.

Bu yüzden de mecbur kalmadıkça oralara pek gitmiyoruz.

Konşumuz, dibimiz ama Dolapdere'de cirit atmıyo-ruz.

Çünkü biliyoruz ki, oraya çok giderssek bir gün talsız bir şeyle karşılaşabiliriz.

Elbette Taksim'de, Nişan-taşı'nda da karşılaşabiliriz bir tatsızlık ama olasılık Dolapdere'de çok daha fazla.

Türkiye'nin dış politikka-da yaptığı da bu.

3D yazıcı çıktı, haberiniz var mı!

SABAHTürkiye'nin öncemli haber televizyonlarından birinde bir haber.

Dönüp ekrana baktım. Bir 3D printer ekranda. Sanırsın bizim üniversite tat etmiş.

Ulan 3000 dolara almayı yok. Hadi muhabir cahil, editörün de haberi yok.

Hadi editör cahil... Neşeye uzatmayayım. Haber televizyonculuğumuz bu durumda, ne demeklin durumu normaldir.

NE ZAMAN ADAM OLURUZ ?
Uçmaktan zor olanın inmek olduğunu bildiğimiz zaman. Haber ligmi peşki.

ABARTMA / YÜKLEME / ÇARPITMA**Başlık:** Cemaat kendi Alevisini yarattı (2)**Gazete:** Sabah**Tarih:** 03.09.2014**Tür:** Köşe Yazısı**Yazar:** Sevilay Yükselir

Bir kişiyi Alevi kimliğiyle tanımlayan Yükselir, kendi kendine sorduğu bir soruyu cevaplarken kullandığı "Çünkü Aleviler bu hükümete ve özellikle de Recep Tayyip Erdoğan'a ölümüne düşmandır! Azıcık gönüllerine girseniz çok rahat kıskırtabilirsiniz onları iktidara, sisteme karşı... Gezi Olayları sırasında meydanlarda en ateşli hükümet karşıtı gösteriler yapanların çoğunluğunun Alevilerden oluşması da işte bu yüzden tesadüf değildi! Ancak mesele bu kadar yüzeysel ele alınmamalı. Cemaat'in değil sadece... Hıristiyan ve hatta Musevilerin her daim gözbebeği olan Aleviler üzerine kurgulanan senaryolar neden karşılık buluyor" ifadeleriyle Fethullah Gülen Cemaati'ne yönelik bir eleştiri üretmeye çalışırken Alevilerin "kullanıldığı" göndermesiyle belli bir inanışa mensup herkese çeşitli özellikler atfediyor, olguları kendi yorumu doğrultusunda belli bir grubu yaftalayacak şekilde kullanıyor.

Cemaat kendi Alevisini yarattı (2)

Sakalsız ve çetesinin son yıllarda gözüne kestirdiği Alevileri kafa kola almak için görevlendirilen Süleyman Uysal'la ilgili dünkü yazım epeyce ses getirdi. Sabahın erken saatlerinde çalan telefona cevap vermekten yorulduğum dersem yalan olmaz. Arayanların bir kısmı Dede Ali İhsan Şahin'i teyit ediyordu.

Bir kısmı ise işadamı Zeynel Abidin Erdem gibi düştüğü saflığı izah ediyordu. Yani ya; "Süleyman Uysal Alevileri cemaatleştirmek için onların içine sokulmuş bir Truva atıdır" ya da "Yahu ben de bu adamı Sivas kökenli Alevi sanıyordum. Gerçekten de değil miymiş" diyorlardı.

Arayanlara da söyledim; hatta Zeynel Bey'le tekrar görüştüğümüzde ona da aktardım. Buradaki mesele Uysal'ın kökeni, Alevi olup olmaması değil. Bunun önemi yok bence! Önemli olan adamın amacı ve bu amaca ne kadar ulaştığıdır. Bunu sorgu-

bir güçle hareket edebiliyorlar. Yurtdışında yaşayan Alevileri dahi cemaatle yakınlaştırmaya çalışan bu derneğin Avrupa'da, özellikle Almanya'daki irtibatları çok güçlü.

Yeri gelmişken ben de bir özleştiride bulunmak istiyorum. Bu derneğin gizli bir cemaat projesi olduğunu çok son-

radan fark ettiğim için birkaç kez düzenledikleri organizasyonlara katıldım. Ramazan ya da Muharrem ayında düzenlenen iftarlar, birkaç seminer, panel gibi... Gerçi katıldığım o davetlerde bir gariplik olduğunu sezmiştim o ayrı konu. Mesela Mustafa Koç'un sponsor olduğu son Muharrem iftarında Savcı Zekeriya Öz'le aynı masaya düşünce pek bir şaşırılmıştım. Alevilik ritüellerinden bihaber olduğu için oturduğu anda skandal üzerine skandal hal, hareket ve konuşmalar yapan Öz'ün istemeye istemeye o davette yer aldığına sadece ben değil masada bulunan herkes



Sevilay YÜKSELİR

lamamız; yani şu soruyu sormamız gerekiyor: "Cemaat Uysal aracılığı ile kendi Alevisini yaratabildi mi?"

Çok net cevap vereceğim: Evet, bunu başardılar. Hem de öyle böyle değil! Çok büyük bir mevzi elde ettiler Aleviler içinde. Ve bunu da tabii Alevi kimliği ile tanınan kanaat önderleri, işadamları ve akademisyenlere borçlular. O yüzden "Uysal'ın Alevi olup olmamasının önemi yok!" diyorum. Sonuçta o Alevi değil ama ona taşeronluk yapanların hepsi Alevi. Üstelik bunlar camiada itibarlı, saygın bilinen insanlar. Acı olan şey işte Sakalsız ve çetesinin bu insanlar üzerinden yol yürümüş olması.

Alevilerin "Profesördür... Hocadır... Dededir... Abdaldır..." falan deyip önünde eğildiği bu insanlar Cemaat'in kendi Alevilerinin oluşması için mihmandarlık yaptı. Adamlar çok kısa zamanda öyle bir yol aldı ki; kontrollerinde olan bir demek sahibi bile oldular. Başkanı Alevi kökenli Cengiz Hortoğlu olan bu derneğin son yıllardaki çalışmalarına bir göz atmanızı salık veririm. Tam adı "Anadolu Alevi Bektaşi Federasyonu" olan bu derneğin merkezi en başta G.Antep olarak belirlendi ama artık hemen her ilde örgütlü

şahitlik etmişti o gün. Bir kez de yine aynı derneğin aracılığı ile Almanya Stuttgart'a gitmiştim. Orda da garip bir hava sezmiştim. Alevi'den çok Cemaatçi olarak bilinen isimlerin katıldığı o organizasyona ikinci defa davet edildiğimde meseleye aydığım için davetlerini kibarca geri çevirmiştim.

Gelelim şimdi asıl meseleye... Yani Sakalsız ve örgütünün neden Alevilerle böyle bir yakınlaşma derdine giriştiğine... Yüzeysel olarak cevaplamak isterseniz iki cümleyle özetlersiniz bu soruyu. O da şudur: "Çünkü Aleviler bu hükümete ve özellikle de Recep Tayyip Erdoğan'a ölümüne düşmandır! Azıcık gönüllerine girseniz çok rahat kıskırtabilirsiniz onları iktidara, sisteme karşı..."

Gezi Olayları sırasında meydanlarda en ateşli hükümet karşıtı gösteriler yapanların çoğunluğunun Alevilerden oluşması da işte bu yüzden bir tesadüf değildi! Ancak mesele bu kadar yüzeysel ele alınmamalı. Cemaat'in değil sadece... Hıristiyan ve hatta Musevilerin de her daim göz bebeği olan Aleviler üzerine kurgulanan senaryolar neden karşılık buluyor? Yalnız da bu konuya devam edelim.

sevilay.yukselir@sabah.com.tr - SMS: SY yaz 4122' ye gönder. (1.60 TL) MH: 0216 531 73 73

DOĞAL KİMLİK ÖĞESİNİ NEFRET, AŞAĞILAMA UNSURU OLARAK KULLANMA / SİMGELEŞTİRME**Başlık:** İki bakan, biri öldürüldü diğeri ağlıyor**Gazete:** Yeni Mesaj**Tarih:** 16.12.2014**Tür:** Köşe Yazısı**Yazar:** Akın Aydın

Akın Aydın "Filistin davası" üzerinden yazdığı ve hükümet ile onun politikalarına yönelik çeşitli iddialarda bulunduğu yazısında, dini referanslara dayanarak "Yahudilerin ve Hıristiyanların dost edinilmemesi" gerektiğini savunuyor, "Yahudi zulmü bitmedi, bitmek bilmiyor. Vakti gelinceye kadar da bitmeyecek. Kutsal aymış, kutsal mekânmış, kutsal kitapmış, yaşlıymış, çocukmuş, hamileymiş vs. hiç önemli değil. Yakıyorlar, yıkıyorlar, katlediyorlar. (Bu arada şahsen, ben, İsrail ile Yahudileri ve Yahudiliği ayırıştırarak kadar cahilde değilim)" diyerek bir dini aidiyeti zulümle birleştiriyor, bir ülke ile bir dine mensup insanlar arasında ayırım yapmayarak o ülke tarafından yürütülen politikaları da dinin tüm mensuplarına atfediyor.



Akın AYDIN

İki bakan, biri öldürüldü diğeri ağlıyor

KURŞUN KALEM aakin.aydin@hotmail.com

"Filistin davası" denince, aklıma iki sınıf geliyor; Bir, cefasını çekenler. İki, sefasını sürenler. Cefasını çekenler başta Filistin halkı ve rahmetli Yaser Arafat'tır. Sefasını sürenler mi?

Az sonra...

Yahudi zulmü bitmedi, bitmek bilmiyor. Vakti gelinceye kadar da bitmeyecek. Kutsal aymış, kutsal mekânmış, kutsal kitapmış, yaşlıymış, çocukmuş, hamileymiş vs. hiç önemli değil. Yakıyorlar, yıkıyorlar, katlediyorlar. (Bu arada şahsen, ben, İsrail ile Yahudileri ve Yahudiliği ayırıştırarak kadar cahilde değilim)

2004 yılıydı. Eski İsrail başbakanı Ehud Barak bir plan hazırlamış ve dünya kamuoyuna yansıtmıştı. Daha önce onlarca kez sözde barış adına, bu bölgedeki Müslümanları tasfiye etme planları yapan ABD ve İsrail devlet adamları bir kez Arafat'la bir araya gelmişlerdi.

Yaser Arafat, bu planı ve planlayıcıları çok iyi tanıyor ve hedeflerini de çok iyi biliyordu. Eee birde İslam'ın gerçeklerini ortaya koyunca tablo apaçık öüne çıkıyordu.

O yıllarda aldığı madalyadan ötürümüdür, bilemem ama dün dediklerinin tam aksini söyleyen bir kişi vardı; R.T Erdoğan. Gerek gömlekiyken ve gerek gömleksizken dillerinden düşürmedikleri Filistin

davasında Erdoğan, Yaser Arafat'ı bunaklıkla suçluyordu. Yıl 2004 ve Haziran ayıydı. Erdoğan şöyle diyordu; "Ortadoğu sorunu konusunda, Filistin ve İsrail halklarının, her ikisinin de barıştan yana olduğu inancındayım... 80 yaşına merdiven dayamış olan Arafat barışın önünde bir engel olmaz"

Davos'un bir şov olduğunu her daim dile getirdik. Erdoğan'ın özellikle iktidar koltuğuna oturduktan sonra hep Yahudilerden yana siyaset izlediğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Bakın 2007'de CFR'de yaptığı konuşmaya. 2010 yılındaki açıklamalarına. Daha birkaç ay önce ABD'deki konuşmalarına...

Ama halkımız bunları duymadı. Seçim meydanlarındaki, özel röportajlardaki süslü cümlelere kandı. Hatta Erdoğan, Mescidi Aksa'ya yapılan saldırıyı, Türkiye'ye yapılmış saydı. Ama kimse, "neden gereğini yapmıyorsun" diye sormadı, sormadı.

Geçen hafta ise İsrail askerleri bir kez daha Mescidi Aksa'yı yerle bir etmekten daha büyük bir cinayet işledi. Filistinli bir bakanı vurdular. Filistin başbakanı, dünyayı göreve çağırırken, Devlet başkanı "bu barbarlıktır" diyordu. Öte yandan Esad'a karşı "adamlık şovu" yapan Ortadoğu devlet yöneticileri nerde, diye sorar-

sanız, haber alınmıyor...

Bakın! Yukarıda "sefa sürmekten" bahsettim. Aslında bu siyasi sefa sadece Filistin'le sınırlı değil. Tüm İslam coğrafyasıyla bütündür. Papa, ülkemize gelmişti. Gördüğümüz kadıyla kimsenin baskısı altında kalmadan Sayın Erdoğan, Papa'ya atfen; "Farklı düşündüğümüz konu hemen hemen hiç yok" demişti.

Aynı Papa, geçtiğimiz Haziran ayında da İsrail Cumhurbaşkanı, şimdi İsrail'e "barbar" diyen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı ve Fener Rum Patriğini Vatikan'da bir araya getirmişti. Neden mi? Ortadoğu barışı için. Hatta bu buluşmada 4 dilde dua edilip, Kuran okunmuştu. O tarihten bugüne Ortadoğu'da akan kan doruk noktaya çıktı. Neden acaba!

Bir başka şeye dikkat çekelim! Suriye devletine karşı isyan eden teröristlerin önemli bir bölümü ülkemizde bannıyor, eğitiliyor, tedavi ediliyor. Hatta Erdoğan başbakanken, ÖSO militanları için "Suriye'nin öz evlatları" demiş ve her türlü desteği vereceklerini açıklamıştı. (Bu sözünü yerine getirdi ve getiriyor)

Sözde Suriye'nin bu öz evlatlarına, başka kim sahip çıkar? Yediyor, içiriyor, barındırıyor, tedavi edip, silahlandırıyor? Evet, kim? İsrail... Böyle bir problemi hangi iman formülü ile çözebilirsiniz? Böyle bir formül yok. Tek formül ve sonuç var; "Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden kim onları dost edinirse, şüphesiz o, onlardan olur." (Maide 51)

Filistin denince bir de akla

Hamas, diye bir örgüt gelir. Kürucuları kimdir? Neden kuruldu? Yine o bölgedeki El-Fetih örgütüyle senelerce neden savaştılar? Birbirlerinin (Müslüman Müslüman'ın) kanını neden döktüler? Gibi soruların cevabını bulamazsınız... İsrail'e karşı Filistin halkının mücadelesini veriyorlar. Elinde Müslüman kanı olanlar, Müslümanlar için mücadele eder mi? Sanırım! Filistin'in sefasını kimler sürüyor, anladınız?

Ağlayan bakan kim?

Evet, Filistin'de bakanlar öldürülüyor. Ülkemizde ise bakanların (eski) ağladığını öğreniyoruz. Koalisyon hükümetlerinde görev yapan MHP milletvekili Koray Aydın bütçe görüşmelerinde mecliste şöyle bir açıklama yaptı...

"... (ilk AKP iktidarında) Dokunulmazlığa bile sahip değilken Meclis Genel Kurulu'nda, "Beni Yüce Divan'a sevk edin, benim verilemeyecek hesabım yok. Oraya gideceğim, hesabımı vereceğim" dedim... Meclis çoğunluğu sizde, devlete hâkimsiniz, benim bütün duruşmalarına Maliye, Bayındırlık Bakanlığı müdahil oldu. Gittik, yargılandık ve 11 hakimin ittifakıyla beraat ettim. Anayasa Mahkemesi tarihine geçtim.

... Daha 3 gün önce bakanınız Soruşturma Komisyonu'nda "Beni Yüce Divan'a göndermeyin" diye yalványordu. Niye? Çünkü hırsızlık yaparken yakalanana hırsız, denir. Bunun başka bir şeyi yoktur..."

Koray Aydın'ın bahsettiği yalvaran (eski) bakan, Muammer Güler'miş.

DOĞAL KİMLİK ÖĞESİNİ NEFRET, AŞAĞILAMA UNSURU OLARAK KULLANMA / SİMGELEŞTİRME

Başlık: Ermeni iddiaları 4 bin sayfada çürütüldü

Gazete: Yeni Akit

Tarih: 27.12.2014

Tür: Haber

Yazar: Muhammet Kutlu / Ankara

Muhammet Kutlu yaptığı haberde, Hasan Celal Güzel'in başkanlığını yaptığı Yeni Türkiye Strateji Merkezi (YTSAM), tarafından hazırlanan Yeni Türkiye Dergisi özel sayısını konu ediniyor. "Ermeni iddiaları" başlığının ardından hiçbir kaynak belirtmeden yayımladığı, öldürülmüş insanları, çocukları gösteren bir fotoğrafın altında ise "YTSAM Ermeni zulmünü gözler önüne serecek" diyerek bir kimlikle zulmü birleştirmiş oluyor. "Daha önce 7 dilde broşürler hazırlayan Hasan Celal Güzel yönetimindeki YTSAM, şimdi de tam 4000 sayfalık beş ciltle Ermeni iddialarını yerle bir ediyor... Hasan Celal Güzel yönetimindeki merkez, Ermeni tezlerini, Ermenilerin kökeninden başlayıp, Osmanlı'ya ihanetlerine, tehcir ve sonrasına kadar her açıdan ortaya atılan gerçek dışı iddiaları ele alıyor..." ifadeleriyle de Ermenileri "hain" ve "zalim" ilan ediyor.



Ermeni iddiaları 4 bin sayfada çürütüldü



Sözde soykırımın 100. yılı ilan edilen 24 Nisan 2015'te Türkiye'ye karşı büyük bir karalama kampanyasına hazırlanan Ermenileri, Yeni Türkiye Strateji Merkezi 5 ciltten oluşan 4000 sayfalık belgelerle çürütüyor. Hasan Celal Güzel yönetimindeki merkez, Ermeni tezlerini, Ermenilerin kökeninden başlayıp, Osmanlı'ya ihanetlerine, tehcir ve sonrasına kadar her açıdan ele alıyor...

MUHAMMET KUTLU/ ANKARA
ski bakanlardan yazar ve siyaset bilimci Hasan Celal Güzel'in başkanlığı yaptığı Yeni Türkiye Strateji Merkezi (YTSAM), Ermeni iddialarına karşı bir kez daha müthiş bir çalışmaya günde bir girdi.

ERMENİLERİN BÜTÜN

ŞECERESİ ORTAYA ÇIKARILDI!

Bir süre önce Ermenilerin sözde soykırım iddialarını, 7 ayrı dilde hazırladığı 20 ayrı broşürle çürüten YTSAM, bu kez de, Ermenilerin karşısına tam 5 cilt ve 4000 sayfalık Yeni Türkiye Dergisi özel sayısıyla çıkıyor. Deyim yerindeyse Ermenilerin tarih sahnesine çıktıkları ilk dönemlerden, Osmanlı Devleti'ni arkadan vurdıkları Birinci Dünya Savaşı'na, hatta tehcir sonrası gittikleri ülkelerde Türkiye aleyhindeki faaliyetlerine kadar her konuda onlarca tarihî ve araştırmacının makalelerine yer veren Yeni Türkiye, Ermeni tezlerini adeta tek başına çürütecek gibi görünüyor.

HUMMALI BİR ARAŞTIRMANIN ÜRÜNÜ

Yeni Türkiye'nin 5 Ciltlik "Ermeni Mesalesi Özel Sayısı", tam 249 bilimsel ve akademik makale, 15 ana bölüm ve 31 alt başlıktan oluşuyor. Dönemin müşahedelerini aktaran birkaç sözlü tarih denemesi haricinde, yayınlanan bütün makaleler birinci kaynaklara ve arşiv belgelerine dayanıyor.

DÜNYADAKİ BÜTÜN ARŞİVLER TARAFINDI

Yeni Türkiye Ermeni Mesalesi Özel Sayısı için, başta Osmanlı Arşivi olmak üzere Amerikan Millî Arşivi (NARA), İngiliz Arşivi, Fransız Arşivi, Alman Arşivi, Rus Arşivi ve Azerbaycan Arşivi'ni tek taraflı olarak araştıran millî arşivler adeta seferber oldu. Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Cumhurbaşkanlığı Arşivi, TBMM Zabıtları, o tarihteki gazeteler tek tek incelendi.



Hasan Celal Güzel başkanlığındaki YTSAM, Ermeni zulümünü gözler önüne sererek

dirmeyi Ermeni araştırmacılar başta olmak üzere herkese teklif ediyoruz. Lâkin, ne yazık ki Ermeni Mesalesi konusunda tek kappalı arşiv Taşnak Partisi ve Patrikhane Arşivi'dir. Bu arşivlerin bunca zaman sonra hâlâ gizli tutulmasının tek sebebi olabilir: Zira açıldıktan sonra soykırım itirafının gerçek olmadığı anlaşılacaktır.

ERMENİ MESELESİYLE İLGİLİ

SADECE ERMENİ ARŞİVLERİ KAPALI

YTSAM Başkanı Hasan Celal Güzel, bu büyük araştırma seferberliği ve Ermeni tezleriyle ilgili olarak şunları söyledi: "Bugün Türkiye'de ATASE, Askerî Harp Tarihi Arşivi dâhil hiç kimseden gizlimiz saklımız yoktur. Bütün bu arşivler beraberce değerlendir-

DİĞER DEZAVANTAJLI GRUPLAR

Hedef aldığı gruplar bakımından (**kadın, lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks / LGBTİ**) ilk bölüme dâhil edilmeyen 38 içerik ve ilk bölümde yer alan, ancak içerikte hedeflenen diğer grup açısından incelenen dokuz yazı olmak üzere toplam **47** yazı bu bölümde söylem yönünden incelenmiştir.

İncelenen yazılarda hâlâ “travesti” ifadesi kullanılıyor olsa da, bu ifadenin yanlış kullanımından dolayı tüm yazılar için LGBTİ kısaltması tercih edilmiştir. Travesti denildiğinde aslında genellikle trans kişilerden bahsedilmektedir. Travestisizm, karşı cinsin kıyafetlerini giymeyi, karşı cins gibi davranmaktan hoşlanmayı içeren bir durumken trans kişiler, cinsiyet değişim ameliyatı geçirmiş olsalar da olmasalar da, kendilerini karşı cins kimliğiyle tanımlamaktadırlar.

Tarih	Gazete	Tür	Yazar	Başlık	Hedef Grup	Nefret Kategorisi
02.09.2014	Hatay Yorum	Köşe Yazısı	Nizamettin Duran	<u>Türkiye halkına karanfilli teşekkür</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
04.09.2014	Gaziantep Referans	Köşe Yazısı	İbrahim Halli Er	<u>ERKEĞİN TESETTÜRÜ GÖZLERİDİR</u>	Kadınlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
15.09.2014	Milli Gazete	Tarih Sayfası	Ahmet Anapalı	<u>Zordur iştir Cumhuriyet döneminde kadın olmak</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
16.09.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	<u>SERDE YARİŞİYORLAR</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
18.09.2014	Takvim	Köşe Yazısı	Bekir Hazar	<u>ETEK!!!</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
18.09.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mevlüt Özcan	<u>İnsan ancak eğitilir</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
23.09.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	<u>Yok artık daha neler!</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
25.09.2014	Yeni Marmara	Köşe Yazısı	İlhan Yardımcı	<u>İblis'in piçleri</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
26.09.2014	Yörem	Köşe Yazısı	Zekeriya Kılıç	<u>Gençliğe diyorum ki eğer bir gün</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
02.10.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Mehmet Doğan	<u>Öküzler ve Nefs!</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
09.10.2014	Hürriyet	Haber	Özge Eğrikar	<u>LEZBİYEN EŞİMDEN KORUYUN</u>	LGBTİ	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
10.10.2014	Şok	Haber	Şok	<u>BENİ LEZBİYEN KARIMDAN KURTARIN</u>	LGBTİ	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
13.10.2014	Zonguldak Yeni Adım	Köşe Yazısı	Süleyman Kurt	<u>SÜREC</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
14.10.2014	Kayseri Star Haber	Köşe Yazısı	Ahmet Sivacı	<u>Devlet ya Ya Başa, Ya Kuzgun Leşe</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama

16.10.2014	Ankara İl Gazetesi	Köşe Yazısı	Aşık Zeki Erdali	<u>Zararı çeken yine biz</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
20.10.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	<u>VATIKAN'DA 'DÖNÜM' NOKTASI</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
21.10.2014	Yeni Asya	Köşe Yazısı	Davut Şahin	<u>Vatikan'ın suçları</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
05.11.2014	Sabah	Köşe Yazısı	Ersin Ramoğlu	<u>Hitler kafası</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
11.11.2014	Ankara Anadolu	Köşe Yazısı	Bahattin Demiray	<u>Bağımlılık ve AIDS</u>	LGBTİ	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
11.11.2014	Ankara Anadolu	Köşe Yazısı	Bahattin Demiray	<u>Bağımlılık ve AIDS</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
14.11.2014	Milli Gazete	Haber	Ahmet Yavuz	<u>AHLAKSIZ DAVET/AHLAKSIZ TEKLİF</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
18.11.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	<u>Okulda bir Tecavüz Vaka'sı</u>	Kadınlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
20.11.2014	Milli Gazete	Haber	Ahmet Yavuz	<u>Ters istikamet</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
21.11.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mevlüt Özcan	<u>İnsan eğitilerek kemale erdirilir</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
21.11.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	<u>Ya biz de sussaydık!</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
24.11.2014	Milat	Köşe Yazısı	Seyit Mehmet Deniz	<u>CHP'nin harami mantığı!</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
25.11.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	<u>Tiran'da CHP ve AKP'li iki LGBTİ dostu vekil...</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
25.11.2014	Konya Yenigün	Köşe Yazısı	Sadık Gökçe	<u>Tarafın, Sözcülüğüne Soyunmuş Zamane Basını</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
25.11.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	<u>Ahlaka davet!</u>	LGBTİ	Düşmanlık / Savaş Söylemi
26.11.2014	Yeni Akit	Haber	İsmail Uğur	<u>Memecan saçmaladı</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
28.11.2014	Kayseri Haber	Köşe Yazısı	Ceyhun Üsten	<u>KUĞULARIM NEREDESİNİZ?</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
01.12.2014	Milli Gazete	Okur Yazısı	S. Bayrakdar	<u>EVDE MİSİN</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
01.12.2014	Milli Gazete	Haber	D. Ali Bulut	<u>LANET YAĞAR!/ Üzerimize lanet yağar</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
02.12.2014	Milli Gazete	Haber	D. Ali Bulut	<u>Biz Avrupalı değiliz, Müslümanız/Haşa, Allah hatalı mı yarattı!</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama

03.12.2014	Yeni Sakarya	Köşe Yazısı	Osman Karagüzel	<u>SADECE ERKEKLER Mİ KADINLARA ŞİDDET UYGULUYOR?</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
04.12.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Şakir Tarım	<u>Nereye Varacak Bu İfsadın Sonu?</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
05.12.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Şevki Yılmaz	<u>Papa ile Patrik birer Ebrehe'dir</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
05.12.2014	Hatay Anayurt	Haber	Hatay Anayurt	<u>Memecan'ı yadırgıyor, özür dilemeye çağırıyoruz!</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
05.12.2014	Konya Merhaba	Köşe Yazısı	Kerem İşkan	<u>Taş mı beklen başına?</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
08.12.2014	Milat	Köşe Yazısı	Halil Mert	<u>PKK, HDP, SOL ve ahlaksızlık!</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
09.12.2014	Denizli Yeni Olay	Köşe Yazısı	Metin Alkan	<u>KADIN İLE ERKEK ARASINDAKİ AÇIK FARKLAR</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
11.12.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Şakir Tarım	<u>AB Sevdası Nesilleri Çürütüyor</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
15.12.2014	Bizim Sivas	Köşe Yazısı	Refik Kutlu	<u>EŞCİNSELLER DE İMAM</u>	LGBTİ	Düşmanlık / Savaş Söylemi
16.12.2014	Trakyada Yeşilyurt	Köşe Yazısı	Ahmet Kalkan	<u>Günümüzdeki "Çeyrek Tesettür" -1-</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
17.12.2014	Konya Yenigün	Haber	Harun Yılmaz	<u>AHLAKSIZLAR!/Ahlaksızlıkta sınır yok!</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
17.12.2014	Trakyada Yeşilyurt	Köşe Yazısı	Ahmet Kalkan	<u>Günümüzdeki "Çeyrek Tesettür" -2-</u>	Kadınlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
30.12.2014	Gümüşkent	Köşe Yazısı	Sinan Akıncı	<u>Üç büyüktür altıdan!..</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama

“Diğer dezavantajlı gruplar” başlığı altında incelenen 47 içerikten 29’u (%61.7) genel olarak LGBTİ’lere yönelik nefret söylemi içermektedir. Kadına yönelik nefret söylemi de, incelenen dönem ve yayınlar içinde 18 kez gözlemlenmiştir (toplam yazıların %38.2’si).

Grafik 14



Nefret söylemi içerdiği tespit edilen **47** içeriğin, **16'sını haberler**, **29'unu köşe yazıları** oluşturmaktadır. Bu dönemde de köşe yazılarının yine büyük bir farkla ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. Geçen döneme kıyasla içerik sayısında yaşanan artışta, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da yapılacak olan "Temel Haklar, Ayrımcılık Yasağı ve LGBTİ Dâhil Olmak Üzere Hassas Grupların Korunması" adlı seminere milletvekili düzeyinde katılımın olması için TBMM Genel Kurulu'nda oylama yapılmasının etkisi görülmektedir. Seminere milletvekili göndereceğini beyan eden partiler, yazılı basının saldırılarına hedef olmuştur. Bunun sonucunda kimi vekiller gitmekten vazgeçtiklerini belirtmiş, giden vekiller sonrasında da nefret söyleminin üretildiği içeriklere konu olmuştur. Yazılarda, eşcinsellik için kullanılan sıfatlarla yine değişiklik göstermemiş ve **eşcinsellik** genellikle "**sapkılık**", "**sapkınlık**", "**ahlaksızlık**" gibi ifadelerle tanımlanmıştır.

Kadına yönelik nefret söylemi içeren örneklerse tekil olaylar üzerinden gerçekleşmiştir. Bu dönemde transların ayrıca ele alınmadığı görülmüştür.

İncelenen yazıların sekizi isimless yayımlanmıştır. Diğer dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de LGBTİ ve kadınlarla ilgili içeriklerde kaynak belirtilme oranı yüksektir (2013'ün son döneminde %72, 2014'ün birinci döneminde %67, ikinci döneminde %77 ve bu dönem %83). Yayınlarda köşe yazılarının oranı arttıkça kaynağı belli olan yazı sayısının da artması doğaldır. **Milli Gazete** 17 içerikle **LGBTİ'ler ve kadınlar hakkında en çok nefret söylemi üreten** yayın olurken **Yeni Akit** üç yayınlı ikinci sırada yer almıştır. Daha sonra gelen **Milat gazetesi** iki yayınlı ulusal medyada LGBTİ'lere ve kadınlara yönelik nefret söylemini dolaşıma sokmuştur. **Yerel medyada**ysa sırasıyla, **Ankara Anadolu**, **Konya Yenigün**, **Trakya Yeşilyurt** gazeteleri ikişer yayınlı LGBTİ'lere ve kadınlara yönelik nefret söylemi üretmiştir. Birer yayınlı nefret söylemi üreten yerel gazetelerin listesi ise şu şekildedir:

Bizim Sivas	Hürriyet	Yeni Asya
Denizli Yeni Olay	Kayseri Haber	Yeni Marmara
Gaziantep Referans	Kayseri Star Haber	Yeni Sakarya
Gümüşkent	Sabah	Yörem
Hatay Anayurt	Şok	Zonguldak Yeni Adım
Hatay Yorum	Takvim	

KATEGORİLERDEN ÖRNEKLER

DÜŞMANLIK / SAVAŞ SÖYLEMİ

Başlık: EŞCİNSELLER DE İMAM

Gazete: Bizim Sivas

Tarih: 15.12.2014

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Refik Kutlu

Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Nursuna Memecan'ın, yukarıda da değindiğimiz, "Temel Haklar, Ayrımcılık Yasağı ve LGBTİ Dâhil Olmak Üzere Hassas Grupların Korunması" seminerine katılması ve buna dair yaptığı açıklama üzerine yazılan yazı bir şiirle bitiriliyor. Şiirde geçen "Şeytan felsefesi taşıyanların / Ahretini göreceğiz inşallah / Cami duvarına işeyenlerin / Hesabını soracağız inşallah / Rahmanı zikredip çağıramayanı / Edep mahşerine uğramayanı / Hakikati mecliste bağırmayanı / Bu toplumdan süreceğiz inşallah" dizeleriyle LGBTİ bireylerin yaşam hakkını tehdit edecek ölçüde bir nefret söylemi üretiliyor, ayrıca Memecan da "Malum vekil etrafına bakınsın / Defterini düreceğiz inşallah" mısralarıyla hedef gösteriliyor.



AK Parti Sivas Milletvekili Nursuna Memecan, AB Parlamentosu tarafından 20-21 Kasım tarihlerinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen "Temel Haklar, Ayrımcılık Yasağı ve LGBTI (lezbiyen, gay, biseksüel, transseksüel, interseksüel) dâhil olmak üzere Hassas Grupların Korunması" seminerine katılmasını eleştirenlere tepki gösterdi.

" Var sayalım AK Parti gurup kararı olmadan kendi isteğimle katıldım" demiştir. Öyle olsun yazımızın başlığında olduğu gibi eşcinsellerde imam olabilir diyen bir Milletvekili; üstelikte Sivas milletvekili olan bu hanımefendinin sarfettiği bu sözlerden dolayı ben bir Sivaslı olarak utanç duyduğumu ifade ediyorum. Bu sözleri sarf eden bu AKP li vekile Allaha şirk sözlerinden dolayı diyanet işleri Başkanının tepki göstermesini ve bir açıklama yapmamasını da şiddetle kınıyorum.

Takdir edersinizki; AKP toplantılarında daha ilköğretim sıralarındaki öğrenciler arasında i kız-erkek ayrımı yapan görüşleri olmuştur. Henüz daha bulûğ çağına dahi girmeyen çocukların saf, temiz duygularını dahi kötüye yorumlayarak, birbirlerini tuuu, kaka şeklinde görmelerini sağlayacak görüşlere yer vermişlerdir.

Yine Sayın C.Başkanının bir gezi

sırasında kendisine bir kefedede el sallayan gencin elindeki sigarayı farketmesiyle bir bardak suda fırtına koparmasını henüz hafızlarımızdan silemedik bile.

Şimdi sorası geliyo insanın "bune perhiz bu ne lahana turşusu".Bir yanda bu kadar katı bir düşünce diğer yanda Sayın Vekilin bu kadar modern!

Düşünce yapısı. Biri 6-11 yaş arası kız erkek çocukları bir araya koymanın sakıncasına atıfta bulunurken, masum bir sigarayı fırtına konusu yaparken, diğer yanda sayın bayan vekilimiz ileri derece de bir modernlik! Örneği sergileyerek LGBT toplantısına katılıyor.

Eminim ki Sivaslı bütün vatandaşlarımız elleriyle seçtikleri bayan vekile gerekli cevabı vereceklerdir.

Bu talihsiz ve gereksiz şirk sözleri sarf eden kişi Sivas milletvekili olduğu için Elbet Bizde gazetemize taşıdık. Duyarlı insanlarımız çok güzel cevaplar vermişlerdi. Sosyal Medyadan da takip ettik. Ama bir Sivaslı olarak utanç duyduğumuzu bu durumu gazetemizin başköşesinde yayınlayarak okuyucularımıza duyarsız olmadığımızı göstermek istedik.

Hesap Soracağız

Şeytan felsefesi taşıyanların
Ahretini göreceğiz inşallah
Cami duvarına işeyenlerin
Hesabını soracağız inşallah

Rahmanı zikredip çağırılmayanı
Edep mahşerine uğramayanı
Hakikati mecliste bağırılmayanı
Bu toplumdan süreceğiz inşallah

Kul Refik satıra yazdım okunsun
Ucu kime dokunursa dokunsun
Malum vekil etrafına bakınsın
DeFTERini dürüceğiz inşallah

DÜŞMANLIK / SAVAŞ SÖYLEMİ

Başlık: Ahlaka davet!

Gazete: Milli Gazete

Tarih: 25.11.2014

Tür: Haber

Yazar: Milli Gazete

Tam sayfa olarak yayımlanan haberde, Tiran’da düzenlenen "Temel Haklar, Ayrımcılık Yasağı ve LGBTİ Dâhil Olmak Üzere Hassas Grupların Korunması" seminerine milletvekili katılımı üzerinden nefret söylemi üretilmektedir. Semineri “sapkınlık semineri”, LGBTİ bireyleri “sapık” olarak tanımlayan gazete, LGBTİ bireyler ve yaşamları ile ilgili çeşitli kişi ve kurumların görüşlerine de yer veriyor. Haber, Diyanet’in “eşcinsel sapkınlıklara dair sorumuza da ‘Kesinlikle sapkınlıktır, dinimizce yasaklanmıştır’” cevabı verdiğini; bir başka kişinin “Sapkın ilişkiler insanın yaratılışına aykırıdır. Kim buna cevaz verirse insanlığa ihanet etmiş olur... Bu insanlığı mahvetmek için bir şey” şeklindeki ifadelerine, görüşüne başvuru bir akademisyenin ise “Müslüman bir cemaat grubu olarak Allah’ın emrine aykırı olan bu eyleme tepki göstermeliyiz” dediğini aktararak LGBTİ bireylerin yaşam hakkına dair tehdit oluşturuyor.

MİLLÎ GAZETE

HAK GELDİ, BATIL ZAIL OLDU

FİYAT: 70 KURUŞ / 2 SAFER 1436 / 25 KASIM 2014 SALI

www.milligazete.com.tr

Ahlâka davet!

BİZDEN şikâyet arz edilmiş 6 tane makamları Avrupa'ya... Milli Gazete, "sapkınlık ve sapıklık" denmiş, "Ahlaksız davet" denmiş... Derlediğimiz bu yığın; herkesin hoşgörüsüyle bakıyoruz ama şu Milli Gazete yok mu şu Milli Gazete yazıyoruz, çiziyoruz, manşetine taşıyoruz yapıyoruz, yapıyoruz istemeyiz. Bizimce hararetli yazıyoruz... "aşın dinci güneş" denmiş. Bu LGBT meselesini ele alırken "nefret suçu" işliyoruz; "dinçlik" yapıyoruz, üstelik bir de "aşın" yapıyoruz. Kendileri bizden nefret etmiş olmuyor "aşın dinci" diyerek, ama bir bir esas ortaya koyunca hararetli söylemlerle ve ayrımcı söylemlerle vermiş oluyoruz. Ama bilirsiniz, verdiğimiz rahatsızlıkların dolaylıdır diyorlar, dışlanıyorlar!
Yılarca bu millet değerlerine ve insanca sadıkken hiç nefret etmediniz zaten. Zaten "yobaz" derken, zaten "gerici" derken, zaten "aşın dinci" derken, zaten "ürümcek kaf" derken hep hoşgörünüzden dolayı söylediniz bütün bunları. Müslüman yaşamaya bile fırsat yok sizin gözetiminde diye değil mi?
Zaten sakala, tıraşa, çarşafa, başörtüsüne, erzan, camıya, minareye, tükleye, çübbeye ve sanjı dil uzatmaya yetenken aşın hoşgörü,

aşın muhabbet serdiniz biliyoruz. Hep hoşsınız (!). İkinden gittiğiniz Avrupa'daki dostlarınız da minarelere izin vermezken, sünneti yasaklar, ezama mücaade etmezken, kurban kestirmekten sevgilerinden yapıyorlar bütün bunları. Bosna Hersek'te, Çeçenistan'da Irak'ta Afganistan'da, Maldiv, Libya'da, Kırgızistan'da, Gazze'de, Mısır'da, Akdeniz'de, Orta Afrika'da yapılan ve yapılmaya devam eden zulümler, katliamlar da zaten hep insan hakları için, sevgi ve hoşgörü için yapıldı, yapıyor... Nefrete değil sevecek, hoşgörüsüyle, dışlanma ödürtülüyor zaten Müslümanlar
Onlar nefret etmiyor, biz nefret ediyoruz diye mi!...

Muhafazakar medyanın kanalları gazeteleri, yazarları, konuşmaları... Akşam saatli ekranlarda kon misilleriyle aşın sadetini anlatan hocaları Döngöçöğulları, Hatipoğulları, Nursaçanlar... Karıştırlar. Hayretin Karamanlar. Daha ne kadar sadetlecekleriniz, daha ne kadar sadetlik konuşacaklar. Çok hatime de mi emreyecekleriniz bu "LGBT" mesleği için. Yıllar boyu maneviyatı yönlere nakşeden tarihçiler, romanlar. Bu vatana, bu milletin temel değerleri sizindir Allah (c.c.a), Kur'an'a, Resulülah'a karşı açılmış bir savaş var. LGBT adı altında "ahlaksız" açılan yürüyüşler bir saldırı var. LGBT adı altında "ahlaksız" açılan yürüyüşler bir saldırı var. Ne hatı boş duruyor, ne AB boş duruyor. Ne de onların Türkiye'ye ki uzantıları...
"Ahlaksız davet" e karşı işte bizim de size ahlaksız davetimiz. Susmayın. Susamayalım. Susamayacağız...
Biz Milli Gazete olarak, AB'yi AB yapan değerlerin, sapkınlık a normalleştirilmiştir değil; bu aşın millet millet yapan İslami değerlerin peşindedir ve savunacaktır. Yaptığımız bu muhabbet ne de nefret. Davetimiz ahlaklı Asim nesline, yarmal

Hadi bunlar bildiğiniz gibi... Ya bizim muhabbetin saklıdır.



MEYDANLARDA, GENEL KURULLAR'DA, EKRAKLARDA, MANŞETLERDE KAVGALARI DİLLERE DESTAN...

MESELE AB'NİN TALEPLERİ İLE AKP TIRAN'DA "SAPKINLIK SEMİNERİNDE" BULUŞTU...



Avrupa'nın "sapkınlık semineri" Tiran'da gerçekleşti. Milletten Meclis'ten Türkiye'yi temsil eden vekiller istendi. Milli Gazete'nin "Ahlaksız davet" manşetine tasmasıyla birlikte Meclis'te iktidarıyla muhalefetin el ele alınan temsil kararın için belirlenen milletvekillerinden üçü Tiran'a gitmeyeceğini açıkladı. Biz sadece CHP'li vekil Tiran'ın uçağına binecek diye beklerken, sessiz sedasız-gizli saklı AKP'yi temsil eden Nursuna Memecan'ın da aynı uçağı bindirildiği ortaya çıktı.

İsimleri önceden açıklanan ve oylanın iki milletvekilini ikna edemeyen AKP Grubu, anlaşılıyor ki, büyük bir kararlılık ortaya koyarak bir başka milletvekilini göndermeyi başarmış. AKP'li vekil sadece gitmemiş, gidip de sadece konuşmakta da kalmamış.. AB Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ulrike Lunacek tarafından hem CHP hem de AKP'li hanımlara bir de görev tevdi edilmiş: "TÜRKİYE'YE GİDİN, SAPKINLIK SEMİNERİ OLMADIĞINI ANLATIN"



LUT KAVMİNİN HELAK GEREKÇESİ
DOÇ. DR. NEDİM URHAN
"Türkiye'nin manevi ve sosyal yaşantısı dejenere edilmek istenmektedir. Bunun acı tarafı devlet eliyle desteklenmesidir. Kadın kadını, erkeğin erkekle ilişkisine girme arzusu hükümetine aykırıdır. Allah onları erkek ve kadın olarak yaratmıştır. Kur'an'ın ifadelerine göre Lut, Samut kavimlerini helak odukları İslam'ın hiçbir şekilde tasvip etmediği bir hususa bugün mahşeret düzeyinde programı aho hareket ediyorlar. Müslüman bir cemaat grubu olarak Allah'ın emrine aykırı olan bu eyleme tepki koymalıyız. Bu hususta Diyanet İşleri Başkanlığı'na görüşümü iletireceğim."



AVRUPA'YA ŞİKAYET EDİLMİŞİZ, MÜŞERREF OLDUK

TIRAN HATIRASI!
AKP'li Nursuna Memecan'ın Türkiye'yi temsil etmesine yarıştığı seminerde CHP'li Binaz Toprak da manşetlerimizde alfta bulunarak "aşın dinci bir gazetesinin yayınları" diye Avrupa'ya Milli Gazete'yi şikâyet etmiş. Bilinsiz diye söylüyoruz; hayıflanmadık, üzülmedik... İslam'ın, millet değerlerini, aile yapımızı, gençlerimizi ve neslimize sahip çıkmaktan dolayı şikâyet ediyoruz... Bu şikâyet bizim için şeref madalyasıdır... Müşerref olduk.

AKP'li Nursuna Memecan'ın Türkiye'yi temsil etmesine yarıştığı seminerde CHP'li Binaz Toprak da manşetlerimizde alfta bulunarak "aşın dinci bir gazetesinin yayınları" diye Avrupa'ya Milli Gazete'yi şikâyet etmiş. Bilinsiz diye söylüyoruz; hayıflanmadık, üzülmedik... İslam'ın, millet değerlerini, aile yapımızı, gençlerimizi ve neslimize sahip çıkmaktan dolayı şikâyet ediyoruz... Bu şikâyet bizim için şeref madalyasıdır... Müşerref olduk.

Milli Gazete yine nefret satçı
M
EVRENSEL

DIYANET:
KESİNLİKLE SAPKINLIKTIR, DİNİMİZDE YASAKLANMIŞTIR
ceçirdiğimiz için Arnavutluk'un baskenti Tiran'da düzenlenen, LGBT ile ilgili sapkınlık seminerini Diyanet İşleri'nin ALO Fetva hattına soru olarak yönelttik. "Bu toplantıya katılmak doğru mudur?" sorumuza "Böyle bir toplantıya pozitif anlamda destek verileriz verbal almazdık. Bundan ötek durmak gerekir ve bunun kördüğünü de STK'lar araçlarıyla yaymak lazım" cevabını aldık. Ayrıca eşcinsel sapkınlıklara dair sorumuza da "kesinlikle sapkınlıktır, Dinimizde yasaklanmıştır" cevabı verildi.

LGBT toplantisından 'kaçtılar'
CUMHURİYET
Tiran'a giden Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili, CHP'li Binaz Toprak durumu, "Biz buraya 4 kişi gelecektik. Ama gelmeden önce aşırı dinci gazete (Milli Gazete)'yi kastadık", bunlar sapkınlıkları koruyorlar, TBMM de AB'nin sapkınlık koruma projesine alet oluyor, diye yayını yaptı, üç kişi korkup kaçtı" dedi. Çok şaşırıldık. Çok şükür Nursuna Memecan Hanım cesaret edip geldi" dedim, oradaki başkan da kendisini tebrik etti." diyerek bir AKP, bir CHP milletvekili olarak LGBT'ler için verdikleri canhasar mücadeleyi dikkat çekti.

LGBT toplantisından 'kaçtılar'
CUMHURİYET
Tiran'a giden Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanvekili, CHP'li Binaz Toprak durumu, "Biz buraya 4 kişi gelecektik. Ama gelmeden önce aşırı dinci gazete (Milli Gazete)'yi kastadık", bunlar sapkınlıkları koruyorlar, TBMM de AB'nin sapkınlık koruma projesine alet oluyor, diye yayını yaptı, üç kişi korkup kaçtı" dedi. Çok şaşırıldık. Çok şükür Nursuna Memecan Hanım cesaret edip geldi" dedim, oradaki başkan da kendisini tebrik etti." diyerek bir AKP, bir CHP milletvekili olarak LGBT'ler için verdikleri canhasar mücadeleyi dikkat çekti.

Milli gazete muradına erdi
M
BİRGÜN

ALLAH'IN MEN ETTİĞİ BİR SAPKINLIK...
DİN-BİR-ÖER GENEL BAŞKANI MUHİTTİN YILDIRIM:
BU olay Allah'ın kesinlikle men ettiği bir sapkınlıktır. Kim buna alet oluyorsa büyük bir günah işliyor demektir. Lut kavmi bu yüzden helak olmuştur. Ege'de bulunan Soğan ve Gemora şebirleri bu yüzden Allah'ın gazabına uğramıştır. Bu sapık calsınları yürüten örgütlerin il-kemiz taraflardan destek görmesi çok acı vericidir.

İNSANLIĞI MAHVETME PROJESİ
ENVER BAYTAN HOCA: "Sapkın ilişkiler insan yaradılışına aykırıdır. Kim buna ceviz verirse insanlığa ihanet etmiş olur. Cinsi cinsiyetle meşgul edip insan neslini bozmak istiyorlar. Bu insanlığı mahvetmek için bir şey. İlk insan Adem (A.S.)'dir ve erkektir. İlk kadın kim Havva (AS) da O'na eş olmak üzere yaratılmış hanımdır. Bu İslümden AD bin insan türedi. Kız ve erkek çocuklar meydana geldi. Cenab-ı Hak bu kanunu böyle devam ettirdi. Bu dünya insanlığına muhtaçtır. Diğer mahluklar insanlardan fayda görecekler. Ama terbiye almayan insanlar o mahluklara da zarar veriler."

ABARTMA / YÜKLEME / ÇARPITMA

Başlık: Beni lezbiyen karımdan kurtarın

Gazete: Şok

Tarih: 10.10.2014

Tür: Haber

Yazar: İsimsiz

Bir boşanma davasıyla ilgili haberde, kocanın verdiği dilekçe üzerinden aktarılan bilgiler arasında başlıktaki gibi bir ifade bulunmamasına karşın kullanılan kelimelerle hem kadının cinsel yönelimi başlığa taşınmış hem de lezbiyenlik, olumsuz özelliklerle ilişkilendirilmiştir. Haberin fotoğrafında, kadının deniz kenarında, elbiseli ve bacaklarının görüldüğü bir fotoğraf kullanılarak hem kadın nesneleştirilmiş hem de konuyla ilgisi olmayan bir fotoğraf seçimiyle “fuhuş” ve “lezbiyenlik” iddiaları desteklenmiştir. Geremediği halde kadının uyuğunun belirtilmiş olması da söz konusu ülke vatandaşlarını yaftalayıcı bir nitelik taşımaktadır.

BENİ LEZBİYEN KARIMDAN KURTARIN

Mahkeme çiftin çocuklarının velayetini de babaya verdi.

İstanbul'da avukat bir koca lezbiyen ilişkisi olduğunu ve fuhuş yaptığını öne sürdüğü karısının, kendisine psikolojik şiddet uyguladığı iddiasıyla korunma istedi

ERKEKLERLE SAMİMİ İLİŞKİ

▶ İSTANBUL'da yaşayan avukat koca M.İ. (41), fuhuş yaptığı ve lezbiyen ilişkisi bulunduğunu iddia ettiği Ukraynalı eşi M.M.İ.'den (32) İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurarak korunma istedi. Çaresiz koca M.İ. nin avukatı, mahkemeye verdiği dilekçede, "Davalı, eşinin oturduğu sitedeki kafede fuhuş ve para karşılığı işler yaptığını sandığımız yabancı kadın arkadaşlarıyla ile zaman geçiriyor. Erkeklerle samimi ilişkilerde bulunuyor" diye yazdı.

KOCA RAHAT BİR NEFES ALDI

▶ MAHKEME dilekçeye "M.M.İ.'nin, psikolojik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasını ve müvekkilime 300 metre yaklaşmamasını istiyoruz" diye de yazan avukatın başvurusunu kabul etti ve M.M.İ.'nin kocasına "1 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, küçük düşürücü davranışlarda bulunmama" ve yaklaşmama kararı verdi.

OĞLU VE KOCASINI GÖREMEYECEK

ABARTMA / YÜKLEME / ÇARPITMA**Başlık:** Erkeğin tesettürü gözleridir**Gazete:** Gaziantep Referans**Tarih:** 04.09.2014**Tür:** Köşe Yazısı**Yazar:** İbrahim Halil Er

İbrahim Halil Er, kadınların, giysileri karşısında erkeklerin “nefis” mücadelesi verdiğini, kadınların “duruşu ve giyinişiyile erkekleri taciz ettiğini” iddia ettiği yazısında, “İslami hassasiyeti olan bir erkeğin gözünü zinadan koruması gibi büyük nefis mücadelesi vardır. (...) Erkek, İslam’a uyup gözlerini korumaya çalıştığında Şeytanın uşakları bu erkekleri de iğfal etmenin yolunu bulmuşlardır. Bu sefer burnuna mesaj göndermekte Kadın en şehvi kokular sürerek sokağa fırlamakta, gözünü korumaya çalışanı burnuyla uyarmaktadır... O da olmazsa en şuh sesiyle konuşmakta, olur olmaz kahkahalar atmaktadır. Erkek olmak zor bu dönemde... İffetli, hayalî erkek olmak zor” ifadeleriyle erkeklerin cinsel tacizinin sorumluluğunu kadınlara yüklemekte; tüm cinsel tacizleri, tecavüzleri böylelikle meşrulaştırmaktadır.



İbrahim Halil ER
 ibrahimhaliler@hotmail.com
ERKEĞİN TESETTÜRÜ GÖZLERİDİR

Kadınlar, başörtüsü taktıklarından dolayı İslam'ı erkeklerden daha iyi yaşadıklarını ve mücadele ettiklerini belirtiyorlar. Hatta bu nedenle erkeğe karşı bir üstünlük duygusu yaşıyorlar... Halbuki bu dönemde zor olan hayasını koruyan bir erkek olmaktır. Çünkü erkeğin tesettürü gözleridir ve onu korumak daha zordur... Günümüzde kadın bedenini pazarlamakta, teşhir etmekten şehvi bir zevk duymaktadır. Bir kadın bedeninin elde etmek pazardan almaktan daha ucuz hatta bedava hale gelmiş durumdadır. Kadının her türlü açık görüntüsü iffetsiz, hayasız, ahlaksız görüntü olmaktan çıkmış, cesur pozlar ve kadına verilmiş özgürlük olarak lanse edilmiştir. Özgür ve cesur kadın imajı kıyafet üzerinden pazarlanırken aslında kadın bedeninin bir meta haline geldiği gözden kaçırılmaktadır. Halbuki kadın bu duruşu ve giyinişiyile erkeği taciz etmektedir. Hangi erkekleri? Şüphesiz İslami hassasiyeti olan erkekleri, diğerleri zaten kemik peşinde koşmakta, salya sümük seyre dalmaktadır...

İslami hassasiyeti olan bir erkeğin gözünü zinadan koruması gibi büyük nefis mücadelesi vardır. Sokakta her tarafı açık, davetkar kadınlara bakmayacak... Baksa da görmeyecek... Görse de hissetmeyecek... Nefsi uyanmayacak... Hissetse de eyleme geçirmeyecek... İffetli bir erkeğin bütün bu fuhşiyatlar ve çıplaklıklar içindeki durumu ateşin içinde yanmamaya çalışmaktır. Yansa bile acısını haykırmamaya çalışmaktır... Suyun içinde boğulmamaya çalışmaktır. Boğulsa bile sessiz haykırmasıdır... Bugün erkek olmak, erkeğe özgü olan tesettürü (göz kapağını) giymektir. Bugün bir erkeğin tesettürlü kalması ve bunun mücadelesini vermesi Bir kadının başörtü mücadelesinden daha zordur... Çünkü erkeğe yapılan saldırı erkeğin fitratına, (yani bakma fitratına) yapılan saldırıdır. Erkek, İslam'a uyup gözlerini korumaya çalıştığında Şeytanın uşakları bu erkekleri de iğfal etmenin yolunu bulmuşlardır. Bu sefer burnuna mesaj göndermekte Kadın en şehvi kokular sürerek sokağa fırlamakta, gözünü korumaya çalışanı burnuyla uyarmaktadır... O da olmazsa en şuh sesiyle konuşmakta, olur olmaz kahkahalar atmaktadır. Erkek olmak zor bu dönemde... İffetli, hayalî erkek olmak zor... görmeyecek, duymayacak ve kokuları almayacak... Demek ki neymiş? **KADINI BOZDUN MU, ERKEĞİ KOLAYCA BOZARSIN** Dolayısıyla toplumu ifsat edersin. Toplumu kurtarmak istersen Kadınlarını kurtar, modacıların elinden giyinmesini engelle.

KÜFÜR / HAKARET / AŞAĞILAMA

Başlık: ETEK!!!

Gazete: Takvim

Tarih: 18.09.2014

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Bekir Hazar

Bekir Hazar'ın köşe yazısı, gerekli olmadığı halde dini aidiyetleri belirterek (Yahudi patronlar, Yahudi hanedan), bu aidiyet üzerinden bir teori üretiyor ve bu teoriyi Yahudi kimliğiyle ilişkilendiriyor. Bunun yanında “kadın askerler / zafer bizim”, “ETEKLİ İskoç askerleri”, “Mısır'ı da ETEK giymiş İskoçlarla almıştı”, “ETEK giydirin bütün İngilizlere” ifadeleriyle kadınlara bir zayıflık atfederek, “etek giyme”, “etek giydirme” eylemini bir aşağılama unsuru olarak kullanarak kadınlara yönelik nefret söylemi üretiyor.

ETEK!!!

Institute Fort the Studyof War...Yani Amerikan Savaş Araştırmaları Enstitüsü... Washington merkezli enstitünün ardında The

Economist'in Yahudi patronları var. Oturmuş bir harita yapmış bu kurum. IŞİD'in 2016'daki hedeflerini anlatmış. Haritada IŞİD'e katılan teröristlerin İstanbul üzerinden Hatay, Gaziantep ve Şanlıurfa'ya ulaştığı belirtiliyor.

Yani Türkiye hedef gösteriliyor. ALGI operasyonuna en büyük desteği ABD senatörü James Inhofe veriyor. Adam tam bir İsrail uşağı. Amerikan kongresinde avaz avaz bağımsız; "İsrail-Filistin

bekir.hazar@takvim.com.tr

BEKİR HAZAR



savaşı, bir politik savaş değildir. Tanrı'nın sözünün doğru olup olmadığı üzerine bir mücadeledir. Çünkü Tanrı bu toprakların İsrail'in olacağını söylüyor" diye. Amerika'da IFCJ diye bir kurum var. Hıristiyan ve Yahudiler'in Uluslararası Kardeşliği anlamına geliyor açılımı. Her yıl bu kurumun üyeleri İsrail için DUA GÜNLERİ düzenliyor. Bu günlere tam 18 bin kilise katılıyor. İşte bizi IŞİD'e terörist taşımakla suçlamaya çalışan o ABD senatörü de İsrail için dua günlerine katılanlardan biri. İngiltere, Almanya Fransa, İtalya ve Avrupa'nın her yerinden IŞİD'e yabancılar koşuyor. Hepsini Londra, Berlin, Paris, Roma havaalanlarını kullanıyor. Kraliçe'nin uçağına, Lufthansa'ya biniyor... Ama Amerikan senatörü İsrail Uşağı ALGI operasyonu yaptıracak, Türkiye'yi hedef gösterip İsrail'e uşaklık edecek ya.. "Aman ha Türkler terörist taşıyor" demeye getiriyor işi. Bugün şerefsiz bir saldırı altındayız. Yahudi Sulzberg hanedanına ait New York Times önceki gün alçakça ALGI Operasyonu düzenledi. IŞİD, Hacı Bayram-ı Veli Camii'nden adam topluyormuş. Bu habere fotoğraf olarak Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızın Hacı Bayram Camii'nden çıkışını koydu. ALGI operasyonunun en adice yöntemiydi bu. Yalan haberlerle saldırıyorlar. Çünkü yılda 45 milyon dolar geliri olup 400 milyon dolar zarar eden gazeteye para lazım. Silah, petrol tüccarı ne kadar İsrail uşağı PARADOR varsa onlardan emir alıyorlar.

Sulzberg hanedanı New York Times'ı ilk kurduğunda Sultan Abdülhamid'e de aynı yöntemlerle saldırıyordu. Gazetenin Yahudi patronu işe "Ölü ilanları yazarlığı" ile başladı. Onun içindir ki "ÖLÜ SEVİCİ KATİLLER" bunlar. Türkiye'de "Bu ölü ilanları yazan benim dostum" diyen yazarlar var. Medya kan kardeşliği içimize kadar uzanıyor. Türkiye'deki başörtüsü serbestliğinin demokrasiye aykırı olacağını öne sürecek kadar aptalca yazılar yazan ve saldıran bu gazeteye eşlik eden bir de Washington Post var. O da IŞİD ile Türkiye'yi ilişkilendirmek için kendini yırtıyor. Amazon.com'un da sahibi olan Yahudi patronunun İsrail hizmetine altın tepsi sunuyor. IŞİD'e karşı Türkiye savaş uçakları kaldırmayacak ya deliriyorlar. Bizi kendi kurdukları belanın ve tezgahın içine sokmaya çalışıyorlar. 49 rehinemiz umurlarında değil. İngiliz basını da zaten haftalardır aynı sahtekar yalanlarla salvo atışı yapıyor. Hatta Kraliçe'nin yayın organı BBC geçtiğimiz haftalarda "İşte Antalya Havalimanı, işte IŞİD'e katılmak üzere uçağına giden IŞİD teröristleri" diye bir fotoğraf yayınladı. Sonradan o havaalanının Londra'da, o teröristlerin de İngiliz olduğu ortaya çıktı. Aynı yöntemi Abdülhamid döneminde de uyguladılar. Mısır'a yerleşmek için isyanları körüklediler. Urabi Paşa isyan ettiğinde İngilizler Fransız ve İtalyanları doldurarak Abdülhamid Han'ın kapısına dayandı. "Urabi Paşa isyanına müdahale et" dediler. Hem işgal etmişlerdi Mısır'ı, hem de isyana bizim müdahale etmemizi isteyerek Arap dünyasını İstanbul'a düşman etmeye çalışıyorlardı. Sultan Abdülhamid "Ben bu işte yokum" dedi. İngilizler Urabi Paşa'nın üzerine 6 bin asker sürdü. Urabi Paşa keşif heyeti gönderdi. Keşifçiler "Paşam İngilizler kadın asker göndermiş üzerimize, yarı zafer kesinlikle bizim" dediler. Ama ertesi gün karşılana çıkan İngiliz sömürgesinden ETEKLI İskoç askerleriydi. İngilizler hep böyle yapıyordu. 1. Dünya Savaşı'nda da 1.5 milyon Hinduya İngiliz askeri üniforması giydiren yüzbinlercesini öldürmüştü. Yunanistan'ı üzerimize salıp İstanbul'u işgal etmişti. ABD askerlerini Irak'ta öldürtüp petrolün üzerine konmuştu. Mısır'ı da ETEK giymiş İskoçlarla almıştı. Onun içindir bugün İskoçya'da yapılacak İngiltere'den ayrılma-bağımsızlık oylamasından büyük keyif alıyorum. Onlar bize saldırıyorlar ve gaz veriyorlar medyalarından. Biz de aynı yapıyoruz. Haydi İskoçya... ETEK giydiren bugün İngilizler'e.

KÜFÜR / HAKARET / AŞAĞILAMA

Başlık: Süreç

Gazete: Zonguldak Yeni Adım

Tarih: 13.10.2014

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Süleyman Kurt

Diğer kategoride de Kürtlere ve Rumlara yönelik olarak Düşmanlık / Savaş Söylemi ürettiği için listeye alınan yazısında Süleyman Kurt, ismini vermeden Sabahat Tuncel'e göndermek yapmakta ve kendisini "şıllık" olarak tanımlamaktadır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde "Aşırı ve bayağı biçimde süslenip boyanmış kadın"¹² olarak tanımlanan ifade belli bir kişi için kullanılmış görünse de o kişinin cinsiyetine dayalı bir hakaret kullandığı için kadınlara yönelik nefret söylemi olarak değerlendirilmiştir.

Konuk Yazar



PLATFORM

Süleyman KURT
suleymankurt_67@hotmail.com

SÜREÇ

Uzun zamandır "süreç" le yatıyor, "süreçle kalkıyoruz.

Aman Kürt vatandaşlarımız bu süreçte alınganlık göstermesinler diye türlü şirinlikler yapıyoruz.

Polisimize tokat atıyor bir şıllık, aman sağduyu diyoruz hep bir ağızdan.

Korkmuyoruz ama çekiniyor gibi yapıyoruz.

Ya darılırsalar ne yaparız sonra?

Askerimize hakaret etmek neredeyse "ANAYASAL HAK" sayılıyor. Taş atmak, küfür etmek serbest bu sözde Kürtleri temsil ettiğini iddia eden sefillere, ama biz sağduyuyu kaybetmeyelim... Malum, süreç zarar görmesin...

Kürt nüfusun toplamı 6/7 milyon, geriye kalan 70 milyondan fazla Türk, ama neredeyse azınlık muamelesi bize yapılıyor.

Hiç düşünmüyorlar mı, askere küfür edildiğinde yada polisimize tokat atıldığında bizim ruh halimiz ne oluyor?

Emniyet güçlerine hain pusular kuruldu-

ğunda, gencecik fidanları toprağa verdiğimizde bizim nasıl bir tepkiyle olduğumuzu biliyorlar mı? Ya öfkemizi tutamayıp bizde kazma, kürekle sokaklara çıkarsak ne olacak?

Şehit haberlerini seyrederken, hiç tanımadığımız vatan evlatlarının evlerine düşen ateşin, bizi de yaraladığını tahmin etmiyorlar mı?

Sınırımızda yaşanan insanlık dramından elbette biz de rahatsızız, fakat daha düne kadar yaktığın bayrağın ordusunu, pusu kurduğun Mehmetçigi; kıçın sıkıştığında göreve çağıracağına, bize yaptığın gibi İŞİD'e kur o hain pusuları. Al adı ne haltsa o gerillalarını, git kardeşlerin için savaş...

Yeter be, yorulduk sizin kıçınızı pışpışlamaktan,

Bölemeyeceksiniz bu vatani,

Bu vatani en az bizim kadar seven diğer Kürt vatandaşları korkuyla yanınıza çekmenize izin vermeyeceğiz,

Yaktığın her milli servet için mutlaka hesap vereceksiniz,

Tehdit etmenizden korktuğumuzu düşünüyorsanız, bu ülke insanının "asker doğduğunu" unuttunuz herhalde,

Eğer daha fazla sabredeceğimizi düşünüyorsanız, yakın örnek Kıbrıs var. Rumlarda azdıkça azmış Türklere zulümde "hayvanlık sınırına" gelmişlerdi. Ne oldu, köpek yavrusu gibi korkup kaçmadılar mı? BEŞ PARMAK dağına dikmedik mi şanlı bayrağımızı...

Unutmadan yazalım, vatandaş için süreç bitmiştir, gerisini siz düşünün...

www.demirmedva.net

¹² http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5576228a66b739.72032540

2. BÖLÜM

YAZILI BASINDA

AYRIMCI SÖYLEM

SURİYELİ MÜLTECİLER

HAKAN ATAMAN

YAZILI BASINDA AYRIMCI SÖYLEM VE SURIYELİ MÜLTECİLER

Giriş

Suriyeli mültecilere yönelik yazılı basında ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileştirici söylemlerin ele alındığı elinizdeki rapor, Gaziantep'teki yazılı basına odaklanmakla birlikte, ana akım yazılı basınında tespit edilen örnekleri de içermektedir. Raporda, yazılı basında Suriyeli mültecilere yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve ötekileştirici söylemlere yönelik temel bulguların ve örneklerin daha iyi anlaşılmasına katkı sunabileceği düşünülerek, bulgularla ilgili tarihsel arka plana ve kavramsal bilgilere, raporun sınırlılığı da göz önünde bulundurularak, yer verilmiştir. Tarihsel arka plan ve kavramsal çerçeve aktarılırken uluslararası düzeyde kabul görmüş ve saygın bir yere konmuş bulunan uluslararası insan hakları belgeleri, hukuksal metinler ve uluslararası hükümetler arası kuruluşların çalışmaları merkeze alınmıştır. Ancak, yeri geldikçe konuyla ilgili akademik çalışmalardan da yararlanılmıştır.

Suriyeli mültecilerle ilgili olarak doğrudan veya dolaylı bir ayrımcı söylem içinde olan köşe yazıları ve haberlere dair temel bulguları genel olarak birbiriyle bağlantılı ve kimi zaman neredeyse iç içe geçmiş bir biçimde, üç grupta toplamak mümkündür:

- 1- Hak Temelli Bakış Açısından Yoksunluk:** İncelemesi yapılan köşe yazıları ve haberlerin çoğunda mültecilere yönelik ayrımcılığın önlenmesi dâhil, insan haklarıyla ilgili temel argümanlar kullanılmamıştır. Mültecilerin insan haklarının korunması ile ilgili faaliyet gösteren hak temelli sivil toplum kuruluşlarına (STK) son derece sınırlı yer verilmiştir. Olumlu nitelikte sayılabilecek haberlerin çoğu, insani yardım faaliyetlerini konu edinmektedir. Linç olayları ve gerginlikler karşısında, insan haklarıyla ilgili temel argümanlar yerine kullanılan büyümlü sözcük "*sağduyu*"dur. Buna ek olarak ötekileştirici ve ayrımcı söylemlerde bulunan verimli kaynak, vatandaş röportajları yoluyla vatandaşın kendisidir.
- 2- Güvenlik Endeksli Bakış Açısı:** Suriyeli mültecilerle ilgili köşe yazılarında ve haberlerde güvenlik endeksli bir bakış açısı hâkimdir. Ancak, söz konusu güvenlik anlayışı, alışlagelmiş (konvansiyonel) bir güvenlik anlayışını yansıtmaktadır. Güvenliğin bu alışlagelmiş biçimi Suriyeli mültecilerin çalışma ve barınma haklarıyla ilgili temel ekonomik ve sosyal haklarını dahi son aşamada polisiye veya askeri bir güvenlik sorununa indirgeyebilmektedir. Fakat "*korkudan azade olmak*", "*muhtaçlıktan azade olmak*" ve "*haysiyet içinde bir yaşam sürme hakkı*" olarak özetleyebileceğimiz güvenliğin insani boyutuna yönelik herhangi bir atıf bulunmamaktadır.
- 3- Haberlerin Sosyal Üretimi ve Medyanın Ötekileştirici Rolü:** Hem ana akım hem de yerel gazetelerdeki Suriyeli mültecilere yönelik haberler, mültecilere yönelik ötekileştirici söylemi yeniden üretmektedir. Haberlerin önemli bir bölümünde "*sağduyu*" çağrılılarıyla görüşlerine yer verilen "birincil kaynaklar" milletvekili, vali, belediye başkanı, ticaret odası başkanı ve yerel iş adamlarıdır. Milletvekili, vali, belediye başkanı, ticaret odası başkanı, yerel iş

adamlarının görüşleri manşetlerden verilmekte, haber başlıkları büyük puntolarla sunulmaktadır. Ancak bu haberlerde Suriyeli mültecilerin görüşlerine yer verilmemektedir.

Tarihsel Arka Plan ve Kavramsal Çerçeve

Uluslararası düzeyde kabul görmüş insan hakları belgelerinin değer temelli ilkeleri, kullanılan yasal dil ve metinlerin normatif içeriği çoğu zaman ilgili oldukları konu hakkında tarihsel bir arka plan bilgisi vermez. *BM Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi*'nin¹³ (1951 Sözleşmesi) bu konudaki en belirgin istisnayı oluşturduğunu söylemek mümkündür. 1951 Sözleşmesi'nin hemen 1. maddesinde geçen “1 Ocak 1951'den önce meydana gelen olaylar sonucunda” ifadesi, bizleri kelimenin tam anlamıyla yakıcı bir gerçekle yüz yüze bırakır: İki farklı Dünya Savaşı arasında yaşanan korkunç yıkımlar, soykırımlar, milyonlarca ölü, sakat ve bir o kadar da yersiz yurtsuz insan. Bu felaket listesini daha da uzatmak pekâlâ mümkün. Fakat daha da korkunç olanı, söz konusu felaketlerin 1 Ocak 1951'den önceki dönemle sınırlı kalmamış olmasıdır. İşte bu nedendir ki *Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 1967 Protokolü*¹⁴ (1967 Protokolü) “1 Ocak 1951'den önce meydana gelen olaylar” ifadesini sözleşmeden çıkartarak sözleşmenin kapsamını herhangi bir zaman sınırlaması olmaksızın genişletmiştir. 1951 Sözleşmesi'ne paralel olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 14 Aralık 1950 tarihinde *Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği*¹⁵ (BMMYK – UNHCR) kurulmuştur.

BM Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü'nün bir diğer önemli özelliği ise, her iki sözleşmenin dil bakımından diğer sözleşmelere göre daha somut bir özneye işaret etmesidir: **Mülteci**. Uluslararası insan hakları belgelerinin çoğunda belgelerin öznesi ifade edilirken “herkes” veya “hiç kimse” gibi son derece genelleyici ifadeler kullanılır. Örneğin *BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Bildirge)*, “**Herkesin düşünce ve ifade özgürlüğü**” (Madde 18,19) olduğunu belirtir veya “**Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez.**” (Madde 5) der. Nitekim Bildirge'nin 14. maddesi, 1951 Sözleşmesi'nden çok daha önce sığınma hakkını ifade ederek “**Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma olanaklarından yararlanma hakkı vardır**”¹⁶ demiş, ama “**mülteci**” kavramını kullanmamıştır. Dolayısıyla 1951 Sözleşmesi, örnekleri çok daha sonra “kadın”, “çocuk”, “engelli”, “azınlık” gibi daha somut öznelerle işaret eden insan hakları belgeleri açısından bir ilki teşkil eder ve bize bir “**mülteci**” tanımı verir. Peki kimdir mülteci? Kime mülteci denmektedir?

¹³ BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, “*Sığınma ve Mülteci Konularındaki Uluslararası Belgeler ve Hukuki Metinler*”, Mülteciler ve Vatansız Kişiler, s.9, <http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/1.2_m%C3%BClteciler_ve_vatans%C4%B1z_ki%C5%9Filer.pdf> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 18.10.2014.

¹⁴ BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, “*Sığınma ve Mülteci Konularındaki Uluslararası Belgeler ve Hukuki Metinler*”, a.g.e., s.33.

¹⁵ Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, < <http://www.unhcr.org.tr/?page=52>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 27.10.2014.

¹⁶ Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, “*İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi*”, < <http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhaklari/pdf01/203-208.pdf>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 18.10.2014.

1951 sözleşmesine göre mülteci:

“Menşei ülkesi dışında bulunan, ırkı, dini tabiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti, veya siyasi görüşü sebebiyle zulüm görmekten haklı nedenlerle korku duyan, ve ülkesinin korumasından yararlanamayan ya da yararlanmak istemeyen, veya zulüm korkusu nedeniyle buraya dönmek istemeyen kişidir.”¹⁷

Mülteci terimi uluslararası insan hakları belgelerinde koruma altına alınan mültecilerin “sığınma hakkı” nedeniyle sık bir şekilde “**sığınmacı**” kavramıyla karıştırılabilmektedir. Bu nedenle kimi zaman “mülteci” ve “sığınmacı” kavramları birbiri yerine, geçişken bir şekilde kullanılabilir. Aslına bakacak olursak, özü itibarıyla “mülteci” ve “sığınmacı” kavramları arasında keskin bir farklılık da bulunmamaktadır. Zira her iki terimde de özne aynı kişi(ler)dir. Sığınmacı terimi sadece hukuken başvuru sürecinin kendisine atıfta bulunmaktadır. Buna göre sığınmacı:

“Muhtemel sığınma ülkesi tarafından sığınma talebi veya başvurusu henüz nihai karara bağlanmamış olan kişidir.”¹⁸

Başta BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nde ifade edilen ve Bildirge'yi takiben uluslararası insan hakları belgelerinde koruma altına alınan “sığınma hakkı” ise korumanın bizzat kendisini ifade etmektedir. Buna göre sığınma:

“Zulüm veya ciddi tehlike sebebiyle başka bir Devlet'ten kaçan kişilere bir Devlet tarafından sağlanan koruma. Sığınma hakkı verilen kişiye mülteci denir. Sığınma, geri göndermeme (non-refoulement), sığınma ülkesi sınırları içinde kalma izni ve insani standartlarda muamele gibi çeşitli öğeler içerir.”¹⁹

BM Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin 1951 Sözleşmesi'nde mültecilerin temel insan haklarını aşağıdaki gibi özetlemek mümkün görünmektedir:

- *Ayrımcılık yasağı - Madde 3 (çekince konamaz)*
- *Din ve Vicdan Özgürlüğü - Madde 4 (çekince konamaz)*
- *Medeni Haklar (evlilik) – Madde 12*
- *Mülkiyet Hakkı – Madde 13*
- *Fikri ve Sınai Haklar - Madde 14*
- *Örgütlenme Özgürlüğü – Madde 15*
- *Adalet Mekanizmalarına Erişim – Madde 16 (çekince konamaz)*
- *Çalışma Hakkı - Madde 17*
- *Kendi İşini Kurma ve İcra Etme - Madde 18*
- *İhtisas Mesleğini İcra Etme Hakkı – Madde 19*
- *Vesika ve Karne Hakkı – Madde 20*
- *Barınma Hakkı – Madde 21*
- *Eğitim Hakkı – Madde 22*
- *Sosyal Yardımlardan Faydalanma Hakkı – Madde 23*

¹⁷ BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, “Mültecilerin Korunması”, Çev. B. Alev Örsel, BMMYK, Mart 2003, s. 16.

¹⁸ BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, “Mültecilerin Korunması”, a.g.e, s. 133.

¹⁹ BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, “Mültecilerin Korunması”, a.g.e, s. 133.

- *Sosyal Güvenlik Hakkı – Madde 24*
- *Seyahat Özgürlüğü – Madde 26*
- *Seyahat Özgürlüğüne Dair Belgelerin Temini – Madde 27, 28*
- *Ülkeden Kovulamama Hakkı - Madde 32*
- *Ruhsal ve Fiziksel Bütünlüğün Tehlikede Olduğu Bir Ülkeye Geri Gönderilmeme Hakkı - Madde 33 (Non-Refoulement) (çekince konamaz!)*
- *Siğınma Ülkesinde Vatandaşlık Hakkı – Madde 34*

Yukarıda özet bir şekilde sıraladığımız haklardan, devletlerin sahip olduğu uluslararası yükümlülükler kapsamında mültecilerin insan haklarını üç ana unsur etrafında toplamak mümkündür:

1. Ayrımcılık yasağı (Madde 3): Yasak açık ve nettir. Bu maddeye çekince konulamaz.
2. Mültecilerin ruhsal ve fiziksel bütünlüğünün tehlike altında oldukları bir ülkeye geri gönderilmeme ilkesi (Madde 33): Bu ilke de açık ve nettir. Bu maddeye de çekince konulamaz.
3. Bu haklar, mültecilere yapılacak olan muamele ile ilgili olarak taraf devletlerin yükümlülüklerini ve mültecilerin sahip olduğu hakları sıralamaktadır. Bu haklar hem kişisel ve siyasi hakları hem de ekonomik, sosyal ve kültürel hakları içermektedir.

BM Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 1951 Sözleşmesi ve 1967 Protokolü'nün haricinde mültecilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını öngören bir dizi insan hakları sözleşmesi daha mevcuttur.

- BM Her Türlü Irk Ayrımcılığının Tasfiye Edilmesine dair Uluslararası Sözleşme (1965)
- BM Kişisel ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966); BM İnsan Hakları Komitesi Kararları
- BM Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966)
- BM Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Tasfiye Edilmesine Dair Sözleşme (1979)
- BM İşkenceye ve Diğer Zalimane, İnsanlık Dışı veya Onur Kırıcı Muameleye veya Cezaya Karşı Sözleşme (1984); Komite Kararları
- BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme (1989)
- BM Göçmen İşçiler ve Aile Bireylerinin Haklarının Korunmasına Dair Sözleşme (1991)
- BM Vatansız Kişilerin Statüsüne ilişkin Sözleşme (1954)
- BM Vatansızlığın Azaltılmasına İlişkin Sözleşme (1961)
- Vatandaşlarla Vatandaş Olmayan Kimselere Sosyal Güvenlik Konusunda Eşit Muamele Yapılması Hakkında Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Sözleşmesi (1961)
- BM Sınır aşan Organize Suçlarla Mücadele Sözleşmesi'ne ek "İnsan Ticaretinin, Özellikle Kadınların ve Çocukların Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına ilişkin Protokol" -Palermo Protokolü (2000)
- BM Engellilerin Hakları Dair Sözleşme (2006)
- Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (1950) ve Sözleşme ek 4 No'lu (1963), 7 No'lu (1984) ve 12 (2001) Nolu Protokoller – AİHM Kararları
- Avrupa İşkencenin Önlenmesi Sözleşmesi – CPT Tavsiye Kararları
- Avrupa Sosyal Şartı (1996 Gözden Geçirilmiş Hali) ve 1988 ek Protokolü ve Toplu Şikâyet Usulüne dair Ek Protokol (1995); Avrupa Sosyal Hakları Komitesi Kararları.
- Avrupa Konseyi Kadına Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesine Dair Sözleşme (2011)
- Genel Yorumlar ve Kararlar:
- BM Mekanizmaları: BM Güvenlik Konseyi, BMMYK Tavsiye Kararları; BMMYK Yürütme Komitesi Kararları
- Avrupa Konseyi: Parlamenterler Meclisi Kararları; Bakanlar Komitesi Kararları
- Cenevre Sözleşmeleri (Savaş Hukuku)

Yukarıda bahsi geçen sözleşmelerin başta Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi olmak üzere usulünce kabul edilip yürürlükte olması nedeniyle T.C. Anayasası 90. madde gereği iç hukuk hükmünde olduğunu da yeri gelmişken hatırlatmakta fayda vardır.

Türkiye Cumhuriyeti, hem Mültecilerin Hukuki Statüsüne Dair 1951 Sözleşmesi'ni 29.08.1961 tarihinde "350 No.'lu Kanunla"²⁰ hem de 1967 Protokolü'nü 01.07.1968 tarih ve 6/10266 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla²¹, beyan ve çekince koyarak onaylamış bulunmaktadır.²² Türkiye koymuş olduğu çekince "Bu Sözleşmenin hiç bir hükmü, mülteciye Türkiye'de, Türk uyruklu kimselerin haklarından fazlasını sağladığı şeklinde yorumlanamaz" derken, beyanında sözleşmeyi sadece "Avrupa'da meydana gelen olaylar" kapsamında uygulayacağını, "başka bir yerde meydana gelen olaylar" kapsamında uygulamayacağını belirtmiştir. Kısaca "coğrafi sınırlama" olarak bilinen bu beyan, Türkiye'nin Avrupa'dan gelenleri mülteci olarak kabul edeceğini, fakat Avrupa dışından gelenleri mülteci olarak kabul etmeyeceği anlamına gelmektedir. Ancak 1990'lı yılların başından itibaren Ortadoğu'da ve özellikle de sınır komşularımızda meydana gelen olaylar fiilen bu durumda önemli değişiklikler meydana getirdi. Nitekim 1991'deki I. Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'tan kaçan Kürtlere Türkiye kapılarını açtığına, aslında fiilen 1951 Sözleşmesi'ne ve 1967 Protokolü'ne koyduğu çekince ve beyanın da bir anlamı kalmamış oldu. Bununla birlikte Türkiye koyduğu çekince ve beyanı adeta "Demokles'in Kılıcı" olarak halen kaldırmış değildir.

I. Körfez Savaşı'ndan sonra Irak'tan yaşanan Kürt göçü beraberinde bir başka önemli gerçeği daha açığa çıkardı: Türkiye ulusal hukuk sisteminde söz konusu mülteci akınının yaşandığı tarihe kadar, muhtemelen koyduğu çekince ve beyanın da yarattığı bir rahvet içinde, hiçbir düzenleme yapmamıştı. Bunun üzerine, kısaca 1994 Yönetmeliği olarak bilinen "Türkiye'ye İltica Eden veya Başka Bir Ülkeye İltica Etmek Üzere Türkiye'den İkamet İzni Talep Eden Münferit Yabancılar ile Topluca Sığınma Amacıyla Sınırlarımıza Gelen Yabancılar ve Olabilecek Nüfus Hareketlerine Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" (Karar sayısı: 94/6169), Bakanlar Kurulu kararınca 14.09.1994 tarihinde yürürlüğe girdi.²³ Bu yönetmelik, Türkiye'nin ulusal hukuk mevzuatında "mültecilere" dair yaptığı ilk kapsamlı düzenlemedir. Bu düzenlemenin ardından doğan ihtiyaçlara, AB uyum sürecine bağlı reformlara paralel olarak Türkiye çok sayıda başka düzenleme daha gerçekleştirdi. Ancak bunlar son derece dağınık ve takip edilmesi de bir o kadar zor bir mevzuat dizini ortaya çıkardı. Geline nokta Türkiye, mültecilerin statüsü hakkında 2013 Nisan ayında önemli bir adım atarak *Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu*'nu (Kanun No. 6458) kabul etti.²⁴ Kanun, 2014 Nisan ayında yürürlüğe girdi ve beraberinde İçişleri Bakanlığı'na bağlı *Göç İdaresi Genel Müdürlüğü* kuruldu. Yaşanan bu gelişme gerek ülke içinde ve gerekse uluslararası düzeyde faaliyet gösteren hak temelli örgütler ve insan hakları mekanizmaları tarafından memnuniyetle karşılandı. Zira kanun aynı zamanda, Suriye'de 2011'de patlak veren çatışmalar nedeniyle Türkiye'ye yoğun bir Suriyeli mülteci akınının yaşandığı bir

²⁰ Resmi Gazete, Sayı: 10898, 5 Eylül 1961, s. 5927.

²¹ Resmi Gazete, Sayı: 12968, 5 Ağustos 1968, s. 1.

²² Türkiye resmi gazete yayımladığı beyan ve çekinceye yer almamasına rağmen, BM'ye yaptığı bildirimde, Bulgaristan'daki Türk azınlığın 1951'den önce yaşadığı baskıların, 1951'den sonrada devam ettiğine dikkat çekerek, Sözleşme'nin yaşadıkları baskılar nedeniyle ülkesini terk etmek zorunda kalan, ancak Türkiye'ye sığınamayıp sözleşmeciler başka ülkelere sığınmak durumunda kalan Türk kökenli Bulgar mültecilere uygulanması gerektiğine vurgu yapmıştır.

²³ Resmi Gazete, Sayı: 22127, 30 Kasım 1994, s. 6.

²⁴ Resmi Gazete, Sayı: 28615, 11 Nisan 2013.

dönemde kabul edilmiş oldu.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, yukarıda bahsi geçen mültecilerle ilgili uluslararası insan hakları sözleşmelerindeki bazı temel hakları tanımaktadır. Bunların başında geri gönderme yasağı (madde 4) gelmektedir. Ancak kanun eğitim, sağlık hakkı, sosyal yardım ve hizmetlere ve iş piyasasına erişim konusunda da düzenlemeler getirmektedir (madde 89). Kanunun 90. maddesi eğitim ve sağlık hariç diğer hak ve yükümlülükler sınırlama getirilebileceğini belirtmekle beraber, önceki dönemlerle karşılaştırıldığında son derece önemli bir gelişmedir. Ayrıca Türkiye'nin mültecilerle ilgili uluslararası insan hakları sözleşmelerinden kaynaklanan yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz.

Türkiye, yaşanan çatışmalardan dolayı Suriye'den kaçan mültecilere “açık kapı politikası” uygulayarak, Türkiye'ye sığınan Suriyeli mültecileri “geçici koruma rejimi” altında tuttu.²⁵ Buna bağlı olarak son dönemde yaşanan gelişmelere geçmeden önce “geçici koruma” terimine açıklık getirmek faydalı olacaktır. Geçici koruma, 1990'lı yılların ortalarında Eski Yugoslavya'da yaşanan olaylardan sonra gündeme gelmiştir. Bunun üzerine, 1994'ten başlayarak BMMYK, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği tarafından “geçici korumaya” dair kılavuz metinler, tavsiye kararları ve direktifler geliştirilmiştir.²⁶ BMMYK'nin geçici korumaya dair kılavuzu,²⁷ Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin 1997 tarihli ve 1348 no'lu tavsiye kararı,²⁸ Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin üye devletlere yönelik 3 Mayıs 2000 tarih ve R(2000)9 sayılı tavsiye kararı²⁹ ve Avrupa Birliği'nin geçici korumayla ilgili 2001 tarihli direktifini³⁰ birlikte düşündüğümüzde, geçici korumayı, taşıması gereken dört temel özellik ile açıklamak mümkündür:

- **Toplu Mülteci Akını:** İç çatışma, genelleşmiş şiddet, yaygın insan hakları ihlalleri nedeniyle ülkesinden topluca kaçmak zorunda kalan ve ülkesine geri dönemeyen mültecilere yönelik olması.

²⁵ UNHCR, “Sıkça Sorulan Sorular Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler”, <http://www.unhcr.org.tr/uploads/root/faq_-_turkish.pdf> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 27.10.2014.

²⁶ Cynthia Orchard and Dawn Chatty, “High time for Europe to offer temporary protection to refugees from Syria?”, Open Democracy, 2 October 2014, <<https://www.opendemocracy.net/can-europe-make-it/cynthia-orchard-dawn-chatty/high-time-for-europe-to-offer-temporary-protection-to>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 18.10.2014.

²⁷ UNHCR, “Guidelines on Temporary Protection or Stay Arrangements”, February 2014, <<http://www.refworld.org/docid/52fba2404.html>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 31 Ekim 2014.

²⁸ Parliamentary Assembly, “RECOMMENDATION 1348 (1997) on the temporary protection of persons forced to flee their country”, the Council of Europe, <<http://assembly.coe.int/Main.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta97/EREC1348.htm>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 22 Ekim 2014.

²⁹ The Committee of Ministers, “Recommendation No. R (2000) 9 of the Committee of Ministers to member states on temporary protection” (Adopted by the Committee of Ministers on 3 May 2000 at the 708th meeting of the Ministers' Deputies), the Council of Europe, <<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=352747&Site=COE>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 27.10.2014.

³⁰ The Council of The European Union, “COUNCIL DIRECTIVE 2001/55/EC of 20 July 2001 on minimum standards for giving temporary protection in the event of a mass influx of displaced persons and on measures promoting a balance of efforts between Member States in receiving such persons and bearing the consequences thereof”, Official Journal of the European Communities, 7.8.2001, L 212/12, <<http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:212:0012:0023:EN:PDF>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 22 Ekim 2014.

- **Acil Önlem:** Toplu mülteci akınlarının olduğu olağanüstü durumlarda bir acil önlem olarak uygulanması.
- **Tamamlayıcılık:** Geçici korumanın 1951 Sözleşmesi'ne ve 1967 Protokolü'ne alternatif olarak ele alınmaması ya da Sözleşme'nin yerine geçirilecek bir uygulamaya dönüşmemesi, sadece tamamlayıcı bir çözüm olarak uygulanması.
- **Zaman Sınırı:** Geçici korumanın, adından da anlaşılacağı üzere belli bir zaman sınırlaması içinde uygulanması ve bu nedenle tahmini de olsa bir zaman diliminin belirlenmesi gerekir. Zaman süresi uzatılabilir. Ancak geçici korumanın süresini uzatmak tercih edilen bir yöntem değildir. Süre sonunda ivedilikle kalıcı bir çözüme gidilmesi gerekir.

Gelinen noktada Türkiye, *Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu*'nun 91. maddesinde bahsi geçen "geçici koruma" ile ilgili *Geçici Koruma Yönetmeliği*'ni Bakanlar Kurulu'nca 13 Ekim 2014 tarih ve 2014/6883 sayılı kararıyla yürürlüğe koymuştur.³¹ Geçici Koruma Yönetmeliği'nin geçici 1. maddesi, Suriyeli mültecilerin geçici koruma altına alındığını ifade etmektedir. Ayrıca bazı temel haklarla ilgili düzenlemeler de içermektedir. Bununla birlikte bu raporda, Suriyeli mültecilere yönelik medyadaki ayrımcı söylemin incelendiği dönem göz önünde bulundurularak Geçici Koruma Yönetmeliği'nin varlığı incelemede kapsam dışında tutulmuştur.

Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle bölgedeki ülkelere kaçmak zorunda kalan Suriyeli mültecilerin sayısı, BMMYK'nin 14 Nisan 2015 tarihinde açıkladığı verilere göre 4 milyona yaklaşmış durumda.³² En yoğun Suriyeli mülteci nüfusu ise Türkiye, Lübnan ve Ürdün'de.³³ BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (UN OCHA) Suriye'de yaşanan çatışmalar nedeniyle ortaya çıkan durumu "*günümüzdeki en büyük insani kriz*"³⁴ olarak nitelendirmektedir. BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'ne göre, Nisan 2015 itibarıyla 12 milyon 200 bin kişi insani yardım ihtiyacı içindedir ve çatışmalar nedeniyle başka ülkelere kaçmak zorunda kalan 4 milyona yakın Suriyelinin haricinde, 7,6 milyon insan Suriye'de ülke içinde yerinden olmuş durumdadır.³⁵ Kısaca AFAD olarak bilinen *T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı*'nın BMMYK'ye 10 Nisan 2015 itibarıyla verdiği verilere göre, Türkiye'de kayıt altında bulunan Suriyeli mülteci sayısı 1 milyon 758 bin 92'dir.³⁶ Bununla birlikte aynı tarihli bir televizyon programında AFAD'dan sorumlu Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş

³¹ Resmi Gazete, Sayı: 29153, 22 Ekim 2014.

³² UNHCR, Syria Regional Refugee Response, Inter-agency Information Sharing Portal, <<http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 14.04.2015.

³³ UNHCR, Registered Syrian Refugees, a.g.e, <<http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 14.04.2015.

³⁴ UNOCHA, "Syria: 6 facts at the start of the 4th year of Syria's conflict", 14 March 2014, <<http://www.unocha.org/top-stories/all-stories/syria-6-facts-start-4th-year-syria%E2%80%99s-conflict>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 27.10.2014.

³⁵ UNOCHA, Syria, Key Figures, < <http://www.unocha.org/syria>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 16.04.2015.

³⁶ UNHCR, Registered Syrian Refugees by Date, a.g.e, <<http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 11 Nisan 2015.

“Türkiye’de yaklaşık 2 milyon Suriyeli var” açıklamasında bulunmuştur.³⁷ Suriye’den ilk kaçışların başladığı Aralık 2011’de bu sayı 8 bin civarındaydı.³⁸ AFAD verilerine göre 17 Nisan 2015 itibariyle Türkiye’deki barınma merkezlerindeki toplam Suriyeli sayısı 258 bin 537’dir.³⁹ Bu sayı yukarıda bahsi geçen toplam Suriyeli mülteci sayısı ile karşılaştırıldığında yaklaşık %13’lük bir paya sahiptir. Geriye kalan ve Türkiye’deki toplam mülteci nüfusunun %87’sini oluşturan Suriyeli mülteciler “Barınma Merkezi” olarak adlandırılan mülteci kamplarının dışında, kentlerde ve kırsal alanda yaşamaktadır. Türkiye’de kamp nüfusu ile birlikte Suriyeli mültecilerin en fazla olduğu iller Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay ve Kilis’tir.⁴⁰

Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi haber ajansı olan Anadolu Ajansı’nın haberine göre TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, Başbakanlığa bağlı ve ilgili kurumların 2015 yılı bütçelerinin görüşmeleri sırasında Numan Kurtulmuş, “Suriyeliler misafir midir?” sorusunu şu şekilde cevaplamıştır: “Maalesef ilk anda Suriyeli mülteciler konusuna, gelecekler ve birkaç ay sonra gidecekler diye bakılıyordu. Ama 3,5 senelik bu iç savaştan sonra kalıcı oldukları görülüyor.”⁴¹ Numan Kurtulmuş’un yaptığı bu açıklama, AFAD tarafından yapılan “Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar 2013: Saha Araştırması Sonuçları”yla⁴², Doç. Dr. M. Murat Erdoğan yönetiminde Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO) tarafından yapılan “Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum” Araştırması’nın⁴³ ve Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) tarafından gerçekleştirilen “Suriyeli Mültecilerin Türkiye’ye Ekonomik Etkileri: Sentetik Bir Modelleme”⁴⁴ başlıklı çalışmanın bulgularıyla paralel niteliktedir.

AFAD tarafından yapılan araştırmada Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların gelecek planlarıyla bağlantılı olarak “Suriyeli Sığınmacılar Ne Zaman Suriye’ye Dönmeyi Planlıyor?” sorusuna karşılık gelen cevaplar

³⁷ Gündem Siyaset, Veyis Ateş ile yapılan röportaj, Haber Türk TV, 10 Nisan 2015 <<http://www.haberturk.com/gundem/haber/1064564-numan-kurtulmus-haberturkte>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 11 Nisan 2015.

³⁸ UNHCR, Registered Syrian Refugees by Date, a.g.e, <<http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 11 Nisan 2015.

³⁹ AFAD, Afet Raporu, Suriye, Barınma Merkezlerinde Son Durum, Güncelleme Tarihi: 17.04.2015, <<https://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay1.aspx?ID=16&IcerikID=848>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 18.04.2015.

⁴⁰ UNHCR, Monthly Population Statistical Summary - April 2014, 08 May 2014, <<http://data.unhcr.org/syrianrefugees/download.php?id=5493>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 14.04.2015.

⁴¹ Türkiye’ye sığınan Suriyeliler kalıcı, 05 Kasım 2014, 19.51 (Son güncelleme 05 Kasım 2014 20.51), Anadolu Ajansı, <<http://www.aa.com.tr/tr/s/415866--turkiye-taahhudunu-gerceklestirmeye-hazir>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 14.03.2015.

⁴² Türkiye’deki Suriyeli Sığınmacılar 2013: Saha Araştırması Sonuçları, AFAD, <https://www.afad.gov.tr/Dokuman/TR/60-2013123015491-syrian-refugees-in-turkey-2013_baski_30.12.2013_tr.pdf> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 14.04.2015.

⁴³ Rapor: ‘Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum’ Araştırmasının geniş özeti (Güncelleme: 23.02.15), Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi (HUGO), <<http://www.hugo.hacettepe.edu.tr/TurkiyedekiSuriyeliler-Syrians%20in%20Turkey-Rapor-TR-EN-19022015.pdf>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 25.02.2015.

⁴⁴ “Suriyeli Mültecilerin Türkiye’ye Ekonomik Etkileri: Sentetik Bir Modelleme”, ORSAM ve TESEV, Rapor No: 196, Ocak 2015, <http://www.orsam.org.tr/tr/trUploads/Yazilar/Dosyalar/201519_rapor196tur.pdf> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 20.05.2015.

şu şekildedir: Kamplarda yaşayan sığınmacıların %56'sı ve kamp dışında yaşayan sığınmacıların %63'ü Suriye'deki karışıklıklar sona erdiği zaman Suriye'ye dönmeyi planlamaktadır. Kamplarda yaşayanların %25 gibi yüksek bir oranı ve kamp dışında yaşayanların %15'i Suriye'de yönetim değiştiği zaman dönmeyi planlamaktadır. Kamplarda yaşayanların yaklaşık %9'u ve kamp dışında yaşayanların yaklaşık %10'u Suriye'de yaşadıkları şehirdeki karışıklık sona erdiği zaman dönmeyi planlamaktadır. Dahası, kamplarda yaşayanların %5'i ve kamp dışında yaşayanların %8'i Suriye'ye hiçbir zaman dönmeyi düşünmemektedirler. En kısa sürede dönmeyi düşünenler kamp içinde %3,6 ve kamp dışında %2,1'dir. Bu araştırmanın bulgularına göre Suriyeli mültecilerin yaklaşık %95'inin en azından kısa vadede ülkelerine geri dönmek istemediklerini göstermektedir.⁴⁵

HUGO tarafından yapılan araştırmada ise; Türkiye toplumunun Suriyelilerin kalıcılığı konusuna nasıl baktıkları sorgulanmıştır. Buna göre "*Suriye'de savaş bittikten sonrası*" konusunda, Türkiye toplumunun %45,1'i Suriyelilerin tamamının döneceğini beklemekte, ancak geri kalan %54,9'u Suriyelilerin tamamının ya da bir bölümünün Türkiye'de kalacağı görüşündedir. Buna göre toplumun yarısından fazlası Suriyelilerin bir biçimde Türkiye'de kalacağına inanmaktadır.⁴⁶ Aynı araştırmada halkın %70,8'si, Türkiye ekonomisinin sığınmacılardan dolayı zarar gördüğü görüşündedir. Bunu takiben %60,1 ile Türkiye'de yoksullar varken Suriyelilere yardımların yapılmasına halkın ciddi itiraz getirdiği de gözlenmektedir.⁴⁷

ORSAM ve TESEV tarafından gerçekleştirilen "Suriyeli Mültecilerin Türkiye'ye Ekonomik Etkileri: Sentetik Bir Modelleme" başlıklı çalışmanın bulguları da benzer niteliktedir. Suriyeli mültecilerin Gaziantep, Hatay, Kilis, Şanlıurfa, Mersin, Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Mardin'e göç ve nedenleri ile ekonomik değişkenler üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla yapılan bu çalışmanın bulguları iller düzeyinde farklılıklar göstermekle birlikte, Suriyeli mültecilerin Türkiye ekonomisine olumsuz bir etki yaratacağı doğrultusunda genel bir algı vardır.⁴⁸

İncelen Yazılı Basın

Yukarıdaki veriler ve kavramsal çerçeve göz önünde bulundurularak, yazılı basında Suriyeli mültecilere yönelik ayrımcı söylemi incelediğimiz bu raporda, öncelikli olarak Suriyeli mültecilerin sayıca en fazla bulunduğu Gaziantep ve Şanlıurfa'daki yerel basını incelemek üzere yola çıktık. Tarama başlangıçta iki dönem için tasarlandı. İlk dönem 12 Ağustos 2015'de Suriyeli bir mültecinin ev sahibi ile yaşadığı bir tartışma sırasında ev sahibini bıçaklayarak öldürmesi üzerine Gaziantep'te yaşanan linç girişimlerinin ve yaklaşık bir hafta süren olayların olduğu dönemi kapsamaktaydı. Bu dönem aynı zamanda Gaziantep'te içme suyuna Suriyelilerin zehir karıştırdığı iddiaları üzerine diğer bir gerginliğin yaşandığı zaman dilimine denk gelmektedir. İkinci dönem ise Kobanê'deki *Irak ve Şam İslam Devleti* (İŞİD) saldırılarının sonrasında, 6-7 Ekim 2014 günlerinde başlayan sokak eylemlerini ve bu eylemlerin etkilerinin yaşandığı dönemi içermektedir. Kobanê olaylarıyla ilgili tarama için ise Suruç vesilesiyle Urfa'daki yerel basının taranması öngörülmüştü. Bununla birlikte, 6-7 Ekim eylemlerinin Kurban

⁴⁵ Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacılar 2013: Saha Araştırması Sonuçları, AFAD, a.g.e, s. 55

⁴⁶ Rapor: 'Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum' Araştırmasının geniş özeti, a.g.e, s. 34.

⁴⁷ Rapor: 'Türkiye'deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum' Araştırmasının geniş özeti, a.g.e, s. 26.

⁴⁸ "Suriyeli Mültecilerin Türkiye'ye Ekonomik Etkileri: Sentetik Bir Modelleme", ORSAM ve TESEV, s. 33-34

Bayramı dönemine denk gelmesi ve dini bayramlarda yerel gazetelerin yayın yapmaması nedeniyle, sağlıklı tarama yapılmayacağı için bu dönem ve Urfa'daki yerel basın, araştırmanın dışında bırakıldı. Bunun yerine 12 Ağustos'ta Gaziantep'te meydana gelen olayın hemen öncesi ve sonrasına denk gelecek şekilde 11 -24 Ağustos 2015 tarihlerinde Gaziantep'te yerel yayın yapan yazılı basına odaklanıldı. Ayrıca Gaziantep'teki yerel basın erişim sağlanabildiği oranda 1-14 Ekim 2015 tarih dilimlerini kapsayacak şekilde Kobanê olaylarıyla ilgili olarak tarandı. Bununla birlikte Gaziantep'teki yerel medyada Kobanê için bir değerlendirme yapacak kadar doyurucu örnek elde edilemedi. Bu nedenle Kobanê ve sonrasındaki süreç değerlendirme dışında tutuldu.⁴⁹ Ana akım medya ise 11-24 Ağustos 2015 tarih aralığı ile sınırlı tutuldu.

Hem ana akım hem de yerel gazeteler seçilirken öncelikli olarak gazetelerin tirajları göz önünde bulunduruldu ve yüksek tirajlı gazeteler seçildi. Bununla birlikte ana akım medyada yüksek tirajlı olmasına rağmen aynı yayın grubundan değil, farklı yayın gruplarına ait iki gazete seçildi. Ayrıca yerel basında yukarıda da kısaca bahsettiğimiz üzere gazetelerin eski sayılarına ulaşma olanakları da göz önünde bulunduruldu bir seçim yapıldı. Ana akım medya kapsamında *Hürriyet* ve *Sabah* gazeteleri seçildi. Gaziantep'te taranan yerel gazeteler ise *Olay*, *Gaziantep Güneş* ve *Gaziantep 27* gazeteleridir.⁵⁰

Tarama sırasında Suriyeli mültecileri konu edinen toplam **33 köşe yazısı** ve **177 haber** incelendi. Suriyeli mültecileri konu edinen köşe yazılarından dördü ana akım medya kapsamında *Hürriyet* gazetesinden; 14'ü *Olay*, dokuzu *Gaziantep Güneş* ve altısı da *Gaziantep 27*'den olmak üzere toplam 29'u da Gaziantep yerel basınındandır. Ana akım medya kapsamında *Sabah* gazetesinde konuyla ilgili herhangi bir köşe yazısına rastlanmamıştır. İncelemesi yapılan ve Suriyeli mültecileri konu edinen 177 haberden toplam 10'u *Sabah* ve 16'sı *Hürriyet* gazetesinden olmak üzere toplam 26 tanesi ana akım medyadandır. Geriye kalan 151 haber, Gaziantep'teki yerel basınında incelenmiştir. Bu 151 haberden 30'u *Olay*, 40'ı *Gaziantep Güneş* ve 44'ü *Gaziantep 27* gazetelerinde yer almaktadır. Haberlerden beş tanesi *Gaziantep 27*'de ve bir tanesi de *Gaziantep Güneş*'te olmak üzere toplam altı tanesi *vatandaş* röportajlarından oluşmaktadır. *Gaziantep Güneş* gazetesinde ayrıca bir röportaj yer almıştır. Suriyeli mültecilerle ilgili yayımlanan haberlerin 70 tanesi birinci sayfadan verilmiştir. Gazetelerin birinci sayfasından verilen haberlerin bir tanesi *Hürriyet* gazetesine diğer 69 tanesi Gaziantep yerel basınına aittir. Gaziantep'teki yerel basında birinci sayfadan verilen haberlerin dağılımı şu şekildedir: *Olay* 25; *Gaziantep Güneş* 22; *Gaziantep 27* ise 22. Suriyeli mültecileri konu alan ve birinci sayfadan girilen köşe yazısı sayısı ikidir. Haberlerin, üç tanesi *Sabah*, üç tanesi *Hürriyet* ve altı tanesi de *Gaziantep 27* olmak üzere toplam 12'si hariç hepsinde fotoğraf kullanılmıştır.

⁴⁹ Tarama sonucunda elde edebildiğimiz 9 adet Kobanê haberlerinden sadece bir tanesi mültecilerle ilgilidir ve o da Suruç'tan giriş yapan mültecilere gönderilecek insani yardımla ilgilidir (Gaziantep 27; 2 Eylül 2014; Sayfa 7). Yedi tanesi hükümete yönelik protestolarla ve bir tanesi de Kobanê protestolarının kınanmasıyla ilgilidir.

⁵⁰ Gazete ve Dergiler Listesi, Ağustos 2014 dönemi, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, s.2, 18, <<http://www.bik.gov.tr/files/tiraj/agustos-2014.pdf>> web sitesinde mevcuttu. Son erişim 12 Aralık 2014; Gazete ve Dergiler Listesi, Ekim 2014 dönemi, Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü, s.2, 19, <<http://www.bik.gov.tr/files/tiraj/ekim-2014.pdf>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 12 Aralık 2014.



Temel Bulgular ve Örnekler

Yukarıda kısaca özeti yer alan temel bulgular ışığında yapılan incelemenin sonuçları aşağıda örnekleriyle birlikte yer almaktadır. Temel bulgulara ilişkin veriler sunulurken sayıları son derece az olan olumlu örneklere de yer verilmiştir.

- Hak Temelli Bakış Açısından Yoksunluk

Yapılan incelemenin ilk bulgusu Suriyeli mültecilerle ilgili köşe yazılarının ve haberlerin mültecileri hak sahibi özneler olarak görmeyen bir bakış açısıyla üretilmiş olduğudur. Haberlerin ve köşe yazılarının hak temelli bir bakış açısından yoksun olması gazetelerin geneline hâkim bir sorundur.

Yapılan incelemede örnekler seçilirken bir karşılaştırma imkânı sunması bakımından hem olumlu hem de olumsuz örneklere yer verilmiştir. Buna bağlı olarak; mültecilerin temel insan haklarıyla ilgili olarak yukarıda kısaca özetlemeye çalıştığımız uluslararası ve ulusal nitelikteki insan hakları belgelerinin varlığına rağmen, Suriyeli mültecilerle ilgili olarak biri *Hürriyet* gazetesi, diğeri ikisi ise *Gaziantep Güneş* gazetesinde yer alan toplam üç köşe yazısı hariç, köşe yazılarının tamamı hak temelli bakış açısından yoksundur.

Olumlu Örnekler: Hak Temelli Yaklaşım

Olumlu örneklerden ilki Ahmet Hakan'ın 18 Ağustos 2014 tarihli *Hürriyet* gazetesinin dördüncü sayfasında yayımlanan köşe yazısıdır. Ahmet Hakan köşe yazısında “Suriyelilere saldırılara ‘Durun’ diyemeyenlere” başlığı altında saldırıları “yabancı düşmanlığı” ve “ayrımcılık” olarak nitelendirmektedir.

Suriyelilere saldıranlara 'Durun' diyemeyenlere

■ **GAZİANTEP**'te bir Suriyeli mültecinin işlediği suç nedeniyle şehirdeki tüm Suriyelilere linç girişiminde bulunanların karşısına çıkıp da "Durun, ne yapıyorsunuz" diyemeyenler!

■ **Kahramanmaraş'ta** "Suriyeli mülteciler huzursuzluk yaratıyor" diye sokağa dökülüp gösteri yapanlara "Bu yaptığınız yabancı düşmanlığıdır, bu yaptığınız ırkçılıktır" diyemeyenler!

■ **Şanlıurfa'da** Suriyeli iki mültecinin neden olduğu olay

nedeniyle tüm Suriyeli mültecilere karşı saldırıya geçmelerin karşısına dikilip "Dağılım" diyemeyenler!

■ **Kayseri'de** "Suriyeli mülteciler uyuşturucu satıyor" gerekçesiyle kente sığınmış Suriyelileri protesto edenlere karşı "Bu yaptığınız ayıptır, günahdır, yazıktır" diyemeyenler!

Tarih sizi "**Bir kötülüğü engellemek ve püskürtmek imkânları varken bu imkânı kullanmaya yanaşmadılar**" diye yazacaktır.

Konuyla ilgili olarak verilebilecek diğer olumlu örnekler *Gaziantep Güneş* gazetesinde yayımlanan iki köşe yazısıdır. İlki, 20 Ağustos 2014 tarihli *Gaziantep Güneş* gazetesinin beşinci sayfasında yayımlanan Zahide Yalçın Sert'in, Gaziantep'te yaşanan linç olaylarından hareketle "*Güvenlik ve Barınma*" başlıklı köşe yazısıdır. Zahide Yalçın Sert, "*güvenlik ve barınmanın en temel insan haklarından olduğuna inanıyorum*" demektedir. Bu açıdan yazı, hem insan haklarına dikkati çekmesi hem de bu rapordaki temel bulgularımızdan ikincisiyle bağlantılı olarak yani alışlagelmiş güvenlik anlayışının dışına çıkarak, güvenliğin insani boyutuna değinmesi bakımından adeta bir istisnadır.

Dün "Sabır" diyorlardı, bugün ise "Sağduyu." Başlarını kuma gömen büyükbaş bir kuş misali söylemi yumuşatınca sorunu da yok varsayıyorlar.

Birileri çıkıp, "Empati" diyor, diğeri çıkıp "Bu sorunları kaşıyan Esad'ın ajanları. Empati'yi, Sempati'yi, Telepati'yi biraz anlamaya çalışıyorum.

Ancak Gaziantep'te, Esad'ın ajanlarının gezdiği ve bunların Gaziantep'i kanştırmak için özellikle geldiğini söyleyenleri anlamakta zorlanıyorum.

Çünkü, Türkiye Cumhuriyeti, ciddi güvenlik birimlerine sahip, hukuk devletidir. Bir hukuk devletinde yasadışı girişler nasıl olur? Yasa dışı girenler bilinir de, nasıl kayıtsız kalır? İşte bunu anlamakta zorluk çekiyorum.

Sıradan bir yurttaşın bile, yıllar önce duyduğu kaygılar ülkenin vebalini taşıyanlar tarafından nasıl duyulmaz?

Muammer Güler İçişleri Bakanı idi. Asım Güzelbey de Büyükşehir Belediye Başkanı. Dönemin İçişleri Bakanı Güler, Asım Bey'i

ZAHİDE YALÇIN SERT

GÜVENLİK VE BARINMA



onlarca bürokrat ve bir o kadar da üst düzey siyasetçi ile makamında ziyaret etti.

Güler, ziyaretin basına açık kısmında gazetecilere sorulan olup olmadığını sordu. Sorusu olan arkadaşların elbette vardı. İçişleri Bakanı, Vali, Emniyet Müdürü ve onlarca yetkilinin olduğu yerde soru olmaz mı?

Arkadaşlarının sorularını yanıtlamasının ardından ben de Suriyeli sığınmacıların sayısının giderek arttığını, alt yapısı oluşturulmadan gelen bu kadar göçer nüfusunun kentin dokusuna zarar verip vermeyeceği konusunda endişelerimi dile getirdim. Ardından da güvenlik ve barınma sorununu kendilerini kaygılandırıp kaygı-

nın abartıldığı gibi yüzde 50 ve yüzde yüz artmadığını açıkladı. Önceki gün yüksek tirajlı ulusal bir gazetede Gaziantep'teki ev kiralarnın yüzde 400 arttığı yazıyordu. İnanıyorum ki devlet bu yüksek kiralardan yüksek vergiler alıyordu da halkımıza bu vergiler hizmet olarak dönüyordur. Bu işin ayrı bir boyutu.

Ancak Gaziantep'in demografik yapısı her geçen gün değişmekte kalmıyor, kent halkı ve davetli/davetsiz misafirler ciddi anlamda zarar görüyor.

Gaziantep'te yaşayan mutlu azınlığın dışındaki halk gerildikçe geriliyor. İçme suyuna zehir katıldığı iddialarının yarattığı panik ve endişe bilindiği için buna değinmek bile istemiyorum.

Ancak güvenlik ve barınma ihtiyacının en temel insan haklarından olduğuna inanıyorum.

Keşkte, "Savaşlar birbirlerini çok iyi tanıyan insanlar tarafından çıkarılır, birbirlerini hiç tanımayan insanlara da yaptırılır" sözünü gerçekliğini deneyimleyerek yaşamak zorunda kalmasaydık.

Gaziantep Güneş gazetesinden vereceğimiz ikinci örnek gazetenin 22 Ağustos 2014 tarihli baskısında yine beşinci sayfada yer alan İzzettin Encu'nun "*İrkçı Değilim Ama...*" başlıklı yazısıdır. Suriyeli mültecilere yönelik saldırıların eleştirildiği yazıda, Prof. Dr. Eser Köker ve Doç. Dr. Ülkü Doğanay

tarafından İnsan Hakları Ortak Platformu (İHOP) için hazırlanan *İrkçi değilim ama... Yazılı Basında İrkçi-Ayrımcı Söylemler*⁵¹ raporuna atıf yapılarak ayrımcı söylem ve tutumlar eleştirilmektedir.

Son zamanlarda Türkiye'nin birçok yerinde Suriyeli sığınmacılara yönelik hafife alınmayacak, üstü örtülemeyecek saldırılar yaşanıyor. Ama bunlardan beni en çok etkileyen kuşkusuz Gaziantep'te yaşanan olaylar oldu. Neden mi? Gaziantep kültüründe, "misafir" olgusu çok önemli bir yere sahip. En azından ben öyle biliyorum. Bu kültürün bir parçası olan halkın, bu misafirperverlik örneğini sergilemesi kimseyi şaşırtmamıştır. Hatta bunu basit bir misafirperverlik olarak değil, bir 'ensar' 'muhacir' olgusu bağlamında değerlendirenler bile vardı. Peki ne oldu da böyle oldu?

Bizler, söyleyeceğimiz şeyi direkt söylemek yerine, maskeleyerek söylemeyi tercih ediyoruz ne dense. Birisine yönelik olumsuz bir yorum yapacağımız zaman "iyisin ama...", bir memleketle ilgili "güzel memleket ama...", bir fikirle ilgili "aslında doğru ama..." gibi hep sonu "ama" ile biten cümleler kullanıyoruz. Aslında, amanın kendinden önceki tüm söylediklerimizi yok saydığı ya da gölgelediğinin farkındayızdır. AMA yine de ısrarla "ama" demeye devam ederiz. Bunlardan biri de, bana göre en önemlisi ve en vahimi, bir halktan bahsederken "irkçi değilim ama..." şeklinde başladığımız cümlelerdir. Okul yıllarımda bana ders kitabı olarak okutulan, Siyaset ve İleti-

İZETTİN ENCU

İRKÇİ DEĞİLİM AMA...



şim Bilimci Prof. Dr. Eser Köker'in, meslektaşı Doç. Dr. Ülkü Doğanay ile birlikte yazdığı "İrkçi değilim ama..." kitabını hatırladım. Tam da bu konu ele alınıyor. Köker ve Doğanay özellikle basında açık ya da üstü örtük bir biçimde yapılan ırkçı söylemleri çok acı bir dille eleştiriyor. Hiçbir insanın bir değerinden, hiçbir halkın bir değerinden ve hiçbir kültürün bir değerinden üstün olmadığını düşünen birisi olarak, defalarca "İrkçi değilim ama..." maskesinin arkasına sığındığımı itiraf ediyorum. Peki ya siz? Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, burada kimseyi suçlamak ya da karalamak maksadında değilim. Sadece her gün halkın arasında olan bir gazeteci olarak, halk ne diyor onu aktarmaya çalışıyorum. Suriyelilere yönelik gerçekleşen saldırılar için birçok bahane öne sürüldü. "Gelişleriyle birlikte kiralalar arttı.", "Suriyeliler yüzünden iş bulamıyoruz.", "Onlar geldikten sonra huzurumuz kalmadı.", "Onlarla birlikte suç arttı." "AKP'nin dış politikaları bizi bu hale getirdi",

bu listeye çevrenizden duyduklarınızı ekleyerek 100'e tamamlayabilirsiniz. Doğru, kiralaların artması Suriyelilere bağlanabilir, ama sebebi Suriyeliler değil. Ev sahipleri (zayıf da olsa istisna vardır diye umuyorum), gelen Suriyelilere misafir (?) gibi davranmak yerine, savaştan kaçmış insanların cebindeki son kuruşu kira adı altında almaya çalıştılar. Suriyeliler geldikten sonra iş bulma ihtimali de düşmüş olabilir. Ona da bir itirazım yok. Ama bunun sebebi Suriyeliler mi? Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz bilmiyorum; ama bunun tek suçlusunu yine söylüyorum savaştan kaçan insanları "ucuz iş gücü" olarak gören sermayedarlardır. Emeginin karşılığını alamayan tüm insanlar gibi, Suriyeli emekçilerin de bu durumdan dolayı mutsuz olabileceğini düşünmüyorsunuz? "Suriyelilerin gelişiyi suç arttı." Bunu söyleyenler, neye ve hangi verilere dayanarak konuşuyorlar. Buna cevap verirken bir Suriyeli

arkadaşımın bana ettiği sitemiyle yanıtlamak istiyorum. Suriyeli: "8 yıldır Gaziantep'teyim. Bu 8 yıl içinde defalarca suç işlendiğine, herkes gibi gazetelerden, televizyonlardan dahi olsa şahit oldum. Cinayet, gasp, tecavüz, hırsızlık ve daha neler neler... Gelen Suriyeliler arasında da elbette ki suç işleyen var. İbunu inkar edemem. İnkâr da var olmanı gizleyemez zaten. Ama itiraz ettiğim nokta, Suriyeliler geldikten sonra, her hırsızlık, her cinayet, her tecavüz, her taciz, her dolandırıcılık vs. Suriyelilerle anılmaya başlandı. Yahu bu suç işleyenlerin hepsi mi Suriyeli? Ya da her Suriyeli suç mu işliyor?" Bu Suriyeli arkadaşımın "Bütün suçlar Suriyeliler tarafından işleniyor" algısının yaratılmaya çalışmasına karşılık ettiği sitemde haksız mı? Özetle, Suriye iç savaşı patlak ve dağıldıktan, insanlara Esad yanlılığı ya da Esad karşıtlığı dayatılmaya çalışılarak, üçüncü bir alternatif yok saymaya çalışan zihniyetlerini; "Suriyeliler kötüdür, kötülükleri istemiyoruz" a bıraktı. Hal böyleyken sizce de, Suriyelilere karşı olumsuz tutumlarımızı bir kez daha gözden geçirmemiz gerekmiyor mu? Ne oluyorsa oluyor... Olan her neyse, bunun merkezinde Suriyeli sığınmacılar olsa da, bunun suçlusunu Suriyeli sığınmacılar değildir.

Medyada yer alan haberler açısından bakıldığında ise, hak temelli bir bakış açısını yansıtan haberlerin sayısı son derece sınırlıdır. Yapılan incelemede, bu kategoride ele alınabilecek yalnızca 11 haber tespit edilmiştir. Bunlardan bir tanesi *Hürriyet*, üç tanesi *Olay*, dört tanesi *Gaziantep Güneş* ve üç tanesi *Gaziantep 27* gazetelerinde yer almaktadır.



⁵¹ Eser Köker, Ülkü Doğanay, "İrkçi değilim ama... Yazılı Basında İrkçi-Ayrımcı Söylemler", İnsan Hakları Ortak Platformu yayını, <http://www.ihop.org.tr/dosya/diger/irkci_degilim_web.pdf> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 20.02.2011.



Mültecilerin haklarıyla ilgili olarak hak temelli bir bakış açısını yansıttığını söyleyebileceğimiz haberlerin yarısı (6) ise zaten mültecilerin insan haklarıyla ilgili olarak faaliyet yürüten STK'ların yaptığı basın açıklamalarından ibarettir. Bu açıdan bakıldığında mültecilerin insan haklarıyla ilgili uluslararası bir belgeye sadece bir haberde yer verilmiştir. *Gaziantep Güneş* gazetesinde 15 Ağustos 2014 tarihinde dokuzuncu sayfada verilen bu haber de STK'lar tarafından yapılmış ortak bir basın açıklamasına dayanmaktadır. Açıklamada İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin 14/1. maddesinde yer alan sığınma hakkı vurgulanmaktadır. Açıklama aynı zamanda nefrete ve ayrımcılığa karşı bir duruş sergilemekte, mültecilerin temel haklarıyla ilgili olarak gereksinimlere dikkat çekmektedir. Ayrıca güvenlik sorununu insani bir perspektiften ele alındığını söyleyebileceğimiz tek haberdir. Ancak haber tek bir sütun halinde, arka sayfalarda ve fotoğrfsız olarak verilmiştir. Haberde, açıklamanın hangi STK'lar tarafından yapıldığına ise değinilmemiştir.

Mazlum-Der tarafından ve mültecilerin çalışma hakkına değinen basın açıklamasına ise 18 Ağustos 2014 tarihli *Olay* ve *Gaziantep 27* gazetelerinde yer verilmiştir. Her iki haber de fotoğraflı olarak verilmiştir. *Olay* gazetesi haberi birinci sayfadan, *Gaziantep 27* ise sekizinci sayfadan vermiştir. Haberlerin her ikisi de İhlas Haber Ajansı (İHA) kaynaklıdır.

Mazlumder'den çağrı

Mazlumder Gaziantep Şubesi son zamanlarda Suriyelilere karşı oluşan tepkiler üzerine basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasını yapan Mazlumder GYK Üyesi Mehmet Alkış, bir kısım mülk sahibinin evlerini kiraya verirken fırsatçılık yaparak sığınmacılardan fahiş bedeller tahsis ettiğini ve Suriyelilerin çalışma hakkına sahip olmadıkları için kaçak olarak çalıştıklarını ve işverenlerin ise yarı fiyata çalıştırdığını söyledi.

ZORUNLU GÖÇ

Suriyelilere karşı sağduyulu davranılması gerektiğini belirten Mazlumder GYK Üyesi Mehmet Alkış şunları söyledi: "Suriyeliler hayati tehlike içine girdiklerinden dolayı canlarını kurtarabilmek amacıyla sınırı aşarak komşu ülke Türkiye'ye sığınmışlardır. Bu keyfi bir durum olmayıp zorunlu bir göçtür. Suriyeliler sığındıkları Gaziantep gibi verilecek merkezlerinde hannarak bir

Şube binasında düzenlenen basın açıklamasına Kitapder, Kalemdar, Özgür Eğitimden, Ayder, Ensar Vakfı temsilcileri katılarak destek verdi.

lardır. Bunları bulamayıp sokakta, parkta kalanlar da olmuştur. Zorunluluktan yerleştikleri bu tür yerlerin bir kısım mülk sahipleri kira almak şöyle dursun eşya, yiyecek, giyecek gibi yardımlarda bulunmuşlardır.

ÇARESİZ KALDILAR

"Ne yazık ki; bir kısım mülk sahipleri ise fırsatçılık yaparak mecbur kalan sığınmacılardan fahiş bedeller tahsil etmişlerdir" diyen Alkış, "Oysa bu onların suçu değil, aç kalmamak için çaresizce katlandıkları bir durumdur. Ruhsatsız işyeri açan kimi sığınmacılar, vergi mükellefi esnafın aleyhine haksız rekabete yol açtıklarından kimi küçük esnafın düşmanlığına muhatap olmuşlardır" şeklinde konuştu. İHA

yer bulmakta büyük sıkıntı çekmişler, uygun olup olmasına bakmaksızın bulabildikleri yerlere yerleşmek zorunda kalmışlardır. Yeterli konut bulunmadığından garaj, dükkan, bodrum, ambar, çatı arası gibi yerlere sığınmış-

Mültecilerin insan hakları için faaliyet gösteren hak temelli STK'lar tarafından yapılan ve Suriyeli mültecilere yönelik saldırılara dair endişeleri dile getiren, Suriyeli mültecilerin haklarının ve hukuk statülerinin netleştirilmesi gerektiğini söyleyen bir diğer açıklama da *Olay, Gaziantep Güneş* ve *Gaziantep 27* gazetelerinde 22 Ağustos 2014 tarihinde ve yine İHA kaynaklı olarak yayımlanmıştır. Haber, her üç gazetede de fotoğraflı olarak verilmiş, açıklamaya imza koyan STK'ların adları tümüyle sadece *Gaziantep 27* gazetesinde belirtilmiştir. *Gaziantep Güneş* ve *Olay* gazeteleri ise sadece ortak açıklamayı okuyan İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Metin Çorabatır'ın ismine değinmiştir. *Gaziantep Güneş* haberi altıncı sayfadan, *Olay* gazetesi beşinci sayfadan vermiştir. Haberlerin, *Gaziantep 27* ve *Gaziantep Güneş* gazetelerindeki hali Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun incelemesi yapılan tüm haberler içindeki yegâne örnekleridir. *Olay* gazetesi verdiği haberde kanundan bahsetmemiştir. Bu arada yeri gelmişken Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun uygulanmasından sorumlu olan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne hiçbir haberde değinilmediğini belirtmek gerekir.⁵²



Suriyeliler için mevzuat çıksın !.

Göç ve iltica alanında çalışan 15 sivil toplum örgütü, başta Gaziantep olmak üzere bazı şehirlerde Suriyeli mültecilere yönelik meydana gelen saldırılardan endişe duyduklarını belirterek, Suriyeli mültecilerin statüsü ile haklarını belirleyecek mevzuatın çıkarılmasını istedi.

Göç ve iltica alanında çalışan sivil toplum örgütleri, Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı bazı şehirlerde yaşanan sıkıntılara ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Gazeteciler Cemiyetinde gerçekleşen toplantıda STK'lar adına ortak basın açıklamasını İltica ve Göç Araştırmaları Merkezi (İGAMDER)

olduğumuz Suriyeli mültecilerle halkımızın bir arada uyumlu bir biçimde yaşamalarının yollarının aranması gerekmektedir. Bazı şehirlerde çıkan ve yenilerinin çıkması olası olayları önlemek her şeyden önce devletin görevidir. Dört yıldır geçici olarak devam eden bu statü ile ilgili bir düzenle-

Başkan Yardımcısı Metin Çorabatır yaptı. Çorabatır, Suriyelilere saldırıların kaygı verici olduğunu belirterek "Suriyeli mültecilerin statüsü ile haklarını belirleyecek mevzuat bir an evvel çıkarılmalı. Sivil toplum kuruluşları olarak başta Gaziantep olmak üzere bazı şehirlerde son günlerde Suriyeli mültecilere yönelik meydana gelen saldırılar ile linç girişimlerini endişeyle izliyoruz" dedi.

"GEÇİCİ KORUMA YÖNETMELİĞİ" HENÜZ ÇIKARILMAMIŞTIR"

Çorabatır, ülkelerindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan 2 milyona yakın Suriyeli mültecinin güvenliklerinin sağlanması için en kısa zamanda yerine getirilmesi gerekenleri şöyle sıraladı: "Uluslararası toplum Suriye krizinin 4. yılında kısa bir gelecekte bu ülkede bir barış ortamı sağlanacağına ihtimal vermemektedir. Türkiye'de şuan sayıları resmi rakamlara göre 1,3 milyonu bulan savaş mağduru Suriyelilerin de kısa zamanda kendi ülkelerine dönmeleri ya da Türkiye'den başka üçüncü ülkelere gitmeleri mümkün görünmemektedir. Bu gerçeklerin ışığında, çok zor koşullar altında yaşadıklarına şahit

me yapılmamıştır. Nisan 2014'ten itibaren Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nun 91.maddesi çerçevesinde Suriyeli mültecilere geçici koruma statüsü tanınmaktadır. Ancak kanunda öngörülen "Geçici Koruma Yönetmeliği" henüz çıkarılmamıştır. Bugüne kadar verilmeyen hangi hakların sağlanacağı yeni bir uyum yasası veya ikincil mevzuatla kısa zamanda belirlenmelidir."

KİMLER AÇIKLADI ?

Ortak açıklamada imzası bulan Sivil Toplum Kuruluşları: "Ceza İnfaz Sistemi Sivil Toplum Derneği (CİSST), Gündem Çocuk, Hamiş Suriye Kültür Evi, Helsinki Yurttaşlar Derneği, İGAMDER, İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD), İnsan Kaynağını Geliştirme Derneği (İKGV), Kaos Gey ve Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (Kaos-GL), Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der), Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES), Sığınmacılar ve Göçmenlere Dayanışma Derneği (SGDD), Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TIHV), Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi (UAÖ) ve İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı. İHA

Konuyla bağlantılı verilebilecek bir diğer iyi örnek, yazar Ahmet Ümit'in Gaziantep'te yaşanan linç girişimleriyle ilgili olarak 21 Ağustos 2014'te *Gaziantep Güneş* gazetesine yaptığı açıklamalardır. Haber, birinci sayfadan verilmiş ve devamına beşinci sayfada da geniş yer ayrılmıştır. Haberde, çok kültürlülüğe vurgu vardır. Buna bağlı olarak Suriyeli mültecilere yönelik nefret duygusunun güdülmesinin ve linç girişimlerinin eleştirisine yer verilmektedir. Haberin hak temelli perspektifi yansıtan bir diğer önemli özelliği ise Suriyeli mültecilere yönelik sorunların tek başına STK'ların çabalarıyla çözülemeyeceğine ve devletin yükümlülüklerine dikkatleri çekmesidir. İstihdam ve

⁵² Buna karşılık, öncelikli olarak Suriyeli mültecilerin kaldığı kamplardan ve insani yardımlardan sorumlu olan T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) dokuz haberde yer almaktadır. AFAD acil ve afet durumlarında ana koordinatör kurum olarak faaliyet göstermektedir.

barınmanın hem T.C. vatandaşları hem de Suriyeli mülteciler için ortak bir sorun olduğunun belirtilmesi ise yerel halk ile Suriyeli mülteciler arasında bir bağ kurması bakımından önemlidir.

TEK BAŞINA OLMAZ

Hoşgörü ve kardeşliğin kenti Gaziantep'te barış ikliminin bozulmaması gerektiğinin altını çizen Gaziantep'li Yazar Ahmet Ümit, istihdam ve barınma konusunda Gaziantep'e hükümetin fon ayırması gerektiğine dikkati çekti.

ASIL SORUMLULUK HÜKÜMETE DÜŞÜYOR

Gaziantep'in kucağında bulunduğu Suriyeli sığınmacılar sorununun tek başına belediyeler ya da sivil toplum örgütlerinin çabalarıyla çözülemeyeceğine işaret eden Ümit, "Özel desteklerle hükümetin buralarda istihdamı teşvik etmesi lazım. Gaziantep kendi potansiyeli ile bunu kaldıramaz. Çünkü karşınızdaki sorun çok büyük" dedi.

SORUN ÇOK BÜYÜK

Gaziantep'teki hoşgörü ikliminin yerini kin ve nefretin almaması gerektiğini hatırlatan Ümit, "Antep'in tarihine baktığımız zaman en başından beri çok kültürlü bir şehir olduğunu görürüz. Farklı kültürler bu şehirde yer almıştır. Hittit, Doğu Roma, Selçuklu dönemlerinde hep hoşgörü hakimdir. Osmanlı dönemine bile baktığımızda bu şehirde Ermeniler, Rumlar, Araplar, Türkler ve Yahudiler kardeşçe yaşamıştır. Antep hoşgörüyle büyümüş bir yerleşim yeridir. 5TE




Ahmet Ümit

Ana akım medyaya baktığımızda, *Hürriyet* gazetesinde hak temelli bakış açısıyla ele alınabilecek sadece bir haber bulunmaktadır. Bu haberin yanı sıra, taraması yapılan ana akım medyada insan haklarıyla bağlantılı uluslararası kuruluşlara atıfta bulunan sadece iki haber vardır. Her iki haber de Suriyeli mültecilerin iş ve istihdama erişimiyle ilgili olarak *Hürriyet* gazetesinde yer almıştır. Haberlerin ilki 19 Ağustos 2014 tarihli *Hürriyet* gazetesinin dokuzuncu sayfasında Hacer Boyacıoğlu imzasıyla verilmiştir. Bu haber, Suriyeli mültecilerin çalışma izinleriyle ilgili olarak "*başta Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) olmak üzere uluslararası kuruluşlar müdahil oldu*" demektedir. Diğer haber ise 20 Ağustos 2014 tarihli *Hürriyet* gazetesinin 11. sayfasında Şebnem Turhan imzasıyla verilen "*İşler Güçler!*" başlıklı haberdir. Suriyeli mültecilerin sayısı hakkında veriler aktarılırken, BMMYK kaynak gösterilmiştir. Bu haber mültecilerin korunması için çalışan en büyük BM kurumunun adının verildiği tek haberdir. Ancak o da sayfanın en altında küçük puntolarla verilmiştir.

Suriyeli mültecilerin işsizliğe etkisi olacak mı?

İŞLER GÜÇLER!



Mülteci çocukların eğitim haklarına erişimiyle ilgili olarak hak temelli olduğunu söyleyebileceğimiz diğer iki haber, *Olay* (dördüncü sayfa) ve *Gaziantep 27* (sekizinci sayfa) gazetelerinde 14 Ekim 2014 tarihinde yer almıştır. Her iki haber de Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2014/21 sayılı Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri Genelgesi hakkında yapılan toplantı hakkındadır ve mülteci çocukların eğitim olanaklarına erişimleri sırasında yaşanan sıkıntılara değinmektedir. Haber metninde toplantıya “(UNICEF) Türkiye temsilcilerinin” katıldığı belirtilmektedir. Ancak “UNICEF”in açılımı yani “BM Çocuklara Acil Yardım Fonu” olduğu her iki haberde de yer almadığı gibi UNICEF’in çocukların temel insan hakları için faaliyet gösteren bir BM kurumu olduğu ve bu bağlamda ne tür etkinlikler yaptığı da belirtilmemiştir. Ancak mevcut haliyle haber mültecilerle ilgili düzenlenmiş ulusal bir mevzuatın ve insan haklarının korunması için faaliyet gösteren uluslararası bir kurumunun adının geçtiği ikinci haber niteliğindedir. Her iki haber de İHA kaynaklıdır. Bu haberlerin haricinde insan haklarının izlenmesi ve korunmasıyla ilgili faaliyet gösteren uluslararası mekanizmalar herhangi bir haberde yer almamaktadır.

Mülteci çocuklar da eğitim alacak

Ülkemizdeki mültecilerin çocukların eğitim alanındaki sorunlarına yönelik yapılan istişare toplantısının ilk bilgilendirme toplantısı yapıldı. Bilgi paylaşımı ve farklı fikirlerinde dinlendiği toplantıda çözüm ve öneriler dile getirildi.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2014/21 sayılı Yabancılara Yönelik Eğitim Öğretim Hizmetleri Genelgesinin yayımlanması ile birlikte ülkemizdeki mülteci, sığınmacı ve kitlesel akından etkilenen illerde yürütülecek çalışmalarla eğitime erişim ve kaliteli eğitim hizmetlerinin sunulmasının sağlanacağı bildirildi. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük başkanlığında düzenlenen istişare toplantısına, (UNICEF) Türkiye temsilcileri ve İl Milli Eğitim Müdürü Turan Akpınar'ın yansıra, Mersin, Şanlıurfa,

Kilis, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Mardin, Batman, Kahramanmaraş illerinin milli eğitim müdürleri katıldı. Açılış ve tanışmanın ardından toplantıda, önümüzdeki dönemde uygulamaların sorunsuz hayata geçirilebilmesi ve uygulamalarda birlik sağlanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığında görevli Selman İşık yeni genelgeyi tanıtarak yol haritası hakkında salondakilere bilgi verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, ülkemizde eğitim alamayan mülteci durumundaki çocukların, hızlı bir

şekilde yarım kalmış eğitimlerinin ülkemiz içerisinde devamını sağlayarak mevcut durumdaki çadır sınıfların artan göçe yeterli olmadığını sürekli sığınmacı grupların çoğalmakta olduğunu, gerek yükün azalması için gerekse mevcut standartlara göre eğitimin olması açısından bazı uygun görülen illerdeki okullarda öğrencilerin belirli mevzuat çerçevesinde eğitim görebileceklerini belirtti. Artan göç dalgası ile birçok sorunda beraberinde geldiğini çok iyi bildiklerini ifade eden Büyük, yeni çalışmalar yaptıklarının da altını çizdi. İHA

Tüm inceleme boyunca, insan haklarının korunmasıyla ilgili olarak uluslararası kuruluşların toplam dört haberde yer aldığı ve sadece üç kurumdan bahsedildiği tespit edilmiştir.

BMMYK'nin de belirttiği gibi, pek çok toplumda kadınlar ve kız çocukları belli risklerle karşılaşmakta, toplumdaki cinsiyet rolleri ve kendilerine biçilen konumlar nedeniyle erkelerin ve erkek çocuklarının eriştiği haklara erişememektedir. Yerinden edilme durumlarında bu riskler kadınlar ve kız çocukları

için, özellikle de ayrımcılık ve cinsel, cinsiyet temelli şiddetle bağlantılı olarak daha da etkili olabilmektedir.⁵³ Bu tespit yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyeli kadınlar için de geçerlidir.⁵⁴ Buna karşılık incelemesi yapılan yazılı basında Suriyeli kadın mülteciler hakkında yapılan haber sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır.

İncelenen haberler içinde cinsiyet eşitliğine hak temelli bir yerden baktığını söyleyebileceğimiz tek haber 21 Ağustos 2014 tarihli *Gaziantep Güneş* gazetesinde Gaziantep Barosu Adli Yardım Bürosu Müdürü Nuriye Nehir ile yapılan görüşmenin haberidir. Gazetenin birinci sayfasından verilen ve yedinci sayfasında devam eden haberde küçük yaşta yapılan evliliklere ve kuma sorununa değinilmekte, Gaziantep'te yaşanan sorunların en çok kadınları vurduğu belirtilmektedir. Bununla birlikte "*Gaziantep'te yaşayan kadınlar tepkiyi kocalarına değil de Suriyeli kadınlara gösteriyorlar*" denmektedir.



Hak Temelli Olmayan Yaklaşımlar: Sihirli Sözcük Olarak "Sağduyu"!

Yukarıda hak temelli bir bakış açısıyla yer verildiğini söyleyebileceğimiz sınırlı sayıdaki haber yerine haberlerde kullanılan ve çoğunlukla üst düzey yetkililerin ağzından manşetlerde ve alt başlıklarda büyük puntolarla aktarılan sihirli sözcük "*sağduyu*"dur. Sağduyu adeta her derde devadır! Sağduyulu olma çağrısı ilk bakışta olumlu bir yaklaşım gibi görünmektedir. Ancak sağduyulu davranması gereken ve haber içeriklerinde hoşgörü göstermesi gerekenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarıdır. Bu haliyle Suriyeli mülteciler bir yandan vatandaşlarının inisiyatifine terkedilmekte, diğer yandan vatandaşlarının sağduyulu olması durumunda Suriyeli mültecilerin ve aynı zamanda da yerel halkın barınma, çalışma, eğitim ve sağlık hakları alanında yaşadıkları sorunlar adeta bir çırpıda halledilebilecekmiş gibi bir tutum sergilenmektedir. Haberler, bu haliyle Suriyeli mültecileri hak sahibi özneler olarak görmeyerek ötekileştirdiği gibi, yerel halkın da temel haklardan mahrum kaldığını görmezden gelmektedir. Böylelikle Suriyeli mültecilere yönelik linç girişimlerinin de üstü örtülmektedir. Yapılan incelemede ana akım medya açısından *Sabah* ve *Hürriyet* gazetelerinde birer haber olmak üzere toplam iki haberde; yerel basında ise *Olay* gazetesinde sekiz, *Gaziantep Güneş* gazetesinde 13 ve *Gaziantep 27* gazetesinde sekiz haberde "*sağduyu*" sözcüğü kullanılmıştır.

⁵³ UNHCR, Women, Particular Challenges and Risks, <<http://www.unhcr.org/pages/49c3646c1d9.html>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 14.05.2015.

⁵⁴ UNHCR, Syrian refugee women fight for survival as they head families alone, News Stories, 8 July 2014, <<http://www.unhcr.org/53bb77049.html>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 14.05.2015.

Toplamda ise 31 haberde “sağduyu” sözcüğü ön planda yer alacak şekilde kullanılmıştır. Buna karşılık, sadece iki haberde “sağduyu” çağrısı ile birlikte suçun bireyselliğine dikkat çekilmiş ve bir kişi tarafından işlenen cezai bir eylemin, o kişinin ait olduğu bütün bir topluma genelleştirilmemesi gerektiği vurgulanmıştır.

Bu konudaki ilk örneğimiz *Sabah* gazetesinin 14 Ağustos 2014 tarihli “Provokasyona karşı sağduyu çağrısı” başlıklı haberdir. Ev sahibi Hıdır Çalar’ın Suriyeli kiracısı tarafından öldürülmesi üzerine başlayan linç girişimleriyle ilgili haber, gazetenin 17. sayfasında büyük puntolarla verilmiştir. Bu haberde çağrıyı yapanlar STK’lar, iş dünyası ve Gaziantep Valisi Erdal Ata’dır. Bu haberle birlikte Suriyeli mültecilerden uluslararası hukukta ve insan hakları literatüründe hiçbir yeri olmayan “misafir” sözcüğü de kullanılmaya başlamaktadır.



Provokasyona karşı sağduyu çağrısı

Adsız GÜNEBAKAN / SABAH

Gaziantep’te Hıdır Çalar’ın evini boşaltmasını istediği Suriyeli kiracısı tarafından bıçaklanarak öldürülmesinin ardından gerginlik dün gece de devam etti. Kentin sokakları savaşa alanına dönerken, onlarca Suriye plakalı araç tahrip edildi. Saldırılarda bazı Suriyeli sığınmacılar da bıçaklandı. Cinayete ilgili ilgili gözaltına alınan 4 Suriyeli ise tutuklandı.

‘PROVOKASYONA GELMEYİN’
Kentteki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Suriyelilere yönelik protestolar nedeniyle sağduyu çağrısında bulunarak şu mesajları verdi:

- Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık: Bunu kaosa dönüştürmemek gerek, provokasyona gelmeyelim.
- Bülbülzade Vakfı Suriye Yardım Koordinatörü Mahmut Kaçmaz: Bizde yakışan misafire sahip çıkmaktır. Kimse duyarsız değil. Suriyeliler de ferdi olaylara üzüliyor. İnşallah bu tür olaylar bir daha yaşanmaz.
- Sağlıklı Nesiller Yetiştirme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yener Doğruer: Bu insanlarla yıllardır iç içe yaşıyoruz. İçlerinde akrabalarımız da var. Zor dönemlerinde misafirlerimize yardım elimizi uzatmak zorundayız.

Ote yandan, Gaziantep Valisi Erdal Ata da yazılı bir açıklama yaparak herkesi soğukkanlı olmaya davet etti.

Hıdır Çalar’ın Suriyeli kiracısı tarafından öldürülmesinin ardından Gaziantep’te gerginlik dün de devam etti. Cinayete ilgili 4 Suriyeli tutuklandı. STK’lar ve iş dünyası vatandaşları provokasyonlara karşı uyardı

Hürriyet gazetesi ise 16 Ağustos 2014 tarihli baskısında “300 bin Suriyeli geldi acil önlem alınmalı” başlığı ile 12. sayfadan verdiği haberde “sağduyu” çağrısını Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Eyüp Bartık’ın ağzından vermektedir. Gerginliğin asıl nedeni ise hızla yükselen kira fiyatları olarak gösterilmiştir. Suriyeli mültecilerin, işçilerin maaşlarının düşmesine ve işsizliğin artmasına etki ettiği iddiasının ise ortamı germek için yapıldığı, Gaziantep’te herkese iş olduğu söylenmektedir. Sağduyulu olduğu takdirde sorunların çözüleceği ifade edilmektedir. Haberde 500 Suriyelinin Gaziantep’te iş kurduğu da belirtilmektedir. Ancak haberde sağduyu çağrısını yapan Gaziantep Ticaret Odası Başkanı’nın haricinde başka bir kişiyle, örneğin yerelde faaliyet gösteren bir işçi sendikasıyla, görüşme gerçekleştirilmemiş olması düşündürücü bir tercihtir.

‘300 bin Suriyeli geldi acil önlemler alınmalı’

Ceyhan KUBURLU

GAZİANTEP’te, son günlerde Suriyeli sığınmacılara yönelik gerginlik giderek tırmanıyor. 215 bini kayıtlı toplamda 300 bin civarında Suriyeli’nin yaşadığı tahmin edilen kentte, gerginliğin asıl nedeni ise hızla yükselen kira fiyatları. Hükümetin Gaziantep ile ilgili acil önlemler alması gerektiğinin altını çizen Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, “Şehirde kira fiyatları 2-3 kat artmış durumda. Suriyeliler uzun vadede kalıcı gibi duruyor. Bunlar için önlem alınmalı. Bir fabrika 100 Türk işçisi çalıştırıyorsa bunun 5’i Suriyeli olsun. Suriyeliler işsiz kalırsa gerginlik

daha da artabilir. Herkes sağduyulu davranmalı” dedi.

SAĞDUYULU OLMALIYIZ

Gerginliğin temel sebeplerinden birinin Suriyelilerin gelişi ile birlikte artan kira fiyatları olduğunu anlatan Eyüp Bartık, şu değerlendirmeyi yaptı: “İç karışıklığın başlamasının ardından ülkelerini terk eden binlerce Suriyelinin akın ettiği kent oldu. Tahmini 300 bin Suriyelinin yaşadığı Gaziantep’te kira fiyatları 2-3 kat arttı. Şehir merkezinden uzaktaki kiralar bile 500 liraya yükseldi. Bu gelişmeler de şehirdeki gerginliği tırmandırdı. Ancak sağduyulu olmazsak olaylar daha da büyüyebilir. Bu da bize daha çok zarar verir.” Suriyelilerin



Gaziantep’te işçi fiyatlarını düşürdüğü ve işsizliğe neden olmaya başladığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Eyüp Bartık, “Bunlar doğru değil. Gaziantep’te herkese iş var. Bunlar biraz daha ortamı germek için yapılan açıklamalar. Bugüne kadar 500 Suriyeli şehirde iş kurdu” dedi.

Yerel gazetelerde ise yetkililerin ağzından “sağduyu” çağrıları manşetlerden verilmiştir. *Olay* gazetesinin 14 Ağustos 2014 baskısında birinci ve ikinci sayfadan verdiği haber, Belediye Başkanı Fatma Şahin’in sağduyu çağrısıdır. Mülteci yerine “misafir” kelimesi ikinci kez ve bu sefer biraz daha vurgulu biçimde karşımıza çıkmaktadır.

ŞAHİN’DEN ‘GAZİANTEP’TEKİ GERGINLIK’ İÇİN VATANDAŞA SAĞDUYU ÇAĞRISI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlar arasında iki gündür süren gerginlikle alakalı basın açıklaması yaptı.

GAZİANTEP MİSAFİRPERVER!

Başkanı Şahin, yaklaşık 3 yıldan bu yana Gaziantep’lilerin Suriyeli sığınmacılara karşı güçlü bir misafirperverlik gösterdiğini kaydetti.

HERKES EVİNİN KAPISINI AÇTI!

Şahin, “Yaklaşık 3 yıldan beri herkes evini açtı, ekmeğini paylaştı. Hakikaten çok güçlü bir misafirperverlik gösterildi. Bunu bizim inançlarımız bizim medeniyetimiz bizi biz yapan değerler açısından çok önemli buluyorum. Bu topraklarda bu uygarlığın ve bu medeniyetin yaşanmış olmasının bir sonucu olarak görüyorum” dedi. **S.2’DE**

GAZİANTEP’TE DAHA ÖNCE DE EYLEMLER YAPILMIŞTI!

Gaziantep’te, son 2 aylık süreçte özellikle sosyal medya kanallarında kurulan gruplarda Suriyelilere protesto çağrısı yapıldı. Çağruların ardından kent merkezinde toplananlar, burada anılmayan polisler tarafından uyarılıp dağıtılarak protestoların büyümesi ve yayılması engellenmiş.

ÖNLEMLER GAZİANTEP’TE ARTTI!

Gaziantep Güneş gazetesi ise “sağduyu” çağrısını biraz daha geniş bir yelpazeden vermektedir. Vali, belediye başkanı, milletvekilleri, ticaret odası başkanının yanı sıra iki uzmanın görüşüne de yer verilmiştir. “Ortak mesaj” vurgusu yapılmaktadır.

ORTAK MESAJ SAĞDUYU

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Gaziantep'te 2 gündür yaşanan olaylarla ilgili çok önemli bir iddia ortaya attı. Twitter'de 22 bin takipçisi olan Erdoğan, kendi hesabından Gaziantep'teki cinayet olayı ile ilgili olarak provokasyon olabileceğine işaret etti.

HALKIMIZ TEMKİNLİ OLMALI

Erdoğan, "Son günlerde Esed'e bağlı gizli servis örgütü Muhaberatın Gaziantep'ti komplicece duyurulan alıyo ve yetkililerle paylaşıyorlardı. Halkımız tahriklere karşı temkinli olmalı" dedi. Gaziantep'te bir kişirin Suriyeli kinacı tasarımdan öldürülmesi ve ardından yaşanan olaylar yetkilileri haneleste geçirdi. Gaziantep'i milletvekilidir, belediye başkanları ve STK temsilcileri sağ duyu çağrısı yaparken, sen çarpıcı yorum Ak Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan'dan geldi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Erdoğan izendi twitter hesabından "Son günlerde Esed'e bağlı gizli servis örgütü Muhaberatın Gaziantep'ti komplicece duyurulan alıyo ve yetkililerle paylaşıyorlardı" şeklindeki paylaşımı Gaziantep'te yaşanan olayda provokasyon şüphesini ateşlere getirdi. Suriye konusunun sadece Türkiye'nin değil, Suriye'ye itimpa tüm ülkelerin sorununu olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bu olayı izlemek isteyenler var. Yanardağın sağduyulu olmasını ösye konusunu. 8-9 DA



Gaziantep 27 ise 14 Ağustos 2014 baskısında yine birinci ve ikinci sayfadan Gaziantep Valisi Erdal Ata ve Belediye Başkanı Fatma Şahin'in ağzından "sağduyu" çağrısı yapılmaktadır. Sağduyu çağrısıyla birlikte ön plana çıkartılan bilgi, "güvenlik önlemlerinin" artırılmış olmasıdır.

AMAN DİKKAT!

Ünalı Mahallesi'nde Hıdır Çalar'ın öldürülmesi ile tırmanan Suriyeli gerginliği, kentte yaşayanları da tedirgin etti. 200 binli aşkın Suriyelinin yaşadığı Gaziantep'te, protesto olaylarının yoğunlaştığı semtlerde güvenlik önlemleri artırıldı, bazı Suriyelilerin kamplara gönderilmesi gündeme geldi. Ünalı Mahallesi'nden başlayan ve bir çok mahalleye sıçrayan protestolar, taşı sopalı saldırılar üzerine Vali Erdal Ata açıklama yaptı.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTTI

ŞAHİN'DEN SAĞDUYU ÇAĞRISI

ÖNLEMLER ARTIRILDI

Yaşanan gerginlik sonrası olayların çıktığı semtlerin yanı sıra, Suriyeli ailelerin yoğun olarak yaşadığı mahalleler ile kent merkezinde güvenlik önlemleri artırıldı. Polis ekipleri, özellikle gece saatlerinde kalacak yeri olmayan Suriyeli'lerin gelebileceği parklar ile çevresinde de önlem aldı.

Vali Erdal Ata

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çıkan olaylar nedeniyle halka sağduyulu davranma çağrısında bulundu. Yaşanan sürecin geçici olduğunu ve 3 yıldır Suriyelilere kucak açılan kentte yaşayanların bazı kişilerce provoke edildiğini ifade eden Şahin, "Özellikle son 2 günde yaşanan olaylara baktığımızda bazen istenmeyen hadiseler oluşabiliyor. İstenmeyen bir hadise oluştuğu zaman bunu bir topluma ya da bütün Suriyeli'lere mal etmek ne insanı bir geçici bir durum, ne de vicdanı bir durum. Bu da en az zararla ve en az sorunu bu süreci yaşamak için de biz valimiz, başkanlarımız, emniyet müdürlüğümüz bütün kurumlar bu konuda çok büyük bir gayret gösteriyor" dedi.

>>>2 DE

Sağduyu çağrısı ile birlikte suçun bireyselliğine dikkat çeken ve bir olayın bütün Suriyelilere genellenmemesi gerektiğini vurgulayan sınırlı sayıda haber vardır. Bu haberler de üst düzey yöneticileri temel almaktadır. Olay gazetesinin 15 Ağustos 2014 tarihli baskısında birinci ve dördüncü sayfada, "Cezasını devlet verir!" başlığıyla yayımlanan haber Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Ahmet Uzer'in ağzından verilmektedir.

Ak Parti Gaziantep İl Başkanı Ahmet Uzer'in aynı açıklaması, Gaziantep Güneş gazetesinin 15 Ağustos 2014 tarihli baskısının yedinci sayfasında "Suç işleyenin cezasını devlet verir" başlığıyla yer almaktadır. Haberde Hıdır Çalar'ın öldürülmesiyle ilgili olarak "Yaşanan olayın yansımaları bir

topluma ya da bütün Suriyelilere mal etmek ne vicdani ne de insani bir olaydır” denmektedir. Ayrıca haberde “*Ensar olarak muhacir olan Suriyeli kardeşlerimize misafirperverlikle yaklaşmaya devam edecekler*” açıklaması da yer almaktadır. Türk Dil Kurumu (TDK) Sözlüğü’ne göre “ensar”, Arapça kökenlidir ve kelime anlamı olarak “yardımcılar”, “koruyucular” anlamlarına gelmektedir. Bununla birlikte tarihsel ve dini açıdan “*Hz. Muhammed’e hicret zamanında yardım eden Medineliler*”i işaret eden bir kavramdır. “Muhacir” ise kelime anlamı olarak “göçmen” anlamına gelmektedir. Sık bir şekilde Balkan göçmenleri için kullanılmakla birlikte “*Hz. Muhammed’e uyarak Mekke’den Medine’ye göç eden*” anlamında da kullanılmaktadır. Bu haberde de uluslararası düzeyde kabul gören insan haklarıyla ilgili temel argümanlar yerine “misafirperverlik” ya da dini çağrışımları olan kavramlar kullanılmaya devam etmektedir.

Köşe yazıları ve haberlerdeki kalıp yargılar, önyargılı ve ayrımcı söylem

Yazılı basında Suriyeli mültecilere yönelik köşe yazıları ve haberlerdeki hak temelli bakış açısından yoksunluğa, yaygın bir şekilde kalıp yargılar, önyargılı ve ayrımcı söylemler eşlik etmektedir. Kalıp yargıların ön planda olduğu ilk örnek Yılmaz Özdil’in 14 Ağustos 2014 tarihli *Hürriyet* gazetesinde yayımlanan “*2010 Hurmalar 2014 Tırmalar*” başlıklı köşe yazısıdır. Yazı, Ağustos 2010’da dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Gaziantep’teki miting konuşmasının eleştirisi üzerine kuruludur. Hükümetin Suriye ve buna bağlı olarak Suriyeli mültecilerle ilgili politikası eleştirilmektedir. Ancak başlık tipik bir kalıp yargı örneğidir: “Arap” denince akla “hurma” gelir. Ayrıca Yılmaz Özdil’in başlığından kullandığı “tırmalama” eylemi “Arap” ve “saldırganlık” arasında bir bağlantı kurmaktadır.



Yılmaz ÖZDİL

vozdil@hurriyet.com.tr

**2010
hurmalar
2014
tırmalar**

Ağustos 2010.
Gaziantep mitingi.

★

“Sevgili kardeşlerim...
Zaman tüneline geriye gidelim.
Ne yaptılar?
İçerde sanal tehditler, dışarıda
düşman ürettiler, endişelere maruz
bıraktılar, milleti korkuttular.
Ne dediler?
Türkiye’nin üç tarafı denizle,
dört tarafı düşmanla çevrili dediler.
Biz ne yaptık?

Onlar gibi ufuksuz değiliz.
Vizyonsuz değiliz.
Biz geldik, bu anlayışı yıktık.
Esad kardeşimle oturduk...
Mayınları temizledik.
Vizeleri kaldırdık, kapılarımızı
açtık.
Şimdi benim Gaziantep’li
kardeşim, istediği gibi Halep’e
gidiyor, Şam’a gidiyor. Halep’teki
Şam’daki Lazkiye’deki Hama’daki
Humus’taki kardeşim de, istediği
gibi Gaziantep’e geliyor.
Ne oldu?
Bütün o tehditlerin, korkuların
ne kadar boş olduğu ortaya çıktı.
Kim kazandı?
Gaziantep kazandı.
Vizyonumuzun en canlı tanığı
Gaziantep’tir.”

★

Ağustos 2014.
Gaziantep.

★

Ahali Suriyelilere saldırdı.
Şehir yanıyor.

★

E bu vizyonla Tayyip Erdoğan’ı
cumhurbaşkanı seçtiğimize göre...
Daha büyük vizyon sahibi olan Ahmet
Davutoğlu’nu başbakan yapmazsak,
ayıp bize yani.

İnsanlıktan çıkarmanın [dehumanisation] farklı biçimleri ve önyargılı, ayrımcı söylemler yerel medyanın köşe yazılarında da görülmektedir. *Olay* gazetesinin 13 Ağustos 2014 tarihli baskısında Tayfun Katırcı'nın yazısı önyargılı ve ayrımcı söylemler içermektedir. Tayfun Katırcı yazısında, kendisine “merhamet” gösterilen Suriyelinin, “merhamet”li ev sahibini bıçaklayarak öldürdüğünü iddia etmektedir. Buradaki “merhamet gösterme”, Suriyelileri hak sahibi özneler olarak görmemenin doğal bir sonucudur. Onlar ancak merhamet gösterilebileceklerdendir. Yazı bununla sınırlı kalmamakta, “her yerin Arapça tabela dolması”ndan yakınmakta, çarşıda Gaziantep’liden çok Suriyeli görünmesinden şikâyet etmektedir. Üstelik Suriyelilere hem devlet hem de BM yardım etmektedir. Bu ifadeler tipik bir yabancı düşmanlığı örneğidir. Zengin Suriyeliler fabrikalara ortak olmakta, araçları da Suriye plakalı olduğu için vergi bile ödememektedirler. “Şehitler ve Gaziler diyarı Gaziantep” ne hâle gelmiştir! Suriyeli mültecilerin Gaziantep’e sığınması ile şehit ve gaziler arasında bağlantı kurulması son derece tehditkâr bir üsluptur. Bu haliyle kent adeta Suriyeli mülteciler tarafından istila edilmiş ve kurtarılması gereken bir yer gibi gösterilmektedir. Kaldı ki, yazının sonuna doğru “Gaziantep’te Suriyeli iç savaşının çıkabileceği” belirtilmekte ve “Gaziantep şehir merkezindeki bu katil ruhlu Suriyeliler il dışına çıkartılsın” denmektedir.

SURİYE’Lİ SORUNU, KAN GÖVDEYİ GÖTÜRÜNCE Mİ ÇÖZÜLECEK?...

Gaziantep’te Suriye’lilerin karıştığı olaylara bir yenisini daha eklendi.

Suriye’li aileye zamanında merhamet gösterip evine kiraya alan bir ev sahibi, merhamet gösterdiği Suriye’li kiracısı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Gaziantep’te bu Suriye’li sorunu ne zaman çözülecek?

Gaziantep’te ne kadar Suriyeli oldu ki artık kendimizi Halep’te Sam’da veya Suriye’nin herhangi bir kentinde gibi hissedirken, artık Gaziantep’lilerden çok çarşıda Suriye’lileri görüyoruz.

Her yer de Arapça yazılar ve dukkânların üzerinde tanıtıcı reklam yazıları da çığ gibi artıyor.

Suriye’den gelip de Gaziantep’in lüks semtlerinden ev kiralayan ve mülk alan Suriye vatandaşı. Türk halkından daha rahat yaşam tarzı sürüyor.

Ayrıca, bu Suriye’lilere devlet ve BM tarafından da yardım yapılıyor.

Zengin Suriye’liler, fabrikalara ortak olup veya kendi işletmelerini kurarken, son model otomobillere de binmeyi ihmal etmiyorlar. Ayrıca bindikleri araçlar ise Suriye plakalı. Hiç kimse evrak sormuyor, vergi ödemiyorlar, sigorta yok, muayene yok.

Şehit ve Gaziler Dıyarı Gaziantep Suriye’lilerin gelmesiyle ne hale geldi.



TAYFUN KATIRCI

Kiralık evler 750 ile 1500 TL arası fiyatlarla yükseldi.

Yazık değil miydi Suriye’li kiracısı tarafından öldürülen 62 yaşındaki Hıdır Çarlar’a?

Daha kaç ev sahibi ve iş yeri sahibi ile işveren Suriye’liler tarafından öldürülecek veya yaralanacak?

Ancak kan gövdeyi götürünce mi bu sorun çözülecek?

Defalarca bu Suriye’li sorunu köşe yazımda ele almıştım.

Ancak, bu olayların kıkacağına da önceden tahmin ederek yetkililere seslenmeye çalıştım.

Ama kimsenin umurunda olmadı.

Buradan tekrar sesleniyorum, bu Suriye’li sorununa acilen bir çözüm bulunmalı. Yoksa yakın zamanda, Gaziantep’te Suriye’li iç savaş çıkabilir.

Sayın Koordinatör Vali Veysel Dalmaz, Sayın Valim Erdal Ata, Büyükşehir Belediye Başkanım Fatma Şahin ve öteki ilçe belediye başkanlarımla!

Bu konuyla ilgili kim üst makam ise onlarla temasa geçilip, acilen Gaziantep şehir merkezindeki bu katil ruhlu Suriye’liler il dışına çıkarılsın.

Gaziantep’li vatandaşlarımız çığından çıkmadan, hem Suriye’lilere hem de kendi öz evlatlarına yazık demeden, vah demeden bu konuya el birliği ile el atalım...

Haberlerde ve köşe yazılarında dikkat çekici olan bir diğer husus da damgalayıcı ifadelerdir. Bağlamı her ne olursa olsun, damgalama ve ayrımcılığın nedenlerinin ve sonuçlarının tüm dünyada benzer olduğunu söylemek mümkündür. Damgalama belli hastalıklar, davranışlar ya da pratiklerle bütünleştirilen insan gruplarının veya kişilerin diğerleri tarafından değersizleştirilmesi durumunda gerçekleşir. Sevimsiz bir iki olaya dâhil olanlar sık bir şekilde ayrımcılık deneyimiyle aynı biçimde damgalanırlar. Her ikisi de cinsiyetleri, cinsellikleri, etnik kökenleri ya da kötü madde kullanımı nedeniyle marjinalize edilen gruplar için daha da kötü olabilir.⁵⁵ Konuyu söylem düzeyinde ele aldığımızda Prof. Dr. Haydar Baş imzalı ve yine *Olay* gazetesinde yayımlanan köşe yazısını buna örnek göstermek mümkündür. Prof. Dr. Haydar Baş “İyilikten Maraz Doğar” başlıklı yazısında, Suriyelilerin kira vermediklerini, hastanelerde sıra beklemediklerini ve lokantalarda bedava yemek yediklerini belirterek “Bölge halkı işsiz aç ama Suriyeliler günden güne rahata kavuşuyorlar” demektedir. Yazıda esas soru şudur: “Bunların yaptığı insanlığa sığar mı?” Yazı tipik bir damgalama örneği olduğu gibi, insanlıktan çıkartma söylemiyle devam etmektedir. “Bunlar” ifadesi ile de “biz” ve “onlar” iyice derinleşmektedir.

⁵⁵ The Issue: Stigma & Discrimination, International Center for Research on Women (ICRW), 2015, <<http://www.icrw.org/what-we-do/hiv-aids/stigma-discrimination>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 14.05.2015.

İYİLİKTEN MARAZ DOĞAR

Gaziantep'te Ali Baba Mahallesi'nde Salı gecesi meydana gelen olaylarda bir vatandaşımız hayatını kaybetti. Türk ev sahibinin evinden çıkması için baskı yaptığı Suriyeli kıracılar 62 yaşındaki Hidir Çalar'ı bıcaqlayarak kayıplara karıştı.

Şanlıurfa'da, Kayseri'de, Gaziantep'te basına yansıyan benzer olaylar aslında ülke genelinin tablosu... Bölgeye yaptığımız gezilerde yurttaşlarımızın Suriyeliler konusundaki sıkıntılarına birebir şahit oluyoruz.

Suriyeliler şu anda sınır illerimizde nüfus olarak vatandaşlarımızla yarışır durumda. Kıra vermiyorlar, hastanelerde sıra beklemiyorlar,

lokantalarda bedava yemek yiyorlar.

Çalışma ücreti konusunda da çok düşük ücrete razı oldukları için artık Arapça konuşan tezgahçılar bölgede ön plana çıkıyor.

Bölge halkı işsiz, aç ama Suriyeliler gündem güne rahata kavuşuyorlar.

Gece çıkan olaylarda polisle çatışan halk, "Başbakan halimizi görün, biz onlara evimizi açtık, ekmeğimizi verdik, namusumuzu, canımızı emanet ettik. Bunların yaptığı insanlığa suğar mı?"



şeklinde tepkilerini dile getirdi.

Aynı Türk hükümetinin Suriyelilere sınırlarımızı kontrolsüz şekilde açarken, IŞİD'den kaçan Türkmencilere pasaportları olmadığı gerekçesiyle sınırın geçiş hakkı vermediğini hatırlatalım...

Halkımızı da anlamak mümkün değil. Onları bu noktaya taşıyan Başbakanı Antep halkı yüzde 60.48 oyla Cumhurbaşkanı olarak görmek istedi.

Şimdi kimi, kime şikâyet ediyorsunuz?

"Bu manzara, Güneydoğuyu gözden mi çıkar-dık" sorusunu aklara getiriyor.

Türkiye, açılım sürecinde Güneydoğudaki ağırlığını zaten yitirmişti. Bölgede Türk bayraklarını indirme cesareti gösterenlere rastlanmaktadır. Pasaport kontrolü yapılarak geçilen yerlerden bahsediliyor.

Gidişat federatif yapının konuşulduğu bugünlerde ortamın hazırlanışından başka bir mana ifade etmemektedir.

Örnek köşe yazılarının ardından, haberlerdeki önyargılı ve ayrımcı söylem örneklerine gelecek olursak, ilk örnek 13 Ağustos 2014 tarihli *Sabah* gazetesinin 38. sayfasında verilen haberdir. Haber, 20 Suriyeli mültecinin boğulmak üzereyken Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmasıyla ilgilidir, ancak başlık "*Ege ve Akdeniz'de mülteci avı*"dır. Burada, mülteciler avlanması gereken varlıklar olarak gösterilmekte ve insanlıktan çıkartılarak ötekileştirilmektedirler.

BODRUM'DA 20, İSPANYA'DA 500 KAÇAK

Ege ve Akdeniz'de mülteci avı

BODRUM'DA dün sabah biri kadın 20 Suriyeli mülteciyle birlikte Bitez'deki Kabakum koyundan harekete eden 7 metrelik fiber tekne, Kos adası açıklarında battı. Durumu fark eden balıkçılar hemen Sahil Güvenlik ekiplerini aradı.

İhbarı alır almaz üç botla teknenin battığı bölgeye gelen ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda, 20 mülteciyi boğulmak üzereyken kurtardı. Kaçakları Kos adasına götürmeye çalışan insan tacirleri ise aranıyor.

52 TEKNEYLE YOLA ÇIKTILAR

Benzer bir sorun İspanya'da da yaşandı. Yetkililer, Kuzey Afrika'dan tekneyle gelen 500'den fazla mültecinin yakalandığını açıkladı.

232 mültecinin dün sabah 23 tekneyle; 299 kişinin ise pazartesi günü 29 tekneyle Cebelitarık'ı geçmeye çalıştığı kaydedildi.

Yüzlerce Afrikalı mültecinin İspanya'nın Tarifa kenti limanında sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.



İSPANYA



TÜRKİYE

Gazetelerde önyargılı ve ayrımcı söylem üreten bir diğer unsur ise Suriyeli mültecilerin suçla ve yereldeki toplumsal sorunlarla özdeşleştirilmesidir. İncelemede, *Sabah* gazetesinde üç, *Hürriyet* gazetesinde beş, *Olay* gazetesinde beş, *Gaziantep Güneş* gazetesinde bir, *Gaziantep 27* gazetesinde dört olmak üzere, toplam 18 haber içeriğinin suça karıştığı iddia edilen Suriyeliler hakkında olduğu tespit edilmiştir. Örneğin 14 Ağustos 2014 tarihli *Sabah* gazetesinde üçüncü sayfada yer alan bir haberde "*Suriyeli kapkaççı*" haberi ironik bir şekilde verilmektedir. Habere göre bir kapkaç olayı sırasında çantasını bırakmayan kadını yerlerde sürükleyen Suriyeli kapkaççının mahkemede "*spor yapıyordum çantası koluma takıldı*" dediği ön plana çıkartılmakta ve başlık bilgi vermekten çok

küçümseyici bir ifadeyle olaya yaklaşmaktadır. Ayrıca Suriyeliler ve kapkaççılık birlikte ele alınmaktadır.

Kapkaççı değil sporcu!

Çantasını bırakmayan kadını yerlerde sürükleyen Suriyeli kapkaççı mahkemede "Spor yapıyordum, çantası koluma takıldı" diye savunma yaptı

Murat KARAMAN / SABAH

Adana'nın Yüreğir ilçesi Özgür Mahallesi'nde komşusu ile pazara giden 29 yaşındaki Hanife Yenice'ye arkadan yaklaşan kapkaççı, genç kadının omzundaki çantayı almaya çalıştı. Kadını yerde sürükleyen kapkaççı, çevredeki-lerin olayı fark etmesi üzerine çantayı bırakıp kaçmak istedi. Ancak çığlıkları duyan vatandaşlar zanlıyı yakalayıp polise teslim etti.

Tercüman yardımı ile ifadesi alınan Suriye uyruklu Ahmet Mustafa (26) suçlamayı kabul etmedi. Zanlının sorgusunda "Ben spor yapmak için çıkmıştım. Koşuyordum, yanından geçtiğim kadının çantasının askısı elimle takıldı. Koştuğum için de askı da benimle birlikte geldi. Kadın da yere düştü. Suçum yok, tek suçum spor yapmaktı" dediği öğrenildi. Ancak bu sırada savunma zanlıyı kurtarmaya yetmedi. "Yağma" suçundan adliyeye sevk edilen Ahmet Mustafa tutuklandı.



Hürriyet gazetesinin 18 Ağustos 2014 tarihli 20. sayfa haberi ise Suriyeli mültecilerin Gaziantep ve Konya'da suça karıştıkları gerekçesiyle getirildikleri Mardin yakınlarındaki kampta çıkan kavgayla ilgilidir. Gazeteye göre, 300 Suriyeli zaten suçludur ve burada da suç işlemişlerdir.



Sığınmacılar kavga etti: 7'si asker 13 yaralı

GAZİANTEP ve Konya'da çeşitli suçlara kanıştıkları gerekçesiyle 300 Suriyeli sığınmacının getirildiği Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı Akçatarla köyü yakınlarındaki kampta, önceki gece henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalışan asker, havaya ateş açtı. Kavganın devam etmesi üzerine jandarma ekipleri bu kez gaz bombalarıyla müdahale etti. Saat 02.00'ye kadar devam eden kavgada 7'si asker, 2'si kampta görevli özel güvenlik görevlisi, 2 kadın ve 2 çocuk olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı. Kampta kavgaya kanışan sığınmacılar, gece sabaha kadar otobüslerle aynı kamplara gönderildi. ■ Ahmet AKKUŞ / DHA

Hem *Hürriyet* hem de *Sabah* gazeteleri 22 Ağustos 2014 tarihli baskılarında, üç Suriyelinin Hatay'da kiradıkları evde silahla vurularak öldürüldüğü haberini vermiştir. Hemen ertesi gün 23 Ağustos 2014'te *Hürriyet* gazetesi söz konusu haberle ilgili olarak üç Suriyelinin öldürülmesine ilişkin fuhuş iddiasını ön plana çıkarmıştır. Suriyeliler bu haberde de cinayet ve fuhuşla birlikte ele alınmaktadır. Cinayet haberinin hemen arkasından, ertesi gün cinayetler fuhuş iddialarıyla ilişkilendirilerek verilmiştir.

Hatay'da 3 Suriyeli evlerinde öldürüldü

HATAY'DA 2'si kadın 3 Suriyeli, kiraladıkları evlerinde silahla vurularak öldürüldü. Alman bilgiye göre, bir yıl önce ülkelerindeki iç karışıklıktan kaçarak Antakya'ya geldikleri belirlenen M.A.A. (21) isimli Suriyeli genç, H.H. ve M.H. isimlerindeki iki Suriyeli bayanla birlikte üç katlı bir evin 3. katını kiralayarak burada yaşamaya başladı. Gelen su faturalarını vermek için kapıyı çaldığı 2 aylık kiracılarından yanıt alamayan ve içeriden gelen pis kokular üzerine yedek anahtarla eve giren ev sahibi 3 Suriyelinin cesetleriyle karşılaştı. Ev sahibinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası ekipleri, zanlıları tespit edebilmek için çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini topladı ve olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. İHA

Hatay'da 3 Suriyeli öldürüldü

HATAY'da 1 yıl önce 2'si kadın 3 Suriyeli, Antakya Meydan Mahallesi'nde ev kiralayarak oturmaya başladı. İddiaya göre ev sahibi geçtiğimiz günlerde su faturasını kiracılarına vermek için kapılarını çaldı fakat açan olmadı. Dün, yine kiracılarının yaşadığı eve gitti. Kapının açılmaması üzerine, yanındaki yedek anahtarla kapıyı açarak eve giren ev sahibi, 21 yaşındaki Mohammad A. A., H.H. ve M.H.'nin çürümeye başlamış cesedini buldu. Olay yerine gelen polis, 3 kişinin başlarından tabancayla vurularak öldürüldüğünü belirledi. ■ Ramazan ÇELİK/DHA

Hürriyet gazetesinin 21 Ağustos 2014 tarihli haberi ise "Suriyeli tecavüzü kalkışması" başlığı ile verilmiştir. Haber içeriğinde, Hatay'ın İskenderun ilçesinde 14 yaşındaki bir Suriyelinin sekiz yaşındaki bir erkek çocuğa tecavüz ettiği iddia edilmektedir. Her ikisi de çocuk oldukları için isimler verilmemiştir. Ancak tecavüz edildiği ileri sürülen sekiz yaşındaki çocuğun cinsiyeti erkek olarak verilirken, tecavüz eden 14 yaşındaki çocuğun cinsiyeti açıklanmamış ama Suriyeli olduğu belirtilmiştir. Bu haberde de Suriyeliler yine bir linç olayının merkezinde yer almakta ve bu sefer tecavüz suçuyla birlikte haberin konusu olmaktadır.



Suriyeli tecavüzü kalkışması

HATAY'ın İskenderun ilçesinde, 14 yaşındaki Suriyeli B.S.'nin, erkek çocuğu 8 yaşındaki A.C.'ye tecavüz ettiği iddiaları üzerine, önceki akşam Cumhuriyet ve Barbaros mahallelerinde gerginlik yaşandı. Çocuğun yakınları, her iki mahallenin ortasından geçen Mithatpaşa Caddesi'ndeki Suriyelilerin

işlettiği dükkanların önünde toplandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, geniş güvenlik önlemleri alırken, Suriyeli esnaf da işyerlerini kapatıp uzaklaştı.

'İSTİSMAR YOK'MUŞ

Hatay Valiliği, A.C.'nin annesinin polisi arayarak B.S.'nin oğluna tecavüz ettiğini ileri

sürdüğünü, şüphelinin gözaltına alındığını ve sağlık kontrolünden geçirilen A.C.'de cinsel istismara dair bir bulguya rastlanmadığını açıklasa da, B.S. tutuklandı. Gerginlik üzerine Suriyeliler işyerlerini açmadı, dükkanlarda asılı Arapça yazılar söküldü.

■ Ufuk AKTUĞ
Ramazan ÇELİK/DHA

Gaziantep'te ev sahibi Hıdır Çalan'ın kiracısı tarafından öldürülmesi olayını *Gaziantep 27* gazetesi, 13 Ağustos 2014 günü birinci ve ikinci sayfadan büyük puntolarla "EV SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜLER" başlığı ile vermiştir. Buradaki "ÖLDÜRDÜ(LER)" çoğul eki birden fazla Suriyelinin işin için de olduğu izlemine yaratmakta ve aslında bütün "Suriyelileri" hedef almaktadır. Ek olarak haber abartılı biçimde verilmekte ve "ev sahibinin 40 yerinden bıçaklandığı" yazılmaktadır.

6 Suriyeli Hıdır Çalar'ı 40 yerinden bıçakladı

EV SAHİBİNİ ÖLDÜRDÜLER

Evimi boşalt' dediği 6 Suriyeli tarafından 40 bıçak darbesiyle öldürülen Hıdır Çalar'ın yakınları ve mahalle sakinleri isyan çıkardı.

OLAY GECE OLDU

Suriyeliler mahalleden götürüldü

Olay gece saatlerinde Ünalı Mahallesi 3 Nolu Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evi bulunan Hıdır Çalar, evini boşaltması istediği ve bilmediği Suriyeli kiracıları evden tahliye etmesini istedi. Ancak 6 Suriyeli, Çalar'ın evden çıkmasını engellemek için ona 40 kez bıçak darbeleri yağdırdı.

Ünalı Mahallesi'ni ayağa kaldıran cinayette kıyamet koptu. Polis, gece pazı bombaları ve basınçlı suyla müdahale ederek sonda durduğu gerginlik, öğle saatlerinde öldürülen kişinin cenazesi için toplanmasıyla yeniden limandı. Ünalı Mahallesi'nde oturan vatandaşlar, "Şehidimizin öcünü alacağız. Fatma Sahnini istiyoruz. Biz Suriyeli istemiyoruz. Kurban bağışlamış gibiyi boğazladılar. Allah'tan korkun. Allah'ı kitabı seven bunu yapmaz" diyerek tepki gösterdi. Burada Çalar'ın 40 bıçak darbesiyle öldürülen zanlılardan 4'ü gözaltına alındı, 2'sini ise yakalamasına çalışılıyor.

OĞLUNDAN İNANILMAZ İDDİALAR

Hıdır Çalar'ın cenaze namazında gözyaşları sel oldu

Gece olayı haber aldığı eve gelenleri ve balkonun cesediyle bulduğunu söyleyen Fatma Çalar, "Edinmiş miyim mi? Bir parası olsun. Bir polis çağırarak tutanak tutunmuş, daha sonra bu bombalarla zıya etmişler. Ceb telefonları çaldılar, isimleri kayıtları yoktu. Durumları kötü. --> 2 DE

Hıdır Çalar'ın öldürülmesi haberi *Gaziantep Güneş* gazetesinde ise 13 Ağustos 2014'te birinci sayfadan "Korkulan Oldu" başlığı altında, "Gaziantep'te yetkililerin tüm uyarılarına rağmen yine Suriyeli dehşeti yaşandı" denilerek verilmiştir. Haber böylelikle Suriyeliler ve dehşet arasında süre giden bir bağ kurmaktadır.

KORKULAN OLDU

Gaziantep'te yetkililerin tüm uyarılarına rağmen yine Suriyeli dehşeti yaşandı. Ünalı Mahallesi'nde evini Suriyelilere kiraya veren Hıdır Çalar, önceki gece Suriyeli kiracıları tarafından öldürüldü. Olay gecesi mahalleye giden emniyet güçleri geniş güvenlik tedbirleri alırken, mahalleli ayağa kalktı. Cinayetin ertesi günü ise aynı mahallede oturan iki Suriyeli, mahalleli tarafından linç edildi. Kardeşlerden birisi ağır şekilde yaralandı. Polis ekipleri olay yerine intikal ederek Suriyeli vatandaşları mahalle sakinlerinin elinden zorlukla aldı. Suriyeli kardeşler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve TOMA yerleşti.

EVİMDEN 'ÇIK' DEDI

Önceki gece yaşanan ve kiracı olan Suriyeli vatandaşlara kirasını ödemediği için 'evimden çık' diyen ev sahibi Hıdır Çalar hayatını kaybetti. Mahalle sakinleri yaşanan bu olaylar sonrasında bir türlü sakinleşemiyor. Cinayet günü yaşanan büyük gerginlik polis ekiplerinin yoğun çalışmasıyla durdurulmuştu. TOMA ekiplerinin görev aldığı mahallede kalabalık zorlukla yaşandı. Sakinleşemeyen halk dün de Hıdır Çalar'ın cenazesinin defnedilmesi öncesinde iki Suriyeli kardeşle saldırdılar. Suriyelilerden biri başından ağır darbeler aldı. Polis ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle birlikte Suriyeli kardeşler vatandaşların elinden alındı ve 112 ambulans servisleriyle hastaneye götürüldü.

MAHALLE AYAKLANDI

Olay akşam 21:30 sularında Ünalı Mahallesi 3 Nolu sokakta meydana geldi. İddiaya göre Hıdır Çalar, kiracıları olan Suriyeli sığınmacılar ile bir takım sorunlar yaşamaya başladı. Hıdır Çalar, Kirasının zamanında ödenmemesi üzerine Suriyeli sığınmacılardan kirasını ödemediklerini ve evinden çıkılmalarını istedi. Ünalı Mahallesi 3 No'lu sokakta bulunan evine kirasını almak için ve Suriyeli mültecilerle konuşmak için gelen Hıdır Çalar, Suriyeli sığınmacılar ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hıdır Çalar, kiracıları olan bir Suriyeli tarafından başına ve vücuduna aldığı balta darbeleri ile hayatını kaybetti.

Olay gazetesi de 16 Ağustos 2014 tarihli birinci ve altıncı sayfadan yayımladığı haberinde “Gaziantep’te Suriyeli Gerginliği Bitmiyor” başlığını büyük puntolarla vermekte ve “Yine Olaylar Çıktı” demektedir.



Suriyelilere yönelik ötekileştirmenin bir başka biçimi ise Gaziantep’te yaşanan toplumsal sorunların faturasını Suriyeli mültecilere çıkarma yönündedir. Bunu için sık bir şekilde **vatandaş röportajları** yoluyla Gaziantep’teki yerel halkın söylemlerine yer verilmekte ve toplumsal sorunların kaynağının Suriyeli mülteciler olduğu söylemine meşruiyet kazandırılmaya çalışılmaktadır. Ana akıma baktığımızda, *Sabah* gazetesinde toplumsal gerginliklerle ilgili iki haberde, *Hürriyet* gazetesinde ise toplumsal gerginliklerle ilgili üç, kira artışlarıyla ilgili bir ve iş ve istihdamla ilgili dört haber olmak üzere toplam sekiz haberde sorunların kaynağında Suriyeli mülteciler vardır. Yerel basında durum daha vahimdir. *Olay* gazetesindeki dokuz haberde toplumsal gerginliklerin kaynağında Suriyeli mülteciler vardır. *Gaziantep Güneş* gazetesinde Suriyeli mülteciler, toplumsal gerginliklerle ilgili olarak 12, kira artışlarıyla ilgili olarak dört, iş ve istihdamla ilgili olarak iki haber olmak üzere toplam 18 haberde sorunların kaynağında yer almaktadır. *Gaziantep 27* gazetesinde ise toplumsal gerginliklerle ilgili 11, kira artışlarıyla ilgili iki, iş ve istihdamla ilgili olarak da beş haberde sorunların kaynağında Suriyeli mülteciler vardır. Toplam 55 haber toplumsal sorunlarla Suriyeli mülteciler arasında bağ kurmaktadır.



Hürriyet gazetesi 16 Ağustos 2014 tarihli haberinde toplumsal gerginlikler ve Suriyeliler arasında bağ kurarken suç işleyen Suriyelilerin de sınır dışı edileceğini belirtmektedir.

SURİYELİ ÖNLEMLERİ

Suriyelilerin kaldığı bina ve işyerlerine yapılan saldırılar, Kahramanmaraş ve Adana'nın ardından Gaziantep'de de meydana gelen gerilim güvenlik birimlerini harekete geçirdi. Riskli bölgelerdeki Suriyeliler güvenli mahalle ve bölgelere taşınacak. Suç işleyen Suriyeliler de sınır dışı edilecek.



Suriyeli aileler otobüslerle Gaziantep'i terk ediyor.

Fevzi KIZILKOYUN / ANKARA

SON zamanlarda Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan Suriyelilerle ilgili olayların artması üzerine alarm çaldı. Kontrol dışında özellikle metropol kentlere yerleşen Suriyeliler kayıt altına alınmaya başlandı. Sokakta kalan, dilencilik yapanlar, önce kayıt altına alınıyor ardından da kamplara gönderiliyor. Başta İstanbul, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep olmak üzere sokaktaki

Suriyeliler kamplara gönderilmeye başlandı. Kentte çıkmak istemeyen Suriyeliler ise Valilik ve yerel yönetimlerin belirlediği yerlere yerleştiriliyor.

GÜVENLİ YERE NAKİL İllerde kiralaçıdan evlerde yaşayan, işyeri açan, ucuz işçilikle sanayi, tatım ve diğer sektörlerde çalışan Suriyeliler ise oluşan tepkilere karşın daha güvenli mahalle ve bölgelere nakledilecek.

Güvenlik birimlerinin kontrolündeki güvenli mahalle ve bölgelere gönderilecek. Olası bir saldırının önüne geçilmesi için Suriyelilerin bir arada kontrol altına alınmaları sağlanacak. Polis ve güvenlik birimleri, bu bölgelerde 24 saat esasına uygun denetim yapacak. Böylece hangi bölgede, hangi mahallede, hangi evde kaç Suriyeli yaşadığı bilinecek. Kalacak ev, gidecek yerleri olmayan Suriyeli aileler ise uygun banma merkezlerine yerleştirilecek.

Gaziantep durulmuyor

GAZİANTEP'de, Suriyeli bir kişinin, ev sahibini öldürmesiyle başlayan olaylar devam ediyor. Sokağa çıkan bir grup, çöp konteynerlerini devirip Suriyeli plakalı araçlara zarar verdi.

Kilis tedirgin

KİLİS Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde önceki gece, mahalle sakinleri ile Suriyeliler arasında çocuk yüzünden tartışma çıktı. 2 kişi gözaltına alındı. 75 Suriyeli başka yere nakledildi.

Suç işleyen gönderilecek

SURİYELİLERİN korutkları suç olaylarını önüne geçilmesi için de çalışma yürütüyor. Daha önce suç işlenmelerine rağmen kayıtları tutulmuşluğun haklarında herhangi bir ceza uygulanmayıp, uyarıya yetinen Suriyeliler artık sınır dışı edilmeye başlandı. Suç işledikten sonra sınır dışı edilen Suriyeliler ikinci kez Türkiye'ye giriş yapamayacak.

19 Ağustos 2014 tarihli *Gaziantep 27* gazetesinin yedinci sayfasındaki haber ise "Kiralılar cep yakıyor" başlığı altında, "Vatandaş ve emlakçılar, Suriyeli mültecilerin kente gelmesinin ardından ev kiralılarının arttığını ve gerginliğin bundan kaynaklandığını söyledi" şeklindeki sözlerle yer verilmekte ve geçim şartlarının zorlaştığı ifade edilmektedir.

Kiralılar cep yakıyor

Vatandaş ve emlakçılar, Suriyeli mültecilerin kente gelmesinin ardından ev kiralılarının arttığını ve gerginliğin bundan kaynaklandığını söyledi.



Çok sayıda Suriyeli mültecinin yaşadığı Gaziantep'te Suriyelilerden kaynaklı birçok sorun baş gösteriyor. Gaziantepli vatandaşlar ve emlakçılar, sorunların ana temelini ekonomik boyutlu olduğuna dikkat çekti.

İKİ KATINA ÇIKTI

Emekli olduktan sonra Gaziantep'te emlakçılık yapmaya başlayan Kadir Taşdelen, Suriyeli sığınmacıların Gaziantep'e gelmesi ile birlikte ev kiralılarının iki katına çıktığını belirterek, "Suriyeli mültecilerin Gaziantep'e gelmesiyle emlak piyasasına şöyle bir yansımaları oldu. Ev kiralılar 500 lirayken Suriyeli-

ler geldiği zamandan itibaren kiralılar bin lira oldu. İşçi konusunda da bizim vatandaşlarımız 40 liraya çalışırken Suriyeliler 20 liraya çalışmaya başladı. Bizim vatandaşlarımız işsiz kaldı. Bizim Suriyelilerin konumu maddemki bize sığınmışlar, devlet bunları bir yerde toplayacak, Türkiye bir kampta bunlara yardımcı olacak. Gelip de Gaziantep'in ya da diğer illerin içerisine girip karmakarışık olduktan sonra ister istemez bu durum huzur bozuyor" dedi. Suriyelilerin şehirden çıkartılıp uzak bir noktada barındırılması gerektiğini ifade eden Taşdelen, "Suriyeliler, ev tutarken bir aile ile eve giriyor daha sonrasında da

ise evin içerisinde 40 kişi oluyor. Bu da ister istemez huzursuzluğa neden oluyor. Bu Suriyelilere bizim hükümetimiz, devletimiz kucak açmışsa bunların bir yerde toplu olarak barındırılması ve toplu olarak bakılması gerekiyor" diye konuştu.

GEÇİM ŞARTLARI ZORLAŞTI

Suriyeli mültecilerin şehre gelmesi ile birlikte geçim şartlarının zorlaşmasına dikkat çeken Hüseyin Alkaya isimli vatandaş ise şu şekilde konuştu: "Suriyelilerin ilk geldiklerinde bizler kucak açtık ve duruma karşı değildik. Suriyeliler buraya gelince ev fiyatları yükseldi. 200 liralık evler 400 lira oldu, 400 liralık evler de 800 lira oldu. Dükkan kiralıları da yine aynı şekilde. Ben kendim oturduğum yere 50 lira verirken dükkan sahibi beni çıkartıp Suriyelilere aynı yer 150 liraya verdi. Vatandaşımız da ev aramakta, bulmakta zorluk çekiyor. Ev kiralılar yüksek. Asgari maaş alan bir kişi 500 lira kira verebilir mi? Bu koşullarda geçinmek çok zor." İHA

Gaziantep 27 gazetesinde 20 Ağustos 2014 tarihinde, ikinci sayfada yayımlanan bir başka haberde “Mülteci dilenciler bıktırdı” başlığı altında, dilenen ve sayıları çok fazla olduğu iddia edilen Suriyeli mültecilerden şikâyet edilmekte ve yine bir başka toplumsal sorunla mülteciler arasında bağ kurulmaktadır.



19 Ağustos 2014 tarihli *Gaziantep Güneş* gazetesi ise beşinci sayfadaki haberinde tam sayfa olarak “Gerilimin ana sebebi KİRALIK EVLER” başlığı altında, kiralardaki artış Suriyelilerin gelmesine bağlanmaktadır.



20 Ağustos 2014 tarihli *Gaziantep 27* gazetesinin birinci ve yedinci sayfadan verdiği ve vatandaş röportajlarına dayanarak yapılan özel haberde ise başlık, “Burası Antep mi, Suriye mi?” olarak atılmıştır. Haberde kira artışlarından, işsizliğe, Suriyelilerin vergi ödememesine, fiyatlardaki artışa ve güvenliğe kadar her türlü toplumsal sorun Suriyeli mültecilerin kente gelmesiyle bağlantılandırılmaktadır.



- Güvenlik Endeksli Bakış Açısı

Gerek ana akım medyada ve gerekse yerel basında ön plana çıkan bir başka konu güvenlidir. Medyada yer alan haberler açısından Suriyeli mülteciler açıkça bir güvenlik sorunu olarak görülmektedirler. Buna karşılık hem Suriyeli mültecileri hem de yerel halkı yakından ilgilendiren barınma, çalışma, eğitim ve sağlık hakları ile ilgili sorunlara güvenliğin insani boyutunu temel alan bir bakış açısı söz konusu değildir.

Uluslararası insan hakları belgelerinde ve hukukunda çerçevesi çizilen insan hakları “epizodik” bir yaklaşım içindedir. Bu yaklaşım kapsamında, insan hakları hukuku, hakları ihlal edenle edilen arasındaki ilişkiyi düzenlemektedir. Ancak bu ihlâlîin yaşandığı evren çoğu zaman göz ardı edilir. Oysaki insanların temel haklarıyla ve özellikle de en kırılgan gruplardan biri olarak mültecilerle ilgili süreç, sık bir şekilde öngörülemez, zamana yayılan, dinamik bir süreçtir. Daha da ötesi, belirli bir toplumsal çevrenin içinde gerçekleşmektedir. Dolayısıyla genel olarak insan haklarıyla ve özel olarak mültecilerin haklarıyla ilgili süreç, içinde bulunulan evrenin anlaşılmasını gerektirir. Bunun için de insan hak ve özgürlükleriyle ilgili sorunlara daha geniş bir perspektiften yaklaşmak, günümüzde neredeyse bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu açıdan bakıldığında “insani güvenlik” kavramı ve bu kavram çerçevesinden sunulan yaklaşımlar, bizlere insan hakları ve özgürlükleri ve özel olarak mültecilerin hak ve özgürlükleriyle ilgili sorunları daha geniş bir çerçeveden anlayıp çözebilmemiz için yardımcı olabilir. İnsani güvenlik kavramı, kökenleri daha eski zamanlara, hatta BM İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin giriş kısmına kadar dayandırılmakla birlikte, ilk kez kapsamlı bir biçimde BM İnsani Kalkınma Teşkilatı’nın (UNDP) 1994 yılındaki İnsani Kalkınma Raporu’nda kapsamlı bir şekilde yer almıştır.

UNDP 1994 İnsani Kalkınma raporu, insani güvenliği “korkudan azade olma” ve insani kalkınma süreçleriyle bağlantılı olarak “muhtaçlıktan azade olma” olarak tanımlamaktadır. Buna paralel olarak insani güvenlik yedi ana başlık altında ele alınmaktadır: Ekonomik güvenlik, gıda güvenliği, sağlık güvenliği, çevre güvenliği, kişisel güvenlik, toplum güvenliği ve politik güvenlik.⁵⁶ Özetle, ekonomik güvenlik bireylerin yaşamlarını sürdürebilecekleri temel geçim kaynaklarının garanti edilmesini; gıda güvenliği herkesin fiziksel ve ekonomik açıdan temel gıdalara erişimini; sağlık güvenliği hastalıklardan ve sağlıksız yaşam tarzlarından korunmayı; çevre güvenliği doğanın tahrip edilmesinin önüne geçilmesini; kişisel güvenlik bireyin devlet, devlet dışı aktörler ya da diğer bireylerin fiziksel şiddetinden korunmayı; toplum güvenliği kültür kaybının önlenmesi ve etnik şiddetten arınmayı ve politik güvenlik ise insan haklarından tam olarak faydalanmayı içermektedir.⁵⁷ İnsani güvenlik yaklaşımı giderek artan oranda mültecilerle ilgili sorunların anlaşılması ve çözümlenmesi amacıyla da benimsenen bir yaklaşımdır.⁵⁸ Bu yaklaşımı kısaca güvenliğin insanileşmesi olarak da tanımlamak

⁵⁶ The United Nations Development Program, “Human Development Report 1994”, for the United Nations Development Programme (UNDP), New York Oxford University Press, 1994, s.23-24

⁵⁷ The United Nations Development Program, “Human Development Report 1994”, a.g.e, s. 23-33

⁵⁸ Alice Edwards and Carla Ferstman, “Humanising non-citizens: the convergence of human rights and human security”, in Human Security And Non-Citizens, Ed. Alice Edwards, Carla Ferstman, Cambridge University Press 2009, s.3-46; Astri Suhrke, “Human security and the protection of refugees”, in Refugees and forced displacement: International security, human vulnerability, and the state, Ed:Edward Newman and Joanne van Selm, The United Nations University Press, 2003, s.93-108; Mehreen Afzal, “Rethinking Asylum: The Feasibility of Human Security As New Ratione Personae Protection”, JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW & POLICY Vol. III,

mümkündür. Ayrıca günümüzde insani güvenlik kavramı sadece yukarıda kısaca açıkladığımız yedi başlıktan ibaret değildir. Koruma, cinsiyet eşitliği, devletin hesap verilebilirliği gibi çok yönlü bir boyut kazanmıştır.⁵⁹

Buna karşılık alışlagelmiş güvenlik, güvenliği askeri ya da polisiye bir güvenlik anlayışına indirgemekte ve güvenliği “ulusal ya da milli güvenlik” ve “kamu güvenliği” olarak sınırlandırmaktadır. Yazılı basında Suriyeli mültecilerle ilgili alınan tedbirlerle ilgili haberlerin, insani güvenlikten çok alışlagelmiş güvenlik bakış açısıyla sunulduğu aşikârdır. Gaziantep’te ev sahibinin Suriyeli kiracı tarafından öldürülmesi üzerine çıkan olaylarla ilgili olarak alınan tedbirlere ilişkin incelemesi yapılan toplam 27 haberde, alınan önlemler alışlagelmiş güvenlik önlemlerinden bahsetmektedir. 33 köşe yazısının 13 tanesi alışlagelmiş güvenlik anlayışıyla kaleme alınmıştır. Bu haliyle genel olarak mülteciler, özelde ise Suriyeli mülteciler bir güvenlik sorunu olarak görülmekte ve bir kez daha ötekileştirilmektedirler.



Alışlagelmiş güvenlik anlayışını haberin içeriğinin yanı sıra görsellerde de görmek mümkündür. 23 Ağustos 2014 tarihli *Hürriyet* gazetesinin 20. sayfasında verilen ve Suriyeli mültecilerle ilgili olarak Ankara’da özel olarak yapıldığı belirtilen toplantının haberindeki fotoğraf gerçekten düşündürücüdür. Fotoğraf haberin başlığını ve içeriğini de gölgede bırakacak nitelikte olup, tehditkâr bir görüntü sunmaktadır. Fotoğrafta yer alan isimler ve konumları şu şekildedir: Fotoğrafın üstünde solda MİT Müsteşarı Hakan Fidan, ortada Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Abdullah Atay, sağda Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz. Onların altında haberin yapıldığı dönemin Başbakan yardımcısı ve AFAD’dan sorumlu Bakan Beşir Atalay ve onun altında Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hulusi Akar, yanında da Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler. Fotoğrafta yer alan üst düzey sivil ve askeri yetkililerin hepsinin isimleri de yer almaktadır. Fotoğrafta yer alan üç üst düzey general ve istihbarattan sorumlu müsteşarın haricinde iki sivil bakandan birisinin de Milli Savunma Bakanı

A student-run publication at the University of Pennsylvania; Ian McGrath, “Enhanced refugee registration and human security in northern Ecuador”, Research Paper No. 198, Policy Development and Evaluation Service United Nations High Commissioner for Refugees, January 2011

⁵⁹ Bkz: Journal of Human Security Studies, Japan Association for Human Security Studies, Vol. 2(1). Winter 2013; Human Security ‘More than an Abstract Concept’ — for Hungry Family, It’s Food on the Table, for Refugee, It’s Shelter from Conflict, General Assembly Told, UNHCR, 4 June 2012, GA/11246, <<http://www.un.org/press/en/2012/ga11246.doc.htm>> web sitesinde mevcuttur. Son erişim 14.05.2015.

olması, Suriyeli mültecilerin sorunlarından çok askeri bir operasyon tartışması yapıldığı izlenimi vermektedir!



Yukarıda aktardığımız haberdeki görselin bir benzeri "Suriyelilerin suç işleme oranı düşük" başlığı ile bu sefer 24 Ağustos 2014 tarihli *Sabah* gazetesinin 21. sayfasında kullanılmıştır. Haber hem görsel hem de içerik bakımından alışlagelmiş güvenlik anlayışının tipik bir yansımasıdır. Görsel, güvenlikten sorumlu olanları öne çıkarırken, Suriyeli mülteciler de suçla birlikte ele alınmaktadır.

Suriyeliler'in suç işleme oranı düşük

TÜRKİYE'DEKİ
Suriyelilerle ilgili sorunların ele alındığı üst düzey toplantıdan önemli kararlar çıktı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Suriyeliler arasında adli olaylara karışma ve suç oranının oldukça düşük olduğuna vurgu yapılırken, "Birtakım kışkırtmalar ve yoğun dezenformasyon ile yabancı düşmanlığı ve ayrımcılık körüklenmektedir" denildi. Toplantıda, Suriyelilerden kaynaklanan fuhuş, dilencilik ve ikinci evliliklerin önlenmesi için de gerekli adımlar atılması benimsendi. ANKARA

SURİYE ZİRVESİNDE ÖNEMLİ TESPİT:



Önceki gün düzenlenen toplantıda alınan kararları AFAD açıkladı.

Yukarıdaki haberlerin bir benzerine yerel basında da karşılaşmak mümkündür. İlk örnek, 15 Ağustos 2014 tarihli *Olay* gazetesinin birinci ve üçüncü sayfasından verilen haberdır. Görselde, ortada Gaziantep Valisi Erdal Ata, solunda Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ve AFAD İl Müdürü Sinan Atakan sağında ise Gaziantep İl Jandarma Alay Komutanı Albay Adnan Arslan ve Gaziantep İl Emniyet Müdürü Ali Gezer görülmektedir. Fotoğrafta güvenlikten sorumlu üst düzey isimler yine sivil yöneticilerle aynı karede yer almıştır. Haberin içeriği de fotoğrafta paralellik taşımaktadır. Haberin

içeriğinde Suriyeli mültecilerle ilgili alınan önlemlerin neredeyse tamamının polisiye önlemler olduğu anlaşılmaktadır.

GAZİANTEP'TE YAŞAM KOŞULU KÖTÜ OLAN SURIYELİLER TAHLİYE EDİLİYOR AGLATAN DÖNÜŞ

Gaziantep Valisi Erdal Ata son günlerde kentte Suriyelilere yönelik protesto gösterileri ve yaşanan olaylara ilişkin beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emniyet Müdürü Ali Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Arslan ve AFAD İl Müdürü Sinan Atakan ile birlikte basın toplantısı düzenledi

TAHLİYE 20 GÜN SÜRECEK!

SURIYELİLER GAZİANTEP'TEN GÖNDERİLİYOR!

GAZİANTEP VALİSİ ERDAL ATA

Yaşam koşulları kötü veya risk altında olduğu saptanan ailelerin tahliye edilmesine başlandı.

KAYIT ALTINTA ALINMIŞ 215 BİN SURIYELİ VAR!

Vali Erdal Ata, Gaziantep'te 34 bini 4 ayrı kampta olmak üzere kayıt altına alınmış 215 bin Suriyeli'nin yaşadığını ifade etti

KAMPLARA GÖNDERİLİYORLAR!

İstasyon Meydanı'nda toplanan Suriyeli mülteciler, AFAD ekipleri tarafından otobüslerle Mar'din'in Nusaybin ve Şanlıurfa'ya Vanuşçitli ilçelerine taşınıyor.

Şehir merkezinde başlıbaşına ve metruk yerlerde yaşamlarını idame ettiren Suriyeli sığınmacılardan belar olanların Nusaybin'e gönderileceği belirtildi.

● AYRINTILAR SAYFA 2'DE

GAZİANTEP karşıtlı 4. Gün

15 Ağustos 2014 tarihli *Gaziantep Güneş* gazetesi de yukarıdaki resmin bir benzerini "Ata: Abartıldığı gibi değil" başlığıyla ve tam sayfa olarak dokuzuncu sayfadan vermiştir. Haberin içeriğine bakıldığında yine alınan polisiye güvenlik önlemlerinden bahsedilmektedir.

Ata: Abartıldığı gibi değil

Gaziantep Valisi Erdal Ata son günlerde tırmanan olaylara ilişkin düzenlediği "Suriyeli sığınmacılar ve asayiş olaylarını değerlendirme toplantısı"nda herkesi yakında ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Aynı görsel *Gaziantep 27* gazetesinin 15 Ağustos 2014 tarihli baskısında manşetten büyük puntolarla "SON NOKTA KONULDU" başlığı ile verilmiştir. Fotoğrafta güvenlikten sorumlu isimler yine sivil yöneticilerle aynı karededir. Fotoğrafta birlikte verilen haberde öne çıkartılan konular doğrudan polisiye güvenlik önlemleri hakkındadır. Haberde Vali Ata'nın "Suça karışan, halkımızın huzurunu bozan Suriyelerin yaptığı hiçbir olaya müsaade edilmemektedir. Farklı olaylarla, münferit olayları bahane ederek, halk içerisinde infial uyandırarak, asayiş tehdit edecek mahiyette, farklı yönlerle

sürüklemek isteyen kişi ve grupların vatandaşımızın destek olmamalarını temenni ediyorum” dediği belirtilmektedir. Haberin sonunda Suriyelilere yönelik linç girişimleri onaylanmamaktadır. Ancak, gerekçe “asayiş”tir!

600 adreste 7 bin 800 civarındaki Suriyeli sığınmacıların daha sağlıklı ve uygun yaşam koşullarında misafir etmek üzere nakletmeye başladık.

İzinsiz açılmış olan tüm işyerleri kapatılacaktır. İşyeri olarak faaliyet gösteren gayrimenkul sahiplerinin de konuya gereken hassasiyeti göstermelerini bekliyoruz, izinsiz işyeri açma taleplerinin önlenmesi konusunda bizlere yardımcı olmalarını istiyoruz.

Konut olarak iskan izni olmayan yerlerin de asla konut olarak kiraya verilmemesini, verenerler hakkında da ilgili belediyelerimizin bundan sonra gerekeni yapacağına bilinmesini istiyoruz.

Toplumda özellikle kadın, çocuk ve gençlerimizi bu yolla sokağa dökmek isteyen, olayların içine çekmek isteyen kişi ve gruplara karşı tüm vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını bekliyorum.

SON NOKTA KONULDU

Gaziantep Valisi Erdal Ata, son günlerde yaşanan olaylar ve gelişmelerle ilgili düzenlediği basın toplantısında son noktayı koydu. Sağduyu çağrısını tekrar eden **Vali Ata**, “Suça karışan, İhalkımızın huzurunu bozan Suriyelilerin yaptığı hiçbir olaya müsaade edilmemektedir. Farklı amaçlarla, münferit olayları bahane ederek, halk içerisinde infial uyandırarak, asayiş tehdit edecek mahiyette, farklı yönlerde sürüklemek isteyen kişi ve grupların eylemlerine; vatandaşlarımızın destek olmamalarını temenni ediyorum” dedi.

Beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Emniyet Müdürü Ali Gezer, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Arslan ve AFAD İl Müdürü Sinan Atakan ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Vali Erdal Ata, Gaziantep'te 34 bin 4 ayın kampta olmak üzere kayıt altına alınmış 215 bin Suriyeli'nin yaşadığını ifade etti. Gaziantep'lilere çağrıda bulunan Ata, “Zaman zaman bize gelen elektronik postalarda Suriyelilere müsamaha gösterildiği, onların korunduğu, adeta suç işlemelerine göz yumulduğu gibi yaygın kanaatler var ancak bunların hiç birisi doğru değildir. Suç işleyen kim olursa olsun, gerekli yasal işlem yapılmaktadır” diye konuştu. >>2'DE

Güvenliğin bu alışlagelmiş hali, beraberinde komploteorilerini getirmektedir. *Olay* gazetesinin 18 Ağustos 2014 tarihinde birinci sayfadan verdiği haber “Gaziantep’i Esad mı karıştırıyor?” diye sormakta ve “Gaziantep’teki olayların arkasındaki gücün Esad yanlıları olduğu ileri sürüldü.” denilmektedir.

10 günden bu yana Suriyelilerin yüzünden Türkiye'nin gündemine oturan Gaziantep'teki olayların arkasındaki gücün Esad yanlıları olduğu ileri sürüldü.

GAZİANTEP’İ ESAD MI KARIŞTIRIYOR?

OLAY
ÖZEL HABER

ESAD YANLILARI TARAFINDAN KİŞİRTİLDİĞİ İDİDASI GÜNDEMİ SARSTI

10 GÜNDÜR KİŞİRTİLER GAZİANTEP’TE NELER OLUYOR?

OLAYLAR BİTMEK BİLMİYOR!

Gaziantep’te 10 günden bu yana sürekli Gaziantep, Suriyelilerin çatışmaları Türkiye'nin gündeminden bir türlü düşmezken, bu olayların arkasındaki gücün Hafız Esad yanlılarının olduğu iddia ediliyor. Bir ev sahibinin Suriyeliler tarafından öldürülmesinden sonra bardağı taşıran son damla olurken, genellikle Perilkaya, Vatan, Alibaba Karayılan, Ünaldu, Çıksorut ve Şehreküstü mahallelerinde oturan Suriyelilere karşı özel bir düşmanlık ortaya çıkartıldığı belirtildi. ● AYRINTILAR SAYFA 4’TE

Güvenliğin alışlagelmiş hali, sadece devlet kaynaklı haberlerde değil STK'larla ilgili haberlerde de kendisini göstermektedir. *Gaziantep Güneş* gazetesinin 21 Ağustos 2014 tarihli "Sağduyu Çağrısı" başlıklı haberi bunun somut bir örneğidir. Haberde STK'ların yaptığı açıklamaya geniş bir şekilde yer verilmiştir. Açıklama Gaziantep İmam Hatip Liseleri Mezunları Derneği Başkanı İsmail Bono tarafından okunmuştur. Buna göre "Esed'in emriyle ülkemize gelen ve karışıklık çıkartan ajanlarında bulunduğu bir gerçektir". Habere göre yaşanan olaylardan nemalanmak isteyen provokatörler vardır ve bunların arasında "Esed" emrinde çalışan ajanlar da bulunmaktadır. "Halkımızın arasında bu olayları suistimal eden fırsatçılar da vardır. Bu fırsatçılar ülkemize sığınan Suriyeli kardeşlerimizi çok düşük ücretle çalıştırarak iç huzurumuzu bozmuşlardır. Bir de bu yerli fırsatçıların yanında Gezi Olayları'nda yaşandığı gibi Suriyeli kardeşlerimizi bahane ederek ülkemizi zayıflatma çabaları içine girmişlerdir". Böylelikle Gezi Olayları da işin içine çekilmiş ve hem ulusal hem uluslararası bir komplonun içinde olduğumuz söylenmiştir.



Üretilen haberlere benzer şekilde köşe yazılarında da komplo teorileri ve alışlagelmiş güvenlik anlayışının örnekleri mevcuttur. *Gaziantep 27* gazetesinin 18 Ağustos 2014 tarihli baskısında birinci sayfasından verilen köşe yazısı bunun tipik bir örneğidir. Köşe yazısı aynı zamanda *Gaziantep 27* gazetesinin de sahibi olan Yazar Ökkeş Özekşi'ye aittir. Ökkeş Özekşi "Ne Zaman Uyanacağız" başlıklı yazısında "Tehlike Çanları Çalıyor" alt başlığında Gaziantep'le ilgili olarak koyu karakterlerle "Ajanların, casusların cirit attığı bu kentte, provokasyona açık kişilerin harekete bazı mahallelerdeki tepkilerden okuyabiliyoruz" demiştir. İsmi yazmak istemediği bir kişinin ağzından ise –ki yazının

sonundan bu kişinin Halep'ten Gaziantep'e geldiğini, ancak daha sonra Gaziantep'i ve hatta Türkiye'yi terk ettiğini anlıyoruz– “Esad ajanları şehirde cirit atmaktadır”.



ÖKKEŞ ÖZEKSİ
okkesozeksi@hotmail.com

HAFTAYA BAKIŞ

NE ZAMAN UYANACAĞIZ

Suriyeliler konusunda artık eskiye yönelik birşey yazmanın anlamı yok diye düşünüyorum. Artık şunları yazdık, bunları söyledik, uyardık filan demeyeceğiz. Zamanında diyebileceğimiz dedik zaten. Bu konuda gazetemizin arşivine bakmak yeterli. Net bir şekilde ifade etmek gerekirse, Suriye politikamızın başından beri yanlış olduğunu ve bu yanlışta ısrar ettiğimiz için, şimdi içinden çıkılmaz bir noktaya geldiğimizi söylemem yeterli olacaktır. Şimdi geçmiş bir kenara bırakıyor ve başka bir uyanıda bulunmak istiyorum. Çünkü Suriyeliler konusunda maalesef işin şekli değişiyor. Haliyle olan Gaziantep'e oluyor. Bu zamana kadar Ankara merkezli talimatlarla yürütülmeye çalışan Suriyeliler yüzünden, şehrimiz çok ciddi bir tehlikenin kucağına atılmış. Siyasilerin bilinen ve görülen gerçeklerden uzak, siyancı, uyuşmanasına konteyntir ve çadır kent dışında izin verilmesi gerekirken, tam tersine tüm Suriyelileri misafir statüsüne koyma hatası, şehirde kontrolün elden kaçırılması, bu yönde uyanılara kulak tıkaması, Gaziantep'e gelecek adina indirilen en büyük darbedir. İşin trajikomik yanı ise, bu konuda iş dünyasının uzur Suriyeli işçi sevdası, ev ve işyeri sahiplerinin ağzından

davranışı bu şehre ciddi manada sıkıntı yarattı. Öyle bir başboşluk yarattı ki, kimse Gaziantep'in yarınını düşünemedi göremedi.

GAZİANTEP İÇİN TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Ve maalesef işte o yamnlr dedğimiz, bugünler pat diye karşımıza dikiliverdi. Çünkü artık eski yanlışlar ve hatalar yüzünden, Gaziantep'in Dünyanın en başboş şehirlerinden birisi haline getirildiğini görüyoruz uzulerek. **Ajanların, casusların cirit attığı bu kentte, provokasyona arak kişilerin harekete geçirildiğini bazı mahallelerdeki tepkilerden okuyabiliyoruz.** Şehirde öyle başboşluk var ki, daha ne olduğunu ve ne yaptıklarını bir türlü anlayamadığımız Suriyeli muhalifleri, Fevzi Çakmak Bulvarında duvarları çevrilmiş hükümet binasına sadece bakarak geçebiliyor. Akıyl mahallesinde bir tv binasının sınır ötesi yayalar için hastane haline getirildiğini duyuyoruz hayret edersesine. Şehrimizin birçok bölgesinde 1910 yıllarının faaliyet gösterdiğine ayırt beyan sosyal medyada şahit olabiliyoruz endişeyle.

HERKES OLANLARI SEYREDİYOR

Herşey gözler önünde oluyor ama halk olarak caresiz gözlerle sadece seyrediyoruz. Bakan'lar, Milletvekilleri, Valiler, Belediye Başkanları, Kaymakamlar, Emniyet yetkilileri, Sanayi ve Ticaret Odaları, Siyasi partiler, Demekler, STK'lar, medya, yerel tv'ler ve tüm şehir. Herkes sadece seyrediyor olup bitenleri. Kimse elini taşın altına koymuyor. Kimse tehlikeyi görmek istemiyor, veya ciddiye almıyor. Varsa yoksula arsaçılık, varsa yoksula yeşil alanları, eğitime

ayrılan arsaları ele geçirip konut yapmak, varsa yoksula rant hesapları... yani inanılmaz bir vurdumduymazlık, inanılmaz bir başboşluk.

BU KADAR AYMAZLIK OLMAZ

İnanın kimse farkında değil. Gaziantep elden gidiyor, herkes seyrediyor. Ve bu seyir halindeki Gaziantep'in, Kurtuluş savaşından beri elde ettiği kahramanlık ünvanı, yavaş yavaş etkisini kaybediyor, umursanıyor yok. Son yıllarda tarihi ve kültürel yöndeki gelişmeleri Dünyaya duyurduğu sesi kısılma-ya başlamış hala herkes arsa ve rant derlindedir. Yüksek gelirli kent ve ülke ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı parlayan Güneş'in önünü olumsuz bulutlar kaplamış, herkes nasıl olsa ağırlı diye bekliyor. Bankalar pusuya yatmış, en küçük bir olumsuzlukta düğmeye basacak, ama kimse oralı değil. Şehirde terör sesleri geliyor, bunun işaretleri şimdilik bazı mahallelerde veriliyor ama herkeste ki aymazlık devam ediyor. Son 10 yılda kültür ve sanat etkinlikleriyle, Zeugma Müzesiyle, yemekleri, kebabları ve baklavalarıyla yerli yabancı turistlerin uğrak noktası haline getirilen kent, sırf Suriye politikası nedeniyle üzerine **KIRMIZI** işaret konulabilecek noktaya getirilmiş, inanın kimseler farkında değil.

BEYAZ ANTEPİLİLER B PLANI YAPIYOR

Ne yazık ki, Gaziantep'te herkes bir yıl tutturmuş gidiyor, şehrin sahibiyim diye ezenler, odalar, demekler, STK'lar küçük hesaplarla uğrasınlar, şehrin sakinleri için uluktaki tehlikeyi kimse görmek istemiyor. Gaziantep kırıması ve dengesi bozulan bir şehir olırken, çok değil 5-6 ay sonra bu günlerin

aracağı kent haline gelme tehlikesi kimsenin umurunda değil. Şehrin önde gelenleri ve beyaz Antepliler B planı yapma hesabı güderken, doğup büyüdüleri kentin göz göre göre, ciddi tehlikenin içine atılmasını hiç umursamıyorlar.

ESAD'IN AJANLARI ŞEHİRDE CİRİT ATIYOR

Kimse, inanın hiç kimse umursamıyor bunları. Toplu geçmişte umursanmadığı gibi... Bakın size bir gerçek söyleyeyim, Gaziantep'in yakın gelecekte nasıl bir tehlike altına gireceğini anlayın. Halep eski Belediye Başkanı ülkesinde olayları çıkardığını önceden sezdiği için çocuğunu göçüştürüp 3 yıl önce Gaziantep'e gelmişti. Büyükşehir belediyesinde danışmanlık yapıp sonra Üniversiteye geçti. Şimdi bu kişi **(İsmi yazmak istemiyorum)** bir süre önce sessizce Gaziantep'ten ayrıldı başka ülkeye gitti. Üniversiteden samimi olduğu bir dostu giderken söylediği sözler, işte yukarıda anlatmaya çalıştığım tehlikenin habercisi niteliğinde. Çünkü bu eski belediye başkanının söylediğine göre, Gaziantep artık yaşanılacak şehir olmaktan uzaklaşıyor. Bu şehir casus ve ajan kaynıyor. Görevleri bu şehri karıştırmak, insanları birbirine düşürmek. Çünkü Esad Gaziantep'i Halep'e çevirmeye niyetinde. İnlanılmaz senaryolar yapıyor. Kimsede bunun farkında değil...

Evet... Bu sözleri söyleyen kişi, topko bir zamanlar tehlikenin geldiğini gördüğü Halep'i terk ederek Gaziantep'e gelen kişi. Ve şimdi tehlikenin geldiğini göremek Gaziantep'i hatta Türkiye'yi terkeden bir kişi. YORUM SİZLERİN.

Hepinize iyi haftalar..

Gaziantep Güneş gazetesinin 19 Ağustos 2014 tarihli baskısında yayımlanan İbrahim Özbakır imzalı “Sığınmacı Meselesi” başlıklı köşe yazısında da artan işsizlikten ve kiralardan Suriyeliler sorumlu tutulmaktadır. Yazıya göre; bu durum halkın galeyana gelmesine yol açmıştır, bir takım “provokasyonların” etkisiyle de halk sokağa dökülmüştür. İşte tam bu noktada köşe yazısında aniden yine Gezi Olayları belirmektedir ve “Bu noktada aynı Gezi olaylarında olduğu gibi halkın bir takım hassasiyetlerini suistimal ederek toplumsal kargaşa çıkarmak isteyen bir takım güç odaklarına fırsat vermemeliyiz” denmektedir. Özetleyecek olursak Gezi Parkı protestoları dâhil Gaziantep'teki olaylar yazara göre, “bir takım güç odaklarının” işidir.

Son günlerde şehrimizin en büyük sıkıntısı şüphesiz Suriyeli sığınmacılardır. Resmi kayıtlara göre 300 binin üzerinde sığınmacı şehrimize akın etmiştir. Şehrimizin imkanları göz önüne alındığı zaman bu kadar mülteciyi misafir edebilmemiz mümkün değildir. Kontrolsüz biçimde şehrimize kabul edilen Suriyeli mülteciler ister istemez şehirde bazı dengelerin bozulmasına sebep olmuştur. Ellerinde nakit parayla gelen mülteciler, ilk zamanlarda piyasayı canlandırdılar. Bu da esnafın yüzünü güldürdü. Özellikle emlak piyasası çok hareketlendi. Aşırı talep emlak fiyatlarını ve kiralara uçurdu. Nerdeyse kiralık ev bulmak imkansız hale geldi. Piyasadaki işgücü sıkıntısı da açılmaya başladı. Suriyeli mülteciler şehrimize gelmeden önce piyasada müthiş bir işçi sıkıntısı çekiliyordu. Şu anda nasıl kiralık

İBRAHİM ÖZBAKIR

SİĞINMACI MESELESİ



ev bulanamıyorsa o zamanlarda aynı şekilde çalıştırılacak adam bulunamıyordu. İş fazlalığından dolayı işçi yevmiyeleri normalin çok üstüne çıkmış, performans ise normalin çok altına inmişti. Suriyeli mültecilerin gelmesiyle daha önce iş beğenmeyen kardeşlerimiz bu sefer işsiz kalmış oldular. Kiraların artması ve işsizlik sıkıntısı bir kesimi çok derinden etkiledi. Dikkat edildiği zaman olaylar şehrimizin belirli bölgelerinde sıkışmış vaziyettedir. En son yaşanan cimayet olayını

bahane ederek Suriyeli mültecilere saldırı hareketleri başladı. Şu zamana kadar bir çok üzücü olayda (Terör, ekonomik krizler, vs.) sessiz kalan vatandaşlarımız, bu olaylarda galyana gelerek şehrimizde misafir ettiğimiz Suriyeli mültecilere karşı ciddi bir baskı kurmaya başladı. Peeki şu zamana kadar bundan çok daha büyük olaylarda bile böylesine ciddi bir halk hareketi görülmemişken, neden şimdi böyle olaylar yaşanmaya başladı? Bunun sebebi tamamen ekonomik temeldir. Kiraların artan ve

buna ek olarak işsiz kalan vatandaşlarımız bir takım provokasyonların da etkisiyle sokaklara dökülmeye başlamışlardır. Bu noktada aynı Gezi Olaylarında olduğu gibi halkın bir takım hassasiyetlerini suistimal ederek toplumsal kargaşa çıkarmak isteyen bir takım güç odaklarına fırsat vermemeliyiz. Biz misafir olan din kardeşlerimiz daha toleranslı davranıp, haklı ile haksızı ayırt edebilmeliyiz. Unutulmamalıdır ki bu kadar büyük bir göç dalgasında elbette sap ile saman birbirine karışacaktır. Bu kadar insanın birdenbire yeni geldikleri bir ülkeye bu kadar çabuk adapte olmaları beklenemez. Bu noktada kötü niyetli mülteciler ayrılanmal ve toplumsal huzuru tekrar sağlanabilmesi için mücadele edilmelidir.

Olay gazetesinin 22 Ağustos 2014 tarihli baskısında Ali İhsan Türkyiğit imzalı ve “Gaziantep ve Bölgede Oyunlar” başlıklı köşe yazısı bir yandan alışlagelmiş güvenlik anlayışının diğer yandan ise önyargılı söylemlerin bir başka tipik örneğidir. Her şeyden önce Mardin ve Hatay civarında Arapça konuşanların, Nusayri yani Arap Alevisi olmalarıyla, aynı zamanda Esad rejimine ve Esad rejiminin

istihbarat örgütü El Muhaberata yakın olmaları arasında bir bağ kurmaktadır. Karmaşık bir güvenlik tartışması sunulmakta ve komplo teorileri üretilmektedir.

GAZİANTEP VE BÖLGEDE OYUNLAR

Arapça bilen yıllardır pek yoktu. Her dili öğrenmek mübah, Arapçaya heves etmek ise yobazlık zannedilirdi.

Mardin ve Hatay civarında Arapça konuşanlar vardı. Mardin tarafındakiler tahsisizdi ve kamu kurumları Arapça bilen personel ihtiyacını Nusayri vatandaşlar arasından karşıladı.

Kurumlarda çalışan Arapça bilen personelin mezhepçilik yaptıkları, yaşadığı ülkesine değil Beşar Esad rejimine ve El Muhaberat'a yakınlık duydukları ortaya çıktı.

Hala güvenlik kurumları aynı açmazın içinde- dir. Bir taraftan hükümeti yıpratmak için fırsat kollayan cemaatçiler, diğer yandan mezhepçiler,

ellerinden gelen fenalığı yaparken bunlara bir de yeter sizlerin hatalarını eklendi. Kaos bölgeye bağra bağıra geldi. Şehirlerdeki düzenliliği ve kayıtsızlığı gidermek için amaçlanan yeni kamp inşası bugünden yarıma kolayca yapılmadığı için sorun büyüdü.

Suriyelilere karşı eylem yapılacağı bilinmesine rağmen önlenmedi. Olay çıkacağı her vatandaş bilirken nedense bir tek görevli ama sorumsuz olanlar bilemedi.

Çevik kuvvet yağmak yerine, istihbaratın o gurupların içine girmesi gereğini bile bile ihmal ettiler. Şimdilik ortalık durulmuş gibi görünü-



yor. Ancak tekrar çıkacak olaylarda kan dökiürse mülki amirler ve surlu sorumluların canı yanacaktır.

Vatandaşın kusur bulmak beyhudedir. Kolayca kandırılan gençler yerine görevini yapmayan veya yapamayanlardan hesap sorulmalıdır.

Basındaki tüm şişirmelere rağmen istihbaratımızın yeterliliği açıktır. Mükemmel olduğu için Bakan yapılması düşünülen müsteşar hala örgütünü revize edememiştir.

Emniyetin cemaatten temizlenmesi ise ham hayaldir. On iki yıldır cemaatin insafına terk edi-

len kurumun, bir çırpıda temizlenme beklentisi mantık dışıdır.

Zaten HSYK seçimlerinde cemaat başarılı olursa eski hesaplar açılacak ve yarış, iktidarı ne demekmiş tüm ülke yaşayacaktır.

Tabii ki sorumlu iktidardır. İşini yapmayanlardan hesap sormak onların görevidir. Yıllar önce dikilen fidanın dallarının kurumunda bile uzaması iktidarın sorumluluğudur.

Yabancı ajanların cirit attığı, istedikleri kurn-pası kurdıkları dikkate alınrsa her an yeni hareketlenmeler beklenmelidir. Daha iki gün önce suya zehir atıldı yalanının yarattığı panik unutulmamalıdır.

- Haberlerin Sosyal Üretimi ve Medyanın Ötekileştirici Rolü

Yazılı basında incelemesi yapılan 177 haberden 70 tanesi doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı, Gaziantep Valisi, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı, Gaziantep İl Emniyet Müdürü, Kaymakam, iktidar partisi dâhil olmak üzere siyasi partilerin Gaziantep il temsilcileri veya milletvekilleri gibi önemli siyasi figürlere, Gaziantep'teki iş dünyasının önde gelen isimlerine veya iş dünyasıyla yakından bağlantılı Ticaret Odası Başkanı gibi önemli figürlere referans vermektedir. Suriyelilerin yaşanan olaylar karşısında ne hissettiğine sadece üç haberde yer verilmektedir. Ancak bu üç haberden de sadece bir tanesi sıradan bir Suriyeli mültecinin verdiği beyana dayanmaktadır ki o da Türkmen'dir. Diğer iki haberin kaynağı Suriye muhalefetinin üst düzey temsilcileridir ve her iki haberde de hükümet yanlısı açıklamalar yer almaktadır.



Devlet erkânı veya siyasi bir kişiliği bulunmayan ya da herhangi bir meslek odasını temsil etmeyen ünlü isimlere dayandırılarak ise toplam üç haber yapılmıştır. Bunlardan iki tanesi yazar Ahmet Ümit ile üçüncüsü ise gazeteci Fatih Altaylı ile yapılan görüşmedir. Her üç haber de *Gaziantep Güneş* gazetesinde yayımlanmıştır. Sivil toplum örgütleri sadece 15 haberde yer almaktadır. Bunlardan üç tanesi insani yardım haberidir. 11 tanesi ise STK'ların yaptığı basın açıklamalarına dayanmaktadır. Bu haberlerden üç tanesi *Gaziantep 27*, üç tanesi *Gaziantep Güneş* ve beş tanesi de *Olay* gazetesinde yer almaktadır. Yukarıda da örnekleri verdiğimiz üzere, bu haberlerden sadece altı tanesi hak temelli STK'ların basın açıklamalarıdır. Hiçbir haberde STK'ların görüşü ve özellikle de mültecilerin insan hakları için faaliyet gösteren hak temelli STK'ların görüşü alınmamıştır. Uzman görüşüne sadece bir

haberde *Gaziantep Güneş* gazetesinde yer verilmiştir. Hepsi olumsuz olmak üzere sıradan vatandaşlara dayandırılarak yapılan haber sayısı da sadece sekizdir.

Yazılı basının bu hali, Stuart Hall, Chas Critcher, Tony Jefferson, John Clarke ve Brian Roberts tarafından eleştirel medya teorileri kapsamında geliştirilen “birincil tanımlayıcı” ve “ikincil tanımlayıcı” kavramlarıyla uyum göstermektedir. Buna göre birincil tanımlayıcılar tartışmalı konularda kendisine danışılan ve görüşlerine başvurulmuş yüksek statülü kişilerdir. İkincil tanımlayıcı ise birincil tanımlayıcılar tarafından çerçevelenen haberleri yeniden üreten yani haber kaynağı olarak söz konusu yüksek statülü kişilere dayanan medyadır. Medya böylece hâkim ideolojiyi yeniden üretmektedir.⁶⁰ Benzer bir yorum Teun A. van Dijk’dan hareketle, Majid KhosraviNik tarafından “sembolik elitler” kavramı ile yapılmıştır. Sembolik elitler olarak medyaya erişim sağlayan ve kontrolü ele geçiren politikacılar, gazeteciler, âlimler, yazarlar, yönetmenler ve uluslararası düzeyde etkili olan medyanın politika yapımcıları hegemonik hikâyeleri yeniden üretmekte ve yeniden yaratmaktadır.⁶¹ Aşağıda bunun örnekleri yer almaktadır.

Sabah gazetesinin 23 Ağustos 2014 tarihli 14. sayfadaki dönemin Başbakan Yardımcısı ve AFAD’dan sorumlu Bakanı Beşir Atalay’ın “Suriye’ye en çok yardım yapan üçüncü ülkeyiz” açıklamasının yer aldığı haber içeriği bunun ilk örneğidir. Haber en yetkili ve üst düzey siyasetçilerden birinin ağzından verilmiştir.



Jandarma’da devir teslim

Org. Abdullah Atay Jandarma Genel Komutanlığı görevini dün Org. Servet Yörük’ten devraldı. Atay’ın ilk mesaisi Suriye toplantısı oldu.

“Suriye’ye en çok yardım yapan üçüncü ülkeyiz”

BAŞBAKAN
Yardımcısı Beşir Atalay’ın başkanlığında Suriyeli sığınmacılarla ilgili yapılan toplantıya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Hulusi Akar, Jandarma Genel Komutanı Org. Abdullah Atay, Genelkurmay İkinci Başkanı Org. Yaşar Güler, MİT Müsteşarı Hakan Fidan katıldı. Atalay, Suriyelilerin 22 kampa kaldığını söyledi. İllerdeki



Beşir Atalay

Suriyeli sayısının 1 milyon 140 bin olduğunu belirten Atalay, Güneydoğu’da sosyo-politik değişim yaşandığını ve çıkan olayların büyütüldüğünü kaydetti. Atalay, “2014 Küresel İnsani Yardım Raporu’na göre en çok insani yardım yapan ülkeler sıralamasında Türkiye, ABD ve İngiltere’nin ardından 3’üncü. 2013’te 1.6 milyar dolarlık harcama yaptık. BM’den 233 milyon dolar destek geldi. 69 bin Suriyeli öğrenci eğitim görüyor. 5 milyon 400 bin Suriyeli tedavi edildi” dedi. ANKARA

⁶⁰ Stuart Hall, Chas Critcher, Tony Jefferson, John Clarke, Brian Roberts, *“Policing The Crisis: Mugging, The State, And Law And Order”*, The Macmillan Press Ltd, Reprinted edition 1982, s.53-74; Ayrıca bkz: Bob Franklin, Martin Hamer, Mark Hanna, Marie Kinsey and John E. Richardson, *“Primary definition”* in Key Concepts in Journalism Studies, SAGE Publications Ltd, First published 2005, s.196-197.

⁶¹ Majid KhosraviNik, “The representation of refugees, asylum seekers and immigrants in British newspapers during the Balkan conflict (1999) and the British general election (2005)”, Discourse Society, SAGE Publications, 2009 20: 479.

Gaziantep 27 gazetesinin 15 Ağustos 2014 tarihli baskısında, birinci ve ikinci sayfada geniş bir şekilde yer alan haberinde iş ve siyaset dünyasının önde gelen isimleri yer almaktadır.

İş dünyası Suriyeliler için temkinli konuştu

Vali Erdal Ata ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Suriyeliler yönelik yapılan eylemlerle ilgili yaptığı sağduyu çağrısına oda ve dernek başkanları da destek verdi.

ADIL KONUKOĞLU  SOĞUKKANLI OLUN	CAHİT NAKİBOĞLU  SAKİN VE YAPICI OLUN	AHMET TIRYAKOĞLU  ORTAK AKILLA ÇÖZÜLÜR	AHMET UZER  HALKI KÖŞKÜRTÜYÜR
SEDAT ÖZDİNCİ  DEVLET ÇÖZER	ABDULLAH SARI  ALLAH YAR-DIM ETSİN	G SO Başkanı Adil Konukoglu, "Şehirimizde yaşanan bu tarz munferit olayları genele mal etmemeliyiz" derken, OSB Başkanı Cahit Nakiboglu, Suriyeli sığınmacılar konusunda vatandaşlara sağduyulu olmaları yönünde çağrıda bulundu. >>2 DE	

14 Ağustos 2014 tarihli *Gaziantep Güneş* gazetesinin sekizinci sayfasında verilen haberin kaynağı Gaziantep'in önde gelen siyasi kişileri, dokuzuncu sayfadan verilen haberin kaynağı ise Gaziantep Ticaret Odası Başkanı'dır:



Eyüp Bartık

"Provokasyona gelmeyelim"

Kentteki iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Suriyelilere yönelik protestolar nedeniyle sağduyu çağrısında bulundu.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, yaptığı

Yönetim Kurulu Başkanı Yener Doğruer ise birkaç kişinin hatasını genele yay-

açıklamada, misafirperver Anadolu insanının bu tür olaylara pirim vermeyeceğini söyledi. Olaylara soğukkanlı yaklaşmak gerektiğini aktaran Bartık, "Bunu kaosa dönüştürmek gerek, provokasyona gelmeyelim" dedi. Bülbülzade Vakfı Suriye Yardım Koordinatörü Mahmut Kaçmaz de yaşananları "talih-sizlik" olarak değerlendirdi. Her iki ülke vatandaşları arasındaki kardeşliğin gelişmesini istediklerini anlatan Kaçmaz, şöyle devam etti: "Halkımızın misafirperverliğe devam etmesi gerekiyor. Bir kişinin yaptığı yanlış topyekun değerlendirilmemeli. Hiçbir sorun sokak olaylarıyla çözülmez. Olayları kışkırtmaya çalışanlar emellerine ulaşamayacaktır. Ortada suç varsa gereken yapılır. Bize yaklaşan misafire sahip çıkmaktır. Kimse duyarsız değil, Suriyeliler de ferdi olaylara üzülüyor. İnşallah bu tür olaylar bir daha yaşanmaz." Sağlıklı Nesiller Yetiştirme Derneği

manın yanlış olduğunu belirtti. Halkı sağduyuya davet eden Doğruer, "Bu insanlarla yıllardır iç içe yaşıyoruz. İçlerinde akrabalarımız da var. Zor dönemlerinde misafirlerimize yardım elimizi uzatmak zorundayız" ifadelerini kullandı. Anadolu Tevhid Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bilgin de yanlış yapan kişiye aynı şekilde cevap vermenin doğru olmadığını vurguladı. Uğradıkları zulüm nedeniyle ülkelerini terk eden insanlara kucak açılması gerektiğini anlatan Bilgin, "Türk millet kardeşlerine yardım etmelidir. Birinin işlediği suç yüzünden diğerleri cezalandırılmaz. Ülkesini seven hiç kimse bu tür olaylara kanşarak provokasyona gelmez" şeklinde konuştu. Önceki gün, Hidir Çalar'ın, evinden çıkmasını istediği Suriyeli kiracıları tarafından öldürülmesinin ardından kentteki bazı mahallelerde protesto gösterileri düzenlenmiş, polis grubu müdahale etmişti. (AA)

Gaziantep 27 gazetesinin 20 Ağustos 2014 tarihli baskısında birinci sayfadan verilen bir haber hem üst düzey bir yöneticinin demecine yer vermiş olması hem de haberin başlığı ve içeriği arasındaki fark açısından gerçekten ilginçtir. Haber, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in Suriyeli mültecilerle ilgili yaptığı bir açıklamaya dayanmaktadır. Aslında Diyanet İşleri Başkanı'nın verdiği demec, mülteci çocukların eğitim hakkına erişimi ile ilgili bir haberdir. Ancak haberin başlığı

“Diyantetten Suriyeli eleştirisi” olarak verilmiştir. Bununla birlikte haberde, Mehmet Görmez Suriyelileri değil, Suriyeli mültecilere yönelik organizasyonlarda yaşanan eksiklikleri eleştirmekte ve “Suriye’de 6 milyon çocuğun eğitim hakkından mahrum kaldığını” söylemektedir.

Diyantetten Suriyeli eleştirisi

Diyantet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Suriyeli mülteciler konusunda organizasyon hatası yapıldığını belirterek “son zamanlarda organizasyon hatalarından kaynaklanan bir takım sıkıntılardan ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz. Belki üzerinde yoğunlaşacağımız en büyük husus, birlikte getirdikleri çocukların eğitimi” dedi.

“Gaziantep’te mülteciler ile vatandaşlar arasındaki gerginliğin” sorulması üzerine de Başkan Görmez, şunları kaydetti: “Yaklaşık 3 yıldır Suriye’den, savaştan, şiddetten, varil bombalarından, insanlık dışı hareketlerden kaçarak çocukları, aileleri, eşleriyle ülkemize sığınan komşularımıza, akrabalarımıza, dindarlarımıza, kardeşlerimize ülkemizin, vatandaşlarımızın gösterdiği kardeşlik, komşuluk, hamiyetperverlik her türlü takdirin fevkindedir. Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa’da ve tüm bölgelerde, vatandaşlarımızın

gerçekten gelen Suriyeli kardeşlerini nasıl bağirlarına bastıklarını, ekmeklerini, evlerini onlarla nasıl paylaştıklarını yakinen bilen ve takip eden bir kardeşiniz olarak söylüyorum; bu ve diğer bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın, savaştan kaçarak ülkemize sığınan misafirlerimize gösterdiği ilgi bugüne kadar her türlü takdirin üstünde olmuştur.”

Bir Batı ülkesinde böyle bir şeyi görmenin mümkün olmadığını belirten Başkan Görmez, “Ancak son zamanlarda organizasyon hatalarından kaynaklanan bir takım sıkıntılardan ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz. Belki üzerinde yoğunlaşacağımız en büyük husus, birlikte getirdikleri çocukların eğitimi” ifadesini kullandı.

“Suriye’de 6 milyon çocuk eğitim hakkından mahrum kaldı...”

Suriye’de 6 milyon çocuğun eğitimi

hakkından mahrum bırakıldığına işaret eden Başkan Görmez, şunları kaydetti: “Dolayısıyla ileride bu ülkede yaşayan insanların ne tür büyük sorunlarla karşılaşacağını, bölgeye ve bütün dünyaya ne tür sıkıntılar çıkar hepimiz tahmin edebiliyoruz ve aslında tüm uluslararası kuruluşların, fikir adamların, düşünce insanları, akademisyenlerin bu konular üzerinde düşüncelerini gösteriyor.”

3 yıldır adeta Peygamber döneminde, ensar ve muhacir arasındaki ilişkide gördüğümüz güzellikleri, bu bölgelerde vatandaşlarımızın Suriye’den gelen kardeşlerimize gösterdiği yakinen bilenlerdenim. Ama elbette bazı sıkıntılardan ortaya çıktığı da hepimizin malumudur. İnşallah en güzel şekilde, organizasyonu gözden geçirerek en azından, bu sorunların azalacağına inanıyorum.”

15 Ağustos 2014 tarihli *Olay* gazetesinin yedinci sayfasından verilen haber ise Gaziantep’in önde gelen iş adamlarından ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu’na dayanmaktadır:

Nakıboğlu’ndan sağduyu çağrısı

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cahit Nakıboğlu, Suriyeli sığınmacılar konusunda vatandaşlara sağduyulu olmaları yönünde çağrıda bulundu.



Suriyeli vatandaşların zorunlu olarak Türkiye ve Gaziantep’e geldiğini belirten Nakıboğlu, bir kaç köti olay yüzünden bütün Suriyelileri aynı kapsamda değerlendirmenin yanlış olduğunu ifade etti.

■ Son zamanlarda, Gaziantep’te Suriyeli vatandaşlarla halkımız arasında meydana gelen olaylar fazlasıyla can sıkıcı bir hal almıştır diyen Başkan Nakıboğlu sözlerine şöyle devam etti:

■ “Gaziantep’li vatandaşlarımızın bu durumdan rahatsız olduklarının bilincindeyiz. Fakat nefret söylemleri ve şiddet etkenleri bizi bu konuda



bir çözüme ulaştırmayacak, çözüme ulaştırmaya- cağı gibi, kaos ortamı oluşturmaktan başka bir işe de yaramayacaktır. Bütün Suriyeli mültecilere aynı muameleyi yapmak ve onları dışlamak biz misa- firperver Gaziantep halkına yakışmamaktadır. Bu şekilde davranmak suçsuz ve masum olan Suri- yelileri de tehlikeye sokacak ve daha da saldırgan bir tutum sergilemelerine neden olacaktır.

■ Gaziantep adına, daha az zarar görmek adına, bütün vatandaşlarımızı sağduyuya davet ediyorum. Sağduyuyla yaklaşmışız anda bütün sorun- ları rahatlıkla çözebileceğimize yürekten inanıyor- rum. Gaziantep’li vatandaşlarımızdan, bu konuda daha sakin ve daha yapıcı olmalarını bekliyorum” diyerek sözlerini tamamladı.

—OMER FARUK ATILGAN/OLAY

Hem *Olay* hem de *Gaziantep Güneş* gazetesinin 21 Ağustos 2014 tarihli baskılarında verilen haber ise, Gaziantep Şahinbey İlçe Kaymakamı’nın Suriyeli mülteciler ve Gaziantep’teki yaşanan olaylarla bağlantılı olarak Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’ni ziyaret etmesini konu edinmektedir. Haber, her iki gazetede de birinci sayfada verilmiştir. *Gaziantep Güneş* gazetesi haberi “*Gereken Yapılıyor*” başlığıyla verirken, *Olay* gazetesinin başlığı “*ONLAR BİZE DUACI*”dır. “Onlar” Gaziantep’teki Suriyelilerdir. Haberde birincil ve ikincil tanımlayıcı yan yanadır!

Kaymakam Turan GGC ziyaretinde açıkladı;

ONLAR BİZE DUACI

Şahinbey İlçe Kaymakamı Uğur Turan, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Gaziantep'te son günlerde yaşanan olaylara değinen Turan, vatandaşların aldıkları duyuruları yetkili makamlarla paylaşmasının önemine değindi. GGC Başkanı İbrahim Ay ise, kent huzurun korunması ve provokasyonların önüne geçilmesi için yapılan

sağduyu çalışmalarına destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

AY: SAĞDUYU ÇAĞRILARINA DESTEK OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise, Gaziantep'in son derece önemli bir süreçten geçtiğini belirterek, "Bu dönemde her kurum ve kuruluş üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyoruz.



Sayın valimizin önderliğinde ciddi çalışmalar yapıyor. Bizlerde Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak bu sağ duyu çalışmalarına destek olmaya devam edeceğiz. Gaziantep her dönem böyle kritik süreçler yaşamıştır. Diğer illerde ve ülkelerde misafirperver olarak tanımlanan kentimizin bu özelliğini sürürerek bu süreçte en iyi şekilde atlatacağımı düşünüyorum." diye konuştu. .BÜLTEN

Benzer nitelikte birincil ve ikincil tanımlayıcının yan yana olduğu bir diğer haber ise *Olay ve Gaziantep Güneş* gazetelerinin 22 Ağustos 2014 tarihli haberleridir. Haber, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Suriye İş Forumu Başkanı ve Geçici Hükümet Başkanı Gassan Hitto'nun açıklamalarıyla ilgilidir. *Olay* gazetesinde birinci ve ikinci sayfadan, *Gaziantep Güneş* gazetesinde birinci ve üçüncü sayfalarından verilmiştir. Ön plana çıkartılan başlık "MİNNETTARIZ" olmuştur.

Türk devletine ve Türk halkına:

MİNNETTARIZ

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenleyen Suriye İş Forumu Başkanı ve Geçici Hükümet Eski Başbakanı Gassan Hitto, savaşla birlikte Suriye halkına kucak açan Türk halkına ve Türk devletine şükran borçlu olduklarını söyledi. Son günlerde yaşanan gelişmeler ve Suriye'de yaşanan olaylar hakkında önemli açıklamalar yapan Hitto, heyetlerini kabul eden ve toplantıyı organize eden Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

Medyanın hâkim ideolojiyi yeniden ürettiğine dair bir diğer örneğimiz, 14 Ağustos 2014 tarihli *Olay* gazetesinde yayımlanan, Tayfun Katırcı'nın "Suriye Gerginliği ve Sağ Duyu Çağrısı" başlıklı köşe yazısıdır. Yazar "Gaziantep'ilerin gerçekten de bu olaylar karşısında sağduyulu olması gerekir" diye başlamakta ve Gaziantep Valisi Erdal Ata ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in sağduyu çağrılarını yer vermektedir. "Kurunun Yanında Yaş da Yanmamalıdır". Oysaki yukarıda da değindiğimiz gibi aynı yazar aynı gazetede ve köşesinde daha bir gün önce "Gaziantep şehir merkezindeki bu katil ruhlu Suriyeliler il dışına çıkartılsın" demiştir. Bununla birlikte üst düzey yerel yetkililerden gelen sağduyu açıklamalarından hemen sonra yazar sağduyu çağrısına yönelmiştir.

SURİYE'Lİ GERGİNLİĞİ VE SAĞ DUYU ÇAĞRISI

Gaziantep'ilerin gerçekten de bu olaylar karşısında sağ duyulu olması gerek:

Çünkü, bu olayları provoke eden insanlar da olabilir.

Bu nedenle, bir ata sözüne göre, "Kurunun Yanında, Yaş da Yanması".

Her Suriye'li vatandaş kötü insan değildir.

Bu nedenle, tüm Suriye'li vatandaşlara kötü gözle bakılmaması gerek.

Ayrıca, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te bulunan Suriyelilerin bir bölümünün İslahiye'de yapımına başlanan 25 bin kişilik kampa gönderileceğini, iltiyaç halinde aynı bölgede 2'nci bir kamp daha kurulabileceğini açıkladı.

Yaklaşık 3 yıldan bu yana Gaziantep'ilerin Suriyeli sığınmacılara karşı güçlü bir misafir perverliği

oldu.

Yaklaşık 3 yıldan beri herkes evini açtı: ekmeğini paylaştı. Hakikaten çok güçlü bir misafir perverlik gösterildi.

Ancak, bu misafir perverlikten dolayı da Gaziantep halkına bu yapımamalıydı ve böyle üzücü ve acı verici olaylar yaşanmamalıydı.

Yaşanan bu olaylar, hem Suriyeliler açısından hem de Gaziantep'iler açısından hem üzücü hem de ayıp veren bir olay oldu.

Gaziantep'te son günlerde yaşanan Suriyeli sığınmacılara yönelik gerginliğin turmanmasının ardından, kentte alarm verildi ve bazı kritik semtlerde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.



TAYFUN KATIRCI

200 bini aşkın Suriyelinin yaşadığı Gaziantep'te, protesto olaylarının yoğunlaştığı semtlerde güvenlik önlemleri ise had safhaya çekildi.

Yeni gerginlikler yaşanmaması için Gaziantep Valisi Erdal Ata ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sağduyulu çağrısı yaparak, provokasyonlara gelmemesini istediler.

Bu arada, yapılan araştırmalara göre, Gaziantep'te, protesto gösterilerinin temel nedeninin ise Suriyelilerin gelişini ile birlikte artan kırılgar ve ıssızlık olduğu belirtiliyor.

Resmi kayıtlara göre yaklaşık 200 bin, gayri resmi olarak ise 300 bin civarında Suriyelinin yaşadığı tahmin edilen Gaziantep'te, sığınmacıların gelişini

ile birlikte kiralar 2-3 kat arttı. Daha önce 150 lira civarında olan ve çoğunluğu asgari ücretle çalışanların oturduğu kenar semtlerdeki evlerin kirası 400 liraya yükselirken, Suriyelilerin düşük ücretle çalışması veya açtıkları işyerlerinde vergi ve SGK giderleri olmadığı için haksız rekabete yol açtığını ileri sürülenlerin de tepki gösterdiği ortaya çıktı.

Kentte 2 gündür devam eden Suriyeli sığınmacılar ve Türk vatandaşlar arasındaki gerginliğin geçici bir durum olmasını dilerken, buradan Gaziantep halkını ise sağduyulu olmaya davet ediyoruz.

Ancak, bu durum kalıcı değildir, hükümetimiz, Gaziantep Valimiz, Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlarımız bu duruma acil çare bulacaktır.

Bu arada, hem sağduyulu olalım, hem de provokasyonlara da gelmeyelim...

Sonuç ve Değerlendirme

Suriyeli mültecilere yönelik sınırlı sayıda ana akım medyayı ve ağırlıklı olarak Gaziantep'teki yazılı basını incelediğimiz bu çalışmada elde ettiğimiz ve yukarıda aktardığımız bulgular, konuyla ilgili olarak yapılan diğer son derece sınırlı sayıdaki araştırmaların bulgularıyla bir paralellik teşkil etmektedir. Aslında, özellikle de Avrupa bölgesinde azınlıklar, göçmenler, LGBTİ bireylerin medyada temsili konusunda çok sayıda araştırma bulunmaktadır. Bunların önemli bir bölümü Teun A. van Dijk'ın Sosyobilşsel Yaklaşım [Sociocognitive Approach] modeli ile Ruth Wodak'ın Söylem-Tarihsel Yaklaşımını [Discourse-Historical Approach] temel alarak yapılan araştırmalardır. Bu araştırmalar, farklı bağlamlarda ırkçı ve yabancı düşmanı söylemlerini incelemekte, etnik azınlıklara, sığınmacılara ve göçmenlere odaklanmaktadır.⁶² Ancak Suriyeli mülteciler gibi toplu göç akınlarının yaşandığı dönemleri inceleyen son derece sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu konudaki araştırmaların önemli bir bölümünde Majid KhosraviNik'in imzası bulunmaktadır. Majid KhosraviNik'in, 1999'da Balkanlarda, eski Yugoslavya'da yaşanan çatışmalar sırasında Kosova'dan Birleşik Krallığa yaşanan toplu göçler sırasında, Kosovalı mültecilerle ilgili olarak İngiliz medyası üzerine yaptığı araştırması,⁶³ bu konuda verebileceğimiz en iyi örneklerden bir tanesidir. Bu dönem aynı zamanda Avrupa ülkelerinin, şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin Suriyeli mültecilere uyguladığı "geçici koruma"yı icat ettiği dönemdir!

Majid KhosraviNik'in araştırmasında liberal eğilimli *The Guardian* ve *The Observer*, muhafazakar eğilimli *The Times* ve *The Sunday Times*, tabloid basından da *The Daily Mail* ve *The Mail on Sunday* gazeteleri incelenmiştir. Majid KhosraviNik'in bulguları son derece ilginçtir. Araştırmasının ilk aşamasında tarama "mülteci" kavramı üzerinden gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın genel makro yapısıyla uyumlu bir biçimde "mülteci" kelimesiyle bir tarama yapıldığında durum olumludur. Onların mağduriyetlerinden bahsedilmekte, savaş nedeniyle kaçanların bakış açılarına yer verilmekte ve insani bir yaklaşım sergilenmektedir. Savaştan kaçan mültecilere genel bir sempati söz konusudur. Bazı istisnalar olmakla birlikte mikro-dil düzeyinde de "mülteci" kavramıyla ilgili yapılan bir taramada genel olarak durum olumlu görünmektedir. Ancak, Majid KhosraviNik, "olumlu" nitelemesinin aslında sorunlu bir kavram olduğunu da belirtmektedir. Örneğin ilk etapta "insancıl", "sorumluluk", "etik

⁶² Majid KhosraviNik, "Actor descriptions, action attributions, and argumentation: towards a systematization of CDA analytical categories in the representation of social groups", *Critical Discourse Studies*, Routledge, Vol. 7, No. 1, February 2010, 55–72.

⁶³ Majid KhosraviNik, "The representation of refugees, asylum seekers and immigrants in British newspapers during the Balkan conflict (1999) and the British general election (2005)", *Discourse Society*, SAGE Publications, 2009 20: 477.

değerler” gibi olumlu görünen ya da olumsuz olmayan söylemler, sınıflandırıcı ya da dışlayıcı olabilmektedir. Aslında bu tür kavramlar olumsuz söylemler olmamakla birlikte, “biz” ve “onlar” ayrımını daimi hale getirebilmektedir.⁶⁴

Buna karşılık; Majid KhosraviNik aynı çalışma kapsamında, araştırmasını Mayıs 2005 genel seçimleri sırasında “sığınmacı” ve “göçmen” kavramlarıyla yaptığında durum değişmiştir. Bu sefer toplu kaçışlar, sayılardaki artışlar, olumsuz bir söylemle aktarılmaktadır. Göçmenler ve sığınmacılar çok sayıda olumsuz eylemle birlikte anılmaktadır. “Onlar” sayılara, toplu kaçışlara indirgenmekte; dolayısıyla “biz” ve “onlar” ayrımı belirginleşmektedir. Bu açıdan bakıldığında sığınmacı ve göçmenlerin insanlıktan çıkartılması “çok sayıda”, “çok yüksek oranlarda”, “pek çok”, “kontrol edilemez sayıda”, “sınırsız sayıda” gibi ifadelerle bütünleşmiş; “sayılar”, “yeni gelenler”, “yeni girenler” gibi kavramlarla gerçekleşmektedir.⁶⁵

Yukarıda örneklerini aktardığımız üzere, hem ana akım hem de Gaziantep’teki yerel medyada da benzer bir durum olduğu görülmektedir. Genel olarak baktığımızda, Suriyeliler bizim “misafirimiz”, “kardeşimiz” olarak yansıtılmakta, tutum pozitif gibi görünmektedir. Bazı istenmeyen olayların yaşanması durumunda da Suriyeli mültecilere “sağduyu”, “sabır” ve “hoşgörü” ile yaklaşılması telkin edilmektedir. Sonuçta ilk etapta olumlu görünen bu tür söylemler, “biz” ve “onlar” ayrımını daimi kılmaktadır. En nihayetinde hak temelli bir bakış açısından yoksun olan bu söylemler, Suriyeli mültecileri artan sayılarıyla birlikte anmaya başlamaktadır. Suriyeli mülteciler hakkında sürekli rakamlardan bahsedilmektedir. Suriyeli mülteciler cinayet, fuhuş ve dilencilik gibi olumsuz eylemlerle anılmakta; gerginliklerden, kiralardan ve işsizliğin artışından sorumlu tutulmaktadırlar. Gaziantep özelinde ise en önemli meselelerden biri, “*casusların cirit attığı*” kentte “*güvenliğin*” kalmamasıdır. İnsanlıktan çıkartmanın bu biçimlerinin temel nedeni olarak yukarıdaki sayfalarda da ısrarlı bir biçimde vurguladığımız gibi, Suriyeli mültecilerin hak sahibi özneler olarak görülmemesini gösterebiliriz.

Suriyeli mülteciler en nihayetinde hukuki anlamda hiçbir statüyü ifade etmeyen misafirdir. Aslında “misafir” kelimesi, tıpkı Gaziantep’te yaşanan olaylarda kullanılan “sağduyu”, “hoşgörü”, “sabır” gibi diğer kelimeler gibi, Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye kaçmaya başladıkları dönemde, iktidarın bulunduğu ilk sihirli sözcüktür. Böylelikle söylem kendisini kültürel bağlama oturtmaya çalışmıştır. Ne de olsa “*Türkler misafirperverdir!*”, “*Müslümanlar hoşgörülüdür!*”. Aslında misafir olma haliyle verilmiş istenen mesaj, Suriyeli mültecilerin geçici olduklarıdır. “*Merak etmeyin, gidecekler*” denmektedir. Ama kalıcı olduklarına dair bir kanaat geliştiği anda işler değişmektedir. Tüm sorunların ve kötülüklerin ana kaynağı olarak görülmektedirler. Bu açıdan ikincil kaynak olarak medya, birincil kaynak olarak iktidarın söylemini sorgulamaksızın kullanarak, bu hâkim ideolojiyi de yeniden üretmiş olmaktadır. Bunun yanı sıra, vatandaşların ağzından yapılan haberlerle vatandaşların şikâyetlerini ve sıkıntılarını ön plana çıkartmakta ve bariz bir şekilde “biz” ve “onlar” ayrımı, “TC vatandaşları” ve haliyle vatandaş olmayan ötekiler olarak “Suriyeliler” şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

⁶⁴ Majid KhosraviNik, “The representation of refugees, asylum seekers and immigrants in British newspapers during the Balkan conflict (1999) and the British general election (2005)”, a.g.e, s483-489.

⁶⁵ Majid KhosraviNik, “The representation of refugees, asylum seekers and immigrants in British newspapers during the Balkan conflict (1999) and the British general election (2005)”, a.g.e, s483-489.