



HRANT DİNK VAKFI
HRANT DINK FOUNDATION
ՀՐԱՆԴ ՏԻՆԷ ՀԻՄՆԱԿԿ

Hrant Dink Vakfı

Halaskargazi Cad. Sebat Apt. No. 74 D. 1
Osmanbey-Şişli 34371 İstanbul/TÜRKİYE
Tel: 0212 240 33 61 Faks: 0212 240 33 94
E-posta: info@hrantdink.org
www.hrantdink.org
www.nefretsoylemi.org

Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi Proje Ekibi

İrem Az
Nuran Gelişli
Rojdit Barak
Zeynep Arslan

1. Bölüm: Yazılı Basında Nefret Söylemi

İdil Engindeniz Şahan

2. Bölüm: Yazılı Basında Ayrımcı Söylem

Rita Ender

Medyada Nefret Söylemini İzleme Çalışması, Friedrich Naumann Vakfı, Global Dialogue, ve MyMedia/Niras tarafından desteklenmektedir. Raporda yer alan görüşler, destekçi grupların görüşlerini yansıtmamaktadır.

Friedrich Naumann
STIFTUNG **FÜR DIE FREIHEIT**


Global Dialogue


MYMEDIA
SEVEN COUNTRIES ONE IDEA

İÇİNDEKİLER

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ HAKKINDA	1
TÜRKİYE’DE ULUSAL VE YEREL GAZETELERDE NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ	2
1. BÖLÜM: YAZILI BASINDA NEFRET SÖYLEMİ	6
BULGULAR	7
MAYIS - AĞUSTOS 2014 DÖNEMİNDE SEÇİLEN HABERLER	19
KATEGORİLERDEN ÖRNEKLER	36
1) KÜFÜR / HAKARET / AŞAĞILAMA	
TANSİYON HAPI ALIR MISINIZ? - Nusret Çiçek	36
REZALETİN FOTOĞRAFI	38
2) DÜŞMANLIK / SAVAŞ SÖYLEMİ	
NEREDE BU TAYYİP / HAINLER YİNE YAKIP YIKTI - DHA	40
SURİYELİ KRİZİ TÜRKİYE’YE YAYILIYOR - Haber Merkezi	42
3) ABARTMA / YÜKLEME / ÇARPITMA	
MELEK - ŞEYTAN	44
“CİVAN-MEHMET” VE "KAVAK NÜFUS DEFTERLERİ"... /3 - Ali Kayıkçı	48
4) SİMGELEŞTİRME	
KÜSTAH HANS’A ALEVİ TEPKİSİ - Muhammet Erdoğan	49
GÖZYAŞLARINI SİYASETE ALET ETMEYECEKMİŞSİN! - Akın Aydın	50
DİĞER DEZAVANTAJLI GRUPLAR	51
KATEGORİLERDEN ÖRNEKLER	54
1) DÜŞMANLIK / SAVAŞ SÖYLEMİ	
MEDYADA KORKUNÇ KANLI VAHŞİ HABER VE RESİMLER - Mehmed Şevket Eygi	54
İRANLI TRAVESTİLERİMİZ DE OLDU SONUNDA - Vildan Abla	56
2) ABARTMA / YÜKLEME / ÇARPITMA	
BARBARLIKTAKI HİTLER’İ GEÇTİLER/SEN NE BİÇİM KADINSIN - Selçuk Şenyüz	58
3) KÜFÜR / HAKARET / AŞAĞILAMA	
ERKEKLER GİZLİ FEMİNİSTMİŞ	59
BU İŞTE BİR İ..LİK VAR	60

2. BÖLÜM: YAZILI BASINDA AYRIMCI SÖYLEM	62
GİRİŞ	63
ARAŞTIRMANIN KONUSU	63
İNCELEME YÖNTEMİ	65
BULGULAR	65
SÖYLEMİN TALİHİNİ BELİRLEYEN YORUMLAR	67
HABER: BAŞLIĞI, İÇERİĞİ VE KONUMU İLE EDITÖRYAL TERCİHLER	68
HABERİN KAYNAĞI KİM?	69
AYRIMCILIĞI PEKİŞTİREN GÖRSELLER	73
SONUÇ YERİNE	83

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ HAKKINDA

Türkiye'de medyanın sık sık taraflı, önyargılı ve ayrımcı bir dil kullandığına tanık oluyoruz. Haberlerde, özellikle de manşetler ve haber başlıklarında kullanılan provokatif, ırkçı ve ayrımcı dil; toplumda düşmanlığı ve ayrımcı duyguları tetikleyen, kalıp yargıları güçlendiren birer araca dönüşüyor. Her ne kadar evrensel ve ulusal gazetecilik ilkeleri, hatta bazı medya kuruluşlarının kendi gruplarının yayımladığı basın etik ilkeleri bulunsada birçok içerik bu ilkeleri ihlal edebiliyor. Böylesi bir dilin kullanılması ise toplumda huzursuzluğun ve savunmasız gruplara yönelik yaygın bir önyargının yerleşmesine yol açıyor. Hedef alınan kişi ve gruplar ise tedirginleşiyor, sessizleşiyor ve demokrasinin olmazsa olmazı olan sosyal ve siyasal yaşama katılım şanslarından zorunlu feragat ediyorlar. Bu kışkırtıcı ve hedef gösterici dil kullanımı zaman zaman düşmanlaştırılan ve marjinalleştirilen grupların üyeleri ya da mekânlarına yönelik saldırılarla sonuçlanabiliyor.

Nefret söyleminin temelinde önyargılar, ırkçılık, yabancı korkusu/düşmanlığı, tarafgirlik, ayrımcılık, cinsiyetçilik ve homofobi yatar. Kültürel kimlikler ve grup özellikleri gibi unsurlar nefret söyleminin kullanılmasını etkiler, ancak özellikle de, yükselen milliyetçilik ve farklı olana tahammülsüzlük gibi koşullarda, nefret dili yükselir ve etkisini arttırır.

Birçok farklı nedenden dolayı Türkiye bir süredir toplumun farklı kesimleri arasında kutuplaşmalara sahne oluyor; kendisinden farklı olana, "öteki"ne yönelik tahammülsüzlük giderek yaygınlaşıyor. Güneydoğu'da uzun yıllardır süren çatışmalar ve bu çatışmaların yol açtığı zorla yerinden etmeler sonucu yaşanan ani demografik değişim; ekonomik, sosyal ve kültürel çatışmalar, topluluklar arası gerginliğin artmasına neden oldu. Öte yandan azınlık hakları ve dinler arası diyalog gibi demokratik açılım çabalarının, Kıbrıs meselesiyle ilgili tartışmaların "yabancı odakların Türkiye'ye yönelik oyunları" gibi sunulması da düşmanlığı artırıyor. Ortadoğu'daki gelişmeler, Kürt ve Ermeni sorunu etrafındaki tartışmalar ve son dönemde gündemde olan barış süreci, bu konularda çözüme yönelik fikirleri olan kişi ve kurumların hedef gösterilmesine ve belli etnik kimliklerin düşmanlaştırılmasına neden oluyor. Karşıt görüşte olan bazı yayınlar tarafından üretilen bu söylem, çatışma ortamına zemin teşkil ediyor. Son olarak Taksim Gezi Parkı protestolarının çeşitli medya organlarınınca ele alınış biçimi medyanın toplumdaki kutuplaşmayı nasıl pekiştirdiğini göstermesi açısından büyük önem taşıyor.

Medyanın sıklıkla kullandığı ayrımcı dil sonucu, farklı grup ve bu gruplara mensup olduğu bilinen ya da varsayılan kişilere yönelik düşmanca algı ve tutumların tezahür etmesi Türkiye'de önemli ve giderek büyüyen bir soruna dönüşmüş durumda. Hükümet yetkilileri, muhalefet partisi liderleri ve kamu görevlileri gibi kanaat önderleri bile bu tür bir ırkçı ve ayrımcı dil kullanmaktan çekinmiyor. Bilindiği gibi bazı hükümet yetkilileri tarafından sıklıkla dile getirilen Taksim Gezi Parkı protestolarının dış mihraklar tarafından örgütlendiği iddiası ve "faiz lobisi" söylemi, başta Yahudi kimliği olmak üzere belli grupların hedef alınmasına neden oldu.

Dördüncü kuvvet olarak adlandırılan medya (basın-yayın) en etkin kültürel iletkenlerden biridir. Bundan dolayı çeşitliliği ve farklılığı öne çıkarmaya gücü olduğu kadar bu çatışmayı sıradanlaştırma ve yayma konusunda da son derece etkili ve yönlendirici olabilir. Medya sorumsuz veya dikkatsiz davranırsa, ırkçılığı ve kişilerin birbirine karşı nefret duyguları üretmesini tetikleyebilir, besleyebilir ve

güçlendirebilir; en kötüsü de bu tür tutumları meşrulaştırıp haklı çıkarabilir.

Uzun yıllardır Türkiye medyası milliyetçi ve ayrımcı söylemin etkin kaynaklarından biri oldu. Bu gazetecilik türünün toplumdaki kutuplaşmaya dikkate değer bir katkısı oldu. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bazı nefret suçları incelendiğinde medyanın etkisi daha anlaşılır olacaktır. Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olarak yargılanmakta olan Yasin Hayal verdiği ifadede, “Hrant Dink’i şahsen tanımadığını ama gazetelerden Türk düşmanı olduğunu okuduğunu” söylemiştir. Aralık 2007’de İzmir Ayasofya Kilisesi rahibine saldıran zanlı ise Ogün Samast gibi kahraman olmak için bu eylemi gerçekleştirdiğini ifade etmişti. Hrant Dink’in öldürülmesinin ardından, onun hayallerini, ideallerini ve mücadelesini sürdürmek amacıyla kurulan Hrant Dink Vakfı’nın temel amaçlarından biri toplumdaki kutuplaşma ve düşmanlığın sona ermesine katkıda bulunmaktır.

TÜRKİYE’DE ULUSAL VE YEREL GAZETELERDE NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ

Araştırmanın amacı ve kapsamı

Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışmasının genel amacı Türkiye’de ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadeleye katkı sağlamaktır. Çalışma, **medyanın sivil denetiminin** önemini gözeterek ırkçılık, ayrımcılık ve ötekileştirmenin üretilmesi ve yeniden üretilmesinin en önemli araçlarından biri olan medyada **insan hakları ve farklılıklara saygının güçlendirilmesini**, belli kimlik özellikleri üzerinden hedef alınan kişi veya gruplara yönelik **ayrımcı dil ve nefret söylemine dikkat çekmeyi** ve bu konuda **farkındalık yaratmayı** hedeflemektedir.

Çalışma uzun vadede sivil toplum örgütlerinin nefret söylemiyle mücadele etmesi, medya izlemeyle ilgili becerilerin artması, birlikte sistematik bir biçimde çalışarak medyanın, kullandığı dil ve yöntemlerin eşitlikçi, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı olmasını sağlayacak bir çalışma sürdürmesi konusunda destek vermeyi amaçlamaktadır.

Vakfın bu amaçlara ulaşma yolunda yürüttüğü “Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi” çalışması kapsamında, ulusal ve yerel basın taranmakta, ayrımcı, ötekileştiren ve hedef gösteren bir söylemle kaleme alınmış haber ve köşe yazıları tespit edilip analiz edilmekte, ardından da **www.nefretsoylemi.org** sitesi aracılığıyla ve raporlarla kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Proje sitesinde yer alan içerikler ayrıca Facebook¹ ve Twitter² aracılığıyla da paylaşılmaktadır. Hazırlanan rapor, sivil toplum örgütlerine, basın yayın kuruluşlarına, basın meslek örgütlerine gönderilmekte ve internet sitemizden yayımlanmaktadır.

¹ <https://www.facebook.com/medyadanefretsoylemi>

² <https://twitter.com/NefretSoylemi>

Gazetelerin izlenmesinin yanı sıra sivil toplum örgütü temsilcileri, hukukçular, akademisyenler, meslek örgütleri ve gazetecilerle arama toplantıları, seminerler, eğitimler düzenlenerek nefret söylemiyle ilgili duyarlılığı artırmak amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak nefret söylemi kavramıyla ilgili bilgi sağlamak, ayrımcı ve ırkçı söylemlerle mücadele yolları ve yöntemlerinin neler olabileceğinin tartışılmasına zemin açmak ve medyada insan hakları ve azınlıklara yönelik daha saygılı ve bilinçli bir dil kullanılmasını teşvik etmek amacıyla uluslararası paneller düzenlenmekte, üniversitelerde nefret söylemi üzerine toplantılar yapılmakta, bulgular üzerinden tartışılmaktadır.

Ayrıca nefret söylemi üzerine ders verilmesi, tez ve ödev konusu yapılması yönünde girişimlerde bulunmaktadır. 2012 yılında akademisyenlerle ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle yakın işbirliği içinde, **“Ayrımcılık, Nefret Söylemi ve Medya”** başlıklı üniversite seviyesinde bir dönemlik **ders programı taslağı** hazırlanmış ve akademisyenlerle paylaşılmıştır. Bu dönemde, akademisyenlerden alınan geri bildirimler doğrultusunda hazırlanan ders programı geliştirilmekte ve üniversitelerde uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

Müfredat çalışmasına paralel olarak hem dersin tamamlayıcı kaynağı hem de genel okura yönelik giriş niteliğinde bir kaynak görevini görecek çok yazarlı bir yayın olan **“Medya ve Nefret Söylemi: Kavramlar, Mecralar, Tartışmalar”** kitabı³ Aralık 2013 itibari ile yayımlanmıştır. Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden Mahmut Çınar’ın editörlüğünde hazırlanan ve İstanbul Politikalar Merkezi’nden Prof. Dr. Fuat Keyman’ın sunuş yazısıyla yayımlanan kitap bu alanda bir referans çalışma olma potansiyeli taşıyor.

Yöntem

Nefret söylemi odaklı medya tarama çalışması kapsamında, tüm ulusal gazeteler ve sayısı 500’ü bulan yerel gazete önceden belirlenen anahtar kelimeler üzerinden (ör. işbirlikçi, Türk düşmanı, bölücü) medya takip merkezi aracılığıyla taranmaktadır.

Esas olarak ulusal, etnik ve dini kimlik temelli nefret söylemine odaklanılırken cinsiyetçi ve homofobik söylemler de tarama kapsamına alınmaktadır. Çalışmada genel olarak medya araştırmalarında uygulanan eleştirel söylem analizi yöntemi ve buna bağlı teknikler kullanılmaktadır. İncelenen içeriklerin özellikleri doğrultusunda yazısal ve ikonografik (fotoğraf, resim ve diğer çizimlere ilişkin) metin analizleri gerçekleştirilmektedir. Medya içerikleri ve söylem konusunda belli göstergeler oluşturmak amacıyla önce niceliksel ölçeklemeye başvurulmakta, nefret söylemi içeriğinin en çok nerede (hangi gazetelerde), ne şekilde kendine yer bulduğu, hangi kaynaklar tarafından oluşturulduğu ve kimleri hedef aldığı ortaya konulmaktadır.

Haber ve köşe yazılarında nefret söylemi tespitinde, **1997 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi** tarafından kabul edilen tavsiye kararı esas alınmıştır. Bu kararda nefret söylemi şu şekilde tanımlanmaktadır: “Nefret Söylemi kavramı; ırkçı nefreti, yabancı düşmanlığını, Yahudi düşmanlığını veya azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli insanlara yönelik saldırgan ulusalcılık ve etnik

³ <http://www.hrantdink.org/?Publications=7&id=902&Lang=>

merkezcilik, ayrımcılık ve düşmanlık şeklinde ifadesini bulan, dinsel hoşgörüsüzlük dahil olmak üzere hoşgörüsüzlüğe dayalı başka nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan veya meşrulaştıran her tür ifade biçimini kapsayacak şekilde anlaşılacaktır”.

Yukarıda belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda tespit edilen nefret söylemi içeren haberler benimsedikleri söylemin niteliği doğrultusunda kategorilere ayrılmaktadır. Bu konuda daha önce yapılmış olan uluslararası bilimsel çalışmalardan yararlanılarak ve ülkeye özgü dil ve kültür farklılıkları dikkate alınarak belirlenmiş olan nefret kategorileri şunlardır:

1) Abartma / Yükleme / Çarpıtma: Bir kişi ya da olaydan yola çıkarak bir topluluğa yönelik olumsuz genellemeler, çarpıtmalar, abartmalar, olumsuz atıflar içeren söylemler (“Türkiye çan sesine boğuldu”).

2) Küfür / Hakaret / Aşağılama: Bir topluluk hakkında doğrudan küfür, aşağılama, hakaret içeren (örneğin Kalles, Köpek, Kanıbozuk gibi) söylemler.

3) Düşmanlık / Savaş Söylemi: Bir topluluk hakkında düşmanca, savaşı çağrıştıran ifadelerin yer aldığı söylemler (Örneğin Gavur Zulmü).

4) Doğal kimlik ögesini nefret - aşağılama unsuru olarak kullanma / Simgeleştirme: Doğal bir kimlik ögesinin nefret, aşağılama unsuru olarak kullanıldığı, simgeleştirildiği söylemler (Örneğin olumsuz anlamda “senin annen Ermeni zaten” söylemi ya da “senin soyadın Davutoğlu mu Davutyan mı?” gibi).

AYRIMCI SÖYLEM DOSYA KONULARI

2013 yılı itibariyle dört aylık periyodik nefret söylemi raporlarına **ayrımcı söylem raporları** da dosya konuları olarak dâhil edilmiştir. Buna göre, ilgili dört aylık dönem içinde, seçilen bir dosya konusuna odaklanılarak ve her konuya özel bir araştırma yöntemi belirlenerek ayrımcı söylem analizi yapılmaktadır. Bu analizlerde nefret söylemine göre daha ince bir şekilde kurgulanmış, ayrımcı ve ötekileştiren mesajları daha örtük bir şekilde veren söylemleri açığa çıkarmak hedeflenmektedir.

Ayrımcı söylem odaklı medya taraması için 2013 yılının ilk raporu olan Ocak-Nisan döneminde, **BDP ve HDK temsilcilerinin Karadeniz turu** dosya konusu olarak belirlendi. 15 Şubat-28 Şubat 2013 tarihleri arasında, **Bizim Karadeniz, Taka, Cumhuriyet, Hürriyet, Sabah** ve **Zaman** gazetelerinde yazılmış tüm haber ve köşe yazıları üzerinden bir analiz gerçekleştirildi.⁴

2013 yılının ikinci raporunda **Gezi olaylarının** ilk bir haftası olan 1-7 Haziran 2013 tarihleri arasında, **Habertürk, Hürriyet, Özgür Gündem, Radikal, Sabah, Sözcü, Taraf, Yeni Şafak** ve **Zaman**

⁴ <http://nefretsoylemi.org/rapor/Ocak-Nisan-2013-NS-Rapor-Final.pdf>

gazetelerinde konuyla ilgili yazılmış tüm haber ve köşe yazıları tarandı, içerik analizi ve söylem analizi yöntemleri kullanarak incelendi.⁵

Eylül-Aralık 2013 döneminde ise güncel siyasete bağlı olarak medyada da sıklıkla referans verilen **Aleviler** dosya konusu olarak belirlendi. Bu konuya bağlı olarak **Birgün, Habertürk, Hürriyet, Milliyet, Özgür Gündem, Star, Sözcü, Yeni Şafak, Yurt** ve **Zaman** gazeteleri tarandı.⁶

2014 yılının ilk döneminde ise dosya konusu, 1915 Ermeni Soykırımı'nı anma günü olan 24 Nisan olarak belirlendi. Bu tarihi temel alarak 22-26 Nisan arasında **Aydınlık, Birgün, Habertürk, Hürriyet, Radikal, Sabah, Türkiye** ve **Zaman** olmak üzere 8 gazete tarandı ve analiz edildi.

Mayıs-Ağustos 2014 dönemini kapsayan bu raporun ayrımcı söylem dosyasında ise, İsrail'in Temmuz ayında Gazze'ye yönelik başlattığı operasyon dolayısıyla Yahudi kimliğine yönelik ayrımcı söylemin Türkiye basınında nasıl üretildiği incelendi. Buna göre, 8-22 Temmuz 2014 tarihleri arasında **Zaman, Posta, Hürriyet, Sözcü** ve **Sabah** gazeteleri tarandı ve analiz edildi. Araştırmanın yöntemi ve bulguları bu raporun ikinci bölümü olan "Yazılı Basında Ayrımcı Söylem" bölümünde bulunabilir (Sayfa: 62).

⁵ <http://nefretsoylemi.org/rapor/mayis-agustos-rapor-final.pdf>

⁶ http://nefretsoylemi.org/rapor/Eylul-Aralik2013_nefretsoylemi_ayrimcisoylem_raporu.pdf

1. BÖLÜM

YAZILI BASINDA NEFRET SÖYLEMİ

İDİL ENGİNDENİZ ŞAHAN

BULGULAR

Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi araştırmasının **2014 yılı Mayıs - Haziran - Temmuz - Ağustos** aylarını kapsayan dört aylık dönemde ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan **246** köşe yazısı ve haber içeriği tespit edildi.

2014 yılının ikinci dört aylık dilimini oluşturan bu dönemde, nefret söylemi içeren yayın sayısında çok dikkat çekici bir artış olduğu görüldü. Ulusal düzlemde, seçimlerin yaşandığı bir dönem olması nedeniyle hareketli olan yaz aylarında, nefret söylemi içeren yazılardaki asıl artış uluslararası gündemle, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonu ile belirlendi.⁷ Bunun yanında, dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ermeni Soykırımı'nı Anma Günü vesilesiyle, 23 Nisan tarihinde yayımladığı taziye metninin sert tepkilerle karşılaşması da bu artışta etkili oldu.

Nefret söylemi üretilen yazılara baktığımızda, belli bir mantığı izleyen argümanlar yerine öfke duygusunun yazı akışına hâkim olduğunu görmekteyiz. Toplumlar ve inanışlar arasındaki kutuplaşmayı körüklemek amacıyla güdülen yazıların dayandırıldığı örnekler, gerçeklikleri dahi sorgulanmadan, dolaşıma sokulmakta. Dolayısıyla, önceki dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de "Seydibeşir Usare Kampı"⁸ örneği yine karşımıza çıktı ve Ermenilere yönelik nefret söylemi üretmede bir araç olarak kullanıldı.

Önceki dönemlerde olduğu gibi, bu dönemde de incelenen yazılarda, "komplo üretimi"nin temel bir motivasyon aracı olduğu söylenebilir. Pek çok olumsuzluğun gerekçesi olarak "gizlice faaliyet gösteren", "dünyaya halim olan" çeşitli dini, etnik gruplar sıklıkla öne sürülmekte. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, tarihi bağlamından soyutlanmış örnekler, güvenilir herhangi bir referanstan yoksun çeşitli bilgiler, neden-sonuç ilişkisi gütmeyen bir yaklaşımla okurlara iletilmekte.

Bu dönemde, nefret söylemi üreten yazı sayısında gözlenen artış **hedef alınan grup sayısına** da yansdı. Bir önceki dönemde 21 farklı grup nefret söylemine maruz kalmışken 2014'ün ikinci dört aylık döneminde bu sayı **32'ye yükseldi**.

Hedef alınan **32 farklı grubun 10'u** sadece **tek bir yazıyla** nefret söyleminin hedefi olurken bazı grupların ele alındığı yazı sayısı ilgi çekici (ve gündemle yakından ilgili) bir artış gösterdi. Bu artışı somutlaştırmak adına kaç grubun kaç yazıda nefret söylemine maruz kaldığını ayrıntılı bir şekilde listelediğimizde şu bilgilerle karşılaşırız:

⁷ Bu bulguya dayanarak konusu belirlenen ayrımcı söylem dosyasına bu raporun ikinci bölümünden erişilebilir (s: 62).

⁸ Mısır'ın İskenderiye şehri yakınlarında bulunduğu belirtilen Seydibeşir Usare Kampı'nda, Birinci Dünya Savaşı'nda esir düşen Osmanlı askerlerinin bulunduğu ve bu kampta çeşitli işkencelere maruz kaldıkları, bunun nedeninin de Ermeniler olduğunun iddia edildiği bu örnek, aynı cümlelerle çeşitli yıl, ay ve yayınlarda aynı şekilde dolaşıma sokulmakta. Bu dönemde de 22 Mayıs 2014 tarihli **Gazete Gerçek**'te, Şenol Kocatepe'nin "Çerkes Sürgünü" başlıklı yazısında; 30 Haziran 2014 tarihli **Samsun Halk** gazetesinde İsmail Başaran'ın "Rabia İşareti Yapanlara" başlıklı yazısında aynı örnekle karşılaşılmıştır.

- **7 grup** hakkında **ikişer** yazıda,
- **2 grup** hakkında **üçer** yazıda,
- **1 grup** hakkında **dört** yazıda,
- **3 grup** hakkında **beşer** yazıda,
- **1 grup** hakkında **yedi** yazıda,
- **2 grup** hakkında **dokuzar** yazıda,
- **1 grup** (Suriyeli mülteciler) hakkında **10** yazıda,
- **1 grup** (Kürtler) hakkında **18** yazıda
- **1 grup** (Rumlar) hakkında **21** yazıda,
- **1 grup** (Hıristiyanlar) hakkında **25** yazıda;
- **1 grup** (Ermeniler) hakkında **60** yazıda;
- **1 grup** (Yahudiler) hakkında **130** yazıda nefret söylemi üretilmiş bulunmakta.

İçerik sayısı bakımından hakkında en çok nefret söylemi üretilen ilk üç grup (Yahudiler, Ermeniler ve Hıristiyanlar) önceki dönemlerde birbirine yakın sayılara sahip olurken, bu dönem **Yahudiler ve Ermeniler hakkında** nefret söylemi üretilen içerik sayısı hemen arkalarından gelen grubun (**Hıristiyanların**) **iki ila beş katı kadar fazla** oldu. Hakkında en çok nefret söylemi üretilen grupların değişmemiş olmasıysa dikkat çekici. Bununla birlikte, gündemin nefret söylemi üzerindeki etkisi açısından bu dönem, çarpıcı bir örnek oluşturmaktadır.

Tekil örneklerde nefret söylemine maruz kalan gruplar dönemsel olaylara ve ondan da çok verilen tesadüfi örneklerle bağlı olarak ele alınırken, farklı yayınlar tarafından sıklıkla ele alınan gruplara yönelik sistematik bir nefret söyleminden, bilinçli bir düşmanca tavırdan bahsetmek mümkün. Hakkında uzun bir döneme yayılan çok sayıda yazıyla nefret söylemi üretilen grupların değişim göstermiyor olması, söz konusu grupların nefret söylemi karşısındaki kırılganlığına dair önemli bir bilgi sunmanın yanında, kemikleşmiş ve vazgeçilmeyen bir düşmanlaştırma çabasını da ortaya koymaktadır. Bu grupların, bu coğrafyada birlikte yaşayan halkları, inanışları, etnik kökenleri kapsamı ise nefret söyleminin olası tehlikelerini ve nefret suçuna zemin hazırlama özelliğini daha da arttırmaktadır. **Milat** ve **Yeni Akit** gazetelerinde İsrail'in Gazze'ye saldırıları eleştirilirken Türkiye'de yaşayan Yahudilerin bu saldırıları maddi ve manevi olarak desteklediği iddiaları buna çok somut bir örnektir.

Daha sonraki sayfalarda yer alan grafiklerde görüleceği üzere, bu dönemde de hedef alınan grupların çeşitliliğini yansıtmak amacıyla, nefret söylemine görece daha az maruz kalan gruplar **"Diğer"** kategorisi altında toplanmamış, böylelikle nefret söyleminin yönelebileceği grupların bağlama göre ne kadar farklılaşabileceği de gösterilmeye çalışılmıştır. Bununla birlikte, bir konunun belli bir coğrafyada haber olmasının temel şartlarından olan "yakınlık" kriterine uygun olarak, Türkiye'nin tarihsel ya da güncel durumuyla yakından ilgisi olmayan gruplar hakkında nefret söylemi üretilmediği görülmektedir. Örneğin, tarihsel ve güncel bağın zayıflığı dolayısıyla Norveçliler nefret söyleminin hedefi olmazken, Almanlar, Fransızlar bu söyleme daha sıklıkla maruz kalmaktadırlar.

Grafik 1



Grafik 2



Hedef grupların ortak özelliklerine baktığımızda, bu dönemde de öncelikle dini aidiyet üzerinden nefret söylemi üretildiğini görmekteyiz. **Toplam 180 içerikte İslam dışı inanışa sahip olan, Sünni olmayan veya herhangi bir inanışı bulunmayan 10 farklı grup** hakkında nefret söylemi üretilirken **iki içerikte de Müslümanlar hakkında** nefret söylemi üretildi. **Etnik ve milli aidiyete** dayalı olarak nefret söylemi içeren **68 yazıya 19 farklı grubu** hedef aldı. Son kategoride değerlendirilen **yazıların 18'inin**

Kürtlere yönelik nefret söylemi içerdiği görüldü ve bir önceki döneme göre (14 içerik) az da olsa bir artış gözlemlendi. **Suriyeli mültecilere yönelik** nefret söylemi de yine artış göstererek **10 içerikte** karşımıza çıktı.

Altı çizilmesi gereken bir diğer nokta ise, nefret söyleminin genellikle tek bir içerikte, birden fazla gruba yöneldiği oldu. Bu dönemde de hedef alınan gruplara göre dağılım yapıldığında, incelenen **246 içerikte 338 nefret söylemi** görüldü. Bununla birlikte, bunlardan **90'ının sadece Yahudileri, 34'ünün de sadece Ermenileri hedeflediği** düşünülürse nefret söylemi içeren toplam 124 yazının, yani nefret söylemi içeriklerinin %50.40'ının **sadece bu iki gruba** hedef aldığı ortaya çıkmaktadır. Bunda en büyük etkenin, yukarıda da belirttiğimiz gibi, incelenen dönemde İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 23 Nisan'daki taziye açıklamasının özellikle muhafazakâr basında karşılaştığı tepki olduğu söylenebilir.

Nefret söylemi açısından birbiriyle ilişkilendirilen gruplara baktığımızdaysa Ermeniler'in 26 içerikte 14 farklı gruba anıldığını görmekteyiz. Hıristiyanları ele alan 25 yazıdan 14'ündeysen Yahudiler de nefret söylemine maruz kalmıştır.

Mayıs - Ağustos 2014 döneminde de nefret söylemi içerdiği tespit edilen yazıların çoğunun **ulusal basında** yer aldığı ancak aradaki farkın azalma eğilimini koruduğu görüldü. Analiz kapsamında değerlendirilen **246 içerikten 137'si (%55.69) 21 farklı ulusal yayında** yer aldı. Kalan **104 yazı (%42.27) ise, 63 farklı yerel gazetede** yer aldı. Kıbrıs gazetelerinde yayımlanan **sekiz** içerik ise yine nefret söylemi kapsamında değerlendirildi.

Daha önceki dönemlerde de görüldüğü gibi, yerel yayınlar önceki döneme göre tek bir artış gösterse de yine çeşitliliğini korudu. Yerel yayınlarda yayın başına genellikle 1-3 içerikte nefret söylemi üretildiği görülmekle birlikte önceki dönemlerden farklı bir nokta olarak bu dönem, tek bir yerel yayında (**Yeni Konya**) 12 nefret söylemi içeriğine rastlandı. Birden fazla yazı ise Suriyeli mültecilerle ilgiliydi. Bu durumun yerelde, nefret söylemine maruz kalan gruplar için daha somut bir tehlike yaratabileceğinin de altını çizmek gerekmektedir.

Bu dönemde de nefret söyleminin çok önemli bir sayısal farkla **köşe yazılarında** üretildiği gözlemlendi. İncelenen içeriklerin **187'sini köşe yazıları, 53'ünü haberler** oluşturdu. Basın Arşivi, tarih sayfası gibi sayfalarda yer alan yazılar ise **"Diğer"** başlığı altında değerlendirildi ve bu kategoride bulunan dokuz içerikte nefret söylemi tespit edildi.

Türkiye basınında hakkında nefret söylemi üretilen, düşmanlaştırılan, ötekileştirilen gruplar bu dönemde sıralamada önceki dönemden farklı yerlerde bulunsalar da, ilk sırada bulunan gruplar değişiklik göstermedi. Yılın ikinci dört aylık döneminde, **en çok Yahudiler hakkında**, 130 içerikte, nefret söylemine rastlandı. **İkinci sırada** 60 içerikle **Ermeniler** gelirken, **Hıristiyanlar 30 içerikle** üçüncü sırada yer aldı. Onların ardından 21 içerikle **Rumlar**, 18 içerikle **Kürtler** ve 10 içerikle **Suriyeli mülteciler** nefret söylemine maruz kalan gruplar arasında bulundu.

İncelenen içeriklerdeki nefret söyleminin hedef gruplara göre dağılımına baktığımızda aşağıdaki tabloyla karşılaşmaktayız:

Grafik 3⁹

Bunlara ek olarak, önceki raporlarda ele alındığı şekilde, **kadınlara ve LGBTİ'lere**¹⁰ yönelik nefret söylemi içeren **31 adet haber ve köşe yazısı**, istatistiksel analizlere dâhil edilmeyip ikinci bölümde kendi içinde değerlendirildi. Nefret söylemine zemin hazırlayan çeşitli ayrımcı içerikli yazılara da yine aynı bölümde değinildi.

Tür, Gazete ve Kategorilere Göre İçeriğin Dağılımı

Bu dönemde, nefret söyleminin üretildiği **köşe yazılarında** bir artış gözlemlendi ve geçen dönem %60.1 olan oran, bu dönem **%75.20'**ye yükseldi. Buna bağlı olarak **haber** türündeki içerikte de düşüş gözlemlendi (geçen dönem **%32.9**; bu dönem **%21.54**). Diğer içerikler ise, Basın Arşivi, tarih sayfası, dini içerikli sayfalar vb. türlerden oluşmaktadır (**%3.25**).

⁹ Bir içerikte birden fazla grup hedef alınabildiği için her grubu hedef alan içerik sayılarının toplamı (338), toplam içerik sayısından (246) fazladır.

¹⁰ LGBTİ: Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks.

Grafik 4



Bu dönem, ikisi dışında bütün haberler kaynak/muhabir gösterilerek yayımlandı. 53 haberden 20'si (%37.73) muhabir imzasıyla yayımlanırken 14'ünde haber ajansı belirtildi, diğerleri gazete imzasıyla yayımlandı.

Bu dönemde, nefret söylemi **ulusal basın ve yerel basında az bir sayısal farkla** yer buldu. Ulusal basın 136 içerikle %55.14 oranında nefret söylemi üreten içeriğe yer verirken yerel basın da 102 içerikle %42.86'lık bir orana yükseldi.¹¹

Grafik 5



Nefret söylemine en fazla rastlanan ulusal gazeteler arasında ilk sırada yine **Yeni Akit** (39 yayın) bulunmaktadır. Yeni Akit'i, 23 yayınlı **Milli Gazete** izlemekte; **Milat** gazetesi 13; **Ortadoğu** gazetesi 12

¹¹ Kıbrıs gazetelerinde tespit edilen nefret söylemi içerikleri, yerel veya ulusal olarak kategorilendirilmemeleri nedeniyle bu sayıya dâhil edilmemiştir.

yayınla onları takip ederken ardından gelen yayınlar 10 içerikle **Yeni Çağ**; 6 içerikle **Sabah**; beşer içerikle **Sözcü** ve **Yeni Mesaj**; üçer içerikle **Anayurt**, **Türkiye** ve **Yeni Şafak**; ikişer içerikle **Yurt** ve **Yeni Asya** olmuştur. **Akşam**, **Aydınlık**, **Güneş**, **Habertürk**, **Milli İrade**, **Önce Vatan**, **Sol** gazetelerinde de birer içerikle nefret söylemi üretilmiştir. Önceki dönemde tek içerikle listeye giren **Sabah** gazetesinde bu dönem altı yazıda nefret söylemi üretildiği görülmektedir. Bu içeriklerin beşi, tek bir yazar tarafından kaleme alınan köşe yazılarından oluşmaktadır. Diğer gazetelere baktığımızda da hemen hemen aynı isimlerle karşılaştığımız düşünüldüğünde kimi köşe yazarları açısından nefret söyleminin bir tür “üslûp” olarak kullanıldığı sonucuna varmak yanlış olmayacaktır. Bu da bizi, söz konusu köşe yazılarında bilgi-görüş aktarımını sağlayan bir yapıdan ziyade belli bir görüş doğrultusunda bir tür “propaganda” amacı güdüldüğü düşüncesine götürmektedir. Bu nokta, köşe yazarlığının gazeteciliğin bir parçası olup olmadığı, taşıdığı işlevler gibi tartışmalar açısından bir veri olarak değerlendirilebilecek niteliktedir. Gazete listesine dönecek olursak, değinilmesi gereken bir diğer konu da bir veya daha fazla içerikle, **Sözcü**, **Akşam**, **Habertürk** gibi bilinen ulusal yayınların da bu dönem listede yer aldığı olacaktır.

Grafik 6



Bu dönemde, geçen döneme kıyasla daha az olmakla birlikte **yerel basında** nefret söylemine rastlanan içerikler, sayısal olarak ulusal basındaki içerik sayısından çok farklı değildir.

Grafik 7



Gazetelerde yer alan nefret söylemi örnekleri, bu dönemde de belirlenen dört kategoriye göre incelenmiştir: (1) **Abartma / Yükleme / Çarpıtma**, (2) **Küfür / Hakaret / Aşağılama**, (3) **Düşmanlık / Savaş Söylemi**, (4) **Doğal kimlik ögesini nefret unsuru olarak kullanma / Simgeleştirme**

Bu kategoriler, çoğunlukla farklı biçimlerde ve örtük ya da açık şekilde kurulan nefret söylemlerinin ayrıştırılmasına ve anlaşılmasına yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. Şüphesiz kategorilerin birden fazlasını aynı içerikte tespit etmek mümkündür ancak böyle durumlarda sınıflandırma yapmak adına baskın olan kategori dikkate alınmıştır. Ayrıca birer kategori olmamakla birlikte hedef gösteren ve/veya kışkırtıcı bir dil içeren yayınlardan da çeşitli örnekler verilecektir.

İncelenen dört aylık dönemde, bu dört kategorinin dağılımında, **Abartma / Yükleme / Çarpıtma** ilk sırada yer aldı (129 içerik). Ardından sırasıyla **Küfür / Hakaret / Aşağılama** (72 içerik) ve **Düşmanlık / Savaş Söylemi** (45 içerik) takip etti. İncelenen dönem içinde üç içerik **Doğal Kimlik Ögesini Nefret Unsuru Olarak Kullanma / Simgeleştirme** kategorisinde değerlendirildi ve söz konusu içeriklerin birinde Yahudiler, ikisindeyse Almanlar hedef aldı.

Grafik 8



İncelenen dönemde en fazla sayıda nefret söylemine maruz kalan grup olan **Yahudilere** yönelik nefret söyleminde **Abartma / Yükleme / Çarpıtma** kategorisi ilk sırada yer aldı (67 içerik). Bunu, 38 içerikle **Küfür / Hakaret / Aşağılama** ve 24 içerikle **Düşmanlık / Savaş Söylemi** kategorileri izledi. **Doğal Kimlik Ögesini Nefret Unsuru Olarak Kullanma / Simgeleştirme** kategorisinde ise bir içerik tespit edildi. Yahudilere yönelik nefret söylemi içeren 77 yazı, ulusal basında yer alırken yerel basında 53 içerik yayımlandı.

Grafik 9



Hedef gruplara göre kategorilerin dağılımına baktığımızda, ikinci sırada bulunan **Ermenilere** yönelik nefret söyleminin içeriğinde **Abartma / Yükleme / Çarpıtma** kategorisi, 36 yazıyla ilk sırada yer aldı. **Küfür / Hakaret / Aşağılama** kategorisi, 16 içerikle ikinci sırada bulunurken; **Düşmanlık / Savaş Söylemi** içeren sekiz yayınlara karşılaşıldı. Ermenilere dair nefret söylemi üreten yazılardan 33'ü ulusal gazetelerde, 27'si yerel yayınlarda görüldü. Yereldeki içerikte de konu ulusal bir çerçeveden, yani o dönemin Başbakanı Erdoğan'ın yayımladığı taziye mesajı üzerinden çeşitli görüşlerin ifade edilmesiyle ele alındı. Suriyeli mültecilerle ilgili yayınlarda ise bunun tersi bir örnekle karşılaşmaktayız. Örneğin Konya'daki yayınlarda mültecilerle bağlantılı olarak doğrudan o ilde yaşananlar dile getirilirken Ermeniler söz konusu olduğunda yayınlarda yerel örneklerle rastlanmamakta. Buradan yola çıkarak, aslında gündelik hayatımızda karşılaşmadığımız bir meselenin, yaşanıp yaşanmadığı dahi bilinmeyen geçmiş olaylar üzerinden üretilen bir düşmanlıkla bugün de yeniden üretildiğini, "öteki"ne, "düşman"a dayalı bir anlayışın gerçek hayattan bağımsız olarak yaşatıldığını görmekteyiz.

Grafik 10



İncelenen dört aylık dönem içinde nefret söylemine en çok maruz kalan üçüncü grup olan **Hıristiyanlar** için de **Abartma / Yükleme / Çarpıtma** kategorisi birinci sırada yer aldı (17 içerik). **Küfür / Hakaret / Aşağılama** kategorisi yedi içerikle ikinci sırada bulunurken **Düşmanlık / Savaş Söylemi** kategorisine giren bir içerik tespit edildi.

Grafik 11



Ermeniler ve **Yahudiler**, incelenen dönemler içinde genellikle ilk iki sırayı paylaşırken onları takip eden gruplarla aralarında diğer dönemlerde de önemli bir sayısal farklılık görülmekteydi. Bununla birlikte 2014 yılının ikinci dört ayında bu farkın daha da arttığını görmekteyiz. Önceki dönemde söz konusu iki grup 75 ve 66 içerikte nefret söylemine maruz kalırken üçüncü sırada olan **Hıristiyanlar**, 45 içerikte nefret söylemine uğramaktaydı. Bu dönemdeyse bu sayılar 60, 130 ve 25 olarak sıralanmakta.

Bu veriler ışığında, Ermenilerin ve Yahudilerin, nefret söylemi üreten yayınlar açısından temel ve en büyük “düşman” olduğu çıkarımını yapmak yanlış olmayacaktır. Bu düşmanca söylem, bazen “iyi Ermeniler/Yahudiler” - “kötü Ermeniler/Yahudiler” gibi bir yaklaşımın arkasına saklanmakla birlikte bu ayrımın dahi ortadan kalkabildiği ve Türkiye sınırları içinde yaşayan tüm Ermeni ve Yahudilerin bir tehdit olarak değerlendirilebildiği gözlenmektedir.

Rumlar hakkında üretilen nefret söyleminde de kategorilere göre dağılıma bakıldığında, ilk sırada 10 içerikle **Abartma / Yükleme / Çarpıtma** yer alırken **Düşmanlık / Savaş Söylemi** içeren dokuz ve **Küfür / Hakaret / Aşağılama** kategorisine giren iki içerik tespit edildi. Yayınlardan ikisi haber, 19 içeriğince köşe yazılarından oluştuğu görüldü. İçeriklerin dördü, Kıbrıs gazetelerinde yayımlandı. Ada'nın siyasi geçmişi ve bugünü düşünülürken bir kez daha, bu içeriklerin, halklar arası düşmanlığı körüklemek açısından son derece olumsuz birer rol oynadığını söyleyebiliriz. Bu noktada ilgi çekici bir örnekse “50 Yıl Önce” sayfasında geçmişte yayımlanmış bir köşe yazısının yeniden basımı oldu. Yazının cevap olarak yazıldığı içerikte de Türklere yönelik nefret söylemi üretildiği görülmektedir. Bu örneğe de dayanarak eski tarihli yazıların yeniden dolaşıma sokularak şiddetin yeniden üretildiği çıkarımında bulunabiliriz.

Grafik 12



Kürtlere yönelik nefret söyleminde bu dönem de ilk sırayı 10 içerikle **Düşmanlık / Savaş Söylemi** kategorisi aldı. İkinci sırada altı içerikle **Abartma / Yüklem / Çarpıtma** kategorisi yer alırken **Küfür / Hakaret / Aşağılama** kategorisinde iki içerik görüldü. Kürtlere yönelik nefret söyleminin 10'u ulusal yayınlarda, sekizi de İç Anadolu, Akdeniz ve Ege bölgelerinde yayımlanan yerel gazetelerde üretildi. Bir önceki dönemde, bağlamla ilgili olarak Karadeniz bölgesinde yayımlanan yerel gazetelerde Kürtlere yönelik nefret söylemi üretilirken bu dönem söz konusu yayınların listede yer almadığı görüldü.

Grafik 13



İçerikleri sınıflandırmak üzere belirlenen bu dört kategori daha önce de belirttiğimiz şekilde, nefret söylemlerinin nasıl üretildiğini anlamaya yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur ve sınıflandırma işleminde baskın olan kategori dikkate alınmıştır. Adlandırması ne şekilde olursa olsun nefret söyleminin temelinde her durumda “düşmanca” görüşler bulunduğu göz önüne alındığında, bu kategorileri değişmez ölçütler olarak görmek yanıltıcı olacaktır.

MAYIS – AĞUSTOS 2014 DÖNEMİNDE SEÇİLEN HABERLER¹²

Tarih	Gazete	Tür	Yazar	Başlık	Hedef Grup	Nefret Kategorisi
01.05.2014	Anayurt	Köşe Yazısı	Fuat Yılmaz	<u>Ermeni meselesinde savunma ile sonuç alınmaz</u> -1-	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
01.05.2014	Manavgat Sahil	Köşe Yazısı	Aynur Sarıkaya	<u>Ermeni açılımına dair bir kaç şey</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
01.05.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Fikri Atılbaz	<u>Her Şeyi Çıkarları İçin Kullanıyorlar</u>	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
01.05.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Yıldıray Çiçek	<u>BU CESARET ASIL TÜRK DÜŞMANLARINDA BİLE YOK!</u>	Ermeniler, Rumlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
01.05.2014	Samsun Haber	Köşe Yazısı	Osman Kara	<u>TARİHE DOĞRU BAKMAK (IV)</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
01.05.2014	Sözcü	Köşe Yazısı	Yekta Güngör Özden	<u>Bir öyle... Bir böyle</u>	Ermeniler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
01.05.2014	Taka	Köşe Yazısı	Muharrem Ulusoy	<u>İFTİRA VE HAKARET!</u>	Hıristiyanlar, Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
01.05.2014	Yeni Akit	Haber	Muhammet Erdoğan	<u>Küstah Hans'a Alevi tepkisi</u>	Almanlar	Doğal kimlik öğesini nefret aşağılama unsuru olarak kullanma / Simgeleştirme
01.05.2014	Yeni Çağ	Köşe Yazısı	Agah Oktay Güner	<u>Gaflet uykusu</u>	Ermeniler, Kürtler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
02.05.2014	Ankara Belde	Köşe Yazısı	Nurullah Aydın	<u>ERMENİ DÖNMELERİNİN ZAFERİ</u>	Ermeniler, Gürcüler, Rumlar, Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
05.05.2014	Konya Merhaba	Haber (Söyleşi)	Berkhan Parlak	<u>Türkiye'den hiç bir zaman kopmadık</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

¹² 14.05.2014 tarihli "AİHM'den gavurluk", 30.06.2014 tarihli "RABİA İŞARETİ YAPANLARA" ve 31.07.2014 tarihli "Bayram gelmiş, geçmiş neyime!" başlıklı yazılar farklı kimliklere yönelik ve farklı kategorilerde değerlendirilen nefret söylemleri ürettikleri için bu listede ikişer kez yazılmıştır. Bu yazılar toplam nefret söylemi içerik sayısına birer kez dâhil edilmişlerdir.

05.05.2014	Milat	Köşe Yazısı	Mehmet Seyit Deniz	<u>Soner Yalçın'dan "Binbir Gece Masalları"</u>	İngilizler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
05.05.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Fikri Atılbaz	<u>"Türklüğe suikast"</u>	Ermeniler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
05.05.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Neval Kavcar	<u>İKTİDAR VE CUMHURBAŞKANINI GÖREVE DAVET</u>	Ermeniler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
05.05.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Orhan Karataş	<u>Ülkenin gündemi ve Türk gençlik kurultayı</u>	Ermeniler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
05.05.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Hasan Karakaya	<u>Yahudi beslemesi bir kuruluş, hiç Türkiye'yi över mi?</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
05.05.2014	Yeni Konya	Köşe Yazısı	Alaettin Ekizer	<u>Boynuna İlmek Geçirilen Her Mısırlıdan Müslümanlar Sorumludur</u>	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
05.05.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Hasan Demir	<u>Etimizi yediler dış kirası istiyorlar!</u>	Ermeniler, Fransızlar, İngilizler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
06.05.2014	Taka	Köşe Yazısı	Talat Ülker	<u>Yılanın başı</u>	Ermeniler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
07.05.2014	İstanbul Gerçek Vizyon	Köşe Yazısı	Nevzat Laleli	<u>Ermeni'ye taziyeye yanlıştır</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
07.05.2014	Yeni Akit	Basın Arşivi	Yeni Akit	<u>Ateistler sokağa iniyor</u>	Ateistler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
09.05.2014	Samsun Manşet	Köşe Yazısı	Dursen Özalemdar	<u>İnsani Tercihler</u>	Ermeniler, Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
10.05.2014	Sabah	Köşe Yazısı	Hasan Celal Güzel	<u>Makyajı akmış yaşlı fahişe: Avrupa</u>	Batı toplumları	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
12.05.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	<u>Zihniyetleri hastalıklı</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
13.05.2014	Milat	Köşe Yazısı	M. Şevket Gökşan	<u>Sesiz kalıp yem mi olacağız?..</u>	Gayrimüslimler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
13.05.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Mustafa Özcan	<u>Batı'nın gözdeleri Nuseyrilerin sırrı nedir?</u>	Nuseyriler, Şiiler, Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
14.05.2014	Yeni Akit	Haber	Ramazan Alkan	<u>AIHM'den gavurluk</u>	Gayrimüslimler	Küfür / Hakaret / Aşağılama

14.05.2014	Yeni Akit	Haber	Ramazan Alkan	<u>AIHM'den gavurluk</u>	Rumlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
14.05.2014	Yeni Çağ	Köşe Yazısı	Ahmet Takan	<u>Hristiyan yargıçların önünde lal olan Başbakan!..</u>	Ermeniler, Rumlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
16.05.2014	Anayurt	Köşe Yazısı	Fuat Yılmaz	<u>Kamburdan mı kurtulalım? Gafleti bu sözlerle mi örtelim? -2-</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
16.05.2014	Güneş	Köşe Yazısı	Mehmet Memiş	<u>Allah aşkına sizler ne iş yaparsınız</u>	Ermeniler, Rumlar, Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
19.05.2014	Milat	Köşe Yazısı	Bekir Fuat	<u>18 Mayıs 1944</u>	Ruslar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
19.05.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Şükrü Alınacı	<u>İki Elimiz Yakanızdadır!...</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
19.05.2014	Yeni Çağ	Haber	Necdet Pekmezci	<u>Ermeni PKK ittifakı!/PKK ile Ermeniler yine yanyana geldiler</u>	Ermeniler, Kürtler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
20.05.2014	Sol	Köşe Yazısı	Erbil Tuşalp	<u>Olağan şüpheli</u>	Müslümanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
20.05.2014	Yeni Akit	Haber	Kenan Kıran	<u>O PATRONUN DAMADI YAHUDİ/Soma patronunun DAMADI YAHUDİ</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
22.05.2014	Gazete Gerçek	Köşe Yazısı	Şenol Kocatepe	<u>CERKES SÜRGÜNÜ</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
22.05.2014	Kayseri Vizyon Kent Haber	Köşe Yazısı	Yakup Aslan	<u>Kaza mı, yoksa sabotaj mı?</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
22.05.2014	Kıbrıs Halkın Sesi	50 Yıl Önce Sayfası	T. Bayraktaroğlu	<u>Er meydanına geliniz</u>	Rumlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
22.05.2014	Yurt	Köşe Yazısı	Hüsnü Mahalli	<u>Gavurun keyfi!</u>	Hristiyanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
23.05.2014	Karadeniz	Köşe Yazısı	Asım Kemal Güner	<u>SURİYELİLER</u>	Suriyeliler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
23.05.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mevlüt Özcan	<u>Hendek savaşındaki müjde</u>	Hristiyanlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi

23.05.2014	Sabah	Köşe Yazısı	Ersin Ramoğlu	<u>ALMANYA'NIN ERDOĞAN KORKUSU!</u>	Almanlar, Aleviler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
24.05.2014	Sabah	Köşe Yazısı	Ersin Ramoğlu	<u>İnelik parayla mı' ha?</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
26.05.2014	Kıbrıs Afrika	Köşe Yazısı	Özgün Kutalmış	<u>Rumlardan bir şey olmaz</u>	Rumlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
26.05.2014	Yeni Çağ	Haber	AA	<u>Türkiye'ye karşı Vatikan'a gittiler/ Kürtlerden Papa'ya mektup: Çarmıha gerilen İsa gibiyiz</u>	Ermeniler, Kürtler, Gayrimüslimler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
26.05.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Akın Aydın	<u>Gözyaşlarını siyasete alet etmeyecekmisin!</u>	Yahudiler	Doğal kimlik ögesini nefret aşağılama unsuru olarak kullanma / Simgeleştirme
27.05.2014	Kıbrıs Havadis	Köşe Yazısı	Eşref Çetinel	<u>RUM'UN ATTIĞI KAZIK (BU KACINCI AMA?)</u>	Rumlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
27.05.2014	Milat	Köşe Yazısı	Faruk Aksoy	<u>Aleviler köprü sevmeyiz</u>	Aleviler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
27.05.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	<u>Siyonizmin Papası/Küfür tek millettir</u>	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
27.05.2014	Takvim	Köşe Yazısı	Bekir Hazar	<u>GARSON!!!</u>	Almanlar, İngilizler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
27.05.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Mustafa Özcan	<u>Allah Yahudi aleyhtarı mı? (2)</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
28.05.2014	Milat	Köşe Yazısı	Halil Mert	<u>"Köln" stratejik denge</u>	Hıristiyanlar, Yunanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
28.05.2014	Milat	Köşe Yazısı	Seyit Mehmet Deniz	<u>Aleviler tehlikenin farkında mı?</u>	Aleviler, Sosyalistler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
29.05.2014	Yeni Akit	Haber	İskender Özel	<u>Alevi tezgahı AB işi</u>	Aleviler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
29.05.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Nusret Çiçek	<u>Tansiyon hapı alırmısınız?</u>	Yunanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
29.05.2014	Yeni Konya	Haber	AA	<u>Yahudi, Mescid-i Aksa'da 3 Türk vatandaşını darp etti</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

30.05.2014	Alanya Güneşi	Köşe Yazısı	İbrahim Akdağ	<u>ERDOĞAN BENİM BAŞBAKANIM DEĞİL..!!</u>	Ermeniler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
30.05.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	<u>Kriptoların Dolapları İnim İnim Dönüyor</u>	Aleviler, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
30.05.2014	Yeni Akit	Haber	Timur Çağrı	<u>Haydi AYASOFYA'ya</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
31.05.2014	Sabah	Köşe Yazısı	Ersin Ramoğlu	<u>Kışkırtıcı KK ile Esad'ın sözcüsü!</u>	İngilizler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
02.06.2014	Kıbrıs Vatan	Haber	Kıbrıs Vatan	<u>Türkiye üzerine ortak oyun</u>	İngilizler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
02.06.2014	Konya Anadolu Bugün	Haber / Röportaj	Konya Anadolu Bugün	<u>Mescid-i Aksa, Yahudi ablukasında</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
02.06.2014	Önce Vatan	Köşe Yazısı	Mustafa Akkoca	<u>YORUMCU'LARA CEVAPLAR VE MUTALA'LAR!.. (35)</u>	Ermeniler, Rumlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
02.06.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Mustafa Özcan	<u>Allah'a işini öğretenler!</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
03.06.2014	Bizim Sivas	Köşe Yazısı	Berat Demirci	<u>MEDENİ KATİLLER</u>	İngilizler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
03.06.2014	Bursa Şehir	Köşe Yazısı	Binnur Günay	<u>Darbelerle Hesaplaşan "YENİ TÜRKİYE"</u>	Aleviler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
03.06.2014	Çorum Haber	Köşe Yazısı	Selahattin Aydemir	<u>Orhan Pamuk mu aday olsun?</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
03.06.2014	Lüleburgaz Hürfikir	Köşe Yazısı	İlyas Şen	<u>Bu gavuroğlu gavurlar Taksim'e kendileri neden çıkmıyor?</u>	Gayrimüslimler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
03.06.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Talu	<u>Miraç Gecesinde Hatırlattıkları — 2</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
04.06.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	<u>Meğerse PKK Savaşı Bitmemiş</u>	Ermeniler, Gayrimüslimler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
04.06.2014	Yeni Konya	Haber	AA	<u>Yahudi kan döktü</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

05.06.2014	Altınova	Haber	Altınova / İmzasız	<u>Abdullah Çatli'nin Ermenilere karşı yaptıklarının listesi</u>	Ermeniler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
05.06.2014	Karadeniz Güne Bakış	Köşe Yazısı	Türkay Gümüş	<u>KILDIĞIMIZ CUMA NAMAZI KABUL OLUYOR MU?..</u>	Batı toplumları, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
05.06.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	<u>Medyadaki Kripto Ermeniler</u>	Aleviler, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
05.06.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mahmut Toptaş	<u>Biz, Biz Olacağız</u>	Hıristiyanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
05.06.2014	Milli İrade	Köşe Yazısı	Vehbi Örs	<u>Tehlikeli Gidişat</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
05.06.2014	Sözcü	Haber	DHA	<u>NEREDE BU TAYYİP/HAINLER YİNE YAKIP YIKTI</u>	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
05.06.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Ali İhsan Karahasanoğlu	<u>"İsrail dölü"nü biyolojik bir kavram mı sandınız?</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
06.06.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mahmut Toptaş	<u>Zulüm devam etmez</u>	Gayrimüslimler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
06.06.2014	Takvim	Köşe Yazısı	Bülent Erandaç	<u>"Sisi'ye Selam, sömürüye devam"</u>	İngilizler, Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
08.06.2014	Yeni Akit	Haber	Fahrettin Dede	<u>Ermeniler sürülme Kürtler sürülecekti!</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
09.06.2014	Ortadoğu	Haber	Ortadoğu	<u>Şehit torunları Yanıkdere'de Ermeni mezalimini kınadı</u>	Ermeniler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
09.06.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Neval Kavcar	<u>TÜRK YURDUNDAN PKK'YA POST ÇIKMAZ SIRRI SAKIK!</u>	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
09.06.2014	Sabah	Köşe Yazısı	Ersin Ramoğlu	<u>En iyi Kürt dağdaki Kürt</u>	Kürtler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
10.06.2014	Adana Ekspres	Köşe Yazısı	Erol Saylan	<u>BAYRAK İNMEZ</u>	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
10.06.2014	Gazete Gerçek	Köşe Yazısı	Hayati Kaynar	<u>Şerefsizler!..</u>	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
10.06.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	<u>REZALETİN FOTOĞRAFI</u>	Hıristiyanlar, Yahudiler	Küfür / Hakaret /

						Aşağılama
10.06.2014	Sözcü	Köşe Yazısı	Mehmet Türker	<u>Bayrak da indi, yuh artık!..</u>	Kürtler, Rumlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
11.06.2014	Gazete Gerçek	Köşe Yazısı	Nusret Sağlam	<u>ŞERFLİ KURŞUN</u>	Kürtler, Rumlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
11.06.2014	Konya Rasyonel Haber	Köşe Yazısı	Mustafa Balkan	<u>Bayrak inmez, ezan dinmez, vatan bölünmez</u>	Kürtler, Rumlar, Yunanlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
11.06.2014	Yeni Çağ	Zaman Tüneli	Kerrar Esat Atalay	<u>Ermeniler kendilerine iyilik yapanları ya yaktılar ya da kursuna dizildiler</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
12.06.2014	Sakarya	Haber	Birsen Eraslan	<u>TÜRK SAĞLIK-SEN'DEN SERT AÇIKLAMA</u>	Ermeniler, Rumlar, Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
12.06.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	İbrahim Bektaş	<u>Vatikan'da Sansürlenene Âyet?</u>	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
12.06.2014	Yenigün (Burdur)	Köşe Yazısı	Tacettin Akbaş	<u>BAYRAĞINI.. SATAN İNSANLAR HERŞEYİNİ SATABİLLİRLER!</u>	Bulgarlar, Ermeniler, Yahudiler, Yunanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
13.06.2014	Adana Yenigün	Köşe Yazısı	Hüseyin Karabulut	<u>Ermeni ve Yahudiler Boş Durmuyor</u>	Ermeniler, Kürtler, Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
13.06.2014	İzmir Sondakika	Köşe Yazısı	Özcan Pehlivanoğlu	<u>YENİ BİR İSTİKLAL MÜCADELESİ Mİ?</u>	Ermeniler, Kürtler, Rumlar, Süryaniler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
13.06.2014	Kırıkkale Haber Kale	Köşe Yazısı	Mehmet Gencer	<u>Allah'ım Sen Bilirsin</u>	Kürtler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
13.06.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Şükrü Alınacı	<u>Çakma Monşerler</u>	Araplar, Bulgarlar, Ermeniler, Sırlar, Romanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
13.06.2014	Yeni Alanya	Haber	Yeni Alanya	<u>İşte Ruslar bu nedenle Alanya'ya yerleşiyor</u>	Romanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
16.06.2014	Diyarbakır Olay	Haber	İHA	<u>İçten: Bu ülkede ezan susmaz</u>	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
16.06.2014	Samsun Olay	Köşe Yazısı	Mehmet Hazinedar	<u>İŞİD KATLİAM YAPIYOR..</u>	Ermeniler, Hırvatlar, Ruslar, Sırlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

17.06.2014	Samsun Denge	Köşe Yazısı	Ali Kayıkçı	<u>DİLİM SENİ, DİLİM-DİLİM DİLEN VAR!</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
18.06.2014	Yeni Konya	Haber	AA	<u>Yahudi, Filistinli balıkçılara saldırdı</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
19.06.2014	Konya Yeni Haber	Köşe Yazısı	Hamdi Bağcı	<u>Ekmeleddin İhsanoğlu ve CHP'lilerin bitışı...</u>	Hıristiyanlar, Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
24.06.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	<u>İsrail'i kınayan gizli Yahudiler</u>	Ermeniler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
26.06.2014	Star Kıbrıs	Köşe Yazısı	Yurdağül Beyoğlu	<u>İŞİD Kıbrıs'ın hangi tarafına konuşlanacak?</u>	Rumlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
30.06.2014	Anayurt	Köşe Yazısı	Mustafa Nevruz Sınacı	<u>Acil ihtiyaç: İyi insan, onurlu ve sorumlu vatandaş!..</u>	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
30.06.2014	Aydınlık	Köşe Yazısı	Filiz Cemsu	<u>İsmailağa cemaati plajda</u>	Müslümanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
30.06.2014	Samsun Halk	Köşe Yazısı	İsmail Başaran	<u>RABİA İŞARETİ YAPANLARA</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
30.06.2014	Samsun Halk	Köşe Yazısı	İsmail Başaran	<u>RABİA İŞARETİ YAPANLARA</u>	İngilizler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
30.06.2014	Yeni Konya	Haber	AA	<u>Yahudi Gazze Seridi'ne saldırdı</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
02.07.2014	Elazığ Günışığı	Köşe Yazısı	Bedrettin Keleştimur	<u>DOST KİMDİR/KİMLERDİR!</u>	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
02.07.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Şükrü Alnıaçık	<u>Ünlü Türk Ahlakına Ne Oldu?</u>	Ermeniler, Kürtler, Rumlar, Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
04.07.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	<u>Karabekir ve Antranik Paşalar</u>	Ermeniler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
08.07.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Faruk Köse	<u>Şimdi ben antisemitist olmayayım da ne yapayım?</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
09.07.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Şükrü Alnıaçık	<u>Gerçek tehdit</u>	Kürtler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

10.07.2014	Bursa Hayat	Köşe Yazısı	Ali Aydoğan	<u>Kıyametin geri sayımı başladı...</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
10.07.2014	Konya Anadolu'da Manşet	Özel Sayfa	"İlyas Aranızda"	<u>KONYA MÜLTECİLERDEN RAHATSIZ</u>	Suriyeliler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
10.07.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Yener Dönmez	<u>İngiliz anahtarı işe yarayacak mı?</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
11.07.2014	Antalya İleri	Köşe Yazısı	Nasuh Boztepe	<u>Kaybolan insanlık</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
11.07.2014	Milat	Köşe Yazısı	Muhammed Özkılıç	<u>Yahudi hep Yahudi'dir...</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
11.07.2014	Ortadoğu	Köşe Yazısı	O. Cem Kazmaz	<u>10. AĞUSTOS 2014 GÜNÜ İKİNCİ SEVR'E DUR DEME GÜNÜDÜR!</u>	Ermeniler, Rumlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
11.07.2014	Yeni Şafak	Köşe Yazısı	Yusuf Kaplan	<u>Frankenstein ruhlu adamlar, Tanrı'yı kıyamete zorluyorlar</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
13.07.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Faruk Köse	<u>Siyonist öldürmek caiz midir?</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
14.07.2014	Milat	Köşe Yazısı	Muhammed Özkılıç	<u>Zafer direniş kadar yakın</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
15.07.2014	Ankara İl	Köşe Yazısı	Eflatun Neimetzade	<u>Tarih Boyu Ermeni Sahtekarlığı Olmuş, Bugün de Devam Etmekte (2)</u>	Ermeniler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
15.07.2014	Bursa Şehir	Köşe Yazısı	Hasan Ünal	<u>Hamas Füzeleri Neden Hep İnsansız Bölgeye Düşer?</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
15.07.2014	Kayseri Star Haber	Köşe Yazısı	Ahmet Sıvacı	<u>Gazze'nin İblisler İblisi (1)</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
15.07.2014	Kocaeli Demokrat	Köşe Yazısı	Çetin Gürol	<u>Suriyeliler başımıza bela olacak</u>	Suriyeliler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
15.07.2014	Konya Merhaba	Köşe Yazısı	Sadık Küçükhemek	<u>Çin zulmü ve çocuk katili İsrail</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
15.07.2014	Milat	Köşe Yazısı	Akif Cemil	<u>Yıldız Tilbe haklı mı?</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
15.07.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Serdar Arseven	<u>"Otorite" katlelderken!..</u>	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme /

						Çarpıtma
15.07.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Faruk Köse	<u>Hahambaşı'na çağrı!..</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
15.07.2014	Yeni Konya	Haber	AA	<u>Yahudi'nin baskınları ramazan davulcularını yıldıramadı</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
15.07.2014	Kayseri e Haber	Köşe Yazısı	Fatma Ural	<u>ÖLMEK Mİ YAŞAMAK MI?</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
16.07.2014	Sözcü	Köşe Yazısı	Rahmi Turan	<u>İstahları kabardı</u>	Ermeniler, Kürtler, Rumlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
17.07.2014	Ankara İl	Köşe Yazısı	Eflatun Neimetzade	<u>Ermeni Sahtekârlığım İspatlayan Kaynakçalar -1- /Tarih Boyu Ermeni Sahtekarlığı Olmuş Bugün De Devam Etmekte -1-</u>	Ermeniler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
17.07.2014	Aşıkpaşa	Köşe Yazısı	Zafer Çam	<u>İsrail zulmü devam ediyor</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
18.07.2014	Ankara İl	Köşe Yazısı	Eflatun Neimetzade	<u>Ermeni Bilim Adamları, Yazarları Ermeni Sahtekârlığını Onaylıyorlar (5)</u>	Ermeniler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
18.07.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Şevki Yılmaz	<u>Vallahi İsrail yakında tarihten silinecek!</u>	Ermeniler, Ezidiler, Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
21.07.2014	Bursa Kent	Köşe Yazısı	İbrahim Çoban	<u>Sadece bebek değil peygamber katililer</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
21.07.2014	Milat	Köşe Yazısı	Muhammed Özkılıç	<u>Gasıp işgalci, terörist Yahudi</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
22.07.2014	Ankara Haber Vaktim	Haber	Uğur Öğüt	<u>İsrail'e tepkiler büyüyor/İnsanlıktan nasibini almamış yaratıklar</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
22.07.2014	Ankara Haber Vaktim	Köşe Yazısı	Ahmet Fidan	<u>KANDAN BESLENEN BİR İRK VEYA İSLAM DÜNYASININ KALBİNDE HANÇER: İSRAİL</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
22.07.2014	Bizim Antalya	Köşe Yazısı	Zeyyat Şahin	<u>GAZZE YÜREĞİMDESİN</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
22.07.2014	Eskişehir Son Haber	Köşe Yazısı	Ahmed Kaymak	<u>TİMSAHLAR DA AĞLAR</u>	Suriyeliler	Küfür / Hakaret / Aşağılama

22.07.2014	Kocaeli Demokrat	Köşe Yazısı	Osman Saraç	<u>Mektuplar</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
22.07.2014	Kocaeli Demokrat	Köşe Yazısı	Çetin Gürol	<u>GÜNÜN SÖZÜ</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
22.07.2014	Kuzey Ekspres	Köşe Yazısı	Burhan Çuhadaroğlu	<u>Gazze'nin tünelleri</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
22.07.2014	Milat	Köşe Yazısı	Akif Cemil	<u>Lanetli Kavim</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
22.07.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mahmut Toptaş	<u>Zalimlere De Acıyın</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
22.07.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Ata Atun	<u>AP Seçimlerinin Verdiği Mesaj (3/3)</u>	Rumlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
22.07.2014	Takvim	Haber (Manşet)	Takvim	<u>MELEK-ŞEYTAN</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
22.07.2014	Yeni Asya	Köşe Yazısı	Davut Şahin	<u>İsrail neden çocuk öldürür?</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
23.07.2014	Görünüm	Köşe Yazısı	Nurullah Aydın	<u>İSLAMCI ARAPÇILARIN CİĞİRTKANLIĞI</u>	Araplar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
23.07.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	İsmail Hakkı Akkiraz	<u>Cumhurbaşkanlığı seçimi</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
23.07.2014	Milli Gazete	Özel Sayfa	Nedim Odabaş	<u>EN AZILI DÜŞMAN YAHUDİLER</u>	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
23.07.2014	Yeni Şafak	Köşe Yazısı	İbrahim Tenekeci	<u>İnsanlar ve Yahudiler</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
25.07.2014	Çorum Kent Haber	Köşe Yazısı	Attila Alpay	<u>İsraille baş edemezsiniz...</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
25.07.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mustafa Özcan	<u>Toplu çılgınlık hali</u>	İsraililer	Küfür / Hakaret / Aşağılama
25.07.2014	Yeni Konya	Haber	AA	<u>Yahudi'den Filistinli göstericilere müdahale</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

25.07.2014	Yurt	Köşe Yazısı	Levent Uluçer	<u>Malezya uçağını Rusya düşürdü (!) ya? Demek ki Avrasya iyi gidiyor...</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
28.07.2014	Karadeniz Güne Bakış	Haber	Karadeniz Güne Bakış	<u>Kelkit'te İsrail lanetlendi</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
28.07.2014	Türkiye	Köşe Yazısı	Rahim Er	<u>İsraili, bayramımızı da zehirledi</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
28.07.2014	Yeni Akit	Haber	Emre Küskün, İskender Özel	<u>BURUK BAYRAM</u>	Budistler, Hıristiyanlar, Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
28.07.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Mustafa Özcan	<u>'Sizden Allah'tan fazla korkarlar'</u>	Şiiler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
28.07.2014	Yeni Çağ	Haber	Yeni Çağ	<u>Yahudiler öldürmeden duramıyor!</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
29.07.2014	Bursa Hayat	Köşe Yazısı	Ali Aydoğan	<u>Batı korkaktır...</u>	Batı toplumları	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
29.07.2014	Habertürk	Haber	Mustafa Şekeroğlu	<u>AFRİKALILAR DOLANDIRIYOR GÜRCÜLER ÖLDÜRÜYOR</u>	Afrikalılar, Gürcüler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
29.07.2014	Samsun Denge	Köşe Yazısı	Ali Kayıkcı	<u>CIVAN-MEHMET " ve "KAVAK NÜFUS DEFTERLERİ"... /3</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
29.07.2014	Yedigün Ankara	Köşe Yazısı	Nurullah Çetin	<u>EY TÜRK!.. NE BÜYÜKSÜN Kİ KANIN KURTARIYOR TEVHİD'İ... 1</u>	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
29.07.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Serdar Arseven	<u>Kıbrıs için "Kola Boykotu!"</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
29.07.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Mustafa Özcan	<u>Yahudi karakteri</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
30.07.2014	Bursa Hayat	Köşe Yazısı	Ali Aydoğan	<u>Yahudi yapıyorsa susun</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
30.07.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Mustafa Özcan	<u>Fareler gibi kaçıyorlar!</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
30.07.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Faruk Köse	<u>İsrail İslam coğrafyasından silinene kadar. .</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi

30.07.2014	Yeni Akit	Haber	Timur Çağrı	<u>Kan içici İsrail'e dünyadan para yağıyor</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
30.07.2014	Yeni Şafak	Köşe Yazısı	İbrahim Tenekeci	<u>Bir iman meselesi</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
31.07.2014	Gazete Akdeniz	Köşe Yazısı	Vehbi Kaya	<u>Türkmeneli TV kime hizmet ediyor</u>	Kürtler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
31.07.2014	Kayseri Star Haber	Köşe Yazısı	Ahmet Sıvacı	<u>Bayram gelmiş, geçmiş neyime!</u>	Batılılar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
31.07.2014	Kayseri Star Haber	Köşe Yazısı	Ahmet Sıvacı	<u>Bayram gelmiş, geçmiş neyime!</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
31.07.2014	Kıbrıs Afrika	Özel Sayfa	Emine Hür	<u>Bayram Sonrası Manileri</u>	Araplar, Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
31.07.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Reşat Nuri Erol	<u>Kur'an, İsrail oğulları ve Adil Düzen KUR'AN</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
31.07.2014	Milli Gazete	Haber	Milli Gazete	<u>SOYSUZ SEVİNÇ</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
31.07.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Hasan Karakaya	<u>Eyy İsrail yönetimi, size "O... çocukları" diyebilir miyim?</u>	İsraililer	Küfür / Hakaret / Aşağılama
01.08.2014	Afyon Gazete 3	Haber	Afyon Gazete 3	<u>"Türkiye en güçlü dönemi yaşıyor"</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
01.08.2014	Ankara Haber Vaktim	Haber	Erol Metin	<u>'Yahudiler vatandaşlıktan çıkarılsın'</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
01.08.2014	Çorum Haber	Köşe Yazısı	İsmail Haboğlu	<u>Bir kadın sünneti eksikti!..</u>	Araplar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
03.08.2014	Yeni Asya	Köşe Yazısı	Ali Sarıkaya	<u>Kur'an'da anlatılan İsrail</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
04.08.2014	Mersin Haberci	Haber	Mersin Haberci	<u>Tipik Yahudi vahşeti</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
04.08.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eyi	<u>İslami Hareketin içine Sızan Kriptolar</u>	Ermeniler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
04.08.2014	Sözcü	Köşe Yazısı	Murat Muratoğlu	<u>Suriyeli Go Home!</u>	Suriyeliler	Abartma / Yükleme /

						Çarpıtma
04.08.2014	Takvim	Köşe Yazısı	Ergün Diler	<u>UYANMA VAKTİ</u>	İngilizler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
04.08.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Faruk Köse	"Siyonist/Yahudi kampanyası"na karşı kampanya	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
05.08.2014	Adana Haber	Köşe Yazısı	Mustafa Karaköse	<u>Nereden çıktı bu misyonerler?</u>	Hıristiyanlar (Misyonerler üzerinden)	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
05.08.2014	Kıbrıs Vatan	Köşe Yazısı	Osman Güvenir	<u>İsrail'in Filistin katliamı dünyanın ayıbıdır</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
05.08.2014	Konya Hakimiyet	Köşe Yazısı	Veyis Ersöz	<u>Firavun= Yahudi mantığı</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
05.08.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	İshak Beyazay	<u>İnsanlığa Aç Ruhlar</u>	Batı toplumları	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
05.08.2014	Sabah	Köşe Yazısı	Ersin Ramoğlu	<u>Erdoğan'ın başarısı nerenize battı?</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
05.08.2014	Tekirdağ Şafak	Köşe Yazısı	Hasan Turhan	<u>KURANI KERİME GÖRE İSRAİLOĞULLARI</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
05.08.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Faruk Köse	<u>Siyonist kötü, Yahudi iyi mi?</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
05.08.2014	Yeni Konya	Haber	AA	<u>Yahudi ateşkesi 15 dakikada içinde bozdu</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
06.08.2014	Kayseri Star Haber	Köşe Yazısı	Ahmet Sivacı	<u>Jandarma Üsteğmen Mustafa Şimşek</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
06.08.2014	Kıbrıs Postası	Köşe Yazısı	Vatan Mehmet	<u>Anti semitikim!</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
06.08.2014	Konya Hakimiyet	Köşe Yazısı	Veyis Ersöz	<u>Kör ve sağır dünyanın mazlum ve mağdur milletleri</u>	Gayrimüslimler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
06.08.2014	Konya Telgraf	Köşe Yazısı	Mustafa Yolcu	<u>İSRAİL YA KOMŞUMUZ OLURSA?</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
06.08.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Hasan Karakaya	<u>İsrail'in 'Ateşkes'ine, Pensilvanya'nın 'Bedduakes'ine güven</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

				<u>olmaz!</u>		
06.08.2014	Yeni Konya	Köşe Yazısı	Yusuf Koç	<u>GÜCÜ GÜCÜ YETENE-1</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
06.08.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Akın Aydın	<u>Ne hikmetse gâvur "in" Müslüman "out"</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
06.08.2014	Yeni Sakarya	Köşe Yazısı	Osman Karagüzel	<u>Altın Sözler (25)</u>	Yahudiler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
09.08.2014	Milli Gazete	Haber	Haber Merkezi	<u>Kilisenin altın çağı</u>	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
10.08.2014	Türkiye	Köşe Yazısı	Fuat Bol	<u>Asıl biz ne yapıyoruz?!</u>	Gayrimüslimler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
11.08.2014	Türkiye	Sohbet Köşesi	Mehmet Ali Demirbaş	<u>Kişinin dini arkadaşının dini gibidir</u>	Gayrimüslimler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
11.08.2014	Yeni Çağ	Zaman Tüneli	Kerrar Esat Atalay	<u>Osmanlı İmparatorluğu kurulmadan yutma planlarını yapmaya başladılar</u>	Hıristiyanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
11.08.2014	Yeni Konya	Haber	AA	<u>Yahudi ölüm kustu</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
12.08.2014	Karadenizde Son Nokta	Köşe Yazısı	Yusuf Teke	<u>ALMANYA'YA BAKIN!..</u>	Almanlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
12.08.2014	Yeni Marmara	Köşe Yazısı	İlhan Yardımcı	<u>Ah! Filistin, ah! Gazze! . . "Yarım hakikat, büyük yalandır"(I)</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
14.08.2014	Kayseri Meydan	Köşe Yazısı	Rifat Açıkgöz	<u>SİZ KİMSİNİZ SÖYLEN BANA</u>	Ermeniler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
14.08.2014	Milat	Haber	Milat	<u>GO HOME KILLER/Bu topraklarda İsrail askeri istemiyoruz</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
14.08.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Mustafa Hilmi Yıldırım	<u>Soykırımcıların soysuz kavramı</u>	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
19.08.2014	Akşam	Haber	Akşam	<u>MOSKOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE SİLAHLI SALDIRI/Elçiliğe 'Ermeni kursunu' mu?</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

19.08.2014	Konya Telgraf	Köşe Yazısı	Selçuk Özkan	<u>Hainsiniz?</u>	Suriyeliler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
19.08.2014	Yeni Çağ	Köşe Yazısı	Şuayip Özcan	<u>Dikkat tehlike var</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
20.08.2014	Gaziantep Haber	Köşe Yazısı	Ruhi Aytaç	<u>İhbarımdır!</u>	Suriyeliler	Küfür / Hakaret / Aşağılama
20.08.2014	Kayseri Hakimiyet	Köşe Yazısı	Mevlüt Uzun	<u>ARAP MİLLİYETÇİLİĞİNİN HALİ</u>	Araplar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
20.08.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Mustafa Çelik	<u>Yahudi terör üssü İsrail</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
20.08.2014	Yeni Akit	Haber	Muhammed Uzun	<u>Facebook İsrail'e çalışıyor</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
20.08.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Faruk Köse	<u>Antisemitizm haritası ve sionist algı operasyonu</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
20.08.2014	Yeni Konya	Haber	AA	<u>Yahudi'den, İnsan Hakları Örgütüne Gazze yasağı</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
20.08.2014	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Akın Aydın	<u>BOP'un yıldızları</u>	Hıristiyanlar, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
22.08.2014	Yeni Konya	Haber	AA	<u>Yahudi ölüm kusuyor</u>	Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
24.08.2014	Milli Gazete	Haber	Fatih Yedier	<u>UYUMA/YOGA ADI ALTINDA İFSAD FAALİYETİ</u>	Budistler, Hindular	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
25.08.2014	Adana Ekspres	Köşe Yazısı	Yasemin Güç	<u>Filistin sevdalısı Hükümetimiz!..</u>	Filistinliler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
25.08.2014	Gaziantep Günebakış	Haber	İLKHA	<u>Misyonerler Anaokulu Öğrencilerine Yönelde</u>	Hıristiyanlar (Misyonerler ve Protestanlar)	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
25.08.2014	Konya Yeni Haber	Köşe Yazısı	Hamdi Bağcı	<u>'Unutma Kardeşim, Acırsan Acınacak Hale Gelirsin'</u>	Şiiler, Yahudiler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
25.08.2014	Milat	Haber	Milat	<u>AKILLI OLUN</u>	Suriyeliler	Düşmanlık / Savaş Söylemi

25.08.2014	Yeni Akit	Haber	İbrahim Acar	<u>Hans'ın cami düşmanlığı hortladı</u>	Almanlar	Doğal kimlik ögesini nefret aşığılama unsuru olarak kullanma / Simgeleştirme
25.08.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Faruk Köse	<u>"Gazze'ye saldırırken yemeğimiz Türkiye'den geldi"</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
25.08.2014	Yeni Çağ	Köşe Yazısı	Kenan Akın	<u>Türkiye'den "toprak talep" edilecek!</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
26.08.2014	Çorum Haber	Köşe Yazısı	Selahattin Aydemir	<u>ERMENİ YALANLARINI UNUTMAYALIM (1)</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
26.08.2014	Konya Telgraf	Haber	Halit Öztürk	<u>Suriyeliler kadar değerimiz yok!</u>	Suriyeliler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
26.08.2014	Yeni Akit	Haber	Muhammed Uzun, Sinan Yavuzoğlu	<u>Misyonerlerden KURS TUZAĞI/Misyonerlerden tuzak</u>	Hıristiyanlar (Misyonerler ve Protestanlar üzerinden)	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
26.08.2014	Yeni Çağ	Haber	Haber Merkezi	<u>Suriyeli krizi Türkiye'ye yayılıyor</u>	Suriyeliler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
26.08.2014	Yeni Marmara	Rüya Tabirleri	Harun Şekerli	<u>Rüya Tabirleri</u>	Romanlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
27.08.2014	Çorum Haber	Köşe Yazısı	Selahattin Aydemir	<u>ERMENİ YALANLARINI UNUTMAYALIM (2)</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
28.08.2014	Çorum Haber	Köşe Yazısı	Selahattin Aydemir	<u>ERMENİ YALANLARINI UNUTMAYALIM (3)</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
28.08.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Mustafa Çelik	<u>İçimizdeki terörist Yahudi kayırcılar</u>	Yahudiler	Düşmanlık / Savaş Söylemi
29.08.2014	Çorum Haber	Köşe Yazısı	Selahattin Aydemir	<u>ERMENİ YALANLARINI UNUTMAYALIM (4)</u>	Ermeniler	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

KATEGORİLERDEN ÖRNEKLER

Küfür / Hakaret / Aşağılama

Başlık: Tansiyon hapı alır mısınız?

Gazete: Yeni Akit

Tarih: 29.05.2014

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Nusret Çiçek

Çiçek'in köşe yazısı, Soma'da 301 madencinin öldüğü kazaya ve yakın geçmişte yaşanan çeşitli olaylara dayanarak ana muhalefet partisi CHP'nin eleştirisi eksenine oturuyor. Gezi Olayları döneminde vurulan ve uzun süre komada kaldıktan sonra hayatını kaybeden Berkin Elvan için yapılmak istenen anmaya polisin müdahalesi sonucu Okmeydanı'nda yaşanan olaylara da değinen Çiçek, bunun bir deneme olduğunu belirttikten sonra "Karanlık güçler yüzü peçeliler... Bombalama, silah, kokteyli..." kelimelerini sıralıyor ve ardından ekliyor: "Sanki Yunan gavuru saldırıyor İstanbul'a...". Türk Dil Kurumu'nun sözlüğüne başvurduğumuzda "gâvur" kelimesinin dört anlamıyla karşılaşılıyor:

1. isim, din b.: Dinsiz kimse / **2. din b.:** Müslüman olmayan kimse - "Onca yıl gurbetin kahrını, gâvurun ağzının kokusunu çekmiştik." - M. İzgü / **3. sıfat:** Merhametsiz, acımasız - "Gâvur bana bir at parası vermeden kalkıp gidecek mi?" - M. Ş. Esenal / **4. sıfat:** İnatçı

Yazının bağlamı düşünüldüğünde Çiçek'in bu kelimeyi sıfat olarak ve üçüncü anlamında kullandığı görülüyor. Tarihsel bir "düşmanlık" duygusu üzerinden giden Çiçek, bu görüş çerçevesinde, bir aidiyete hakaret etmekte, hatta bunun da ötesine giderek olumsuzladığı bu aidiyet aracılığıyla, demokratik haklarını kullanan insanları da düşman konumuna yerleştiriyor.

Çiçek'in yazısında Berkin Elvan'dan da "Elinde sapanı polise taş atarken görüntülenen, şehir magandasının bir parçası" olarak bahsediliyor, böylelikle "suçlu" olduğu algısı yaratılıyor ve öldürülmesi meşrulaştırılıyor. Konuyu Berkin Elvan özelinden çıkardığımızda, Çiçek'in bu ifadelerinin, demokratik protesto hakkını kullanan herkesin olası katlinin meşrulaşmasına zemin hazırladığı çıkarımında bulunmak yanlış olmayacaktır. Bir köşe yazarı olarak Nusret Çiçek, barış gazeteciliği dilini değil savaş / şiddet kışkırtıcılığını tercih etmektedir.

Çiçek'in yazısının ikinci kısmıysa Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın LGBTİ aktivisti Levent Pişkin'e, "Erdoğan'dan 'dört dörtlük ibneyim, ibneliği sizden öğrenecek değiliz' açıklaması bekliyorum" tweet'inden dolayı açtığı davayla ilgilidir. Pişkin'in 1500 TL tazminata mahkûm edildiği davayla ilgili olarak Çiçek burada da LGBTİ bireylere yönelik nefret söyleminde bulunmakta ve Pişkin'in açık LGBTİ kimliğine gönderme yaparak kendisinden "sapık"¹³ olarak bahsediyor.

¹³ Türk Dil Kurumu sözlüğü, sapık: 1. sıfat Tavr ve davranışları normal olmayan veya geleneklerden, törelerden ayrılan, anormal (kimse), gayritabii, anormal – "Sapık düşünce." / 2. Delice davranışları olan, meczup.

Tansiyon hapi alır mısınız?

Durun hemen almayın... Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı **Ayşe-nur İslam** kardeşimizin "yetimlerin ikinci annesiyim" açıklaması devlet millet kucaklaşmasına yeni bir boyut kazandırdı...

Oysa ki, **Kılıçdaroğlu** şurakasının So-ma faciasından beklentisi o değildi, sel olsun, deprem olsun, barajlar kurusun, piyasalar coşsun, siyasi istikrar bozulsun, ülke ka-rışsın...

Bu kesimin ci-ğerleri temiz havayı sevmiyor.

Başbakan düş-manlığı üzerine in-şa edilen tarihi CHP muhalefetine müf-tünün keçisi çalınsa Cumhuriyet gazetesinin baş manşetinde "müftü keçi çal-dı" olur...

Şimdi de durduk yerde Ege neden sallandı?

Mutlaka Erdoğan'ın parmağı var!..

Diktatör Başbakan, o kadar işin arasında gece yarları Anadolu'nun ücra bir köşesindeki çaresiz hastayı arar, o ağlar o da ağlar... Bos-na diye koşar, Suriye diye feryat eder...

Madımak yangınıni unutmamak, **Aziz Nesin** çırpınıyordu, "yahu yanıyoruz kurtarın bizi."

Ankara duydu mu?

Van'da deprem oldu tüm Türkiye ayağa kalktı. İnsan değilseniz, bari insanlığı öğrenin...

Okmeydanı mesela o da bir deneme...

Karanlık güçler yüzü peçeliler...

Bombalama, silah, kokteyli... Sanki Yunan gavuru saldırıyor İstanbul'a...

Berkin Elvan'i anacaklarmış.

Kim bu Berkin Elvan?

Elinde şapanı polise taş atarken görüntülen-en, şehir magandasının bir parçası.

Kılıçdaroğlu'nun alnından öptüğü gençlerden...

Erenler diyor ya "şiddete karşıyız."



Nusrat
Çiçek

nusretcicek@yeniakit.com.tr

Hikaye...

Doğu Kültür Devrim Ocakları ile başlayan **PKK** denilen örgütün altyapısında CHP vardır.

Bugün Ergenekon örgütünün avukatı, o gün de **DEV SOL**'un...

İ. e olduğunu söyleyen bir sapık aynı sözü Erdoğan'a da alenen sarf edince, hani o diktatör dedikleri Başbakan kellesini kopartacağı yerde hukukî yollardan, bir vatandaş gibi hak-kını arıyor.

Açıkçası "Başbakan olabilirim ama kanun karşısında ben vatandaşım" demek istiyor.

İstiyor da gelelim paralel çamuruna yatan **guguk işine**.

Cezası da 3 aydan 2 yıla kadar hapis...

Yargılamayı yapan hakim sonuçta, bu kişiyi **1500 TL** gibi caydırıcılığı ağır olan(!)adli para cezasına çarptırarak hükmün açıklamasını geri bırakıyor...

Yanı tırvırı...

Sapık da ülkenin başbakanına ağır hakaret etmenin bedeline dudak bükerek güle oynaya çıkıyor mahkemeden. Ceza koymadı ya, belki de bu sefer de cumhurbaşkanına hakaret etme hazırlığı içerisinde... Öncelikle söylemiş olayım, böyle saçma **taktir** yetkisi olmaz.

Ne demekmiş, 3 aydan 2 yıla kadar hapis?

Hakimin elinde bakkal terazisi mi var?

O yoksa, vicdan terazisi olmalı ama görüyoruz ki bazıları **taktir** yetkisini ülkenin başbakanına küfredenin lehine kullanıyor ki, kurdu-nu dökmek isteyenlere cesaret gelsin.

Beni düşündüren, birisi de aynı hakime, "i.. eliği senden öğrenecek değilim" deseydi acaba aynı cezayı mı alırdı? Yoksa terazinin ibresi 1500 TL yerine bir yıla doğru kayar mıydı?..

Hümanist geçinen bir meslektaşımın hep bu konuları tartıştık.

Bu kişi özellikle trafik kazalarında çok cömertti.

Sarhoştur, ehliyetsizdir, çok süratlidir bakmadan cezanın en altını verir trafik canavarını adeta ödüllendirirdi. Kurban olduğum Allah'ım(cc), adaletsizliği yapanın yanında kâr mı kalacak.

Bir gün de evinin önünde oynayan tek çocuğuna alkollü ve çok hızlı giden birisi çarparak öldürünce, bizimkinin feryatlarını görecektiniz.

"O benim tek çocuğum, katili asın, kesin..."

İşte şimdi tansiyon hapınızı alabilirsiniz...

Küfür / Hakaret / Aşağılama

Başlık: Rezaletin fotoğrafı**Gazete:** Milli Gazete**Tarih:** 10.06.2014**Tür:** Haber**Yazar:** İsimsiz

İmzasız yayımlanan haberde, “Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik âleminin lideri Papa Franciscus’un girişimiyle Vatikan’da İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’un katılımıyla Ortadoğu’da barış için tarihi dua zirvesi” yapıldığı aktarılıyor. Zirveyle ilgili bilgiler yanında gerek ara başlıklarda gerekse metin içinde “bir Müslüman’ın, bir Yahudi ve Hıristiyan’la nasıl birlikte dua edebileceği” sorgulanıyor; Papa Franciscus, “dünyanın kanını emen Hıristiyanların lideri” olarak tanıtılıyor; Filistin dışındaki katılımcılar ve ev sahibinden “kâfir, İslam’ın ve Müslümanların ezeli ve ebedi düşmanları” olarak bahsediliyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA YAYILAN VE 2 MİLYARLIK NÜFUSA ULAŞAN İSLAM DÜNYASI, KANGRENE DÖNÜŞMÜŞ İSRAİL ZULMÜNE SESSİZ KALIP KENDİ MESELESİ OLAN FİLİSTİN’E BİR ÇARE ÜRETEMEZKEN; 0,44 KM²LİK VATIKAN’DAN VE ONUN PAPASINDAN MEDET UMULUYOR. BUNA REZALET DENMEZ DE NE DENİR Kİ?!

Rezaletin fotoğrafı!

İslam dünyasının içinde bulunduğu durumu yoruma gerek bırakmaksızın anlatan manidar bir fotoğraf karesi bu... **Müslümanlar, Filistin’de yıllardır kanayan yaraya pansuman olamayınca ortaya böyle garabet görüntüler çıkmaya başladı.** Müslümanlar milyarlarla ifade ediledursun, bir karış toprağa sahip İsrail ve bir kasaba kadar küçük Vatikan, ‘devasa ama güçsüz’ Müslüman ülke yöneticilerinden rol çalıyor. **Nerede İslâm dünyasının ‘lider’i, nerede bir buçuk milyar Müslümanın iradesi, imanı, cesareti!?** Allah’ın ipine gerektiği gibi sarılmayan İslâm âlemi, bunun bedelini dünyanın kanını emen Hıristiyanların lideri Papa ve Orta-doğu’nun vampiri İsrail’den medet umarak ödüyor. Yalnız ve biçare bıraktığımız Filistin davası bu fotoğraflarla bize nasıl bir çıkmaza saplandığını hatırlatıyor.



TARİHE GEÇTİLER!
İmam Jamal Abu Alnoud, Bakara Suresi’nden ayetler okudu. Bu olay, Vatikan’da ilk kez Kur’an-ı Kerim’in okunması olarak da ayrıca tarihe geçti.



ÇARESİZLİĞİN FOTOĞRAFI
Filistin Devlet Başkanı Abbas, dilkesi ve çatışmalardan durulmayan bölgesi için hayıretli yaşam, doğru bir barışın, egemen ve bağımsız Filistin’in ve bölgenin güvenliği, istikrar için gerekli olduğunu söyledi.



ZEYTİN AĞACINA TOPRAK
Konuşmaların ve duaların ardından birbirlerine sarılan Papa, Peres ve Abbas, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile tören alanına dikilen barışın uluslararası simgesi zeytin ağacının dibine toprak attı.

EY İMAN EDENLER!

“Allah, din hususunda sizinle savaşmış, sizi yurdunuzdan çıkarmış ve çıkarılmanıza destek vermiş kimselere yakınlık göstermenizi yasaklar. Kim onlarla dost olursa işte zalimler onlardır.” (Mümtahine/9)

BİR MÜSLÜMAN, YAHUDİ VE HİRİSTİYANLA NASIL DUA EDER!

VATIKAN Devlet Başkanı ve Katolik âleminin lideri Papa Franciscus’un girişimiyle Vatikan’da İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Fener Rum Patriği Bartholomeos’un katılımıyla Ortadoğu’da barış için tarihi dua zirvesi yapıldı. Vatikan’da akşam saatlerinde buluşan liderler, tören alanına bir minibüsle birlikte geldi. Müzik dinletisiyle başlayan törenin ilk bölümünde, Yahudilik, Hıristiyanlık inancı ve İslâm dinine, dünyaya geliş sırasına göre dualar için sırayla zaman ayırdı. Muharref kitaplarla Kur’an-ı Kerim’den aynı anda “barış kesitleri” adı altında mesajlar aktarılması ise apayrı bir skandal olarak kayıtlara geçti. Bu mesajla Kur’an-ı Kerim, muharref kitaplarla aynı kefeyle konulmaya çalışıldı. /07



KATİLDEN BARIŞ MASALLARI!

Filistin topraklarını ele geçirmek ve Mescid-i Aksa’yı yıkarak bölgeyi tamamen Yahudileştirme planı uğruna Filistinli Müslümanları on yıllardır katleden ve sistematik bir soykırıma tabi tutan İsrail, dünya ile dalga geçer gibi bir de barış mesajları verdi.

PAPA 6. PAULUS, VATIKAN’DA KADIKÖY METROPOLİTİ MELİTON’UN AYAKLARINI ÖPMÜŞTÜ

Papa’nın elini öpmesi Patrik’i gururlandırdı

PAPA’NIN “kutsal topraklar” ziyaretinde kendisinin elini öptüğü animasyonları ve bunu nasıl değerlendirdiği sorulan Bartholomeos, bunu beklediğini söyledi. Bartholomeos, “Çok duygulandım. Bunu beklemiyordum tabii. Papa’nın mütevazı bir insan olduğunu biliyordum. Sembolik jestler yaptığını biliyordum ama tabii bu kadarını tahmin etmiyordum” dedi. Patrik Bartholomeos, “1975’teydi sanırım, dönemin Papanı 6. Paulus, Vatikan’da benim manevi pederim Kadıköy Metropolit Meliton’un aniden ayaklarını öptü. Diz çöktü ve o an İstanbul Patrikhanesi’nin temsilcisi olan Meliton’un pabuçlarını öptü. Biliyorsunuz Haçlı Seferleri, Sark kilisesine biraz zarar verdi. Bundan ötürü özür dilemek istediler. Sembolik jest. Biz de bunu takdir ediyoruz.”



Bu fotoğraf İslâm dünyasının yöneticilerinin ataleti ve basiretsizliğinin bir göstergesi ve sonucu...

Rezaletin fotoğrafı!

Osmanlı gibi bir lider devletten ve Osmanlı padişahları gibi bir liderden yoksun Müslüman milletler milyarlarca ifade ediledursun, bir karış toprağa sahip İsrail ve bir kasaba kadar küçük Vatikan 'devasa ama güçsüz' Müslümanları çaresiz bıraktı. Nerede İslâm dünyasının 'lider'i, nerede bir buçuk milyar Müslümanın iradesi, imanı, cesareti!? Allah'ın ipine gerektiği gibi sarılmayan İslâm âlemi, rezaletinin bedelini dünyanın kanını emen Hıristiyanların lideri Papa ve Ortadoğu'nun vampiri İsrail'den medet umarak ödüyor. Adam olana, Müslüman olana bu rezalet yeter de, artar!

➤ VATIKAN Devlet Başkanı ve Katolik âleminin lideri Papa Francis'un girişimiyle Vatikan'da İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Fener Rum Patriği Bartholomeos'un katılımıyla Ortadoğu'da barış için tarihi dua zirvesi yapıldı. Vatikan'da akşam saatlerinde buluşan liderler, tören alanına bir minibüste birlikte geldi. Müzik dinletisiyle başlayan törenin ilk bölümünde, Yahudilik, Hıristiyanlık inancı ve İslâm dinine, dünyaya geliş sırasına göre dualar için sırayla zaman ayrıldı. Bu üç semavi inanca mensup din adamları, muharref kitaplardan ve Kur'an-ı Kerim'den barışla ilgili kesitler aktardı. Yahudilik'te Zebur'dan ayetler okunurken, sıra Hıristiyanlığa geldiğinde Fener Rum Patriği Bartholomeos Yesaya kitabından bir bölümü okudu. Son olarak gelen İslâmiyet bölümünde de İmam Jamal Abu Alhno-ud Kur'an-ı Kerim'in Bakara Suresi'nden ayetler okudu. Bu olay, Vatikan'da ilk kez Kur'an-ı Kerim'in okunması olarak da ayrıca tarihe geçti.

BİR MÜSLÜMAN, YAHUDİ VE HİKRİSTİYANLA NASIL DUA EDER!

Müslüman ülkeler ve halkların yalnız bıraktığı boynu büyük Filistin öyle çaresiz hale geldi ki, kâfirden, İslâm'ın ve Müslümanların ezeli ve ebedî düşmanlarından medet umar, hatta onlarla birlikte 'dua etmek' saçmalığına bile girişir hale geldi. Nasıl olur da bir Müslüman, aynı 'Yaratana' inananlarla birlikte dua eder!? Bu itikad bozukluğu mudur, çaresizliğin düşürdüğü bir saçmalık mıdır? Üç semavi dinden aktarılan bölümlerin ardından tarihi dua zirvesine ev sahipliği yapan Papa Francis başta olmak üzere sırasıyla İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "kutsal topraklar"da sözde barış için dua etti. İlk konuşmayı yapan Papa Francis, Peres ve Abbas'a dönerek, bu zirveye katıldıkları için teşekkür ederken, böylesi önemli misafirlere beraber ağırlama teklifini kabul ettiği için Fener Rum Patriği Bartholomeos'a da ayrıca şükranlarını sundu.

"Tanrım, şimdi bize yardım et. Bize rehberlik et ve barışı bize bağışla. Gözlerimizi aç ve 'bu kadar savaş yeter' de" ifadeleriyle barış temennisinde bulunan Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa, "Umarım bu buluşma, bölen şeylerin üstesinden gelme arayışında yeni bir yürüyüşün başlangıcı olur" ifadesini kullandı. Papa, barışı sağlamanın zorluğuna dikkati çekerek, "Barış yapmak, savaşmaktan çok daha fazla cesaret ister. 'Buluşmaya evet, çatışmaya hayır, diyaloga evet, şiddete hayır, müzakerelere evet, düşmanlıklara hayır, anlaşmalara saygılı olmaya evet, provokasyonlara hayır' demek cesaret ister" diye konuştu.

KATİLDEN BARİŞ MASALLARI!

Filistin topraklarını ele geçirmek ve Mescid-i Aksa'yı yıkarak bölgeyi tamamen Yahudileştirme planı uğruna Filistinli Müslümanları on yıllardır katleden ve sistematik bir soykırıma tabi tutan İsrail, dünya ile dalga geçer gibi bir de barış mesajları veriyor, göya barış için çaba sarf ettiklerini iddia ediyor. Askeri ve siyasî kariyeri boyunca kadın, çocuk, yaşlı demeden Müslümanları katleden 91 yaşındaki terörist İsrail



"Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Zira onlar birbirinin dostudurlar (birbirinin tarafını tutarlar). İçinizden onları dost tutanlar, onlardır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna yol göstermez." (Maide/50)

Cumhurbaşkanı Şimon Peres trajikomik ifadeler kullanarak "Hayatım boyunca barış için hareket ettim," dedi. İsrail Cumhurbaşkanı Peres de böyle bir buluşmayı sağladığı için Papa'ya teşekkür ederek, "İki halk, İsraililer (!) ve Filistinliler hararetle barışı arzuluyorlar. Gözyaşlarına, şiddete, çatışmalara bir son vermeliyiz. Hepimizin barışa ihtiyacı var. Esitler arasında barış" dedi. Ülkesinde Cumhurbaşkanlığı görevini tamamlamak üzere olan 91 yaşındaki Siyonist lider, "Ben savaşta da barışı da tecrübe ettim. Savaşın bedelini ödeyenleri asla unutmuyacağım. Annelerin, çocukları için gözyaşları yüreklerimize kazanmış durumda. Hayatım boyunca barış için hareket etmekten geri durmadım. (!) Bunu, bizim çocuklarımızın mutlu bir geleceğe sahip olmaları için yaptım" ifadelerini kullandı.

ÇARESİZLİĞİN RESMİ: ABBAS

Filistin Devlet Başkanı Abbas da ülkesi ve çatışmalardan durulmayan bölgesi için



haysiyetli yaşam, doğru bir barışın, ege-men ve bağımsız Filistin'in, Filistin halkının ve bölgenin güvenliği, istikrarı için gerekli olduğunu söyledi. Abbas, Allah'tan kutsal topraklar, Filistin

ve Kudüs için barış dilediklerini anlatarak, Kudüs'ün, tüm inananlar için güvenli ve Kur'an-ı Kerim'de de belirtilen 3 din için de dua edilebilecek bir yer olarak kalmasını Allah'tan istediklerini kaydetti. Filistin Devlet Başkanı, "Bizim için, komşularımız için barış temenni ediyoruz. Barış ve refah düşüncelerini arıyoruz. Yüce Rabbimiz, dualarımıza karşılık veriniz, çünkü sen en doğru, en merhametli olansın. Amin" diyerek dua etti. Konuşmaların ve duaların ardından birbirlerine sarılan Papa, Peres ve Abbas, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile tören alanına dikilen barışın uluslararası simgesi zeytin ağacının dibine toprak attı. Liderler, daha sonra tarihi törene yerinde tanıklık eden az sayıdaki davetliyi selamladı. Davetlilerden bazılarının ruhani lider Papa ile fotoğraf çekirmeye çalıştıkları görüldü. Törenin ardından Papa, İsrail ve Filistinli liderlerle kısa birer özel görüşme yaptı.

Düşmanlık / Savaş Söylemi

Başlık: Nerede bu Tayyip / Hainler yine yakıp yıktı

Gazete: Sözcü

Tarih: 05.06.2014

Tür: Haber

Yazar: DHA

Ajansları kaynak alan haberlerde sıklıkla gözlemlendiği gibi bu haberde de kullanılan manşet ve spot ile gazetenin kendi editoryal çizgisini ve tercihini yansıtmakta olduğunu görüyoruz. Haberin içinde, PKK tarafından gerçekleştirilen çeşitli eylemlerden bahsedilse de, **Sözcü** gazetesi, spotta Kürt kimliğine vurgu yaparak Kürtleri “hain” olarak nitelendiriyor, “azdıklarını” iddia ediyor. Kaynak alınan ajansın internet sayfasından konuyla ilgili haberlere baktığımızdaysa sadece bilgi aktaran bir dil kullanıldığını görüyoruz. Daha önceki dönemlerde LGBTİ’lerin konu edildiği haberlerle ilgili olarak **Yeni Akit** örneğinde bahsettiğimiz üzere, **Sözcü** gazetesi de, haber kaynağından gelen bilgiyi, nefret söylemi üreten vurgularla kullanıyor. Haberin üst başlığında “Açılım, hainleri şımarttı” ifadesi kullanılıyor. Ardından, Başbakan Erdoğan’ı eleştirmek için kurulan “Tayyip kayıp... Çünkü Geziciler karşısında aslan kesilen Başbakan’ın, Köşk’e çıkmak için Kürt oylarına ihtiyacı var... Bu yüzden hainlere göz yumuyor. Onlar da azıyor” cümleleriyle ve hemen altta kullanılan fotoğraflarla tüm Kürtler şiddeti yanlısı ve hain olarak yansıtılıyor.

Açılım, hainleri iyice şımarttı... Devlet ortada yok! NEREDE BU TAYYİP?

Tayyip kayıp... Çünkü; Geziciler karşısında aslan kesilen Başbakan'ın, Köşk'e çıkmak için Kürt oylarına ihtiyacı var... Bu yüzden hainlere göz yumuyor. Onlar da azıyor. **NİTEKİM...**

YAKTILAR...	YIKTILAR...	KİMLİK SORDULAR
		
Bir noktadan yola çıkan PKK'lılar, 15 gündür Güneydoğu'da terör estiriyor. Cizre'de TOMA'yı bölge ateşe verdiler.	15 gündür Diyarbakır-Bingöl yolunun Lice bölümünde teröristler safahta hendekler açıyor, yol kesiyor, devlet seyyahıyor.	Türkiye Cumhuriyeti'nin İpeki Cizre'de, bir elinde PKK paçavrası, diğerinde mızrak olan PKK'lı kimlik kontrolü yapıyor.

...VE PAÇAVRAYI DİKTİLER

İKTİDARIN açılım politikasına, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanıhanlığı besenleri eklenince, ülkenin Güneydoğusu yangın yerine döndü. PKK'lılar, 15 gündür çeşitli kentlerde devlete baş kaldırdı. İşin acı tarafı devlet de bunu seyrediyor. Diyarbakır-Bingöl yolunu tutan PKK'lılar, 12 gündür terör estiriyor.

HAINLER güvenlik güçlerine razıman yol kesip kimlik kontrolü yapıyor. Hatta 5 askeri yaradılar. Lice'de terör örgütü PKK'nın paçavrasını bile diktiler. Yaşanılara ses çıkarın kimse yok. Önceki gün de Cizre'de polis araçlarını ve TOMA'ın molotoflarla ateşe verip yakdılar. Durum vahim. **S.10**

İşte o PKK paçavrası



HAINLER YİNE YAKIP YIKTI

DEVLET NEREDE?

Devletin yolu 12 gündür kapalı. Jandarma açmaya kalkınca teröristler Diyarbakır, Bingöl ve Şırnak'ta savaşa alanına çevirdi. Bir de paçavra dikti

TERÖRİSTLER, LİCE'DE 5 ASKERİ YARADI

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'nın teröristleri tarafından düzenlenen saldırıda 5 asker yaralandı. Saldırı, jandarmaların bölgeye sevk edilmesiyle sonuçlandı. Teröristler, saldırı sırasında paçavrayı dikti.

İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE YOLCU DOLU OTOBÜSÜ ATEŞE VERDİLER

PKK yanlısı Gaziosmanpaşa'da yolcu dolu İETT otobüsüne molotof atıldı. Şoför yolcuları tahliye ederek büyük bir faciaya imza attı.

PAÇAVRAYI DİKİLER

PKK yanlısı teröristler, Cizre'de paçavrayı dikti. Teröristler, paçavrayı dikti.

ASKERLERİN EVLERİ BOYAYLA İŞARETLİ

Diyarbakır'da askerlerin evleri boyayla işaretlendi. Teröristler, askerlerin evlerini boyayla işaretledi.

CİZRE MEYDANINDA KİMLİK KONTROLÜ

Cizre'de kimlik kontrolü yapıldı. Teröristler, kimlik kontrolü yaptı.

BİNGÖL KARLIOVA'DA TOMA TARAFINDAN

Bingöl'de Karlıova'da TOMA tarafından saldırı yapıldı. Teröristler, TOMA tarafından saldırıya uğradı.

PROVOKASYONUN RESMİ

PKK yanlısı teröristler, provokasyon yaptı. Teröristler, provokasyon yaptı.

POLİS YATIRISI KALDI

Polis yatırısı kaldı. Teröristler, polis yatırısını kaldırdı.

Düşmanlık / Savaş Söylemi**Başlık:** Suriyeli krizi Türkiye'ye yayılıyor**Gazete:** Yeni Çağ**Tarih:** 26.08.2014**Tür:** Haber**Yazar:** Haber Merkezi

“Haber Merkezi” imzasıyla yayımlanan haber, başlığından itibaren Suriyeli mültecilerle ilgili olumsuz bir imgenin oluşmasına hizmet ediyor. Spotta, “Suriyelilerin neden olduğu şiddet olayları”, “olay çıkaran Suriyeliler” ifadeleri, mültecileri suçla, şiddetle ilişkilendiriyor. Bu bağlamda, “tepki gösteren vatandaşlar”ın “Suriyelilere ait dükkânları kullanılamaz hale getirdiği” yazılırken, önceki ifadeler aracılığıyla bu “tepki” meşrulaştırılmış, mültecilere yönelik şiddet onaylanmış oluyor. “Suriyeli geldi huzur kalmadı” ara başlığı da yine aynı amaca hizmet ediyor. Suriyeli sığınmacıların “kontROLSÜZ bir şekilde Türkiye'ye doldurulduğu” belirtilirken onların yaşadığı sıkıntılar tamamen görmezden geliniyor ve içinde buldukları durumun sorumlusu oldukları algısı yaratılıyor: “Suriyeli sığınmacılar huzur bırakmadı”, “Suriyelilerin bulunduğu kentlerde taciz, hırsızlık, kapkaç vb. olaylarda ürküten bir artış yaşanırken (...)”. Haberde “vatandaşların hükümetten acil bir çözüm beklediği” belirtilmekle birlikte çıkan bir olayın görgü tanığının ağzından “Biz bu Suriyelileri istemiyoruz. Bu milletin hali ne olacak” cümleleri aktarılarak bu çözümde Suriyelilerin koşullarının iyileştirilmesi, suça karıştırsa bunun olası nedenleri gibi yaklaşımların olmadığı mesajı veriliyor.

Suriyeli krizi Türkiye'ye yayılıyor

Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis ve Hatay gibi şehirlerde yaşanan Suriyelilerin neden olduğu şiddet olayları İstanbul'a da sıçradı. İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde olay çıkaran Suriyelilere tepki gösteren vatandaşlar Suriyelilere ait dükkanları kullanılamaz hale getirdi

SURİYELİ GELDİ HUZUR KALMADI

KontROLSÜZ bir şekilde Türkiye'ye doldurulan Suriyeli sığınmacılar huzur bırakmadı. Sayıları 2 milyona dayanan sığınmacıların neden olduğu olaylar dalga dalga yayılıyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Hatay'den İstanbul'da da tansiyon yükseldi. Küçükçekmece'de Suriyelilerin karıştığı olaylar üzerine mahalleli ayaklandı. Suriyeliler polis koruması ile evlerinden çıkarılırken bölgeye çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi.

İSTANBUL'DA YAKLAŞIK 500 BİN SURİYELİ VAR

İstanbul'da yaklaşık 500 bin Suriyeli sığınmacı olduğu tahmin ediliyor. Kentin her mahallesine yayılan Suriyeli sığınmacılar çok sayıda olay çıkarmasına neden oluyor. Suriyelilerin bulunduğu kentlerde taciz, hırsızlık, kapkaç vb. olaylarda ürküten bir artış yaşanırken aynı zamanda büyük bir dilenci patlaması da yaşanıyor. Vatandaşlar hükümetten toplumsal sorun haline gelen bu duruma acil bir çözüm bulmasını bekliyor. • 7DE



Suriyeli krizi Türkiye'ye yayılıyor

Suriyeli sığınmacıların neden olduğu şiddet olayları İstanbul'a da sıçradı. Suriyelilerin İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde olay çıkarması üzerine tepki gösteren vatandaşlar Suriyelilere ait dükkanları kullanılmaz hale getirdi



HABER MERKEZİ

Kontrolsüz bir şekilde Türkiye'ye doldurulan Suriyeli sığınmacılar huzur bırakmadı. Sayıları 2 milyona dayanan sığınmacıların neden olduğu olaylar dalga dalga yayılıyor. Gaziantep, Şanlıurfa, Kilis, Hatay derken İstanbul'da da tansiyon yükseldi. Küçükçekmece'de Suriyelilerin karıştığı olaylar üzerine mahalleli ayaklandı. Suriyeliler polis koruması ile evlerinden çıkarılırken bölgeye çok sayıda Çevik Kuvvet ekibi sevk edildi. Edinilen bilgiye göre olay Küçükçekmece Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kemalpaşa Caddesi 1901. Sokak'ta meydana geldi. 12 yaşındaki bir kıza Suriyeli bir kişinin sarkıntılık ettiği iddiası üzerine akşam saatlerinde toplanan mahalle sakinleri çevrede oturan Suriyelilere saldırdı. Öfkeli kalabalık mahallede bulunan Suriyelilere ait bir lokantaya saldırarak tahrip etti. Cam ve çerçeveleri indirilen lokantadaki masa ve sandalyeler de öfkeli

kalabalık tarafında kırıldı. İhbar üzerine mahalleye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri TOMA ve Akrep tipi zırhlı araçlar ile bölgede güvenlik önlemi aldı. Mahalledeki Suriyeliler yoğun güvenlik önlemi altında polis otosuna bindirerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Bir görgü tanığı "Biz bu Suriyelileri istemiyoruz. Bu milletin hali ne olacak" diye duruma tepki gösterdi.

İstanbul'da yaklaşık 500 bin Suriyeli var

İstanbul'da yaklaşık 500 bin Suriyeli sığınmacı olduğu tahmin ediliyor. Kentin her mahallesine yayılan Suriyeli sığınmacılar hem oturdukları apartmanlarda hem de mahallelerde çok sayıda olay çıkmasına neden oluyor. İstanbul başta olmak üzere Suriyelilerin bulunduğu kentlerde taciz, hırsızlık, kapkaç vb. olaylarda ülkeden bir artış yaşanırken aynı zamanda büyük bir dilenci patlaması da

yaşanıyor. Parklar, üstgeçitler, metro ve tramvay istasyonları ve cami avluları Suriyeli dilenciden geçilmiyor. Vatandaşlar hükümetten büyük bir toplumsal sorun haline gelen bu duruma acil bir çözüm bulmasını bekliyor.

Rakamlar ürkütücü

3.5 milyon Suriyeli ülkesini terk etti. Bu topluluğunun yüzde 90'ı Türkiye, Lübnan ve Ürdün'e yerleşti. Rekor ise Türkiye'de. Bu rakamın yarısından fazlası ülkemize yerleşti. Ülkesini terk eden 3.5 milyon Suriyelinin yaklaşık 2 milyonu şu anda Türkiye'de. Bu rakam İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Türkiye'nin dördüncü büyük nüfusu anlamına geliyor. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay'ın verdiği resmi rakamlara göre ise 22 kampta toplam 220 bin mülteci bulunuyor. Kamp dışındaki Suriyeli sayısı ise 1 milyon 140 bin. Türkiye'nin mülteciler için harcadığı para da sürekli artıyor. Atalay, "Türkiye 3.5 milyar dolar



harcama yapmıştır. STK'lar 635 milyon dolar harcama yapmıştır" dedi. Türkiye'de tedavi edilen Suriyeli sayısı da rekor düzeye ulaştı. Yine Beşir Atalay'ın verdiği bilgiye göre 5 milyon 400 bin Suriyeli Türkiye'de tedavi edildi. Türkiye'nin neresinde olursa olsun Suriyeli sığınmacının bir devlet hastanesine başvurduğunda ücretsiz tedavisinin yapıldığını ifade eden Atalay, ücretin AFAD tarafından hastaneye yatırıldığını söyledi. Ücretsiz tedavi edilenler arasında Suriye ve Irak'ta oluk oluk Müslüman kanı akıtan IŞİD, ÖSO, El Nusra ve El Kaide gibi örgüt mensuplarının da olduğu ifade ediliyor.

Abartma / Yükleme / Çarpıtma

Başlık: Melek-Şeytan

Gazete: Takvim

Tarih: 22.07.2014

Tür: Haber (Manşet)

Yazar: İsimsiz

Takvim gazetesinin haberinde, İsrail'in Gazze'ye yönelik operasyonu ele alınıyor. "Melek-Şeytan" başlığı altında verilen fotoğraflarda "Melek" yazısının altında, öldürülmüş çocukların fotoğrafı yer alırken "Şeytan" başlığının altında gülerек dans eden sivil ve asker İsraililerin fotoğrafları kullanılıyor. "Sınırdan toplanan bazı Yahudi grupları"nın "sivil katliamı yapan bu korkakları keyifle seyrettiği" belirtilirken, dans edenlerden "insan müsveddeleri" olarak bahsediliyor. "Dünya, İsrail'in vahşetine seyirci kalmadı. Yahudi mallarını boykot kampanyası başladı" ifadeleriyle bir devletin yürüttüğü politikaya, gerçekleştirdiği saldırılara yönelik tepkileri bir dinin mensuplarının tamamına yükleyerek Yahudileri hedef gösteriyor. Haberin iç sayfalardaki devamında Yahudi kimliği ile İsrail devleti arasındaki ayrım yapılarak Yahudi kimliğine bir vurgu bulunmazken, hatta boykot edildiği belirtilen bazı firmaların açıklamalarına yer verilirken (yani taraflar arası görece bir denge dahi gözetilirken) ön sayfadaki yayında Yahudi vurgusunun yapılması haberciliğin sansasyonla ilişkisi açısından önemli ipuçları taşıyor.

MELEK ŞEYTAN

14 GÜNDE

550 ÖLÜ
3500 YARALI



İsrail ordusu, fosfor bombalarıyla kadın ve çocuk katliamı yaptı. Yahudiler de tankların önünde dans ederek Gazze'deki insanlık suçunu kutladı

■ **YERÜST** İsrail, bir bahane uydurup 7 Temmuz'da Filistinliler'i bombalamaya başladı. "Koruyucu Hare" adıyla operasyonla 14 günde çoğu kadın ve çocuk 550'den fazla Filistinli'nin canına kıydı.

■ **GAZZE'**de baslatıldığı kara harekati ise tarihe kara bir leke olarak geçti. Bölgenin doğusundaki bindlerce evi tank, top ve füzelerle yerlebir etti. Öldürmek için öncelikle okul, cami ve hastaneleri hedef seçti.

■ **CANLILAR**, bütün dünyada yasak olan fosfor bombasının yanı sıra tank mermisiyle birlikte atılan ölümcül okları da kullandı. Hatta hasar almamış. Yaralıları öldürmeyi barakta. Merginleri bile bombaladı.

■ **SHIRAZ** toplatan bu Yahudi gruplar ise sivil katliamı yapan bu kocağdan keyifle seyretti. Tanklardan etrafında dans ederken kendinden geçen insan müveddeleri, idyenlerin tüylerini diken diken etti.

En sert tepki Maduro'dan

■ **VENEZUELA** liderinden çağrı: Yerin dibine basan açıklamalarını. Filistin'in çağırısına ne zaman ses vereceksiniz?



BUGÜNDEN İTİBAREN 3 gün YAS



■ **BAKANLAR** Kurulu toplantısının ardından Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Filistin'deki sivil kayımlara kınadı. Gazze ile ilgili Türkiye'nin kararlılığını açıkladı. Bugünden itibaren geçerli olmak üzere 3 gün yas ilan edildiğini söyledi. Operasyona son verilmesini istedi.



Kolaya boykot hızla yayılıyor

■ **DÜNYA**, İsrail'in vahşetine seyirci kalmadı. Yalnızca mallarını boykot kampanyasına başladı. Birçok firma Coca Cola satmayacağını açıkladı.

İNGİZİLİK BEŞİ KATILIMLA 8 GÜLÜ TÜM NÜSHELER 9-12-13'Ü

ZULME KARŞI BOYKOT

İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırıları Türkiye'de vatandaşları, sivil toplum kuruluşlarını ve belediyeleri ayaklandırdı. İsrail ürünlerine karşı boykot başladı



İSRAİL'in Gazze'de yaptığı katliam lanetlenirken, sivil toplum örgütleri ve belediyelerden boykot kararları gelmeye başladı. Sivil toplum örgütleri, sosyal medyadan İsraili şirketlerin ürettiği ürünlerin logolarını yayınlayarak 'bu ürünleri almayın' çağrısı yaparken, belediyeler de kendi tesislerinde İsrail ürünlerini kullanmama kararı aldı. Belediye başkanları, alınan boykot kararına vatandaşların büyük destek verdiğini söyledi. İşte boykot kararlarından bazıları:

■ **ERZURUM:** Belediyeye ait 4 sosyal tesis, çay ocakları ve kafelerde İsrail ürünlerini satmama kararı alındı.

■ **DENİZLİ:** Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, belediyeye ait sosyal

tesislerde İsrail mallarına karşı boykot başlattı.

■ **AFYONKARAHİSAR:** Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, sosyal medyada İsrail ürünlerini satın almama çağrısına diğer belediyeler gibi kendilerinin de destek verdiklerini belirtti.

■ **ÜSKÜDAR:** Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, İsrail ürünlerini belediye tesislerinde kullanmama kararı aldı.

■ **ESENLER:** Belediye Bakanı Tevfik Göksu, tesislerde İsrail ürünlerini yasakladı.

■ **KAYSERİ:** Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, belediyeye ait sosyal tesislerde Coca-Cola satılmadığını açıkladı.

■ **KİLİS:** Belediye, lokanta ve konukevine İsrail ürünlerinin girişini yasakladı.

■ **KÜTAHYA:** Belediyeye bağlı hiçbir işletmede İsrail mallarına yer verilmeyecek.

'Gelir İsrail'e gitmiyor'

COCA Cola Türkiye'den yapılan açıklamada, "Coca Cola'nun gelirinin İsrail'e aktarıldığı iddiası tamamen gerçek dışıdır. Coca Cola'nın Filistin'de 3 fabrikası var" denildi.

Vicdansızlar

Cepheye giden radikal gruplar, Gazze'ye sığınanların İsrail askerleri ile dans etti. Ne ölen çocuklar ne de kan ve gözyaşları umursanmadı dediği İsrail askerleri, seytanın hanesine girer bu zihniyet ise katliamı belgelerdi.

Golani Tugay'na ağır darbe!

■ KARA hareketi başlatan İsraili büyük darbe verdi. İsrail ordusunun en acımasız birliği olarak bilinen Golani Tugay'na başlı 45 asker dön öldürüldü. İsrail bu baskının şokunu yaşarken 18 askerinin öldüğünü açıkladı. Bu askerlerden ikisinin ise ABD doğumlu oldukları kaydedildi. Bu arada Hamas Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsraili asker Şaul Aaron'u esir aldıklarını duyurdu. Yakınları ise internet üzerinden, Aaron'un öldüğüne inandıklarını belirten yorumlar paylaştı. Ubeyde dün de 13 İsrail'in İzzeddin El Kassam Tugayları tarafından yakalandığını söyledi.



4 cm uzunluğundaki oklar, tank mermisinden atılıyor. Bir mermimin içinde 8 bin adet ok bulunuyor.

İsrail'in CİVİSİ çıktı

■ SADECE 45 kilometrelik bir alana sığınmış hayvanlar... Yasama dair tek şey, nefes almaları... Ancak katil İsrail, o hayvanları hedef aldı! 3 gençin ölümünü bahane eden katiller, insanlıktan çıktı. İsrail'in Gazze Seridi'ne yönelik 7 Temmuz'da başlattığı kanlı Koruyucu Hat Operasyonu dün de devam etti. Gazze'deki tüm evler mezar haline geldi. İsrail ordusunun son 3 gündür Gazze'ye düzenlediği bombardımanlarda 8 alleden 51 kişi hayatını kaybetti.

HASTANEYİ DE...

Dün sabahı ise en az 39 Filistinli daha can verdi. İsrail'in hedef aldığı yerler arasında Aksa Hastanesi de vardı. Sıkırdıca hastanede bulunan 5 kişi ölümlen, 15 kişi de yaralandı. Böylece İsrail'in iki haftayı geçen saldırılarında toplam öldürülenlerin sayısı 550'yi aştı, 3 bin 500'den fazla kişi yaralandı. Ayrıca bin 100'den fazla ev tamamen yıkılarak, 18 binden fazla ev de zarar gördü. İşte ölümler, videdana, insanlığa gözünü kapatan İsrail'in katliam teknikleri ise acımasızlığın bir kez daha kanıtıydı.

KİMYASAL SİLAH KULLANIYORLAR

İsrail ordusu pazar günü onlara sivili öldürdüğü Tuffah, Sücaiy ve Zeytin sentierine fosfor bombası attı. Vefa Hastanesi Müdürü Basman Elashi, "İsraili yeni bazı kimyasal maddeler kullanıyor. Elimizdeki ilaçlarla bunlara müdahale edemiyoruz. Ayrıca fosfor bombası da atıyorlar" dedi. Fosfor bombası deşesine oklar da ekleniyor. Uluslararası Af Örgütü'nün (UAO) Gazze'deki araştırmacıları, İsrail ordusunun tanklardan atılan binlerce ölümcül ok kullandığını belirtti. UAO ekibi, Beyt Hanun'na bu okların atıldığını ve iki kişinin öldüğünü belgeledi. Tüm bunlar olup bitirken katliam kutlayanlar ortaya çıktı. Asırı sağcı İsraililer tankların etrafında dans etti, askerlerine moral verdi. Benzer görüntüler kara hareketin başladığı günün bu yana yaşanıyor.



Mısır insafa geldi

■ FILİSTİN'in Kahire Büyükelçisi Şevbeki, Meir'in Refah Sınır Kapısı'nı bağışından ribaren hastalar ve yabancı pasaport taşıyanlar için açacağını bildirdi. Şevbeki, Gazze'deki yaralıların Meir'deki hastanelere taşınarak tedavilerine başlanacağını söyledi.

■ GAZZE'DEKİ acı Türkiye'yi derinden yaraladı. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Gazze için 3 günlük yas ilan ettiğini açıkladı. Arınç, yasa bugünden itibaren başlayacağını söyledi. Arınç, "İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı bu acımasız ve topluca cezalandırmanın iddia ettiği ne kadar katliam lanetliyoruz" dedi.

Türkiye 3 günlük yas ilan etti



Katil İsrail insanlıktan iyice çıktı. Masum Gazzeli'ler'e fosfor bombası ve tanklardan atılan oklarla saldırdı. Morgları bile hedef aldı. Hayatını kaybedenlerin sayısı 500'ü aştı. Vicdansızlar katliamı bir de dans ederek kutladı...

Bunlar insan DEĞİL

■ İSRAIL insanlığı kaybetti. Başbakan Benjamin Netanyahu operasyonlarına devam edeceklerini açıkladı. Savunma Bakanı Mose Yalon da, İhtiyat olması halinde daha fazla yedek askeri göreve çağıracağını belirtti. İsrail'in Bar-Ilan Üniversitesi'nde Arap Edebiyatı Öğretim Üyesi olan Dr. Mordechai Gedar, katliamı bir açıklama yaptı. Filistinliler'i caydırma için İsrail askerlerinin öldürdüğü Gazzeli'lerin annelerine ve eşlerine tazminat ödemesini önerdi. İsrail Meclis



Başkan Vekili Mose Feiglin ise insanlıktan çıktı. Feiglin kendi askerleri için emniyet isterken, dışıman dediği Filistin tarafı için merhumete yer olmadığını söyledi. Feiglin'e göre dışıman teslim olana dek bölgeye herhangi bir insani yardım yolu kapalı. Daha önce İsraili milletvekili Ayelet Shaked da, yüzlerce sivilin ölümünü yeterli bulmayarak Filistinli annelerin de öldürülmesini gerektirmediğini söylemişti.

İnleyen nağmeler

■ İSRAIL, saldırısının bittirilmesi için diplomasi trafiği hız kazandı. Ancak sınırlı kadar söylemlerinin ötesine geçemeyen diplomasi girişimleri için yine umutsuz yorumlar yapıldı. İşte yorumlar:

BİRLEŞMİS (BM) GÜVENLİK KONSEYİ:

■ GAZZE'de derhal ateşkes ilan edilmesini çağırısında bulundu. ■ **BM GENEL SEKRETERİ BAN KI-MOON:** İsrail'in sivil hayvanları ölüme geçirmek için daha fazla caba harcaması gerektiğini söyledi. ■ **ABD:** Başbakan Barack Obama "Gazze'de artan Filistinli sivil ölümleri ve İsraili askerlerin kayturu dair endişesini dile getirdi. John Kerry'nin basın açıklaması sonrası mikrofonu kapalı tutup "Anna da nokta atışı yapıyorlar" diyerek İsrail'i ıstı kapalı eleştirilmesi ise siyasi bir tiyatro olarak nitelendirildi.

CHN:

■ Dışişleri Bakanı Si Cingping, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarla ilgili "ciddi endişeli" olduklarını söyledi.

WASHINGTON POST:

■ Gazze, Gazze'de 2 İsraili askerinin öldürüldüğünü başlığa çıkarırken, alt başlıkta ise bebeder dahil hayatını kaybeden tüm Gazzeli'ler milletan yaparken "300 Hamas militanı da etkisiz hale getirildi" ifadelerini kullandı.

Cesur İrlandalı

■ İRLANDA'da İsraili bayrağı gönderen İrlandalı belediye meclisi üyesi ve siyasetçi Hugh Lewis, "İsraili bayrağın İrlanda'da dalgalanmasını tüm Filistinliler ve adalet arayışları için hakaret olduğunu" söyledi. Yelken yarışları için İrlanda bayrağı indirilen Lewis: "Yüzlerce İrlandalı bayrağı indirilmesini talep etmesine karşın, İsraili bayrağın sehirimizde dalgalanması kabul edilemez. İrlanda ve Avrupa'daki diğer hükümetlerin Gazze'de yaşananlara verdiği tepkilerle acımasızlar" diye konuştu.

Maduro etti

■ VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in Filistin'deki katliamları için basta Arap dünyaya olmak üzere tüm dünyaya çağrı yaptı. "Filistin halkının çağırısına ne zaman ses vereceksiniz?" diye sormuş Maduro "Yerin dibine batırsın resmi açıklamalarımız" diyerek belki de su ana kadar Gazze için en sert çıkışı yapmış oldu.



John Kerry Barack Obama

Abartma / Yükleme / Çarpıtma**Başlık: "CİVAN-MEHMET" ve "KAVAK NÜFUS DEFTERLERİ"... /3****Gazete:** Samsun Denge**Tarih:** 29.07.2014**Tür:** Köşe Yazısı**Yazar:** Ali Kayıkçı

Ali Kayıkçı, Türkçe'den ve Türkçe'ye verilmesi gereken önemden, bu alanda yapılan çalışmalardan bahsederken yazısını kendi yazdığı bir şiirle bitiriyor. Şiirde "Dilim sana engerekçe zehrini; / Dökmek için, Agop'ça bin bilen var; / Tarihime karşı gizli kinini / Yüze gülüp ardımızdan gülen var" ifadeleriyle Ermeni dilbilimci Agop Dilaçar'a doğrudan gönderme yaparak Ermeni kimliğine olumsuz bir anlam yüklüyor ve Ermenileri düşman konumuna yerleştiriyor.

"CİVAN-MEHMET" ve "KAVAK NÜFUS DEFTERLERİ".../3

*"Vatan sevgisi, imândandır.", "Allahü teâlâ-ya imândan sonra en faziletli ibâdet, vatan savunmasıdır."
(Hz. Muhammed "sallallahü aleyhi ve sel-lem")*

Saygıdeğer Okuyucularımız!.. Bilindiği üzere "Tarih, insanların zaman ve mekân içinde geçirdikleri gelişmeleri ve bu insanların psiko-fizik hareketlerini, bu hareketlerin sebep-netice münâsebelerine dayanan ortak değerlerini araştırır ve tasvir eder". Kısası tarih, "anılmaya değer hâdiselerin hikâyesidir." (Türkiye Gzt. Yeni Rehber Ansiklopedisi, C. 18, s. 349) Bugün sizlere; yaşadıkları "Kavak Kazası"nda, Osmanlılar döneminde, 1834-1844) yıllarında gerçekleştirilen sayımlarla ilgili "Nüfus Defterlerinde Türk Haneler" adı altında yayımlanan bir araştırma-inceleme eserinden ve dolayısıyla da bunu gerçekleştiren iki güzide "Tarih Araştırmacısı-Öğretmen Yazar" kardeşimizden bahisle işbu araştırmamızı burada noktalamak istiyoruz: Alfabe değişikliklerinin ardından gelen bu "dil devrimi" ile de "uydurukça sözcük" virüsüne maruz kalan güzel Türkçemiz; ülkelerimiz arasındaki ekonomik bağları güçlendirecek yerde, âdeta ambargo koymakta ve düşmanların keyfine keyif katmaktadır... Üstâd Şâir ve Yazar Yavuz Bülent Bâkiler'in tespit ve yazdığına göre, "Hiçbir Türk cumhuriyetinde: "Özgürlük, koşul, gereksinim, önlem, örneğin, gökçe yazın, yır, dize, doğa, okul, öğretmen, saptamak, neden... gibi kelimeler yoktur. Türk cumhuriyetlerinin Türkçelerinde sel-sal ekleri de kat'iyen kullanılmamaktadır." Öyleyse tekrar başa dönerek söyleyelim:

*"Bugünden sonra; divanda-dergâhta,

bargâhta, mecliste-meydanda Türkçeden başka dil konuşulmaya!.." (Karamanoğlu Mehmet Bey-12 Mayıs 1277) *"Türk demek, dil demektir. Milliyetin çok belirgin niteliklerinden biri dildir. Türk milletindenim, diyen insan, her şeyden önce ve mutlaka, Türkçe konuşmalıdır."

(K. Atatürk-17 Şubat 1931) Hem "Türkçe konuşalım" ve hem de "Türkçe yazalım"; "Agop'un ve "Ataç'ın istediklerini ve dikte ettirdiklerini değil!.. Aşağıdaki "sözcükler" bizden değildir: Zor-zorunlu: (sy: IX, 5, 8, 9, 10, 12), görev (IX), neden-le (IX, 1, 5, 8, 18, 19, 20, 50, 82, 87, 89, 91, 97), içenik (IX, X), özlüm (IX), değinmek (X), örnek-örneğin (X, 12, 39, 50, 78, 89, 92), saptamak (X, 9, 10, 15, 91), veri (X, 2, 3, 37, 82), evrensel (XI), yerel (XI, 10, 18), bellek (XI), oluşum-oluşturmak (1, 6, 7, 10, 17, 20, 37, 45, 50, 60, 89), evre (1), etkin-lik (1, 5, 8, 9), ötürü (1), öngörü (1, 20), kırsal (1, 2, 87), amaç (1, 2, 10, 15, 82), yönetici (1, 3, 14, 20), koşul (1, 7, 15), sorun (2, 8, 37), öneri (2, 12), etken (2, 15, 38, 41), oran-sal (2, 3, 20, 56, 67, 68, 76, 87, 92, 97), kent (2, 12), yükümlü (3, 6, 20), kanıt (3, 18), düzen (6), değinmek (6, 103), olanak (6), yetenek (7), yönetim (7, 8), ek (7), olasılık (7, 11, 81), karşın (7), olasılık (7, 11, 81), karşın (7), alan (8, 39), sosyal (8, 76, 77, 78), yön (8), doğal (8, 17, 39, 86), ayrıcalık (9), ulus (9), örgüt (9), olumlu (9), öncelik (10), kuşku (10), saygın (10), yöntem (11, 12, 37, 50, 51, 103), ötürü (11), ayrıntı (11, 52), kez (12, 90), tüm (14, 48, 82, 105), birey (15,

Derebahçeli**Ali KAYIKÇI**

20, 103, 105), girişim (15), içermek (20, 98), varsayım (20), düzey (22), öge (37), tarihsel (37), önem (37), yaşam (37, 38, 76, 86), dinsel (37), sözcük (37, 60), gereksinim (37), ilişki-n (15, 37, 38, 60, 76, 78, 80), etmen (55), toplum (60), olgu (60, 67), sonu-ç (62, 87), azımsanmak (71), anımsatmak (76), ruhsal (76, 78), fiziksel (76, 78), yanıt (89) ve çıkarım (89).

Biz bu konuları başta "İşte İnsan/2" (Samsun-Mart 1999, Samsun Haşet Kitabevi Yy. s. 51-80), "Yaş 65 Yolun Yanısı Eder/1, 2, 3" Samsun-Ocak 2012, Mayıs 2012, Ağustos 2012, SAY-DER Yy.) adlı eserlerimizde olmak üzere "Denge Gazetesi" ile "Demokrasinin Müdafii Gazetesi" ve "Samsun Manşet Gazetesi" isimli mevkutelerde yer alan "köşe yazıları"mda defaatle dile getirdik, bundan böyle de ilgililerin gönül buruklukları ile karşılaşsak da "doğruları -Dil Üstâdlarımız gibi, yazılı ve sözlü bir şekilde- haykarmaya" devam edeceğiz...

Bakınız, rahmetli Üstâdımız Necip Fâzıl bu konuda ne diyor ve o engin kültürü ile neynasil söylüyordu:

"Ruhsal, parasal, soyut, boyut, yaşam, eğilim;

Ya bunlar Türkçe değil, ya ben Türk değilim!

Oysa halis Türk benim, bunlar işgâlcilerim..."

O'nun mânevî rûhaniyetine ve affına sığınarak birkaç mısra da biz karalayıp bu meseleye noktayı koymak istiyoruz:

Dilim seni, dilim dilim dilen var;

Dilim sana, engerekçe zehrini; Dökmek için, Agop'ça bin bilen var; Tarihime, karşı gizli kinini; Yüze gülüp, ardımızdan gülen var...

Dilim seni, "arı" sokmuş şişirmiş; "Ataç"çılar, ateş yakmış pişirmiş; "Pamuk"çular, sosyalizme taşırılmış; Sabataycı, gizli tutmuş dînini; Kürtçü gibi, eyâlete bölen var...

Dilim seni, mazimizden koparıp; Timur ile, Babür'lerden aparıp; Lâtinceyle, Grekçeyi bir karıp; Ateistçe, çorba yapıp beynini; TDK' da, bu yolda kaç ölen var...

= = 2 = =

Dilim seni, Yunuslayıp sarmadan; Ömer gibi, Seyfeddin'ce görmeden; Gençosman'ca, destanlara vurmadan; Yesevî'de, İmân ile ayının; Âkif ile, al bayrakta şölen var...

Dilim seni, Hacıemin hocada; Bâkiler'le, hem serbestre-hecedi; Necip Fâzıl, şimşek zından gecede; Götür daim, evvelini-âh'rini... Safahat'ta, Çile gibi çilen var...

Seyyid Ahmet, Tanık Buğra, Kabaklı; Karahan'lar, Banarlı'lar hep haklı; Ârif Nihat, bayrak ardında saklı; Mânâ derin, okuyorum zâh'rini; Risâle'de, bir Bediüzzaman var...

KAYIKÇI'Ali, Kukul hoca yıllardır; "Dilim" dedi, nice makâle vardır; Göz nûrunu, ak sayfada kararır; YÖK'ten-mök'ten, istemez O mihrini; Hakk katında, nice ödül-dünyâlar...

Doğal kimlik ögesini nefret - aşağılama unsuru olarak kullanma / Simgeleştirme**Başlık:** Küstah Hans'a Alevi tepkisi**Gazete:** Yeni Akit**Tarih:** 01.05.2014**Tür:** Haber**Yazar:** Muhammet Erdoğan

Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'ın, Almanya'daki Alevilerle ilgili sözleri üzerine Evrensel Alevi Bektaşî Birliği Başkanı Av. Ali İhsan Şahin'in açıklamasına yer verilen haberin başlığında kullanılan "Hans" ismi, cumhurbaşkanının ismi olmayıp Almanları simgelemek için Türkçe'de kullanılan bir isimdir. Benzer şekilde, aynı ve farklı uluslardan kişileri simgelemek için kullanılan isimlere Helga, Nataşa, Boris vb. örnekleri verilebilir. Doğrudan "Joachim" veya "Gauck" kullanılmış olsaydı kişiye yönelik bir hakaret halini alacak olan bu başlık, bu haliyle ve kullanılan "küstah" sıfatıyla ulusal bir aidiyetin tamamını aşağılıyor. Haberin içeriğinde de bilgi aktarımı, yönlendirici ifadelerle yapılıyor ve Gauck'un "fitne kokan sözler sarf ettiği" yazılıyor.

Küstah Hans'a Alevi tepkisi

Evrensel Alevi Bektaşî Birliği Başkanı Av. Ali İhsan Şahin, Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un Türkiye'nin içişlerine karışarak, Aleviler konusunda fitne kokan sözlerine tepki gösterdi. Şahin, "Alevilik, İslam'ın tasavvufi bir yorumudur. Dolayısıyla her Alevi tartışmasız İslam dinine mensuptur" dedi.

MUHAMMET ERDOĞAN / ANKARA

Türkiye'nin iç işlerine karışmasının yanında, "Almanya'da Aleviler daha özgür. Cemlevleri ibadethane statüsünde. Hatta Aleviler kendi din derslerini de veriyorlar" şeklinde fitne kokan sözler sarf eden Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'e, Başbakan Erdoğan'ın ardından Aleviler de tepki gösterdi. Evrensel Alevi Bektaşî Birliği Başkanı Av. Ali İhsan Şahin, "Alevilik, İslam'ın tasavvufi bir yorumudur. Dolayısıyla her Alevi tartışmasız İslam dinine mensuptur. Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV), kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir, bu böyle biline. Ehli Beyt'in babası Hz. Ali'yi (ra) red ve inkâr eden zihniyet asla ve kati surette Alevi olamaz, olsa olsa ateist olur" dedi.

"ALEVİLERİ ATEİSTLEŞTİRME ÇABALARI VAR"

Evrensel Alevi-Bektaşî Birliği Başkanı Av. Ali İhsan Şahin, ODTÜ'de konuşma yapan Almanya Cumhurbaşkanı Joachim Gauck'un göz gö-



Joachim Gauck

Ali İhsan Şahin

re göre Aleviliğe dil uzattığını, haddini ve yetkisini aşmış Aleviliği ateistlik gibi göstermeye çalıştığını söyledi. Gauck'un, Almanya ve Avrupa'daki Alevileri ateistleştirme çabalarını Türkiye'ye de taşıma gayreti içine girdiğini belirten Şahin, "Alevilik, İslam'ın tasavvufi bir yorumudur. Dolayısıyla her Alevi tartışmasız İslam dinine mensuptur. Peygamberimiz Hz. Muham-

med (SAV), kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'dir, bu böyle biline. Ehli Beyt'in babası Hz. Ali'yi (ra) red ve inkâr eden zihniyet asla ve kati surette Alevi olamaz, olsa olsa ateist olur" ifadelerini kullandı.

"SÖZDE DEĞİL ÖZDE ALEVİLERE DANIŞSIN"

Başkan Şahin açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "Sayın Cumhurbaşkanı, Aleviliği öğrenmek istiyorsa ve bu konuda samimi ise, sözde Alevi özünde ise ateist olan bir avuç insana değil, hakiki Alevi milyonlara müracaat etsin, öğrensin. Bu talihsiz ve gerçekleri yansıtmayan konuşmasından dolayı konuk Cumhurbaşkanını şiddetle kınıyoruz."

"ONLAR DA MÜSLÜMAN"

Başbakan Erdoğan ise Alman Cumhurbaşkanı'na, "Alevilik ayrı bir din değil ki? Onlar da Müslüman. Niye ibadet yerleri ayrı olsun? Aynı çatıda iki ibadethane olmaz" şeklinde tepki göstermişti.

Doğal kimlik ögesini nefret, aşağılama unsuru olarak kullanma / Simgeleştirme**Başlık:** Gözyaşlarını siyasete alet etmeyecekmişsin!**Gazete:** Yeni Mesaj**Tarih:** 26.05.2014**Tür:** Köşe Yazısı**Yazar:** Akın Aydın

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli vesilelerle duygusal tepkiler verdiği örnekleri aktaran Aydın, yazısında Soma'da ölen madenciler için aynı tepkileri vermemesini eleştiriyor. Bu eleştirisini çeşitli örneklerle ve belli bir mantık çerçevesinde gerekçelendiren Aydın, yazısını bitirirken eleştirdiği kişilere sözlükte ne deneceğini bilmediğini ama "Yahudi dölü" tabirinin bu duruma "cuk oturduğunu" ifade ediyor. "Döl" kelimesi tek başına bir hakaret anlamı taşımazken "Yahudi dölü", "Ermeni dölü" gibi kalıpların toplumda hakaret amacıyla kullanıldığı bilinmektedir. Bunu bir tarafa bıraksak dahi, yazının bağlamı içinde Aydın, eleştirdiği bir grup insana yönelik olarak bu ifadeyi kullanıyor, dolayısıyla her durumda bu ifadeye olumsuz bir anlam yüklüyor.



Akın AYDIN

Gözyaşlarını siyasete alet etmeyecekmişsin!

KURŞUN KALEM aakin.aydin@hotmail.com

Hami, Anadolu çocuğudur

TS taraftarı olarak her sezonu üzgün kapatır ve her yeni sezonu da umutla bekleriz. Bu sezon da bitti. TS'nin adı ve ikinci yarıdaki hocasıyla dördüncü olduk. Emin olun bu yönetim tarzı ve oynanan futbola başka bir şehirde en iyi sonuç ligde kalmak olurdu.

Sezon bitti ve transfer dedikoduları başladı. Şu, şununla görüştü, görüşüyor, alacaktı ki araya şu girdi vs. Geçen sezon en çok şiddet ve kötü tezhürattan şikâyetçiydik. En çok da kulüpler şikâyet ediyordu.

Valla! Taraftarlarımız kulüp yöneticilerine ve yönetim mantıklarına göre çok ama çok daha ilkeli ve kaliteli davranıyorlarmış. Ne demek mi istiyorum! Ben bir futbolcuyla masaya oturacağım ve sen gelip onu ayartacaksın... Bunun adına ne derler... (biliyorsunuz, biliyorsunuz)

Sevgili Hami, yaptığın açıklamalar ile hem Türk futbolunun, hem de TS'nin derdini tespit edip, çaresini gösterdi; "Futbolculara

garanti para Türk futbolunu bitirdi." Futbol artık büyük bir sanayi. Futbol kulüplerinin çoğunu iş adamları yönetiyor. Ne hazindir ki! Bu iş adamları kendişlerinde en ufak riskten bile uzak dururlar, yüz binlerin, milyonların desteklediği, para verdiği kulüplerin paralarıyla en büyük riskleri hem de aklısızca alırlar.

Kızmayın! Adam 35 yaşına gelmiş ve 4 milyon garanti paraya imza atıyor. Hadi aklı izah edin... Yanında 200-300 bin liraya oynayan futbolcular da haliyle taşeron oluyor, dimi...

Hami özellikle TS için (anladığım kadarıyla hem yerli, hem yabancı) "Bize genç ve başarılı aç isimler gerek" diyor. Futbol magazininde ismi geçen futbolcular istemediğini belirten Hami, haklı bir kıyas ve gizli bir istek de yapıyor; "F.Bahçe Diego'yu transfer etti. Ancak ben, Olcan Adın'ı tercih ederim. Bana göre Olcan iki tane Diego eder." (Olcan'ı göndermeyin)

Milletine diyorlar ki; "gözyaşlarınızı siyasete alet etmeyin."

Sözlükte bu mantık sahiplerine ne denir, nasıl tarif edilir bilmem ama siyaseten bu ara meşhur olan, "Tam bir Yahudi dölü" tabiri, bunlar için "cuk" oturur...

80 darbesi mahkemelerinde yargılanıp, idamına hükmedilen ülkücü Mustafa Pehlivanolu'nun hapisten annesine yazdığı mektubu Recep Tayyip Erdoğan partii grup toplantısında gözyaşları ile okudu... Seçim öncesiydi...

Yine o seçim sürecinde Erdoğan, bir zamanlar adına bile tahammül edemedikleri Ahmet Kaya'nın, 80 ihtilalına kurban edilen solcu gençler için seslendirdiği "Şafak Türküsü"nü hüzün içinde seslendirdi...

Hemen peşinden de Muhsin Yazıcıoğlu'nun "üşüyorum" şiirini yine duygusala bağlayıp okuyan da Tayyip Erdoğan'dı. Kısaca iktidar partisi ve genel başkanı her seçim öncesi veya önemli bir sosyal olay sonrası illa ki bir duygusal moduna giriş yaptıklarına ve de gözyaşlarına hepimiz şahit olduk...

Gözyaşları deyince yine aklıma geldi! Allah hepsine rahmet etsin... Bir Nur Bacı vardı. Iraklı. Vahşi ABD askerlerinin tecavüzlerine uğramış, bin bir sapıklıklarına maruz kalmış ve katledilmiş on binlerce Müslüman kadından biri. Katledilinceye kadar gözyaşları dinmeyen din kardeşlerimizden sadece biri...

Nur Bacı bu gözyaşları ile

İslam ülkelerini yönetenlere "gelin, bizi bu zulümden, bu tecavüzlerden kurtarın" diye mektuplar yazmıştı. Bu gözyaşlarını ve mektupları, bin bir taltif ve imajlar vasfı edilen Erdoğan olmak üzere hiçbir devlet yöneticisi duymadılar, görmediler.

Yani bu zulmü, kanı, gözyaşını duygusala bağlamadılar. Neden mi? BOP kapasitesindeki diğer devletleri bilmem (!) ama Türkiye'yi yönetenlerin, Haçlı ABD ve AB ile ters düşmeleri, onları özmeleri işlerine gelmiyordu. Çünkü böylesi bir tavır dostluk ve stratejik ortaklıklarına darbe vururdu. Hele hele Irak modunda iktidarın olayları duygusala bağlaması, itiraf manasına gelirdi ki! Haliyle duymadım, görmedim, bilmiyorum ayağına yattılar. Koskoca milleti de bu ayağa yatırdılar...

Sonra geçen yıl bir Esmâ Bacı çıktı piyasaya. Mısırlı, Mursi'nin kızı. Babasının güç ve iktidarı için çatışırken öldürüldü. Tecavüz yok. Zulüm yok. Mısır'dan çok ülkemizde tanında. Hatta sembolleştirildi. Erdoğan ve kurmayları Esmâ için gözyaşları döktü. Hala döküyorlar. Haliyle nedir bu bacı ayrımı, diye meraklandık...

Şimdi Soma'da kendi insanımızı, kardeşlerimizi kaybetmişiz. Canlar yanıyor,

DIĞER DEZAVANTAJLI GRUPLAR

Hedef aldığı gruplar bakımından (**kadın, lezbiyen, gey, biseksüel, trans, interseks / LGBTİ**) ilk bölüme dâhil edilmeyen 28 içerik ve ilk bölümde yer alan, ancak içerikte hedeflenen diğer grup açısından incelenen üç yazı olmak üzere toplam 31 yazı bu bölümde söylem yönünden incelenmiştir.

İncelenen yazılarda hâlâ “travesti” ifadesi kullanılıyor olsa da, bu ifadenin yanlış kullanımından dolayı tüm yazılar için LGBTİ kısaltması tercih edilmiştir. Travesti denildiğinde aslında genellikle trans kişilerden bahsedilmektedir. Travestisizm, karşı cinsin kıyafetlerini giymeyi, karşı cins gibi davranmaktan hoşlanmayı içeren bir durumken trans kişiler, cinsiyet değişim ameliyatı geçirmiş olsalar da olmasalar da, kendilerini karşı cins kimliğiyle tanımlamaktadırlar.

Tarih	Gazete	Tür	Yazar	Başlık	Hedef Grup	Nefret Kategorisi
02.05.2014	Yeni Asya	Köşe Yazısı	Şükrü Bulut	<u>Amnesty International ve global ahlâksızlık</u>	LGBTİ	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
06.05.2014	Alanya Postası	Haber	Alanya Postası	<u>Travestinin gazabına uğradı</u>	LGBTİ	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
06.05.2014	Yeni Akit	Basın Arşivi	Yeni Akit	<u>“Erkekler gizli feministmiş”</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
07.05.2014	Gaziantep Günebakış	Haber	İLKHA	<u>Mustazaflar Cemiyetinden Ahlaksız Projelere Tepki</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
10.05.2014	Sabah	Köşe Yazısı	Hasan Celal Güzel	<u>Makyajı akmış yaşlı fahişe: Avrupa</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
12.05.2014	Milli Gazete	Tarih Sayfası	Ahmet Anapalı	<u>Kadına insan diyen ilk medeniyet hangisidir?</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
12.05.2014	Takvim	Haber	Takvim	<u>Bu işte bir İ..LİK VAR</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
23.05.2014	Yeni Akit	Basın Arşivi	Yeni Akit	<u>Ne şehit, ne gazi... Kâr yoluna gitti Niyazi... diyen ahlaksız!</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
24.05.2014	Sabah	Köşe Yazısı	Ersin Ramoğlu	<u>İ.nelik parayla mı' ha?</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
27.05.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	<u>Medyada Korkunç Kanlı Vahşi Haber ve Resimler</u>	Kadınlar	Düşmanlık / Savaş Söylemi
27.05.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Mustafa Özcan	<u>Allah Yahudi aleyhtarı mı? (2)</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
29.05.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Nusret Çiçek	<u>Tansiyon hapı alır mısınız?</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
01.06.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Mustafa Özcan	<u>Cihad'ı seçin, İsrail'i yenin</u>	Kadınlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

01.06.2014	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Mustafa Özcan	<u>Cihad'ı seçin, İsrail'i yenin</u> ¹⁴	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
03.06.2014	Takvim	Köşe Yazısı	Lütfi Albayrak	<u>"Sigarayı Bırakmama Nedenleri"</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
03.06.2014	Akdeniz Beyaz	Köşe Yazısı	Akdeniz Beyaz	<u>Bir travesti bana, "N'aber lan Pala" dedi, neyleyim!</u>	LGBTİ	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
05.06.2014	Konya Rasyonel Haber	Dini içerikli sayfa	Müjdat Gökçe	<u>Kur'an'da namus kavramı</u>	LGBTİ	Düşmanlık / Savaş Söylemi
06.06.2014	Konya Merhaba	Köşe Yazısı	Nevzat Laleli	<u>Flört Yangını</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
09.06.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	M. Hamdi Güner	<u>Kadını Taciz Edilmekten Korumanın Yolu</u>	Kadınlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
16.06.2014	Şanlıurfa İpekyol	Köşe Yazısı	Nusret Salih	<u>HAYA HAYATTIR</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
22.06.2014	Yeni Akit	Haber	Yeni Akit	<u>Aşağılık kadın!</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
29.06.2014	Milli Gazete	Haber	Dursun Ali Yıldırım	<u>ÇİRKİN YÜRÜYÜS...</u>	LGBTİ	Küfür / Hakaret / Aşağılama
30.06.2014	Çanakkale Kalem	Köşe Yazısı	Vildan Abla	<u>İranlı travestilerimiz de oldu sonunda</u>	LGBTİ	Düşmanlık / Savaş Söylemi
30.06.2014	Karadeniz Güne Bakış	Köşe Yazısı	Ahmet Musaoğlu	<u>Kadın 'Sorunu!' mu İşid mi Tehlikeli!</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
20.07.2014	Hürriyet	Haber	Selçuk Şenyüz	<u>Barbarlıkta Hitler'i geçtiler / Sen ne biçim KADINSIN</u>	Kadınlar	Abartma / Yükleme / Çarpıtma
29.08.2014	Türkiye	Köşe Yazısı	Vehbi Tülek	<u>ŞEYHÜLİSLAM Çatalcalı Ali Efendi</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
01.08.2014	Milat	Köşe Yazısı	Muhammed Özkılıç	<u>Kahkaha kalbi karartır</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
06.08.2014	Adana İlk Haber	Köşe Yazısı	M. Zeki Uyanık	<u>İnsan ve Din</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
18.08.2014	Anayurt	Köşe Yazısı	Hamdi Yılmaz	<u>İğrenç kadın gözyaşı</u>	Kadınlar (Ermeni kadınlar)	Küfür / Hakaret / Aşağılama
06.08.2014	Kayseri Meydan	Özel Sayfa	Kayseri Meydan	<u>KAYSERİLİ ARINC'IN AÇIKLAMASINI DOĞRU BULDU</u>	Kadınlar	Küfür / Hakaret / Aşağılama
12.08.2014	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Talu	<u>Doğal Afetlerdeki Uyarılar-3</u>	LGBTİ	Abartma / Yükleme / Çarpıtma

“Diğer dezavantajlı gruplar” başlığı altında incelenen **31 içerikten 9’unun** genel olarak **LGBTİ’lere yönelik nefret söylemi** içerdiği tespit edildi. **Üç** içerikte **trans** bireylere yönelik doğrudan nefret

¹⁴ 01.06.2014 tarihli “Cihad’ı seçin, İsrail’i yenin” başlıklı yazı farklı kimliklere yönelik ve farklı kategorilerde değerlendirilecek nefret söylemleri ürettiği için bu listede iki kez yazılmıştır. Bu yazı toplam nefret söylemi içerik sayısına bir kez dahil edilmiştir.

söylemine rastlanırken, **kadına** yönelik nefret söylemi de incelenen dönem ve yayınlar içinde **19 kez** gözlemlendi.

Grafik 14



Nefret söylemi içerdiği tespit edilen **31** içeriğin, **altısını haberler, 20'sini köşe yazıları** oluşturmaktadır. Bir önceki dönemde haber - köşe yazısı dağılımı daha dengeli olmuşken bu dönem, köşe yazılarının yine büyük bir farkla ilk sırada yer aldığı görüldü.

Yazılarda, eşcinsellik için kullanılan sıfatlarla yine değişiklik gösterdi ve **eşcinsellik** genellikle **“sapıklık”, “sapkınlık”, “ahlaksızlık”** gibi ifadelerle tanımlandı.

Kadına yönelik nefret söylemi içeren örnekler de tekil olaylar üzerinden gerçekleşti, sadece Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın “iffetli kadının kahkaha atmayacağı” yönündeki açıklaması çeşitli yazılarda desteklenerek dolaşıma sokuldu. **Transların** ele alınışıysa iki yazıda suçla ilişkili oldu, bir köşe yazısında yazarın bir tanıdığından başından geçtiği varsayılan bir olayın aktarımıyla nefret söylemi üretildi.

İncelenen yazıların yedisi isimsiz yayımlandı. Diğer dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de LGBTİ ve kadınlarla ilgili içeriklerde kaynak belirtilme oranının yüksek olduğu tespit edildi (2013'ün son döneminde %72, 2014'ün birinci döneminde %67 ve bu dönem %77). Yayınlarda köşe yazılarının oranı arttıkça doğal olarak kaynağı belli olan yazı sayısı da artmakta. **Yeni Akit** gazetesi sekiz yazıyla bir kez daha **LGBTİ'ler ve kadınlar hakkında en çok nefret söylemi üreten** yayın olurken **Milli Gazete** beş yayımla ikinci sırada yer aldı. Daha sonra sırasıyla, **Sabah ve Takvim** gazeteleri **ikişer**; **Yeni Asya, Türkiye, Hürriyet, Anayurt** gazeteleri de **birer yayımla** ulusal medyada LGBTİ'lere ve kadınlara yönelik nefret söylemini dolaşıma soktu. **Yerel medyada**ysa **Şanlıurfa İpekyol, Milat, Konya Rasyonel Haber, Konya Merhaba, Kayseri Meydan, Karadeniz Güne Bakış, Gaziantep Günebakış, Çanakkale Kalem, Alanya Postası, Akdeniz Beyaz, Adana İlk Haber** gazetelerinde LGBTİ'lere ve kadınlara yönelik nefret söylemi üreten **birer** haber yayımlandı.

KATEGORİLERDEN ÖRNEKLER

Düşmanlık / Savaş Söylemi

Başlık: Medyada Korkunç Kanlı Vahşi Haber ve Resimler

Gazete: Milli Gazete

Tarih: 27.05.2014

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Mehmed Şevket Eygi

Geçtiğimiz yıl, bebeğini evde yalnız bırakıp ailesinin yanına giden bir kadının bu hareketinin gerekçelerini hiçbir şekilde irdelemeyen Eygi, yazısının ilk paragraflarında önce söz konusu kişiden “katil ve canavar anne” diye bahsediyor. Daha sonra konuyu bir arkadaşının başından geçenlere bağlayan yazar ondan aktararak ve olumsuzlamayarak “Adım başında Suriyeli bir çocuk yapışkan bir şekilde dilencilik yapıyormuş” ifadesini kullanıyor. Eygi’nin yazısını nefret söylemi kategorisine sokan ifadeler ise şöyle:

“Bendeniz hiçbir namuslu kadına fahişe demem, lakin bazı namuslu kadınların fahişe kıyafetiyle gezmesini havsalam almıyor. Çıplak kıyafeti, seksî tavırları ile erkekleri alabildiğine tahrik ediyor, sonra serserinin biri çıkıyor, sarkıntılık yapıyor veya tecavüz ediyor; suçun tamamı erkeğe yıkılıyor. Böyle adalet olur mu?”

İki ila üç günde bir, bir kadının öldürüldüğü Türkiye’de, kadınların giydikleri kıyafetlerle erkekleri tahrik ettiğini söyleyen Eygi, sarkıntılığı / tacizi de “serserilik” olarak tanımlıyor ama “suçun tamamının erkeğe yıkılmasını” adaletsizlik olarak değerlendiriyor. Bir kıyafetin kime ne kadar “çıplak, seksi, tahrik edici” geleceğinin öznel bir değerlendirme olmasının yanında herhangi bir gerekçenin birine yönelik şiddeti, suçu o kişiye de yükleyerek meşrulaştırmaya zemin oluşturması özellikle de Türkiye’de kadınların hayati tehlikeyle doğrudan karşı karşıya olduğu düşünüldüğünde kadın cinayetlerinin meşrulaştırılması ve hatta teşvik edilmesi anlamına gelmektedir.

yardım yaptım... Âhir zuhur namazını nasıl kıldığımı bilemedim. Zaten biraz rahatsızdım, başım iyice ağrı-maya başladı... Kutsal bir ibadet yerinde, halk namaz kılarken böylesine yüksek sesle yardım şamatası olur mu? Her şeyin bir edebi erkanı var. Hem yardım top-lanacaksa makbuz vererek toplanmalıdır. Makbuzsuz yardım toplamak kanunlara aykırıdır.

Cami adabı diye bir şey kalmadı. Geçen sene yine bir Cuma namazında yanımdaki din kardeşimiz, hutbe okunurken cep telefonunun çıkardı, önce mesajları okudu, sonra mesaj yazdı. Ayıptır yahut! Camilerde, köpek oturuşuyla oturan Müslümanlar görüyorum. Ne ayıp ne ayıp! İstanbul bütün camilerinde bir tuvalet ticaretidir gördüyorum. WC... WC... WC... Men... Wömen... One İr... Avluda çirkin, iğrenç WC levhaları ve reklamlar... Böyle bir WC ticaret putlara tapan Hinduların tap-naklarında bile yok.

İstanbul'da bir tek cami dışında bütün camilerde hoparlör fetişizmi var. Kanun 65 desibel üzerindeki sesi, ses kırılığı kabul ediyor ama dinleyen yok. Sul-tanahmetteki küçük fakat lüks bir otelin işletmecisi anlattı: Türkiye ilk defa gelen bir turist sabah çok yüksek sesle ezan okunurken resepsiyona telefon açmış, ne oluyor dışardan canbıras sesler geliyor, yangını mı var demiş...

Beş sene kadar önce de, yine Sultanahmet'teki bir otelde kalan turist kadın, sabah ezan başlayınca yatağından hoplamış ve yere düşmüştü...

Bendeniz bir Müslüman olarak elbette ezandan şikayet etmem ama avaz avaz çalınca bağırılan hoparlörlerden çok şikayetçiyim ve böyle yapanlara hakkımı helal etmiyorum.

Çok güzel okunan ezanları, bağırılarak ve cırtlak hopar-lörler bozar.

Diyanetin hoparlör konusunda hiçbir teşebbüsü yok. İstanbul'da hoparlör ile ezan okunmayan tek cami Fatih Çarşambadaki İsmail Ağa camiidir. Ne minare-sinde, ne de içinde hoparlör vardır.

Hoparlörlerin gerekenden fazla açılması çok kötü bir bid'attir. Hoparlörlerin gerekenden fazla açılması çok kötü bir bid'attir. Bu konuda ilgililere laf anlatmak kesinlikle mümkün değildir.

27.05.2014

yemek yasaktı. Yıyentler gözaltına almırdı. Osmanlı devleti Müslüman kadınların sahneye çık-masına izin vermezdi.

Şimdiki İslamcılar acayıp, Kur'an'da yazıyor mu diyerek işin içinden çıktıklarını sanıyorlar.

Bendeniz hiçbir namuslu kadına fahişe demem, lakin bazı namuslu kadınların fahişe kuyafetleriyle gezmesini havsalam almıyor.

Çıplak kuyafeti, seksif tavırları ile erkekleri alabildi-ğine tahrik ediyor, sonra serserinin biri çıkıyor, sar-kuntlık yapıyor veya tecavüz ediyor, suçun tamamı erkeğe yığılıyor. Böyle adalet olur mu?

Kim ne derse desin, benim görüşüme göre toplumu-muz güttüğe çılgınlıyor, zıvanadan çıkıyor.

Ahlak, fazilet, ifter şişeleri taşın çalınmıştır. İtiraz ve protesto etmesi gereken dindar kesinin alırdığı yok.

Tarih boyunca ahlaksız, azgın, çilgın toplumların helak olduklarını düşünün, farkın- Hzla defenerne oluyorum, çözültüp dağılıyorum, farkın-da değildir.

Müslümanların büyük kısmı, İslam dininde emri-mâ'ur ve nehy-i mükerre diye bir farz olduğunu; bunu yapmayan toplumların yıkılıp çökeceğini biliyor.

Ahlaksızlık diz boyu demeyeceğim... Ahlaksızlık girt-lağa kadar da demeyeceğim... Ahlaksızlık boyumuzu aştu diyeceğim... Bunun sonu ahlaksızlık tufanında boğulmaktır.

Sokaklarda günah ve azgınlık lağımları güçlü gürlü seller gibi akıyor.

Bırakın sokakları, Müslüman evlerindeki Deccal Gözleri, Kur'anın Sünetin Şeriatin, İslam ahlakının haram ve yasak kıldığı bütün pislikleri içeriye akıt-ıyor. Müslümanlar seyrine bakıyor.

Sodom ve Gomora... Ad ve Semud kavimleri...

* (ikinci yazı)

Namaz Kılınırken Cami İçinde

Yardım Feryatları

CUMA namazında imam efendi, namazdan sonra yar-dım toplanacak dedi. Farz kıldı, cemaatin bir kısmı çıkıyor, bir kısmı da sünetleri kılmaya başladı, camide pazar yerindeki gibi güf sesli feryatlar başladı. Yardım

ve tüketim çılgınlığı... Dindar kesimde bile dedikodu ve gıybet bağışlılığı korkunç boyutlara ulaştı...

Hangi şehirde olmuş unuttum, bir çöçüktü kutu içinde bir buçuk kilo altın bulmuş, götürmüş polise vermiş, polis de sahibini bulmuş, sahibine teslim etmiş...

Bütün medya alkışlıyor. Helal olsun namuslu çöçü-ye... Kaybedilen, unutulmuş kuyumetli bir eşyanın veya malın sahibini bulmasından daha normal ve tabii ne olabilir... Toplumumuz o kadar bozulmuş, defenerne olmuş ki, bunu bir erdem sanıyoruz.

İstanbul'da korkunç bir nüfus patlaması var. Bir dos-tum anlattı, Sultanahmet Divanyolu caddesinin alt tarafında Firuzaga camii var, onun karşı tarafındaki Mado dondurmacısından bir kılıah dondurma almış, yürüye yürüye yalaya yalaya Beyazıt'a gidecekmış, dondurmasını huzur ve rahat içinde yiyememiş.

Adım başında Suriyeli bir çöçük yapışkan bir şekilde dilencilik yapıyormuş.

Dostuma oh olsun, sokakta herkesin içinde dondur-ma yersen böyle olur diyemedim...

Başka şehirlere binem, İstanbul Suriyeli çöçük dilencilerle doldu. Bunların topladıkları paralar kendilerine ve ailelerine kalmıyor, özel bir matyanın eline geçiyor.

Devlet, Valilik, Belediye, Emniyet, diğer sorumlular bu mafyayı bilmiyor mu? Bilmemesine imkan yok... Peki, niçin izin veriyorlar, göz yumuyorlar?

Bir de öteden beri faaliyet gösteren İstanbul Meydan-lar Matyası var. O da serbestçe icra-yı faaliyet ediyor.

Yaz geldi çıplaklık artacak. Meyhaneler kaldırımlara masalar kuracak, içkiler içilecek... Bazı semtlerde akşam olunca kadın satışları yoğunlaşacak...

Trafik kazaları arttı. İzmit civarında çoğu TIR, otuz araba birbirine girdi.

Bina zina riba...

Mübarek ay Ramazan yaklaşıyor. Sahte dindarlar kadın erkek karışık eğlenceler, şenlikler yapacak. Es-kiden Şehzadebaşı Direklararası eğlenceleri varmış

ya, şimdi de vur patlasın çal oynasın Ramazan şenlik ve etkinlikleri...

Bir Trakya vilayetine imam Hatipte okuyan gelinlik kızlar sahneye çıkıp erkeklerle ilahî konseri vermiş. Rezalet!

Osmanlı devleti zamanında Ramazanda açıkta oruç

تَقْوَمُكَ دَانَ اِبْرَافَايْمَ

TAKVİMDEN YAPRAKLAR

Mehmed Şevket EYGI

mehmedilgazete.com.tr

Medyada Korkunç Kanlı Vahşi Haber ve Resimler

MEDYADA her gün korkunç haberler ve resimler yayınlıyor. Başlıklarını okuyor, resme mecburen bir iki saniye bakmış oluyor ve hemen geçiyor. Bunları gören okuyan halkın, bilhassa çocukların psikolojisinin bozulmaması mümkün değildir. Azgın bir köpek bir kediyi parçalıyor... Arslan zebraya sal-dırıyor, kanlar fışkırıyor... Ceylan rüzgar gibi kaçıyor ama panter onu yine yakalıyor... Dev yılan küçük timsahı yutuyor... Yaşlı madamın kucagındaki köpek ağzını açıyor ve kedinin başını kopartıyor... Köpek balıkları, deniz altındaki dev canavarlar, küçük balık-ları yutan büyük balıklar, kavayozdan çıkamayınca kendini sokarak itihhar eden akrep.....

Pek âdi, pek rezil, pek kışkırtıcı, azdırıcı müstehtecen yayınlar yetmiyormuş gibi başımıza bir de bu kor-kunç, kanlı, dehşetli, feci, vahşi haberler ve resimler belası çıktı.

Bunları yasaklayan kanun çıkartılsa yirtına yirtına bağracaklar, basım hürriyeti kısıtlamıyor, hürriyetler ayak altına alınıyor diyecekler.

Zaten şu sırada iktidarın müstehtecen veya korkunç yayınlara uğraşacak hali ve vakti yok.

Başta kötü ahlaksız medya olmak üzere şer kuvvet-leri ülkemizi bir tumarhaneye çevirdi. Cinnet getiren baba iki çocuğunu ve karısını öldürdüktan sonra in-tihar etmiş... Bir vatandaşı sekizinci kattan kendisini yere atmış...

Geçen sene bebeğini yapıyalınız evde bırakıp tatile çıkan ve zavallıcağın ölmesine sebep olan katil ve canavar anne...

Kötü medya, üyüştürücü, seks manyaklığı, lüks israf

Düşmanlık / Savaş Söylemi

Başlık: İranlı travestilerimiz de oldu sonunda

Gazete: Çanakkale Kalem

Tarih: 30.06.2014

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Vildan Abla

Vildan Abla imzası ve muhtemelen yazana ait olmayan bir fotoğrafla yayımlanan köşede, Çanakkale’de seks işçiliği yaptığı iddia edilen iki kişinin ülkesel aidiyetleri açıklanıyor, fiziksel görünüşleri alaycı bir şekilde aktarılıyor, bunun da ötesine geçilerek çalıştıkları yer, aldıkları ücret vb. bilgiler veriliyor. Bunun yanında, oturdukları yer tarif ediliyor. Bilgi vermek, yorum yapmak veya başka türlü nasıl bir amacı olduğu anlaşılamayan yazının son kısmındaysa “Vallahi bu eve erkek alıp almadıklarını bilmiyorum. Ama o apartmanda oturanlar, bunları orada pek barındırmazlar gibime geliyor” diyerek hem tüm yazı boyunca varsayımsal gözlemler dışında hiçbir şeye dayanmadan “travesti” olarak tanımladığı kişileri seks işçiliğiyle özdeşleştiriyor ve bu kişilerin, en temel insan haklarından biri olan barınma hakkından mahrum bırakılabileceği şekilde bir üslup kullanıyor.

İranlı travestilerimiz de oldu sonunda



Canlarım, geçen gün üniversite kampüsünün karşısında iki travestinin bir arabaya bindiklerini yazmıştım. Biri uzun boylu, diğeri kısa ve tombul olan iki travesti, kıyafetleri ile de bir hayli dikkat çekiyorlardı. Gazeteden arkadaşlar bu travestilerle ilgili daha ilginç şeyler anlattılar. Şaşıp kaldım doğrusu. Bizim arkadaşın söylediğine göre bu travestiler Türk değilmiş. İstanbul’dan gelmişler ama aslen İran’lılarmış. Çat pat ancak Türkçe konuşabiliyorlarmış. Uzun boylu ince olan, aslında esmer biri. Sarı upuzun takma saçları ile esmerliğini gizlemeye çalışıyor. Giydiği mini etek te el kadarmış. Öteki de sarı saçlı. Tabii o ta takma saç kullanıyormuş. Bu arada İranlı travestiler bu işi iyiden iyiye ayağa düşürmüşler. Bana anlatılana göre, kısa ve tombul olanı İskele meydanında müşteri avına çıkmış. Hani bir çocuk dolaşın Parlak parlak giysiler giyer. Ona da yanaşıp “Kadın istermisin” diye sormuş.



Çanakkale’de böyle şeylere pek alışık değiliz. Bu iki İranlı travesti, müşteri bulmak için demek ki her yolu deniyorlar. Unutmadan söyleyeyim ilişki için 50 lira ücret talep ediyorlarmış. Nerede oturduklarını da tam olarak öğrendim. Bizim arkadaşın söylediğine göre, Salı pazarına çıkan yokuştaki bir apartmanda oturuyorlarmış. Hatta bizim arkadaş onların sık sık balkona çıktıklarını söyledi. Tabii takma saçları falan yok. Uzun olan gelip geçene bakıyormuş. O geçenlere bakadursun, konu komşu da onu dikizliyormuş. Söylenene göre apartman sakinleri, balkonlardan sarkarak bunlara bakıyorlarmış. Vallahi bu eve erkek alıp almadıklarını bilmiyorum. Ama o apartmanda oturanlar, bunları orada pek barındırmazlar gibime geliyor. Söylenene göre 3-4 aydır orada oturuyorlarmış ama demek ki iyiden iyiye tanınmışlar. Bakalım bu iki travestinin Çanakkale aşkı daha ne kadar sürecek.

Abartma / Yükleme / Çarpıtma

Başlık: Barbarlıkta Hitler'i geçtiler/Sen ne biçim KADINSIN**Gazete:** Hürriyet**Tarih:** 20.07.2014**Tür:** Haber**Yazar:** Selçuk Şenyüz

Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ordu mitinginin konu edildiği haberde muhabir imzası bulunmasına karşın, muhabire ait sadece iki cümle bulunuyor ve Erdoğan'ın sözleri doğrudan aktarılıyor. Haberin başlığındaki sözler de aslında Erdoğan'a ait olmakla birlikte tırnak kullanılmadan verildiği için gazetenin kendi görüşünü yansıttığı izlenimini doğuruyor. Ayrıca başlıkta görsel olarak da "kadın" kelimesinin diğer kelimelerden daha büyük, dikkat çekici bir şekilde basılması Erdoğan'ın bahsettiği kişinin cins kimliğini ön plana çıkartıyor, "kadın" olmanın bir sınırı, "kadın" olmak için gerekli birtakım özellikler olduğu vurgusunu yapıyor, "kadın" kimliğine çeşitli unsurlar yüklüyor ve bunlar üzerinden bir kişiye eleştiri yöneltiyor.

Sen ne biçim KADINSIN

Barbarlıkta Hitler'i geçtiler

NEFRET EDİYORUM

■ Başbakan Erdoğan, Gazze'ye bomba yağdıran İsrail yönetimini Hitler'e benzeterek şöyle konuştu: "Bunların insanlık tan nesibi yok. İnsanın adına nefret ediyorum, lanet ediyorum. Sabah akşam Hitler'e söylerim, gündü barbarlıkta Hitler'i geçtiler."

► **Selçuk ŞENYÜZ** ► 21. sayfa

12'nci cumhurbaşkanı adayı Başbakan Erdoğan, 12'nci mitingi için dün Ordu'daydı. İsrail'in Gazze'ye operasyonlarını sert dille eleştiren Erdoğan, "Terör devleti İsrail, bir kez daha Gazze'ye saldırdı, bir kez daha masum çocukları vurdu. Bir İsrail kadını milletvekili çıktı, bütün Filistinli anneler ölmeli" dedi. Sen ne biçim kadınsın. Kadın hakları demeklerinden ses çıkıyor mu? Çıkmadı, çünkü aynı zihniyetin mensupları bunlar. Bunlar anağa da karşı olanlar" dedi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki mitingde konuşan Erdoğan şunları söyledi:

IRKÇI GEZİNİN BEDELİ

■ Biz de HDP adayı var. Adayı belirlenme sürecinde CHP ile görüşmüş, uygun aday varsa birlikte hareket edebileceğimizi söylemiş. Bunlar yıllarda halkımıza zulmetti. CHP çıktı, rakibini iktidarı arıyor. HDP adayı da rakip Gezi olayına sahip çıkmanın bedelini sandıkta ölecek. Çımdı bana saldıyor, hakaret ediyorlar. Tek bayrak, tek vatan, tek millet yerine zahatsız oluyorlar. Türkiye Cumhuriyeti altında tek milletiz, tek bayrak. İ bayrağa alternatif bayrak olmaz. Türk oynağına kongresinde asamayanların ecilite ne işi var? Bu parlamento, Türkiye Cumhuriyeti'nin parlamentosu. Beyler hatır olmasınlar, sağda solda wep yapıyorlar, keşende ne varsa söyler. Bu millet için bir şey yapmazlar.

TERÖR DEVLETİ

■ Terör devleti İsrail, bir kez daha Gazze'ye saldırdı, bir kez daha masum çocukları, plajda oynayan çocukları vurdu. Masum kadınları, insanları katletmeye başladı. Bunların günü o kadar dönmüyor ki bir İsrail kadını milletvekili çıktı, "Bütün Filistinli anneler ölmeli" dedi. Sen ne biçim kadınsın. Kadın hakları demeklerinden ses çıkıyor mu? Çıkmadı, niye çıkmıyor, çünkü aynı zihniyetin mensupları bunlar.

ABD SİZE NE, SİZE NE

■ Müslüman kadının kamuruna atış et, bir kurşun ile öldürün diye iktidarı yapıyorlar. Bunların insanlıktan nesibi yok, bu adildiriz, bu alçaklıktır, bu namussuzluk. İnsanın adına nefret ediyorum, lanet ediyorum. Bunlarda şeref, izzet, haniyet yok. Sabah, akşam Hitler'e söylerim, barbarlıkta Hitler'i geçtiler. Amerikalıların banileri, "Sayın Başbakan niye Hitler ile benzetme yapıyor" diyor. Size ne, size ne... Sen Amerikan, Hitler'den sana ne? Koskoca Amerika adaleti arayacağı yerde, baki İsrail'in savunması hakkı'na. Ne savunması, ne adaleti.

Ne demişti

■ İSRAILİİ aşırı sağcı kadın milletvekili Aysel Şahed, öldürülen Filistinli siviller için şöyle demişti: "Bütün teröristlerin arkasında onları destekleyen onlarca kadın ve erkek var. Onların desteği olmadan bu teröristler amaçlarına ulaşamaz. Onların hepsi bizim doğmamız ve onların kamu bütünü etiminde olmak. Bu öldürülen teröristlerin anneleri içinde geçtiler. Annelerinin çoğularının peşinden gitmeleri adildir olur. Ölmeleri ve evleri..."

Selçuk ŞENYÜZ

Abartma / Yükleme / Çarpıtma

Başlık: Travestinin gazabına uğradı

Gazete: Alanya Postası

Tarih: 06.05.2014

Tür: Haber

Yazar: İsimsiz

Alanya’da, “internet üzerinde fuhuş pazarlığı” yapan bir gencin, buluşma sırasında karşısındaki kişinin trans olduğunu görmesi ve bunu kabul etmemesi üzerine darp edildiği iddiasının dile getirildiği haber başlığa bir kişinin cinsel kimliğini taşıyor. Translarla ilgili pek çok haberde olduğu gibi, olayın şiddetle ilişkisinin altını çizerek (“gazabına uğradı”) translarla ilgili olumsuz algının güçlendirilmesine hizmet ediyor.

Travestinin gazabına uğradı

Alanya’da, internet üzerinde fuhuş pazarlığı yapan 21 yaşındaki genç, pazarlık sonrası buluşmaya gelen şahsın travesti olduğunu görünce itiraz etti ve travesti tarafından darp edildi.

E dinilen bilgiye olay, Saray Mahallesi Damlataş Caddesi’nde meydana geldi. 21 yaşındaki Selim Ö., internet üzerinden fuhuş pazarlığı yaptığı ve kadın sandığı, adını bilmedi kişi ile buluştu. Buluşmaya

gelen kişinin travesti olduğunu gören ve itiraz eden Selim Ö., travesti tarafından darp edildi. Zanlı olay yerinden kaçarken, Selim Ö., ise polise başvurdu. Polis şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Küfür / Hakaret / Aşağılama

Başlık: Erkekler gizli feministmiş

Gazete: Yeni Akit

Tarih: 06.05.2014

Tür: Basın Arşivi

Yazar: İsimsiz

Milliyet gazetesinde “Erkekler gizli feministmiş” başlığıyla yayımlanan haber, Yeni Akit tarafından hazırlayanın yorumu eklenerek Basın Arşivi sayfasında yeniden ele alınıyor. Yorumda kadınlar hakkında “feminist karılar”, “bu kadar azmazdı” gibi hakaret içeren ifadeler kullanılıyor. Bunun yanında, feminizmi destekleyen erkekler için “kadınlaşan / kadınsılaşan erkekler” tanımlaması yapılıyor ve kadın kimliği aşağılanıyor.



Küfür / Hakaret / Aşağılama

Başlık: Bu işte bir İ..LİK VAR

Gazete: Takvim

Tarih: 12.05.2014

Tür: Haber

Yazar: İsimsiz

Avusturyalı Conchita Worst'ün Eurovision'u kazanmasıyla ilgili olarak yapılan haberde Worst'ün transseksüel kimliği altı kez vurgulanıyor, bunun yanında kendisine olumsuz tepki gösteren ülkelerin ifadeleri koyu renkle yazılarak daha da dikkat çekici hâle getiriliyor. Bu ifadeler arasında, “aslında kadın giysileri giyen bir erkek olan”, “Avrupa'nın geleceği sakallı bir kız”, “transseksüel şampiyona (tepki geldi)” ve bir tweet'ten alıntıyla “(...) Bu yarışmada bir i...’lik olduğu belliydi” cümleleri yer alıyor. Haberde Worst'ün fotoğrafının yanında “sakallı leydi” ifadesi bulunurken başlık da, her ne kadar LGBTİ hareket tarafından “Velev ki ibneyiz” sloganıyla dönüştürülmeye çalışılsa da, Türkçe’de küfür olarak kullanılan “ibne” kelimesiyle Worst'ün başarısından yola çıkarak LGBTİ’leri aşağılıyor.

5 Takvim
GÜNCEL

SAKALLI LEYDİ
AVRUPA'YI YEDİ

Bu işte bir i...LIK VAR

Avusturyalı
transseksüel şarkıcı
Conchita Wurst
Eurovision birincisi
oldu; Avrupa ayağa
kalktı. Avrupa'da
kadın-erkek
kalmadığı iddia edildi

Havalara uçtu

ZAFERİNİN ardından havalara uçan transseksüel şampiyon, "Cinsiyetiniz ve nereli olduğunuz üzerine konuşmak zorunda olmadığımız bir dünya hayali kuruyorum" diye konuştu.

Tam puan verenler

HOLLANDA, İngiltere, İsveç, İsrail, Yunanistan, İrlanda, Finlandiya, İspanya, Belçika ve İtalya, transseksüel Avusturya temsilcisine en yüksek puanı veren ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye'nin gurur tablosu

TÜRKİYE, 2003 Eurovision'da Sertap Erener ile birinci olmuştu. 2009'da Hadise 4'üncü, 2010'da Manga 2'nci, 2012'de Can Bonomo da 7'nci sırada yer aldı.

İYİ Kİ BİZ katılmadık

■ TÜRKİYE son 2 yıldır Eurovision'a katılmıyor. Nedenine gelince; SMS oylarının ağırlıkta olduğu sistemde Türkiye, SMS oylarıyla yüksek puanlar alıyor ve üst sıralarda yerleşiyordu. Ancak Eurovision komitesi SMS ve jüri oylarının ağırlığını yüzde 50'ye getirerek puanımızı aşağı çekti. İtirazlar sonuçsuz kaldığı için Türkiye Eurovision'dan çekildi. Bunun ne kadar doğru bir karar olduğu anlaşıldı. Türkiye'den de transseksüel şampiyona tepki geldi. Birçok kişi, "İyi ki katılmamışız. Bu yarışmada bir i...lik olduğu belliydi" twittleriyle düşüncelerini dile getirdi.

EUROVISION tarihinde bir ilk yaşandı. 37 ülkenin katılımıyla 59'uncusu düzenlenen yarışmayı Avusturyalı transseksüel şarkıcı Conchita Wurst'un kazanması 'skandal' olarak nitelendirildi. 'Rise Like A Phoenix' adlı şarkısıyla 290 puan alan Wurst birinci, Hollandalı ikili The Common Linnets 'Calm After The Storm' şarkısıyla 238 puanla ikinci oldu. İsveç temsilcisi Sonne Nielsen ise 'Undo' adlı şarkısıyla 218 puanla üçüncü sırada yer aldı.

KADIN-ERKEK YOK

'Sakallı leydi' olarak bilinen transseksüel şarkıcının zaferi tüm Avrupa'yı ayağa kaldırdı. Çok sayıda ülkeden çağ gibi tepkiler yağdı. En büyük tepkiyi ise Rusya

gösterdi. Rusya'ya göre sakallı kadın olarak tanınan ve aslında kadın giysileri giyen bir erkek olan Conchita Wurst'un zaferi "Avrupa'nın sonu"... Bu tepkili cümlelerin sahibi ise Rusya'da aşırı sağcı Liberal Demokrat Partisi Başkanı Vladimir Jirinovski... "Bu yılki sonuç Avrupa'nın sonunu gösteriyor" diyen Jirinovski, "Artık Avrupa'da ne kadın ne de erkek var. Sadece 'o' var" ifadesini kullandı. Diğer bir sert tepki ise yine Rusya'dan geldi. Başbakan Yardımcısı Dimitry Rogozin, "Avrupa'nın geleceği sakallı bir kız" yazan tweet ile tepkisini dile getirdi. Eurovision'a aday olduğu açıklanmasının ardından Wurst'e Ermenistan ve Belarustan da tepki sesleri yükselmisti.

2. BÖLÜM

YAZILI BASINDA

AYRIMCI SÖYLEM

**İSRAİL'İN GAZZE'DE BAŞLATTIĞI OPERASYON
VE BASINDA YAHUDİLERE YÖNELİK AYRIMCI DİL**

RİTA ENDER

GİRİŞ

“Bu Zor Zamanda” isimli bir yazısında şöyle söylemişti Stefan Zweig:

“Belki şimdi bizler, her şeye karşın yine de Alman dilinde düşünüp eserler yazmaya devam ettiğimiz için şaşırıyorsunuzdur. Fakat bir yazar, vatanını terk edip başka yerlere gitse de anadilinde düşünmekten, verimli olmaktan kaçınmaz, buna son veremez. Yaşamımız boyunca nasyonalizme karşı savaşımızı biz bu dilde verdik. Dünyaya huzursuzluk getiren ve insanlığın onurunu ayaklar altına alan kötülüklerle çarpışmak için elimizde tek kalan silah, anadilimiz.”¹⁵

Nasyonalizm, Hitler ve politikalarının, Zweig’in kitabı dâhil kimi kitapları, insanları ve yaşamları yaktığı o zor zamanda, Zweig, Yahudi olarak dünyaya gelmiş olması sebebiyle, vatanını; Avusturya’yı terk etmek zorunda kalmıştı. Farklı şehirlerde yaşarken, başka kıtalardan Avrupa’nın geldiği hale bakarken gördüklerine dayanamadı ve intihar etti. Son kez mühürlediği zarfa yerleştirdiği intihar mektubunda ise, “benim lisanımın konuşulduğu dünya, bana göre mahvoldu” dedi.

Ve aslında, hayatları mahvedenin, insanları öldürenin ve halkları düşmanlaştıranın, anadillerimiz-resmi dillerimiz ile bunların kodlamaları olduğunu hatırlattı.

“Dil içinde kodlanan bir ideoloji” olarak tanımlanan “söylem”, bugün bu yüzden incelenmeye değer bulunuyor. Hatta eleştirel söylem analisti Van Dijk, toplumda zihinsel denetimi sağlamak için söylemi denetlemek ya da bizzat üretmek gerektiğini ifade ediyor.¹⁶

Hrant Dink Vakfı, 2009 yılından bu yana hazırladığı ve dört ayda bir yayımladığı raporlarda, basında nefret söyleminin takibini yapıyor. 2013 yılından itibaren ise, nefret söylemi raporlarına ek olarak bir konuyu ve/veya bir grubu, bir olay ve bazı gerekçeler sebebiyle odak noktasına koyduğu ayrımcı söylem raporları hazırlıyor. Okumakta olduğunuz Mayıs-Ağustos 2014 dönemini kapsayan bu raporun odak noktasındaki konu, İsrail Devleti’nin, 07 Temmuz 2014 tarihinde Gazze’de başlattığı operasyon sırasında Türkiye’de artış gösteren antisemitizmin medyadaki yansıması.

ARAŞTIRMANIN KONUSU

Bu raporun konusunu, İsrail Devleti’nin, 07 Temmuz 2014 tarihinde Gazze’de başlattığı operasyon ile Türkiye medyasında Yahudilere yönelen ayrımcı söylem olarak belirledik. Binlerce insanın ölümüne, evlerin, okulların, hastanelerin, yaşamların yıkılmasına, yüzlerce insanın sığınaklarda yaşamasına neden olan bu operasyonun etkileri dünyanın pek çok yerindeki Yahudiler açısından ve Türkiye’deki Yahudiler bakımından farklı bir boyutta yaşandı. Türkiyeli Yahudiler yalnızca Yahudi olmaları nedeniyle bir takım genellemelere maruz kaldılar. İsrail Devleti’nin gücünden faydalandıkları iddia edildi, operasyon karşısında tavır almaları, taraflarını belli etmeleri beklendi. İsrail’den kilometrelerce uzak olan memleketlerinde, ölüm tehdidi altında, kapısında gösteri yapılan, sinagoglarına giderken,

¹⁵ Stefan Zweig, **Geleceğe Güven**, Everest Yayınları, İstanbul, 2011, s.170

¹⁶ Yasemin İnceoğlu, “Nefret Söylemi Üzerine”, **Güncel Hukuk**, Mart 2012, s.14

gamalı haç ve Hitler portreli t-shirtleriyle mahallelerinde dolaşan kişilerden çocuklarını sakınmaya çalışırken, kendi memleketlerine; Türkiye'ye olan bağlılıklarını ifade etmek zorunda bırakıldılar. Bu baskı, belirli kişiler için daha yoğun oldu, kimi makamlardaki bireyleri hedef aldı. Örneğin, *Yeni Akit* gazetesinde 15 Temmuz 2014 tarihli "Hahambaşı'na çağrı" başlıklı yazısında Faruk Köse şu ifadeleri kullanarak Hahambaşı Rav İsak Haleva'ya çağrıda bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde yaşayan Sefarad ve Aşkenaz Yahudilerinin dini önderi olan Hahambaşı Rav İsak Haleva'ya çağrıda bulunuyorum:

Hemen, hiç geciktirmeden, açık ve net ifadelerle, Türkiye'de yaşayan yahudiler adına bir açıklama yapmalısınız. Bu açıklamada, İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı, katliamı, operasyonu; çocukların öldürülmesini; camilerin, hastanelerin, okulların, sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasını "doğru bulmadığınızı", "bunun insani olmadığını", "İsrail'in operasyonu ile duygusal bir bağınızın bulunmadığını", "tasvip etmediğinizi", kınadığınızı açıklayın.

Bunu yapmanız, bu ülkede 5 asırdan fazla bir süredir güven içinde yaşamış olmanızın da bir gereğidir. Takdir edersiniz ki bu "güven içinde yaşayış"ın devamı bakımından, İsrail'in katliamlarının oluşturacağı travma ile bu ülkenin müslüman halkının, "antisemitik duygular"a kapılmaması ve yahudi cemaatine karşı "toplumsal öfke" duymaması çok önemlidir. Zira toplumsal öfkede adalet yoktur. Toplumsal öfkenin akli yoktur. Toplumsal öfkenin vicdanı yoktur. Toplumsal öfkenin freni de yoktur; nereye kadar varacağı, nerede duracağı bilinmez."

İnsan Hakları Derneği,¹⁷ yukarıdaki yazıyla ilgili olarak Adalet Bakanlığı'na sunduğu dilekçe ile, TCK 216/2. maddesi yani "halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçunu düzenleyen maddesi gereğince Cumhuriyet Savcılarını Yahudilere yönelik ağır hakaret ve aşağılamalara karşı harekete geçmeleri için göreve çağrılarını talep etti.¹⁸

Bu çağrılara konu olan, hakaret, aşağılama, tehdit, simgeleştirme içeren ifadelerle vücut bulan ve söylem analisti Kevin Boyle'un da belirttiği gibi, ayrımcılığa ve şiddete yol açan nefret söylemi, "hepimizin çok iyi bildiği gibi öldürebilir."¹⁹

Daha önce Türkiye'de de ölümlere sebebiyet vermiş ancak maalesef hiçbir zaman yeteri kadar önemsenmemiş, araştırılmamış ve cezalandırılmamış olan antisemitizmin, 7 Temmuz 2014'te İsrail Devleti'nin Gazze'de başlattığı operasyon sırasında ciddi oranda artış göstermiş olması ve toplumda buna karşı bir duyarlılık oluşmuş olması sebebiyle, bu dönemde bunun haber ve köşe yazılarına nasıl yansındığını incelemeyi manidar bulduk.

¹⁷ İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi Irkçılık ve Ayrımcılıkla Mücadele Komisyonu'nun raporu

¹⁸ "Türk Yahudileri için 5774 yılı kötü geçti", *Şalom*, 1 Ekim 2014. Son erişim tarihi: 24.12.2014. http://www.salom.com.tr/haber-92496-turk_yahudileri_icin_5774_yili_kotu_gecti.html?rev=2

"İnsan haklarını değil, siyonisti savunma derneği", *Yeni Akit*, 26 Eylül 2014. Son erişim tarihi: 24 Aralık 2014. <http://www.yeniakit.com.tr/haber/insan-haklarini-degil-siyonisti-savunma-dernegi-30818.html>

¹⁹ Kevin Boyle, "Controlling Hate Speech: What Do The International Standarts Require of Turkey?", **Nefret Suçları Ve Nefret Söylemi**, Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul, 2010, s.67

İNCELEME YÖNTEMİ

Belirli bir olay etrafında Yahudi karşıtı söyleme ayna tutan ve Türkiye’deki antisemitizmle ilgili ipuçları vereceğini düşündüğümüz bu araştırmada, operasyonun gazetelere yansıdığı ilk gün olan 8 Temmuz 2014’ten, 22 Temmuz 2014’e kadar olan 15 günlük süreyi esas aldık. Operasyonun başladığı ve yaşandığı ilk 15 günlük süre gerilimin en yüksek olduğu, acıların en yoğun duyulduğu zaman dilimiydi.

Bu zaman diliminde, haber herkes için taze iken nasıl bir habercilik yapılıyor olduğu önemliydi. Zira konuyla ilgili, vatandaşın ve okuyucunun bilgi edinme hakkını en çok kullandığı dönem bu dönemdi.

8 Temmuz 2014 tarihinde, Türkiye’nin tirajı en yüksek olan 5 gazetesini;²⁰ en çok okunan, haberi en çok yayan ve satan kaynaklar olabilecekleri gerekçesiyle inceledik. Bu gazeteler tirajlarına göre *Zaman*, *Posta*, *Hürriyet*, *Sözcü* ve *Sabah* olarak sıralandı.

Bu gazetelerin, 15 günlük süre boyunca, İsrail’in Gazze’de başlattığı operasyon ile ilgili olan tüm yayınları araştırmaya dâhil edildi. Tartışma götürmeyecek kadar açık nefret ifadeleri, tehditler ve hakaret içeren söylemlerle yapılmayan antisemitizm tezahürleri ve antisemitizm yaratma ve yaygınlaştırma tehlikesi içeren örnekler ele alınmaya çalışıldı. Antisemitizmin bugüne kadar genelde aşırı sağ görüşleri temsil eden yayınlarda ortaya çıktığı yönündeki inancın aksine, başka kesimlerde de antisemitizmin bir şekilde tezahür ettiği-edebileceği öngörüsüyle yola çıkıldı.

BULGULAR

Söz konusu dönem içinde incelediğimiz gazetelerde İsrail’in Gazze’de başlattığı operasyon ile ilgili olan yayın sayısının, gazetelerin sayfa sayılarına oranla dengeli olduğunu tespit ettik. Buna göre gazetelerin yayın sayısının dağılımı şu şekildeydi:



²⁰ İstanbul, Temmuz 2014 Tiraj Raporu, *Basın İlan Kurumu*. Son erişim tarihi: 24 Aralık 2014. <http://www.bik.gov.tr/istanbul/temmuz-2014-tiraj-raporu/>

485 yayın, ağırlıklı olarak haber türündeydi. Konuyla ilgili taranan tüm gazetelerde 343 adet haber yayımlandı. Temel iddiası “olanı olduğu biçimde aktarmak” olan ve “ne?”, “nasıl?”, “nerede?”, “neden?”, “ne zaman?” ve “kim” sorularını yanıtlamak için üretilmesi²¹ gereken haber türünden sonra, bu konunun en çok köşe yazılarında yer aldığı tespit edildi.



Grafikten okunabileceği üzere bu süreçte toplam 111 adet köşe yazısı üretildi. Bu yazıların 55 farklı yazar tarafından üretilmiş olması, kimi yazarların birden fazla kez bu konuya değindiğini ortaya koydu. Buna göre Ahmet Hakan (9 kez - *Hürriyet*), Taha Akyol (6 kez - *Hürriyet*), Akif Beki (5 kez - *Hürriyet*), Candan Tolga Işık (5 kez - *Posta*), Haşmet Babaoğlu (5 kez - *Sabah*) ve Yazgülü Aldoğan (5 kez - *Posta*) bu konu üzerine en çok köşe yazısı yayımlayan yazarlar oldu.

Bu dönem içinde incelediğimiz yayınların genel içeriğinde bilgi verici / olgusal içerikli 257, duygusal / insancıl içerikli 49 yayın, daha ziyade eleştirel türden 49 yayın mevcutken; eleştiri sınırını aşan ve politik nitelik taşıyan / manipülatif nitelikte 90 adet ve provakatif / kutuplaştırıcı nitelikte 22 adet yayın tespit edildi:

YAZININ GENEL İÇERİĞİ	TOPLAM
Bilgi verici / olgusal / tarihsel	257
Duygusal / insancıl	49
Eleştirel	67
Politik niyet taşıyan / manipülatif	90
Provokatif / kutuplaştırıcı	22

²¹ Mahmut Çınar, “Habercilik Ve Nefret Söylemi”, **Medya Ve Nefret Söylemi**, Hrant Dink Vakfı Yayınları, İstanbul. 2013, s.140

Habere konu olan olay yorumlanırken objektif eleştiri getiren yayınlar “eleştirel” olarak; “ne - nasıl - nerede - neden - ne zaman - kim?” sorularına yanıt içeren ve/veya tarihi olgulara atıf yaparak bilgi veren yayınlar “bilgi verici / olgusal / tarihsel” olarak; hislere hitap eden ve insani değerlere ve duygulara vurgu yapan yayınlar “duygusal / insancıl” olarak; bir politik duruşu yansıtan ve/veya politik duruş bakımından yönlendirici niteliği olan yayınlar “politik nitelik taşıyan / manipülatif” olarak ve kışkırtıcı nitelikte olan, kişilerin ve toplumların kutuplaşmalarına sebebiyet verecek nitelikte yayınlar ise “provokatif / kutuplaştırıcı” olarak sınıflandırıldı.

SÖYLEMİN TALİHİNİ BELİRLEYEN YORUMLAR

Bugün “kanaat önderi” olarak kabul gören, çeşitli olay ve tartışmalarda toplumun kendini referans gösterdiği ve kamuoyu oluşturmada etkili olan köşe yazarları, yorum yolu ile söylemlerini ortaya koymaktalar. Yorumlar, düşünür Michel Foucault’ya göre, bir kimlik oyununa bağlı oldukları gibi, söylemin talihini de belirlemekteler.²²

Bu söylemler bağlamında ve yapılan bu araştırma kapsamında ele alınan gazetelerde, yazıların genel içeriği, köşe yazıları özelinde değerlendirildiğinde, eleştirel ve politik niyet taşıyan / manipülatif kategorilerinde yer alan yazıların çoğunlukta olduğu gözlemlendi.

Köşe yazısı	
Bilgi verici / olgusal / tarihsel	6
Duygusal / insancıl	19
Eleştirel	43
Politik niyet taşıyan / manipülatif	39
Provokatif / kutuplaştırıcı	4

Taranan yayınlar içerisinde provokatif / kutuplaştırıcı ifadeler kullanılmış olan 4 yazı tespit edildi. Bu yazılar arasında belirlenen Bekir Coşkun’un *Sözcü* gazetesinde 16 Temmuz 2014 tarihli “Hani dört parmak?..” başlığı ile yayımladığı yazı “İsrail’in katliamına Batı kentlerinde tepki var. Beyazıt Meydanı’nın türban eylemcilerinden ses çıkmıyor” spotu ile ilk sayfadan verildi. Köşe yazısının devamında “Gavur” gavura kızdı...”, “Vatikan ayaklandı... Neredesin Kocatepe?..”, “Çünkü buraya kadardı Müslümanlığınız... Türbanı takıp bir iş kapana, cami altı dükkanı yapana, cipe binene, ihaleyi alana, yeşil alanı kapatana, sermayeyi ele geçirene kadar...” ifadeleri kullanıldı. Böylece, İsrail’in operasyonuna tepki verip-vermemek bir haber konusu oldu ve bu tür yazılarda farklı görüşlerin dini kimliklerine referans vermek suretiyle ortaya çıkan kutuplaştırıcı bir dilin yazıya hakim olduğu görüldü.

Provokatif / kutuplaştırıcı olarak tanımlanan yazılar arasında Türkiye’de toplumun farklı kesimleri arasında ve dünyada yaşanmış katliamların mağdurları arasında kutuplaşmalara sebebiyet verir

²² Michel Foucault, *L’ordre du discours*, Gallimard, Paris, 1971, s.31

nitelikte olanları da bulunmaktaydı. Örneğin, 2 Temmuz 2014 tarihinde *Hürriyet* gazetesinde “Ekmeleddin Bey’in Gazze çırpınışları” başlığıyla yayımlanan Akif Beki’nin yazısı, şu ifadeleri içermekteydi:

“İsrail, bir Yahudi soykırımına karşılık daha kaç Filistinli katliamı tahsil edecek belirsiz. İnsanlıktan alacağı tükenmiyor. Nasıl bir borçsa, Hitler’in kefareti öde öde bitmiyor. Ama Holokost Holokost’tur; bir faşizm başka bir faşizmle kıyaslanamaz, nokta!”

Bu yazıda Akif Beki, Holokost’u eleştiren ve “faşizm” olarak tanımlayan ifadeler kullansa da öncesinde yaptığı katliam karşılaştırması, İsrail’in Yahudi kimliğine referans verdiği ve Gazze’de gerçekleştirdiği operasyonu bir kefaret olarak gösterdiği için kutuplaştırıcı / provokatif olarak tanımlandı.

Öte yandan, bu dönemde incelenen köşe yazılarına ait kimi başlıkların “provokatif” olarak nitelendirileceği fakat yazıların genel içeriklerinin bu vasfı taşımadığı da görüldü. Ahmet Hakan’ın 22 Temmuz 2014 tarihinde *Hürriyet* gazetesinde yayımlanan yazısının “Niye iade edecekmiş o Yahudi madalyasını?” başlığı ve Yıldız Tilbe’nin bu dönemde sosyal medyadan yayımladığı antisemit mesajların üzerine Akif Beki’nin 15 Temmuz 2014 tarihinde yine *Hürriyet* gazetesinde yayımlanan köşe yazısının “Yıldız Tilbe haksız mı?” başlığı, bu durumun örneklerini oluşturmaktadır.

HABER: BAŞLIĞI, İÇERİĞİ VE KONUMU İLE EDİTÖRYAL TERCİHLER

Haber türünde kullanılan yorumlama yöntemi, köşe yazılarına kıyasla her zaman doğrudan okunur değildir. Zira 19. yüzyıldan itibaren politik bir mekân olarak kabul edilen haber odalarında, neyin haber olduğu, haber kaynaklarının ne ve kim olduğu, sayfa düzeninin nasıl hazırlandığı, nasıl başlık atılacağı, fotoğraf ve alt yazıların nasıl yerleştirileceği tartışılır.²³ Bu politik tartışmalar sırasında haberin gazete için değeri, gazetenin o haberi nasıl gördüğü, ne kadar önem atfettiği ortaya çıkar.

Bu bakımdan bir haberin hangi sayfada ve sayfanın neresinde bulunduğu, bazı durumlar için ve habere atfedilmiş değer açısından açıklayıcı etkiye sahiptir.

Her sayfasına bir isim vermiyor olmasından dolayı *Posta* gazetesi hariç, operasyon sırasında incelediğimiz gazetelerde konuyla ilgili yayınlar gazetelerin şu isimli sayfalarında yer aldı:

²³ Eser Köker, “Kadınların Medyadaki Hak İhlalleriyle Baş Etme Stratejileri”, **Kadın Odaklı Habercilik**, haz: Sevdâ Alankuş, İPS İletişim Vakfı Yayınları, İstanbul, s.134

	Birinci sayfa	Arka sayfa	Siyaset	Dış haberler	Yorum	Ekonomi	Gündem	Magazin	Spor
Hürriyet	2			27		3	68	3	3
Sabah		1	2	48	1	5	51	1	4
Sözcü	1	2	9		4		66		1
Zaman	1	1	21	26	19	4	6		4
Toplam	4	4	32	101	24	12	191	4	12

Görüleceği üzere, konu en çok “Gündem” ve “Dış Haberler” sayfalarında bulundu. Bununla beraber, 117 haber ilk sayfadan verildi. Bunlardan 4 tanesi gazetenin başka bir sayfasına taşınmadı ve sadece ilk sayfada yer aldı. Buna göre tüm yayınların %24’ü ilk sayfadan verilmiş oldu.

HABERİN KAYNAĞI KİM?

Gazetelerde konuyla ilgili yer alan haber ve manşetlerin yarısından fazlasında kaynak belirtilmediği görüldü. Medya Derneği’nin²⁴ “Türkiyeli Gazeteciler İçin Etik İlkeler”i arasında kaynak göstermek/göstermemek “intihal” meselesi ile birlikte değerlendirilmiş ve şöyle söylenmiştir:

“Haberlerimizde herhangi bir başka mecradan (internet, gazete, televizyon, radyo, kitap ya da dergi) alıntı yapılarak kullanılan özgün ifade, üslup ve fikirlerin kaynağı mutlaka belirtilmelidir. Kaynak gösterme ilkesi haber ajansı havuzlarından alınan haberler için de geçerlidir. Haber hırsızlığı internetle birlikte iyice yaygınlaştığı için, bunun ne olduğunu anlamak ve tanımlamak her zamankinden daha önemlidir.”²⁵

İncelediğimiz dönem içerisinde okuduğumuz ve haber ajansı havuzlarından alınmış olması muhtemel olan haberlerin %57.62’sinin kaynak göstermeden yayımlanmış olması; haberin tam olarak nereden alındığı, kim tarafından yazıldığı dolayısıyla gerçeği ne kadar yansıttığı konusunda şüpheye mahal bırakmaktadır.

²⁴ Medya Derneği, medya çalışanlarına yönelik mesleki bir sivil toplum kuruluşudur.

²⁵ “Türkiyeli gazeteciler için etik ilkeler”, *Medya Derneği*, 31 Mart 2011. Son erişim tarihi: 24 Aralık 2014. <http://www.medyaderneği.org/turkiyeli-gazeteciler-icin-etik-ilkeler/>



Haberin muhabir ismi taşıyor olması, muhabirin okuyucusuna anlattığı olaya nasıl vakıf olmuş olabileceği sorusunu da gündeme getirmektedir. İmzası olmayan haberlerin varlığı, habere konu olan olay yerinde -bizim incelediğimiz konu açısından Gazze ve İsrail’de- gazetenin muhabirinin bulunmadığına delalet etmektedir. Zira incelediğimiz gazetelerde yayımlanmış, köşe yazısı dışında kalan 374 yazı türünün (manşet, haber, fotoğraf altı haber ve diğer) sadece 17’sinde doğrudan tanıklık mevcuttu. Çoğu hastane çalışanlarının tanıklıklarını aktaran 17 içeriğin, 12 tanesi anonim vasfını taşımakta, bir tanesi “Dış haberler servisi” imzası ile yayımlanmış bulunmaktaydı. Geriye kalan beş içerik de *Hürriyet* gazetesinde yayımlanmış olmakla birlikte, bir tanesi Banu Tuna tarafından telefon görüşmesi neticesinde kaleme alınmış, dört tanesi ise 19, 20, 21 ve 22 Temmuz tarihlerinde Fehim Taştekin tarafından Gazze’den yapılmıştı.

İncelediğimiz gazeteler arasında, haberin olay yerinden yapıldığı içerikler yalnızca muhabir Fehim Taştekin’e ait olanlardı. Taştekin’in haberlerinde, Gazze’de yaşayanların anlatılarının ve mağduriyetlerinin yanı sıra, Gazze’de Hamas dışındaki örgütlerin varlığına ve onların beklentilerine de dairdi. Bu durum okuyucunun haberi daha objektif olarak, farkı yönleriyle görmesi ve farklı aktörlerin seslerini duyması açısından önemliydi. Örneğin, 21 Temmuz 2014 tarihinde, Filistin Halk Kurtuluş Cephesi sözcüsü Hani Sevabda ile “Gazze ne istiyor” başlıklı şu kısa söyleşi yayımlanmıştı:



BÜTÜN dünya Gazze'de sadece Hamas'ın roketlerinden bahsediyor ama burada bir direniş koalisyonu var. Hamas'ın yanı sıra İslami Cihad ve solcu Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) bu koalisyonda başı çekiyor. FHKC Sözcüsü Hani Sevabda, İsrail'in sadece Hamas'ı parmakla göstererek varoluş savaşını bir örgüt meselesine indirgemek istediğini ama Gazze'nin topyekün direndiğini söyledi. İsrail'in öncelikli hedefleri arasında yer alan Sevabda telefonlarını kapattırdıktan sonra sorularını yanıtladı:

■ Ateşkes girişimlerine paralel olarak saldırılar arttı. İsrail ne yapmak istiyor? Amaç direnişi Gazzelilerin taleplerine karşılık vermeden kırmak.
■ Ateşkesi neden reddediyorsunuz?

Öneri İsrail yanlısı ve en asgari taleplerimizi karşılamıyor. Mısır iki tarafa eşitlermiş gibi 'ateşi kesin' diyor.

■ Peki 'direniş' ne istiyor? Gazze'ye abluka ve ambargolar kaldırılmalı. Sınır kapıları insan ve mal geçişine açılmalı. Balıkçıların avlandığı alan 10 mile çıkarılmalı. (İsrail'in dayattığı 6 mil son krizle birlikte 3 mile düşürüldü.) Vefa-ul Ahrar Anlaşması ile İsrail hapishanelerinden bırakılan 60 kişi tekrar içeri alındı. Bu kişiler bırakılmalı. Gazze'nin doğusu ve kuzeyindeki tarım arazilerinin kullanılmasına izin verilmeli. Filistin topraklarındaki bölünmüşlük sona ermeli. Batı Şeria ile Gazze arasında kara bağlantısı kurulmalı. Gazzelilerin Doğu Kudüs'e gidip gelmelerinin yolu açılmalı. İsrail'in havadan gözetimi sona ermeli.

■ İsrail'in bu taleplere karşılık veremeyeceği açık. Bu taleplerin ne kadarı sizi ateşkese ikna eder? 1948'den beri şartların yerine getirilmediği bütün anlaşmalar bizi hep zayıf düşürdü. Aynı hataları tekrarlamak istemiyoruz. Direniş bittiği anda dünya bizi unutuyor. Sorunlarımızı göstermek için başka çare yok.

■ Mısır'ın Refah kapısını açması ateşkes için yeterli olabilir mi? Mısır'a bakarsanız kapı açık diyor ama değil. Hastalar ve yabancılar için kapıyı açıyor, o kadar. İsrail de, Kerem Ebu Salim kapısını da zaman zaman gıda ve ilaç geçişi için açıyor. Ağır yük araçlarının kullandığı Sofa geçidi 7 yıldır kapalı. Erez sadece hastalara açık.

Mısır bizim görüşlerimizi almadığı gibi önerisini bizimle paylaşmadı bile. O öneri ABD ve İsrail'in dayatması.
■ Ebu Mazen'in (Mahmud Abbas) çabalarına ne diyorsunuz? Şu anda Filistin Yönetimi'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne gitme hakkı var. Ama Ebu Mazen bu yolu asla kullanmıyor.

İncelediğimiz dönem içinde, ele aldığımız 343 haberin 339 tanesi olay yerine gidilerek yapılmamıştı. Bu durum, yani; olayın yaşandığı bölgedeki kişilerle konuşulmaması ve doğrudan temas edilememiş olması, yapılan yayınlarda insanların "rakam" haline gelmesine, kişilerin sayılarla ifade edilmesine de neden oldu. Olayı yaşayan kişiler için incitici olan bu durum, *Hürriyet* gazetesinde, Fehim Taştekin'in 21 Temmuz 2014 tarihli haberinde, Gazzeli Semy Davudi tarafından da dile getirilmişti:



FİLİSTİNLİ Şair Mahmut Derviş “Benim yaralarım onlar için güzel bir sergi” demiş. Dün Şifa Hastanesi’ne acılı sirenlerle giren

ambülansları görüntülerken Gazzeli Semy Davudi, “Dünya için biz rakamlardan ibaretiz. Biz ölürüz, onlar sadece ‘Kaç ölünüz var’ diye sorar. Bir de stüdyolardan ne yapmamız gerektiğine dair ahkâm keserler” diye çıktı. Dünyanın gözleri önünde ölen Gazze dün rakamlarını sayamayacak kadar bombardıman altında kaldı. İsrail saldırının 13’üncü günü özellikle Gazze’nin doğusundaki Şicaiyye’yi karadan ve havadan kesintisiz vurdu. Yoğun bombardıman nedeniyle cesetler sokaklarda kaldı. Filistinli kameraman Halid Hammad ile sağlık görevlisi Fuad Cebir ambulansa yapılan saldırıda öldü. Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşraf el Kidra, Hürriyet’e “Şicaiyye’ye giremiyoruz, ne kadar insan öldü, ne kadar insan yaralandı bilmiyoruz” dedikten bir süre sonra İsrail, Kızılhaç’ın Şicaiyye’ye girmesi için dün saat 13.30-15.30 arası ateşkes ilan etti. Ancak tekrar ateş açıldı. Gazeteciler olarak geri dönmek zorunda kaldık. Ateşkesi fırsat bilen insanlar da evlerinden birkaç eşya ile çıkıp kaçılmaya başladı. Önceki gecedan itibaren Şicaiyye’de ölenlerin sayısı çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 100’ü, yaralı sayısı 400’ü geçti. İsrail ordusu önceki gece bölgede 13 askerinin öldürüldüğünü açıkladı. Gazze genelinde 13 günde ölü sayısı 438, yaralı sayısı ise 3000’i aştı. İsrail tarafında ise 2’si sivil 18’i asker 20 kişi öldü.

Bir haberde, yanıtlarının bulunması zorunlu olan “ne oldu?” ve “kim?” sorularına dair olan söz konusu bu rakamlar, yani ölü/yaralı sayıları, incelediğimiz gazetelerde mevcuttu. Bu gazetelerdeki tüm yayınların ¼’ünde yaralanan veya ölen kişilere dair sayı belirlenmişti ve bu sayılar tutarlı biçimde artış gösteriyordu. Toplam yayınların %23.5’ine denk gelen 114 yayının 79’unda bu sayılar sadece Filistin’e ait iken, iki tanesi yalnız İsrail’e, 33 tanesi ise her iki tarafa da aitti.

Ölü / yaralı sayısının belirtilme durumu:

	Ölü/yaralı sayısı belirtilmemiş	Ölü/yaralı sayısı verilmiş	Toplam yayın sayısı	Filistin’e ait sayı	İsrail’e ait	Her ikisine de
Hürriyet	84	22	106	13		10
Posta	77	24	101	16		5
Sabah	87	26	113	19	2	5
Sözcü	65	18	83	13		7
Zaman	59	24	83	18		6
Toplam	372	114	485	79	2	33

MANŞETLERİN ANALİZİ

Manşetler açısından da benzer bir durum söz konusudur. İnceleme sırasında tespit edilen 21 manşetin içerikleri provakatif, bilgi verici, politik nitelik taşıyan gibi kimi farklı niteliklere sahip de olsa, yalnızca bir manşetin başlığı “olgusal” olarak kodlandı.

YAZININ BAŞLIĞI		
	Olgusal	Duygusal
Haber	237	103
Köşe yazısı	60	51
Manşet	1	20
Fotoğraf altı haber	5	5
Diğer	2	1
Toplam	304	181

22 Temmuz 2014 tarihli *Hürriyet* gazetesinin manşeti “VUR ÖLDÜR DANS ET”, 21 Temmuz 2014 tarihli *Posta* gazetesinin manşeti “Kan Ağlıyoruz” ve 21 Temmuz 2014 tarihli *Sözcü* gazetesinin manşeti “Ey Tayyip! Eli kanlı İsrail’le sarmaş dolaş olan kim?”, duygusal olarak kodlanan başlıklara örnek olarak verilebilir.

AYRIMCILIĞI PEKİŞTİREN GÖRSELLER

Haberlerin değerlendirilmesinde, kullanılan görseller ve seçilen fotoğraflar söylem analizi açısından belirleyici sayılmaktadır. Bu anlamda gazetelerin seçtiği fotoğraflar, fotoğrafın açıklaması niteliğinde olan fotoğraf altı yazılarıyla birlikte önem taşımaktadır. Bir vahşeti resimleyen görüntülerin kolaylıkla birbirine zıt tepkiler uyandırabileceğini, “bir barış çağrısı da, bir öç çılgılığı da” olabileceğini vurgulayan insan hakları savunucusu Susan Sontag bu konuda şöyle söylemiştir:

“Halkın ve haklılığın bir tarafta, baskı ve adaletsizliğin diğer tarafta yer aldığına ve kavganın sürdürülmesi gerektiğine inananlar açısından önemli olan, tam da kimin, kim tarafından öldürüldüğüdür. Bir İsraili Yahudi’nin gözünde, Kudüs’ün merkezindeki Sbarro pizzacısına düzenlenen saldırıda paramparça olan bir çocuğun fotoğrafı, öncelikle, Filistinli bir intihar bombacısı tarafından öldürülen bir Yahudi çocuğun fotoğrafıdır. Bir Filistinli’nin gözünde ise, Gazze’de devriye gezen bir tankın ezerek paramparça ettiği bir çocuğun fotoğrafı, öncelikle İsrail ordusunun bir zırhlı aracı tarafından öldürülen bir Filistinli çocuğun fotoğrafıdır. Militanın bakış açısıyla kimlik her şeydir. Ve bütün fotoğraflar, altlarına eklenen yazılar ya da üstlerine konan başlıklarla açıklanmayı beklerler.”²⁶

Bu açıklama Sontag’a göre çok önemlidir, çünkü: “Başlarından savaş deneyimi geçmemiş insanların savaşı kavrayış biçimleri, şimdilerde esasen bu görüntülerin etkisiyle belirlenmektedir. Kısacası bir şey,

²⁶ Susan Sontag, **Başkalarının Acısına Bakmak**, İstanbul, Agora Kitaplığı, 2005, s.8

fotoğraflanarak (o şeyi ‘haber’ olarak izleyen başka yerlerdeki insanların gözünde) gerçek kılınmaktadır.”²⁷

İnsanların gözünde gerçeği yaratan görsellerin kullanım oranı, incelediğimiz gazetelerde yer alan manşet ve haberler açısından şu şekildeydi:



Gazetede kullanılmak üzere seçilen görselin, fotoğraflanmış olayı doğru yansıtmayı yansıtmadığı düşünülerek seçilmiş olması gerekir. Zira gazetecilik etiği, görsel malzemenin sunumunun doğru ve kapsayıcı olmasını, görsellerin yeni dijital teknolojilerle manipüle edilmemiş olmasını gerektirir.

22 Temmuz 2014 tarihinde, *Hürriyet* gazetesinin “VUR, ÖLDÜR, DANS ET”, *Posta* gazetesinin ise “Katliam dansı” başlığı ile yayımladığı haberlerde Fransız haber ajansı tarafından yayımlanan ve aşırı sağcı İsraililer ile askerlerin bir askeri alanda dans ederken çekilen fotoğrafı görsel bir malzeme olarak kullanılmıştır. Gazetelerde kaynağı belirtilmeden kullanılan bu fotoğrafla, İsraililerin öldürme eylemlerinden mutluluk duyduğu yönündeki algıyı güçlendirmiştir. Benzer bir fotoğraf 22 Temmuz 2014 tarihli *Sözcü* gazetesinde “Sınırdaki katliam kutlaması” başlığı ile yine kaynak gösterilmeden kullanılmıştır.²⁸

²⁷ Ibid., s.20

²⁸ Ayrımcı söylem raporunun incelemesi kapsamında yer almayan ancak aynı fotoğrafı kullanan *Takvim* gazetesinin “Melek-Şeytan” başlıklı, 22 Temmuz 2014 tarihli haberi de kullanılan başlık ve diğer ifadeler nedeniyle nefret söylemi olarak tanımlanmış ve bu raporun ilk bölümünde analiz edilmiştir (s. 44).



Bir diğer çarpıcı örnek ise, 17 Temmuz 2014 tarihinde *Sözcü* gazetesinin son sayfasında yer alan “Elleriniz kırılınsın” başlıklı haberde kullanılmıştır.²⁹



²⁹ Fotoğraf üzerindeki mozaikleme işlemi, bu raporda kullanılmak üzere Hrant Dink Vakfı tarafından eklenmiştir.

İsrail'in Gazze saldırısını kınama amacıyla, duygusal bir manşet ve sayfanın yarısını kaplayan büyük bir görsel kullanan gazete, yaralı bir çocuk fotoğrafını çocuğun mahremiyetine saygı göstermeden yayımlamış ve çocuk bedenini araçsallaştırarak teşhir etmiştir.

Yayınlara herhangi bir manipülasyona sebep olmaması amacıyla, seçilen görsellerin merkezinde, ne(ler) ve kim(ler) olduğu da önemli bir inceleme konusudur. Ele aldığımız dönemde, incelediğimiz gazetelerde kullanılmış olan görsellerin önemli bir kısmının liderlere ait fotoğraflar olduğu tespit edildi:



İncelediğimiz gazeteler bakımından, liderlerin görüntüsünün, savaş ve sivil görüntülerinin toplamından fazla kullanılmış olması da, liderlerin birer karar mekanizması olduğunun ve olayın seyri üzerindeki etkilerinin altını çizer nitelikteydi.

Söz konusu karar mekanizmalarının daha fazla görünür olmaları hayatın doğal akışına uygun olmakla beraber, bu mekanizmaların toplumlardan ve halklardan bağımsız olabileceğini görmemek veya bunu böyle göstermemek, halkları liderleri ile değerlendirmek, toplumların, milletlerin aleyhine kin ve düşmanlığa sebep olabilmektedir. Yahudilerin, İsrail'in dış politikaları ve uygulamaları karşısında sorumlu tutulmaları yoluyla yapılan antisemitizm, Türkiye medyasında "İsrail devleti" veya "İsrail" yahut "İsrail Savunma Kuvvetleri" gibi kişi/kurumları ifade etmek ve bu sözcükleri kullanmak yerine, genelleme yaparak "Yahudiler" veya "İsrailliler" ifadelerinin seçilmesi ile de gündeme gelmektedir.

Bununla beraber, "Yahudi" sözcüğünün bir genelleme olarak kullanılması, doğal bir kimlik ögesini aşağılama unsuru olarak da belirlemektedir. Bizim incelediğimiz yayınlar arasında, *Hürriyet* gazetesinde 18 Temmuz 2014 tarihinde yapılan "Yahudi Cesaret Madalyası'nı iade et" başlıklı haberde kullanılan Yahudi kelimesi ile bu durumun varlığı tespit edilmiştir. Aslen Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olan bu söz, başlığa taşınarak öne çıkarılmış ve başlıkta bu sözün başkasına ait olduğunu ifade etmek amacıyla tırnak işareti kullanmak tercih edilmemiştir.

Yahudi Cesaret Madalyası'nı iade et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'daki konuşmasına yanıt verdi. "Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanı Kerry'ye 'Otur oturduğun yerde, Gazze'ye gidemezsin' deyince tükürdüğünü yaladı ve Gazze'ye gidemedi" diyen Kılıçdaroğlu'nun yazılı açıklaması şöyle: "Sen İsrail'i kına, Esad'ı kına' demiş. Ben Kemal Kılıçdaroğlu olarak, ailece tatil yaptığın, kankan, dostun Esad ile madalyasını taşıdığın İsrail'in Filistin'e zulmü, saldırısı dahil olmak üzere, Filistin'e, halka, zulüm nereden gelirse gelsin, halkı ezen, baskı altına alan zalim kim olursa olsun hepsini kınadım, senin gibi çifte standart uygulamadım. Peki sen, 10 Haziran



2005'te Musevi Komitesi Başkanı tarafından boynuna takılan 'Yahudi Cesaret Madalyası'nı hâlâ boynunda taşıyacak mısın? Hadi bir kez sözünün eri ol, boynuna takılan 'Yahudi Cesaret Madalyası'nı çıkar, iade et. Filistinlilere bomba yağdırarak İsrail jetlerinin yakıtını kes, Türkiye üzerinden İsrail'e savaşa uçağı yakıtı göndertme. 23 Mart 2013'te 'Gazze'ye gideceğim', 14 Nisan 2013'te 'Tarih kesinleşti mayıs sonu gibi Gazze'ye gideceğim' dedin. ABD Dışişleri Bakanı Kerry, 21 Nisan 2013'te 'Gazze'ye gitme' dedi. Bir kez daha 'Hazırda Gazze'ye gideceğim' dedin. Bugün 17 Temmuz 2014 Recep Bey. 3'üncü kez Gazze'ye gideceğim demenin üzerinden 2 Haziran geçti." ■ ANKARA

Benzer şekilde *Sözcü* gazetesinin 11 Temmuz 2014 tarihli "Sözde Filistin dostu olan Tayyip'in aslında ne dostu olduğu belli! FARKI, MADALYASI" manşeti de cumhurbaşkanlığı seçimleri sırasında adaylar arasındaki rekabeti, İsrail-Filistin savaşında bulduklarını iddia ettiği taraf açısından değerlendirmekte ve Yahudi kimliğine atfettiği olumsuz anlamla farklı inanç sahipleri arasında yaratılan düşmanlığı körüklemektedir.

Sözde Filistin dostu olan Tayyip'in aslında ne dostu olduğu belli!

FARKI, MADALYASI

Erdoğan, Ekmel Bey'e Filistin üzerinden vurup oy almaya çalışıyor
Oysa, kendisi Yahudiler'in, rakibi ise Filistinliler'in ödülünü taşıyor

Bu, Yahudi Cesaret Nişanı

Amerikan Musevi Komitesi Başkanı Jack Rosen

Başbakan Erdoğan

Tarih: 10 Haziran 2005
Erdoğan, New York'ta Yahudi Ödülü'nü böyle aldı.

İsrail'e atıp tutuyor ama ödülü iade etmiyor

Başbakan Erdoğan, ağzını her açtığında Filistin'e sahip çıktığını, İsrail'in zulmünü kınadığını söylüyor. Bu konuda Ekmeladdin İhsanoğlu'nu eleştiriyor. Yandaşları da onun "Öne minulite" sözünü dilinden düşürmüyor. Peki, gerçekli durum ne? Amerikan Musevi Komitesi, 2005'te Erdoğan'ı 'Üstün Cesaret Nişanı'yla ödüllendirdi. Erdoğan, hâlâ onu taşıyor. İsrail'in katliamlarına rağmen geri vermiyor.

Bu, Filistin Devlet Nişanı

Ekmeladdin İhsanoğlu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas

Tarih: 27 Ağustos 2013
Ekmel Bey'e Ramallah'ta Kudüs Yıldızı verildi.

Barışa katkı sağladığı için Kudüs Yıldızı aldı

Erdoğan'ın "sözde" Filistin dostluğuna karşılık, Köşk yarışındaki rakibi Ekmeladdin İhsanoğlu "özde" Filistin dostu çıktı. İhsanoğlu; İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri olduğu dönemde, kavga olan Filistinli örgütleri barıştırdı. İsrail devlet terörünün kınanması için kampanyalar başlattı. Bu çalışmalarından dolayı da Filistin Devleti tarafından "Kudüs Yıldızı" adı devlet nişanıyla ödüllendirildi.

Yahudilikle siyonizmi, İsrail ile Yahudileri, İsrail Devleti'yle İsraililer ve dünya Yahudilerini birbirinden ayrı tutmayı; tümünü "Yahudi" kelimesi ile isimlendirmeyi tercih etmek kutuplaştırıcı etki yaratmaktadır. Bu durum, Yahudilerin karşısına başka bir millet, ırk, din koyularak oluşturulacak ifadelere sebebiyet vermekte ve bu yolla bir "öteki" yaratılmaktadır.

Bu anlamda, inceleme yaptığımız dönem açısından İsrail Devleti'nin başlattığı operasyona dair olan yayınlarda, kişilerin "Yahudi" veya "Müslüman" olarak isimlendirilmemesi, ötekileştirme yapmamak adına gerekliydi. 21 Temmuz 2014 tarihinde *Hürriyet* gazetesinde "Bu bir Yahudi Müslüman sorunu değil" başlıklı yazısında Mehmet Yılmaz, o dönemde başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı, bu konu ile ilgili olarak şu şekilde eleştirmiştir:



Bu bir Yahudi Müslüman sorunu değil

BAŞBAKAN Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'de giriştiği katliamı eleştirirken sıkça İslam ülkelerini de suçluyor.

"Neredesin sen ey İslam dünyası? Senin canın yanmıyor mu? Senin yüreğin parçalanmıyor mu? Ondan sonra diyoruz ki Batı niye susuyor? Sen Batı'yı bırak, sen önce kendi içinde, evin içinde, ailenin mensupları bu işi sahiplenmezse diğeri bunu sahiplenir mi?" diyor.

Bunu bir kere söylemiş değil. Aynı sözleri, bazı yerlerini değiştirerek tekrarlıyor.

İsrail'in azgınlığına karşı, bir İslam ittifakı arıyor.

Bu ittifak ne yapacak,

İsrail'i nasıl durduracak, o konuya pek girmiyor.

Ama konuşmalarının genel tonundan, İslam ülkelerinin İsrail'i topluca kınamaları gibi bir beklentisi olduğunu anlıyorum.

Yoksa **birleşik bir İslam ordusunun, İsrail'e haddini bildirmesinden** mi söz ediyor?

Bu konuda açık konuşmadığı için "niyet" okumayacağım.

Başbakan, Filistin sorununu daha çok dini bir sorun gibi algılıyor. Müslümanlar ile Yahudiler arasında bir sorun gibi kavıyor.

"Filistin meselesinde İslam dünyası dik dursaydı, belki bir Afganistan olmayacaktı" diyor.

Birleşmiş Milletler örgütünün, eli kolu bağlı olarak

Filistin'deki katliamı izliyor olmasını da dini nedenlere dayandırıyor.

"Kuruluşu itibarıyla bir defa BM Güvenlik Konseyi, bu dünyada başsa hizmet edecek bir yapıda değildir. Çünkü orada dünya Müslümanlarının bir tek tane temsilcisi yok. Bu çok anlamlıdır" derken kastettiği sadece bu.

İsrail devletini ve işbaşındaki hükümetini eleştiriyor ama bunu yaparken referansı öncelikle İslam.

İslam dünyasını ve İsrail'in katliamlarını eleştirirken şunu söylemeyi de ihmal etmiyor ama:

"Bizim hedefimiz İsrail'in zalim yönetimidir, terör estiren yönetimdir, biz onu hedef alarak konuşmalıyız. Vatandaşımız olan, Türkiye'deki Musevilere yönelik herhangi bir tavır doğru bulmuyorum. Onlar bizim güvencemiz altındadırlar."

Ama nutuk atarken o kadar fazla İslam vurgusu yapıyor ve cahil kitlelerin duygularıyla oynuyor ki ortamı da provokasyonlara açık hale getiriyor.

Unutmamalı ki bu sorun öncelikle **bir insanlık meselesidir.**

İsrail yönetimine hâkim olan ırkçı faşist anlayışla mücadelede dayanılması gereken temel kavram budur.

Meseleyi din farklılığı üzerinden görmeye ve ortaya koymaya devam ettiği sürece de işin bu en temel noktasını gözden kaçırıyor.

Ancak bu konuya dair yapılan eleştiriler, medya açısından da, alışkanlıkların önüne tamamen geçememiş ve yapılan yayınlarda olaya dair kişilerin dini kimlikleri yine belirtilmiştir. İncelediğimiz dönem içinde 64 haberde "Yahudi" ve "Müslüman" ibareleri ile kimlikler belirginleştirilmiştir.

Kişilerin, “Müslüman”, “Yahudi” kimliklerine vurgu yapılıyor mu?

Evet	64
Hayır	421

İçeriğinde Yahudi sözcüğünü barındıran yazıların yanında, incelediğimiz dönemde ve gazetelerde, Yahudiler ile İsrail Devleti'nin özdeşleştirilmemesi gerektiğini ifade eden yazılar da yayımlanmıştır. *Posta* gazetesinde yayımlanan 17 Temmuz 2014 tarihli Hakan Çelik'in “Nefret söylemiyle mücadele edelim” başlıklı ve 19 Temmuz 2014 tarihli Mehmet Çoşkundeniz'in “Çocuklar uyurken sessiz kalınır ölürken değil!” başlıklı yazısı, *Hürriyet* gazetesinde 18 Temmuz 2014'te yayımlanan Ahmet Hakan'ın “Yahudi arkadaşımın manifestosu” alt başlıklı yazısı bu duruma örnek teşkil etmektedir.

Bununla beraber, 13 yayında “Yahudi” kelimesi yerine “Musevi” kelimesini kullanımının tercih edildiği de tespit edilmiştir. Türkiye toplumunda bu iki kelimenin birbirinden farkı olup olmadığı hep sorgulanmaktadır. “Kadın” kelimesi yerine “bayan” kelimesini kullanmaya çalışmaktaki gaye gibi, burada da “Musevi” kelimesini kullanarak daha nazik olunacağına dair bir inanç vardır. Hâlbuki “Musevi”, “bayan” sözcüğünde olduğu gibi bir hitap şekli değildir. Aynı “Yahudi” kelimesinin yaptığı gibi, Hz. Musa'nın soyundan gelenleri; -Mus-evi- temsil eder ve tek tanrılı inancı işaret eder. “Yahudi” kelimesi ise tarih boyunca küfürlerle (örnek: “Yahudi dölü”) ve yakıştırmalarla (örnek: korkak Yahudi) birleştirilerek kullanıldığı için Yahudiler hakkında olumsuz bir fikir beyan etmemek adına, bilinçli-bilinçsiz şekilde kimi zaman “Musevi” sözcüğü tercih edilmektedir.

Söz konusu sözcüklerle ilgili yaşanan bu ikilem 16 Temmuz 2014 tarihinde *Sabah* gazetesinde yayımlanan Tulu Gümüştakin'in “Artık Vakit Kalmadı” başlıklı yazısında da bulunmaktadır. Gümüştakin'in yazısında önce “Musevi” sözcüğü şu şekilde kullanılmış, “*Üç genç Musevi çocuk, Batı Şeria'da kaçırıldı ve katledildi.*”, ardından “*Ne var ki, Batı Şeria'ya Filistin otoritesi hâkim değil, bunu en iyi İsrail biliyor. Yahudi yerleşim merkezlerinin güvenliğinin sağlanması adına, Batı Şeria birbirinden kopuk bir dizi ufak kantona dönüştü.*” ifadesiyle “Yahudi” sözcüğü kullanılmıştır.

Türkiyeli Yahudiler için de bu sözcüklerin kullanımında bir çelişki mevcuttur. Bu çelişkiye sebep olan durumlardan biri, tüzel kişiliği olmasa da cemaati temsil eden Hahambaşılık kurumunun ve cemaat yöneticilerinin kendilerini ifade ederken “Musevi” sözcüğünü kullanmaları ve kurumlarının adlarında (Türkiye Musevi Cemaati, Türkiye Musevi Cemaati Başkanı, 500. Yıl Vakfı Türk Musevileri Müzesi gibi) bunu kullanmış olmalarıdır.

Farklı sebeplere bağlı olan bunun gibi isimlendirme ve isimlendirmeme halleri, nefret söyleminin ve antisemitizmin oluşmasına açık veya zımnî olarak hizmet etmektedir. Örneğin İsrail Devleti ve İsraililer tereddütsüz olarak “Yahudi” şeklinde isimlendirilirken, Filistin Devleti ve Filistinlilerin “Müslüman” olmalarına atıf yapılmakta, fakat onların “Arap” kimliklerine vurgu yapan ifadeler kullanılmamaktadır. Toplumda Araplara yüklenen olumsuz anlamları ve Araplara karşı olan düşmanlığı çağrıştıracak bu vurgunun yapılmaması, bunun yerine birleştirici bir kavram olarak Müslüman vurgusunun tercih edilmiş olması bir anlamda, Müslüman dünyası ile Yahudi dünyası

arasında bir kutuplaşma yaratmakta ve kimin hangi tarafta yer alması gerektiği konusunda yer işaret etmektedir.

İşaret edilen noktalarda failer ve mağdurlar da isimlendirilmektedir. İncelediğimiz yayınların %69’unda fail olarak “İsrail Devleti” gösterilmiş olmakla beraber, failin net olarak ifade edilmediği içeriklerde “*alçak, acımasız, azgın, barbar, canavar, cani, ceberut, gaddar, gâvur, haçlı, Hitler’den beter, hunhar, işgalci, katil, saldırgan, siyonist, şuursuz, terör devleti, vahşi, zalim, zorba*” gibi sıfatların kullanıldığı tespit edilmiştir.

Mağdur olarak yapılan isimlendirmelerin ise, daha çeşitli olduğunu söylemek mümkündür. Zira mağdurlar, incelenen yayınların %19’unda “Gazze”, %16’sında “Filistin halkı”, %12’sinde “Filistinliler” ve yine %12’sinde “çocuklar” olarak tanımlanmıştır. Yazıların %22’sinde ise net bir ifadeyle mağdur belirtilmemiştir. Bu verilere bakılarak mağdurun en sık “Gazze” olarak yani bir şehir adıyla tanımlanması, üstü kapalı bir ifade kullanımının tercih edildiği şeklinde değerlendirilebilir.

Fail-mağdur ilişkisi kurulurken, dini kavramlar da sıklıkla dile getirilmiştir. Bizim incelediğimiz yayınlara ilişkin olayın, Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle, Ramazan ayı ve bununla bağlantılı olarak “oruç”, “iftar”, “sahur” gibi kavramlar kullanılmıştır. İncelediğimiz dönemde ve yayınlarda, dini referans kodladığımız yayın sayısı 54 (%11.13) olarak tespit edilmiştir. Bu kodlamanın, hayatın doğal akışı içinde kabul edileceği ve olayın içeriğine dair olması nedeniyle, haber yazımı bakımından zorunlu olduğu durumlar mevcuttur. Örneğin, *Sabah* gazetesinin 19 Temmuz 2014’teki “Gaziosmanpaşa’dan Gazze’ye iftarda dua köprüsü” başlıklı haberinde bu ifadeler yer almaktadır, zira haber bir iftar yemeğine dairdir:

“Gaziosmanpaşa Belediyesi binlerce kişiyi sokak iftarında ağırladı. 5 bin Gaziosmanpaşalı iftar sofrasında Gazze’de katledilen Müslümanlar için dualar etti.”

Aynı gün *Hürriyet* gazetesi Ankara - DHA imzası ile ve “Cuma protestosu” başlığıyla yayımlanan haberde de benzer bir durum söz konusu oldu:



Bu sözcüklerin kullanımının olayın içeriğine bağlı olmadığı, sözcüklerin dini birer referans olarak ve provokatif etki doğuracak şekilde kodlanmış olabileceği de görülmüştür.³⁰ Örneğin, 19 Temmuz 2014 tarihinde *Sabah* gazetesinde yayımlanan Okan Müderrisoğlu’nun “İsrail!!!” başlıklı yazısında şu ifadeler kullanılmıştır:

“Suriye’deki iç savaşı, Irak’taki kaosu, Mısır’daki darbeyi kullanıyor, diasporanın desteğiyle kan ve gözyaşı akıtıyorlar. Ramazan, bayram, kutsal gün, kutsal mekân demiyorlar. İslam ülkelerindeki ikiye bölünmüşlüğü, Şii-Vahabi temelli parçalanmışlığı iyi değerlendiriyorlar.”

Bu süreçte, kutsal kitaplar ve yorumları hakkında değerlendirme yaparak kullanılmış dini referanslar da olmuştur. Örneğin Nuriye Akman, *Zaman* gazetesinde 22 Temmuz 2014 tarihinde yayımlanan “Vadedilmiş Topraklar” başlıklı köşe yazısı ile Eski Ahid’i referans göstererek şu ifadeleri kullanılmıştır:

³⁰ Geçmişte de bu durumun örneklerine rastlanmaktadır. Bu operasyon sırasında İsrail devletinin Ramazan ayında saldırıda bulunduğu altı çizilmiş olduğu gibi, örneğin 1973 yılında Mısır ve Suriye ordularının en önemli Yahudi bayramlarından biri olan Yom Kippur’da İsrail’e saldırdığı, hep Yom Kippur vurgusu yapılarak zikredilmiştir.

“Ben bir Müslüman olarak inanıp yararlı işler yapanlara Allah’ın tutan eli, yürüyen ayağı, gören gözü olma vaadine inanırım. Madem nefislerini ıslah edenler mahzun olmayacaklar, öyleyse benliğimi tümüyle vadedilmiş kutsal belde haline getirmeliyim. Bu konuyu samimiyetle konuşmak isteyen bir Yahudi de herhalde Eski Ahid’de bulunan kehanet kitaplarından biri olan Mika’da, gücün yanlış şekilde kullanılması, özellikle başkalarının toprak ve evlerini sahiplenenerin kınandığını belirterek bana destek verecek ve Allah ile alçakgönüllü olarak yürümek, doğru şeyleri yapmak ve diğer insanlara iyi davranmanın önerildiğini heyecanla anlatacaktır. O zaman ben de kendisine “Mezmurlara göre dua, insanın Allah’ı araması ve yüreğini O’nun önüne dökmesidir değil mi?” diye sorarım. Parlayan gözlerle “evet” diyecektir. “O zaman gel beraber Ahdi Atik’te istendiği gibi bütün yüreğimizle ve bütün canımızla O’na kulluk etmek için dua edelim” derim.”

Bununla beraber, Holokost ve Soykırım kavramına yapılan referanslar antisemitizme ilişkin okumalar açısından önem taşımaktadır. Zira İkinci Dünya Savaşı’nın, Holokost’un ve İsrail Devleti’nin kurulmasının ardından, antisemitizmin güncel şekli bu temalarla ilişkilidir. Günümüz Türkiye’inde antisemitizm değerlendirmesi yapan Rifat Bali’nin söylediği gibi, *“Soykırımı maruz kalan mazlum bir halkın kurduğu İsrail Devleti’nin zalime dönüşerek bir başka mazlum halk olan Filistin halkına soykırım ve devlet terörü uygulaması”* teması ile bu benzetmenin başka bir hali olan; *“Hitler’in bile Yahudilere İsrail Devleti’nin Filistin halkına davrandığı kadar zalim davranmadığı”* teması sık sık gündeme gelmektedir.³¹

İncelediğimiz dönem içerisinde bu tip yayınlar yapılmıştır. Örneğin, 14 Temmuz 2014 tarihli *Hürriyet* gazetesinde “Hitler ve Yahudiler” başlıklı yazısında Taha Akyol, “Ve İsrail Zulmü” alt başlığı altında Hitler zulmüne bir tepki olarak yaratılan İsrail Devleti’nin barışçı olmadığını ifade etmektedir. Benzer şekilde yine aynı gazetede, 20 Temmuz 2014 tarihinde Ertuğrul Özkök “Ben çok safmışım, onlarsa çok gerçekçi” başlıklı yazısında şu ifadeleri kullanmıştır:

“Ummuştum ki, o 3 çocuğun cenazesi başında intikam yemini edilmeyecek, barış andı içilecek... Yakışırды Musa’nın kavmine... Kendileri, dünyanın en büyük soykırımına uğramış insanların çocuklarına, torunlarına...”

Bunun gibi Hitler’in ve Holokost’un anılması ve benzetmelerle köşe yazarları tarafından kullanılmasının dışında, Hitler ve Holokost’un doğrudan haberin konusu olduğu durumlar da tespit edilmiştir. İncelediğimiz dönem içinde Recep Tayyip Erdoğan, konuşmalarında Hitler’e ve Holokost’a dair şu ifadeler kullanmıştır:

“Zaman zaman yaşananları Hitler zulmüne benzettiğimde bana tepki gösteriyorlar. Allah aşkına İsrail’in yaptığının Hitlerin yaptığından ne farkı var? Aslında İsraililer benim bu benzetmemden

³¹ Rifat N. Bali, **Toplu Makaleler-II Türkiye’de Antisemitizm ve Komplo Kültürü**, İstanbul, Libra Yayınları, 2013, s.134

memnun olmalılar. İsrail yönetimi, Hitlerin sizin atalarınıza yaptığından daha beterini siz Filistin'e yapıyorsunuz. O nasıl soykırımsa senin yaptığından daha büyük soykırım."³²

Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dile getirilen bu sözler doğrudan bu raporun inceleme alanına dâhil olmamasına rağmen, haber yapılırken bu sözcükler ve benzetmelerin aktarım yolu ile medya tarafından nasıl kullanıldığı önem taşımaktadır. Örneğin, 20 Temmuz 2014 tarihli *Hürriyet* gazetesinde Recep Tayyip Erdoğan'ın sözleri haber yapılırken başlıkta "Barbarlıkta Hitler'i geçtiler" ifadesi tercih edilmiş ve bu sözün başkasına ait bir ifade olduğunu vurgulamak amacıyla tırnak işareti kullanılmamıştır. Dolayısıyla atılan başlık, yapılan benzetmeyi tekrarlamış ve söylemin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur.

Yapılan atıflar ve seçilen referanslar, tıpkı sözcükler ve kullanılan dil gibi politiktir. Gazeteciler de bu seçimi yaptıkları sırada, aslında kim için yazıyor olduklarını bilirler ve okuyucularını dikkate alırlar. "Gazeteci ve Sosyolog" kitabının yazarı sosyolog Robert E. Park, bu durumu şöyle ifade eder: "Bütün gazeteciler kamuyu tanımalıdır ve olayları, onları sundukları kişiler için anlaşılır ve okunabilir kılma gereğinden çok onları boyamadan veya yorumlamadan sunmayı bilmelidirler."³³ Aksi şekilde yazılan yazılar ve yapılan yayınların tarafsızlığı, bilgi verici ve olgusal olma nitelikleri zedelenir.

Tüm bu örneklerin; okuduğumuz satırların, medyadan öğrendiğimiz, edindiğimiz haber ve bilgilerin tartışılmaz bir önemi vardır. Zira bunlar etkileyici ve yönlendirici güce sahiptirler. Kişi bunları geçmişinde edindiği bilgiler ile birleştirir ve bir takım yargılara varır. Söylem analisti Van Dijk'in dile getirdiği üzere, mesele yalnızca metinden ibaret değildir. Etkilenme şekli, metni kimin okuduğuna bağlıdır ve insanların bu metinden ne anladıkları kendi geçmişlerinde ne tür bilgiler edindikleriyle ilgilidir. Bu anlamda sahip olunan ideoloji de önemli bir etkidir.³⁴

SONUÇ YERİNE

Antisemitizm bir ideoloji olarak Türkiye'de benimsenmiş midir? Medyanın, Yahudi düşmanlığının yaygınlaşmasında etkisi var mıdır?

Sadece inceleme yaptığımız kısıtlı zaman dilimi ve belli yayınların okunmasına dayanarak bu sorulara yanıtlar vermek mümkün olmasa da, Türkiye'de antisemitizmin varlığı yadsınamaz bir gerçek haline

³²"Erdoğan'dan önemli açıklamalar", *Hürriyet*, 31 Temmuz 2014. Son erişim tarihi: 24 Aralık 2014. <http://www.hurriyet.com.tr/gundem/26919871.asp>

"Erdoğan'dan ABD'ye: Kırıcı olan sizsiniz, özeleştiriy yapın", *Zaman*, 21 Temmuz 2014. Son erişim tarihi: 24 Aralık 2014. http://www.zaman.com.tr/politika_erdogandan-abdye-kirici-olan-sizsiniz-ozelestiri-yapin_2232757.html

"Başbakan Erdoğan Hatay'da konuştu", *Posta*, 20 Temmuz 2014. Son erişim tarihi: 24 Aralık 2014. <http://www.posta.com.tr/siyaset/HaberDetay/Basbakan-Erdogan-Hatay-da-konustu.htm?ArticleID=236996>

³³ Robert E.Park, *Le journaliste et le sociologue*, Seuil, Paris, 2008, s.96

³⁴ Van Teun A. Dijk, "Discourse And Power", *Nefret Suçları Ve Nefret Söylemi*, İstanbul: Uluslararası Hrant Dink Vakfı Yayınları, 2010, s.25

dönüşmüştür. Bu durum kimi zaman Hitler'in ruhuna kavru lan helvada,³⁵ kimi zaman Yahudi cemaati mensubu bir bireye gönderilen tehdit mesajında somutlaşmaktadır. Somutlaşması ve eylem haline dönüşmesi ile antisemitizm ırkçılığa dair bir suç tipi olarak belirir.

Bir suç tipi olarak varlığı kabul edilen fakat bazı ülkelerde ve Türkiye'de suç olarak düzenlenmeyen ve dolayısıyla cezası olmayan antisemitizme ait genel bir tanım bulunmamaktadır. Tek bir tanımı bulunmayan antisemitizm Türkiye'de, bir insan hakkı ihlali olarak değil, daha ziyade Yahudilere ait bir mesele olarak benimsenmiştir. Oysa antisemitizm sadece Yahudileri ilgilendirmez, bütün toplumu ve devleti ilgilendirir çünkü Yahudi düşmanlığı, Türkiye'de şöyle olaylara, bazı aydınlatılmamış cinayetlere ve ölümlere sebebiyet vermiştir:

1934 yılında Trakya bölgesinde; Edirne, Çanakkale, Uzunköprü, Kırklareli gibi yerlerdeki Yahudi mahalleleri yağmalanmış, kadınlara tecavüz edilmiş, "beşinci kol" olmalarından şüphelenilen Trakya Yahudilerinin evleri ve iş yerlerine saldırılmıştır. Bu olaylar sonucunda Yahudiler evlerini ve işyerlerini terk ederek bu bölgeden kaçmışlardır. Ancak bu kaçışın ardından da örneğin, Edirne'de antisemit saldırılar yaşanmıştır. 1988 yılında bugün restore edilmekte olan Edirne Büyük Sinagogu'na saldırı düzenlenmiş ve içerideki bazı dini objeler çalınmıştır. 6 Eylül 1986 tarihinde İstanbul'da Neve Şalom Sinagogu'na saldırılmış, 21 kişi hayatını kaybetmiştir. Neve Şalom Sinagogu bir kez daha hedef olmuş, 15 Kasım 2003'te Beth İsrail Sinagogu ile birlikte, düzenlenen iki bombalı saldırıda 27 kişi hayatını kaybetmiştir. Aynı yıl Ağustos ayında diş doktoru Yasef Yahya muayenehanesinde öldürülmüş, faili bulunmuş ancak olayın perde arkasındaki gerçekler ortaya çıkmamıştır. Yasef Yahya cinayetinde olduğu gibi, kimi intihar ve cinayet vakaları aydınlatılmamış ve bu olaylara antisemitizmin neden olup olmadığı şüphe olarak kalmıştır.³⁶

Türkiyeli Yahudilerin, Türkiye'deki diğer gayrimüslim azınlık grupları ile ortak mağduriyet yaşadıkları, Yahudi düşmanlığının, azınlık düşmanlığına dâhil olduğu olaylar da yaşanmıştır: 1941 yılının Mayıs ayında "Yirmi Kur'a" yani 20 ayrı askerlik döneminden gayrimüslim, ani bir kararla "ihtiyat" olarak askere alınmış ve nafia askeri olarak süresini bilmedikleri bir süre boyunca çalıştırılmışlardır. 11 Kasım 1942'de çıkarılan Varlık Vergisi Kanunu ile ayrımcı vergi uygulamaları ile maddi zarara uğramışlar ve yoğun bir manevi baskı yaşamışlardır. 6-7 Eylül Olayları'nda ise iş yerleri ve evleri saldırıya uğramıştır.

6-7 Eylül Olayları'nın bir gazete haberi ile provoke edilmiş olması gibi, medya aracılığı ile Yahudi düşmanlığı yaratacak / körükleyecek ciddi provokasyonlar yapılabilmektedir. Ancak bu provokasyonların niteliği, dönemsel değişiklikler göstermektedir. Bu sebeple antisemitizmin tek bir çeşidi olmadığını söylemek mümkündür. Antisemitizm yüzyıllar boyunca kalıp değiştirerek var olmuştur. Örneğin geçmişte bu düşmanlığın ağırlığı ve temel hedefi Yahudi dini iken, günümüzde daha ziyade sosyal ve etnolojik nedenler ile İsrail Devleti ile ilişkili nedenler olduğu bilinmektedir.

³⁵ "Kayseri'de Hitler'in ruhu için helva dağıttılar", *Radikal*, 16 Şubat 2009. 24 Aralık 2014 tarihinde erişilmiştir. http://www.radikal.com.tr/turkiye/kayseride_hitlerin_ruhu_icin_helva_dagittilar-921986

³⁶ İnsan Hakları Derneği'nin 4 Eylül 2014 tarihinde T.C. Adalet Bakanlığı ve T.C. İçişleri Bakanlığı'na sunduğu dosyada vakalar ve kişiler sayılmaktadır.

Yahudiliğin, bir dizi ve genelde olumsuz niteliklere atıfla belirlendiği sürece, Yahudi düşmanlığının çeşitleneceği, antisemitizmin farklı şekillerde ifade edilmeye devam edeceği de gözlemlenmektedir.

Hrant Dink Vakfı'nın geçmiş dönem raporlarından da bu durum okunabilmektedir. Raporlar, son yıllarda Yahudi kimliğinin, en çok nefret söylemine uğrayan ilk üç kimlikten biri olduğunu göstermektedir (Ermeni ve Hıristiyanlarla birlikte). Buna göre; Eylül - Aralık 2013 raporunda 57, Ocak - Nisan 2014 raporunda 75, bu raporun ilk bölümünde incelenen Mayıs - Ağustos 2014 döneminde ise 130 yazı Yahudi kimliğine yönelik nefret söylemi olarak belirlenmiştir. Bu durum, medyadaki Yahudi kimliğine yönelik nefretin, siyasi gündemden bağımsız olarak sürekli nitelikte olduğunu göstermektedir.

Geçmişten bugüne varlığını koruyan kimi sabit antisemitizm tezahürleri de mevcuttur. Bu tür tezahürlerin bir Yahudi topluluğu olarak algılanan İsrail Devleti'ni hedef alan halleri olduğu gibi; İsrail Devleti'ne yönelik eleştirilerin Yahudi nefretine dönüştüğü ve tüm Yahudileri hedef aldığı çeşitleri de bulunmaktadır. Bu anlamda bizim incelediğimiz dönem ve olay açısından da, İsrail Devleti'nin günahları ve sevaplarının Yahudilikle bağdaştırılmaması önem taşımaktadır. Medyadaki operasyon haberlerinin de ana unsurunun Yahudilik veya Yahudiler olmaması bu noktada gündeme gelmektedir.

Bununla beraber, bu araştırmaya konu olmayan kimi gazetelerde çok sık rastlanan kutuplaştırıcı ifade örneklerinde "Siyonizm" temasına da değinilmekte ve bu kavram yanlış yorumlanarak antisemitizmle ilişkilendirilmektedir. Bu durumun tarihsel, kronolojik bir yanlış olduğunu Nora Şeni, Radikal gazetesinde yayımlanan bir yazısında şöyle dile getirmiştir: *"Antisemitizmle siyonizmi bir senkroni içinde algılamak mümkün olmadığı gibi 'siyonizm antisemitizmi yaratıyor' denklemini kurmak da olanaksız. Bilindiği gibi antisemitizm var olmak için siyonizmin doğmasını, yani 19. yüzyılın sonunu beklemedi. Kökleri Hıristiyanlığın ilk yüzyıllarına dayanan, Yahudileri İsa'yı öldürmüş olmakla suçlayan nefreti, yani Yahudi karşıtlığını (anti-judaizm) devraldı antisemitizm. Bu devralış sırasında nefreti meşrulaştıran, "gereğcelendiren" söylem artık dinsel olmaktan çıkıp, 'doğru'luğunu 'bilim'de aramaya, akla dayalı olduğunu kanıtlamaya çalıştı. Yahudilere özgü bedensel özellikler aradı (saç, burun vs), ırk kavramını anatomik niteliklerle tanımlayıp, üstün ve aşağı ırk mevhumlarını geliştirdi. Dine (Hıristiyan) dayalı Yahudi nefretini 'rasyonalleştirme' dürtüsünün ürünü olarak ortaya çıktı."*³⁷

Yahudi nefretini "rasyonalleştirme" dürtüsü Yahudileri de etkilemekte ve farklı sonuçlar doğurmaktadır. Örneğin, Alman Yahudisi olan ve barış üzerine yaptığı açıklamalar dolayısıyla kendi kimliği de sorgulanan politikacı ve aktivist Daniel Cohn-Bendit bir yazısında, Jean-Paul Sartre'ın *"antisemitizm beni Yahudi yapandır"* analizini hatırlatır ve ekler: *"Beni Yahudi yapan başkalarıdır."*³⁸

³⁷ Nora Şeni, **Antisemitizm**, Radikal Gazetesi, 21.11.2004

³⁸ Daniel Cohn-Bendit, "Pour que ces deux rêves deviennent mutuels", **Les raisons d'un appel**, Paris: Editions Liana Levi, 2011, s.39.