

Yüz yıllık Ermeni yalanları!

1915'te Ermeni vahşetine inat dimdik ayakta... ABD'den Ermeni vahşetine inat dimdik ayakta...

Ermeni maşalar

Bu Danimarkalılar pek bi sahtekarmış bo ağıam!

katliamının acısını daha unutmamışk asalara Ülkü Ocaklarından sert tepki g

ABD'den Ermeni kahpeligi

Maçlı saldırıları sürüyor

AB'deki Ermenilerin demokrasinin muhafazası için çabalarını Avrupa Parlamentosu sözcüleri İbrahim Manter...

Süratli saldırılarla dolu bir ayın başında...

Yunan kustahlığı

Yunan kustahlığı... Ermeni tehdidi: Gecikme olursa protokol iptal

Ermeni tehdidi: Gecikme olursa protokol iptal

ERMENİSTAN'da iktidardaki Cumhuriyetçi Parti Başkan Yardımcısı Razmik Zohrabyan...

Susturun artık sunları!

Dışişleri Bakanlığı'nın Ermeni vahşetine inat dimdik ayakta...

ERMENİ İŞBİRLİKÇİLERİ RAHATSIZ

Türk basınında ilk kez gazetemiz tarafından yapılan Ermeni vahşetine inat dimdik ayakta...



Camilerde Rum

Güney Kıbrıs'taki Türklere ait dini mekanlarda bulunan el yazması Kur'an-ı Kerim ve Sakal-ı Şerif gibi paha biçilmez eserlerin, Rumlar tarafından...

Kıbrıs Rum kesimindeki Türklere ait kültürel varlıkların büyük oranda tahrip edildiği...

RUM ÇİRKİNLİĞİ BAYRAĞA SİCRADI

Yakaladıkları PKK'lıları, halkın içinde infaz ettiler...

YİNE HALADI

ERMENİSTAN'da iktidardaki Cumhuriyetçi Parti Başkan Yardımcısı Razmik Zohrabyan...

BÜYÜK

ERMENİSTAN'da iktidardaki Cumhuriyetçi Parti Başkan Yardımcısı Razmik Zohrabyan...

Agos'un sesi kısıllacak!

Agos'un sesi kısıllacak!...

İRAN ASIYOR

Biz besliyoruz...

“Ne Mutlu Türküm Diyene”

demekten onur duyan Ermeni...

ERMENİYE BAKI

ERMENİYE BAKI...

Komşumuz, bölücülük yapıp toprağına göz diken ve askerine kursun sıkarak Kürt teröristleri “ibreti alem” olsun diye sokak ortasında...

ONLAR ACIMİYOR

ONLAR ACIMİYOR...

Rahmi Koç mektup yazmış

Rahmi Koç mektup yazmış...

Taraf'ın Ermeni yazarı Nişanyan'dan küstahlık!

Taraf'ın Ermeni yazarı Nişanyan'dan küstahlık!...

Ha Bahçeli ha diaspora

Ha Bahçeli ha diaspora...

SEMİMLER BURADA

SEMİMLER BURADA...

Bartho çıldırdı!

Bartho çıldırdı!...

MHP lideri, tarihi protokolü Ermeni diasporasının diyyile eleştirirdi: Dış mihraklar dayattı, bunun adı ihanet

NÖRMELE İHANET SUÇLAMASI

NÖRMELE İHANET SUÇLAMASI...

KALLESLER MECLİS'TE

KALLESLER MECLİS'TE...

KOVUNUN BUNLARI

KOVUNUN BUNLARI...

Ermeniler yine iş başında

Ermeni vahşetine inat dimdik ayakta

Ermeni vahşetine inat dimdik ayakta...

Her konuşmasında Türklüğe kin kusan, simdi de İstiklal Marsı'na hakaret eden Hrnat Dink, hâlâ Türk vatandaşsı

Ya sev ya terk et

Ya sev ya terk et...

da İstanbul'daki işbirlikçileri

da İstanbul'daki işbirlikçileri...

türk düşmanlığı

türk düşmanlığı...

doğu'dan 'üst kimlik' çıktı

doğu'dan 'üst kimlik' çıktı...

POLSAK konutlarından da Altındağ çıktı

POLSAK konutlarından da Altındağ çıktı...

Medyada Nefret Söylemi İzleme Raporu Ocak - Nisan 2012

Davos firçası, Yahudi'nin kimyasını bozdu

KÜSTAH SİYON

KÜSTAH SİYON...

HRANT DİNK VAKFI HRANT DINK FOUNDATION ՀՐԱՆԻ ՏՈՒՆԷ ՀԻՄՆԱԿ

HRANT DİNK VAKFI HRANT DINK FOUNDATION ՀՐԱՆԻ ՏՈՒՆԷ ՀԻՄՆԱԿ...

HRANT DİNK VAKFI HRANT DINK FOUNDATION ՀՐԱՆԻ ՏՈՒՆԷ ՀԻՄՆԱԿ

HRANT DİNK VAKFI HRANT DINK FOUNDATION ՀՐԱՆԻ ՏՈՒՆԷ ՀԻՄՆԱԿ...



HRANT DİNK VAKFI
HRANT DINK FOUNDATION
ՀՐԱՆԴ ՏԻՆԷ ՀԻՄՆԱԿԿ

Hrant Dink Vakfı

Halaskargazi Cad. Sebat Apt. No. 74 D. 1

Osmanbey-Şişli

34371 İstanbul/TÜRKİYE

Tel: 0212 240 33 61 Faks: 0212 240 33 94

e-posta: info@hrantdink.org

www.nefretsoylemi.org

www.hrantdink.org

Medyada Nefret Söylemini İzleme Proje Koordinatörleri

Nuran Gelişli

Melisa Akan

Analist

Ceyda Ulukaya

Medyada Nefret Söylemini İzleme Çalışması Global Dialogue ve Friedrich Naumann Vakfı tarafından desteklenmektedir. Raporda yer alan görüşler, destekçi grupların görüşlerini yansıtmamaktadır.

İÇİNDEKİLER

<u>MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ HAKKINDA</u>	1
<u>TÜRKİYE'DE ULUSAL VE YEREL GAZETELERDE NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ</u>	2
<u>BULGULAR</u>	4
<u>OCAK – NİSAN 2012 DÖNEMİNDE SEÇİLEN HABERLER</u>	13
<u>KATEGORİLERDEN ÖRNEKLER</u>	24
1) ABARTMA / ÇARPITMA / YÜKLEME	
YARGIYI ETKİLEMEYE ÇALIŞMAK	24
ASİMDER UYARDI: ERMENİ CEMAAT VE VAKIFLARI VAN'I SATIN ALIYOR	26
2) KÜFÜR / HAKARET / AŞAĞILAMA	
"ERMENİ KELİMESİ HASTALIĞI ÇAĞRIŞTIRIYOR"	28
"HRİSTO-FİYASKO ERDOĞAN'LA NEDEN GÖRÜŞMEK İSTİYOR	30
2) DÜŞMANLIK / SAVAŞ SÖYLEMİ	32
HIRİSTİYAN VE YAHUDİ DOSTLARI!	32
BİZ TÜRKÜZ, HOCALIDAKİLER DE. DİNK ERMENİYDİ. YA SEN!	34
KÜRTLERDEN SONRA ÇERKESLER	36
4) SİMGELEŞTİRME	38
EUROVISION'DA TÜRKİYE'Yİ YAHUDİ Mİ TEMSİL EDECEK? / BONOMO RAHATSIZLIĞI	38
BDP'DEN KUTLU DOĞUMDA KİLİSE ZİYARETİ	40
<u>DİĞER DEZAVANTAJLI GRUPLAR</u>	42
İZMİR'İN İMAJI	44
BDP SAPKINLARA KORUMA İSTEDİ	46
FLÖRTÜN ZARARLARI	48
<u>MEDYA ELEŞTİRİSİ</u>	50
BÖLÜCÜLERİN BAYRAMI: NEWROZ	50
ERMENİ MEZALİMİ: ASIL ERMENİLER TÜRKLERİ KATLETTİ	54
MERAL OKAY: O KADIN ÖLDÜ	60
TÜRK DÜŞMANI MAHÇUPYAN/ HRANTÇI ÇETİN	62

MEDYADA NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ HAKKINDA

Türkiye'de medyanın sık sık taraflı, önyargılı ve ayrımcı bir dil kullandığına tanık oluyoruz. Haberlerde, özellikle de manşetler ve haber başlıklarında kullanılan provokatif, ırkçı ve ayrımcı dil, toplumda düşmanlık ve ayrımcı duyguları tetikleyen, kalıp yargıları güçlendiren birer araca dönüşüyor. Her ne kadar evrensel ve ulusal gazetecilik ilkeleri, hatta bazı medya kuruluşlarının kendi gruplarının yayınladığı basın etik ilkeleri bulunsa da, birçok haber ürünü bu ilkeleri ihlal edebiliyor. Böylesi bir dilin kullanılması ise toplumda huzursuzluk ve savunmasız gruplara yönelik yaygın bir önyargının yerleşmesine yol açıyor. Hedef alınan kişi ve gruplar ise tedirginleşiyor, sessizleşiyor ve demokrasinin olmazsa olmazı olan sosyal ve siyasal yaşama katılım şanslarından zorunlu feragat ediyorlar. Bu kışkırtıcı ve hedef gösterici dil kullanımı zaman zaman düşmanlaştırılan ve marjinalleştirilen grupların üyeleri ya da mekanlarına yönelik saldırılarla sonuçlanabiliyor.

Nefret söyleminin temelinde önyargılar, ırkçılık, yabancı korkusu/düşmanlığı, tarafgirlik, ayrımcılık, cinsiyetçilik ve homofobi yatar. Kültürel kimlikler ve grup özellikleri gibi unsurlar nefret söyleminin kullanılmasını etkiler, ancak yükselen milliyetçilik ve farklı olana tahammülsüzlük gibi koşullarda, nefret dili yükselir ve etkisini artırır.

Birçok farklı nedenden dolayı Türkiye bir süredir toplumun farklı kesimleri arasında kutuplaşmalara sahne oluyor; kendisinden farklı olana, "öteki"ne yönelik tahammülsüzlük giderek yaygınlaşıyor. Güneydoğu'da neredeyse 30 yıldır süren çatışmalar ve çatışma sonucu zorunlu yerinden etmeler nedeniyle Türkiye'de yaşanan ani demografik değişim ve ekonomik, sosyal ve kültürel çatışmalar, topluluklar arası gerginliğin artmasına neden oldu. Öte yandan liberal ekonomi, azınlık hakları gibi demokratik açılım çabaları, Kıbrıs meselesiyle ilgili tartışmaların da "yabancı odakların Türkiye'ye yönelik oyunları" gibi algılanması ve sunulması da kutuplaşma ve düşmanlığı artırıyor. Son olarak laiklik tartışmaları da yaygın bir çatışma alanı haline dönüşmüş durumda.

Bu nedenle, farklı grup ve bu gruplara mensup olduğu bilinen ya da varsayılan kişilere yönelik düşmanca algı ve tutumların tezahür etmesi Türkiye'de önemli ve giderek büyüyen bir soruna dönüşmüş durumda. Hükümet yetkilileri, muhalefet partisi liderleri ve kamu görevlileri gibi kanaat önderleri bile bu tür bir ırkçı ve ayrımcı dil kullanmaktan çekinmiyor. Hatırlanacağı üzere, 2005 yılında düzenlenen Ermeni Konferansı'ndan hemen önce dönemin Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in konferansı düzenleyenlerle ilgili "arkadan hançerliyorlar" demiş ve "gereğinin yapılmasını" istemişti.

Dördüncü kuvvet olarak adlandırılan medya (basın-yayın) ise en etkin kültürel iletkenlerden biridir. Bu nedenle çeşitliliği ve farklılığı öne çıkarmaya gücü olduğu kadar, bu çatışmayı sıradanlaştırma ve yayma konusunda da son derece etkili ve yönlendirici olabilir. Medya sorumsuz veya dikkatsiz davranırsa, ırkçılığı ve kişilerin birbirine karşı nefret duyguları üretmesini tetikleyebilir, besleyebilir ve güçlendirebilir; en kötüsü de bu tür tutumları meşrulaştırıp, haklı çıkarabilir.

Uzun yıllardır Türkiye medyası milliyetçi ve ayrımcı söylemin etkin kaynaklarından biri oldu. Bu gazetecilik türünün toplumdaki kutuplaşmaya dikkate değer bir katkısı oldu. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bazı nefret suçları incelendiğinde, medyanın etkisi daha anlaşılabilir olacaktır. Hrant Dink cinayetinin azmettiricisi olarak yargılanmakta olan Yasin Hayal verdiği ifadede, "Hrant Dink'i şahsen tanımadığımı ama gazetelerden Türk düşmanı olduğunu okuduğumu" söylemiştir. Aralık 2007'de İzmir Ayasofya Kilisesi rahibine saldıran zanlı ise Ogün Samast gibi kahraman olmak için bu fiili gerçekleştirdiğini ifade etmiştir.

Hrant Dink'in öldürülmesinin ardından, onun hayallerini, ideallerini ve mücadelesini sürdürmek amacıyla kurulan Hrant Dink Vakfı'nın temel amaçlarından biri toplumdaki kutuplaşma ve düşmanlığın sona ermesine katkıda bulunmaktadır.

TÜRKİYE'DE ULUSAL VE YEREL GAZETELERDE NEFRET SÖYLEMİNİN İZLENMESİ

Araştırmanın amacı ve kapsamı

Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi çalışmasının genel amacı Türkiye'de ırkçılık, ayrımcılık ve hoşgörüsüzlükle mücadeleye katkı sağlamaktır. Irkçılık, ayrımcılık ve ötekileştirmenin üretilmesi ve yeniden üretilmesinin araçlarından biri olan medyanın sivil denetiminin önemi gözetilerek, bu çalışmanın spesifik amacı ise gazetelerde insan hakları ve farklılıklara saygının güçlendirilmesi, haber ve köşe yazılarında kullanılan ayrımcı dil ve nefret söylemine dikkat çekerek farkındalık yaratmak ve yazılı basında nefret söylemi ve ayrımcı dil kullanılmasından vazgeçilmesi için teşvik etmektir.

Çalışma uzun vadede sivil toplum örgütlerinin nefret söylemiyle mücadele etmesi, medya izlemeyle ilgili becerilerin artması, birlikte sistematik bir biçimde çalışarak medyanın, kullandığı dil ve yöntemlerin eşitlikçi, toplumsal ve kültürel çeşitliliğe saygılı olmasını sağlayacak bir çalışma sürdürmesi konusunda destek vermeyi amaçlamaktadır.

Vakfın bu amaçlara ulaşma yolunda yürüttüğü "Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi" çalışmasının kapsamında, ulusal ve yerel basın taranmakta, ayrımcı, ötekileştiren ve hedef gösteren bir söylemle kaleme alınmış haber ve köşe yazıları tespit edilip analiz edilmekte ve www.nefretsoylemi.org sitesi aracılığıyla ve raporlarla kamuoyunun bilgisine sunulmaktadır. Proje sitesinde yer alan içerikler ayrıca Facebook ve Twitter gibi çeşitli sosyal medya sitelerinde paylaşılmaktadır. Hazırlanan rapor sivil toplum örgütlerine, basın yayın kuruluşlarına, basın meslek örgütlerine gönderilmekte ve [nefretsoylemi.org](http://www.nefretsoylemi.org)'dan yayınlanmaktadır.

Gazetelerin izlenmesinin yanı sıra, sivil toplum örgütü temsilcileri, hukukçular, akademisyenler, meslek örgütleri ve gazetecilerle arama toplantıları, seminerler, eğitimler düzenleyerek nefret söylemiyle ilgili duyarlılığı artırmak amaçlanmaktadır.

Bu dönemde, "nefret söylemi" kavramıyla ilgili bilgi sağlamak, ayrımcı ve ırkçı söylemle mücadele yolları ve yöntemlerinin neler olabileceğinin tartışılmasına zemin açmak ve medyada insan hakları ve azınlıklara yönelik daha saygılı ve bilinçli bir dil kullanılmasını teşvik etmek amacıyla konuyla ilgili alanlarda çalışan ve uluslararası tanınırlığı olan akademisyenlerin katılımıyla paneller düzenlenmekte, üniversitelerde nefret söylemi üzerine toplantılar yapılmakta, bulgular örnekler üzerinden tartışılmaktadır. Ayrıca, nefret söylemi üzerine ders verilmesi, tez ve ödev konusu yapılması yönünde girişimlerde bulunulmakta ve bu doğrultuda bir dönemlik ders programı hazırlanmaktadır. Ayrıca, ders programının içerdiği konu başlıklarının yer alacağı bir kitap yayımlanması planlanmaktadır.

Yöntem

Esas olarak etnik ve dini kimlik temelli nefret söylemine odaklanılırken, cinsiyetçi ve homofobik söylemler de tarama kapsamına alınmıştır. Çalışmada genel olarak medya araştırmalarında uygulanan eleştirel söylem analizi yöntemi ve buna bağlı teknikler kullanılmıştır. İncelenen örneklerin özellikleri doğrultusunda yazısal, ikonografik (fotoğraf, resim ve diğer çizimlere ilişkin) metin analizleri gerçekleştirilmiştir. Medya içerikleri ve söylem konusunda belli göstergeler oluşturmak amacıyla önce niceliksel ölçeklemeye başvurulmuş, nefret söylemi içeriğinin en çok nerede (hangi sayfalarda), ne şekilde kendine yer bulduğu, hangi kaynaklar tarafından oluşturulduğu ve kimleri hedef aldığı ortaya konulmuştur.

Ardından yukarıda belirlenen amaç ve kapsam doğrultusunda tespit edilen nefret söylemi içeren haberler benimsedikleri söylemin niteliği doğrultusunda kategorilere ayrılmıştır. Bu konuda daha önce yapılmış olan uluslararası bilimsel çalışmalardan yararlanılarak ve ülkeye özgü dil ve kültür farklılıkları dikkate alınarak belirlenmiş olan nefret kategorileri şunlardır

1) Abartma / Yükleme / Çarpıtma: Bir kişi ya da olaydan yola çıkarak bir topluluğa yönelik olumsuz genellemeleri, çarpıtmaları, abartmaları, olumsuz atıfları içeren söylemler bu kategori altında değerlendirilmektedir.

2) Küfür / Hakaret / Aşağılama: Bir topluluk hakkında doğrudan küfür, aşağılama, hakaret içeren (örneğin Kalles, Köpek, Kanıbozuk gibi) söylemlerin yer aldığı kategoridir.

3) Düşmanlık / Savaş Söylemi Bir topluluk hakkında düşmanca, savaşı çağrıştıran ifadelerin yer aldığı söylemler bu kategoride tasnif edilmektedir.

4) Doğal Kimlik ögesini nefret aşağılama unsuru olarak kullanma / Simgeleştirme: Doğal bir kimlik ögesinin nefret, aşağılama unsuru olarak kullanıldığı, simgeleştirildiği söylemler için oluşturulmuştur. Örneğin olumsuz anlamda “senin annen Ermeni zaten” söylemi ya da “senin soyadın Davutoğlu mu Davutyan mı?” gibi

Örnekleme Ölçütleri

Çalışma kapsamında tirajlar dikkate alınarak seçilmiş toplam 16 gazete elden taranmaktadır. Bu 16 gazete, günde dört gazete olmak üzere haftanın beş günü tesadüfi yöntemle belirlenmiş bir sırayla dönüşümlü olarak okunmaktadır. Elden taranan 16 gazeteyi de içeren ve sayısı 1000’i bulan ulusal ve yerel gazete ise verilen anahtar kelimeler üzerinden (ör. İşbirlikçi, Türk düşmanı, bölücü vs.) medya takip merkezi aracılığıyla izlenmektedir

Elden taranan gazeteler: Zaman, Posta, Hürriyet, Sabah, Haber Türk, Milliyet, Vatan, Akşam, Sözcü, Yeni Şafak, Star, Cumhuriyet, Taraf, Radikal, Birgün, Evrensel

Takip edilen içerikler arasından, dini ya da etnik grupların yanı sıra kadınlara ve LGBTT bireylere yönelik doğrudan ve açık bir dille nefret söylemi içeren haber ve köşe yazıları seçilmektedir. Haber ve köşe yazısı dışındaki öğeler (ilanlar, ekler, karikatür vb.) çalışma kapsamı dışında bırakılmıştır.

Dört aylık izlemelerin ardından hazırlanan raporlarda elde edilen veriler iki bölümde incelenmektedir. Nefret söyleminin hedefi olan grupların hangileri olduğu, hangi konu nedeniyle ve hangi yöntemler kullanılarak hedef alındıkları örneklerle açıklanmaktadır.

BULGULAR

Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi araştırmasının Ocak-Şubat-Mart ve Nisan aylarını kapsayan dört aylık dönemde ulusal, etnik ve dini grupları hedef alan 115 köşe yazısı ve haber içeriği tespit edilmiştir.

2012 yılının ilk dört ayını oluşturan bu dönemde özellikle dikkat çeken nokta, nefret söylemi kapsamında değerlendirilen içeriklerdeki niceliksel artıştır. 2011 yılı boyunca hazırlanan üç raporda, nefret söylemi tespit edilen içeriklerin sayısı 50'nin altında kalırken, son dönemde bu sayı dramatik bir yükselişle 115'i bulmuştur.

Grafik 1:



Nefret söyleminin hedef aldığı gruplardaki çeşitlenme ise bir önceki döneme benzer biçimde devam etmiştir. 2011 yılının son döneminde, hedef alınan grupların sayısında önceki dönemlere göre bir artış yaşandığına dikkat çekilmişti. ¹ Bu dönemde hedef alınan grupların sayısında artış gözlenmemiş, yine 17 farklı grup nefret söyleminin hedefinde yer almıştır.

¹ http://nefretsoylemi.org/rapor_aciklamalar.asp#

Grafik 2:



İncelenen dört aylık dönemde, nefret söylemi tespit edilen içeriklerin çoğunluğu ulusal basında yer almıştır. Analiz kapsamında değerlendirilen içeriklerin yüzde 80'ini 12 farklı ulusal gazetede yayınlanan haber ve köşe yazıları oluşturmaktadır. Yüzde 20'lik oran ise 19 farklı yerel gazeteden alınan içeriklerden oluşmaktadır. Önceki dönemlere benzer biçimde, bu dönemde de köşe yazıları nefret söyleminin en sık rastlandığı tür olmuştur.

Bu dönemde nefret söylemi içeren haber ve köşe yazılarının büyük bölümü Ermenileri hedeflemiştir ve söz konusu içeriklerin önemli bölümü Ocak ve Şubat aylarına aittir. Bu durumu gündemle ilişkili olarak, Hrant Dink davasının sonuçlanmasına tepkiler ve hemen ardından, Dink'in öldürülmesinin beşinci yıldönümü nedeniyle yapılan gösterilerin yanı sıra Fransa'da Ermeni soykırımının reddinin cezalandırılmasına yönelik yasa tasarısı ve Hocalı'da yaşanan olayların yirminci yıldönümü dolayısıyla yapılan miting başlıklarıyla özetlemek mümkündür.

Dink davasının sonuçlanmasıyla ilgili içeriklerde öne çıkan, tepki gösteren kitleye "Hepimiz Ermeniyiz" sloganı üzerinden yapılan ve Ermeniliğin olumsuz bir çağrışımla kullanıldığı hakaretler olmuştur. Fransa'daki yasayla ilgili olarak, önceki döneme benzer biçimde Fransızlara yönelik düşmanlık ve Ermenileri aşağılayıcı ifadelerle rastlanırken, Hocalı mitingi ve etrafında gerçekleşen tartışmalar "Ermenilerin katliamcı, hain ve Türk düşmanı" olduğu vurgusu üzerine kurulmuştur. Bu başlıklardan ayrı olarak, Ermeni soykırımının yıldönümü olarak anılan 24 Nisan'ın öncesi ve sonrasında, çeşitli milliyetçi-muhafazakar yayın çizgisindeki gazetelerde soykırım iddialarını reddetmek ya da Ermenilerin Türkleri katlettiğini ispatlamak üzere çok sayıda haber ve köşe yazısı yer almıştır. Kaçınılmaz olarak şiddet, düşmanlık ve genellemelere dayalı söz konusu içerikler söylem analizi bölümünde daha ayrıntılı olarak ele alınacaktır. Bu çerçevede Yeniçağ gazetesinde de "Ermeni Mezalimi" başlığıyla iki yazı dizisine yer verilmiştir. Spesifik bir dönemi konu edinmesi ve tartışmalı tarih bilgisine dayanması nedeniyle istatistiki analize dahil edilmeyen bu iki yazı dizisi, son bölümde ayrıca incelenmiştir (bkz. s. 54-59).

İncelenen dönemde nefret söyleminin hedefindeki gruplar, Ermenilerin ardından eşit biçimde Hıristiyan ve Yahudiler, daha sonra ise Rumlar olmuştur. Hıristiyanlara yönelik nefret söyleminin büyük bölümü, önceki dönemlere paralel şekilde "Haçlı zihniyeti" temalı içeriklerde kendine yer

bulmuştur. Bu tür içeriklerin bir kısmında Ermeniler ve Yahudiler de hedeflenmiş, söz konusu grupların “Müslümana dost olmayacağı” vurgulanmıştır. İlginç bir başka nokta, çok sayıda yazarın aynı dönemde farklı gerekçelerle “Hıristiyan ve Yahudilerin dost edinilmemesini” salık veren Maide Suresi’nin 51. ayetine atıfta bulunmasıdır. Bu tür yazılarda genel olarak, Kuran’dan yapılan alıntının ardından, eleştirilecek kişi/konuya yer verilmiş, ardından Hıristiyan ve Yahudiler “Biz Müslümanlar” karşısında konumlandırılmıştır. Dolayısıyla bu alıntılarının yer aldığı yazılar, kutsal kitap eleştirisi olarak değil, yazarın nefret söylemini meşrulaştırmak üzere başvurduğu bir yöntem olarak değerlendirilmiş ve analize dahil edilmiştir. Son olarak, Rumlara yönelik nefret söylemi ise, Kıbrıs politikasının eleştirilmesi dışında belli bir gündem maddesinden bağımsız olarak Rumları, “hain ve işbirlikçi” olarak tanımlamak ve bir tehdit unsuru olarak sunmak üzerine kurulmuştur.

Grafik 3:



2012 yılının ilk döneminde Kürtlere yönelik nefret söylemi, bir önceki döneme benzer şekilde düşük orandadır. Analize dahil edilen içeriklere, Kürtlerin bölücü olduğu anlayışından hareketle sıranın Laz, Çerkes, Arnavut ve Boşnaklara geleceği yönünde bir tehdit anlayışı hakimdir. Bunun dışında, Newroz

kutlamaları sırasında yaşananların yorumlandığı içerikler, kapsam dışı bırakılarak ayrı bir bölümde incelenmiştir. Bunun nedeni, söz konusu içeriklerde benzer bir yaklaşımla iyi Kürt/ kötü Kürt ayrımının yapılmış olması, Newroz kutlamalarının “terör”, gösterilere katılanların “bölücü, özerklik hastası” olarak tanımlanmasıdır. Bu tür içerikler, Kürtleri tamamen itham ediyor görünmemekte, hatta kimi yazarlar “Kürtlerin Newroz Bayramı’nı yürekten kutlamakla” birlikte Newroz kutlamalarına katılanları “BDP’nin çağrısıyla sokağa dökülen hainler” olarak tanımlamaktadır. Dolayısıyla, hedef BDP ve BDP’liler olarak değerlendirilmiştir. Bir önceki dönemde de nefret söyleminin Kürtlerden BDP’ye doğru kayıp kaymadığı sorusu tartışmaya açılmıştı.² Bir siyasi parti olarak BDP’ye yönelik eleştiriler, her ne kadar eleştiri sınırlarını aşmış hakaret ve aşağılamaya dönüşse de, kuşkusuz ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmelidir. Ancak Newroz Bayramı’nın kutlanması gibi bir konuyu bir siyasi parti talebiyle sınırlamak ve Kürtlerden bağımsız düşünmek de konuyu bağlamından soyutlamak olacaktır. Bu nedenle söz konusu içeriklere son bölümde ayrıntılı yer verilmiştir (bkz. s. 50-53).

İstatistiki analize dahil edilmeyip ayrıca değerlendirilen bir başka başlık, oyuncu Meral Okay’ın ölümünün ardından başlayan ateistlik tartışmasıdır (bkz. s.60-61). Bu kapsamda, Yeni Akit gazetesinde yayınlanan iki haberde Okay, ateist olduğu gerekçesiyle aşağılanmış ve açıkça “biz”den olmadığı vurgulanmıştır. Daha önceki dönemlerde karşılaşmadığımız ateistlere yönelik nefret söylemi, gündemin bu konudaki belirleyiciliğini ve potansiyelini görmek açısından oldukça dikkat çekicidir.

Son olarak, Hrant Dink davasıyla ilişkili olarak Fethiye Çetin ve Etyen Mahçupyan’ın hedef alındığı içerikler ele alınmıştır. Kişisel hakaret kapsamında değerlendirilmesi dolayısıyla istatistiki analize dahil edilmeyen bu yazılarda, Çetin ve Mahçupyan’ın yanı sıra Dink davasının takipçisi olan kesim aşağılanmış ya da (Dink’in sözlerini çarpıtarak) Türk milliyetçiliğini zehir olarak gördükleri yönünde “Türk düşmanlığıyla” suçlanmışlardır. Dolayısıyla nefret suçuyla işlenmiş bir cinayet çerçevesinde, biri Dink’in avukatı, diğeri Ermeni olan bir yazarın hedef alınması söz konusudur ve bu nedenle söz konusu üç köşe yazısı ayrıca ele alınmıştır (bkz. s. 62-65).

Bunlara ek olarak, önceki raporlarda ele alındığı şekilde, LGBTT bireylere ve kadınlara yönelik nefret söylemi içeren haber ve köşe yazıları, istatistiki analize dahil edilmeyip ikinci bölümde kendi içinde değerlendirilmiştir. Bu kapsamda değerlendirilen 13 içerikte, eşcinsellik doğrudan “sapıklık, hastalık” olarak nitelendirilmiş, travesti ve transseksüeller ise “tehdit saçtıkları ya da kepezelik çıkardıkları” yönünde temsil edilmiştir.

² http://nefretsoylemi.org/rapor_aciklamalar.asp#

Tür, Gazete ve Kategorilere Göre İçeriğin Dağılımı

Nefret söylemi bu dönemde de yine en fazla köşe yazılarında (yüzde 80) kendine yer bulmuş, incelenen içeriklerin yüzde 17'sini haberler, yüzde 2'lik bir bölümünü ise okur mektupları oluşturmuştur. Söz konusu haberlerin yüzde 45'inde ise kaynak gösterilmemiştir.

Grafik 4:



Bu dönemde, bir önceki döneme paralel biçimde nefret söylemi, ulusal basında daha yaygın şekilde (yüzde 80) yer bulmuş, yerel basın yüzde 20'lik bir oranda temsil edilmiştir.

Grafik 5:



Nefret söylemine en fazla rastlanan ulusal gazeteler Yeni Mesaj, Yeni Akit, Yeniçağ, Anayurt, Milli Gazete ve Ortadoğu olmuştur.

Grafik 6:



Yerel basında ise tek tek bakıldığında nefret söylemine rastlanan içerikler sayıca daha azdır.

Grafik 7:



Bu dönemde de gazetelerde yer alan nefret söylemi örnekleri, belirlenen dört kategoriye göre incelenmiştir:

- 1) Abartma / Yükleme / Çarpıtma
- 2) Küfür / Hakaret / Aşağılama
- 3) Düşmanlık / Savaş Söylemi
- 4) Doğal Kimlik ögesini nefret aşağılama unsuru olarak kullanma / Simgeleştirme

Bu kategoriler, çoğunlukla farklı biçimlerde ve örtük ya da açık şekilde kurulan nefret söylemlerinin ayrıştırılmasına ve anlaşılmasına yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur. Şüphesiz kategorilerin birden fazlasını aynı içerikte tespit etmek mümkündür ancak böyle durumlarda sınıflandırma yapmak adına baskın olan kategori dikkate alınmıştır.

İncelenen dört aylık dönemde, bu dört kategorinin dağılımında Düşmanlık/ Savaş Söylemi önemli bir yer tutmaktadır. Ardından sırasıyla Abartma/ Yükleme/ Çarpıtma ve Küfür/ Hakaret/ Aşağılama gelmiştir. Bu dönemde en az izlenen yöntem ise Simgeleştirme olmuştur.

Grafik 8:



Hedef gruplara göre kategorilerin dağılımına bakmak gerekirse, Ermenilere yönelik nefret söylemine önceki dönemlere paralel şekilde Düşmanlık/ Savaş Söylemi hakimdir. Bunun yanı sıra Küfür/ Hakaret/ Aşağılama içeren ifadelere de sıklıkla rastlanmıştır, en az rastlanan kategori ise Simgeleştirme olmuştur.

Grafik 9:



Hıristiyanlara yönelik nefret söylemi içeriğini de benzer biçimde ağırlıklı olarak Düşmanlık/ Savaş Söylemi oluşturmaktadır.

Grafik 10:



Yahudilere yönelik nefret söylemi ise önemli oranda Düşmanlık/ Savaş Söylemi ve Abartma/Yükleme/Çarpıtma kategorisinden oluşmaktadır. Önceki dönemlerde geniş yer tutan Simgeleştirme kategorisi ise bu dönemde görece düşük orandadır.

Grafik 11:



Son olarak Rumlara yönelik nefret söyleminde öne çıkan ise Küfür/ Hakaret/ Aşağılama olmuştur. Düşmanlık/ Savaş Söylemi ve Abartma/ Çarpıtma /Yükleme kategorileri arasında ise eşit oranda bir dağılım gerçekleşmiştir.

Grafik 12:



İçerikleri sınıflandırmak üzere belirlenen bu dört kategori daha önce de belirttiğimiz şekilde, nefret söyleminin nasıl üretildiğini anlamaya yardımcı olmak üzere oluşturulmuştur ve sınıflandırma işleminde baskın olan kategori dikkate alınmıştır. Dolayısıyla kategorileri değişmez ölçütler olarak

görmek yanıltıcı olacaktır. Bununla birlikte bir kıyaslama yapmak gerekirse, örneğin Yahudilere yönelik olarak önceki iki dönem boyunca baskın olan Simgeleştirme kategorisinin yerini bu dönem Düşmanlık/ Savaş Söylemi almış, Ermenilere yönelik nefret söyleminde ise Düşmanlık/ Savaş Söylemi önceki dönemlere göre çarpıcı biçimde öne çıkmıştır. Bu anlamda, belirlenen dört kategorinin, Türkiye mediasında gündemle bağlantılı ya da bağlantısız belli gruplara yönelik sabit biçimde ve çoğu zaman tipik yöntemlerle üretilen nefret söylemini tanımlamada etkili olduğunu söyleyebiliriz. Örneklerin söylem yönünden incelendiği ikinci bölüm bu anlamda daha açıklayıcı olacaktır.

OCAK – NİSAN 2012 DÖNEMİNDE SEÇİLEN HABERLER

Tarih	Gazete	Tür	Yazar	Başlık	Hedef Grup	Nefret Kategorisi
02.01.2012	Karadeniz Güne Bakış	Köşe Yazısı	İsmet Hacısalıhoğlu	Bitmeyen Ermeni Kini (1)	Ermeni, Sırp, Bulgar, Yunan, Macar, Hırvat, Hristiyan	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
02.01.2012	Vatan	Köşe Yazısı	Süleyman Doğan	Unutulur mu?	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
03.01.2012	Samsun Halk	Köşe Yazısı	İsmail Başaran	Ne yapmak istediklerini anladınız mı?/ İşte şiir diye buna derim	Ermeni	Simgeleştirme
06.01.2012	Günboyu	Köşe Yazısı	Ramazan Durmuş	Unutulmaması gereken bir ihanet	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
06.01.2012	Bursa Olay	Köşe Yazısı	İsmail Öztat	"Ya bize yalan söylendiye"	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
08.01.2012	İstanbul Bizim Anadolu	Haber	Kaynak Yok	ASİMDER Uyarı: Ermeni cemaat ve vakıfları Van'ı satın alıyor	Ermeni	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme

09.01.2012	Yeniçağ	Köşe Yazısı	Hüseyin M. Yusuf	Hristo-fiyasko Erdoğan'la neden görüşmek istiyor?	Rum	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
10.01.2012	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Reşat Nuri Erol	Yahudiler ve Masonlar neden lanetleniyor?	Yahudi	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
11.01.2011	Yeni Akit	Haber	Muhammet Erdoğan	Bonomo Rahatsızlığı	Yahudi	Simgeleştirme
11.01.2012	Yeni Akit	Okur Mektubu	Sinan Akıncı	Kınamakla iş bitmez!..	Ermeni-Fransız	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
13.01.2012	Yeniçağ	Haber	Fatih Erboz	"Yakın gelecekte Gökçeada'yı özerk yaparlar"	Rum	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
16.01.2012	Milli Gazete	Haber	Mustafa Kılıç	Dağda Zerdüşt, Şehirde Pagan	Zerdüşt-Yezidi	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
17.01.2012	İstanbul	Köşe Yazısı	Üstün İnanç	İffet ve pislik	Hıristiyan	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
17.01.2012	Gazetem Ege	Köşe Yazısı	Cengiz Bulut	Al Sana Bir (Fransız) Orhan Pamuk daha: Kütahyalı	Ermeni-Fransız	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
18.01.2012	Yeni Akit	Haber	Ertuğrul Cesur	Musevi Alaton'dan Ermeni sözcülüğü	Yahudi	Simgeleştirme
18.01.2012	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Esat Arslan	Devlet halkına ihanet etmez	Yahudi	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
18.01.2012	Milli Gazete	Haber	Mustafa Kılıç	Sapık inançlar meşrulaştırılmak isteniyor	Zerdüşt-Yezidi	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama

21.01.2012	Yeniçağ	Köşe Yazısı	Altemur Kılıç	Denktaşlaşmak-Dinkleşmek	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
23.01.2012	Anayurt	Köşe Yazısı	Oğuz Güler	Ermenilerin İngilizlere yaptırdıkları	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
23.01.2012	Akdeniz Beyaz	Köşe Yazısı	Nedim Seferoğlu	Hiç yazmak istemediğim ama yazmak zorunda kaldığım bir yazı	Ermeni	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
24.01.2012	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Fikri Atılbaz	Kendini İnkâr Algı Sorunu Olamaz	Ermeni	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
24.01.2012	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Seyfi Şahin	PKK Bir Ermeni Teşkilatıdır	Ermeni	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
24.01.2012	Yeni Akit	Köşe yazısı	Mustafa Özcan	Siyonizm-Araratizm Kardeşliği	Yahudi	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
26.01.2012	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Ali Öncü	Türkiye Ermeni Diasporası...	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
26.01.2012	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Hasan Karakaya	Fransızlar bastırıyor, bizimkiler "Du bakali n'olcek" havasındalar	Hıristiyan-Fransız	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
27.01.2012	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Abbas Bozyel	Türk düşmanlığının unutulmaz bir sayfası	Ermeni	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
27.01.2012	Yeniçağ	Köşe Yazısı	Altemur Kılıç	Nazlı Yarım!...	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
28.01.2012	Anayurt	Köşe Yazısı	İrfan Bahar	Ermeniler ve 3 T üzerine	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi

30.01.2012	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Nazif Kurucu	Yargıyı Etkilemeye Kalkışmak	Ermeni	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
31.01.2012	Mersin İmece	Köşe Yazısı	Mahiye Morgül	Ey Katolik Fransa! Piyer Loti'ni Al da Git!	Fransız	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
01.02.2012	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Serdar Arseven	Tunceli'de 30 bin "Siyasal Ermeni!.."	Ermeni	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
03.02.2012	Türkiye	Haber	Kaynak Yok	Gavur Eziyeti	Hıristiyan	Simgeleştirme
03.02.2012	Anayurt	Köşe Yazısı	Fuat Yılmaz	Ermeniler ve Ermeniciler	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
03.02.2012	Karadeniz Güne Bakış	Köşe Yazısı	Orhan Can	Değer mi	Ermeni	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
03.02.2012	Karadenizde İlk Haber	Köşe Yazısı	Mustafa Yazıcı	Fransa Nihayet Başını Giyotine Kendisi Uzattı	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
05.02.2012	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Abdurrahim Karakoç	Kamufraj yapmayın bundan sonra	Ermeni	Simgeleştirme
06.02.2012	Yeniçağ	Köşe Yazısı	Mustafa Aslan	Dindar nesil mi, kindar nesil mi?	Hıristiyan	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
07.02.2012	Antalya Hilal	Köşe Yazısı	Nevzat Laleli	Ermeniler Hep Saldırdılar	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
07.02.2012	Vatan	Köşe Yazısı	Selim Çoraklı	Fener'in Kin ve Nefret Kapısı	Ermeni-Yahudi-Hıristiyan	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama

07.02.2012	Anayurt	Köşe Yazısı	Necati Özfatura	Fransa'da son durum	Ermeni-Rum	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
08.02.2012	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Mehmet Emin Koç	Elin gavuru kadar olamayan İslamcılar	Hıristiyan	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
09.02.2012	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Mehmet Emin Koç	Haçlıların İslamcı Kalasları	Hıristiyan	Simgeleştirme
15.02.2012	Yeniçağ	Haber	Kaynak Yok	Dilde bölücülük yaygınlaşıyor	Kürt-Laz	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
16.02.2012	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	Son krize çok yukarıdan bakmak	Ermeni-Yahudi	Düşmanlık/Savaş Söylemi
16.02.2012	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Belkıs İbrahimhakkıoğlu	Hafızayı Tazelemek	Hıristiyan	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
20.02.2012	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Alaettin Köksal	Müslümanlar soykırım yapmaz	Hıristiyan-Yahudi	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
20.02.2012	Yeni Akit	Haber	Hüseyin Yazıcı	Siyonist İsrail Ortadoğu'yu ateşe verecek	Yahudi	Simgeleştirme
20.02.2012	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Ekrem Şama	Misket bimbasi ile Müslüman avı	Hıristiyan	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
21.02.2012	Anayurt	Köşe Yazısı	Mustafa Nevruz Sınacı	Adalet güneşi ve huzur iklimi için...	Hıristiyan-Ermeni-Yahudi-Rum	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
21.02.2012	Vatan	Köşe Yazısı	Muhsin Bozkurt	Doğu Gerçeği ve Ermeniler	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi

23.02.2012	Yeniçağ	Köşe Yazısı	İsrafil Kumbasar	Hocalı katliamını unutmama unutturma	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
23.02.2012	Konya Memleket	Haber	Kaynak yok	Türkiye'nin şeklini tayin etme yetkisi Müslümanlarındır	Ermeni-Rum-Yahudi	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
23.02.2012	Yeni Mesaj	Haber	Kaynak Yok	Haçlı Seferinin Son Uygulaması	Hristiyan	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
24.02.2012	Yeniçağ	Köşe Yazısı	Altınur Kılıç	"Hepimiz Türküz"...	Kürt	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
28.02.2012	Anayurt	Köşe Yazısı	Necdet Sivahlı	"Hocalı, Türklere karşı işlenen gerçek soykırımdır"	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
28.02.2012	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Bekir Yalçınkaya	Kafirden dost olmuyormuş!	Yahudi	Simgeleştirme
28.02.2012	Yeni Mesaj	Haber	Kaynak Yok	"Bunlar hasta zihniyetli"	Ermeni	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
29.02.2012	Anayurt	Haber	İHA	"Ermeni kelimesi hastalığı çağrıştırıyor"	Ermeni	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
29.02.2012	Günboyu	Köşe Yazısı	Ramazan Durmuş	O pankart içimizdeki Ermenileri sevindirdi	Ermeni	Simgeleştirme
29.02.2012	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Akın Aydın	Biz Türküz, Hocalıdakiler de. Dink Ermeni'ydi. Ya sen!	Ermeni	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
29.02.2012	Çorum Hakimiyet	Haber	Kaynak Yok	"Hocalı kara bir lekenin tarihidir"	Ermeni	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme

29.02.2012	Yeni Akit	Köşe Yazısı	Serdar Arseven	"Gitmemek için dönersen döne döne gidersen"	Yahudi	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
01.03.2012	Sivasın Sesi	Haber	Kaynak Yok	"Ermeni acımasızlığı affedilmeyecektir"	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
01.03.2012	Yeni Alanya	Köşe Yazısı	Altumur Kılıç	Hepimiz Hocalı'dayız	Ermeni	Simgeleştirme
02.03.2012	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	Müslümanlar İslam İçin İyi Çalışıyor mu? (Kriptolar)	Ermeni-Yahudi	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
06.03.2012	Kastamonu Sözcü	Köşe Yazısı	Mehmet Doğan	Hocalı katliamını kınayanları kınayanlar	Ermeni-Rum	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
06.03.2012	Milli Gazete	Köşe Yazısı	K. Mete Tiryaki	Hocalı katliamı	Ermeni-Hıristiyan-Yahudi	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
06.03.2012	Aydınlık	Köşe Yazısı	Hüseyin Macit Yusuf	Rum'un suçlama-saçmalama oyunu	Rum	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
07.03.2012	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	İçimizdeki İbn Sebe'ler	Hıristiyan-Yahudi	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
09.03.2012	Yeniçağ	Köşe Yazısı	Altumur Kılıç	Kürtlerden sonra Çerkesler	Kürt-Çerkes-Arnaut-Boşnak	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
09.03.2012	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Sabahattin Önkibar	Sarıklı Zangoçlar!	Hıristiyan	Simgeleştirme
09.03.2012	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Ali Öncü	Sırtından Hançerlenmek	Ermeni-Rum	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme

09.03.2012	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Orhan Karataş	Büyük Yıkım	Ermeni-Rum-Zerdüşt	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
13.03.2012	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eygi	Türkiye Nasıl Kurtarılabilir?	Hıristiyan-Yahudi	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
13.03.2012	Aydınlık	Köşe Yazısı	Hüseyin Macit Yusuf	Anavatan'a ve Eroğlu'na dil uzatanlara göz yumulmamalı	Rum	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
14.03.2012	Anayurt	Köşe Yazısı	Nuh Çakmak	Var mı?	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
15.03.2012	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Akın Aydın	Kinime sahip çıktım, Sayın Başbakanım!	Hıristiyan-Yahudi	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
15.03.2012	İstanbul Son An	Haber	Kaynak Yok	Erzurumlular Bostancı Gösteri Merkezi'nde buluştu	Ermeni	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
15.03.2012	İstanbul Son An	Haber	İHA	Erzurum'un düşman işgalinden kurtuluşunun 94. yıldönümü	Ermeni	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
20.03.2012	Önce Vatan	Köşe Yazısı	Selim Çoraklı	Hıristiyan ve Yahudi dostları!	Hıristiyan-Yahudi	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
26.03.2012	Önce Vatan	Köşe Yazısı	Mustafa Akkoca	Sanal ve çizgi film müceddidi!..	Hıristiyan-Yahudi	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
27.03.2012	İstanbul	Köşe Yazısı	Zeki Hacıbrahimoğlu	Doğu ve Güneydoğu Anadolu Gerçeği	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
28.03.2012	Yeniçağ	Köşe Yazısı	Hüseyin Macit Yusuf	Rum tarafının çözüm iradesi var mı?	Rum	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama

06.04.2012	Anayurt	Köşe Yazısı	Hüseyin Hakkı Kahveci	BOP'un temelindeki tek din yaratma temeli var	Hristiyan-Yahudi	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
09.04.2012	Anayurt	Köşe Yazısı	Mustafa Nevruz Sınacı	Dindarlık, adalet ve devlet	Hristiyan-Yahudi	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
09.04.2012	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Akın Aydın	Bahreyn'e yahşi, Suriye'ye vahşi kesilenlere	Hristiyan-Yahudi	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
09.04.2012	Önce Vatan	Köşe Yazısı	Mustafa Akkoca	Sanal ve çizgi film müceddidi!...(8)	Yahudi	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
11.04.2012	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Mehmet Emin Koç	Kalıpları Ehl-i Sünnet, kalpleri Ehl-i Salib	Hristiyan-Yahudi	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
11.04.2012	Yeniçağ	Köşe Yazısı	Müslim Karabacak	İlginç bir kutlama mesajı	Hristiyan	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
12.04.2012	Vatan	Köşe Yazısı	Faruk Kurtbaş	Biz eli armut toplayan Türkler	Yahudi	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
12.04.2012	Ankara Son Söz	Köşe Yazısı	Mustafa Nevruz Sınacı	Terör-Tedhiş Mutfağı ve Lozan	Ermeni	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
12.04.2012	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Mehmet Emin Koç	En basit bir dalaş kardeş katliamı demek	Hristiyan	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
13.04.2012	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Mehmet Şevket Eyi	Önemli Sorular	Ermeni-Yahudi	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
13.04.2012	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Aziz Karaca	"Haçlı Halep'e geldi"	Yahudi	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme

15.04.2012	Kıbrıs Halkın Sesi	Köşe Yazısı	Eşref Çetinel	Güneşi balçıkla sıvayamazsınız	Rum	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
16.04.2012	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Haydar Baş	İran ve Türkiye	Hıristiyan	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
16.04.2012	Yeni Akit	Haber	Ertuğrul Cesur	Ermenilerden düşünceye tahammülsüzlük	Ermeni	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
19.04.2012	Yeni Akit	Haber	Talha Çolak	O sendikanın Papaz Aşkı	Rum	Simgeleştirme
20.04.2012	Yeni Akit	Haber	Yiğit Doğaner	BDP'den kutlu doğumda kilise ziyareti	Hıristiyan	Simgeleştirme
23.04.2012	İstanbul	Köşe Yazısı	Necdet Buluz	Atatürk ve Türk düşmanlığına karşı	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
23.04.2012	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Aziz Karaca	Nasıl?	Hıristiyan	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
23.04.2012	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Aziz Karaca	Nasıl?	Hıristiyan	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
24.04.2012	Yeniçağ	Köşe Yazısı	Ahmet Takan	İhanetin müziklisi	Hıristiyan-Yahudi	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
24.04.2012	Anayurt	Köşe Yazısı	Hamdi Yılmaz	Klasik bir Ermeni yazısı	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
25.04.2012	Milliyet	Köşe Yazısı	Metin Münir	Biz burada siz orada	Rum	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama

26.04.2012	Kocaeli Derince	Köşe Yazısı	Volkan Eralp	Ermeniler ve Bitmeyen Kinleri	Ermeni	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
26.04.2012	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Mehmet Emin Koç	AKP'nin cami ile imtihanı	Ermeni-Rum-Yahudi-Süryani	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
27.04.2012	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Abbas Bozyel	24 Nisan 1915 çığırkanlığının içyüzü	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
27.04.2012	Ortadoğu	Köşe Yazısı	Necdet Sivashlı	Sözde Ermeni Soykırımı Yalanları Üzerine	Ermeni	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
27.04.2012	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Mehmet Emin Koç	Müslümanlara musallat olmak ihanettir	Hıristiyan	Düşmanlık/ Savaş Söylemi
30.04.2012	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Akın Aydın	Tek tek helalleşmesi lazım	Hıristiyan-Yahudi	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
30.04.2012	Yeni Mesaj	Köşe Yazısı	Selahattin Önkibar	Hiçbir şey gizli kalmıyor	Yahudi	Simgeleştirme
30.04.2012	Türkiye	Okur Mektubu	Adnan Ağır	Gayrimüslüm vatandaşlarımız Türkiye'yi dışarıya anlatsın!	Ermeni-Rum-Yahudi	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
30.04.2012	Yeni Akit	Okur Mektubu	Mehmet Kadri Sayılğan	İmparatorluğu parçalayan 31 Mart faciası	Yahudi	Düşmanlık/ Savaş Söylemi

KATEGORİLERDEN ÖRNEKLER

Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme

Başlık: Yargıyı Etkilemeye Kalkışmak

Gazete: Ortadoğu

Tarih: 30.01.2012

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Nazif Kurucu

Yazar, Dink davasında mahkeme kararını protesto eden kesimi “aydın geçinen, sayıca az fakat gurur ve seçkinlik duyguları abartılı olan” şeklinde eleştirerek başladığı yazısında, söz konusu kesimin Türkiye lehine bir gösteriye katılmayacağını vurgulamıştır. Mahkeme kararının protesto edilebilmesi için dava dosyalarının iyice incelenmesi gerektiğine işaret eden yazar, Dink davası kararını protesto edenlerin dosyayı okumadıklarını öne sürmüştü ve bu nedenle protestoların meşruiyetini sorgulamıştır. Bu noktaya kadar, eski bir avukat olduğu bilgisini veren yazarın, mesleği konusunda titizlik gösterdiği ve dava dosyasının okunduğuna yönelik şüpheleri üzerinden eleştiride bulunduğu düşünülebilir. Ancak yazının devamında, Dink’in yargılanmasına neden olan ve medyaya “Türk kimliğine hakaret ettiği” şeklinde yansıyan sözleri, yazar tarafından yeniden çarpıtılmıştır:

“...maktulün o günlerde ‘Bu topraklardaki pis Türk kanını yok edip’ şeklinde bir fikir ortaya attığını okumuştum. Yalnızca bu sözler bile Trabzon gibi milliyetçi bir ilimizdeki kanı kaynayan bir delikanlının aklını zıplatıp çılgınlıklara yöneltmez mi?”

Dink’in sözleri olmadığı halde tırnak içinde verilen ve bağlamından koparılan bölüm, okuyucuda “Dink’in zaten bir Türk düşmanı” olduğu algısını oluşturmak yönündedir. Bunun ardından yazar, daha da ileri giderek bu sözlerin, nefret suçuyla işlenmiş bir cinayeti meşrulaştırdığını savunmuş, bu görüşünü ise “Trabzon gibi milliyetçi bir ilimizdeki kanı kaynayan bir delikanlının” makul görülecek davranışıyla açıklamıştır. Yazara göre Trabzon “bizim” ilçemizdir ve milliyetçi bir ilçemizdir, dolayısıyla herkes ayağını denk almalıdır. Öte yandan cinayet, yerinde duramayan, kıpır kıpır, neredeyse sempatik olarak tanımlanacak bir delikanlının “Türk düşmanı” bir yazara karşı anlık bir çılgınlığıdır ve yazara göre bu, anlaşılması çok da zor bir şey değildir, benzer bir durumun yaşanması halinde yine bir cinayet işlenebilir.

Yazının analize dahil edilmesinin nedeni, belli bir etnik, dini ya da ulusal gruba yönelik nefret söylemi içermiyor görünmesine karşın, bunların hepsini içeriyor olmasıdır. Türkiye’de nefret suçu kavramının tartışmaya açılmasına neden olan Dink cinayeti örneği üzerinden yazar, nefret suçlarını normalleştiren, neredeyse hoş gören bir yaklaşım benimsemiştir ve bu nedenle yazı Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme kategorisinde değerlendirilmiştir.

Yargıyı Etkilemeye Kalkışmak

BARO başkanı ve ayrıca da, savcılık mesleğine Akşehir’de başlayan ve yargının en üst düzeyinden emekli olan hukuk profesörü hemşerim; “Yargıyı etkilemeye kalkışmak suçtur! Yayırdan vazgeçin!” diyerek yırtınıyorlar. Fakat Dink davası hakkında eleştiriler gırla gidiyor. Özellikle İstanbul’da aydın geçinen, sayıca az, fakat gurur ve seçkinlik duyguları abartılı olan bir kısım insanımız var. Bunlar İstanbul nüfusunun binde birini bile teşkil etmez. Fakat her olayın devletimiz ve milletimiz aleyhine gelişmesini isterler. **Bütün dikkat ve çabaları, dışarıdan yana olabilmektir.**



Halkımızı kaba bulurlar; dilimizi beğenmezler. Kültürümüzü sığ ve köylü bulurlar. Geçmişimizi her fırsatta karalamaya kalkarlar. Böylece seçkin ve üstün görünmeye uğraşırlar. Gene aşırıya kaçan pankartlarla yürümüş ve mahkeme kararını protesto etmişler. Sanıkların

hepsi de idam edilse bile; bunlar gene böyle bir protesto yapacaklardı belki de! Gerçekler ise, Ermeni iddialarının tam aksini kanıtıyor.

- Eski ABD başkanı Regan’ın danışmanı, Ermeni arşivlerine girmiş; “Birinci Cihan Savaşında Ermenilerin Ruslarla ve Fransızlarla birlik olup onların üniformalarını giyerek, iki milyon Türkü öldürdüğünü” ortaya çıkarmış.

- Ayrıca Osmanlı’nın tüm azınlıkları, Türker’den üstün tuttuğunu da belgelemiştir. *Ermeniler “Gerçek ortaya çıkmasın diye” kendi arşivlerini açmıyorlarmış.

- Aynı günlerde, Sarkozy’nin, “Ermenilere soykırım yapılmadı” diyenlere hapis

Devam eden; Yargıtay’dan geçip kesinleşmemiş kararlar ve davalar hakkında basına ve kamuoyuna yan-

den fazla Türk, gösteri yaptı. İstanbul’da ülkemiz aleyhine gösteri yapanlardan, Paris’teki haksızlığa direniş gösterisine de katılanlar oldu mu dersiniz. Olabilir mi? Oradaki gösteri, Türkiye lehine. Bizim sahte aydınlar, Türkiye yararına bir gösteriye katılmazlar! O zararlı ve yanlış karar geçsin diye olsaydı, katılırlardı. Bizim yargı sistemimizde jüri diye bir şey yok. Eğer olsaydı da, jüri üyeleri bu arkadaşlardan kurulsaydı; bu dava yüzünden birçok Türk vatandaşının veya devlet görevlisinin de idamını isteyebilirlerdi.

kamuoyuna yansıyan iddialar, ithamlar, tartışmalar yapılamaz; yapılmamalıdır.

den fazla Türk, gösteri yaptı. İstanbul’da ülkemiz aleyhine gösteri yapanlardan, Paris’teki haksızlığa direniş gösterisine

Fakat mahkeme kararlarını protesto etmek veya yorumlayabilmek için; dava dosyalarını iyice incelemek gerekir. Diyelim ki yürüyüşçü ve protestocular, bir ceza hukukçusu kadar bu dalda uzman kesilmişler. Ama protesto ettikleri dosyayı okumuşlar mı? Okumadıkları dava dosyaları hakkında, nasıl fikir sahibi olup, protesto ediyorlar? Acayip!

Okuyucularımdan çoğu kez bazı davalar hakkında fikir soranlar olur. Hiçbirine kanaat bildiremem. Çünkü *avukatlığı bırakalı uzun yıllar oldu. *Ayrıca dosyasını iyice incelemeyen bir dava hakkında fikir yürütülemez. Yalnızca yürüyüşçüler değil; akli başında birçok kişi ve yetkililer de; bu dava ve temyiz safhası hakkında düşünce bayan etmek durumunda kaldılar. Onlar da yanlış yaptı.

Gazete haberlerine göre (toprağı bol olsun) maktulün o günlerde: “ Bu topraklardaki pis Türk kanını yok edip. “ şeklinde başlayan bir fikir ortaya attığını okumuştum. Yalnızca bu sözler bile, Trabzon gibi milliyetçi bir ilimizdeki kanı kaynayan bir delikanlının aklını zıplatıp çılgınlıklara yöneltebilir mi? Böyle bir savunma yapıldı mı bilmiyorum; fakat baştan beri bu olayın bir örgüt işi olduğu veya böyle bir sonucun çıkması gerektiği yönünde zorlamalar oldu. Adaletin tarafsız çalışabilmesi ve saygınlığının artması için:

1-Yüksek Hakimler Kurulunda, politika-nın ve yönetimin etkisi ve sandalyesi bulunmamak gerekir.

2- Belki dost sohbetlerinde konuşmalar yapılabilir. Fakat Devam eden; Yargıtay’dan geçip kesinleşmemiş kararlar ve davalar hakkında basına ve kamuoyuna yansıyan iddialar, ithamlar, tartışmalar yapılamaz; yapılmamalıdır.

Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme

Başlık: ASİMDER UYARDI: Ermeni cemaat ve vakıfları Van'ı satın alıyor

Gazete: İstanbul Bizim Anadolu

Tarih: 08.01.2012

Tür: Haber

Yazar: Kaynak Yok

Haberde, ASİMDER olarak anılan Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği'nin başkanı Göksel Gülbey'in sözlerine yer verilmiş, "Ermeni cemaatlerinin Van'daki depremi fırsat bilerek toprakları ucuz yolla satın almaya başladığı" duyurulmuştur:

"...Gülbey 'Bu durumu fırsat bilen Ermeni cemaatleri ve vakıfları ise 96 yıldır mücadelesini verdikleri Batı Ermenistan hayallerini yerine getirmek için harekete geçti. (...) İşte bundan dolayı Ermenilere fırsat doğmuştur'. (...) Ermenilerin mağduriyetinden faydalandığı halkın elindeki toprağı ucuza kapatmanın peşinde olduğunu savunan Gülbey 'Bu topraklar direkt cemaat ve vakıfların isimleriyle satın alınmıyor. Van'da yaşayıp Ermeni lobisinin destekçisi olan veya Van'daki kilise evlerde üye olarak faaliyet gösteren vatandaşların üzerine satın alarak tapuları geçiriyorlar' şeklinde konuştu."

Kaynak gösterilmeyen haber, Ermenilerin Türkiye topraklarında gözü olduğunu, bununla kalmayıp depremde mağdur olan halktan faydalandığını iddia eden dernek başkanının sözleri üzerine kurulmuştur. İddiaların doğrulanabileceği bir kaynağa atıfta bulunulmamış ya da bahsi geçen Ermeni vakıflarına söz hakkı verilmemiştir. Türkiye'deki habercilik pratiği bakımından ilk bakışta yadırganmayabilecek olan bu nokta, neredeyse tipik bir yöntemle biz-onlar söyleminin kurulmasını sağlamıştır. Haberin dili de, Gülbey'in sözlerini onaylar niteliktedir: Başlık oldukça tehditkar bir tonda, okuyucuyu yakın gelecekteki bir tehlikeye karşı uyarılmış, Ermeni cemaatlerinin "Van'ı satın aldığı" dolayısıyla "en zayıf anımızda 'biz'den faydalandıklarını" vurgulamıştır. Böylece hem Ermenilerin "fırsatçı ve aşağılık" oldukları ima edilmiş hem de haberin içinde yer alan "96 yıldır mücadelesini verdikleri Batı Ermenistan hayali" iddiası üzerinden Ermeniler "düşman" olarak konumlandırılmıştır.

Haber, "Ermeni soykırımı iddialarıyla mücadele eden" bir derneği tek yetkili ağız ve otorite kabul ederek okuyucuya belirli bir yorum çerçevesi sunmuştur. Öte yandan doğruluğu ispatlanmamış iddialardan yola çıkarak Ermenilere yönelik olumsuz bir algı oluşmasına katkıda bulunmuştur.

ASİMDER UYARDI: "Ermeni cemaat ve vakıfları Van'ı satin alıyor"

İĞDIR - İğdir'da, Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Demeği (ASİMDER) Başkanı Göksel Gülbey, "Ermeni cemaatleri Van'daki depremi fırsat bilerek toprakları ucuz yolla satın almaya başladı" dedi.

ASİMDER Başkanı Göksel Gülbey, Van depreminden sonra Ermeni cemaat ve vakıflarının vatandaşların mağduriyetini fırsat bilerek buralarda arsa almaya başladığını ileri sürdü. Depremin ardından vatandaşların çoğunun Van'ı terk edip çeşitli illere sığındıklarını hatırlatan Gülbey, "Bu durumu fırsat bilen Ermeni cemaatleri ve vakıfları ise, 96 yıldır mücadelesini verdikleri Batı Ermenistan hayallerini yerine getirmek için harekete geçti. Türkiye'nin Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Bölgesi Ermenistan anayasasında sözde 'Batı Ermenistan' diye adlandırılmış ve Van da başkent ilan

edilmiştir. Yıllardır Ermeni lobisi bu sinsi planı hayata geçirmenin peşindedir. İşte bundan dolayı Ermenilere fırsat doğmuştur" ifadelerini kullandı.

Ermenilerin mağduriyetinden faydalandığı halkın elindeki toprağı ucuz kapatmanın peşinde olduğunu savunan Gülbey, "Bu topraklar direkt cemaat ve vakıfların ismiyle satın alınmıyor. Van'da yaşayıp Ermeni lobisinin destekçisi olan veya Van'daki kilise evlerde üye olarak faaliyet gösteren vatandaşların üzerine satın alarak tapuları geçiriyorlar" şeklinde konuştu.

ASİMDER olarak yetkilileri konuyla ilgili göreve davet eden Gülbey, "Depremin yaşandığı tarihten bu yana satılan veya satın alınan topraklar kimler adına alınmış ve arkalarında kimler var, araştırılmalıdır. Biz ASİM-DER olarak bu olayın takipçisi olacağız" dedi.



Küfür/ Hakaret/ Aşağılama

Başlık: “Ermeni kelimesi hastalığı çağrıştırıyor”

Gazete: Anayurt

Tarih: 29.02.2012

Tür: Haber

Yazar: İHA

Haberde, Hocalı’da yaşanan olaylarla ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Sevinç Üçgül’ün sözlerine yer verilmiştir. Üçgül’ün, o dönem göç etmek zorunda kalan bir tanık olarak “Ermeni kelimesinin kendisine hastalığı çağrıştırdığını söylediği” iddia edilmiştir. Ancak haberin devamında Üçgül’ün söz konusu ifadeleri yer almamış, bölgedeki iç karışıklıklardan sonra evlerini nasıl terk ettiklerini anlattığı bir bölüm yayınlanmıştır. Dolayısıyla okuyucu, haberin kaynağı olarak başvurulan kişinin, “Ermeni kelimesinin hastalığı çağrıştırdığı” yönünde bir açıklaması olup olmadığı bilgisinden yoksun bırakılmış, böyle bir açıklama varsa da bunun hangi bağlamda ifade edildiğini ve ne anlama gelebileceğini yorumlama fırsatını dahi elde edememiştir. Gazete bu anlamda, edinip edinmediği tartışmalı olan bir bilgiyi başlığa çekmiş ve Ermeni kimliğinin hastalığı çağrıştırdığında hemfikir olduğunu beyan etmiştir. Ermenilere yönelik aşağılama içermesi nedeniyle haber, Küfür/ Hakaret/ Aşağılama kategorisinde değerlendirilmiştir.

Not: Üçgül’ün tanıklığına, 28.02.2012 tarihli Yeni Mesaj gazetesinde de “Bunlar hasta zihniyetli” başlıklı haberde yer verilmiştir. Diğerine göre daha ayrıntılı olan bu haberde ise Üçgül’den alıntılanan bölüm “Hasta bir zihniyet. Bütün halk bu kadar kendine zarar verecek ölçüde hasta olmamalı, tarihiyle barışmalı” şeklindedir. Üçgül’ün o dönem yaşanan olaylara atfen söylediği bu sözler, başlığa “Bunlar hasta zihniyetli” olarak taşınmış, haberin spotunda yine “Ermeni kelimesinin hastalığı çağrıştırdığına” yönelik vurgu yer almıştır. Dolayısıyla aynı tanıklığa dayalı iki haberde de benzer ve habercilik pratiği bakımından bir o kadar sorunlu bir yaklaşımla Ermeni kimliği aşağılanmıştır.

Bunlar hasta zihniyetli



ERÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Üçgül, Hocalı Katliamı öncesinde Ermenistan’ın Zengezur kazasından göç etmek zorunda kalmasına neden olan olayları anlattı. Hocalı Katliamı’nın kavilimusun, 1987’de Fransa Bilimler Akademisi’nde, Karabağ’ın Ermenilere verilceğine dair iddiaların konuşulmaya bağlanmasıyla atıldığı ifade eden Üçgül, akademideki toplantılardan sonra özellikle Azerilerin yaşadığı bölgelerde iç karışıklıkların ortaya çıktığını söyledi.

O dönemde bir Azeri kregesinde müdirelik yapan annesi Mehruze İsmailova’nın düzenlenmiş bir yürüyüşün ardından rahatsızlanarak hayatını kaybettiğini dile getiren Üçgül, “Şehirde 1988 Şubat ayından başlayarak sık sık yürüyüşler oldu. Çünkü 1988 Şubat ayında olaylar bu veya başka şekilde bilinclendirmeye ve halk arasında yayılmaya başladılar. Claylarda kregede yürüyüşler. Şehirdeki 4 No’lu okul Azerbaycan okuluyla ve

bir de çalışan Azerbaycanlı çalışan ailelerin çocuklarını götürdüğü kregesi vardı. Eğiticiler, kalabalık kregesi yürüyüş çocukları korumak için erzak deposuna saklamışlar. Ne o olayın akşamında annemin gözünde bir kayma oldu. Mart ayının sonlarında da şiddetli bağ ağrıları ve beyin kanaması ile annemi 41 yaşında kaybettik. Dolayısıyla hem doktorlar hem de biz yaşadığı büyük streste bağlıyor annemin ölümünü” diye konuştu.

İç karışıklıklar döneminde çok sayıda Azeri’nin ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldığını dile getiren Üçgül, 1988’in Kasım ayında Ermenistan’dan göç edileğini ise şu şekilde anlattı: “1988, 29 Kasım’da, Kafan’dan 30 kilometre uzaklıkta bir Azerbaycan kasabası var, Zengilan. Halamı ziyarette gittik ve oradan dönemedik. Çünkü o gece bütün evleri yağmalayıp halka çıkarmışlardı. Ve elimizde bir el çantasıyla ayrıldık ailemizden, evimizden. Bir taraftan da bu iyi oldu çünkü ben her zaman yaşadığım evden nasıl

Hocalı Katliamı öncesindeki yürüyüşlerden birinin ardından rahatsızlanan annesini kaybeden ve yaşadığı kentten ailesiyle birlikte göç etmek zorunda kalan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Üçgül, ‘Ermeni’ kelimesinin kendisine hastalığı çağrıştırdığını söyledi

ayrırım ya da neyi götürüp çıkarırım diye düşünmüştüm. Bir kızıl gül sakası vardı, toprak koymuştum onu alırım diye düşünmüştüm. Çocukluğumuzla, geçmişimizle ilgili her şeyi alıp götürmek mümkün değil.”

Hüzün dolu günler

Üçgül, ne olaylar esnasında ne de olaylar öncesinde Ermeni komşularıyla herhangi bir problem yaşamadıklarını da vurguladı. “Ermeni komşularımız Nievnu’u sabırsızlıklar beklerdi” diyen Üçgül, yerli halktan zarar görmediklerini, iç karışıklıklar bağlamına dışarıdan göç eden Ermenilerin insanlara zarar verdiğini söyledi. Üçgül Hocalı Katliamı’nın meydana geldiği günü ise şöyle anlattı: “Biz 88’in Kasım ayında Ermenistan’dan çıktık. 92’de olay olduğunda biz zaten Azerbaycan’daydık ve savaş stürüyorduk. Çok ağır zamanlardı, savaş sürekli devam ediyordu cepheye. Her gün bütün şehir zaten matem içindeydi. Her geçen gün şehitler gözyabında mübakkak cenazeler var, ağlayan anneler var, yıkılan aileler var ve bunun üzerine toplu bir katliam, tophu bir yok ediş oldu. Sabahın çok erken saatlerinde zaten elektriklier gitti ve bütün şehir simsiyah oldu, bayraklarla kaplandı. Ve itfaiyelerini sesliye uyardık.

Olayı böyle haber aldık. Tabii ki herkes meydana. Herkes gazetelere, televizyonlara ve meydarlara akan ediyordu çünkü göç edip gelenler zaten bir geri dönmüş beklentisi içindeydi, benim ailem de dahil olmak üzere. Biz eşyalarımızdan hiçbir şey getiremedik geri dönceğiz diye, hatta komşularımızdan toprağın altına değerli eşyalarını gömenler olmuştu. Bunun bu kadar uzun sürebileceği ve yıllara dağılacak o zaman hiçbir şekilde düşünülüyordu. Dolayısıyla çok ağır ve acı günlerdi bizim için.”

Evlensesek Türkiye’ye gelen Üçgül, “Bizi Türk olduğumuz için kinayıp sahip olduğumuz topraklardan, evlerden çıkmak zorunda bırakan Ermeniler vardı. Onlar bize Azeri değil, Türk derlerdi!” diye konuştu. Üçgül, ‘Ermeni’ kelimesinin kendisinde hastalık çağrışımı yaptığını dile getirerek, “Hasta bir zihniyet. Bütün halk bu kadar kendine zarar verecek düzeyde hasta olmamalı, tarihiyle barışmalı. İyisiyle, kötüsüyle tarih olmuş, yaganmış, geçmiş. Yani herkes bir nefrette, bir intikamla, bir hüncle yaşamamalı, büyümemeli, nesilden nesile, kuyaktan kuyağa aktarmamalı bu kini. Eğer yapırsanız bu, hasta bir millet demektir” ifadelerini kullandı.

“Ermeni kelimesi hastalığı çağrıştırıyor”

KAYSERİ - Hocalı Katliamı öncesindeki yürüyüşlerden birinin ardından rahatsızlanan annesini kaybeden ve yaşadığı kentten ailesiyle birlikte göç etmek zorunda kalan Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Üçgül, ‘Ermeni’ kelimesinin kendisine hastalığı çağrıştırdığını söyledi.



ERÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sevinç Üçgül, Hocalı Katliamı öncesinde

Ermenistan’ın Zengezur kazasından göç etmek zorunda kalışına neden olan olayları anlattı. Hocalı Katliamı’nın kıvılcımının, 1987’de Fransa Bilimler Akademisi’nde, Karabağ’ın Ermenilere verileceğine dair iddiaların konuşulmaya başlamasıyla atıldığını ifade eden Üçgül, akademideki toplantılardan sonra özellikle Azerilerin yaşadığı bölgelerde iç karışıklıkların ortaya çıktığını söyledi. “1988, 29 Kasım’da, Kafan’dan 30 kilometre uzaklıkta bir Azerbaycan kasabası var, Zengilan. Halamı ziyarete gittik ve oradan dönemedik. Çünkü o gece bütün evleri yağmalayıp halkı çikarmışlardı. Ve elimizde bir el çantasıyla ayrıldık ailemizden, evimizden. Bir taraftan da bu iyi oldu çünkü ben her zaman yaşadığım evden nasıl ayrılırım ya da neyi götürüp çıkarırım diye düşünmüştüm. Bir kızıl gül saksısı vardı, toprak koymuştum onu alırım diye düşünürdüm. Çocukluğumuzla, geçmişimizle ilgili her şeyi alıp götürmek mümkün değil.” (İHA)

Küfür/ Hakaret/ Aşağılama

Başlık: Hristo-fiyasko Erdoğan'la neden görüşmek istiyor?

Gazete: Yeniçağ

Tarih: 09.01.2012

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Hüseyin M. Yusuf

Yazar, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas'ın açıklamalarını eleştirmiş, Hristofyas'a, Rum yönetimini ve liderini aşağılamak üzere başka yazarların da başvurduğu şekilde "Hristo-fiyasko" diye seslenmiştir. Hristofyas'ın Erdoğan'la görüşme isteğinin gerekçelerini yorumlayan ve olası görüşmeye Güney Kıbrıs yönetiminin elini güçlendireceği gerekçesiyle itiraz eden yazar, iki devlet arasındaki anlaşmazlığı Rum toplumuna mal etmiştir:

"Rum'un tezgahı budur. Bu kadar aşağılık bir zihniyet Rumda ne yazık ki vardır. (...) AKP iktidarı yerli yersiz her tarafa kafa tutarken, Rumu artık göz ardı etmemeli; onlara unutamayacakları şamarı vurmalıdır. Sizi temin ederim ki Rum başka bir şeyden anlamaz ve başka türlü de yola gelmez."

Yazar, aşağılık bir zihniyete sahip olduklarını iddia ederek Rum toplumuna hakaret etmiş, Güney Kıbrıs'a yönelik sert tutum alınması yönündeki görüşünü ise "Ruma unutamayacakları şamarı vurmalıdır" şeklinde özetleyerek Rumlara karşı üstün olduğunu ima etmiştir. Bu nedenle yazı, Küfür/ Hakaret/ Aşağılama kategorisinde değerlendirilmiştir.

DERİN BAKIŞ



Hüseyin M. Yusuf

hmyusuf1@gmail.com

Hristo-fiyasko Erdoğan'la neden görüşmek istiyor?

Eli kanlı EOKACI faşist Rum lideri Hristo-fiyasko NTV televizyonuna yaptığı açıklamada Anavatan Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüzyüze görüşmek istediğini belirtti. Hristo-fiyasko açıklamasında "Ben Sayın Erdoğan'la biraraya gelmek istediğimi pek çok kez ifade ettim. Ancak Sayın Erdoğan, gayri resmi olarak dahi bizimle görüşmeyi reddediyor. Ben şahsen ikimizin gizli dahi olsa yüzyüze görüşmesini dilediğimi belirttim. Bizim tezlerimize ilişkin nasıl ve nereden bilgilendirildiğini bilmiyorum. Ne derece doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirildiğini de bilmiyorum. Kendisiyle görüşmemizde, benim başkanlığım dönemindeki gerçek tezlerimizin, Kıbrıs Türk yurttaşlarına yönelik düşüncelerimizin neler olduğunu dile getirmek istiyorum. Ve inanıyorum ki kendisi de benim gerilim ve zıtlasma yanlısı bir insan olmadığını anlayacaktır. Görünen o ki Türkiye liderliği, Kıbrıs Rum yurttaşlarımıza sempatiyle ve iyi gözle bak-

mamakta. Çağdaş bir Türkiye, çağdaş bir siyasi liderlik ve madem AB'ye girme hedefliyor, bu şekilde davranmaya devam edemez" dedi.

NTV'ye özel açıklamalar yapan Hristo-fiyasko her zaman yaptığı gibi KKTC Cumhurbaşkanı Dr. Derviş Eroğlu'na saldırmayı da ihmal etmedi. Hristo-fiyasko, "Talat'la iki bölge, iki toplum, iki toplumun siyasi eşitliğini güvence altına alan bir çözümü hedefliyorduk. Tek egemenliği, tek uluslararası kimliği, tek vatandaşlığı olan bir devlette ulaşmak için; bir merkezi yönetim ve iki federal birimden oluşacak eşit bir çözüme ulaşmayı hedefliyorduk. Sayın Eroğlu sürekli olarak merkezi yönetimin yetkilerinin azaltılmasını, bu yetkilerin federasyonu oluşturan birimlere aktarılmasını istiyor. Ve bu da ne yazık ki, bir devlet yerine iki ayrı devlet anlamına geliyor" dedi.

Hristo-fiyasko daha önce de Başbakan Erdoğan'la görüşmek istemiş; Erdoğan da KKTC Cumhurbaşkanı

Eroğlu ve Garantör Yunanistan Başbakanı'nın bulunmayacağı bir ortamda buluşmalarının söz konusu olamayacağını kamuoyu ile paylaşmıştı.

★ ★ ★

Hristo-fiyasko Erdoğan'la görüşerek ne yapmak istiyor?

Anavatan Türkiye'nin Kıbrıs Rum Kesimini muhatap alması, Kıbrıs sorununun bir işgal ve istila meselesi olduğunu savunan Rumların asılsız propagandalarını kuvvetlendirecek ve "bakınız biz işgalci Türkiye ile doğrudan görüşüyoruz, Kıbrıs Türklerinin söz hakkı yoktur onlar da işgal altındadırlar" diye ortalığı birbirine katmalarına yardımcı olacaktır. Bu Bizans oyunuyla KKTC'nin kuzeydeki egemenliğinin tartışma konusu olması ve böyle bir durumda Anavatan Türkiye ile Kıbrıs Türkünün arasının açılması da hedeflenmektedir.

★ ★ ★

Hristo-fiyasko Başbakan Erdoğan'ı bu oyuna düşe-

cek kadar saf mı zannediyor? Hayır. Sürdürülmekte olan müzakerelerde sona yaklaştıkça, yani kendisi köşeye sıkıştıkça, müzakerelerin muhtemel başarısızlığını şimdiden Türk tarafına yüklemeye çalışmaktadır. Hristo-fiyasko dünyaya dönüp "bakınız ben topraklarımızı işgal eden Türkiye ile görüşmeyi içime sindirerek, uzlaşmayı ve anlaşmayı teklif ettim, ancak onlar yanaşmadı, daha ne yapalım?" deyip bu işin sorumluluğundan kurtulmayı hesaplamaktadır. Rumun tezgahı budur. Bu kadar aşağılık bir zihniyet Rumda ne yazık ki vardır. Ve maalesef Türk tarafı olarak bu kafadaki Rumla anlaşalım diye yıllardır müzakere masasındayız. Rumun oyununu bozmak artık şart olmuştur. AKP iktidarı yerli-yersiz her tarafa kafa tutarken, Rumu artık göz ardı etmemeli; onlara unutamayacakları şamarı vurmalıdır. Sizi temin ederim ki Rum başka bir şeyden anlamaz ve başka türlü de yola gelmez.

Düşmanlık/ Savaş Söylemi

Başlık: Hıristiyan ve Yahudi Dostları!

Gazete: Önce Vatan

Tarih: 20.03.2012

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Selim Çoraklı

Yazar, başlıktan itibaren “Hıristiyan ve Yahudi dostları!”na yönelik uyarılarda bulunmuş, Müslümanların, “hoşgörü ve diyalog adı altında” Hıristiyan ve Yahudilerle dostluk kurmasının sakıncalarını ayrıntılı bir şekilde ve çeşitli dini referanslarla anlatmıştır. Hoşgörü ve diyalog çerçevesinde neyin kastedildiği tam olarak açıklanmamış ancak Müslümanların o ya da bu nedenle bu mesajlara kanmamaları gerektiği salık verilmiştir. Yazar, misyonerlik faaliyetlerini de tehdit unsuru olarak sunmuş, “Müslümanlarla kol kola giren Hıristiyanların” gizli gündemlerinin “Anadolu’yu Hıristiyanlaştırma” olduğunu ima etmiştir.

Yazı boyunca çok sayıda ayete referansta bulunarak Hıristiyan ve Yahudilerle dostluk kurmanın Müslümanlar için birçok tehlikeyi beraberinde getireceğini savunan yazar, Maide Suresi’nin 51. Ayeti’nden de alıntı yapmıştır:

“Ey İnananlar! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. Sizden kim onları dost tutarsa, o onlardandır. Şüphesiz Allah zalim topluma hidayet etmez.”

Söz konusu ayete, raporda tek tek yer veremeyeceğimiz kadar sık rastlanmış, hepsinde de benzer bir yaklaşımla, yazarın konu edindiği kişi ya da duruma yönelik tutumunu destekleyen bir şekilde alıntılanmıştır. Çoraklı’nın yazısında bu tutum, (dinler arası) “hoşgörü ve diyalog” kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere karşı tavır almak yönündedir ve bunu, söz konusu etkinliklerin arkasında misyonerlik faaliyetleri gibi bir tehdit unsurunun bulunduğu imasıyla somutlaştırmıştır. Dolayısıyla ayetten yapılan alıntı, yazarın Hıristiyan ve Yahudileri hiçbir koşulda güvenilmemesi gereken, Müslüman halka karşı gizli amaçları olan düşmanlar şeklinde resmeden görüşünü güçlendirmek üzere yer bulmuştur. Aynı ayetin alıntılıandığı benzer içerikler de bu yönde değerlendirilerek analize dahil edilmiştir. Bu anlamda amaçlanan, nefret söylemi kapsamında kutsal kitap eleştirisine girmek ve aynı ayetin farklı yorumlarını tartışmak elbette değildir. Bununla birlikte, yazar(lar)ın belli gruplara yönelik nefret ve düşmanlık içeren görüşlerini, dini ya da dini olmayan bir referansla meşrulaştırma çabasının da gözden kaçırılmaması gerektiği açıktır. Bu çerçevede dini referans bir yan unsur olarak değerlendirilmiştir ve eleştirilen, yazarın görüşüdür.

Yazı, Düşmanlık/ Savaş Söylemi kategorisine dahil edilmiştir.



Hıristiyan ve Yahudi Dostları!

Son yıllarda "hoşgörü ve diyalog" adı altında bir kısım Müslümanların ehl-i kitapla (ne kadar ehl-i kitap oldukları tartışılır ya!) ve özellikle de Hıristiyanlarla kol kola girdiklerini, onlarla dostluk yaptıklarını ve âdeta aralarından su sızmadıklarını ibret ve hayretle izliyoruz. Hayretle ve ibretle izlediğimiz bir başka konu da, ülkemizde cirit atan misyonerlerin, Anadolu'yu Hıristiyanlaştırma faaliyetlerine son hızla devam ettikleridir. Bir yandan hoşgörü ve diyalog adı altında Müslümanlarla kol kola giren Hıristiyanların diğer yanda son hızla bu faaliyetlerine devam ettirmelerinin bir arada telif edilemeyeceği gün gibi aşikârdır.

Hangi dinden olursa olsun, insanlarla diyaloga girme, tebliğ için gerekli olan bir şarttır. Çünkü diyalog olmadan İslâm'ın güzelliklerinin anlatılması oldukça zordur. Ancak bu diyalog gerçekleştirilirken, gaye unsuru unutulmaması, dostlukların kurulması, birçok tehlikeyi de beraberinde getirmektedir ki; bu durum bir atasözünde belirtildiği gibi, "Dimyata pirince giderken evdeki bulgurdan da olma" gibi bir neticeyi doğurma ihtimalini içinde taşımaktadır. Bu açıdan zikredilen dostluğun olup olmayacağını, şaşmaz ölçülerimiz olan Kur'an ve Sünnetteki yerini tespit etmenin faydalı olacağı aşikârdır.

Cenabı Hakk Kur'an-ı Kerim'de hiçbir tevil ve tefsire ihtiyaç hissettirmeden Yahudi ve Hıristiyanlarla dostluk kurulamayacağını, "Ey inananlar! Yahudileri ve Hıristiyanları dost edinmeyin. Onlar birbirinin dostudurlar. Sizden kim onları dost tutarsa, o onlardandır. Şüphesiz Allah zalim topluma hidayet etmez." (Maide 51) ayetiyle ortaya koymuştur. "Ne Hıristiyanlar, ne de Yahudiler, sen onların dinine uyuncaya kadar senden asla hoşnut olmazlar. De ki 'asıl doğru yol Allah'ın gösterdiği yoldur.' Sana gelen ilimden sonra eğer onların arzularına uyacak olursan and olsun ki Allah'tan sana ne bir dost, ne de bir yardımcı olmaz." (Bakara 120) ayeti de onların kendi dinlerine girmedikleri müddetçe Müslümanlarla dost olmayacaklarını açıklamaktadır.

Yahudi ve Hıristiyanlarla dostluk kurma, Müslümanlar için birçok tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. Bu tehlikenin ne kadar büyük olduğunu da, "Ey inananlar, kitap verilenlerden bir gruba uyarmanız, sizi imanınızdan sonra kâfir ederler." (Al-İmran 100) ayetinde görmekteyiz.

Kur'an, yukarıda zikrettiğimiz ayetlerin yanında zikredemediğimiz birçok ayetlerle, Hıristiyan ve Yahudilerle dost olunamayacağını açık bir biçimde ortaya koymuştur. Kur'an'ın izah ve şerhini yapan Peygamber Efendimiz de (sav) bir hadislerinde, "Sizden öncekilerin yolunu adım adım, karış karış izleyeceksiniz. Eğer onfar sürüngen deliğine girse,

"Sizden öncekilerin yolunu adım adım, karış karış izleyeceksiniz. Eğer onfar sürüngen deliğine girse, siz de gireceksiniz" buyurmuş, bunun üzerine Ashab-ı Kiram, "Ey Allah'ın Resülü, Yahudilerin ve Hıristiyanların yolunu mu?" diye sormalarına karşılık da "Başka kim olacak" (Buhari, Müslim, İbn Mace, Ahmed b. Hanbel) diyerek Yahudi ve Hıristiyanlarla dostluğun Müslümanlar için ne gibi tehlikeler içerdiğini ortaya koymuştur.

Peygamber Efendimiz (sav) yaşadığı devirde Müslümanları Yahudi ve Hıristiyanlara benzemekten kurtarmak için bir "Müslüman Kimliği" oluşturmuş ve Müslümanları bu iki cepheden gelebilecek tehlikelere karşı daima uyarmıştır. Bu konuda Peygamber Efendimizin (sav) hayatına baktığımızda aldığı ilk tedbirin, Müslümanların ehl-i kitapla düşüp kalkmasının, dostluk kurmasının önüne geçmek olduğu açıktır. Bu hususta aldığı tedbirlerin başında da ehl-i kitaba benzemek konusundaki tavrı olmuştur. En ince ayrıntılara kadar varan bu tedbirler sayesinde Müslümanlar ehl-i kitap kanalıyla gelen tehlikelerden uzun müddet uzak kalmıştır. Ancak ne zaman ki prensipler uygulama sahası bulamayınca, Müslümanlar arasında bozulmalar birbiri ardını takip etmiştir.

Peygamber Efendimizin (sav) Yahudi ve Hıristiyanlara muhalefetine gösterilecek örnekler, ciltlerle anlatılamayacak kadar çoktur. Yalnız saç ve sakalları boyama hakkındaki şu hadisi bile bize zikredilen anlamda delil olarak yeter de artar bile: "Yahudiler ve Hıristiyanlar saçlarını ve sakallarını boyamıyorlar. Siz onlara muhalefet ederek aksini yapın, boyayın." (Buhari, Müslim)

Peygamber Efendimizin (sav) yaşadığı devirde oldukça önemli bir nüfusa sahip bulunan ehl-i kitap ile her alanda kayda değer ilişkileri olmuştur. Bunların tümünde maksat, tebliğ için bir girizgâh bulmak ve onlara hak ve hakikat yolunu anlatmak olmuştur. Verdiği mesajlarda insanların birbirine nasıl davranması gerektiğine dair son derece önemli olan mesajlara baktığımızda; inançta tevhid anlayışa bağlı, hukukta temel insan haklarına duyarlı, sosyal ilişkilerde inancının gerekleri doğrultusunda tavırlar alan bir hayat modeli çizdiğini görüyoruz. Bu husustaki tek ölçüsü de Kur'an olmuştur:

"Ey kitap ehl-i il Aramızda eşit olan bir kelimeye gelin. Yalnız Allah'a kulluk edelim. O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Birbirimizi Allah'tan başka tanrıları edinmeyelim. Eğer yüz çevirirlerse, «Şahit olun, biz Müslümanlarız» deyin." (Al-İmran 24),

"De ki, "Benimle sizin aranızda Allah şahittir. Kur'an bana vahyolundu ki onunla sizi ve onun ulaştığı herkesi uyarayım." (En'am 19)

Yahudi ve Hıristiyanlarla dostluk kurmamak, onların haklarını çiğnemek ve düşmanlık etmek manasına gelmez. Aksine her Müslüman kim olursa olsun ezilmişlerin, mazlumların hakkını korumakla görevlidir. Günümüzde bir kısım çevrelerin (Liberaler vs.) ülkemizde azınlık olan Yahudi ve Hıristiyanların haklarını koruyacağız diye onları Müslümanların önüne geçirme çalışmaları ise misyonerlik faaliyetlerinden başka şey değildir.

Zikredilen gerçekler ışığında Hıristiyan ve Yahudilerle kol kola gezerek dostluk sergileyenlerin tavırlarını ve inançlarını bir kez daha gözden geçirmelerini diliyoruz.

Düşmanlık/ Savaş Söylemi

Başlık: Biz Türk'üz, Hocalı'dakiler de. Dink Ermeni'ydi. Ya sen!

Gazete: Yeni Mesaj

Tarih: 29.02.2012

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Akın Aydın

Aydın'ın Hocalı olayları ve Dink davasına tepkileri konu aldığı yazısının, "Biz Türk'üz, Hocalı'dakiler de. Dink Ermeni'ydi. Ya sen!" şeklindeki başlığı, kurulan Ermeni ve Türk karşıtlığı üzerinden okuyucuyu hangi kutba ait olduğu yönünde doğrudan sorgulayıcı niteliktedir. Yazının devamında, Hocalı'da yaşananlar etrafında Türklere insanlık dışı muamelede bulunulduğunu söylemenin ırkçılık olarak nitelendirildiğini savunan ve bu duruma itiraz eden yazar, karşılık olarak Ermenilerin "Osmanlı'yı arkadan vurmasına ve Hocalı'da katliam yapmasına rağmen" mağduru oynadıklarını öne sürmüştür. Dink cinayetine tepki gösteren kesimi de "hep beraber Ermeni oldu bu ülkede birileri" diyerek olumsuz bir çağrışımla anmış, Hocalı ve Dink davası göstericilerini "biz ve onlar" şeklinde konumlandırmıştır. Dolayısıyla yazar, iki olayı karşılaştırarak Ermenilerin "hem suçlu hem güçlü" tarafı temsil ettiğine işaret etmiş, medyanın Hocalı mitingine yeterli ilgi göstermediğinden yakınmış ve Dink davasını destekleyenlerin Hocalı mitingine katılmamalarını bir tür Türk düşmanlığıyla açıklamıştır.

Yazının son bölümünde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Rober Koptaş'ın Hocalı mitingiyle ilgili yazısından alıntı yapan yazar şöyle devam etmiştir:

"Hepimiz Türk'üz ve öyle büyük bir milletiz ki, bu ülkenin suyundan içip ekmeğinden yiyip yine bu milletin tarihine ve bu gününe iftira atanlara, suçlama yapanlara söz hakkı veriyoruz, daha ne istiyorsunuz?"

Dolayısıyla yazara göre, Ermeniler bu ülkenin ekmeğinden suyundan faydalanan ancak yaşadığı ülkenin geçmişine iftira atmak gibi bir ihanette bulunan bir tür üvey evlattır çünkü böylesi bir durumda eleştirmemesi ya da ülkenin çıkarları karşısında kendini savunmaması gerekir. Bununla birlikte yazara göre Türkler, Ermenilerin eleştirilerine, "iftiralarına" tahammül gösterdiği ve söz hakkı tanıdığı için büyük bir millettir ve Ermenilerin daha fazlasını beklemesi de yersizdir.

Bu dönem incelenen içeriklerde, Hocalı-Dink davası çerçevesinde Türk-Ermeni karşıtlığının kurulduğu çok sayıda örneğe rastlanmıştır ve söz konusu içeriklerin büyük bölümüne "onlar Ermeni, biz Türk'üz" şeklinde özetlenebilecek bir yaklaşım hakimdir. Bu durum, bağlamdan biraz uzaklaşılarak bakıldığında, belli bir siyasi taleple gösteri hakkını kullanan iki grubun temsiline nasıl yön verildiğini ve nefret söyleminin bu kapsamda nasıl şekillendirildiğini anlamak bakımından öğreticidir.

Yazı, Düşmanlık/ Savaş Söylemi kapsamında değerlendirilmiştir.



Akın AYDIN

Biz Türk'üz, Hocalı'dakiler de. Dink Ermeni'ydi. Ya sen!

KURŞUN KALEM

aakin.aydin@hotmail.com

Bir soru ile başlamak istiyorum; "İrkçilik sadece Türklere mi yasak?"

Fransız Fransız'ı övüyor, sahipleniyor, Alman Alman'ı, İngiliz İngiliz'i, Ermeni Ermeni'yi, hele soyu belirsizler sözde "Kürt" kardeşlerimi sahiplenmeye (kullanmaya) çalışıyor. Ama "Ben Türk'üm" "Biz Türk'üz" "Türk'lere şu zamanda, şunlar şöyle insanlık dışı vahşetlerde bulundu" vb. söylediğimiz zaman hemen ırkçı, kafatasçı oluyoruz. (Kafasızlara göre)

Üstünlüğün soyla, sopla olmadığını ancak iman ve takva ile olduğunu Müslüman olan herkes bilir. Müslüman olmayan veya nasibi ona göre olanların, kendi çıkar ve amaçları için kullandıkları kavramlardan biridir ırkçılık. Eğer Türk'ler ırkçı olsaydı şimdi ne Avrupa ne de Rusya ortada olurdu. Ermeni'nin "e" si bile kalmazdı.

Neyse, bir "Dink" davasıyla örtülü, örtüsüz, dinci, dinsiz, laik, anti laik hep beraber Ermeni oldu bu ülkede birileri. Sonra yaklaşık 20 ülke bizi soykırımla suçladı. Hepsi hükümetlerimizin baş tacı yaptığı ülkeler. Son olarak Fransa. Beraber Libya'yı işgal etmiştik ya!

Aynen İsrail gibi mağdur ayağına yatıp, en insanlık dışı vahşeti sergilemede hiç çekinmeyen bir millet daha var. Ermeniler. Osmanlı'nın en sadık tebası, Osmanlı'yı arkadan vurdu. O

Osmanlı onları zamanın şartlarına göre en iyi imkanlarla bu coğrafyadan nakletti. Kendi halkına ayıramadığı bütçeyi onların güvenliği için harcadı ama Osmanlı katil, Ermeniler mağdur oldu ne hikmetse.

İşte bu mağdur ayağı ile dünyada kamuoyu yapanlar yaklaşık 20 yıl önce bu aylarda asil yüzlerini bir kez daha gösterdiler. Hacaalî'de binlerce Müslüman kardeşimizi en akıl almaz vahşet yöntemleri ile katlettiler. Tıpkı ABD, tıpkı Fransız, tıpkı İngilizler vs. gibi...

"... Zorı Balayan tıp doktoru ve gazeteci. 1989 yılında SSCB'de milletvekili olmuş. Korunmuş işkencelerini, "Ruhumuzun Canlanması" adı ile kaleme aldığı kitapta gururla anlatmış... İşte Balayan'ın övündüğü vahşetlerden bir tanesi:

"(...) Katliam sırasında pencereye çivilenmiş bir erkek çocuk gördü. Aklına kendince dâhiyane bir fikir geldi.

Canlı bir çocuğun, derisi yüzdükten sonra kaç dakika yaşayacağını hesaplamak için kolları sıvadı.

Küçük çocuğun çığlıklarına aldırmadan kafası dâhil bütün derisini yüzdü. Sonra karşısına geçip saat tutmaya başladı.

Çocuğun kan kaybindan ölmü, 7 dakika sonra gerçekleşti.

(...) Biz arkadaşımız Haçatur'la ele geçirdiğimiz eve girerken askerlerimiz 13 yaşında bir

Türk çocuğunu pencereye çivilenmişlerdi. Türk çocuğunun bağırsık çığınsın çok duyulmasını diye, Haçatur, annesinin kesilmiş memesini çocuğun ağzına soktu."

Pazar günü Taksim'de on binler toplandı. Hocaalî'de yaşanan Ermeni vahşeti kınandı. TBMM'ye bu katliamın tanınması için mesajlar gönderildi...

Dink'in cenazesini ve arkasındaki kalabalıkları tam gün canlı yayınlayan, hepimiz Ermeni'yiz, sloganlarını millete adeta yedirmeye çalışan bizim sözde medya grupları, Taksim'de ki bu on binlerin sesine kulak tıkadı. Kısa başlıklarla verdi.

Gün Pazar. Birçok maç var artı derbi var. Maçlardan önce 1 dk.lık saygı duruşu. Niçin? Eski bir futbol yöneticisinin ölüm yıldönümü. İyi tamam. Kardeşim 1 dakikada Ermeni'lere katledilen kardeşlerin için saygı duruşunda bulunsan olmaz mı, Fransızlar küme mi düşürecek seni.

Taksim doldu taşı. Ama art niyetiler de ordaydı, diyalogcular da vs.

Yeniçağ gazetesinden Selcan Taşçı bu görüntüyü iyi yakalamış. Şöyle diyor Selcan Hanım; "Alanın yüzde doksanına

Türk Milliyetçileri, kürsü ve çevresine ise "diyalogcular" hakimdi. Emperyalizme kul olmuş bu kişiler, Ermenilerin Hocalı'da bir Türk soykırımını yaptığını dünyaya duyurmak değil duyurmamak için görevlendirilmiş gibiydi. Sloganlar özenle seçilmişti:

"Azerbaycan halkı", "Hepimiz Hocalılıyız", "Savaş değil barış istiyoruz"...

Kalabalığın büyük bölümünün katılmadığı sloganlara Azerbaycan'dan gelen milletvekilleri de "Biz Türk'üz, savaş değil soykırım var ve barış değil soykırımcıların cezalandırılmasını istiyoruz"

diyerek sert tepki gösterdi..."

Dink cinayeti ile hepimizin adını duyduğu "Ağos" gazetesi ise Taksimdeki bu haykırıştan önce (tedbir amaçlı olsa gerek) yine mağdur, masum ve barış imajı (!) veren Rober Koptaş imzalı bir yazı yayınladı.

Şimdi o yazıdan örnekler vereceğim. Ama bu örnekler bu ülkede birilerine gerçekten "basın özgürlüğü" sağlandığının kanıtı.

* "Ermeni yalanına sessiz kalma, diye koca koca harflerle duyurulan miting çağrısından bir türlü kaçamıyoruz son günlerde. Yerin üstünde, en işlek caddelerdeki billboard'larda; yerin altında metro istasyonlarında, nereye gitsek oradalar. Tedirgin adımlarla uzaklaşıyoruz çoğu zaman. Olur ya, birileri büyük günahımızı, Ermeni olmağımızı anlar, "Vay seni gidi yalancı!" diye üzerimize çullanır..."

* "Kalabalıkları Hocalı'yı anmak için Taksim'de toplamaya çalışanlar gerçekten masum insanları mı anıyorlar? Yoksa başka masum ölümlerin anılmasını engellemeye mi çalışıyorlar?"

* "Yoksa 'Ermeni yalanına sessiz kalma' diyenler, kendi yalanlarının üstünü örtmeye çalışıyor olmasın?"

* "... Ben diyorum ki, Türkiye'de bugün Hocalı'nın bu kadar büyük bir kampanyayla anılmasının ardında, 1915'in konuşulmasını engellemek, bu konudaki tartışmayı bastırmak ve bu konuda milliyetçi bir yığınak yaparak milliyetçi-ulusal söyleme yeni cephelemler sağlamak çabası var. Yok diyebilir misiniz?..."

Hepimiz Türk'üz ve öyle büyük bir milletiz ki, bu ülkenin suyundan içip, ekmeğinden yiyip yine bu milletin tarihine ve bu gününe iftira atanlara, suçlama yapanlara söz hakkı veriyoruz. daha ne istiyorsunuz!

Düşmanlık/ Savaş Söylemi

Başlık: Kürtlerden sonra Çerkesler...

Gazete: Yeniçağ

Tarih: 09.03.2012

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Altemur Kılıç

Yazısına, gazeteci Hasan Cemal'i Ermeni ve Kürt meselesindeki tavrı nedeniyle kinayeli bir dille eleştirerek başlayan yazar, Cemal'in "şimdi de Çerkez-Kafkas bölücülüğüne soyunduğunu" duyurmuştur. Çerkeslerin kimlik haklarının tanınması yönünde eylemler yaptıklarını, son olarak bu çerçevede iki günlük bir toplantı yaptıklarını ve toplantıya Cemal'in de katıldığını anlatan yazar, şöyle devam etmiştir:

"Hasan 'N'olacak şimdi?' diye soruyor. Evet; Kürtlerden sonra Çerkesler ve bu anlayışla arkadan Arnavutlar, Boşnaklar, Hasan'ın deyimiyle 'yeni bölücüler' gelecek"

Yazının devamında, Cemal'in Kemalizm karşıtlığını eleştiren yazar, "bölücülük çirkin yüzünü gösterene kadar..." Kemalizmin hakim olduğundan bahsetmiş ve bölücü olarak tanımladığı gruplara işaretler, "İçimizde böyleleri olunca Türkiye'yi, Türkleri bölmek isteyen düşmanlara ne hacet!..." demiştir. Yazar daha sonra, kendi anne ve babasının Özbek, Çerkes kökenli olduğuna işaret etmiş ve buna rağmen kendisini Türk olarak tanımladığını ve doğrusunun da bu olması gerektiğini vurgulamıştır.

Dolayısıyla yazara göre, Türkiye'de yaşayıp kendi kimlik haklarını talep eden Kürtler ve Çerkesler bölücüdür ve daha sonra sıra, potansiyel bölücü olarak Arnavut ve Boşnaklara gelecektir.

"Hasan bu iddialarını ezelden beri Türkiye'yi, Türklüğü bölmeye çalışanlara ne kadar yarayacağını ya anlamıyor, ya da daha acısı 'onlara bilerek hizmet ediyor'. Hasan'ın adını varın siz koyun!"

Yukarıda alıntılanan son bölümde ise yazar, "Türklüğü bölmeye çalışan gruplara" verdiği destek nedeniyle kişisel olarak Cemal'i hedeflemiş ancak bir kez daha başta Kürt ve Çerkesler olmak üzere kimlik haklarını talep eden grupları bölücü, bir tür iç düşman olarak nitelendirmiştir. Bu nedenle yazı Düşmanlık/ Savaş Söylemi kapsamında değerlendirilmiştir.



UFUK TURU

**Altumur
Kılıç**

Kürtlerden sonra Çerkesler...

Tiflis'te Ermeniler tarafından alçakça katledilen Türk milliyetçisi rahmetli Cemal Paşa'nın torunu Hasan Cemal, hep Türklüğe karşı davaların sözcüsü ve tektikçisi olmuştur. Psikolojik bir vakadır. Herhalde "ataerkil" kompleks!.

Yetmişli yıllarda bir terör hücresinin mensubu olarak Ankara'da Orduvine "yukarıdan" aldığı talimat üzerine bomba atacağını fakat yine talimat üzerine son anda atmadığını kitabında kendisi, adeta esefle anlatır. Sonra gazeteci olarak "davasına" başka yollardan devam etti, devam etmekte... Kürtlerin sevgili "Hasan Abi'si, Ermenileri kestik diyenlerin başta geleni, Ermeni diasporasının has adamı. Ve her fırsatta Türk Ordusu'na saldırmaya devam ediyor. Öyle bir dededen ve aileden böyle bir evlat. Adına ne demeli; dilimin ucuna geliyor ama hakarete girer diye söyleyemiyorum.

İşte bu Hasan şimdi de Çerkes-Kafkas bölücülüğüne soyunmuş. Bir süredir bölücü Kürtleri örnek alan Çerkesler, Kafkasyalılar "Kimlik ve kültürlerimiz tanınsın. Çerkesce eğitim vb. olsun" diye eylemler yapıyorlardı. Şimdi zemin ve zaman müsait ya, işi büyütmişler. İzmir yakınlarındaki Derbent Abhaz köyünde iki gün boyunca toplanan Çerkesler bir de sonuç bildirisi yayınlamışlar. Taleplerinin bir bölümü şöyle: ● Ana dillerinin ilköğretimden itibaren okullarda seçmeli ders olarak okutulması. ● 7 gün 24 saat yayın yapan Çerkes radyo ve televizyonu. ● Kendi sanatlarını, edebiyatlarını, kültürlerini geliştirip üretebilecekleri kültür merkezleri. ● Değiştirilen soyadları ve köy adlarının geri verilmesi.

Hasan "N'olacak şimdi" diye soruyor. Evet; Kürtlerden sonra Çerkesler ve bu anlayışla arkadan Arnavutlar, Boşnaklar; Hasan'ın yemiyle "yeni bölücüler" gelecek.

Hasan'ın "prensibi" şu; "Gerçek bölücülük, insanların kendi dillerine, kültürlerine sahip çıkması değildir. Gerçek bölücülük tam tersidir. Herkesi aynı kaba koymaya, aynı kalıba dökmeye çalışmaktır." Yani Hasan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa

Mustafa'nın aynı kalıba dökmeye çalışmaktır. Yani Hasan, Türkiye Cumhuriyeti'nin Mustafa Kemal tarafından konulan temel felsefesine, "Ne mutlu Türküm diyene" anlayışına karşı.

Mustafa Kemal bu kaideyi Cumhuriyetin başında çeşitli etnik grupların bulunduğu ve bir dizi Kürt isyanlarının baş gösterdiği zamanda ülkeyi birleştirmek için telaffuz etmiş ve 10. Yıl Nutku'nun sonunda sesi heyecan ve inançla titreyerek söylemişti. Ve yıllar boyu bu inanç hakim oldu. Bölücülük çirkin yüzünü gösterene kadar... Şimdi de Hasan'ın aklına göre Türkiye parça parça bölünecek. Cumhuriyetin bu temelini yıkılması kimin işine yarar? İçimizde böyleleri olunca, Türkiye'yi Türkleri bölmek isteyen düşmanlara ne hacet!..

İkiyüz küsur yıllık geçmişli olan ve çeşitli ırklardan oluşan Amerika Birleşik Devletleri'nin temel felsefesi, armasında yer alan "E Pluribus Unum" yani "Çokluktan Teke"dir. Bu inançla zorunlu olmadan, "Anam, dedem ister İtalyan, ister Alman, ister İrlandalı olsun. Ben Amerikanım" inancıyla bugünkü Amerika'nın bölünmez bütünlüğünü sağlamıştır... Amerika'yı yeniden keşfe gerek yok!

Hasan, kendi karışık dediği kökenlerini saymış. Anlatıyor; Kafkas kökenli olduğu için Derbent'teki çalışmaya davet etmişler. Anneannesi Gürcü'yü. Dedesi Cemal Paşa, Kuzey Kafkasya halklarından Çerkeslerin Gabarvey kollanmış. Baba tarafı Midilli ve Rumeli'ye, anne tarafı Kafkasya'ya gidiyormuş.

Bu toplantıda ona sormuşlar; **Bebeğiniz olsa, onun kulağına önce Çerkes olduğunu mu yoksa Türk olduğunu mu fısıldarsınız?**

Şaşırmsı! Özü kabahatinden büyük. Salounun genel havasından bu yanıtın pek bir memnuniyete yol açmadığını fark edince şöyle deyivermiş: "Ben asimile Çerkesim".

Ben de köklerimi sayayım: Ana tarafı Buharalı Özbek. Ananın baba tarafı Gürcü Acara. Babamın atası Abhaz, Çerkes. Babası Rodoslu Ecdadı Fatihandan. Ben doğunca kulağıma fısıldamamışlar, bağımışlar "Sen Türk oğlu Türksün" diye ve adımla da Türk adı olan "Altumur" koymuşlar. Bana Türk milliyetçiliğini babam Kılıç Ali, tam kan Abhaz olan Mustafa Kemal'in yaveri amcam Muzaffer Kılıç aşıladılar.

Ve işte ben "Asimile" edilmiş filan değilim; sapına kadar Türk oğlu Türküm. Türk doğdum, Türk yaşadım ve Türk olarak öleceğim.

Hasan'la aramızdaki fark da bu!..

Hasan bu iddialarını ezelden beri Türkiye'yi Türklüğü bölmeye çalışanlara ne kadar yarayaçağını ya anlamıyor, ya da daha acısı "onlara bilerek hizmet ediyor". Hasan'ın adını varam siz koyun!

altumurkilig@tmail.com

Simgeleştirme

Başlık: Eurovision’da Türkiye’yi Yahudi mi temsil edecek?/ Bonomo Rahatsızlığı

Gazete: Yeni Akit

Tarih: 11.01.2012

Tür: Haber

Yazar: Muhammet Erdoğan

Eurovision Şarkı Yarışması’nda Türkiye’yi Can Bonomo’nun temsil edeceğinin duyurulduğu haber, başlıktan itibaren okuyucunun bu duruma tepki duymasını sağlamak yönünde kurgulanmıştır. Haberde, Bonomo’nun Yahudi kimliğine olumsuz bir çağrışım yapacak şekilde vurgu yapılmış, klişe ifadelerle bu durumun “teпки topladığı” söylenmiştir:

“Yıllardır yarışmaya İngilizce ile girilmesi tepkilere sebep olurken, bir de buna adı duyulmamış ve sözde hoşgörü mesajı vermek uğruna bir Yahudi’nin seçilmesi tepki topluyor”

Tepkinin kimden geldiğine yönelik bir bilgi verilmemiş ve iletilmek istendiği savunulan hoşgörü mesajı da “sözde” ifadesiyle küçümsenerek inandırıcı olmadığı yönünde bir anlam kazanmıştır. Bunun ardından Türkiye Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı’nın konuyla ilgili sözlerine yer verilmiş ve “halk tarafından meçhul kişilerin Türkiye’yi uluslararası organizasyonda temsil etmesinin yanlış bir seçim olduğu ve bu yanlıştan dönülmesi gerektiği” vurgulanmıştır. Bu noktada da haberin, okuyucuda yaratılmak istenen algıyı güçlendirmek yönünde kurgulandığını söyleyebiliriz. Bonomo’nun Türkiye’yi temsil etmesine Yahudi kimliği nedeniyle muhalif olan gazete, aynı yönde düşünen bir “otorite”den görüş alarak mesajını sağlamlaştırmıştır. “Meçhul kişiler” olarak tanımlanan şüphesiz Yahudilerdir, bu da halk tarafından bilinmediklerine, dolayısıyla halkın onlara güven duymadığına işaret etmekte, kimsenin “ne idüğü belirsiz” bir Yahudi tarafından temsil edilmek istemeyeceğini garanti etmektedir. Bu anlamda gazete argümanını tamamlamıştır ve Bonomo’nun dini kimliği üzerinden Yahudileri öteki olarak konumlandırmıştır. Haber bu nedenle Simgeleştirme kategorisinde değerlendirilmiştir.

EUROVISION'DA TÜRKİYE'Yİ YAHUDİ Mİ TEMSİL EDECEK? Bonomo rahatsızlığı

MUHAMMET ERDOĞAN/ANKARA

TRT uzun tartışmaların ardından bu yıl Bakü'de düzenlenecek 58. Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi Yahudi asıllı **Can Bonomo**'nun temsil etmesine karar verdi. Yıllardır yarışmaya İngilizce ile girilmesi tepkilere sebep olurken, bir de buna adı duyulmamış ve sözde hoşgörü mesajı vermek uğruna bir Yahudinin seçilmesi tepki topluyor. Can Bonomo'nun İzmirli Yahudi bir ailenin oğlu olduğu, Can isminin klasik bir Yahudi ismi olan 'Jean'dan geldiği, Bonomo'nun ise İbranice 'İyi Adam' anlamına geldiği ifade ediliyor.



Akit'e konuşan Türkiye Yazarlar Birliği Başkan Yardımcısı **Ahmet Fidan**, halk tarafından meçhul kişilerin Türkiye'yi uluslararası organizasyonda temsil etmesinin yanlış bir seçim olduğunu, bu yanlışın dönülmesi gerektiğini vurguladı.

CAN BONOMO KİMDİR?

İzmirli Can Bonomo, müziğe 8 yaşında gitar çalarak başladı. 17 yaşında İstanbul'a gelen Bonomo, müzik dünyasına ses prodüksiyonculuğu yaparak atıldı. Bilgi Üniversitesi Sinema-Televizyon Bölümü'nde okuduğu sırada **Radio Klas**, **Number One FM** ve **Radio N101**'de radyoculuk yaptı. Daha sonra, televizyona geçerek **Number One TV** ve **MTV**'de televizyon programları hazırladı. Müzisyenlik kariyeri, Irwin Welsh'in Porno adlı kitabının ilk yaprağına sarıldığı demosunu **Can Saban**'a gönderdiğinde yeni bir boyut kazandı. Ocak 2011'de Can Saban'ın yapımcılığı ile ilk albümü "**Meczip**"u yayınladı.

Simgeleştirme

Başlık: BDP'den Kutlu Doğum'da Kilise Ziyareti

Gazete: Yeni Akit

Tarih: 20.04.2012

Tür: Haber

Yazar: Yiğit Doğaner

BDP Mardin milletvekili Ayla Akat Ata'nın Paskalya Yortusu dolayısıyla kilise ziyaretinde bulunmasının duyurulduğu haber, BDP'yi kriminalize etmeye yönelik tipik bir örnek teşkil etmektedir. Ancak analize dahil edilmesinin nedeni, bu amaç doğrultusunda kilise ziyaretinin bir tür suç unsuru gibi sunularak Hıristiyanların ötekileştirilmesidir.

Haberin giriş cümlesinde, BDP "terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı" olarak nitelendirilmiş ve okuyucuya "terör örgütünün siyasi uzantısının ne işler peşinde" olduğuna yönelik ilk mesaj verilmiştir. Devamında, milletvekili Ata'nın Midyat'taki Mor İşmuni Kilisesi'ni ziyaret ettiği söylenmiş, ziyaret sırasında kutlama yapıldığı ve misafirlere boyalı yumurtalar dağıtıldığı anlatılmıştır. Buna karşılık haber dili, haber değeri taşıyan olayın, yani BDP'li milletvekilinin kilise ziyaretinin şüpheli bir durum oluşturduğuna işaret etmek üzere kurgulanmıştır. Bu amaçla, kaynağı saklanması gereken çok gizli bir bilgiye ulaşıldığı anlamını veren "edinilen bilgiye göre" gibi ifadeler kullanılmıştır. Yine aynı amaçla, aynı bilginin birçok defa tekrarlanmasının ardından "yorumsuz" olduğu savunulan ancak okuyucuda olumsuz bir tepki yaratmaya yönelik kullanılan "dikkat çekti" ifadesi kullanılmıştır:

"Edinilen bilgilere göre, daha sonra Mor Abraham Manastırı'na da ziyarette bulunarak Hıristiyanların Paskalya Bayramı'nı kutlayan BDP'li Ata, aynı gün Mardin Midyat'tan ayrıldı. BDP milletvekili Ayla Akat Ata'nın Kutlu Doğum Haftası'nda Hıristiyanlara ait kilise manastırları ziyaret ederek Paskalya Bayramı kutlamalarına katılması dikkat çekti."

Habercilik pratiği bakımından incelemek gerekirse, söz konusu haber bir ajanstan alınmamış, muhabir imzasıyla yayınlanmıştır. Ancak örneğin, Ata'nın ziyaret sırasında bir açıklama yapıp yapmadığına, yaptıysa neler söylediğine yönelik herhangi bir bilgi verilmemiştir. Bu durum, tesadüf gibi görünmekle birlikte, ana akım medyada BDP milletvekillerinin konu olduğu haberlerde sıkça rastlanan bir durumdur; çünkü bu haliyle haber, esrareniz bir hal almaktadır. BDP milletvekilleri, gazetecilerden köşe bucağ kaçan ve peşinde koştukları (muhtemelen PKK ile bağlantılı) işlerle ilgili hiçbir açıklamada bulunmayan, gazetecilerin onları casus gibi uzaktan izlediği ve rapor ettiği birer potansiyel suçlu gibi resmedilmektedirler. Başka hiçbir siyasi partinin/ milletvekilinin bu şekilde temsil edilmediğine de özellikle dikkat çekmek gerekir.

Haberin devamında aynı mantıkla, bir tür arka plan bilgisi verilmiş, Ata'nın daha önce bazı şehirlerde kurulması planlanan Kürt kiliseleriyle gündeme geldiği söylenmiştir. Bu bilgi de okuyucuya, parçaları birleştirmesi ve bu konudaki tehlikenin farkına varması yönünde verilmiştir ve haberin söylemi, zaten "terör örgütü bağlantısı" nedeniyle şüpheli olan BDP'yi bir başka şüpheli durum olarak Hıristiyanlarla işbirliği içinde göstermek yönünde kurulmuştur. Haberin odağında şüphesiz BDP yer almaktadır ancak Hıristiyanlık BDP'yi kriminalize etmek üzere yan unsur olarak kullanılmıştır. Bu nedenle yazı, Simgeleştirme kategorisinde değerlendirilmiştir.

BDP'DEN KUTLU DOĞUM'DA KİLİSE ZİYARETİ



YİĞİT DOĞANER / ANKARA

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı BDP'nin Mardin Milletvekili Ayla Akat Ata, Kutlu Doğum Haftası'nda kilise ziyaret etti. BDP'li Ata, 15 Nisan günü Hristiyanların Paskalya (Diriliş) Bayramı sebebiyle Mardin Midyat'ta bulunan Mor İsmuni Kilisesi'ni ziyaret etti. Ziyaret esnasında kilisede Paskalya Bayramı kutlanıyordu. Kutlamalara Almanya Büyükelçisi Eberhard Pohl ve eşi Irmrud Pohl da katıldı. Tören sırasında misafirlere "Yeni Yaşamın ve Dirilişin Simgesi" olan boyalı yumurtalar dağıtıldı.

PASKALYA BAYRAMI'NI KUTLADI

Edinilen bilgilere göre, daha sonra Mor Abraham Manastırı'na da ziyarette bulunarak Hristiyanların Paskalya bay-

ramını kutlayan BDP'li Ata, aynı gün Mardin Midyat'tan ayrıldı. BDP Milletvekili Ayla Akat Ata'nın Kutlu Doğum Haftası'nda Hristiyanlara ait kilise manastırları ziyaret ederek Paskalya bayramı kutlamalarına katılması dikkat çekti.

DAHA ÖNCE DE KÜRT KİLİSESİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

BDP Milletvekili Ata daha önce de Mersin başta olmak üzere bazı şehirlerde kurulması planlanan Kürt kiliseleri ile gündeme gelmişti. Mersin'de BDP'nin Siyaset Akademisi açılışında Ayla Akat Ata ile görüşen misyoner grupları, "Kürtlerin İslamiyeti kabul etmeleriyle birlikte Araçlar tarafından sömürülerek Kürt kimliklerinden uzaklaştırıldıklarını" söylediği; Ata'nın da gruba Kürt kiliselerine olumlu baktıklarını, kiliselerin kurulması için her konuda destek vereceklerini ve her zaman yanlarında olduklarını ifade ettiği basında yer almıştı.

DİĞER DEZAVANTAJLI GRUPLAR

Hedef aldığı gruplar bakımından (kadın, eşcinsel, travesti ve transeksüel) ilk bölüme dahil edilmeyen toplam 13 içerik, bu bölümde söylem yönünden incelenmiştir.

Tarih	Gazete	Tür	Yazar	Başlık	Hedef Grup	Nefret Kategorisi
17.01.2012	Yeni Akit	Haber	Fahrettin Dede	Eşcinsellerden kültürel atak	Eşcinsel	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
26.01.2012	Milli Gazete	Köşe Yazısı	Davut Şahin	Ahlaksızlık tehlikesi büyüyor	Eşcinsel	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
14.02.2012	Sakarya Yenigün	Haber	Orhan Becan	Damacana suda şok iddia	Eşcinsel	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
14.02.2012	Hürriyet	Haber	DHA	Travesti ağabeye kurşun yağdırdı	Travesti	Simgeleştirme
06.03.2012	İstanbul	Köşe Yazısı	Ahmet Özdemir	Kadın meyve gibidir	Kadın	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
09.03.2012	Yeni Akit	Haber	Hasan Tosun	BDP sapkınlara koruma istedi	Eşcinsel- Transeksüel	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
19.03.2012	Gazetem Ege	Köşe Yazısı	Hilmi Çınar	İzmir'in İmajı...!	Travesti- Transeksüel	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
05.04.2012	Yeni Akit	Haber	Furkan Altınok	Sapkın İttifak	Eşcinsel- Travesti- Transeksüel	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
09.04.2012	Yeni Akit	Haber	Kültür-Sanat Servisi	Şehir tiyatrolarında erotik ve pornografik oyun var	Eşcinsel	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama
12.04.2012	Danca	Haber	Kaynak Yok	Katil travesti mi?	Travesti	Simgeleştirme
16.04.2012	Şok	Köşe Yazısı	Kaynak Yok	Flörtün Zararları	Kadın	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama

16.04.2012	Şok	Haber	Kaynak Yok	Kadınlar Azdı!	Kadın	Abartma/ Çarpıtma/ Yükleme
27.04.2012	Şok	Köşe Yazısı	Kaynak Yok	Kadın ihtilam olur mu?	Eşcinsel	Küfür/ Hakaret/ Aşağılama

Bu kapsamda incelenen içeriklerin büyük çoğunluğu eşcinsellere yönelik (%46) nefret söylemi içermektedir. Bunu izleyen travesti ve transseksüellere yönelik nefret söylemi yüzde 33'lük bir oranı oluşturmuş, yüzde 20'lik oran ise kadınları hedefleyen içeriklerden oluşmuştur.

Grafik 13:



İncelenen haber ve köşe yazılarının büyük bölümünde, LGBTTT bireylere yönelik hakaret ve aşağılama içeren ifadeler rastlanmıştır, önceki dönemlere benzer şekilde eşcinsellik doğrudan sapıklık, hastalık olarak tanımlanmış, travesti ve transseksüeller suçla ilişkilendirilmiş, kadınlara yönelik ise aşağılayıcı söylemler yer almıştır.

1997 yılında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilen nefret söylemiyle ilgili Tavsiye Kararı'nda yer alan nefret söylemi tanımı:

"İrkçi nefret, yabancı düşmanlığı, anti-Semitizm ve hoşgörüsüzlüğe dayalı diğer nefret biçimlerini yayan, teşvik eden, savunan ya da haklı gösteren her tür ifade biçimi. Hoşgörüsüzlüğe dayalı nefret, saldırgan milliyetçilik ve etnik merkezîyetçilik, ayrımcılık ve azınlıklara, göçmenlere ve göçmen kökenli kişilere karşı düşmanlık yoluyla ifade edilen hoşgörüsüzlüğü içermektedir."

Yukarıdaki tanıma uygun olarak bu 13 içeriği ayrıca ele almamızın nedeni, izlediği yol, içerdiği söylem ya da genel olarak oluşturduğu anlam bakımından LGBTTT bireylere ve kadınlara yönelik ayrımcı,

dışlayıcı veya hakaret içeren söylemler kurması ya da bu çerçevede üretilen dışlama durumunu meşru kılacak, besleyecek yan anlamlar üretmesidir.

ÖRNEKLER

Küfür/ Hakaret/ Aşağılama

Başlık: İzmir'in İmaji..!

Gazete: Gazetem Ege

Tarih: 19.03.2012

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Hilmi Çınar

Yazar, İzmir Alsancak'da yaşayan travesti ve transseksüellerin Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin çalışması sonucu taşınmak zorunda kaldıklarını "müjdeleyerek" ve polisin başarısını kutlayarak başladığı yazısında, geriye kalan 30-40 kadar travesti ve transseksüelin de bir an önce "kontrol altına alınması gerektiğini" savunmuştur. Yazının devamında, travestilerin EXPO-2020 sergisinin İzmir'de yapılmasını istediklerini; çünkü kruvaziyer turizminin onlara iş sağladığını savunan yazar şöyle devam etmiştir:

"Bu İzmir'in kanayan yarası. (...)Dünyadaki tüm gemiciler şayet İzmir'e geldilerse, İzmir'i tarihi, havası, güzelliğiyle hatırlayacaklarına maalesef ama maalesef diyorum travestiler ile tanıyorlar. (...) Bir taraftan İzmir EXPO-2020 için var gücümüzle çalışıyoruz. Yok İzmir liman kenti, kültür kenti, fuarlar kenti diyoruz ama işin bir tarafında da bu kepezelikler var"

Yazar, travesti ve transseksüellerin varlığını açıkça "kepezelik" olarak tanımlamış ve travestilerin İzmir'in liman kenti, kültür kenti olmasına engel oldukları algısı yaratmıştır. Yazının sonunda ise İzmir'in travestiler nedeniyle "kötü bir imaj edindiğini" savunan yazar, İzmir Emniyet Müdürlüğü'nü göreve çağırarak, geriye kalan travestilerin de bir an önce şehri terk etmelerinin sağlanmasını istemiştir. Dolayısıyla travestilere yönelik aşağılayıcı yaklaşım, bir tür düşmanlığa dönüşmüştür ve bunun gerekçesi olarak, denizcilerin İzmir'i nasıl hatırlayacakları konusunda yazarın duyduğu endişe sunulmuştur. Bu anlamda yazar, travestileri cinsel kimlikleri nedeniyle aşağılamakla kalmamış, şehirden kovulmaları yönünde rıza üretmeye çalışmıştır.

Yazı, Küfür/ Hakaret/ Aşağılama kategorisinde değerlendirilmiştir.



● İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekiplerin çalışması neticesinde Alsancak'ın belli bir yerinde oturan travesti ve transseksüeller dağıldı. Dağılmak zorunda bırakıldılar. Polis gerekeni yaptı. Yıldırma politikası ile evlerinin önünde ekipler durunca Alsancak'tan taşınmak zorunda kaldılar. Peki tabiatın kanunlarına göre, **"Var olan, şeyde yok olmaz"**. O halde nereye gittiler? Çoğunluğu Asansör çevresinde ve Halilrifatpaşa'da dağınık bir şekilde oturuyorlar. Ellerinden geldiği kadarı ile de çevreye dikkat çekmemek için rahatsızlık vermemeye gayret ediyorlar. Ama yine de çalışıyorlar. Bir çoğuda İstanbul'a gitmişler. Burada İzmir Polisi'nin başarısını candan kutlamak lazım. Şu anda İzmir'de polise göre, Otuz kırk kişi kalmışlar. İzmir EXPO-2020'ye pırıl pırıl bir şehir olarak hazırlanması için, Bu geriye kalan otuz kişinin de kontrol altına alınmasında büyük bir fayda olacaktır. Çünkü İzmir Emniyeti'ndeki bir görevliden aldığım bilgiye göre, Travestiler EXPO-2020'nin İzmir'de

revideen aldığı bilgisiye göre, Travestiler EXPO-2020'nin İzmir'de olması için dua ediyorlarmış. Hemde EXPO-2020'nin yönetim kurulu başkanı Mahmut Özgener'den fazla istiyorlar. İzmir'e gelen her turist onlar için dolar demek, Euro demekmiş. Kruvaziyer turizm onlara iş getirmiş. Kruvaziyer Gemi personeli soluğu onlarda alıyormuş. Gemi geldiğinde Alsancak Limanının çevresinde hemen tezgah açıyorlar. Bu İzmir'in bir kanayan yarası. Yani madalyonun arka yüzü. Dünyadaki tüm gemiciler şayet İzmir'e geldilerse İzmir'i tarihi, havası, güzelliği ile hatırlayacaklarına maalesef ama maalesef diyorum travestiler ile tanıyorlar. Belki de birbirlerine dahi tavsiye ediyorlar. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi bir de İzfaş'ın açtığı ihtisas fuarlarına gelen bazı tiplmelerde bunların müşterisi. Bu müşteriler için transeksüeller, travestiler İstanbul'dan geliyorlar. Ellerinde İzfaş Fuar Takvimi bile var. Ona göre programlarını ayarlıyorlar. Bir taraftan İzmir EXPO-2020 için var gücümüzle çalışıyoruz. Yok İzmir Liman Kenti, Kültür Kenti, Fuarlar Kenti diyoruz ama, işin bir tarafında da bu kepezellikler var. İzmir böyle anılmamalı. Fakat bu işin üstünden gelecek olan İzmir Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro ekipmanları, İzmir'in bu kötü imajını da bir an evvel kurutsalar, yok etseler de daha iyi olmaz mı?..

Küfür/ Hakaret/ Aşağılama

Başlık: BDP Sapkınlara koruma istedi

Gazete: Yeni Akit

Tarih: 09.03.2012

Tür: Haber

Yazar: Hasan Tosun

BDP'nin Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı'na eşcinsel ve transseksüellerin de dahil edilmesi için önerge vermesini haberleştiren gazete, LGBTT bireyleri doğrudan "sapkınlık" olarak nitelendirmiştir. Bu anlamda, önceki bölümde incelenen BDP ve kilise ziyareti haberine benzer bir yaklaşım içeren haberde, BDP'yi marjinalleştirmek adına eşcinsel ve transseksüellerin araçsallaştırıldığını da söylemek mümkündür.

Haberin devamında, Sebahat Tuncel'in geleneksel cinsiyet rollerini eleştirdiği konuşmasından "yeni bir toplum yaratalım" sözleri başlığa çekilmiş ve bu sözler, gazetenin "sapkın" olarak nitelediği LGBTT bireylerle ilişkilendirilerek yine BDP'ye yönelik olumsuz bir çağrışım oluşturulmak istenmiştir. Ancak haber, bu yönüyle değil, LGBTT bireylere yönelik hakaret nedeniyle Küfür/ Hakaret/ Aşağılama kategorisine dahil edilmiştir.

BDP sapkınlara koruma istedi

- BDP'liler tartışmalı "kadına şiddet tasarısı"na eşcinsellerin de eklenmesi için önerge verdi. BDP'li Tuncel de, "Yeni bir toplum yaratalım" teklifinde bulundu.

HASAN TOSUN / ANKARA

BDP, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı'na eşcinseller için bazı ibarelerin eklenmesini istedi. BDP, tasarının "Tanımlar" başlıklı 2. maddesi üzerinde verdiği önergede, "trans kadınlar", "lezbiyen", "gay" ve "eşcinsel" ibarelerinin eklenmesi için önerge verdi ancak kabul edilmedi.

"EŞCİNSEL" RAHATSIZLIK

Önergenin BDP içerisinde bazı milletvekillerinde rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi. İddiaya göre Marksist ve laik bazı milletvekilleri önergeye destek verirken, muhafazakar geçinen bazı milletvekilleri ise tabanda tepki çekeceği gerekçesiyle önergeye karşı çıkıyor.

SORULARDAN KAÇIYORLAR

Ayrışmanın gün yüzüne çıkmaması için ortak karar aldıkları öğrenilen BDP'liler, sorulara cevap vermekten kaçıyor. Telefonla ulaştığımız BDP Muş Milletvekili Sını Sakık, soruları dinledikten sonra "Haberim yok" diyerek telefonu kapattı. Diyarbakır Milletvekili Altan Tan ise, önergeyle ilgili hiçbir bilgisinin olmadığını ve ıncıza da atmadığını söyledi. Diğer milletvekillerinden Sını Süreyya Önder ve Sabahat Tuncel ise not olarak bıraktığımız sorulara cevap vermedi.

TUNCEL, "YENİ BİR TOPLUM YARATALIM"

Öte yandan, BDP İstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel, TBMM'de görüşülmeye başlanan "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Tasarısı" üzerine yaptığı konuşmada, "beş bin yıldır bize öğretilen dili, kültürü, kimliği, zihniyeti değiştirerek yeni bir toplum yaratılmasını" önerdi. Konuşmasında baştan sona feminizm propağandası yapan BDP'li Tuncel, "Geleneksel olarak bize öğretilen kadınlık ve erkeklik rollerini reddederek, yeni bir kadın ve erkeklik rollerini yeniden tanımlayarak, yeni bir dil oluşturarak, beş bin yıldır bize öğretilen dili, kültürü, kimliği, zihniyeti değiştirerek ancak yeni bir toplum yaratabiliriz; o zaman bu kanunun bir anlamı olacak" dedi.



Sabahat Tuncel

Küfür/ Hakaret/ Aşağılama

Başlık: Flörtün Zararları

Gazete: Şok

Tarih: 16.04.2012

Tür: Köşe Yazısı

Yazar: Kaynak Yok

Gazetenin “İslam’da Cinsel Yaşam” isimli köşesinde, “zinanın ahlaki, sosyal, hukuki ve sıhhi zararları” olduğundan söz edilmiş, kadınların giyim tarzlarıyla bu konuda sorumlulukları olduğu iddia edilmiştir:

“Kadın ve kızlar sokaklarda açık saçık dolaşarak erkekleri şehvete, fuhuşa ve zinaya sürüklüyorlar. Sokaktaki kadına bakan erkek, evdeki eşini beğenmiyor ve bir kirli çamaşır misali onu bırakıyor. Böylece aile yuvası bozuluyor ve kadın, erkek ve çocuklar perişan oluyor. Bu durumda ahlaksızlık ve anarşistlik toplumu çürümeye ve çökmeye sürükler”

Gazete, kadınların giyim tarzları nedeniyle suçlamış, “açık saçık” giyinmenin kaçınılmaz sonucunun fuhuş ve zina olacağını, bunun da toplumun çürümmesine yol açacağını iddia etmiştir. Söz konusu çürüme, sosyolojik bir olgu değil, kuşkusuz ahlaki bir çürümedir ve gazeteye göre bunun tek sorumlusu kadınlardır.

Yazının devamında, kadının ailedeki rolü konusunda bilgi verilmiş ve erkeğin kadını eğitmek üzere dövüleceği savunulmuştur:

“Maksat kadını dövmek değil, onu eğitmek ve terbiye etmektir. Önce koca, nasihatte ve uyarıda bulunacak, sonra ihtar edecek, hoşnutsuzluğunu ve dargınlığını bildirecek, tüm bunlar fayda etmiyorsa son çare hafif surette dövülebilir.”

Gazete, hem kadını dövülerek eğitilmesi gereken bir varlık olarak sunmuş, hem de topluma her türlü kötülüğün (ahlaksızlık ve anarşistlik) kadından ya da onun bedenini sergileme biçiminden geldiği yönünde ithamda bulunmuştur. Bu anlamda yazı, kadınları aşağılamakla kalmamış, kadına karşı şiddeti de meşrulaştırmak yönünde bir algı oluşturmuştur.

Yazı, Küfür/ Hakaret/ Aşağılama kategorisinde değerlendirilmiştir.

ESİN VE BEN İSLAM'DA CİNSEL YAŞAM FLÖRTÜN ZARARLARI

Ahirettekiler:

- 1) Allah'ın gazabına uğrar
- 2) Hesabı çok çetin olur
- 3) Cehennem girer (zina yapanlar Nar-ı Kübra denilen çok büyük ateşe atılır)

Zinanın, ahlaki, sosyal, hukuki ve ahlaki pek çok zararları vardır. Kurulmuş olan aile düzenini bozar, ailenin dağılmasına ve perişan olmasına sebep olur. Zinanın yaygın olduğu toplumda ölüm olaylarının çoğalacağını Peygamber Efendimiz S.A.V haber vermiştir. İslam alimleri zina eden kişiden manevi iman gömleğinin ayrıldığını belirtmişlerdir. Peygamber Efendimiz S.A.V: "Zina eden kişi zina ettiği sıra, mümin olduğu halde zina etmez" buyurmuştur.

Allah kullarının dünyada felakete, ahirette de şiddetli azablara yakalanmalarını için; kızların ve kadınların örtünmelerini emretti. Fakat nefislerinin ve şehvetlerinin esiri olan bazı kimseler; Allah'ın emirlerine gericilik, kafirlerin çilgün ve şaşkın işlerine ilericilik diyorlar. Her fırsatta da İslamiyete sakırtıyorlar.

Kadınlar ve kızlar sokaklarda açık, saçık dolaşarak; erkekleri şehvete, fuhuşa ve zınaya sürüktüyorlar. Sokaktaki kadına bakan erkek, evdeki eşini beğenmiyor ve bir kirli çamaşır misali onu bırakıyor. Böylece aile yuvası bozuluyor ve kadın, erkek ve çocuklar perişan oluyor. Bu durumda ahlaksızlık ve anarşistlik, toplumu çürütmeye ve çökmeye sürükler.

KADIN:

Kadın, kocasının arkadaşı; cazibesi, nezaketi, zerafeti, desteğiyle de huzur kaynağıdır. Erkek huzuru eşinde bulacaktır. Ayrıca kadın, insanlığın temel eğitimini öğreten ilk eğitimidir. İslam da kız çocuğu doğduğunda, erkek çocuğunda olduğu gibi akika (şükür) kurbanı kesilir. Adı güzel isimlerden konular ve zorunlu eğitimi yaptırılır. Gereklisi cinsel bilgileri de annesinden alır. Peygamber Efendimiz S.A.V; kadına karşı iyi davranmayı, tatlı dille ve yumuşak hitap etmeyi, haksızlık ve kabalık etmemeyi emretmiştir. Ayrıca Kuran'da da erkeğin

kadını (eşiyle) iyi geçinmesi emredilmiştir.

İslam da aile reisi erkek dir. Aile reisi olan erkek, disiplini sağlamak için son çare olarak, itaatsiz eşini fazla incitmeden dövmeğe izin vermiştir. Fakat bunun dışında olur olmaz her şey de kadını; incitmeye, dövmeğe veya hakaret etmeye asla müsaade etmemiştir.

Maksat kadını dövmek değil, onu eğitmek ve terbiye etmektir. Önce koca; nasihatla ve uyarıda bulunacak, sonra ihtar edecek, hoşnutsuzluğunu ve dargınlığını bildirecek, tüm bunlar fayda etmiyorsa son çare hafif surette dövülebilir. Aşırıya kaçarsa zulum etmiş olur. Erkek şunu unutmamalıdır ki kendisi kadının yanında misafirdir. Bu misafirlik kadın içinde geçerlidir. Aynı şekilde kadın da erkeğine eziyet edemez ve kötü davranamaz. Erkek kendi durumunu ölçüsünde kadının nafakasını ve temel ihtiyaçlarını sağlamak zorundadır. Ayrıca kadın, evlenirken istediği kadar mihir alır. Mihir, Allah'ın kadına belirlediği hayat garantisi ve en tabii hakkıdır.

Kadın aldığı mihirde istediği gibi kullanır. Erkeğin eşine karşı bazı görevleri vardır. Bunları yerine getirmekle hükümlüdür. Mesela; hanımıyla şakalaşması, onunla eğlenmesi ve onu eğlendirmesi ve cinsel yönden tatmin etmesi gibi. Bir yıl cinsel ilişki yapmayan erkekten, kadının ayrılma hakkı vardır. Erkeklerin kadınlar üzerinde hakları olduğu gibi, kadınlarında erkekler üzerinde hakları vardır.

İslam dini kadın ve kız çocuklarının öldürülmesine, eziyet, zulum edilmesine ve hor görülmesine kesin yasak koymuştur. Savaş esnasında bile kadın ve çocukların öldürülmelerini yasaklamıştır.

İslam dini erkek ve kadında ilim öğrenme konusunda ayırım yapmamıştır. Peygamber Efendimiz S.A.V özellikle kadınların haklarının korunmasını emretmiş ve eğitimlerini tavsiye etmiştir. Kadının; çocuğun ilk eğitimi olduğuğundan, psikolojik, sosyolojik, ahlaki ve dini konularda eğitimli ve kültürlü olması gereklidir.

Medya Eleştirisi

Medyada Nefret Söyleminin İzlenmesi araştırmasının son bölümü, başta da belirttiğimiz gibi, dört ayrı başlıkta söylem analizi yönünden incelenen haber/köşe yazılarından oluşmaktadır. Bu çerçevede, (a) Newroz kutlamaları sırasında yaşananların haberleştirildiği 3 köşe yazısı, (b) Yeniçağ gazetesinde yayımlanan Ermeni Mezalimi başlıklı 2 yazı dizisi, (c) Meral Okay'ın ölümü dolayısıyla ateistliğin tartışıldığı 2 haber ve (d) Hrant Dink davasıyla ilişkili olarak, Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin ve yazar Etyen Mahçupyan'ın hedef alındığı 3 köşe yazısı incelenmiştir.

Söz konusu haber/köşe yazılarının her birinin analize dahil edilmeme sebepleri, çoğunlukla teknik sebepler olmakla birlikte, farklıdır. Bununla birlikte habere konu olan kişi, grup ya da olay nedeniyle kendi bağlamından ve/veya gündemden ayrı düşünemeyeceğimiz örneklerdir. Bu anlamda, belli durumlarda (ağırlıklı olarak Kürt, Ermeni meselesi) hedef gösterme, çarpıtma ya da aşağılama içeren söylemlerin nasıl kurulduğunu anlamak bakımından fikir verici olacağı düşünülmüştür.

“Bölücülerin Bayramı: Newroz”

Bu bölümde Newroz kutlamaları öncesinde ve sonrasında yayınlanan üç köşe yazısı incelenmiştir. Newroz'u 18 Mart'ta kutlama talebi nedeniyle ağırlıklı olarak BDP'nin hedeflendiği içeriklerde, genel anlamda kutlamalara katılanlar “bölücüler/ Türklüğe düşman, hain gruplar” olarak tanımlanmıştır.

Söz konusu köşe yazılarına bu bölümde yer verilmesinin nedeni, siyasi anlamda sembolik bir değeri olan Newroz Bayramı'nın üç farklı ulusal gazetede benzer biçimde yorumlandığına işaret etmek, bu çerçevede Kürt halkını temsil eden bir parti olarak BDP'nin nasıl hedeflendiğini ve iyi Kürt/ kötü Kürt şeklinde bir ayırım gözetilen söylemin nasıl kurulduğunu ele almaktır.

Güneş gazetesinde yayınlanan (21.03.2012) Mehmet Memiş Hoca imzalı “Ağaçları bile yakan hainler” başlıklı yazıda Newroz kutlamalarına katılanlar “vicdansız, hain, insanlıktan nasibini alamamış yaratıklar” olarak tanımlanmış, otobüsleri, mağazaları, ağaçları yaktıkları, her yere saldırdıkları ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır.

“Bunların milletvekilleri ‘Türkiye’yi cehenneme çeviririz’ diyorlardı ya, yapıyorlar. Bizim ülkemizi cehenneme çevirmeye çalışıyorlar”

Yazar, BDP'yi destekleyen kitleye aşağılayıcı biçimde “bunlar” diye seslenmiş, “bizim ülkemizi yaktıklarını” vurgulayarak Türkiye'nin “bunların” ülkesi olmadığını ima etmiştir. Daha sonra BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın “direnişin süreceği” yönündeki sözlerini alıntılamanın yanı sıra, son bölümde, kutlamalar sırasında yaşananları “özgürlüklerin isyan fırsatı sayıldığı” şeklinde yorumlamıştır:

“Ben, bayramı isyan ve anarşi fırsatı sayan bu hainlerin değil, birbirimize kardeş gözüyle baktığımız Kürt kökenli kardeşlerimin Newroz Bayramlarını yürekten kutluyor, barış içinde, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum”

Yazar, BDP ve BDP'yi destekleyen kitleyi ötekileştirirken, Kürt olmakla birlikte Newroz gösterilerine katılmayanlara “kardeş gözüyle baktığını” vurgulamıştır. Dolayısıyla yazara göre sorun Kürt olmak değil, hem Kürt olup hem de Kürtleri temsil eden bir partiyi desteklemektir; çünkü bu, örgütlü olmak

ve sokağa çıkmak anlamına gelmektedir ki zaten “bunlar” da ülkeyi cehenneme çevirmek için fırsat kollamaktadır. Bu çerçevede yazar, şiddetle özdeşleştirdiği bir tür “kötü Kürt” tanımı yapmış, karşısına ise bayramlarını kutladığı “iyi Kürtleri” koymuştur.

Yeni Akit gazetesinde yayınlanan “Newroz” başlıklı köşe yazısında da (Nusret Çiçek, 21.03.2012) benzer bir yaklaşım göze çarpmaktadır. Yazar, yine kutlamalar sırasında “can pazarı yaşandığına” değinmiş, kutlamalara katılanları “iç beş özerklik hastası” şeklinde tanımlamıştır:

“Ülkelerini bölmek ve de Kürt halkını maceralara sürüklemek için attıkları nutukların her biri intikam kokuyor. Oysa ki Kürt halkı Müslüman... Aynı ümmet, aynı millet...”

Dolayısıyla yazar, kutlamalara katılanları yine şiddet ve intikam duygularıyla dolu “kötü Kürt” olarak konumlandırmış, “iyi Kürt” tanımını ise Müslümanlığa dayandırmıştır.

Son olarak, Ortadoğu gazetesinde yer verilen “Newroz Kutlaması Bahanesiyle Yaşananlar” başlıklı yazıda (Abbas Bozyel, 21.03.2012), 18 Mart’ta kutlanması nedeniyle “Çanakkale zaferinin ağız tadıyla kutlanamadığından” yakınılarak Newroz’un 18 Mart’ta kutlanmak istenmesinin BDP’nin bir tür “komplosu” olduğu ima edilmiş, kutlamalara katılanlar “Türklüğe düşman, Türk milletine hain emeller besleyen içimizdeki dönme ve devşirme ruhlu kişiler” olarak nitelendirilmiştir:

“PKK’lı sırtlan sürüsü, dün yanında oldukları efendilerinin Çanakkale’de almış olduğu yenilginin adeta rövanşını almak istercesine sokaklarımızı, cadde ve şehirlerimizi yangın yerine dönüştürecek terör ve tedhiş hareketinde bulunmuşlardır.”

Yazar daha sonra, “şer çevresi” olarak tanımladığı BDP’nin, “I. Dünya Savaşı sırasında yurdumuzu işgal eden güçlerin yarım kalan hesabını” tamamladığını öne sürmüştür.

“Her an yaşadıkları, ekmeğini yiyip suyunu içtikleri, gölgesinde özgür yaşadıkları aziz vatanımızı bölmeye kararlı, gözü dönmüş sırtlanlar gibi başımıza üşüşmek için fırsat kollamaktadırlar”

Baştan aşağı savaş söyleminin hakim olduğu yorumunda yazar, BDP ve çevresinin “bölücü, Türk düşmanı” olduğu iddiasından hareketle kutlamalara katılanları düşman konumuna yerleştirmiş, “bizim ülkemizde yaşayıp bize ihanet ettikleri” dolayısıyla “biz”den olmadıkları yönünde bir algı oluşturmuştur.

Yeni Akit, Ortadoğu ve Güneş gazetelerinde yayınlanan bu üç haber, Newroz kutlamalarının yorumlanış biçiminde BDP’nin konumlandırılışı ve bir siyasi partiyi eleştirmenin ötesine geçerek, kutlamalara katılanların sınıflandırıldığı örnekler olarak ele alınmıştır. Hedef bu anlamda, BDP ve bir siyasi grup olarak tanımlayabileceğimiz göstericilerdir ancak haber değeri taşıyan olay, herhangi bir gösteri değil, Kürtleri de temsil eden bir bayramdır ve geçmiş yıllardaki yasaklamalarla birlikte düşünüldüğünde, kutlamaların Kürtlerle özdeşleştiğini söylemek mümkündür. Dolayısıyla, “kutlamalara katılan ya da BDP’yi destekleyen” şeklinde sınırlı anlamıyla değerlendirdiğimiz grup, bağlamla birlikte düşünüldüğünde büyük oranda Kürtleri temsil etmektedir ve bu yönüyle yazarların yaklaşımı, Kürt halkını toptan itham etmekten sakınmakla birlikte “söz dinlemeyen kötü Kürtler” ve “uslu uslu evlerinde oturan iyi Kürtler” ayrımı yapmaktan yana olmuştur. Bu anlamda “iyi Kürtler”e kardeş gözüyle bakmamak için de bir sebep yoktur.

Ağaçları bile yakan hainler

Memişçe

Mehmet Memiş Hoca

www.memishoca.com

memisce@gunes.com



Bunların milletvekilleri “Türkiye’yi cehenneme çeviririz” diyorlardı ya, yapıyorlar. Bizim ülkemizi cehenneme çevirmeye çalışıyorlar. Önlerine gelen her şeyi yakıyor, yıkıyorlar. Otobüsleri, otomobilleri içlerinde insan var mı diye bakmadan ateşe veriyorlar. Otobüs duraklarını, dükkanları, mağazaları, ateşe veriyorlar. Şimdi buna neyi eklediler biliyor musunuz? Ağaçları... Baharın tadını yaşamaya hazırlanan ağaçları. Bizim için, insanlar için tomurcuklanmış, yeşil, yemyeşil yapraklar vermeye çalışan ağaçları yaktılar. Yapraklar doğmadan öldü...

KIZILCA KIYAMET

Bunlar işte böyle vicdansız, bunlar işte böyle acımasız, bunlar işte böyle insanlıktan nasibini alamamış yaratıklar. Valilikler, yani devlet izin vermedi ama Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) milletvekillerinin çağrısıyla sokaklara dökülen hainler kendilerini kışkırtan elebaşlarının istediklerini yaptı. Başta polis olmak üzere her yere, her şeye saldırdılar. Üzerlerine molotof kokteylleri attıkları polisler cayır cayır yanmaktan son anda kurtulurken, onlar kendilerini savunmak için biber gazı sıkınca kızılca kıyameti koparıyorlar.

Diyarbakır isyanında konuşan

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bakın ne diyor: “Bu size ders olsun. Anlayana ders olsun. Bütün yasaklara rağmen meydanlara indik. Bizi teslim alamadınız, irademizi kıramadınız. 21 Mart’a kadar alanlarda olacağız. Bu direniş Kürt halkı özgür olana kadar sürecek.” Bir de Aysel Tuğluk’un sözlerine bakın: “Başbakan’a çağrım var. Bilmiyorsanız bilin. Burası Kürdistan. Burası Amed, Kürdistan’ın başkenti. Varlığımız için yapılması gereken neyse onu yapacağız. Kürt halkının muhatap sorunu yoktur, tek muhatap Öcalan’dır. Özgürlüğümüzü elimizle yaratacağız.”

BU NASIL DEMOKRASİ?

Evet Diyarbakır isyanı dedim. İsyan başka türlü nasıl olur? Ülkemizi cehenneme çevireceklerini söylüyor ve çeviriyorlar. Devleti, polisi dinlemiyorlar. Hangi demokratik ülkede var böyle bir şey sevgili okuyucularım? Hangi demokraside var?. Bu mu demokrasi? Özgürlüklerin isyan fırsatı sayıldığı bir başka demokrasi var mı? Ben, bayramı isyan ve anarşi fırsatı sayan bu hainlerin değil, birbirimize kardeş gözüyle baktığımız Kürt kökenli kardeşlerimin Nevruz Bayramlarını yürekten kutluyor, barış içinde, sağlıklı ve huzurlu günler diliyorum.

NEVRUZ KUTLAMASI BAHANESİYLE YAŞANANLAR

BİRKAÇ günden beridir kaygı-izlemeye devam etmekteyiz. Türk milleti bugün bağmsız ve **li devlet olarak hayatietini** **vam ettiriyorsa** bunun en emli tarihi vesilelerinden birisi inakkale'yi geçilmez yapan za-sahifemizdir.

37 yıl önce dünyanın dört bir nından gelerek vatan toprakla-nızı işgal etmek ve paylaşmak eyen tüm emperyalist güçler; Türk milletinin 250.000 şehit ev-limin geçit vermez direnmesi rşısında; arkalarına bile baka-k fırsatı bulamadan tabanı yağ-arak kaçırmışlardır.

Maalesef Türklüğe düşman, rk milletine hain emeller besle-n içimizdeki dönme ve devşir- a ruhlı kişi ve guruplar sayesinde- bugün o muazzam tarihi zafe- bile ağız tadıyla gurur ve ifti- rla anamadık.

Kimden ve kimlerden bahsetti- ni biliyoruzsunuz. PKK'lı sirtlan rüşü, dün yanında oldukları ndilerinin Çanakkale'de almış lğu yenilginin adeta rövanşını nak istencesine sokaklarımızı, dde ve şehitlerimizi yangın ye- e dönüştürecek terör ve tehdış



hareketinde bulunmuşlardır.

Bu anlamda bugün ülkemiz millet ve devletçe **Türk'e düşman Türklük menfaatlerine aykırı ses-lerin ayyuka çıktığı bir zor süreç-**ten geçmektedir.

Zira ideolojik zihniyetlerini giz-leyenler demokrasi mücadelesi adı altında, kin, nefret zehirlerini kusmakta, intikam naraları at-maktadırlar. Bu şer çevreleri, bir taraftan "**Kürt açılımı (?)**" adı al-tında '**milli ve üniter devlet'** yapı-sını **Federal sisteme** dönüştüre-cek kurnazlığı sergilerken, diğer taraftan da, '**tek millet'** anlayışını, **36 farklı etnik yapı dayatmasına**

göre parçalayacak adımları at-maktadırlar. Bu konuda hem fikir olanlar aynı zamanda da, **Birinci Dünya Savaşında ve İstiklal Mu-harebemizde, yurdumuzu işgal eden güçlerin, yarım kalmış he-sap' dedikleri, ancak kursakların-da kalan 'vatanımızı bölmek'** hülyası yatmaktadır.

Hedeflerine tabii ki, top-tüfekle değil de, "**rejim, sistem, yönetim tartışmalarıyla, hak-hukuk, de-mokrasi, sivil ön-**

celik, eşitlik" gibi bir takrim masum olan taleplerle yü-rümektedirler.

Her an yaşadık-ları, ekmeğini yi-yip, suyunu içtikle-ri, gölgesinde öz-gür yaşadıkları aziz vatanımızı bölmeye kararlı, gözü dönmüş sirt-lanlar gibi başımı-za üşüşmek için fırsat kollamaktadırlar. Pimi çe-kilmiş, her an patlamaya hazır bir el bombası gibi durmaktadırlar. Milli devlet miadını tamamladı herkes başının çaresine baksın

propagandasıyla tıpkı Balkan har-bi öncesi ve sonrası meydana ge-len isyan ve ayaklanmaların iz-düşümünde, **18 Mart Pazar gü-nü, Nevruz kutlaması bahanesiy-le** yaptıkları gibi, halkı kışkırtma-ya, **intifada tarzı eylemlerle** emellerine nail olmak istemekte-dirler. Amaç belli. **Çok milletli ve çok devletli bir bölünmüş Türki-ye projesi** hayata geçirilmek is-tenmektedir. Güvendikleri, da-yandıkları tek

güç; küresel işgalin, göz-yaşı ve kanın müsebbibi ABD'dir.

Kanaatleri ve inançları o- dur ki; küre-sel dalga Mil-liyetçilik şu- urunu er geç-bastırarak; sonucunda da; Milliyet-çilerin etkisizleştirildiği bir ortam hasıl olduğunda; Milli Hakimiyet-i, Milli Devleti ve Milleti savuna-cak bir güç olmadığında her şey kendiliğinden gerçekleşecek.

Bugün ülkemiz millet ve devletçe

Türk'e düşman Türklük menfaat-lerine aykırı ses-lerin ayyuka çık-tığı bir zor süreç-ten geçmektedir.

Yani Milli Devlet; tüm siyasi, sosyal, hukuki ve ideolojik irade-siyle devrimi tamamlayacak, orta-dan kalkacaktır.

Bu konuda ülkemizde 3 cephe-nin tarafları bulunmuşlar ve an-laşmışlardır. Bunlar; Milliyet ol-gusunu reddeden eski tüfek Marksistlerdir.

Milliyetçilikten, Türklükten, Milli Devlettten hoşnut olmayan **siyasal İslamcılardır.**

Devlet ve Millet hayatımızı besleyen, var eden asırların biri-kimi milli ve manevi kültür de-ğerlerimizin içini boşaltarak insa-nımızı kimliksizleştirmeyi, felsefe-si gereği yerine getirmeye cet eden **Liberallerdir.** Tabi bunların üçünün birden su taşıdıkları de-ğirmenin başında da oturan, baş-ta ifade ettiğimiz gibi "**Sevr taraflı devletler"** ile günümüzün "**kü-reselişgalci gücü ABD**" dir.

İçimizdeki yerli işbirlikçilerin başında da maalesef bugünkü si-yasal zihniyet durmaktadır.

'Afghanistan'daki şehit olan as-kerlerimize Allah'tan rahmet, mil-letimize ve ailelerine baş sağlığı diliyorum. Mekanları Cennet ol-sun. (yazıya devam etmek üzere)

‘Ermeni Mezalimi: Asıl Ermeniler Türkleri katletti’

Bu bölümde, Mart ve Nisan ayları boyunca Yeniçağ gazetesinde yayınlanan ve “Ermeni Mezalimi”ni konu eden iki yazı dizisi incelenmiştir.

İlki 11 Mart-24 Nisan tarihleri arasında Kerrar Esat Atalay imzasıyla yayınlanan ve 33 bölümden oluşan “Adana ve Çevresinde Ermeni Mezalimi” başlıklı yazı dizisidir. Atalay, “Adana ve çevresinde Fransızlardan destek alan Ermenilerin Türkleri nasıl katlettiğini” aktardığı yazı dizisinde, ağırlıklı olarak Başkent Üniversitesi Atatürk Araştırma Merkezi öğretim görevlisi Dr. Kemal Çelik’in Ermeni Araştırmaları II. Uluslararası Kongresi’nde sunduğu makaleden faydalandığı bilgisini vermiştir.

Dizi, 16. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti ve Ermeniler arasındaki ilişkiye odaklanmış, başta Fransa olmak üzere çok sayıda devletin “Ermeni Sorunu”nun ortaya çıkmasında siyasi çıkarları dolayısıyla etkili olduklarını savunmuş, I. Dünya Savaşı sonrasında bölgede yaşayan tüm Ermenilerin “Ermeni komitecilerin çağrısına uyarak büyük zulüm ve cinayetlere giriştiklerini” vurgulamıştır. Bazı bölümlerde “Ermenilerin Türklere nasıl işkence ettikleri” ayrıntılı biçimde anlatılmış, spesifik bir dönemi ve grupları konu almasına rağmen genellemelere başvurularak yaşananlar tüm Ermeni toplumuna mal edilmiştir:

“O dönemde, genel olarak işgalci düşmana ve özellikle Ermeniler’e göre; en büyük suç Türk olmaktır. Gerek kendi aralarındaki konuşmalarda, gerekse karşılaştıkları Türkler’in yüzüne karşı, hemen her ortamda sık sık: ‘Artık Türklük bitmiştir, Türklük ölmüştür. Artık Türklük yok edilecektir’ diyerek, hemen hemen rastladıkları her Türk’ün kanını dökmüşler, gerçekte Ermeniler, Türkler’e karşı soykırıma girişmişlerdi.” -- 17.03.2012

Ermeni Soykırımı’nın yıldönümü olarak anılan 24 Nisan’a kadar devam eden yazı dizisinin temel argümanı, Türklerin değil, Ermenilerin soykırım yaptığıdır. Bu argüman, birkaç ay öncesinde Ermeni Soykırımı’nın inkarını cezalandıran yasanın onaylanması nedeniyle Fransa ile ilişkilendirilmiş, Ermeni ve Fransızların yüzyıllar öncesine dayanan bir Türk düşmanlığına sahip oldukları algısı yaratılmıştır. Bu anlamda okura, Ermenilerin haksız yere Türkleri soykırımla suçladıkları, Fransa’nın ise her zaman olduğu gibi Ermenileri destekledikleri yönünde bir yorum çerçevesi sunulmuştur.

Dizinin ilerleyen bölümlerinde Ermenilerin ve Fransızların hangi ilde kaç Türk öldürdüğüne varıncaya dek ayrıntılar verilmiş, rakamlar üzerinden bir tür “kim daha çok öldürdü” karşılaştırmasına gidilmiştir. Bu karşılaştırmada ise, “Ermeniler Türkler’i vahşice katletti, işkencelerle hunharca öldürdü” ifadelerine karşılık, Türklerin neredeyse hiç öldürmediği, öldürdüyse de bunu savunma amaçlı yaptığı ima edilmiştir.

Öte yandan, dizinin başlangıcında “Ermeni komiteciler, çetelere” yapılan göndermeler, ilerleyen bölümlerde yerini yalnızca “Ermeniler” öznesine bırakmıştır ve bölümlerin birbirinden bağımsız olarak okunması halinde açık biçimde Ermenilere yönelik nefret söylemi üretilmiştir.

Atalay’ın yazı dizisi, Ermeni Soykırımı gibi son yıllara kadar Türkiye’de tabu olan ve bir noktaya kadar olmaya devam eden bir mesele hakkında tartışmalı tarih bilgisine dayanan ve resmi tarih söylemini yineleyen bir örnek olarak incelenmiştir. Bu anlamda diziyi ayrıca ele almamızın nedeni, medyanın, özellikle resmi ideolojinin sorgulandığı belli alanlarda, düşmanlığı teşvik konusunda ne kadar ileri

gidebileceğine dikkat çekmek, bu doğrultuda “biz” ve “onlar” söylemini (Türlere karşı Ermeni ve Fransızlar) nasıl oluşturduğuna yakından bakmaktır.

Benzer biçimde, yine Yeniçağ gazetesinde 9-24 Nisan tarihleri arasında 16 bölümlük yazı dizisi “Ermeni Mezalimi-Türk milletini kuşatan ihanet-nefret ve cinayet şebekesinin kısa tarihi” başlığıyla yayınlanmıştır. Selcan Taşçı tarafından hazırlanan dizide, İttihat ve Terakki iktidarı tarafından alınan Ermeni tehciri kararı etrafında çeşitli siyasi isimlerin sorumlulukları tartışmaya açılmış, kararın uygulayıcısı olarak idam edilen ya da intihar eden isimlerin savunmalarına yer vermiştir:

“Kafasını ellerinin arasına aldı ve ‘Hey Doktor Reşit’ dedi kendi kendine;

‘Ortada iki ihtimal var; ya Ermeniler Türkleri temizleyecek, bu memlekete sahip çıkacak veya Türkler tarafından temizlenecekler...’

Seçimini yaptı. Ve bir an dahi tereddüt etmeksizin tehcir kararını uyguladı” --14.04.2012

Yazar, buna karşılık, Talat Paşa’yı öldüren bir Ermeni’nin 1,5 günde beraat ettiğine işaret etmiş, daha sonra Ermeni komitecilerin “Türkleri öldürme tekniklerini” anlatmış ve Ermeniler tarafından işlenen sayısız cinayetin cezasız kaldığını vurgulamıştır:

“Ermeniler sadece Türlere değil, Türlere düşman olmayanlara(!) da kin güdüyordu. Nitekim Türlülerle işbirliği yaptıkları öne sürülen Hemayag, Aramyan, Mıgırdıç Harotunyan, Vahe Ihsan Yesayan ve daha çok sayıda Ermeni, Ermeni kurşunlarıyla can verdi.” --18.04.2012

Yazar, Ermenilerin (belli bir dönemden bahsetmekle birlikte genelleme yaparak) Türlere düşman olduklarını söylemiş, Türlere düşman olmayan Ermenileri ise, okuyucunun böyle bir ihtimal karşısında şaşkınlık yaşamasını sağlayacak şekilde ünlem işaretiyle anmıştır. Dizinin ilerleyen bölümlerinde, söz konusu dönemde Ermenilerin Türlere yaptıkları öne sürülen işkence ve zulümler konu edilmiştir. Başlıklar bu anlamda fikir vericidir: Topraktan Ermenilerin katlettiği Türlüklerin kemikleri fıskırıyor/ Van gölü kan gölüne döndü/ Hamile kadınların karınlarını deştiler...

Taşçı’nın yazı dizisi, Atalay’inkine benzer biçimde “asıl Ermeniler Türkleri katletti” fikrine dayanmakta, farklı olarak ise tehcir kararının uygulayıcılarının (aksi takdirde Ermenilerin Türkleri temizleyeceği net bir şekilde ifade edilmesine rağmen) cezalandırılıp Ermeni katillerin cezasız kaldığına işaret etmektedir. Bu anlamda yazara göre, ortada bir adaletsizlik varsa bu, hem soykırım iddialarıyla suçlanan hem de çok sayıda Türkü öldürdükleri halde cezasız kalan Ermeniler nedeniyle Türkiye’dir.

Taşçı, dizinin son iki bölümünde Kurtuluş Savaşı’na katılan ve Mustafa Kemal’in yakın dostu olan Ermeni isimleri anmış ve onların “bir Türk gibi yaşadıklarını” savunarak “biz”den olduklarını vurgulamıştır. Dolayısıyla yazara göre, milliyetçi duygularla bir Türk gibi yaşamadığı sürece Ermeniler “biz”den değildir. Bu yaklaşım, önceki bölümde ele alınan iyi Kürt/ kötü Kürt anlayışına benzer şekilde, tüm Ermenileri itham etmiyor gibi görünmekle birlikte, “içimizde iyi Ermeniler de var” demekle eşdeğerdir. Bu bakış açısı da, “biz”den sayılmaya getirdiği önkoşul dolayısıyla, “onlar”ı dışlamanın bir başka yoludur ve yazı dizisini bu bölümde eleştirmemizin nedeni de tam olarak budur.



ATATÜRK DİYOR Kİ

Efendiler, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetiştirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, vicdanındaki aslı cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin.

Kerrar Esat Atalay'la

esatalay@superposta.com

ZAMAN TÜNELİ

ADANA VE ÇEVRESİNDE ERMENİ MEZALİMİ

İşgalci Fransa, Ermeniler'e Adana yöresine giriş hakkını vermişti

D- Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Adana Çevresinde Ermeniler:

1- Birinci Dünya Savaşı Sonrasında Adana Çevresinde Ermeniler'in Türkler'e Karşı Uygulamaları: Bütün bu gelişmeler sonucunda; Adana çevresinde yaşayan Ermeni toplumu, Birinci Dünya Savaşı sonrasında, Ermeni komitelerinin çağrısına uymuş; Fransa'nın kışkırtmalarına kapılmış, çıkarlarına âlet olmuş onlarla birlikte büyük zulümlere ve cinayetlere girişmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarına doğru, Ermeni komiteleri ve gönüllüleri ile bir sözleşme imzalayan Fransa, göç ettirildikleri yerleri vatanları kabul etmiş görünerek, Ermeniler'e Adana yöresine giriş hakkını vermişti.

Ermeniler'in, Fransa desteğinde geri dönerek yöreyi işgal edecekleri söylentileri yayılınca, daha önceki Ermeni katliamlarının dehşetini hatırlayan ve Ermeniler döndüğünde aynı dehşeti bir kez daha yaşayacağını bilincinde olan Adana Türkleri endişeye kapıldılar. Ne yazık ki, Fransa da Ermeni zulüm ve cinayetlerine ortak olmuş ve arzu edilmeyen olaylar nedeniyle Türkler endişelerinde haklı çıkmışlardır. Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasını takiben, göç ettirildikleri yerlerle Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın diğer yerlerinden özellikle Fransız işgal bölgesi olan Adana ve çevresine gelen 120.000 kadar Ermeni ile bunlara katılan veya tehdit edilerek katılmak zorunda kalan



yerli Ermeniler, Süryaniler ve Rumlarla, kendi içimizden bazı soysuzlar, yani bütün Türk ve Türklük karşıtları, işgalleri takiben, işgal kuvvetleri komutanına başvurarak Türkler'i yok etmek amacıyla kurulan müfreze ve karakollara gönüllü kaydolmak istemiş, çeteler oluşturmuş, ellerinde silâh, içlerinde büyük bir kin ve nefretle, baskınlar vererek silâhsız savunmasız Türk evlerini ve köylerini soymuş, yakmışlardı. Bu gözü dönmüş komiteci çeteciler; ele geçirdikleri Türkler'e, yaşlı çocuk, kadın-kız ayırmaksızın hakaret edip, para ve değerli eşyalarını gasp etmiş, karakollarda süründürmüş, değişik işkence usulleri uygulamış, para ve hapis cezaları vermiş, daha da ileri giderek ırza tecavüze girişmiş, çok sayıda Türk'ü hunharca öldürmüşlerdi. O dönem-

de, genel olarak işgalci düşmana ve özellikle Ermeniler'e göre; en büyük suç Türk olmaları. Gerek kendi aralarındaki konuşmalarda, gerekse karşılaştıkları Türkler'in yüzüne karşı, hemen her ortamda sık sık: "Artık Türklük bitmiştir, Türklük ölmüştür. Artık Türklük yok olacaktır, Türklük yok edilecektir", diyerek, hemen hemen rastladıkları her Türk'ün kanını dökmüşler, gerçekte Ermeniler, Türkler'e karşı soykırıma girişmişlerdi. Bu arada, kendileri de kayba uğramış, hayal ettikleri gibi, Adana çevresinde bir Büyük Ermenistan veya Kilikya Ermeni Cumhuriyeti devleti kurarak bağımsızlık kazanmayı ummuşlardı. Fakat, bir milletin ancak kendi gücüyle bağımsızlık kazanabileceği gerçeğini dikkate almamış ve yeterli güce sahip olmadıkları için başarı kazanamamışlardır. İşgalci Fransızlar, etnik ayrımları kışkırtarak zorla veya bir takım çıkarlar sağlamak yoluyla, Ermeniler başta olmak üzere, çeşitli etnik gruplara cemiyetler kurduktular. Ermeniler'e Fransız askeri üniforması giydiren Türkler'e karşı kullanmak ise, Fransız yetkililerin affedilmez bir hatası olmuştur.

Sevgili okuyucularımız; yarı Mehmetçik'in kazandığı, kurtuluş savaşımızın başlangıcı olan Çanakkale Deniz Zaferi'nin 97'nci yıldönümü. Bu vesileyle, 'Adana ve Çevresinde Ermeni Mezalimi' başlıklı yazı dizimize ara veriyoruz. Çanakkale Deniz Zaferi'nin öyküsünü anlattıktan sonra kalmış yerden devam edeceğiz. KEA.



ATATÜRK DİYOR Kİ

Efendiler, aziz milletime şunu tavsiye ederim ki, bağrında yetistirerek başının üstüne kadar çıkaracağı adamların kanındaki, viedamındaki asli cevheri çok iyi tahlil etmek dikkatinden bir an feragat etmesin.

Kerrar Esat Atalay'la

esatatalay@superposta.com

ZAMAN TÜNELİ

ADANA VE ÇEVRESİNDE ERMENİ MEZALİMİ

Adana'da, çocuğunu acımasızca dövenlere "Ermeni'den beter misin yahu" denir

Fakat, bunun yerine bir başkası doğmuştu. Damatyan, derhal yeni bir kabine oluşturmuş ve kendisini de Fransız mandası altında geçici *'Kilikya Hükümeti'*nin şefi ilan etmişti. Damatyan, *'Cumhuriyeti'* sıfatıyla Vali koltuğuna kurulmuş, Rumlar'dan, Dr. Yusufaki Sıhhiye, Avukat Yuvaki Adliye, Ermeni Nalbantyan Karabet'in Tarım Bakanlığı'na atandıkları bildirilmişti. Fransız memurlarla birlikte öğle yemeğinde olan Fransız İşgal Komutanı Albay Brémond, Vali vekili Abdurrahman'dan olayı öğrenince, derhal Vilâyet'in telefon hatlarını kestirmiş, Fransız askerlerine Hükümet Binası'nı sarmaları emrini vermiş ve 'sözde'bakanları dışarı attırarak, bir-iki saatlik bu Ermeni Cumhuriyeti'ne son vermişti. Ermeni hak ve hukukunu savunacağı sözünü veren Fransa buydu işte! Yörede dökülen Türk ve Ermeni kanlarının sorumlusu Fransa!.. Çıkarları gereği Ermeniler'in kurduğu devleti kendisi yıkan, tutamadığı sözü nedeniyle döktüğü kanların faturasını Türk tarafına keserek, Ermeniler'i yeni maceralara, yeni cinayetlere sürükleyen ve sürüklemekte devam eden Fransa...

Lozan Antlaşması'nın 31. maddesi, bunu takip eden bazı maddeler ve tüm tarafların imzaladığı ek protokolda: "**Savaş sırasındaki tutum ve davranışları nedeniyle suçlu sayılabilecek olan herkes için**



af', öngörmektedir. Ankara Hükümeti ile Fransa arasında imzalanan Ankara İtilâfnamesi de, **'genel affı'** kabul ve ilan etmişti. Öte yandan; Türk ve Fransız yetkililerin beyân ve taahhütlerine karşılık, Adana ve çevresinde Türk-Müslüman halka karşı baskı ve zulüm uygulayan, sayısız cinayet işleyen Ermeniler'den bir kısmı kendilerinden intikam alınacağı korkusu ile, bir kısmı da kendi din adamları ile Ermeni komitelerinin baskısı ve tehditleri

nedeniyle Türkiye'de kalamamışlardır. Ermeniler'in kaçıış konusunda: Fransızlar'ın, Suriye'de tutunabilmek ve iktisadi işlerinde onları çıkarlarına uygun şekilde kullanabilmek için, tüccar ve sanatkar Ermenileri istismar ederek, Türkiye'den ayrılmaları yönünde teşvik ettikleri yönünde de görüşler bulunmaktadır.

Ermeniler ve taraftarları, şimdi Türk Milleti'ne yaptıkları haksız suçlamaları bırakıp, artık gerçekleri görmelidirler. Geçmişte hunharca işledikleri sayısız cinayetler ve acımasızlıkları nedeniyle, Ermeniler'in, Adana ve çevresinde bıraktıkları derin izler yakın tarihe kadar unutulmamıştır.

Ermeniler'in, Kozan'da çok sayıda Türk'ü içine doldurarak yaktıkları fırın, Adana'da Kanlı KİLİSE cinayetleri ve Hasanaga Camii'ne toplayıp yakmak istedikleri Türklerle, kadın ve çocuklara yönelik acımasız cinayetleri hafızalarda yeniden canlanmaktadır. Bu nedenle; Adana'da, biri çocuğunu biraz fazlaca dövmeye kalkıştığı zaman çevreden: "**Yeter artık Ermeni misin nesin? Ermeni'den beter misin yahu? Acımasız zalim Ermeni, öldürecekmiş çocuğu...**", sözleri duyulduğunu belirtmek gerekir. Yakın geçmişte Ermeniler'in yaptıkları zulüm ve işledikleri feci cinayetleri ve bunların bıraktığı izleri bu sözler ne kadar güzel anlatmaktadır. (Bitti)

Ermeni komitelerinin talimatnameleri katliam metodolojisi gibiydi...

Türkleri öldürme teknikleri

1. Kama, 2. Tabanca, 3. Boğmak/Zehirlemek

Hınçkayan İhtifal Komitesi Azası'nın Vazifelerine Dair Talimatname'nin sekizinci maddesi aynen şöyleydi: "Komitenin bir de cellat-başı bulunmalı. Cellatbaşının maiyetinde, kendisiyle hemfikir bir fırka daha bulunmalı, bunların vazifesi de heyetin emrinden hariç olmamak şartıyla dahilen ve haricen muzur olan adamları katletmektir. Üç nevi ceza vardır: Biri tekdir, biri sopa, biri ölüm. Ölüm de üç türdür: Birincisi kama, ikincisi revölver (tabanca), üçüncüsü boğmak veya hut tescim etmek/zehirlemektir."

Ermeniler Türklerin hangi teknikler kullanılarak öldürülecekleri gibi eyerinin, köylelerinin, kentlerinin, kamu kurumlarının hangi yöntemlerle yok edilceğini de önceden belirlemişti:

"Evela dinamit güllesi, ikinci olarak dinamit suyu, üçüncü olarak baruttan maul patlayıcı cinsi!"

KÖYLERE HÜCUM...

1910'da basılan *Müdafaa-i Şahsiye İçin Talimat*'ta köy baskınlarının "püf noktaları" verildi:

"Hücum edilecek köyün yalnız üç tarafı muhasara altına alınmalı, sakinlerinin kaçmaları için bir taraf serbest bırakılmalıdır. (Köy eğer dört taraftan muhasaraya alınsa, düşman son gayretle karşı koyarak zaferi tehlikeye sokabilir) Yalnız serbest bırakılan tarafta, bir baskıncı grup gizlenerek kaçanları sıkıştırıp onları zarara sokmalıdır.

- Düşmanı şaşrtmak için, hücum zamanı olarak fecir vaktini seçmelidir.

- Telaş ve kargaşalığın tam manasıyla sağlanması için, yangın çıkarmak ve bunu birkaç yerde birden yaparak genişlemek icabeder."

Türlere ve ayaklanmayan Ermenilere karşı "intikam operasyonu" yaptılar

Kod adı: NEMESIS!



Tiflis'te uğradığı saldırıda katledilen Cemal Paşa ve Belçivan'da şehit düşen Enver Paşa'nın adları Ermenilerin hazırladığı "ölüm listesi" nin ilk sıralarındaydı.



Azərbaycan Demokratik Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı **Fetali Han Hoyski**, 19 Haziran 1920'de Tiflis'te **Aram Yerganyan** ve **Misak Kirakosyan** adlı Ermeni katiller tarafından katledildi. Aynı saldırıda Azerbaycan eski Adalet Bakanı **Halil Bey Hasmemmedov** ağır yaralandı.

Ermenilerin Avrupa'da ses getirecek eylemlere imza atmak niyetindeydi. Bu kez Azerbaycan'lı Bakan **Behbud Han Cıvansir** hedef seçildi. Fransızlar tarafından korunan (!) **Cıvansir**, 18 Temmuz 1921'de İstanbul'da **Pera Palas Otel**i önünde öldürüldü. İngiliz askerî savcı **Rickatson-Hatt** katil **Misak Torlakyan** için ölüm cezası talebinde bulununca görevinden alındı. İtilaf Devletlerinin kurduğu mahkemede yargılanan **Torlakyan** suçunu itiraf etmesine rağmen "zihinsel durumu" gerekçe gösterilerek beraat ettirildi ve ABD'ye gönderildi.

Tehcir sırasında Sadrazam olan ve Malta'dan tahliyesinin ardından Roma'ya giden **Said Halim Paşa** 5 Aralık 1921'de, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ermenistan'ın eski Roma elçisi **Mikael Vartanyan**'ın kontrolündeki tetikçi **Arsavir Şiragyan** yargılanmadı.

Teskilat-ı Mahsusa ve Adli Tıp kurucularından **Dr. Bahaeddin Şakir** ve Trabzon Valisi **Cemal Azmi Bey** aynı gün; 17 Nisan 1922'de Berlin'de **Aram Yerganyan** ve **Ajan T.** kod adlı Ermeni katillerin suikastı sonucu şehit oldu.

İtilah ve Terakki'nin "Üç Paşalar" olarak bilinen liderlerinden **Cemal Paşa** (*Gazeteci Hasan Cemal'in de dedesidir*), 25 Temmuz 1920'de **Falih Rıfkı Atay**'ın deyişiyle "Bolşevikler hesabına on binlercesine kendi eli ile hayat vermiş olduğu Ermeniler tarafından" öldürüldü. Tiflis'teki suikasttan sonra tutuklanan katiller **Stefan Çekiçyan** ve **Bedros D. Bogosyan** (*kısmi kaynaklara göre de Karakın Lalayan ve Sergio Vartanyan*) serbest bırakıldı.

Ve **Enver Paşa** Osmanlı Başkomutanı ve Harbiye Nazırı, 4 Ağustos 1922'de Tıran Kağanlığı kurmak üzere çarpışırken, Tacikistan'da Belçivan yakınlarında

Agop Melkoyan komutasındaki Bolşevik Ermeniler tarafından havan topu ile öldürüldü.

Ermeniler sadece Türklerle değil Türklerle düşman olmayanlara(!) da kin güdüyordu. Nitekim Türklerle işbirliği yaptıkları öne sürülen **Heymayag Aramyan**, **Mıgırdiç Harotunyan**, **Vahé İhsan Yesayan** ve daha çok sayıda Ermeni, Ermeni kurşunlarıyla can verdi.

İNTİKAM TANRIÇASI

Bir tekinin bile katilleri cezalandırılmamış olan bu cinayetler silsilesi kişisel eylemlerden oluşmuyordu. Katledilenlerin tamamı, 1919'da Erivan'da yapılan **Tasnaksutyun 9. Kurultayı**nda oluşturulan "ölüm listesi" deydi.

Ermenilerin, Türklerle ve Türk Devleti'ne karşı ayaklanmayan soydaşlarına karşı başlatılan "intikam operasyonu" için manidar bir isim seçildi:

Nemesis!

İlk etapta 41 toplam 650 kişinin öldürülmesinin planlandığı operasyona adını veren **Nemesis**, Yunan mitolojisinde "merhametsizliğin" timsaliydi. M.Ö. 8. yüzyılda yaşadığı düşünülen Ozan Hesiodos adaletin yolunu intikamdan geçiren ve Ermenilere itham veren Yunan Tanrıçasını şöyle tarif etmişti:

"Ölümcül Nyx (Gece) Nemesis'i doğurdu, fani insana acı vermek için!"

KATLİAM KOOPERATİFİ

Tasnaksutyun'un suikastların yapılabilmesi için "fon" oluşturduğu ve adeta bir "katliam kooperatifi" tarafından yürütülen Nemesis Operasyonu'nun başında, Talat Paşa'nın katili Tehliryan'a "Talat'a ateş edip kafatasını parçalayacaksınız. Yurduktan sonra kaçamayacak, ayağın ile cesedinin üzerine basacak ve polislin gelip seni almasını bekleyeceksin. Bu sayede, Ermeniler'in yaşadığı büyük trajediyi bütün dünya öğrenmiş olacak" talimatını veren ve asıl adı **Hagop der Hagopian** olan Şaan Natali vardı. Elazığ Amerikan Koleji'nde yetiştilen Natali, Türkiye'deki "görevini" tamamladıktan sonra ABD'ye yerleşti. 99 yaşında ölen Natali'ye yönettiği katliamların hesabı sorulmadığı gibi "kahraman" ilan edildi.

ERMENİ MEZALİMİ

Selcan Taşçı



YARIN: TOPRAKTAN KEMİK FİŞKİRİYOR

At, eşek, köpek iskeletlerinden “sözde soykırım” veya “derin devlet cinayetleri” delili yaratmaya çalışanlar bu gerçeğe kör...

Topraktan Ermenilerin katlettiği Türklerin kemikleri fişkırıyor!..

Van, Erzurum, Kars ve Iğdır'da ortaya çıkarılan toplu mezarlarda, bilim adamlarının işkence ile öldürüldüklerini tespit ettiği yüzlerce Türk'ün kemikleri çıkarıldı. Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu'da Ermeniler tarafından katledilen Türklerin “belgelenmiş” sayısı 517 bin 955. Tarihçiler, olayların tarihi ve yeri belli olduğu halde sayı tespiti yapılamayan mezalim kurbanlarıyla bu sayının 2 milyonu bulunduğunu söylüyor



1897 doğumlu Aysel Sevimli, “Cephane yok, silah yardımı yok... Ermeniler köye girdiler. Mezillerde şehit olanlar oldu. Diğerlerini evlere doldurup gazyağı döküp ateşe verdiler. Aşağılarda bir samanlık vardı. Biz oraya saklandık. Ermeniler buldukları herkesi öldürdüler. Samaanlığa da ateş ettiler. Bizden başka iki kadın daha kurtuldu. Gece yarısı dışarıya çıktık, ya Rabbi kimseye gösterme, kan, ateş, inlemeler, feryatlar göğe yükseliyordu. Birisinin butlarına cepher acıp nişanlar çizdiklerini, eziyet ettiklerini gördüm. Bu Seyyad Onbaşı idi. Derenin öbür tarafında beş erkek kollarından birbirlerine bağlanmış, kurşun sıkıyorlardı. Onlar yere yıkılınca defalarca süngüleyerek öldürdüler. Allahın sen gösterme bir daha” diyor Zeve’de yaşadıklarını anlatırken.

İŞKENCE İZLERİ...

Van’ın Çitören köyü yakınında olan Zeve şehitliğindeki toplu mezar, katliamın tanıklarından İbrahim Sargın’ın ifadeleri doğrultusunda bulundu. 4 Nisan 1990’da yapılan kazıda, kafatasları kırık ve ezik, kemikleri çatlak ve yanık iskeletler bulundu.

8 köyden topladıkları 2 bin 2 bin 500 kişiyi Zeve’de rasgele evlere ve ahırlara dolduran Ermeniler, her türlü işkenceyi yapıp üzerlerine ateş açmış, sonra da her yeri yakmışlardı.

Yine Van’da, bu kez Erçiş’e bağlı Çavuşoğlu’nda bir evin temel hafriyatı sırasında tesadüfen bulunan 5’i kadın 9 insan iskeleti üzerinde yapılan antropolojik inceleme, uğradıkları vahşetin boyutlarını ortaya koydu.

Biri 15 yaşındaki bir kız çocuğuna, ikisi 17-18 yaşlarında, diğerleri de 30 yaş ve üstü Türkler’e ait bu iskeletler üzerinde inceleme yapan Prof. Dr. Metin Özbek,hepsinin kafataslarında kesici aletlerin bıraktığı darbe izlerinin bulunduğu dikkat çekti ve bilimsel hükmünü verdi:

“Bilinçli olarak katledilmiş ve işkence ile öldürülmüşlerdir!”

Hacettepe Üniversitesi’nde hazırlanan rapora göre kadınlara ait kafataslarından birinde beyin hedef alınarak indirilen iki darbe izi, diğerinde dört kesme izi vardı. Balta olabileceği düşünülen kesici alet kafatasını yarıp beyne kadar girmişti. Erkeklerle ait kafataslarından birinden kurbanın önce ku-

lağının koparıldığı, sonra sol gözünün oyulduğu, beyne giren üçüncü darbeden sonra, tam tepesinden bir dördüncüsünün ve bütün kafatasını yaran beşincisinin indirildiği anlaşılıyordu. Bu kişi dehşetli saldırının ardından bir de ateşe atılmıştı! Diğer kafatasları da aynı izleri taşıyordu; aralarındaki tek fark ölümeül darbenin kaçınıcı vuruşta geldiği idi!

26 Haziran 1991’de Arkeolog Prof. Dr. Cevat Başaran başkanlığında Kars Subatan’da yapılan kazıdaki ilk mezarın en üst tabakasında -1 yaş arası bebeklere ait iskeletler, birkaç metre derininde 12 çocuk ve 3 yetişkin olmak üzere 15 iskelet, Köseoğulları Mahallesindeki ikinci mezarda 180 iskelet, Tıttıp sokağındaki üçüncü mezarda 257’nin üzerinde çocuk iskeleti ve Köy caminin güneyinde ki samanlıkta 350’nin üzerinde iskelet ortaya çıkarıldı. İlk mezarda ortaya çıkarılan kadın iskeleti kucağındaki kız çocuğuna sarılmış haldeydi!

YOLLAR KÖPEKLERİN YEDİĞİ CESETLERLE KAPLIYDI!

Ermeni vahşetinin 120 yaşındaki tanığı Fariz Öztürk ve 93 yaşındaki Durğa Öztürk’ün “Kafalarına

balta vurularak ve karınlarına süngü sokularak öldürülenler sokaklarda bırakıldılar” dedikleri Subatan’a giren Türk askerlerinin karşılaştığı manzara bu ifadeleri doğrular nitelikteydi. Ağır bir kokuyla kaplanan Subatan sokakları köpeklerce yenilmiş cesetlerle doluydu.

TANDIR DAMI KATLIAMI

Kazım Karabekir’in hatırlarında verdiği bilgilerden yola çıkılarak 7 Ekim 1988 günü yapılan Erzurum Yeşilyayla kazısında, bir samanlığa doldurularak yakılmış yaşlı, erkek, kadın ve çocuklara ait 100’e yakın iskelete ulaşıldı.

Ermeni mezaliminin yarasının hala kanadığı yerlerden Iğdır Oba Köyü’nde, 1 Mart 1986’da Sakine Aksu’nun anlatımı doğrultusunda yapılan kazıda kafataslarının üzerinde delik, çatlak ve kırıklar bulunan 90’a yakın ceset bulundu.

Bunlar tüyler ürperten Tandır Dami katliamında can veren kişilerdi. Hepsisi silahsız ve sivil olan bu insanlar işkenceyle bir tandır evine sokulmuş, yüzü koyun yatırılmış, bacadan üzerlerine gazyağı dökülmüş ve tandır damının ateşe verilmesiyle diri diri yakılmışlardı!

YARIN: VAN GÖLÜ KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

“Meral Okay: O kadın öldü”

Yeni Akit gazetesi, oyuncu ve senarist Meral Okay'ın ölümünün ardından habervaktim.com'da “O kadın öldü” manşetiyle yayınlanan habere yönelik eleştirilere “Ne yani ölmedi mi?” başlıklı (11.04.2012) haberle cevap vermiştir. “Ateist, liberal cemahtan bazı yazarlar” olarak adlandırdığı bu isimlere “cahil yazarlar, yaptıkları eşeklik” şeklinde hakarete bulunan gazete, söz konusu yazarları, Okay'ın ateist olduğunu gizlemekle suçlamış, “ateist bir senariste verilen desteğe anlam veremediğini” vurgulamıştır. Furkan Altınok imzalı haberde ayrıca Okay'ın senaristliğini yaptığı Muhteşem Yüzyıl dizisinin de “ecdada küfrettiği” iddiasında bulunmuş ve bunun üzerinden Okay ve adı geçen yazarlar “çirkef zihniyetin temsilcileri” olarak nitelendirilmiştir. Haberin üst kısmında ise Okay'ın senaristliğini yaptığı Bir Bulut Olsam ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinden, cinsellik içeren üç sahnenin fotoğrafı yer almış ve “O kadın' işte bu sahnelerle anılacak” başlığıyla sunulmuştur. Bu anlamda gazete, ateistliği “ahlaksızlıkla” özdeşleştirmiş, Okay'a ve söz konusu yazarlara yönelik aşağılayıcı ve saldırgan tutumunu bu şekilde meşrulaştırmıştır. Dolayısıyla hedeflenen, Okay ve onu destekleyen bir takım yazarlar gibi görünse de, ateist olmak dışlayıcı unsur olarak konumlandırılmıştır.

Gazetenin, Okay'ın cenazesini konu alan “O cenazeye katılanların kaçta kaç Fatih Suresi'ni doğru dürüst okuyabilir acaba?” başlıklı haberinde (12.04.2012) ise, yine Muhteşem Yüzyıl dizisi eleştirilmiş ve cenazeye katılanların dini konularda ne kadar cahil oldukları iddiasını ispatlamak üzere, çoğunluğun Fatih Suresi'ni okuyamayacağı imasında bulunulmuştur.

Meral'in yakılmak istediği şeklindeki vasiyetiyle ilgili olarak Habertürk gazetesinde yayınlanan ve Okay'ın bu vasiyetini İslam'a inanmadığı şeklinde yorumlayan iki görüşün alıntılandığı haberde, konuyla ilgili olarak Murat Bardakçı'nın 11.04.2012 tarihli yazısından alıntı yapılmış ancak Bardakçı'ya ait olmayan bir bölüm haberin spotu olarak sunulmuştur:

“Kanuni'nin arkasından yalan yanlış şeyler söylemek 'ölülerin arkasından konuşmak' olmuyor da, ateistliği sabit olan birisi nereden 'bizim ölümüz' oluyor ki, onu hayırla yad edelim”

Gazete, ateistlerin “bizden” olmayacağına dair görüşünü açık ve kesin bir dille ifade etmiş, ancak bu görüşünü Bardakçı'ya aitmiş gibi sunarak da gazetecilik pratiği bakımından kabul edilemeyecek bir hileye başvurmuştur. Böylelikle hem tarih alanında çalışmaları bulunan bir yazara söz hakkı verdiği yanılsamasını yaratmış hem de kendi görüşünü yazara mal ederek “ateistlerin bizden olmayacağı” şeklindeki iddiasını meşrulaştırmıştır.

Yeni Akit gazetesinde yayınlanan bu iki haberde, senaristliğini yaptığı Muhteşem Yüzyıl dizisi üzerinden Meral Okay hedeflenmiş, senaristin ateist kimliği hakaret ve aşağılamanın meşru bir gerekçesi olarak sunulmuştur. Bu anlamda haberler, ateistlere simgeleştirme yoluyla nefret söyleminin üretildiği örnekler olarak okunabilir. Ancak çalışma kapsamında değerlendirildiğinde, ateistliği dini bir kimlik olarak değerlendirmek tartışmalı bulunmuş, diğer yandan yazılı basında ateistliğe yönelik nefret söylemiyle ilk kez karşılaşılması dolayısıyla bu noktaya ayrıca dikkat çekilmek istenmiştir.

Sabah'tan Emre Aköz, Hürriyet'ten Ahmet Hakan ile İsmet Berkan, Milliyet'ten Can Dündar, Akşam'dan Nagehan Alçı gibi isimler, Meral Okay'ın ateist olduğunu ve "yakılıp, küllerimin suya serpilmesini istiyorum" şeklinde vasiyetinin bulunduğunu okurlarından gizleyerek, bu başlıktan ötürü habervaktim.com ve Akit'e "din ve ahlak dersi" vermeye kalkıştılar.

"O kadın" işte bu sahnelerle anılacak



BİR BULUT OLSAM



MUHTEŞEM YÜZYIL



MUHTEŞEM YÜZYIL

Ateist, liberal cemahtan bazı yazarlar, Muhteşem Yüzyıl adlı dizi ile ecdada küfreden senarist Meral Okay'ın ölümünü "O kadın öldü" başlığıyla duyurdu diye habervaktim.com ve Akit'e saldırdı.

habervaktim.com, "beni gömmeyin yakın, küllerimi suya serpin" diye vasiyet eden ateist Meral Okay'ın ölümünü önceki gün "O kadın öldü" başlığıyla duyurmuştu.

VASİYETİNİ GİZLEDİLER

Sabah'tan Emre Aköz, Hürriyet'ten Ahmet Hakan ile İsmet Berkan, Milliyet'ten Can Dündar, Akşam'dan Nagehan Alçı gibi isimler, bu başlık üzerinden habervaktim.com ve Akit'e saldırdılar. Meral Okay'ın ateist olduğunu ve "yakılıp, küllerimin suya serpilmesini istiyorum" şeklinde vasiyetinin bulunduğunu okurlarından gizleyen bu sözde yazarlar, "O kadın öldü" ifadesi üzerinden habervaktim.com ve Akit'e "ahlak dersi" vermeye kalkıştılar.

EN HAFİF İFADE İLE EŞEKLIK

Bu yazarların, Muhteşem Yüzyıl adlı dizi ile Kanunî'yi kadın düşkünü gösterip, Osmanlı kadınları çok farklı lanse ederek ecdadın kemiklerini sızlattan zihniyete tek bir kelime etmezken, habervaktim.com ve Akit gazetesine "ahlak dersi" vermeye kalkışarak, hakaretler yağdırmaları "eşeklik" olarak değerlendirildi. Sabah yazarı Emre Aköz, muhafazakar bir gazeteden, yine bir muhafazakar gazeteyle "hayvan" yakıştırması yaparak, en hafif ifadeyle "eşekliğe" imza attı.

ATEİSTE İNANÇ İSTİSMARI

"Ölülerinizi rahmetle anın" şeklindeki dini hükümün, "inançlılar" için olduğunu dahi bilmeden bu cahil yazarlar, yazılarında bir taraftan inanç istismarı yaparken, diğer taraftan "o kadın"ın, "beni gömmeyin yakın, küllerimi suya serpin" diye vasiyetinin bulunduğunu okuyucularından gizlediler. "O kadın"ın inanmadığı, ateist olduğu; "beni gömmeyin yakın, küllerimi suya serpin" diye vasiyet ettiği, kendi gazeteleri dahil tüm medya organlarından

Ne yani, ölmedi mi?

Ateist, liberal cemahtan bazı yazarlar, Muhteşem Yüzyıl adlı dizi ile ecdada küfreden, Osmanlı'nın üzerine titrediği dini değerleri ayaklar altına alan senarist Meral Okay'ın ölümünü "O kadın öldü" başlığıyla duyurdu diye, büyük bir ahlaksızlığa imza atarak habervaktim.com ve Akit'e saldırdı.

genişçe yer almıştı.

AKÖZ'E: BUNLARI YAZARKEN SARHOŞ MUYDUN EMRE?

habervaktim.com Emre Aköz'e şöyle cevap verdi: "habervaktim olarak, Sabah yazarı Emre Aköz'ün bu tutumunu 'haber ahlaksızlığı' ve 'inanç istismarı' olarak değerlendiriyor, bunun en başta okuyucularına yapılmış büyük bir saygısızlık olduğunu ilan ediyoruz. Ayrıca, en özel toplantılara dahi alkollü katıldığı bilinen Emre Aköz'ün, habervaktim.com ve Akit gazetesi ile ilgili bu iğrenç yakıştırmayı yazarken de 'sarhoş olup olmadığınızı' merak ediyoruz."

AHMET HAKAN'A: SENİN İÇİN NASIL BİR BAŞLIK ATILACAK?

habervaktim'in Ahmet Hakan'a cevabı da sert oldu. Site şöyle yazdı: "Dinsiz birisini savunurken bile dini argümanlar kullanarak açıkça

din istismarcılığı yapan Ahmet Hakan'ın "Ölülerinizi rahmetle anınız" şeklindeki Hadis-i Şerif'in İnanan insanlar için geçerli olduğunu çarpıtarak aktarması tepkilere neden oldu. Ahmet Hakan'ın ateist bir senariste verdiği desteğe bir anlam verilmezken habervaktim.com okuyucularından gelen, "Elbet bir gün hepimiz öleceğiz. Sabaha çıkacağımızda, hangimizin garantisiz var ki. Ama şundan eminim, Ahmet Hakan'ın ardından da bir cesur yürek, o herif ödü başlığını atacaktır. Bundan eminim. Bu başlığı atılmak için, böyle anılmak için o kadar çok iğrençleşiyor ki" şeklindeki yorumlar dikkat çekti.

YİNE DÜRÜST DAVRANMADILAR

Ecdada küfreden, Osmanlı'nın üzerine titrediği tüm dini değerleri ayaklar altına alan bu çirkef zihniyetin temsilcileri, destek çıktıkları Meral

Okay'ın ardından yine dürüst-davranmayarak, camiye koştular. Meral Okay'ın rüportajında cesedinin yakılmasını, küllerinin suya serpilmesini vasiyet ettiğini anlatıyordu. Okay dün Bebek Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zinçirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

EN BÜYÜK TEPKİ OKUYUCULARINDAN: NE YANI ÖLMEDİ Mİ?

Bu koruya kimi internet siteleri de katıldı. "O kadın öldü" başlığı üzerinden habervaktim.com ile Akit'e saldıran bu sitelere en güzel cevap ise kendi okuyucularından geldi. Okuyucuların "Ne var bu başlıkta, o adam öldü mü deselerdi", "Ne yani o kadın ölmedi mi?", "Kadın beni yakın diyor siz neyin peşine düşmüşsünüz", "Kanunî'yi kendine meze yapmak güzel ahlak, 'o kadın öldü' demek ahlaksızlık öyle mi" şeklinde yorumlar yaptılar.

“Türk düşmanı Mahçupyan/ Hrantçı Çetin”

Son olarak ele alınan 3 köşe yazısı, Yeniçağ ve Yeni Akit gazetelerinde yayınlanan ve Hrant Dink davası etrafında yazar Etyen Mahçupyan ve Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin’in hedeflendiği içeriklerdir. Kişisel saldırı ve hakaret kapsamında değerlendirilmeleri nedeniyle içerik analizine dahil edilmeyen bu yazılar, hem Dink davası üzerinden Ermeni bir yazarın Türk düşmanlığıyla suçlanması hem de “Hrant’ın canı 40 bin Kürt-Türk insanımızdan daha mı değerli” sorusuyla ortaya konan ırkçı suçlama nedeniyle bu bölümde incelenmiştir.

İlk iki yazı, Yeniçağ gazetesinde Arslan Tekin imzasıyla yayınlanan “Ver abi elinizi öpiim!” (06.04.2012) ve “Şeytan’ın kışkırtmaları” (07.04.2012) başlıklı köşe yazıdır. Yazar, ilk yazısında Mahçupyan’ın “Hocalı mitingini Azerbaycan hükümetinin organize ettiği” şeklinde yorumladığı iddiasını eleştirmiş, Türk milliyetçiliğini “zehir” olarak gösterdiğini savunmuştur:

“Etyen kılıçık atmaya devam ediyor. Hrant’ın akıldanesi, onun kadar cesur olmadığı için dobra dobra konuşmıyor, kinini sinsi sinsi kusuyor. (...) Neo İslamcılar da Etyen gibi sol liberallerin tabanını yalıyorlar, milliyetçiliği zehir gösteriyorlar. ‘Zehir’ olan sadece ‘Türk milliyetçiliği’, başkaları hiç ‘milliyetçi’ değiller! Asla ‘zehir’ olamazlar. ‘Türk milliyetçiliğinin mahiyetini tayin edemiyorlarsa, niyetleri ‘Türk düşmanlığıdır ve bu bariz olarak görülmektedir”

Yazar, Mahçupyan’ı Dink’e akıl veren kişi olarak tanımlamış, Dink’i, (Türk milliyetçiliğine) kinini açıkça kusmakla suçlamış, buna karşın Mahçupyan’ın o kadar cesur olmadığını dolayısıyla kin taşımakla birlikte bunu açıkça söylemediğini iddia etmiştir. Daha sonra Dink’in medyaya çarpıtılarak aktarılan “zehirli kan” sözlerine atıfta bulunan yazar, Mahçupyan’ı ve ismini vermediği başka yazarları Türk düşmanlığıyla suçlamıştır.

Tekin, ertesini gün yayınlanan yazısında ise Mahçupyan’ın, “Türk’ü nasıl aşağılayacağını bilemediğini” iddia etmiş, Ermeni askerlerin yaşattığı vahşetin anlatıldığı “Ruhtarın Tekrar Dirilmesi” başlıklı kitabı Zori Balayan’ın yazmadığını savunduğunu, Taşnakçılara “sütten çıkmış ak kaşık” gibi gösterdiğini söylemiştir. Bu nedenle Mahçupyan (ve “İslamcı geçinen” bir kesim) yazara göre Türk düşmanıdır:

“‘İslamcı’ geçinenlerimiz, işbirlikçileri sol liberallerle Hrant için imza kampanyası başlattılar. Maksat Hrant’ın ‘gerçek’ katillerinin bulunması değildir; onlar ‘Hepimiz Ermeniyiz!’ diyen Hrant türbecilerinin ‘vesvese’sine kanmışlar, ‘şeytan’ın oyununa gelmişlerdir”

Yazar, Türk düşmanı olarak hedef gösterdiği Mahçupyan’ı, şeytanca vesveseler vermekle suçlamış, daha ileri giderek “Etyen’in içimize sokmak istediği ‘vesveseleri’ çıkarmaya devam edeceğim” demiş ve Mahçupyan’ı şeytan konumunda göstermiştir.

Kişisel saldırı kapsamında değerlendirdiğimiz bu iki yazı, Ermeni bir yazarı, hem Dink davasındaki tutumu hem de Hocalı mitingini eleştirmesi ya da bir yazarı savunması nedeniyle “Türk düşmanı” ilan etmesi bakımından sorunlu bulunmuştur. Yazarın Mahçupyan’ı hedeflerken, Dink’in Türk düşmanı olduğuna yönelik çarpık anlayışı bir kez daha üretmesi, nefret suçuyla işlenmiş bir cinayeti meşrulaştırmak yönündedir ve yazara göre, “Dink gibi düşünen Türk düşmanlarının” başında Mahçupyan gelmektedir. Bu anlamda söz konusu iki köşe yazısına, Türkiye medyasında etnik kimlik-siyasal tutum ekseninde bir yazarın/ gazetecinin ne kadar kolaylıkla hedef haline getirildiğinin bir örneği olarak dikkat çekilmek istenmiştir.



TÜRKÇESİ

**Arslan
Tekin**

Ver abi elinizi öpiim!

Etyen, kılıç atmaya devam ediyor. **Hrant**'in aklıdanesi, onun kadar cesur olamadığı için dobra dobra konuşuyor; kinini sinsi kusuyor.

Ermeni diasporası mazlum, hele Ermenistan hükümeti tümünden masum... Taşnaklar mı? Hiç, hiç suçu yok garibanları! Hocalı katliamı mı? Onu Ermenilerden kopuk bir birlik yapt!

Diyor ki:

Taksim'de Hocalı katliamı mitingini kim organize etti? Parayı kim verdi? (Azerbaycan Hükümeti demeye getiriyor.)

Azerbaycan'dan miting için gelen kadın milletvekillerinin kim olduğunu biliyor musunuz?! Onlar, Türkiye, Ermenistan'la protokol imzaladığında da gelmişlerdi. Başbakan **Erdoğan** çok ağır tenkit etmişti.

Mitingleri Türk milliyetçileri düzenliyor, Ak Parti'nin işi ne?

(Aklı sıra alan daraltıyor. Bir müddettir bu "alan daraltma" ameliyesi devam ediyor. Neo İslamcılar da Etyen gibi sol liberallerin tabanını yalıyorlar, "milliyetçiliği" zehir gösteriyorlar. "Zehir" olan sadece "Türk milliyetçiliği", başkaları hiç "milliyetçi" değiller! Asla "zehir" olamazlar. "Türk milliyetçiliği" nin mahiyetini tayin edemiyorlarsa, niyetleri "Türk" düşmanlığıdır ve bu bariz olarak görülmektedir. Hangi milliyeti ve hangi etnik grupları öne çıkardıklarını bilerseniz düşmanlıklarının ne manaya geldiğini anlarsınız. Allah böylelelerinden "Türk"ü esirgesin!)

★ ★ ★

Etyen, Ermeni diasporasını, Ermenistan yönetimini öyle bir anlatmış ki, "**Ver abi elinizi öpiim! Siz 'aziz' mişsiniz!**" diyebilirsiniz gelişir.

Etyen'in şuuraltı dürtülerinin "Türk" deyince nasıl nevrini döndürdüğünü göreceksiniz!

"Muhtemelen Hocalı'da hayatını kaybedenlerin anılması, acının hatırlanıp paylaşılmasından ziyade, 'Ermeni' kelimesinin modern Türk etnik kimliğinin oluşumundaki temel 'öteki' olmasından hareketle, Hocalı'yı gündeme getirmenin doğrudan milliyetçiliği besleyecek olmasını önemsediler. (...) Vurgulanmak istenen mesaj, Ermenilerin bir bütün olduğu ve katliama yatkın bir öze sahip olduklarıydı."

"... Ermeni diasporasının milliyetçi kanadı, bu tepkilerini tamamen kendi inisiyatifyle ve hatta Ermenistan'ın pek de onaylamadığı bir dil ve üslup üzerinden yapıyor. İnsanlar kendi aralarında bağış kampanyaları tertipliyor, gece düzenliyor, dergi satıyor ve sonuçta kendileri için anlamlı olan ama otoriter ve dışlayıcı bir zihniyeti ima eden söz konusu gösterileri gerçekleştiriyorlar. Oysa geçen ay İstanbul'da düzenlenen mitingin parasının nereden geldiği belli olmadığı gibi..."

"Gösterinin tertiplenmesinin hemen ardından ben bunun bir Ergenekon stratejisi olduğunu ve önmüzdeki birkaç yılın 'yükselen' gündemini dikkate aldığımızda hükümeti tuzağa düşürmeyi hedeflediğini ileri sürmüştüm." (Etyen Mahçupyan, "Bir Ergenekon susturmalı", Zaman, 4 Nisan 2012)

Yarı bakın neler neler yazacağım; sinsiliğini, içten pazarlığını gözünün içine sokacağım!



TÜRKÇESİ

**Arslan
Tekin**

Şeytan'ın kışkırtmaları!

Etyen Mahçupyan'ın kılıçları bitmedi... Hocalı katliamının Taksim'de protesto edilmesini bir türlü hazmedemeyen adamımız, nasıl çamur atacağını, "Türk"ü nasıl aşağılayacağını bilemiyor. Dünden devam ediyorum.

Yine diyor ki:

"Zori Balayan'ın kitabını gösterdiler. Askeran bölgesi milletvekili olan ve Karabağ savaşına katılan Balayan'ın, 'Ruhların tekrar dirilmesi' başlığını taşıyan kitapta Ermeni askerlerin akıl almaz, insanlık dışı vahşetini detaylandırarak anlattığı söyleniyor."

Etyen, **Balayan**'ı temize çıkarmak için o kitabı yazmadığını söylüyor!

Yazdı veya yazmadı. Adamın biyografisini okuduğunuzda neler yaptığını zaten görüyorsunuz.

★ ★ ★

Size "**Taşa Kazanan İhanet**"ten bahsetmişim. **Cemal Aydın** arkadaşımızın kitabı. **Cemal Aydın** "Ermenilerin Çağdaş Canavarlığı" başlığı altında bir vahşeti vermiştir. Hem de bir Fransız dergisinden: **Le Nouvel Observateur**. Bu dergide her zaman Ermenilerin lehine yazılar çıkar. Övüntülecek bir şey görmüşler ki bir Fransız Ermenisinin vahşetini sayfalarna taşımışlar. Dergi yönetimi, Türklerle Ermeniler Karabağ'da savaşırken bir muhabirini Ermenistan'a gönderir. Muhabir Ermeni savaşçıyla karşılaşır. Çetecinin boynunda, göbeğine kadar sarkan bir gerdanlık vardır. O gerdanlığın tamamı da tika basa doludur.

Öldürdüğü Türklerden topladığı altınlar değildir o torbanın içine doldurdukları. Azerbaycanlı Türklerin cesetlerinden birer birer kesip aldığı dudakları, burunları ve kulaklarıdır!

Bunu yapan da Fransa'da yetişmiş bir Ermeni genc!

Fransız dergisinin muhabiri gördüklerini hiç irkilmeden yazmıştır!

★ ★ ★

Balayan'ı, Taşnakçılar, süttan çıkmış ak kaşık gösteren Etyen'imiz, öyle yumuşak yumuşak, öyle lafları kıvrır kıvrır, anlatıyor ki tam da şeytanca...

Şeytan vesvese verir, değil mi?

Bizim "**İslamcı**" geçinenlerimiz ne yapıyorlar?

"**Türk**" düşmanlığında "**şeytan**"la birleşiyorlar!

Çıkarlarını "**şeytan**" da gören bu İslamcı geçinenlerimiz hiç mi **Kur'an** okumuyorlar!

Hak Taalâ'nın buyruğu:

"Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma (vesvese veya işva) gelirse, hemen Allah'a sığın. Çünkü O, işitendir, bilendir. (Allah'tan) Sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde (önce) iyice düşünürler (Allah'ı zikredip-anarlar), sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir." (Araf, 200-201)

Yine Araf suresinin 19-25 arası âyetlerini hatırlamak isterim. Uzun olduğu için buraya alamıyorum.

★ ★ ★

Hrant Dink'in öldürülmesi, onunla muhavere eden beni, yakınları kadar derinden etkilemiş ve üzümüştür. "**İslamcı**" geçinenlerimiz, işbirlikçileri sol liberallerle **Hrant** için imza kampanyası başlattılar. Mak-sat **Hrant**'in "**gerçek**" katillerinin bulunması değildir; onlar "**Hepimiz Ermeniyiz!**" diyen **Hrant** türbecilerinin "**vesvese**"sine kanmışlar, "**şeytan**"ın oyununa gelmişlerdir. **Etyen**'in içimize sokmak istediği "**vesveseler**"i çıkarmaya devam edeceğiz!

Yeni Akit gazetesinde yayınlanan, Fethiye Çetin'in hedef alındığı yazı (21.01.2012) ise Ali İhsan Karahanoğlu'na aittir. "Hrant'ın canı 40 bin insanın canından daha değerli!" başlıklı yazıda, Dink cinayetinin gerçek sorumlularının ceza almadığı gerekçesiyle mahkeme kararını eleştiren Çetin'in, başka davalarda aynı titizliği göstermediğini savunmuş, Çetin'in muhalif tutumunu bir tür mesleki deformasyon olarak sunmuştur:

"Hepsi artık ermeni oldu ya.. İşte o özentisi Ermeniler'den birisinin programında Hrant'ın avukatı Fethiye Çetin'i dinliyoruz. Avukat hanım bir fiilden 10 bin kişiyi cezaevine tıkacak bir tahayyül gücüyle konuşuyor.. (...) Avukat hanım, Hrant'taki derinlemesine giden bu sorgulayıcılığını, başka dosyalarda göstermiyor, 'Kapatın gitsin. Ne var ki bunda?' diyor. (...) Hrant'ta 'çok önemli' dediği konulara, Ergenekon'un medya ayağının soruşturulmasında 'gereksiz' diyor.."

Yazar daha sonra Çetin'in, Büşra Ersanlı'nın serbest bırakılması için imza vermesinin çelişki oluşturduğuna dair yorumda bulunmuş, Çetin'in "teröristlerle sabah akşam görüşme yapan Büşra Ersanlı'nın yargılanmasına neden karşı çıktığını" sorgulaması gerektiğini savunmuştur:

"Onlar için bir kişi, 40 bin kişiden daha önemli.. Sadece Hrant'ın canı, içlerinde güvenlik güçleri de olan 40 bin Kürt-Türk insanımızın canından daha değerli.."

Yazar, Kürt sorununu KCK operasyonlarını desteklemeye indirgeyen yaklaşımıyla başta Çetin olmak üzere Dink davasının sonuçlanma biçiminden tatmin olmayan kesimi ırkçılıkla suçlamış, Dink davasındaki adalet arayışını çarpık biçimde 40 bin kişinin ölümüyle kıyaslayarak "bir Ermeni ölmüşse ne olmuş" anlayışına varan bir söylem oluşturmuştur. Bu anlamda yazar, bir Ermeni'nin canının "bizim" Kürt-Türk insanımızdan, dolayısıyla "Müslümanımızdan" daha değerli olmadığını ima etmiş, Dink davasından hareketle "onlar"ın "biz"i düşünmediği, tek dertlerinin "bir Ermeni" olduğu algısı yaratmıştır.

Yazı, Çetin'e yönelik kişisel hakaret içermesi nedeniyle içerik analizine dahil edilmemiş ancak Dink davası etrafında kurulan "biz-onlar" söylemine işaret etmek açısından önemli bulunmuştur.



Ali İhsan KARAHASANOĞLU
alikarahasanoglu@yeniakit.com

Hrant'ın canı, 40 bin insanın canından daha değerli!..

Hepsi artık ermeni oldu ya..
İşte o özenti ermenilerden birisinin programında, Hrant'ın avukatı Fethiye Çetin'i dinliyorum..

Avukat hanım bir fiilden, 10 bin kişiyi cezaevine tıkaç bir tahayyül gücü ile konuşuyor..

"Samast ile birlikte fotoğraf çektiren astsubay ve polis vardı.. Ceza almadılar" diyor..

"Bir emniyet amiri, cinayet sonrasında farklı bağlantıları tespit etmek için açılan soruşturmada, işin içinden çıkamayınca, 'Bu iş çok karışık, kapatın gitsin' demiş. Bu şahıs yargılandı, sadece 4 ay ceza aldı" diyor..

Benzeri anlatımlarla devam ediyor avukat hanım, Hrant cinayetinin kendince gizemli yanlarını, roman boyutunda anlatıyor ha anlatıyor..

O hale geldim ki, kendi kendime sormaya başladım: "Oğün Samast'ın, ilkokul birinci sınıfta iken birlikte okuduğu arkadaşlarının da cezalandırılmasını ne zaman isteyecek acaba?" diye..

Gerçekten de gidiş bu yönde idi..

Şu bununla konuştu. Niye yargılanmadı?

Bu şununla görüldü, niye mahkum olmadı?

O, fiianca ile fotoğraf çektirdi, niye mahkum olmadı?

Öyle ki, artık cinayeti unutup oluyorsunuz.. Avukat hanımın sizi tutup götürdüğü noktada, hedef gösterdiği kişilerle meşgul oluyorsunuz..

Hani her suçta, böyle hassas bir araştırma içgüdüğü ile hareket ediyor olsalar, "Canım kötü niyetleri yok. Avukatlık görevi gereği, eylemin öncesinde ve sonrasında ne kadar bağlantısı varsa, ortaya çıkarılmasını istiyor. Ne güzel.. Biz de, olayın her yönünün aydınlığa kavuşmasını istemez miyiz?" diyeceğim.

Ama kazın ayağı öyle değil.

Avukat hanım, Hrant'taki derinlemesine giden bu sorgulayıcılığı, başka dosyalarda göstermiyor. "Kapatın gitsin. Ne var ki bunda?" diyor..

Hrant cinayetinde, Emniyet'in şimdilik fazla önemli görmediği bazı ayrıntıları büyütle kamuoyuna takdim etmeye çalışıyor da..

KCK soruşturmalarda Emniyet'in ve savcılığın, hatta mahkemelerin tesbit ettiği ciddi delilleri önemsizleştirmeye çalışıyor.

ğın, hatta mahkemelerin tesbit ettiği ciddi delilleri önemsizleştirmeye çalışıyor.

Hrant'ta "çok önemli" dediği konulara, Erge-
nekon'un medya ayağının soruşturulmasında, "gereksiz" diyor..

Hrant'ın canı söz konusu ise "çok önemli delil" dediği görüşmeler, bu ülkenin diğer çocuklarının hayatı söz konusu olduğunda, "Nedim Şener, gazetecilik faaliyeti içerisinde görüşme yapmış. Bunda ne var ki?" oluveriyor.

Soyut değil, somut vereyim örneği.

Emniyet, KCK operasyonu kapsamında Büşra Ersanlı isimli profesörü gözaltına almış..

Hrant cinayetinde, "Her şeyi soruşturun. Oğün Samast'ın yolda yürürken selam verdiği adamı bile sorgulayın" diyen bir avuktattan ne beklersiniz.

"Türkiye'de 40 bin kişinin kanına girmiş PKK ile bağlantısı olduğu ileri sürülen herkesi soruşturun. Değil yolda yürürken selam verdiklerini, şöyle kafasını çevirip bir saniyelikliğine baktığı kişileri bile sorgulayın" demesini, değil mi?

Havanızı alırsınız.

Hrant'ın avukatı, hemen harekete geçiyor ve 700 kişilik bir bildiri hazırlayıp imzalıyor: "Büşra Ersanlı serbest bırakılsın."

Oysa şöyle düşünmesi gerekmez miydi Fethiye hanımın: "Biz Hrant cinayetinde, emniyet müdürlerini suçluyoruz. 'Niye tedbir almadınız' diyoruz. Valiyi suçluyoruz; 'Korumaya sağlama lı' diyoruz. Sadece tetikçinin değil, tetikçi ile görüşen herkesin yargılanmasını istiyoruz. Oysa yargılanmasını istediğimiz kişilerin, Hrant'ın öldürülmesi ile birebir direkt ilgisi yok. Ama biz yine de, onların yargılanmasını istiyoruz. Peki, Büşra Ersanlı'da niye farklı bir taleple ortaya çıkıyoruz? Devlet, Büşra Ersanlı için bir çalışma yapmış. Onun, güvenlik güçlerini öldüren örgüte sivil destek verdiği konusunda tesbitlerde bulunmuş.. Savcılığa çıkarmış, hakimlikçe tutuklatmış.. Biz Hrant dosyasında devletin valisinin bile yargılanmasını isterken, teröristlerle sabah akşam görüşme yapan Büşra Ersanlı'nın yargılanmasına niye karşı çıkıyoruz?"

Evet; tek bir kişinin (Hrant) öldürülmesinde, onlarca kişiyi cezaevine tıkmaya çalışanların.. 40 bin insanımızın öldürülmesinde, çok daha geniş bir kesimin sorgulanmasını istemeleri gerekmez mi?

Gerekir ama..

Onlar için; bir kişi, 40 bin kişiden daha önemli.. Sadece Hrant'ın canı, içlerinde güvenlik güçleri de olan 40 bin Kürt-Türk insanımızın canından daha değerli..

Onun için bu ikizlülüğü gösteriyorlar..

Onun için, KCK operasyonları sırasında Apo'nun avukatları gözaltına alındığında, "Bu kararları veren yargı mensuplarını ve sessiz kalan baro yönetimlerini ayıplıyorum. Onların görevi otoriter, faşist dönemlere özgü kararları desteklemek ya da suskun kalmak değil, bununla mücadele etmektir" diyor Fethiye hanım!

Teröristbaşının avukatları gözaltına alınırsa "Faşist döneme özgü karar!" oluyor.

Ama kendilerinin valiyi cezaevine tıktırarak istemeleri, "özgür dönemin kararları" oluyor!